





## KEVSER SURESİ

Rahman Rahim Allah'ın Adıyla  
Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.  
Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir  
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.  
Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.



ÜSTAD İBRAHİM EMİNÎ

# DİNİMİ ÖĞRENİYORUM

Cilt: 1

Çeviri: Mümin ÜÇKUL

KEVSER



**Kevser Yayınları: 249**

**Kitabın Adı:** Dinimi Öğreniyorum c. 1

**Eserin Orijinal Adı:** Amûziş-i Din be-Zeban-i Sade

**Yazar:** Üstad İbrahim Eminî

**Çeviri:** Mümin Üçkul

**Tashih:** Ali İrfan

**Gözden Geçiren:** Emine Tuğrul

**Son Okur:** Kevserl

**Mizanpaj:** Kevser

**Kapak:** Faruk Atlan

**Baskı:** Yılmaz Matbaacılık (Sertifika: 27185)

Litros Yolu 2. Matb. Sitesi 3 NB 2 Zeytinburnu

Topkapı / İstanbul Tel: 0212 493 00 85

**Basım Tarihi:** Haziran 2016

**ISBN:** 978-605-4792-52-8 (Tk.) 978-605-4792-53-5

**Not:** Kitap Mart 1996 tarihinde Velayet Yayınları tarafından basılmıştır



Kevser Yayınları

Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad.

Yumni İş Mrk. No: 16 B / 25 Fatih – İSTANBUL

Tel: 0212 – 534 35 28 / 555 16 66

Faks: 0212 – 631 36 01 / 555 22 12

[www.kevseryayincilik.com](http://www.kevseryayincilik.com)



## ÖN SÖZ

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

“*Dinimi Öğreniyorum*“ kitabı İslam öğretilerini öğrenme yolunda atılan ilk adım sayılabilir. Bu eserle inanç ilkeleri, ahlak ve İslam hükümleriyle ilgili bilgi edineceksiniz. Basit ve kolay dil kullanılmasına özen gösterilmiştir. Büyükler için de faydalı bir eserdir. Konular altı bölümde ele alınmıştır:

- 1- Tevhid ve Allah'ı Tanıma
- 2- Mead ve Ahiret
- 3- Nübüvvet (Peygamberi Tanıma)
- 4- İmamet
- 5- Furu-u Din (Din Hükümleri)
- 6- Ahlak ve Adap.

İşlenen konular her Müslümanın bilmesi gereken ve bir bedeninin organları gibi birbirine bağlı ve uyumlu konulardır.

Eserin yazımında şu hususlara dikkat edilmiştir:

- 1- Konular sade ve hikâye tarzında akıcı sunulmuştur. Böylece anlaşılır ve cezzap oluşu, insanda etki etmesi ve imanını güçlendirmesi amaçlanmıştır.
- 2- İnanç ilkeleri açıklanırken kanıt sunma yönteminden yararlanılmış, sağlam ama sade deliller tercih edilmiştir.
- 3- Felsefe ve kelim ilmindeki zor kanıtlara yer verilmemiştir.



4- Allah'ı ve sıfatlarını ispatlamada Kur'an'ın izlediği yöntem yani düzen ve disiplin delili esas alınmıştır.

5- Okuyucunun fitratına hitap edilmeye ve kendisinin konuya ulaşmasını sağlamaya çalışılmıştır.

6- Ahlak ve adap bölümünde de okuyucunun iyilik ve kemale meyilli fitratı uyandırılmaya çalışılmış, böylece bizzat güzellik ve çirkinliği gözlemlemesi ve kemal yolunu bulması amaçlanmıştır.

7- Her dersin sonunda dersin can alıcı ve eğitici hususlarına soru şeklinde vurgu yapılmıştır.

Çoğu okuyucularımız için zor olan adalet konusuna ve diğer din hükümlerine yer verilmedi. İsteyenler ilgili eserlere bakabilirler.

Sevgili Rabbimizin katında kabul ve okuyucular için faydalı olması umuduyla...

İbrahim Emîni

Şubat 1982



1. Bölüm

TEVHİD VE ALLAH'I TANIMA







## BALIK

Önce biraz düşünelim!!

Balıđı seviyor musun?

Sizin evinizde de balık var mı?

Sence balık nerede yaşayabilir?

Balıđın suda nelerin yardımıyla yüzdüğünü biliyor musun?

Eđer yüzgeçleri olmazsa, balık yüzebilir mi?

Balıklar kendi yüzgeçlerini kendileri mi yapmıştır?

Balıklar, ne yüzgeçlerini kendileri yapmıştır, ne de başkası sonradan ona yüzgeç vermiştir. Kudretli ve rahim olan Allah, bu güzel hayvanın yüzebilmesi için yüzgeç gerektiğini biliyordu. Onun için bu hayvanı yüzgeçli olarak yaratmıştır.

Evinizde içi su dolu bir akvaryuma balık koyarak arkadaşınızla birlikte ona bakın. Balık nasıl nefes alıp veriyor? Nasıl yüzüyor? Suda nasıl hareket ediyor? Kuyruğunu ne zaman sallıyor?

Sonra arkadaşınıza sorunuz: Balıđı kim yarattı?

Balık niçin suda bođulmuyor?

\* \* \*

Bir gün Ahmet arkadaşlarıyla birlikte oyun oynuyordu.

Annesi:

— Ahmetçiđim! Dikkat et havuza yaklaşma. Düşüp bođulmandan kor-



kuyorum. Komşumuzun oğlu Hasan'ın suya düşüp boğulduğunu görmedin mi? dedi

Ahmet:

— Anneciğim, biz suya düşürsek neden boğuluyoruz? Balıklar suda niçin boğulmuyorlar? Görüyor musun suda ne güzel yüzüyorlar, dedi.

Annesi:

— İnsanın yaşayabilmesi için nefes alması gerekir. Biz suyun altında nefes alamadığımız için, orada yaşayamayız, dedi.

## Balığı Düşünen Kimdi?

Ahmet annesine:

— Anneciğim, balıklar nerede yaşayacağını bilemezler, kendisine nele-  
rin lazım olduğunu da bilemezler? O halde balığın yerine bütün bunları  
kim düşünüyor? dedi.

Annesi:

— Oğlum! Âlim ve Rahim olan Allah, balığı düşünüyordu. Allah, balığın  
suda yaşaması gerektiğini bildiği için, suda nefes alabilmesi için ona  
solungaç vermiştir. Yani senin anlayacağın balık suda yaşamını devam  
ettirebilmek için solungaç ile nefes alabilmektedir, dedi.



## Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Ahmed'in annesi neden korkuyordu?
- 2- Komşunun suda boğulan oğlunun adı neydi?
- 3- Hasan niçin boğuldu?
- 4- İnsan suda yaşayabilir mi?



5- Balık niin suda bođulmuyor?

6- Balık hibir Őeyi kendi baŐına yapamazken onu kim dűŐunuyor?

7- Balıđı kim yarattı?

### **AŐađıdaki Cűmleri Tamamlayın**

..... ve ..... olan Allah balıđı dűŐunuyordu. Allah, balıđın suda yaŐaması gerektiđini ..... suda nefes alabilmesi iin ona ..... vermiŐtir.



## MEHDİ VE HÜSEYİN GEZMEYE GİTMİŞLERDİ

Mehdi ile Hüseyin, babalarıyla birlikte bağa gitmişlerdi. Bağ çok güzeldi. Ağaçlar uzun ve yemyeşildi, çok güzel ve rengârenk güller vardı. Bağın içinden geçen nehirde, kazlar ve ördekler yüzüyorlardı. Ördekler suda yüzerken bazen de kafalarını suya sokuyorlar. Bir şeyler yakalayıp yiyorlardı.

Hüseyin, o ara ıslandığı için uçamayan bir serçe gördü. Mehdi'ye:

— Mehdiçğim! Şuraya bak. Serçenin tüyleri ıslanmış, uçamıyor, dedi.

Mehdi bir taraftan serçeye, diğer taraftan ördeklere bakıp:

— Serçe suda ıslanırken ördeklerin tüyleri neden ıslanmıyor? Baksana suda nasıl rahat rahat yüzüyorlar. Sudan çıktıklarında da tüyleri kupkuru duruyor. Sanki suya girmemişler gibi, dedi.

Hüseyin de ördeklere bakarak:

— Doğru söylüyorsun, ben de bilmiyorum. En iyisi babamıza soralım, dedi.

### Ördekler Niçin Islanmıyor?

Mehdi ile Hüseyin koşarak babalarının yanına gittiler. Babalarına:

— Babacığım! Gel bak, ördekler suda yüzdükleri halde tüyleri ıslanmıyor. Serçeler suda ıslanırken ördeklerin neden tüyleri ıslanmıyor? diye sordular.

Babaları:



— Aferin size, şimdiden düşünmeye başlamanız çok güzel. İnsan gördüğü şeyler hakkında düşünmeli. Bilmediği şeyleri de bilene sormalı ki bilgisi artsın, dedi.

Sonra birlikte nehrin kenarına geldiler.

## **Bu Güzel Ördekleri Allah Yaratmıştır**

Babası iki oğlunu da karşısına alarak onlara:

— Ördeğin tüyleri yağlı olduğundan suyu çekmez. Eğer yağlı olmasaydı, tüyler suda ıslanır ağırlaşır. Böyle olunca da ördek ne suda yüzebilir ne de havada uçabilirdi, dedi.

Hüseyin:

— Babacığım, ördekleri kim düşünüyor? Ördekler tüylerinin nasıl yağlanacağını bilmezler ki." diye sordu.

Babası:

— Âlim ve rahim olan Allah her şeyi yaratırken ördekleri de düşünüyor. O, ördeklerin suyun üzerinde yüzmesi gerektiğini biliyor. Onların suda yüzebilmeleri ve havada rahatça uçabilmeleri için tüylerini yağlı olarak yarattı, diye cevapladı.



## **Sorular**

- 1- Mehdi ve Hüseyin niçin başa gitmişlerdi?
- 2- Bağda ne gördüler?
- 3- Serçe niçin uçamıyordu?
- 4- Hüseyin niçin şaşırmişti?
- 5- İnsan bir şeyi bilmezse ne yapmalıdır?

- 6- Soru sormanın faydaları nelerdir?
- 7- Cevabını bilmediğimiz soruyu kimlere sormalıyız?
- 8- Eğer ördeğin tüyü yağlı olmasaydı ne olurdu?
- 9- Ördek tüyünün yağlı olması gerektiğini biliyor muydu?
- 10- Ördeği tüyleri yağlı olarak kim yarattı?
- 11- Her şeyi yaratan kimdir?

### **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

- 1- Güzel ördekleri ..... yarattı.
- 2- Aferin size. Şimdiden ..... başladınız.
- 3- Gördüğümüz şeyler hakkında .....
- 4- Bilmediğimiz şeyleri ..... birisine sormalıyız.
- 5- Eğer ördeğin tüyleri yağlı olmasaydı ne ..... ve ne de .....
- 6- Allah ördeğin ..... yüzmesi gerektiğini bildiğinden tüyleri yağlı olarak .....
- 7- Ördeğin tüyleri ..... olduğundan suyu kendisine çekmez.
- 8- Ördeğin tüyleri yağlı olduğundan suda rahatça ..... ve havada rahatça .....
- 9- ..... ve ..... olan Allah her şeyi ..... ördekleri de düşünüyordu.

## GÜZEL BEBEK

Zehra'nın bir erkek kardeşi dünyaya gelmişti. Kardeşinin adı Seccad idi. Zehra kardeşini çok seviyordu.

Bir gün Zehra kardeşinin beşiğinin yanına oturmuş, ona bakıyordu. Annesine:

— Anneciğim! Seccad ne zaman büyüüp benimle oyun oynayacak? Ben kardeşimi çok seviyorum ve onunla oyunlar oynamak istiyorum, dedi

Annesi:

— Zehracığım sabret, inşallah Seccad da büyüyecek ve seninle oyun oynayacak, dedi.

Zehra ile annesi sohbet ederken Seccad uyanıp ince sesiyle ağlamaya başladı. Zehra bu sestten rahatsız oldu. Annesine:

— Anne, Seccad niçin ağlıyor? diye sordu.

Annesi:

— Galiba acıkmış, ona yemek vermemiz için ağlıyor, dedi.

Zehra koşarak bir tane pasta getirip kardeşinin ağzına koymak isteyince annesi:

— Hayır! Zehra, Seccad pasta yiyemez. Görmüyor musun onun dişi yok? Sakın onun ağzına bir şey koyma. Boğazına takılıp boğulabilir, diyerek uyardı.

Zehra'ya annesinin söyledikleri ilginç gelmişti.



— Peki, onun yemeđi nedir? diye sordu

Annesi:

— O sadece st ier. O ancak stle doyabilir, diye cevapladı.

Daha sonra annesi kalkıp bebeđe st vermeđe bařladı. Seccad kcck dudaklarıyla hemen st emmeđe bařlamıřtı. Zehra'da ona bakıp:

— Anneciđim senin gđsnde daha nce de bu kadar st var mıydı?

Annesi:

— Hayır, daha nce st yoktu. Seccad dođduđu gn gđsm stle doldu, dedi.

Merakı bir kat daha artan Zehra:

— Anne, sen Seccad'a nasıl st yapıyorsun? diye sordu.

Annesi:

— Ben st yapmıyorum. Ben yemek yiyorum, yemek de st oluyor, diye cevapladı.

Zehra:

— Ama sen daha nce de yemek yiyordun. O zamanlar niye st olmuyordu?

— Evet daha nce de yemek yiyordum. Ama o zaman st olmuyordu. Ama Seccad dnyaya gelince st olmaya bařladı, dedi.

Zehra:

— Ne kadar ilgin bir durum. Yani senin yediklerin řimdi Seccad iin ste mi dnřyor? Peki Seccad'ı kim dřnyor? dedi

Annesi:

— Seccad'ı yaratan Allah, elbet onun yemeđini de dřnr. ocuđun dnyaya gelmesiyle yemeđe ihtiyaı olacađını Allah biliyor. Yce yaratan Seccad'ın diřleri olmadıđını ve bizim gibi yemek yiyemeyeceđini bildiđinden, annesinin gđsn stle doldurur. Bylece o da iyi ve sađlıklı besleniyor, dedi.

Annesi bu meraklı kızıyla konuşmaya devam etti.

— Zehracığım! Anne sütü bir bebeğin vücudundaki tüm ihtiyaçları karşılar. Annenin sütü bebeğin vücut yapısına uygundur, dedi.

Zehra:

— Anneciğim, Allah ne kadar da bilgili ve rahimdir. Süt olmasaydı çocuk ne yerdİ? dedi.

Annesi:

— Evet kızım, bebekleri yaratan ve ona yemek veren Allah'tır. Onun beslenmesi için annenin göğsünde temiz ve lezzetli sütü yaratan da Allah'tır. Sadece Rabbimin rahmeti bununla da sınırlı değildir. Bebek zayıf olarak yaratılmıştır. Rabbim bunu bildiğinden annenin ona bakması için, bebeğin sevgisini annesinin kalbine vermiştir. Bu zayıf ve konuşamayan bebeğe de, bir ihtiyacı olduğu zaman bakmamız için ağlamayı öğretti, dedi.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Zehra, Seccad'a bakarken annesine ne dedi?
- 2- Zehra kardeşini seviyor muydu? Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?
- 3- Sütü anne mi yarattı? Niçin?
- 4- Ağlamayı ve emmeyi çocuğa kim öğretmişti?
- 5- Zehra Allah'ın Âlim ve Rahim olduğunu nereden anlamıştı?
- 6- Süt olmasaydı, çocuk ne yerdİ?
- 7- Eğer anne çocuğu sevmeseydi, ne olurdu?
- 8- Çocuk sevgisini, kim annenin kalbine yerleştirmişti?
- 9- Eğer çocuk acıktığında ağlamasaydı, ne olurdu?
- 10- Eğer çocuk emmeyi bilmeseydi, anne ona nasıl süt verirdi?

## ÇOBANIN VERDİĞİ DERS

Ekber ve Hüseyin, bir tatil günü Ali Abat köyüne gitmişlerdi. Ali Abat çok güzel ve gelişmiş bir köydü. Bağlık ve bostanlıktı. Büyük yeşil alanları vardı. Köyün etrafındaki çimenliklerde inekler ve koyunlar otuyorlardı. Kuzular ve oğlaklar, anneleriyle birlikte oyun oynuyorlardı. Ekber ve Hüseyin onların oyunlarını seyretmekten hoşlanıyorlardı. Ekber bir keçinin yavrusunu diliyle yaladığını gördü. Çobana:

— Bu keçi oğlağı niçin yalıyor? diye sordu.

Çoban:

— Bu keçi bu yavruyu daha yeni dünyaya getirdi, yavrusunu seviyor ve onu temizliyor, dedi.

Oğlak temizlendikten sonra annesinin göğsüne doğru eğilerek süt emmeye başladı. Ekber, Hüseyin'e dönerek:

— Şu oğlağa bak! Daha yeni dünyaya gelmiş ama annesinin memesini hemen buldu. Orada kendisi için süt olduğunu ve besleneceği yerin annesinin karnının altında olduğunu nereden biliyor? Bunu ona kim öğretmiş olabilir? Bu küçük oğlak, bu zekâyı nereden bulmuş? dedi.

Ekber ile Hüseyin'in konuşmalarını duyan çoban:

— Çocuklar! Yüce Allah bu akıl ve zekâyı oğlağa vermiştir. Oğlak açtır. Annesinde kendisi için süt olduğu ona öğretilmiştir. Hatta besleneceği yerin annesinin karnının altında olduğunu biliyor. Başka yemeklerin onun için uygun olmadığını Allah ona öğretmiştir. Bunların hiç birini bilmeseydi o ölebilirdi, dedi.

Hüseyin:

— İyi ki st onun bođazına takılıp kalmıyor yoksa hemen bođulabilirdi, dedi.

Çoban:

— Çocuklar, Allah çok bilgili ve çok yücedir. Memedeki delik büyük olmadığından st çok miktarda döklmüyor ve böylece de ođlak bođulma tehlikesiyle karşılaşmıyor. Memede birçok küçük delik vardır. Ođlak onları emerek st içiyor, dedi.



### **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Ođlak dünyaya gelirken neler yapıyor, hiç gördünüz mü?
- 2- Ođlak, annesinin memesinin nerede olduğunu bilmeseydi ne olurdu?
- 3- Ođlak emmeyi bilmeseydi ne olurdu?
- 4- Ođlak acıktığı zaman ne yapıyor? .
- 5- Bu akıl ve zekayı, ođlađa kim vermiştir?
- 6- Siz şimdiye kadar kucađınıza ođlak aldınız mı? Veya ona biberonda st verdiniz mi?
- 7- Ođlađın annesinin göđsündeki delik büyük olsaydı ne olurdu?

## UYANIK ÇOCUK

Hasan, üçüncü sınıfa gidiyordu. Zeki ve uyanık bir çocuktü. Derslerini iyi anlamak için öğretmenini can kulağı ile dinliyordu. İyi düşünür. Anlamadığı konularda mutlaka sorular sorardı. Bir gün öğretmen öğrencilerine:

— Vücudumuzun çeşitli yiyeceklere gereksinimi vardır. Yemek yemek açlığı giderdiği gibi vücudumuza da faydalıdır. Her yemeğin vücudumuz için kendine özgü faydaları vardır. Koşmak ve oyun oynamak için enerjiye ihtiyaç hissederiz. Enerji vücudumuzu ısıtır ve böylece koşabilir ve oyun oynayabiliriz. Yani yemekler bize enerji verir. Örneğin; patates, pirinç, şeker, yağ, hurma, elma, üzüm bunlardan bazılarıdır.

Herkesin bu yemeklere gereksinimi vardır. Fakat hareket halindeki insanların yiyeceklere daha fazla ihtiyacı vardır. Bazı yemekler büyümemize ve gelişmemize yardımcı olur. Örneğin, et, yumurta, süt, peynir vs. gelişmemizi sağlar.

Vücudumuzun vitaminlere, minerallere, proteine ve karbonhidratlara gereksinimi vardır. Taze meyve ve sebzelerde vitamin vardır. Et ve et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, sakatatta, yumurtada, kurutulmuş taneli yiyeceklerde karbonhidrat ve protein içeren maddeler vardır.

Vücudumuzun sıhhati ve gelişmesi için yiyecek ve içecekler gereksinimi vardır. Ama lazım olan her şey, yemeklerde vardır. Gelişmek ve sağlıklı olmak için çeşitli yemekler ve meyveler yemeliyiz, dedi.

Hasan:

— Öğretmenim, ben yemek yemenin sadece açlığı giderdiğini zannediyordum. Demek vücudumuzun gelişmesi ve sağlığı içinde yemeğe

ihtiyacı varmış, dedi.

Öğretmen, Hasan'ın başını okşayarak:

— İşte çocuklar! Vücudumuzun ihtiyacı olan çeşitli meyve ve sebzeler dünyada vardır. Pirinç, fasulye, nohut, mercimek, badem, fıstık, fındık, her şey var. Ağaçlar meyvelerini verirken hayvanlar da bize et ve süt verirler. Sahi çocuklar! Bizim tüm ihtiyaç ve gereksinimimizi bilen ve bunu karşılayan kimdir?" diye sordu.

Tüm çocuklar hep birlikte: "Allah'tır! Allah'tır!" dediler.

Öğretmen:

— Evet o Allah'tır ki hem bilgili hem de kudretlidir, dedi.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Bir konuyu anlamazsanız ne yaparsınız ve kime sorarsınız?
- 2- Bugün sabah hangi yemeği yediniz? Onun yararlarını söyleyebilir misiniz?
- 3- Eğer çok yemek yemezseniz size ne olur? Niçin?
- 4- Vücudunuzun ihtiyaçlarını sayabilir misiniz?
- 5- Vücudunuzun ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz?
- 6- Hayvanların ve bitkilerin bize ne gibi yararları vardır?
- 7- Bize faydalı olan şeyleri kim yaratmıştır?
- 8- Bizler, başkalarına nasıl yararlı olabiliriz?

## O'NUN NİMETLERİ

Ağzımızla; yemek yeriz ve konuşuruz.

Elimizle; yemeği alır ağzımıza götürürüz. Aynı zamanda da ellerimizle iş yaparız.

Gözümüzle; görürüz.

Kulağımızla; duyarız.

Ayağımızla; yürürüz, koşarız ve oyun oynarız.

### **Hadi birazda düşünelim!!!**

Bizim bu ihtiyaçlarımızı önceden bilerek, bu organlarımızı yaratan kimdir? Yaşantımızda bize lazım olan her şeyi bize kim vermiştir?

Peki bunca, NİMET karşısında bizim görevimiz nedir?

## **Merhamet Sahibi Allah**

Sence Allah bizi seviyor mu? Birlikte düşünmeye ne dersin! Allah bizi yaratmış ve bize nimetler vermiştir. Görmemiz için bize göz vermiş, duymamız için kulak, yürümemiz için ayak, yemekleri tatmamız ve konuşabilmemiz için dil vermiş, iş yapmamız ve başkalarına yardım etmemiz için el vermiş, iyiyi kötüden ayırabilmemiz için de bizlere akıl vermiştir. Şimdi daha iyi anladık değil mi? Allah gerçekten bizi seviyor.

### **Hadi biraz da düşünelim!!!**

Eğer gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız ve aklımız olmasaydı nasıl yaşardık?



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Gözümüz ne işe yarar? Eğer gözümüz olmasaydı ne yapardık?
- 2- Kulağımızla ne işe yarar? Eğer kulağımız olmasaydı ne yapardık?
- 3- Dilimizle ne yaparız? Eğer dilimiz olmasaydı ne yapardık?
- 4- Elimizle ne yaparız? Eğer elimiz olmasaydı ne yapardık?
- 5- Ayağımızla ne yaparız? Eğer ayağımız olmasaydı ne yapardık?
- 6- Aklımızla ne yaparız? Eğer aklımız olmasaydı ne yapardık?
- 7- Bu nimetleri bize kim vermiştir?
- 8- Allah bizi seviyor mu?
- 9- Allah'ın bizi sevdiğini nereden anlıyorsunuz?

## **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

- 1- Allah bizi ..... bize .....ler vermiştir.
- 2- Dilimizle ..... ve yemekleri tadarız.
- 3- Elimizle ..... ve başkalarına ..... ederiz.
- 4- Aklımızla ..... ayırabiliriz.



## ALLAH'IN NİMETLERİ

Allah bağışlayandır ve bizlere birçok nimet vermiştir. Nefes alabilmemiz için havayı, yıkanabilmemiz ve içmemiz için de suyu yarattı. Tatlı ve güzel meyvelerini yiyebilmemiz için ağaçları; yararlı yemekler yapabilmemiz için bitkileri yarattı.

Biraz düşünelim! Hava, su, bitki ve ağaç olmasaydı nasıl yasayabilirdik?

Bütün nimetleri Rabbim bizim için yarattıysa Allah, bizleri gerçekten çok seviyor. Faydalanmamız için de bu nimetleri yaratmıştır. Biz de Allah'ı seviyor ve O'na şükrediyoruz.

Allah bizi seviyor ve bizim iyiliğimizi istiyor. Her zaman iyi ve mutlu olarak yaşamak için biz de Allah'ın emirlerine itaat ediyoruz.

**Hadi biraz da düşünelim!!!**

**Arkadaşın senin herhangi bir ihtiyacını karşıladığı zaman ona teşekkür ediyor musun?**

**Sence Allah bizim her ihtiyaçlarımızı karşılarken ona teşekkür etmeyi unutmamız doğru mu?**



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlıyoruz?
- 2- Niçin Allah'a şükrediyoruz?
- 3- Allah'ın nimetlerinden beş tanesini sayınız.

4- Mutlu olmak için kimin emirlerine itaat etmeliyiz?

### **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

1- Allah ..... ve bizlere birçok nimet vermiştir.

2- ..... için havayı ve ..... için suyu yaratmıştır.

3- Bizde ....., seviyoruz.

4- Allah bizi seviyor ve bizim ..... ve ..... istiyor.

5- Biz de ..... emirlerine itaat ediyoruz.

## ÂLİM VE KADİR OLAN ALLAH

Vücudumuzun birçok yemeğe gereksinimi vardır. Eğer çeşit çeşit yemekler olmasaydı ne yapardık? Vücudumuzdaki atıkların atılmasında su önemli bir sıvı maddedir. Sağlığımız için bol bol su içmeliyiz, peki! Su olmasaydı ne yapardık? Her şeyden önemlisi yemek yemek ve su içmek için ağızımız olmasaydı ne yapardık? Ya lokmayı çiğnemek için dişlerimiz olmasaydı. Ne mutlu ki hayatımızda muhtaç olduğumuz her şey dünyada var. Çeşit çeşit meyve ve sebzeler, susadığımızda içmek için su, yemek yemek için ağızımız var. Yemeği alıp ağızımıza koymak için elimiz var. Yemeği sindirmek için midemiz ve bağırsağımız var. Görmek için gözümüz, duymak için kulağımız, konuşmak ve yemekleri tatmak için de dilimiz var. Sağlığımız ve gelişmemiz için gerekli olan her şey dünyada var. Bizimle dünyadaki diğer varlıklar arasındaki sıkı bir ilişki var. Buradan da anlıyoruz ki, bizim ihtiyaçlarımız Yaradan'ın bilgisi dâhilindedir. Her şeyi bilen âlim ve kudret sahibi Yüce Allah'tır. Bizi yaratmıştır, Âlimdir. Eğer O, her şeyi bilmeseydi, bize gerekli olan şeyleri de bilemezdi. Kudret sahibi olmasaydı, bize gerekli olan şeyleri yapamazdı.

Şimdi anlıyoruz ki; Allah "Âlim'dir, yani her şeyi bilir. Allah "Kadir" yani kudretlidir. Her şeyi yaratmaya gücü olandır.

### Doğadaki Düzen

Güneş ışıklarını saçıyor. Bitkiler büyüyor. Hayvanlar bitkileri yiyor ve bizler de hayvanların sütünden ve etinden yararlanıyoruz. Öyleyse; güneş, bitkiler, hayvanlar ve insanlar birbirine bağlıdır.

Güneş ışıklarını saçmasaydı, ne olurdu? Eğer bitkiler büyümeseydi ne

olurdu? Dünyamızda hayvanlar olmasaydı ne olurdu? Bizimle dünyadaki diğer varlıklar arasındaki bu düzenden ne anlıyoruz?

Bizim bu gereksinimlerimizi kim önceden biliyordu?

O "âlim" midir? "kadir" midir? Eğer "âlim" olmazsa bilemezdi... Eğer kadir olmazsa yapamazdı...

**Evet O, hem âlimdir hem kadirdir.**

**O "ALLAH" tır.**

**O hem "RAHMAN"dır hem "RAHİM"dir.**

**Biz de O'nu çok seviyor ve her zaman mutlu olmak için O'nun emirlerine itaat ediyoruz.**

## En İyi Dostum

Seni çok seviyorum Allah'ım,  
Kalbime yakın olan Allah'ım,  
Ey ortağı olmayan Allah'ım,  
Dostların en iyisi Allah'ım.

Güzel adın her zaman var dilimde.  
Sabah akşam şükrederim gönlümde.  
Gökyüzünü ne güzel yarattın,  
Ayı ne güzel yarattın.

Ve güzel tomurcuklar yarattın,  
Benim için karşılıksız yarattın.  
Yıldızlar ve gezegenler ne güzel.  
Sensin güneşin ısını bize bağışlayan.

Yüzlerce renk ve şekilde güzel kokulu gülleri.  
Hem annem hem babam sensin Mihriban.  
Bu dil, göz, kulak ve el,  
Ey merhamet sahibi güzel Allah'ım.

Belli ki çok seviyorsun beni.  
Adil kudret sahibi yardımcım,  
Senin lütfunla her nimete sahibim.  
Sen verdin bütün bu nimetleri bana.

Ey Allah'ım, ey merhametli dostum,  
Âlim olan en iyi dostum benim.  
Daha çok aç benim fikrimi,  
Tanıttır bana daha fazla kendini.

## 2. Bölüm

# MEAD (AHİRET)



## ÖRDEKLER NE ZAMAN DÖNECEK?

Taki ile Naki babalarıyla birlikte bağa gitmişti. Sonbahar mevsimiydi. Ağaçların yaprakları sararmış ve solgundu. Birçokları yere dökülmüştü. Babaları:

— Çocuklar! Ağaçlara bakın, artık yeşil değiller. O yeşil yapraklar artık solmuş ve yere dökülmüşler. O güzel ördekler de artık buradan gitmişler, dedi.

Taki:

— Peki, babacığım ördekler artık geriye dönmeyecekler mi? Artık onları göremeyecek miyiz? diye sordu.

Babaları:

— Bahar geldiği zaman Allah bu bağı tekrar canlandırır. O zaman ördekler de geriye döner, dedi.

Naki:

— Babacığım, ölünce Allah bizi tekrar canlandıracak mı? diye sordu.

Babaları:

— Evet yavrularım, biz de öldükten sonra canlanacağız. Yaptığımız iyi ya da kötü işlerin karşılığını göreceğiz. İyi insanlar cennete, kötüler ise cehenneme gidecek, diye cevapladı.





## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Taki ile Naki hangi mevsimde bağa gitmişlerdi?
- 2- Sonbaharda ağaçlar ve bağ yeşil ve canlı mı idi?
- 3- Ağaçların yaprakları hangi mevsimde sararıp dökülüyor?
- 4- Baba, ağaçlar hakkında Taki ile Naki'ye ne dedi?
- 5- Ördekler niçin o bağdan gitmişlerdi?
- 6- Bağ hangi mevsimde yeşeriyor?
- 7- Ördekler tekrar geriye dönecek mi? Ne zaman?
- 8- Kim bağı tekrar canlandırıp yeşertecek?
- 9- Biz öldüğümüzde kim bizi tekrar canlandıracaktır?
- 10- Allah bizi tekrar diriltince nereye gideceğiz?

## **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

- 1- Sonbahar mevsiminde ağaçların ..... solgun ve ..... olarak yere dökülür.
- 2- O yeşil yapraklar artık sararmış ve yere .....
- 3- Bahar gelince ..... tekrar bu bağı canlandıracak ve ördekler de geri dönecektir.
- 4- Baba dedi ki; evet biz de öldükten sonra ..... ve yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz.
- 5- İyi insanlar ..... ve kötü insanlar da ..... gidecektir.

## HALK İKİ GRUPTUR

Birinci grup insanlar, Allah'ı sever ve dindardırlar. Onlar daima doğru söylerler ve işleri düzgün yaparlar. İnsanlara iyi davranırlar. Fakirlere yardım ederler. Kimseye eziyet etmezler. Zalimlere düşmandırlar. **"Allah bu insanları sever."**

İkinci grup insanlar ise, dinsiz ve yalancıdır. Halka eziyet ederler. İyi işler yapmazlar. Halkın malını zorla ellerinden alırlar. Mazlumlara ve fakirlere yardım etmezler. **"Allah böyle insanları sevmez."**

### İyi ve Kötü İnsan ve Ahiret Dünyası

İnsanların iki grupta toplandığını söylemiştik.

İnsanların bir bölümü iyi işler yapar ve dindardır. Bir bölümü ise kötü işler yapar ve dinsizdir. İyi işler yapanlarla kötü işler yapanlar Allah yanında eşit olabilir mi? Yaptıklarının karşılığını görmeyecekler mi! Hayır, asla böyle olamaz.

Allah; **"Kötü işler yapanlarla, iyi işler yapanlar benim katımda eşit değildirler."** buyurmuştur.

Evet, Allah katında başka bir dünya daha vardır. "AHİRET DÜNYASI" Orası insan oğlunun asıl vatanıdır. İnsanoğlu öldüğü zaman asıl olan vatanına gider. Bizler eğer iyi işler yapar ve Allah'ın emirlerine uyarsak ahirette iyi karşılık görürüz. Cennete gider ve orada rahat bir yaşama kavuşuruz.

Eğer kötü işler yaparsak yani Allah'a isyan eder ve O'nun emirlerine uymazsak işte o zaman yaptığımızın cezasını çeker, cehenneme gideriz. Yaptıklarımızın karşılığı olarak da azap görürüz.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Kötü işler yapanlarla iyi işler yapanlar Allah katında eşit midir?
- 2- Allah, yaptıklarımızın karşılığını nerede verecek?
- 3- İyi işler yapanlar, ahirette nasıl yaşayacaklar?
- 4- Kötü işler yapanlar ahirette nasıl yaşayacaklar?
- 5- İyi işler yapanlara Allah nasıl bir ödül verecektir?
- 6- Kötü işler yapıp halka eziyet edenlerin cezası nedir?
- 7- Eğer Allah'ın tüm emirlerine itaat edersek, ahirette nasıl yaşarız?
- 8- Eğer kötü işler yaparsak ne olur?
- 9- Kimler cennete gidecek?
- 10- Cehennem kimler içindir?

## **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

- 1- İnsanlar iki gruptur. Bir bölümü ..... ve ..... diğer bölümü ise ..... ve .....
- 2- İyi işler yapanlarla kötü işler yapanlar Allah katında ..... değildir.
- 3- Allah katında bir başka dünya daha vardır: .....
- 4- Bizler eğer iyi işler yapar ve Allah'ın emirlerine uyarsak ..... görürüz.
- 5- Eğer kötü işler yapar ve onun emirlerine uymazsak ..... gider ve ..... görürüz.

## YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI

Cafer, dağın karşısına geçmiş, yüksek sesle bağıırıyordu: "İyi... iyi..." Cafer'in sesi dağa çarpıp yankı yaparak geri dönüyordu. Cafer, sesini ikinci kez duyuyordu. Sanki dağ da bağıırıyordu. "İyi... iyi..."

Yaptığımız işler de bu ses gibi geri döner. Yaptığımız iyi ve kötü işlerimiz bize dönmek zorundadır. Eğer iyi işler yaparsak, işlerimizin geri dönüşü de iyi olacaktır. Eğer kötü işler yaparsak, bu işlerimizin geri dönüşü de kötü ve rahatsız edici olacaktır.

**İşlerimizin tam olarak dönüşünü "Ahiret Dünyası'nda" göreacağız.**

### Ahiret Dünyasında Yaşam

**"Ahiret dünyasında, dirileacağız."**

Zeynep, dokuz yaşındaydı. Üçüncü sınıfa gidiyordu, akıllı ve zeki bir kızdı. Sürekli soru sorar, sorduğu sorulara da cevaplar beklerdi.

Bir gün annesine:

— Anne, neden sabah olunca kahvaltı yapıyoruz? Babam işe gidiyor. Ben okula gidiyorum. Sen ev işlerini yapıyorsun. Sonra akşam oluyor, babam eve dönüyor. Akşam yemeği yiyoruz. Sofrayı topluyorsun. Sonra uyuyoruz. Yarın, ertesi gün, bir diğer gün... bu süreç hep öyle devam ediyor.

Bu işler ne demek oluyor? Biz niçin büyüyoruz? Kızlar kadın oluyor. Erkekler adam oluyor. Sonra yaşlanıyoruz. Hayatımız sona eriyor. Bu kadar işi ölmek için mi yapıyoruz? Bak, büyükannem geçen yıl ölmüştü. Yaptığımız her şey boşuna! Hepten gereksiz! dedi.

Annesi kızının söylediklerini şaşkınlıkla dinledi. Bir o kadarda sevindi. Ona:

— Zeyneb'im, hayatımız ve yaptığımız işler boşuna değildir. Biz ölmekle yok olmuyoruz. Hayatımız da bitmiyor. Bu dünyadan ahiret dünyasına gidiyoruz ve orada yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Biz, ahirette her zaman yaşayacağız. İyi işler yapanlar cennete, kötü işler yapanlar ise cehenneme gidecek. Cehenneme gidenler azap görürken cennete gidenler iyilik görürler. Cennetteki "lezzetler ve nimetler" dünyadakinden kat be kat daha üstündür. Orada hiç eksiklik yoktur, dedi.

Cennete giden iyi insanlar Allah'ın özel sevgisine mazhar olurlar. Allah onlara her zaman yeni nimetler bağışlar. Onlar da Allah'ın nimetlerinden ve muhabbetinden yararlanırlar. Onca nimet ve muhabbetten memnun olurlar. Kendileri için yapılanlardan hoşnuturlar.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Zeynep neyi boşuna ve gereksiz biliyor? Niçin?
- 2- İyi işler yapan insanlar ahirette nereye gidecekler? Kötü işler yapan insanlar ahirette nereye gidecekler?
- 3- Ölmekle yok oluyor muyuz? Eğer ölmekle yok olsaydık, bunca iş sonuçsuz ve gereksiz olmaz mıydı?
- 4- İşlerimizin karşılığını tam olarak nerede görürüz?

## PARLAK GELECEK AHİRET DÜNYASINDADIR

Yüce Allah'ın başka bir dünyası daha vardır. "AHİRET DÜNYASI"

Allah bizi ahiret için yaratmıştır. Ölünce yok olmuyoruz. Sadece dünyamızı değiştiriyoruz. Bu dünyadan ahiret dünyasına gideriz. Biz bu dünyaya sadece yemek, içmek ve uyumak için gelmedik. Allah'a ibadet ve iyi işler yapmak için geldik. İnsanoğlu niçin yaratıldığını bilirse Allah'ın yarattığı daha büyük nimetlerden istifade eder.

**Eğer Allah'a ibadet eder ve iyi işler yaparsak "ahirette" daha iyi geleceğimiz olur. Asıl yurdumuzda rahat bir hayata başlarız.**

**Eğer Allah'ın emirlerine itaat etmez ve kötü işler yaparsak ahirette halimiz kötü olur. Yaptığımız kötü işlerin karşılığını görür ve azap çekeriz.**



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Bu dünyadaki görevimiz nedir? Olgun olmak için ne yapmalıyız?
- 2- Allah'ın büyük ve iyi nimetleri nerededir?
- 3- Parlak gelecek, kimler içindir?
- 4- Ahiretteki "acı azap" kimler içindir?
- 5- Hangi işler iyidir? Yaptığımız işlerin iyi olduğunu kimler bizlere tanıtır?



### 3. BÖLÜM

## NÜBÜVET (PEYGAMBERİ TANIMA)





## ALLAH PEYGAMBERLER GÖNDERMİŐTİR

Allah biz insanları sevmektedir. Rabbimiz, dünyada bizim rahat ve huzur içinde yaşamamızı ister. Ahirette de mutlu ve mesut olmamızı ister. Dünyada ve ahirette faydalı olacak emirleri peygamberler aracılığı ile biz insanlara göndermiştir.

Peygamberler yüce insanlardır. Allah insanoğlunun hidayete ermesi için onları seçmiştir. Peygamberler, insanları Allah'a ibadet etmeye ve iyi işler yapmaya davet ederler.

Peygamberlerin hepsi zalimlerle mücadele etmişlerdir. Halkın arasında adaleti sağlamaya çalışmışlardır.



### Sorular

- 1- Allah niçin insanlara peygamber göndermiştir?
- 2- Peygamberler Allah tarafından neleri getirirler?
- 3- Peygamberler ne yaparlardı?
- 4- Peygamberler nasıl insanlardır?
- 5- Eğer peygamberlerin emirlerine itaat edersek, bize ne gibi yararı olur?

## İNSANLARIN ÖĞRETMENİ

Peygamberler insanların öğretmenidirler. Onlar, insanın ilk yaratıldığı günden beri insanoğlunun arasındaydılar. Biz insanları eğitmek için çalıştılar. Hayatın programını ve daha iyi yaşamayı bizlere öğrettiler. Yüce Allah'ı ve O'nun nimetlerini halka hatırlatırlar. Bizlere, ahiretten ve dünyanın güzel nimetlerinden bahsederler. Peygamberler fedakâr bir öğretmen gibi insanları eğitmekle meşguldüler. Allah'a ibadet etmenin yollarını kavimlerine gösterirler.

Peygamberler, insanların arasına iyi ahlak ve davranışların tohumlarını ektiler. İyi ve kötü ahlakı insanlara açıkladılar. İyiliği ve yardımseverliği insanların arasında yaydılar. Peygamberler gittikleri kavimlerin hidayete ermesi için çok çalıştılar. Bu yolda kötü niyetli insanlardan çok sıkıntı gördüler. En çokta o insanların hidayete ermeleri için çabaladılar.

Peygamberlerin fedakârlıkları sayesinde insanlar giderek ilerlediler ve iyi ahlakla tanıştılar.



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- İyi yaşamayı ve huzur içinde olmayı kim bizlere öğretti?
- 2- Peygamberler insanlara neleri hatırlatırlardı?
- 3- Peygamberler kimleri eğitmek ve hidayet etmek için daha çok çalıştılar ve zahmetlere katlandılar?
- 4- Peygamberler halkın arasında hangi işleri yaydılar?

# ALLAH'IN BÜYÜK PEYGAMBERLERİ

## İbrahim Aleyhisselam

Hazreti İbrahim zamanında halkın nasıl yaşadığını, hangi dine mensup, olduğunu biliyor musunuz?

Onlar, kendilerinden önceki peygamberlerin emirlerini unutmuşlardı. Dünyada ve ahirette mutlu olmak için nasıl yaşamaları gerektiğini bilmiyorlardı. Kanun ve düzenleri yoktu. Allah'a ibadet etmenin yollarını bilmiyorlardı. Kullarını seven Allah Hz. İbrahim'i, kavmine iyi işler yapmayı ve ibadet etmeyi öğretmesi için peygamber olarak gönderdi.

Hız İbrahim'in kavmi; hangi işlerin iyi, hangi işlerin kötü olduğunu bilmiyordu. Allah, onlara bir öğretmenin lazım geldiğini biliyordu. Onlara ibadetin yolunu göstermesi için İbrahim'i gönderdi. Hangi işlerin dünya ve ahiret için iyi veya kötü olduğunu Allah, Hazreti İbrahim'e öğretti.

Hazreti İbrahim de Allah'ın emirlerini ve yasaklarını halkına ilettiler. Onlara önderlik etti. Hazreti İbrahim, Allah'ın peygamberi ve halkın öğretmeni idi.



## Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Peygamberleri kim seçer?
- 2- Allah'ın büyük peygamberleri kaç tanedir? Adlarını biliyor musunuz?
- 3- İyi yaşamın yollarını halka kim öğretirdi?

- 4- Hangi işlerin dünya ve ahiret için iyi, hangisinin kötü olduğunu halk kendi başına anlayabilir mi?
- 5- Hazreti İbrahim'in getirdiği emirleri ve yasakları kim gönderdi?

## ÖĞRETMEN VE HALKIN LİDERİ

Peygamberler; öğretmendirler, halkın rehberidirler. Bir liderin yapması gereken her şeyi bilmektedirler. Bütün dinî bilgileri bilirler. Allah katında iyi ve kötü işleri tanır. Ahirette mutluluğa veya hüznü sebep olabilecek işleri bilirler.

Peygamberler, Allah'ı çok iyi tanır. Ahireti, cennet ve cehennemi Allah onlara öğretmiştir. İyi ve kötü ahlakı bilirler. İlimde halkın en ileri gelenidirler. Kimse onların derecesine ulaşamaz.

Âlim ve kudret sahibi olan Allah, halka rehberlik yapabilmesi için tüm ilimleri peygamberine vermiştir. Peygamber halkın öğretmeni ve rehberidir. Kavimlerini saadete ulaştırabilmek için, dünyada ve ahirette saadetin yollarını bilir.



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Halkın öğretmeni ve rehberi kimdir ve onlara neleri öğretir?
- 2- Peygamberlerin bilgisi ve ilmi nasıldır? Herhangi bir insan onların ilmine ulaşabilir mi?
- 3- Bu ilimleri kim peygamberlere vermiştir?

## **PEYGAMBERLER, İNSANLARIN REHBERLERİDİR**

Hazreti İbrahim ve bütün peygamberler halkın arasından çıkmışlardır. Diğer insanlar gibi halkın içinde yaşadılar. İlerlemek, olgunlaşmak ve mutlu olmak için Allah'ın emirlerine itaat ederlerdi.

Peygamberler, doğdukları günden itibaren halkla birlikte yaşarlardı. Daha iyi yaşamamanın yollarını halka öğretirler, insanlara Allah'ı tanıttırlardı. Ahiret konusunda halkla sohbet ederlerdi. Dinsizlik ve zulümle savaşırlar, zulme uğrayanları savunurlardı. Halkın arasında sevgi ve adaleti sağlamaya çalışırlardı.

Peygamberler; Allah'a ibadet etmenin yollarını öğretirlerdi. Kavimlerine, Allah'ı tanımanın ve iyi yaşamamanın yollarını sözleriyle ve davranışlarıyla öğrettiler.

Bizler bu gün peygamberlerin ve onlara uyanların, zahmetlerinin neticesinden yararlanmaktayız.

Bu yüzden onlara teşekkür ediyor ve onlara salat selam gönderiyoruz:

**SELAM OLSUN ALLAH'IN BÜTÜN PEYGAMBERLERİNE!**

**SELAM OLSUN ALLAH'IN BÜYÜK PEYGAMBERİ İBRAHİM'E!**

**SELAM OLSUN İBRAHİM'E UYANLARA!**

### **Büyük Peygamberler**

Allah halkın hidayeti için birçok peygamber göndermiştir. En büyük peygamberler, beş tanedir:

1- Hazreti Nuh (aleyhisselam)

- 2- Hazreti İbrahim (aleyhisselam)
- 3- Hazreti Musa (aleyhisselam)
- 4- Hazreti İsa (aleyhisselam)
- 5- Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem).

Hazreti Musa'ya uyanlara YAHUDİ,

Hazreti İsa'ya uyanlara HRİSTİYAN,

Hazreti Muhammed'e uyanlara MÜSLÜMAN denir.

Tüm peygamberler Allah tarafından gönderilmiştir. Biz hepsine saygı gösteririz. Ama Hazreti Muhammed bütün peygamberlerden daha yüce ve daha üstündür.

Hazreti Muhammed son peygamberdir ve ondan sonra peygamber gelmeyecektir.



## Sorular

- 1- Büyük peygamberler kaç tanedir ve isimleri nedir?
- 2- Kimlere Yahudi denir?
- 3- Kimlere Hristiyan denir?
- 4- Hazreti Muhammed'e uyanlara ne denir?
- 5- Allah'ın son peygamberinin adı nedir?
- 6- Allah'ın en yüce ve en üstün peygamberinin adı nedir?

## Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın

- 1- Tüm peygamberler ..... tarafından gönderilmiştir ve biz ..... saygı gösteririz.
- 2- Hazreti Muhammed tüm peygamberlerden ..... ve ondan sonra ..... gelmeyecektir.



## ALLAH'IN SON PEYGAMBERİ HAZRETİ MUHAMMED (S.A.A)

Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine'dir. "Fil yılının" 17 Rebi-yülevvel ayında Mekke şehrinde dünyaya geldi. O, dünyaya gelmeden önce babası "Abdullah" ölmüştü. "Amine" altı yıl Hazreti Muhammed'e baktı. Muhammed altı yaşına gelince annesi Amine de öldü. Amine öldükten sonra dedesi "Abdümttalib" onun bakımını üzerine aldı.

Abdümttalib, Muhammed'i çok sever ve ona iyi davranırdı. O, Muhammed'in gelecekte peygamber olacağını biliyordu. Son peygamberin Mekke'den zuhur edeceğini Yahudi ve Hristiyan âlimlerinden duymuştu. Abdümttalip, Arapların en ileri gelen şahsiyeti idi. Kâbe'nin yanında ona mahsus bir yer vardı ki, kimse oraya yaklaşamazdı. Muhammed, o özel yerde dedesinin yanında oturan tek kişiydi. Muhammed'in oraya oturmasına engel olmak isteyenlere Abdümttalip; *"Bırakın oğlum gelsin. Vallahi, onun çehresinde büyük eserler vardır. Muhammed'in gelecekte sizin en ileri geleniniz olacağını görür gibiyim."* derdi.

Abdümttalib, Muhammed'i hep yanına oturtturdu. Elleriyle, onun mübarek saçlarını okşardı. Dedesi, Muhammed'le yemek yer; onu asla yanından ayırmazdı.

### Çocukluk Döneminde Hazreti Muhammed (S.A.A)

Hız Muhammed, çocukluğundan beri pak ve dürüsttü. Sofraya edep ile otururdu. Kendi yemeğini yedikten sonra başka çocukların yemeğine asla dokunmazdı. Yemeğe başlarken "BİSMİLLAH" derdi.

Çocuklara eziyet etmezdi. Onlara iyi davranırdı. Her gün bir sepeti hur-

ma ile doldurur; onu çocuklar arasında paylaştırırdı. Hz Muhammed çocukluğunda da edepli ve akıllıydı.

Amcası Ebu Talib Hz Muhammed için *"O, yemeğe başlarken **Bismillah**, bitirdikten sonra **Elhamdülillah** derdi. O, asla yalan söylemezdi. Kötü bir iş yaptığını hiçbir zaman görmedim. O, kakkahayla gülmezdi. Her zaman gülümserdi."* derdi.



## Sorular

- 1- Hazreti Muhammed hangi şehirde dünyaya geldi?
- 2-Yemeğe başlarken ne derdi ve nasıl otururdu?
- 3- Çocuklara karşı nasıl davranırdı?
- 4- Siz, diğer çocuklara karşı nasıl davranıyorsunuz?

## Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Hazreti Muhammed hangi yılın, hangi gününde dünyaya geldi?
- 2- Annesinin ve babasının adı neydi?
- 3- Abdülmuttalip, Peygamberimizin neyi idi? Hz Muhammed hakkında ne söylerdi?
- 4- Peygamberimizle ilgili Yahudi ve Hıristiyan âlimler ne söylüyorlardı?
- 5- Hazreti Muhammed çocukluğunda nasıldı? Amcası Ebu Talib, onun hakkında ne söylüyordu?

## PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARA İYİ DAVRANIRDI

Hazreti Muhammed (s.a.a) çocukları çok sever, onlara saygı gösterirdi. Hatta onları nerede görse selam verirdi. Çocuklar hakkında Müslümanlara şöyle tavsiyelerde bulunurdu:

**"Çocukları sevin ve onlara iyi davranın. Çocuklara iyi davranmayan, bizden değildir."**

Peygamberimizle ilgili bir olayı sahabeden birisi şöyle anlatır:

"Namazımı Hazreti Muhammed (s.a.a) ile kıldım. Onunla birlikte eve gidiyordum. O sırada çocuklar koşarak Hazreti Muhammed'in yanına geldiler. Hazreti Muhammed, onları severek saçlarını okşadı."



### Sorular

- 1- Niçin çocuklara selam verirdi?
- 2- Çocuklar hakkında Müslümanlara ne söylerdi?
- 3- Çocuklar niçin Hazreti Muhammed'in yanına koşarlardı?
- 4- Siz arkadaşlarınıza selam veriyor musunuz?

## EMİN MUHAMMED (S.A.A)

Yılların birinde Mekke halkı, Kâbe'yi tamir ediyordu. Tüm halk Kâbe'nin tamirine katılmıştı. Kâbe'nin duvarını "Haceru'l-Esved"in özel olarak konduğu yere dek örmüşlerdi. Mekke'nin ileri gelenlerinden her biri bu kutsal taşı yerine tek başına koymak istiyordu. Her biri, kutsal taşı yerine koyarak kendisini ve yakınlarını yüceltmek istiyordu. Taşı yerine kimin koyacağına karar veremediler. Yavaş yavaş tartışmalar büyümeğe başladı. Herkes, "Hacer-u'l-Esved'i sadece ben yerine koyacağım." diyordu.

Sonunda tartışmaları büyüdü ve tehlikeli boyutlara ulaştı. Neredeyse kabileler birbirleriyle savaşacak duruma gelmişlerdi. O sırada hayırsever ve akıllı bir adam:

— Ey halk! Kavga ve savaştan kaçının. Çünkü kavga ve savaş, şehirleri ve evleri yıkar. Halkı bedbaht eder ve dağıtır. Cahil olmayın. Başka bir çare arayın, dedi.

Mekke'nin büyükleri:

— Ne yapalım? Başka çaremiz var mı? dediler

O yaşlı adam:

— Aranızda hakemlik yapacak ve sorununuzu çözecek birini bulun, dedi.

Mekke'nin büyükleri bunun iyi bir öneri olduğunu söylediler. Ancak her kabile "Hakem bizim kabilemizden olmalıdır." diyordu. Yine tartışmaya başladılar. Aynı adam:

— Hakemin seçiminde de anlaşılmadınız. Öyleyse Mecsidu'l-Haram'ın kapısından giren ilk kişiyi hakem seçelim, dedi.

Hepsinin gözleri kapıya doğru çevrildi. Herkes "Acaba kapıdan kim içeriye girecek ve hangi kabilenin lehinde karar verecek?" diye düşünüyordu. Kafaların meşgul olduğu bir sırada kapıdan içeriye bir genç girdi. Hepsi sevinerek:

— Ne iyi! O Muhammed! Muhammedu'l-Emin! O, insafı ve doğru sözlüdür. Onun hakemliğini kabul ediyoruz, dediler.

Hazreti Muhammed içeriye girdi. Aralarındaki meseleyi ona anlattılar. Biraz düşündükten sonra; "Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu önemli işe ortak olmalıdırlar," buyurdu

Halk şaşkınlık içinde birbirlerine bakınırken; "Her kabilenin ileri geleni gelsin!" buyurdular.

Hepsi geldikten sonra Hazreti Muhammed abasını yayararak Haceru'l-Esved'i içine koydu. Sonra onlara; her birisinin abanın bir köşesinden tutmasını ve Haceru'l-Esved'i getirmelerini, söyledi.

Hepsi birlikte Haceru'l-Esved'i özel yerine kadar getirdiler. Sonra Hazret-i Muhammed, Haceru'l-Esved'i aldı ve özel yerine koydu. Mekke halkının hepsi razı ve memnun olup Hazreti Muhammed'i tebrik ettiler. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, o zaman gençti. Henüz peygamberlik ona gelmemişti. Ama o kadar dürüst ve güvenilirdi ki adını "Muhammedu'l-Emin" koymuşlardı.

Halk ona güvenirdi. Bir yere gideceklerinde değerli mallarını ona emanet ederlerdi. Hazreti Muhammed onların emanetini korur ve eksiksiz olarak sahibine teslim ederdi. Anlaşmazlıkları çözmek için ona başvururlar ve onun hakemliğini kabul ederlerdi.

SELAM OLSUN DÜRÜST VE GÜVENİLİR PEYGAMBERİMİZE.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Peygamberimiz gençliğinde hangi adla meşhur olmuştu? Niçin?
- 2- Peygamberimiz, "Mescidu'l-Haram"dan içeriye girince halk ne dedi?
- 3- Arkadaşlarınız hangisi emanetleri daha iyi koruyor?
- 4- Arkadaşlarınızdan hangisine daha çok güveniyorsunuz?
- 5- Arkadaşlarınız size güveniyor ve hakemliğinizi kabul ediyor mu?
- 6- Emaneti koruma konusunda, Peygamberimize tam olarak uyuyor musunuz?

## İSLAM DİNİ; EN SON VE EN İYİ SEMAVİ DİN

İslam dini, dinlerin en iyisi ve en olgunudur. Allah'a ibadet etmemiz ve huzurlu yaşamamız için Allah, İslam dinini Hazreti Muhammed (s.a.a) aracılığıyla bizlere göndermiştir.

Allah bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur:

**"Her kim İslam dinini kabul etmez ve başka bir dini seçerse, ondan kabul olmaz. Ahirette zarar ve hüsrana uğrar."**

### İSLAM DİNİ BİZE

- Allah'ı nasıl tanımamız gerektiğini
- Anne babamıza nasıl davranmamız gerektiğini
- Dünyada ve ahirette nasıl mutlu olabileceğimizi öğretir.

Kısacası İslam dini bize; hangi işlerin "HELAL" olup yapabileceğimizi hangi işlerin "HARAM" olup yapamayacağımızı öğretir

### Müslüman Kimdir?

- 1- Allah'a ve ahirete iman edendir.
- 2- Hazreti Muhammed'i "Allah'ın son peygamberi" olarak bilendir.
- 3- Tüm işlerinde Allah'ın ve Hazret-i Muhammed'in emirlerine uyandır.

### Kur'an-ı Kerim Allah'ın Bize Mesajıdır

Allah'ın biz insanlara emirleri ve mesajları Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu

emir ve yasaklar tüm dünya halkına Hazreti Muhammed aracılığıyla gönderilmiştir.

Müslümanlar; Kur'an okumayı öğrenmeli. Manasını bilmelidir. Ayrıca başkalarına da öğretmelidir. Her Müslüman mutlu yaşamının yollarını en doğru Kur'an'dan öğrenir. Kur'an biz Müslümanların yaşam programıdır. En iyi şekilde yaşamının yollarını bize öğretir. Allah'ı tanıtır ve ibadet şekillerini bize öğretir. Müslümanlar; tüm işlerinde Kur'an'a uymalı; bu semavi kitaptan hayat dersi almalıdırlar.

Kur'an'ın emirlerine uyan insan bu dünyada mutlu ve özgür olarak yaşar ve ahirette de rahat ve huzurlu olur. Yüce Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

**"İçinizde en hayırlınız, Kur'an'ı öğreneniz ve öğreteninizdir; Kur'an'la amel eden cennete gider; Kur'an'a sırtını çeviren de cehenneme gider."**



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- "İslam dini" nedir? İslam dini bizlere neleri öğretir?
- 2- Kimler ahirette zarara ve hüsrana uğrarlar?
- 3- Hangi işlere "helal", hangi işlere "haram" denir?
- 4- "Müslüman" kime denir? Müslümanlar neyin karşısında teslim olurlar?
- 5- Kur'an, kimin emir ve mesajıdır?
- 6- Kur'an öğrenmek için sizin bir programınız var mı?
- 7- Kur'an'ın emirlerine uyanın yaşamı nasıl olur?
- 8- Halkın en iyisi kimlerdir?



## KUR'AN

Kur'an ki semavi bir kitaptır,  
Hayatı aydınlatan bir kitaptır,  
Kur'an ki doğru yolu gösterir,  
Hayatımızın programıdır.

İnsanın iki dünyada hayrıdır,  
Bu ise Kur'an'a amelle olur.  
Peygamber dedi ki: Ey Müslüman,  
Kim amel eder ise Kur'an'a,

Kur'an her zaman yanında olur.  
Cennetin bağları ona ev olur.  
Ama eğer itina etmezse ona,  
Cehennem ona menzil olur.

Budur bizim dinî kitabımız,  
Budur ebedi programımız.  
Kur'an'a her zaman uyan bizleriz.  
Kur'an'ı candan koruyan bizleriz.

## KUR'AN'DAN İBRETİ BİR ÖYKÜ

### Yanan Bağ

#### Bu Bağ Niçin Yandı?

Bir kaç kardeş oturmuş konuşuyorlardı. “Yarın sabah erkenden bağa gidip meyveleri toplayalım. Bağın meyvelerinden kimseye vermeyelim.” dediler. İçlerinden birisi çok iyi kalpliydi. O:

— Kardeşlerim, Allah'ın emirlerini unutmayalım. Fakirlere de yardım edelim, dedi.

Öteki kardeşler:

— Yine mi sen? Bak eğer bir daha böyle konuşursan dayak yersin. Sana ne oluyor da bu işlere karışıyorsun, dediler.

Kardeşlerin hepsi uyduktan sonra şiddetli bir yağmur başladı. Bağlarına da yıldırım düştü. Gökten düşen yıldırım, bütün ağaçları ve meyveleri yaktı. Hepsi kömür gibi karardı. Sabahleyin kardeşler uyandılar. Birbirlerine bakıp:

— Çabuk olun gidip meyveleri toplayalım. Sessiz olun, kimse duymasın, dediler.

Çıkıp bağa gittiler. Bağa vardıklarında onlardan birisi:

— Bu bizim bağımız değil, dedi.

Diğerleri:

— Hayır, burası bizim bağımız, dediler.

O iyi yürekli olan kardeş onlara bakarak:

— Dedim ya sizlere, Allah'ın emirlerini unutmayın diye. Allah'ın emirlerine uyun. Bu sizin dünyadaki cezanızdır. Ahiretteki azabınız ise daha şiddetli olacaktır, dedi.

## KUR'AN'DAN BİR DİĞER İBRETİ ÖYKÜ

### Fil Vakıası

Kâbe, eskiden beri insanların ibadet yapmak için geldikleri kutsal bir yerdi. Halk uzaktan, yakından Kâbe'yi ziyaret etmek ve ibadet yapmak için Mekke'ye gelirdi. Bu yüzden Mekke saygın ve gelişmişti.

Hristiyan bir adam olan Ebrehe, o zamanlar Yemen hükümdarıydı. Mekke'de yer alan Kâbe'yi kıskanıyordu. Bu yüzden Yemen'de bir mabet yaptırdı. Yaptırdığı mabedin kapılarını altından ve gümüşten işletti. Duvarlarını değerli taşlarla süsletti. Mabedin içine değerli halılar serdi. Pencerelerine pahalı perdeler takmış, her bir köşesini güzel meşalelerle aydınlatmıştı.

Ebrehe daha sonra bu mabedin Kâbe'den daha güzel ve büyük olduğunu etrafa yaydırdı. Buranın sevabının daha çok olduğuna inanıyordu. Herkesin bu mabede gelerek ibadet etmesi için tellallar tuttu. Kâbe'ye gitmenin artık yasak olduğunu her tarafta ilan etti. Halk onun sözlerine kulak asmadı. Yine Mekke'ye gidiyorlar, ibadetlerini orada yapıyorlardı. Hatta Ebrehe'nin mabedine saygısızlık bile etmişlerdi. Ebrehe bu duruma çok sinirlendi. "Kâbe ayakta olduğu sürece halk bizim mabedimizi ziyarete gelmez. Halkın bize yönelmesi için Kâbe'yi yıkmalıyız." diyordu.

Ülkesinin önde gelenleri Ebrehe'yi "Halkın dinine ve inancına karışma. Kâbe, Allah'ın emriyle, Hazreti İbrahim'in çabalarıyla yapılmıştır. Bırak halk, ibadet ve ziyaretinde serbest olsun." diyerek uyardı. Ama bu sözler Ebrehe'yi durdurmaya yetmedi. Ebrehe:

— Benim mabedim daha büyük ve güzeldir. Halk ibadet için buraya gelmeli. Başka çare yok, Kâbe'yi yıkmalıyım, dedi.

Büyük bir ordu topladı. Askerlerinden bir kısmı savaş fillerine bindi. Kendisi de bir file binerek Mekke'ye doğru yola çıktı. Halkın bir kısmı Kâbe'yi savunmak istediye de Ebrehe'ye karşı koyamayacağını anladılar. Mekke halkı Ebrehe'nin ordusuna karşı koyamayacağını anlayınca çöllere ve dağlara kaçtılar. Ordu Mekke'ye yaklaşınca Ebrehe'nin fili yere uzandı. Her ne kadar uğraşılsa da fili ayağa kaldıramadılar. O sırada birçok kuş havada görüldü. Mekke'nin havası bir anda karardı. Her kuşun gagasında küçük ama ağır ve sıcak bir taş vardı. Aynı şekilde birer taş da ayaklarında vardı. Kuşların hepsi Ebrehe'nin ordusunun üzerinde toplandı. Bir anda Ebrehe'nin ordusuna saldırdılar. Onlara taşları atmaya başladılar. Ebrehe'nin ordusu yenilerek helak oldu. O koskoca ordudan sadece bir kişi kurtuldu. O da Habeşistan padişahı "Necaşi"nin yanına giderek olayı ona anlattı. Necaşi:

— Bunlar nasıl kuşlardı ki koskoca orduyu yenebildiler? dedi.

O sırada, kuşlardan biri orada görüldü. O adam Necaşi'ye kuşu göstererek:

— Bu, o kuşlardan biri, dedi.

O kuş yaklaşarak adamın üzerine geldi. Gagasındaki taşı adamın kafasına attı. O zalim ordunun son askeri de Necaşi'nin huzurunda yere düşüp öldü.

Ebrehe, tevhide ve Allah'a karşı savaşmak istedi. Allah; Kâbe'nin her zaman ayakta kalmasını takdir etti. Peygamberimizin gelerek oradan, tevhit sesini dünyaya duyurmasını istiyordu. Ebrehe ve ordusu, cezalarını çektiler. Bu olay tüm insanlara ibretlik bir ders oldu.

Allah, Kur'an-ı Kerim'de Fil Ashabı'nın olayını açıklamıştır. Bu olay o kadar meşhur oldu ki Mekkeliler o yılı "Amu'l-Fil" (Fil Yılı) olarak adlandırdılar.

Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) aynı yıl içinde dünyaya geldi.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Ebrehe hangi dine mensuptu ve niçin Kâbe'yi yıkmak istiyordu?
  - 2- Ebrehe, Mekke'ye doğru hareket etmek istediğinde ona ne dediler?
  - 3- Kiblemiz olan Kâbe'nin yapılmasını kim emretti ve Kâbe'yi kim yaptı?
  - 4- Habeşistan'ın padişahının adı neydi? O askere ne dedi?
  - 5- Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (s.a.a) hangi yılda dünyaya geldi?
- Bu öyküden aldığınız dersi arkadaşlarınıza anlatınız.

## **DİN**

Yüce Allah, mutluluğumuz için bize emirler göndermiştir. Bu emirleri ve kanunları bizlere peygamberler getirmişlerdir. Peygamberler bizlere Allah'ı tanımanın ve iyi yaşamının yollarını göstermişlerdir.

PEYGAMBERLER BİZLERE:

- Arkadaşlarımıza nasıl davranmamız gerektiğini,
- Anne ve babamıza nasıl saygı göstermemiz gerektiğini,
- Öğretmenimizi nasıl takdir etmemiz gerektiğini öğretmişlerdir.

AYNI ZAMANDA PEYGAMBERLER BİZLERE:

- Yüce Allah ile nasıl sohbet edebileceğimizi
- Allah'ın bizlerden razı olması için neler yapabileceğimizi,
- Ahirette huzurlu olmamız için nelerin gerektiğini öğretmişlerdi.

### **Din Ne Demektir?**

Peygamberlerin, insanların dünyada ve ahirette mutlu ve huzurlu olmaları için getirdikleri emirlere ve yasaklara "DİN" denir.

### **Dindar Kimdir?**

Allah'a ve kıyamet gününe inanan, peygamberlerin emirlerine uyan ve amel edenlere "DİNDAR" denir.

Allah, dindar olanları sever. Onlara iyi nimetler verir. Dindar insanlar bu dünyada iyi yaşar ve ahirette de mutlu olurlar.



## **Sorular**

- 1- Allah'ın emirleri kimler içindir?
- 2- Bu emirleri ve kanunları bize kimler getirmiştir?
- 3- Peygamberler bize neleri öğretmiştir?
- 4- Din ne demektir?
- 5- Dindar kime denir?
- 6- Dindar olanlar bu dünyada ve ahirette nasıl yaşarlar?
- 7- Allah dindar olanlara nasıl davranır?



# İSLAM DİNİ

## En İyi Yaşam İçin, En İyi Din

Peygamberimiz Hazreti Muhammed, halka; "Dünya ve ahiretin tüm iyiliklerini size getirdim. Tüm dünya halkını İslam'a davet etmek için Allah bana emir verdi." buyurdular.

İSLAM DİNİ NEDİR?

Hazret-i Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in getirdiği tüm ilahi emirlere "İslam" denir. İslam dini, dinlerin en iyisi ve en olgunudur.

MÜSLÜMAN KİMDİR?

Tüm işlerinde Hazreti Muhammed'i örnek alan, getirdiği kutsal kitaba inanan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan insanlara, "Müslüman" denir.

BİZİM DİNİ KİTABIMIZIN ADI NEDİR?

Dini kitabımızın adı "Kur'an"dır. Kur'an, Allah'ın bize gönderdiği yaşam programıdır. Biz Müslümanlar Kur'an a saygı gösteririz. Ondaki emir ve yasaklara uyarız.

KUR'AN SON SEMAVİ KİTAPTIR!



## Sorular

- 1- Hazreti Muhammed halka ne buyururdu?
- 2- Allah, Hazreti Muhammed'e neyi emretti?

- 3- İslam dini kimler için gelmiştir?
- 4- "İslam Dini" neye denir?
- 5- İslam dini, nasıl bir dindir?
- 6- Müslüman kime denir?
- 7- Müslümanların dinî kitabının adı nedir?
- 8- Biz Kur'an'a nasıl saygı gösteririz?

### **Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayın**

- 1- ..... tüm halk için gelmiştir.
- 2- Hazreti Muhammed'in getirdiği Allah'ı emirlerine ..... denir.
- 3- Tüm işlerinde ..... getirdiği ..... uyanlara Müslüman denir.
- 4- Kur'an bizim ..... kitabımızdır ve Allah'ın bize gönderdiği ..... programıdır.
- 5- Biz Müslümanlar ..... saygı gösterir ve ..... emirlerine uymaya çalışırız.



## 4. BÖLÜM

# İMAMET



## İMAMET

Peygamberler, insanlara rehberlik yapmak ve Allah'ın (c.c) emirlerini bizlere iletmek üzere Allah (c.c) tarafından gönderilmişlerdir. Peygamber kıyamete kadar ümmetinin arasında olmayacağı için mutlaka kendisinden sonra vekil tayin eder. Bu imam, Peygamber'den sonra topluma önderlik yapar. Peygamberlerin getirdiği dinî emirleri korur. Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmakla yükümlüdür.

Peygamber tarafından ümmete rehberlik etmek için atanan kimseye "İMAM" denir. İmam, ümmetin rehberi ve dinin koruyucusudur. Bizler, imamları severiz. Onların emirlerine can-ı gönülden uyarız.

### **Din Rehberi ve Peygamber Vekili İmam**

İmam, dinin rehberi ve Peygamber'in vekilidir. Peygamber'den sonra onun işlerini yerine getirir. İmam ümmetin önderidir. İslam kanunlarını ve emirlerini bilir. Ümmete ulaştırır. İmamlar da kâmil birer rehberdirler. Rehber için gerekli olan her şeyi bilir. Allah'ı (c.c) kâmilen tanır. Dinde helal ve haramı bilir. Allah'a (c.c) tapmanın ve ibadet etmenin yollarını bilir. İlim yönünden ümmetin en bilgilisidir.

Eğer imam cahil olursa veya dinin emirlerinin bazılarını bilmez ise kâmil bir rehber olamaz ve Peygamber'in işlerini üzerine alamaz. Her şeyi bilen Allah (c.c), Peygamber vesilesiyle bütün ilimleri insanlığa öğretmiştir.

### **İmam Dinin Koruyucusudur**

İmam Peygamber'in vekilidir. Peygamber'den sonra onun bütün işlerini vekili olarak yerine getirmekle görevlidir.



## Sorular

- 1- İmam kimdir?
- 2- İmam ne yapar?
- 3- Bizler neden bir imama ihtiyaç duyuyoruz?
- 4- İmam kimin vekilidir?
- 5- İmamı kim seçer?

## ON İKİ İMAM

- 1- Hz. Ali (a.s)
- 2- Hz. İmam Hasan (a.s)
- 3- Hz. İmam Hüseyin (a.s)
- 4- Hz. İmam Zeynelabidin (a.s)
- 5- Hz. İmam Muhammed Bakır (a.s)
- 6- Hz. İmam Cafer Sadık (a.s)
- 7- Hz. İmam Musa Kâzım (a.s)
- 8- Hz. İmam Rıza (a.s)
- 9- Hz. İmam Muhammed Taki (a.s)
- 10- Hz. İmam Ali Naki (a.s)
- 11- Hz. İmam Hasan Askerî (a.s)
- 12- Hz. İmam Mehdi (Sahibe'z-Zaman a.s)

### Birinci İmam

#### Hz. Emîrül-Müminin Ali (a.s)

Birinci imamımız Hz. Ali'dir (a.s). Peygamberimiz, Allah'ın (c.c) emri ile Hz. Ali'yi (a.s) kendisinden sonra imam olarak atamıştır. Hz Ali (a.s) Receb ayının on üçünde Mekke'de doğdu. Babasının adı Ebu Talib, annesinin adı Fatıma'dır. Hz. Ali (a.s), Peygamberimizin amcasının oğlu-



dur. Çocuk yaşta Peygamberimizin evine geldi. O evde, Peygamber'in elinin altında terbiye gördü. İslam'a uygun yaşama edebini öğrenerek büyüdü.

Hız. Ali (a.s) çok akıllı ve zeki bir çocuktur. Peygamber'in sözlerini çok iyi anlar ve amel ederdi. Kesinlikle yalan konuşmaz, küfür etmezdi. Edepli ve tatlı dilliydi. Çevresine karşı çok saygılıydı. Yaptığı işleri doğru yapardı. Peygamber'e işlerinde yardım ederdi. Korkusuz ve kuvvetli idi. Çocuklarla arkadaşlık yapar, onları incitmezdi. Hiç kimse de onu incitmeye cesaret edemezdi.

Hız. Muhammed (s.a.a) her yıl bir aylığına Hira dağına gider ve orada ibadet ederdi. Hız. Ali (a.s), Hız. Muhammed (s.a.a) uzlete çekildiğinde ona su ve yemek götürüyordu. Hız. Ali (a.s): "Ben Hira dağında Peygamber ile beraberdim ve onda peygamberlik eserlerini görüyordum." buyuruyorlar.

Hız. Ali (a.s) Müslüman olan ilk çocuktur. O dönemde yaklaşık olarak on yaşında idi. Ama o kadar akıllı ve zekiydi ki iyi ve kötüyü birbirinden tamamen ayırabiliyordu. Resul-ü Ekrem'in (s.a.a) doğru söylediğine inanıyor. Onun, Allah (c.c) tarafından peygamberliğe seçildiğini kabul ediyordu.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- İlk imam kimdir? Kim onu imam olarak seçti?
- 2- Hız. Ali (a.s) hangi şehirde ve hangi günde doğdu'?
- 3- Hız. Ali'nin, anne ve babasının ismi nedir? Resul-u Ekrem ile (s.a.a) yakınlık derecesi nedir?
- 4- O nasıl bir çocuktur? Çocukları incitir miydi?
- 5- Onu terbiye eden kim idi? Kaç yaşında Müslüman oldu?
- 6- Müslüman olan ilk çocuk kimdir?
- 7- Hız. Ali'yi (a.s) gerektiği gibi takip ediyor musunuz?

## YETİMLERİ OKŞAYALIM

Bir gün Ali (a.s) deve derisinden yapılmış tulum ile evine su taşıyan bir kadın gördü. Kadın yorulmuştu. Ali (a.s) kadına acıdı. Su tulumunu kadından aldı. Kadının evine götürmek için yola koyuldu. Yürürken kadının halini sordu.

Kadın:

— Kocam İslam ülkesini korumak ve savunmak üzere sınıra gitmişti. Orada şehit oldu, geriye birkaç tane yetim bıraktı. Evde onların ihtiyaç ve masraflarını karşılayacak para olmadığı için çalışmaya mecbur kaldım, dedi.

Hız. Ali (a.s) bu olaya çok üzüldü. “Allah’a ismarladık.” deyip evine döndü. Bütün geceyi bu üzüntü ile geçirdi. Sabah erkenden bir çuval dolu su un, et ve hurmayı sırtına alıp o kadının evine gitti. Kapıyı çalıp izin aldıktan sonra eve girdi. Çocuklar açtı. Hız. Ali (a.s) çocukların annelerine:

— Ben çocuklara bakarım. Sen bu un ile ekmek yap, dedi.

Hız. Ali (a.s) çocukları oyalıyor ve başlarını okşuyordu. Yemek hazır olmuştu. Hız. Ali (a.s) et ve hurmadan lokma lokma alıp çocukların ağızına bırakıyordu. Onlardan kendisini bağışlamalarını istiyordu.

— Beni bağışlayın. Şimdiye kadar sizden habersizdim, buyurdular.

Çocuklar yemek yediler, doydular. Mutlu oldular. Hız. Ali (a.s), “Allah’a ismarladık.” diyerek evden ayrıldı. Bu olaydan sonra Hız. Ali (a.s) devamlı onlara uğrar ve ihtiyaçlarını görürdü.



## Sorular

- 1- Ali (a.s) neden o kadından su tulumunu aldı?
  - 2- Siz bir şeyi taşımaktan yorulan birini görürseniz ne yaparsınız?
  - 3- O kadın, çocuklarının masraflarını karşılamak için ne yapıyordu?  
Kocasını nerede şehit olmuştu?
  - 4- Hz. Ali (a.s) neden üzüldü?
  - 5- Hz. Ali (a.s) çocuklar için eve ne götürdü?
  - 6- Birisinin evine veya odasına girmek istediğimiz zaman ne yapmamız gerekir?
  - 7- Un ile kim ekmek yaptı? Çocuklara kim baktı?
  - 8- Kim çocukların ağzına lokmaları götürüyordu?
  - 9- Yetim çocuklarla karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerekir?
- Yetim çocukları ziyaret edin ve onlara hediye götürün.**

## HZ. ALİ (A.S) ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ

Hız. Ali (a.s) bütün çocukları severdi. Onlara muhabbet gösterirdi. Özellikle yetim çocukları çok sever, onlara fazlaca ilgi gösterirdi. Onları evine davet eder tatlı ve bal yedirirdi. Yetim çocuklara o kadar muhabbet gösterirdi ki dostlarından birisi bir gün:

— Keşke ben de yetim olsaydım da Hız Ali (a.s) benim de başımı okşasaydı, diyerek hayıflanmıştı.



### Sorular

- 1- Hız. Ali (a.s) çocuklara nasıl davranırdı?
- 2- Hız. Ali yetim çocuklara nasıl davranırdı?
- 3- Sizler şimdiye kadar yetim bir çocuęu evinize davet ettiniz mi?
- 4- Hız. Ali'nin dostu neden "keşke ben de yetim olsaydım" demiştir.

## ÇALIŞMA VE BAĞIŞLAMA

Hz. Ali (a.s) çok çalışkan ve düzenliydi. Çiftçilik ve ağaç dikme işleri ile geçimini sağlardı. Birçok bağı ve mezrayı ürün verecek hale getirdikten sonra Allah (c.c) yolunda vakfetmiştir.

Medine'nin etrafından, kullanılabilir hale getirmek için biraz yer satın aldı. Hz. Ali (a.s) orayı sulamak amacı ile uygun bir yer bulup su kuyusu kazmaya başladı. Günler geçti ama su çıkmadı.

İmam'ın bahçıvanı olayı şöyle anlatır: "Bir gün Hz. Ali (a.s) küreği aldı ve kuyuya girdi. Bir müddet çalıştı ama su hala çıkmamıştı. Yorgun bir şekilde kuyudan çıktı. Anlının terini eli ile sildi. Biraz dinlendikten sonra tekrar kuyuya girdi. Öyle bir ciddiyet ile çalışıyordu ki nefesi dışarıdan duyuluyordu. Ama su yine yoktu. Sonunda büyük bir kuvvetle kuyuyu tekrar kazmaya başladı. Bu kez su çıktı ve fışkırmaya başladı. Hz. Ali (a.s) acele ile kuyudan dışarı çıktı. Kuyunun suyu çok güzeldi. Millet bunu izlemek için toplandılar. Herkes bir şeyler söylüyordu. Birisi:

— Ali çalışkan ve düzenlidir, dedi.

Diğeri:

— Ali ve çocukları bundan sonra zengin oldular, diyordu.

Bir diğeri tebrik ediyordu. Tabi bazıları da kıskanıyorlardı.

Hz. Ali bahçivana:

— Kalem ve kâğıt getir, buyurdu.

Kalem ve kâğıt hazır olduktan sonra İmam bir kenara oturdu, şöyle yazdı:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Bu kuyu ve yerin gelirini aşağıdaki yerlerde kullanılmak üzere vakfediyorum

- 1- Fakir ve fukaraya yardım edilsin.
- 2- Yolda parası biten yolcuya yardım edilsin.
- 3- Yetim kız ve erkeklerin düğününe yardım edilsin.
- 4- Fakir ve hastalara yardım edilsin.
- 5- Topluma yararlı olan hayır işlerde kullanılsın.

Bu kuyuyu Allah (c.c) rızası ve ahiret sevabı için vakfediyorum.

ALİ B. EBU TALİB



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Ali (a.s) su kuyusunun ve yerlerin gelirlerini nerelerde kullanılmak üzere vakfetti?
- 2- Topluma yararlı olan işlerden birkaç tanesini sayın?
- 3- Hz. Ali (a.s) neden o kuyuyu vakfetti?
- 4- Bu kıssadan alınabilecek olan dersleri yazınız?

## İKİNCİ İMAM HZ. İMAM HASAN (A.S)

İkinci imamımız, İmam Hasan'dır (a.s). Babası İmam Ali (a.s), annesi Resul-u Ekrem'in (s.a.a) değerli kızı Hz. Fatıma'dır. Hicretin üçüncü yılında Ramazan ayının on beşinci günü Medine'de doğdu.

Peygamber Efendimiz İmam Hasan'ı (a.s) çok severdi ve saygı gösterirdi. Bir gün Peygamberimiz İmam Hasan'ı (a.s) öptüler. Sonra da; "Hasan'ı seviyorum ve onu seveni de seviyorum. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin en iyileridirler." buyurdular.

İmam Hasan (a.s) çok bilgili ve zahid birisi idi. Namaza ve ibadete çok önem verirdi. Fakirleri sever ve onlara yardım ederdi. Hz Ali (a.s), Peygamber Efendimizin emri ile İmam Hasan'ı (a.s) kendisinden sonra imam olarak tanıttı.

İmam Hasan'ın (a.s) zamanında Şam'da Muaviye adında bir kişi valiydi. Muaviye zalim ve fasık biriydi. O kendini İmam Hasan'ın yerinde görmek istiyordu. Etrafındakilere "Ben Peygamber'in vekiliyim." diyordu. Fakat yaptığı işler İslam'a aykırıydı. İslam kanununu ayaklar altına alırdı. İmam Hasan'a (a.s) karşı muhalefet ederdi. Hz. Ali ve İmam Hasan (a.s) hakkında kötü sözler söylerdi. Onların taraftarlarına da düşmanlık beslerdi. Bununla kalmamış Hz Hasan'ın taraftarlarının birçoğunu hapsetmiş ya da şehit etmişti.

İmam Hasan, Hicretin 50. yılında Safer ayının yirmi sekizinci günü Medine'de şehit edildi. Kabri Medine'de Baki mezarlığındadır.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Hz. İmam Hasan (a.s) hangi tarihte doğdu?
- 2- Anne ve babasının ismi nedir?
- 3- Peygamber, İmam Hasan (a.s) hakkında ne söylemiştir?
- 4- İmam fakirlere nasıl davranırdı?
- 5- İmam Hasan'ı (a.s) kim imam olarak tanıttı?
- 6- Muaviye nasıl bir adam idi?
- 7- İmam ne zaman şehit oldu?
- 8- Mezarı nerededir?



## İYİ AHLAKLI OLMAK VE BAĞIŞLAMAK

Bir gün Şam ilinden biri Medine'ye geldi. İmam Hasan'ı (a.s) sokakta gördü ve tanıdı. İmam Hasan'a (a.s) selam vermediği gibi küfür etmeye, İmam Hasan ve Hz. Ali (a.s) hakkında kötü sözler söylemeye başladı.

İmam hiçbir şey söylemedi. Şamlı susana kadar sabretti, sonra ona selam verdi. Ona:

— Zannedersem buraların yabancısısın. Bizlerden haberiniz yok. Belli ki Muaviye sizleri aldatmış. Bizim hakkımızda söylediklerin doğru değil, anlaşılan kandırılmışsınız. Kötü niyetin yok, bunun için sizi bağışladım. Bir şeye ihtiyacın varsa söyleyin. Eğer elbiseye ihtiyacın varsa vereyim. Muhtaç isen ihtiyacını gidereyim. Sürgün edildiyse himayem altına alayım. Rica ederim evime buyurun ve misafirim olun, dedi.

Şamlı, İmam'ın güzel ahlakını, bağışlamasını gördükten sonra söylediklerinden ötürü utandı. Ağlayarak şöyle dedi:

— Ey Peygamber'in evladı. Bana sabit oldu ki sen Peygamber'in vekilisin. Allah imameti kime vereceğini en iyi bilendir. Ey Peygamber'in evladı, andolsun Allah'a (c.c), şimdiye kadar senin ve babanın insanların en kötüsü olduğunuzu zannedirdim. Ama şimdi anladım ki sizler yeryüzündeki insanların en iyilerisiniz, dedi.

Daha sonra Şamlı eşyalarını İmam'ın evine bıraktı ve misafir oldu. Uzun bir müddet geçmeden bu adam İmam Hasan'ın (a.s) vefalı taraftarlarından oldu.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Neden Şamlı kendi sözlerinden ötürü utanç duydu?
- 2- Bağışlamak nedir? Ne zaman bağışlamak gerekir?
- 3- Şamlı adam neden İmam Hasan'ın (a.s) taraftarlarından oldu?
- 4- Bu hadiseden alınabilecek dersleri yazınız?

## HZ. İMAM HASAN'IN (A.S) MİSAFİRLERİ

İmam Hasan (a.s) fakir halk ile dosttu. Onlara muhabbet gösterirdi. Bir gün yolda giderken birkaç fakirin oturmuş bir parça kuru ekmeđi yediklerini gördü. Onlar İmam'ı (a.s) görünce:

— Buyurun beraber yemek yiyelim, dediler.

İmam attan indi, yanlarına giderek yere oturdu:

— Ben sizin davetinizi kabul ettim. Şimdi rica ederim sizler de benim misafirim olun, dedi

İmam Hasan'ın (a.s) davetini kabul ettiler. İmam eve döndü ve hanımına buyurdu.

— Benim değerli misafirlerim var; en iyi yemekleri hazırlayın, dedi.

Misafirler gelince İmam onları en iyi bir şekilde ađırladı.

## ÜÇÜNCÜ İMAM, İMAM HÜSEYİN (A.S)

Hz İmam Hüseyin (a.s), İmam Hasan'ın (a.s) küçük kardeşidir. Babası Hz. Ali (a.s) ve annesi Hz. Fatıma'dır. Hicretin dördüncü yılında, Şaban ayının üçüncü gününde Medine'de doğdu. İmam Hasan'dan (a.s) sonra imamet ve rehberliğe ulaştı. Peygamberimiz, İmam Hüseyin'i (a.s) çok severdi. Onu öper ve şöyle buyururdu: *"Hüseyin benden; ben de Hüseyin'denim. Hüseyin'i seveni Allah sever."*

İmam Hüseyin (a.s) bilgili ve takvalı birisiydi. Cesur ve kuvvetliydi. Zilleti asla kabul etmezdi. Zalim ile savaşırdı. Doğru sözlüydü. İkiyüzlülükten ve yağcılıktan hoşlanmazdı. Hatta nefret ederdi.

İmam Hüseyin (a.s): *"Allah yolunda ölümü izzet, zalimlerin elinin altında boyun eğerek yaşamayı ise zillet olarak biliyorum."* buyururdu.

### Özgürlük ve Şehadet

İmam Hüseyin (a.s), iman ve amel ehli idi. Geceleri Allah'a (c.c) ibadet eder, gündüzleri çalışarak halka yol gösterirdi. Devamlı fakirleri düşüncüdü. Onlarla yakından ilgilenirdi. Halka: *"Fakirlerle oturup kalkmaktan çekinmeyin, Allah (c.c) mütekebbirleri sevmez."* buyururdu.

Elinden geldiği kadar fakirlere yardım ederdi. Gece karanlığında yiyecek dolu torbaları sırtına alır, fakirlerin evine kadar taşırdı. İmam toplumdaki farklılıkları ve fakirliği ortadan kaldırmak için çok uğraşmıştır.

İmam Hüseyin'in (a.s) zamanında Yezid, Şam'da vali oldu. O zalim biriydi. Yezid, Peygamber'in vekili olduğunu iddia ediyordu. Fakat İslam devletinin gelirini şarap, kumar ve İslam'a aykırı yerlerde harcıyordu. Müslümanların ve fakir halkın hakkı olan parayı kendi hükümetini sağ-

lamlatırmak için kullanıyordu. İslam kanunlarını ayaklar altına alıyordu.

Yezid, Şam'a hâkim olduktan sonra İmam Hüseyin'den (a.s), kendisinin vekilliğini kabul etmesini ve kendine biat etmesini istedi. İmam Hüseyin (a.s) kendisinin imam olması münasebetiyle zalim ve fasık bir hükümete müspet gözle bakması olanaksızdı. İmam halkı bu konuda aydınlatıyordu onlara:

— Görmüyor musunuz, hak ayaklar altına alınmış. Batıl ile zalim, hakkın ve haklının yerini almış durumda. Böyle bir halde her mümin kendisini şahadete hazırlamalı ve hakkı savunmalıdır. Şahadet ve gazilik, hak yolunda zafer; zalimin sultanı altında yaşamak ise zillettir, buyuruyordu.

O dönemde Kufe halkı, Hz Ali (a.s) dostuydu. Muaviye ve Yezid'in zulmünden bunalmışlardı. İmam Hüseyin'i (a.s) Kufe'ye davet ettiler. Zalimin karşısında kıyamda durmaya hazırlanan İmam Hüseyin (a.s) bu daveti kabul etti. Kufe tarafına hareket etti. Ama Yezid'in askerleri İmam'ı ve vefalı yarenlerinin yolunu kestiler. İmam'dan teslim olmasını istediler. İmam onlara:

— Zillete ve Yezid'e teslim olmayı asla kabul etmiyorum. Ölümü zilletten daha çok severim. Kanımın son damlasına kadar İslam'ı savunaçağım, buyurdu.

Yezid'in ordusu Kerbela çölünde İmam Hüseyin'i (a.s) kuşatmaya aldılar. İmam ve vefalı yarenleri, olabildiğince zulmün karşısında durdular. Ancak Aşura günü hepsi şehit oldu. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri şehit oldular ama zalimin sultanı altına da girmediler. Kanlarıyla Müslümanları ve İslam'ı korudular. Seyyidü's-Şüheda (Şehitler Efendisi) İmam Hüseyin zalim ile İslam'ı korumak için savaştı. Bu vesile ile Müslümanlara da özgürlük dersi verdi.

Şimdi İslam'ı koruma sırası bizlere ulaşmıştır. Bunun için çok çalışmamız ve bilgili olmamız gerekir.



## Sorular

- 1- İmam Hüseyin (a.s), fakirler ile oturup kalkma konusunda ne söylediler?
- 2-Yezid, İslam devletinin gelirini nasıl kullanıyordu?
- 3-Yezid, İmam Hüseyin'den (a.s) ne istiyordu?
- 4- İmam onun isteğini kabul etti mi? Neden?
- 5- Ne zaman, bir mümin kendisini şahadete hazırlamalıdır?
- 6- Yezid'in ordusu neden İmam Hüseyin'in (a.s) yolunu kesti?
- 7- İmam teslim oldu mu?
- 8- İmam ve yarenleri İslam'ı nasıl korudular?

## BAŞKALARINA YARDIM ALLAH'IN (C.C) HOŞUNA GİDER

Hız Peygamber'in (s.a.a) ashabından biri çok ağır bir şekilde hastalanmıştı. İmam Hüseyin (a.s) ziyaretine gitti. İmam hastanın rahatsız ve üzüntülü olduğunu gördü. İmam, onun bu haline acıdı:

— Kardeşim, neden üzülüyorsun? Söyle üzüntünü gidermeye çalışayım, buyurdu.

Hasta:

— Halka yüklü bir miktarda borcum var. Ödeyecek gücüm de yok. Borçlu olarak ölmekten korkuyorum, dedi.

İmam Hüseyin (a.s):

— Kardeşim! Üzülme, ben senin borçlarına kefil oluyorum, buyurdu.

Hasta:

— Öldüğüm anda kimseye borçlu olmak istemiyorum. Siz borcumu ödemediğinizden ölmekten korkuyorum, dedi.

İmam (a.s):

— Düşünmeyin, inşallah ölüm gelip sizi bulmadan ben borcunuzu ödeyeceğim, buyurdu.

Sonra, İmam oradan ayrıldı. Hemen belli bir miktar para hazırlayıp o hastanın borcunu ödedi. Hasta olan adama haber yolladı:

— Rahat olsun, borcunu ödedim, buyurdu.

Hasta adam çok sevindi. Allah'a bu yardımdan dolayı şükretti.

Resul-u Ekrem (s.a.a): **“Bir mümini sevindiren beni sevindirmiştir; beni sevindiren Allah'ı (c.c) sevindirmiştir.”** buyurmuşlardır.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Arkadaşlarınızdan birisi hastalandığı zaman ziyaretine gidiyor musunuz?
- 2- İmam Hüseyin (a.s) hastaya ne sordu?
- 3- İmam Hüseyin (a.s) hastanın üzüntüsünü nasıl giderdi?
- 4- Siz birisine borçlu musunuz? Borcunuzu çabucak öder misiniz?
- 5- Bir Müslümanı sevindirdiğiniz oldu mu? Nasıl?
- 6- Resul-ü Ekrem (s.a.a) bir Müslümanı sevindirme konusunda ne buyurmuşlardır?



## DÖRDÜNCÜ İMAM, HZ. İMAM SECCAD(A.S)

Hız. İmam Seccad'ın (a.s) ismi Ali'dir. Hicretin 38. yılında Cemaziyülahır ayının on beşinde Medine'de doğdu. Babası Hz. İmam Hüseyin (a.s), annesi Şehrubanu'dur. İmam Hüseyin (a.s) Allah'ın (c.c) emri ile İmam Seccad'ı (a.s) kendisinden sonra imam olarak tayin etti.

Hız Seccad, (a.s) babası ile beraber Kербela'da bulunuyordu. O gün ağır hasta olduğu için Yezid'in askerleriyle savaşamadı. Bu sebepten dolayı da Kербala'da şehit olmadı. Kербala'dan Kufe'ye ve Şam'a dönüşü sırasında konuşmalar yapıyor ve babasının mukaddes hedefini anlatıyordu. Yezid'i rezil ediyordu.

İmam Seccad (a.s) yetim çocukları ve fakir halkı gözetirdi. Onları misafir olarak ağırlamayı çok severdi. Birçok fakir aileye yiyecek ve giyecek götürürdü. Hız. İmam Seccad (a.s), Allah'a (c.c) ibadet konusunda çok hassas ve özenliydi. Bu büyük şahsiyet Zeynelabidin olarak tanındı.

İmam Seccad (a.s) 57 yıl yaşadılar. Hicretin 25. yılında, Muharrem ayının yirmi beşinci günü Medine'de Allah'ın (c.c) rahmetine kavuştular. Kabri, Baki mezarlığındadır.



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Dördüncü İmam'ın ismi nedir? Anne ve babasının ismi nedir?
- 2- Babasının şahadetinden sonra onun hedefini nasıl aydınlatıyordu?
- 3- Neden İmam Seccad'a (a.s) Zeynelabidin lakabını verdiler?

4- Mübarek ömürleri kaç yıldır? Hangi yılda şehit oldular?

5- Mezarı nerededir?

□ Şimdiye kadar dört imamı tanıdınız? İsimlerini hatırlayabilir misiniz?

## ALLAH (C.C) İLE SÖYLEŞİ

Bir kişi şöyle anlatıyor: Bir gece Kâbe'yi tavaf ediyordum. Nur yüzlü bir genç Kâbe'nin örtüsünü tutuyor, ağlıyor ve Allah (c.c) ile söyleşiyordu.

O genç şöyle diyordu:

"İlahi! Gözler uykuya dalmış. Güneş batmış ve yıldızlar gökyüzünde görünür durumda. Ama sen ey dünyanın sahibi! Devamlı yaşıyor ve ebedisin. Dünyayı ve insanları idare ediyorsun."

"İlahi! Sultanlar saraylarının kapılarını sıkıca bağlamış. Etrafına bekçiler dikmişler. Ama senin evinin kapısı devamlı açık. Sen muhtaç olanların ihtiyaçlarını gidermek ve hastalara şifa vermek için hazırsın."

"Ey rahmeti bol rabbim! Ey insanların maşuku! Bu hakir kulun; gecenin karanlığında senin evine, rahmet gözüyle kendisine bakman için gelmiştir."

"Ey karanlık gecelerde biçarelerin feryadına yetişen rabbim."

"Ey muhtaçların ihtiyacını gideren rabbim."

"Ey zorluk ve sıkıntılarda yardım eden rabbim."

"Ey hastalara şifa veren rabbim! İlahi! Senin misafirlerin senin evinin etrafında uykuya daldılar. Ey rahmetli rabbim! Sen uykuya ihtiyacı olmayan tek varlıksın. Bütün uzay âlemini idare ediyorsun."

"İlahi! Bu karanlık gecede senin evine geldim ve seni çağırıyorum. Buyuruyorsun ki: *Beni çağırın.*"

“İlahi! Senden bu mukaddes evin hatırına istiyorum. Benim ağlayan gözlerime rahmet et.”

“İlahi! Eğer kulların senin kapına gelmezlerse, sana ümit bağlamazlarsa, kimin kapısına gidebilir ve ümit bağlayabilir ki.”

O kişi; “O nurani gencin Allah (c.c) ile bu kadar güzel söyleşi yapmasından çok hoşlandım. Onu tanımak ve görmek için biraz ilerledim. Allah’a (c.c) böyle dua eden bu genç İmam Seccad (a.s) idi, dedi.

## **BEŐİNCİ İMAM, İMAM MUHAMMED BAKIR (A.S)**

İmam Bakır (a.s), hicretin 57. yılının Safer ayının üçünde Medine'de doğdu. Babası İmam Seccad (a.s), annesi İmam Hasan'ın (a.s) kızı Fatıma'dır.

İmam Seccad (a.s), Allah'ın (c.c) emri ile kendisinden sonra Hz. İmam Bakır'ı (a.s) imamlığa tayin etti. Hz İmam Bakır'ın (a.s) üstüne ilimde hiç kimse yoktu. Büyük âlimler onun ilminden istifade ediyorlardı. Cevabını veremedikleri ilmî soruları ona sorarlardı.

İmam Bakır (a.s), dinî emirleri halka öğretiyor. Müslüman gibi yaşamının yollarını halka anlatıyordu. Halkın, eğitim ve öğretimine büyük hassasiyet gösteriyordu. Yaşamı boyunca halka, binlerce hadis ve ilmî konuları öğretmiş, bu ilimlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. İmam'ın ilmi o kadar büyüktü ki onu "Bakırü'l-Ulum" (ilimleri yaran) olarak isimlendirdiler.

İmam Bakır (a.s) 57 yıl yaşadı. Hicretin 114. yılının Zilhicce ayının yedisinde Allah'ın rahmetine kavuştu. Baki mezarlığında İmam Hasan ve İmam Seccad'ın (a.s) yanında toprağa verildi.

## İMAM'DAN ÖĞRENELİM

Kendisini zahit olarak gören bir adam şöyle diyor:

— Bir yaz günü Medine'nin etrafındaki bağların ve tarlaların yanından geçiyordum. Hava çok sıcaktı. Güneş alabildiğine gökyüzünde parlıyordu. O anda tarlada çalışan iri yapılı birisini gördüm. Çok terlemişti. Kendi kendime; "Bu sıcak havada dünya malı için çalışan kim olabilir?" dedim.

Düşündüklerimi söylemek için ona doğru yaklaştım. O hala işi ile uğraşyordu. Ona yaklaştığımda çok şaşırđım. "O insan İmam Muhammed Bakır idi. Bu adam neden dünya malı için kendisine eziyet ediyor? Ona nasihat etmem lazım. Onu bu işten alıkoymam lazım." dedim. Daha da yaklaştım ve selam verdim. İmam yorgun bir şekilde selamımı aldı. Doğrulup terini sildi. Ben de:

— Bu sıcak havada dünya malı için bu kadar zahmet çekmen doğru mu? Eğer ölüm sizi bu halde yakalarsa Allah'a (c.c) ne cevap vereceksiniz? diye sordum.

İmam yüzüme baktı:

— Eğer ölüm beni bu halde yakalarsa Allah (c.c) yolunda ve ibadet halinde ölmüş olurum, dedi.

Ben şaşkınlık ile ellerimi kaldırdım ve yüksek bir sesle:

— İbadet mi? dedim.

İmam Bakır (a.s) yavaş ve tevazu dolu bir eda ile:

— Evet ibadet. Sizler Allah'a (c.c) ibadetin sadece namaz, oruç, hac olduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır, öyle değil. Benim ailem ve

çocuklarım var. Masrafım var. Çalışmalıyım. Başkalarına muhtaç olmamak için çalışmalıyım. Yaptığım bu işle çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamam ve fakirlere yardım etmem gerekli. Eğer çalışmazsam param olmaz. O zamanda hayır işlerinde pay sahibi olamam. Eğer günah işlerken ölüm beni yakalarsa Allah (c.c) yanında utanç duymam gerekir. Ama şu anda ibadet halindeyim. Allah şöyle emretmiş: "Kendi yaşantınızın yükünü başkalarının omuzlarına yüklemeyin ve helal yoldan rızınızı kazanın." O zaman bu tür çalışma ibadettir. Dünya malına bağlılık değildir, dedi.

O adam söylediklerinden ötürü pişman oldu İmam'dan özür dileyerek:

— Beni bağışlayın, size nasihat etmek istedim. Ama gerçekte benim nasihate ihtiyacım varmış. Siz bana öğüt verdiniz, dedi.

Daha sonra utanç ile başını eğip İmam'ın yanından ayrıldı.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- İmam Bakır (a.s) ne zaman ve nerede doğdu?
- 2- Anne ve babasının ismi nedir?
- 3- Onu kim imam olarak tayin etti?
- 4- Bakır'u'l-Ulum ne demektir?
- 5- İmam'ın ömrü ne kadardır? Kaç yaşında şehit oldular?
- 6- Kendisini zahit olarak bilen adamın yanlılığı nerede idi?
- 7- İmam niçin çalışıyordu?
- 8- Çalışmak ve helal rızık kazanmak nasıldır?
- 9- Bu derste İmam'dan ne öğrendik?

## ALTINCI İMAM, HZ. İMAM CAFER SADIK (A.S)

Hiz. İmam Cafer Sadık (a.s), hicretin 83. yılının Rebiyülevvel ayının on yedinci gününde doğdu. Babası, İmam Muhammed Bakır (a.s); annesi Fatıma'dır.

İmam Muhammed Bakır (a.s), Allah'ın (c.c) emri ile kendisinden sonra İmam Sadık'ı (a.s) imam olarak tayin etti. İmam Sadık diğer imamlara oranla İslam fıkhını ve dinin emirlerini öğretmek için daha özgür bir döneme sahipti. Dönemin hâkimleri, iç savaşlarla ve sıkıntılarla meşgul olduklarından İmam Sadık'ın (a.s) çalışmalarına fazla engel olamıyorlardı. İmam bu dönemden çok iyi istifade etti. İslam fıkhını ve dinî emirleri imkânları dâhilinde yaydı.

Halk; İmam Sadık'ın (a.s) çalışmaları sonucunda, İslami inanç esaslarıyla, İslam ahlakıyla tekrar tanıştı. İmam birçok ilim adamı yetiştirdi. Birçok öğrencisi değişik ilim dallarında İmam'dan ders aldı. Öğrencilerinin sayısının dört binin üzerinde olduğu nakledilmiştir. Onlardan günümüze kadar birçok kitap bizlere ulaşmıştır.

İmam Sadık (a.s), Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin hakikatlerini gözler önüne serdi. Resul-i Ekrem'in (s.a.a) ve Hz Ali'nin (a.s) gerçek yüce ahlakını halka anlattı. Halk arasındaki yaşayış tarzını açığa kavuşturdu. Şia ve Alevilerin mezhebine Caferî Mezhebi denilmektedir. İmam Sadık (a.s), 65 yaşında hicretin 148. yılının Şevval ayının yirmi beşinde Medine'de şehit edildi.

Mezarı, Baki mezarlığında İmam Bakır'ın (a.s) mezarının yanındadır.



## MÜSLÜMANLARIN EKMEĞİNİ DEPOLAMAYIN

O zamanlarda herkesin evinde tandır ve el değirmeni vardı. Herkes ekme yapmak için bir miktar buğday alıp eve götürüyordu. Ev halkı buğdayı el değirmeninde un yapıyor. O un ile ekme pişiriyordu. Zengin olan kesim ise bir yıl yetecek kadar buğday alıp eve depoluyorlardı. Yılın birinde buğday az bulunur oldu. Dolayısı ile buğday fiyatları da artmıştı. Halk buğdayın bulunmamasından korkarak ellerindeki buğdayı saklıyordu. Buğdayı olmayanlar da bir yıllık ihtiyaçlarını giderecek kadar buğdayı karaborsadan almış ve depolamışlardı. Ama fakir halk günlük ihtiyaçları kadarını alabiliyorlardı, buğday bulunmadığı gün ise aç kalıyorlardı.

İmam Sadık'ın (a.s) hizmetçisi:

— İmam'ın buğdayın piyasada azalmasından ve pahalılaşmasından haberi vardı. Beni çağırdı ve sordu. Bu yıl evde buğdayımız var mı? dedi.

Ben:

— Evet, hem de çok fazla birkaç ay yetecek kadar, dedim.

Ben, bu kıtlık aylarında biraz fazla buğday almakla İmam Sadık (a.s) ve ailesinin aç kalma ihtimalini ortadan kaldırdığım için seviniyordum. Bunun için de İmam'ın beni teşvik etmesini bekliyordum. İmam (a.s) benim beklentimin tersine:

— Buğdayları çarşıya götür ve halka dağıt, buyurdu.

İmam'ın söylediklerine şaşırımdım. İtiraz ettim:

— Buğdayları çarşıya mı götüreyim? Halka mı dağıtayım? Buğday bu

yıl Medine'de çok az. Eğer bunları halka dağıtırsam buğday alamaktan korkuyorum. O zaman aç kalırız, dedim.

Ama İmam (a.s) ikinci defa birazda sert bir şekilde:

— Dediğimi yap. Bir an önce buğdayı halka dağıt, diye buyurdu.

Ben buğdayı çarşıya götürüp halka dağıttım. Eve döndüğüm vakit İmam'a (a.s) haber verdim. İmam çok sevindi:

— Bu günden itibaren evin ekmeğini buğday unu ve arpa ununu karıştırarak pişirin. Eğer pazarda buğday veya arpa bulunmazsa fakir halk gibi aç kalırız. Böyle bir durumda bizlerin, Müslümanların ekmeğini depolamamız gerekir, buyurdu.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- İmam Sadık (a.s) hizmetçisine ne dedi?
- 2- İmam'ın (a.s) öğrencilerinin sayısı ne kadardı? Onlardan geriye ne kaldı?
- 3- İmam'ın (a.s) ömürleri ne kadardır?
- 4- İmam (a.s) kaç yaşındayken babası şehit oldu?
- 5- Mezarı nerededir?

## YEDİNCİ İMAM, HZ. İMAM MUSA KÂZİM (A.S)

İmam Kâzım (a.s) hicretin 128. yılının Safer ayının yedinci gününde doğdu. Babası, İmam Sadık (a.s); annesi Hamide hatundur. İmam Kâzım (a.s) Allah'ın emri ile babasından sonra imam oldu. İmam Kâzım (a.s) bilgin ve takvalı biriydi. Onun ilmi ilahi ve semaviydi. İbadet ve takvası üstün olduğu için ona "Abd-i Salih" yani "Salih Kul" diyorlardı.

İmam Kâzım (a.s) çok sabırlı idi. Halkın hidayete ermesi için zorluklara göğüs gerirdi. Onların hatalarını bağışladı. Eğer bir kimse cahilliği yüzünden İmam'ı (a.s) kızdıracak olsa İmam hemen öfkesine hâkim olurdu. O kişiye de büyük bir muhabbet ile öncülük ederdi. İşte bu yüzden İmam "Kâzım" lakabıyla ün salmıştı.

Hz. İmam Kâzım (a.s), 55 yıl yaşadı. Mübarek ömürleri boyunca büyük bir sabır ile halkın hidayete ermesi için çalıştı. Hicretin 183 yılının Recep ayının 25'inde Bağdat'ta şehit edildi. Mezarı Kâzimeyn mezarlığındadır.

## O ADAMI NASIL TERBİYE ETTİ?

Cahil ve fakir bir çiftçi, İmam Kâzım'ı (a.s) gördüğünde edepsizlik yapıyordu. Bununla da kalmıyor, İmam'ın (a.s) taraflarını da rahatsız ediyordu. İmam bu adamın hakaretleri karşısında hışmını yeniyor ve bir şey söylemiyordu. Bu duruma İmam'ın (a.s) dostları çok kızıyorlardı.

Bir gün o adam İmam'ı gördüğünde tekrar hakaret etmeğe başladı. İmam'ın (a.s) dostları çok kızmışlardı. Hakaretlerinin karşılığını vermek için harekete geçtiler. O kadar kızmışlardı ki adamı döverek öldürmek istiyorlardı. İmam'a gelip:

— Bu adam hakaretlerinin karşılığını görmelidir, dediler.

İmam Kâzım (a.s) onları bu kararından vazgeçirmek için:

— Ey benim dostlarım! Sabredin, onun yaptıklarının karşılığını ben vereceğim, buyurdu.

Günler geçmesine rağmen adam edepsizliğine aralıksız devam ediyordu. İmam'ın dostları karşılık vermek istedikleri zaman İmam onları bundan alıkoyuyordu. Bir gün İmam Kâzım (a.s) "O hakaret eden adam nerede?" diye sordu. Yanındakiler:

— Şehrin dışındaki tarlasında çalışıyor, diyerek cevapladılar.

İmam (a.s) atına bindi ve onun tarlasına doğru yola koyuldu. Adam, İmam'ı görünce küreği yere sapladı. Ellerini beline koydu, öylece durdu. Tam hakaret edeceği vakit İmam attan indi ve ona doğru yürüdü. Selam verdi ve güler yüz ile sohbet etmeğe başladı.

— Kolay gelsin. Ne kadar verimli bir toprağın var. Buraya ne kadar masraf ettin? dedi.

İmam'ın bu tavrına şaşırın adam:

— Yaklaşık yüz sikke altın, dedi.

İmam:

— Büyük bir zahmet ile baktığın bu topraktan ne kadar mahsul almayı düşünüyorsun, diye sordu. Adam biraz durakladı:

— Yaklaşık 200 sikke altın, dedi.

İmam, cebinden bir kese çıkardı.

— Bu kesede 300 sikke altın var. Hepsi senin. Tarlandaki mahsul de senin. İnşallah mahsulün iyi olur, dedi.

Adam İmam'ın bu kadar iyi davranışı karşısında kendi yaptıklarından dolayı çok utandı. Titrek bir ses ile:

— Ben kötüyüm, sizlere eziyet ediyorum. Ama siz büyüsunüz, bana iyilik ettiniz. Bana yardım ettiniz. Beni bağışlayın, dedi.

İmam, kısa bir söyleşiden sonra Medine'ye döndü.

Bu olaydan sonra o adam İmam'ı gördüğü zaman edep ile selam verirdi. İmam'a (a.s) ve dostlarına saygı gösterirdi. Çevresindekilere, İmam için:

— Allah (c.c) kimi imam ve rehber yapacağını daha iyi bilir, derdi.

İmam'ın (a.s) dostları bu edepsiz adamın terbiye edilmesine inanamıyorlardı. İmam Kâzım'ın (a.s) onu nasıl terbiye ettiğini bilmiyorlardı.



## Sorular

- 1- Kâzım'ın manası nedir? Neden İmam Musa b. Cafer'e (a.s) Kâzım dediler?
- 2- İmam Musa Kâzım (a.s) hangi yılda doğdu?
- 3- Anne ve babasının adı nedir?
- 4- İmam, dostlarına o adam hakkında ne dedi?
- 5- İmam, kendine hakaret eden adamı nasıl terbiye etti?
- 6- Hakaret eden adam İmamla görüştüktan sonra, İmam hakkında ne dedi?



[t.me/caferilikcom](https://t.me/caferilikcom)

<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

## 5. BÖLÜM

# FURU-U DİN (DİN HÜKÜMLERİ)





## TEMİZ OLALIM

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.a), yüzü ve saçı toz toprak içinde, saçları kirli ve birbirine karışmış, elbiseleri yağlı ve düzensiz olan bir adam gördü.

Peygamber bu adamın halinden rahatsız oldu. Ona:

— Neden böyle yaşıyorsun? Temizliğin dinden bir parça olduğunu bilmiyor musun, buyurdular.

Müslüman daima temiz olmalı. Allah'ın nimetlerinden faydalanmalı. Biz de elimizi, yüzümüzü su ve sabun ile yıkıyoruz. Dişlerimizi düzenli fırçalarız. Elbiselerimizi temiz tutuyoruz. Biliyoruz ki:

**“Allah ve Peygamber temiz çocukları sever.”**



### Sorular

- 1- Peygamberimiz, üstü başı kirli adamı görünce neden rahatsız oldu?
- 2- O adama ne buyurdu?
- 3- Kendi elbisenize ve ellerinize bakın! Acaba iyice temiz mi?
- 4- Tırnaklarınız nasıl? Acaba temiz mi?
- 5- Günde kaç defa dişlerinizi fırçalıyorsunuz?
- 6- En temiz arkadaşınızın adı nedir?

## HER ZAMAN TEMİZ OLALIM

Kirli şeylerin sağlığınıza zararı olduğunu ve onlardan kaçınmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Mesela insanın idrarı ve dışkısı pistir. İslam dini bunları necisten yani temiz olmayan şeylerden sayar. Dinimiz bize; eğer bedeniniz veya elbiseniz necis bir şeye bulaşırsa, temizlenmesi için su ile yıkamamız gerektiğini buyurur.

Namaz kılan birinin bedeni ve elbisesi baştan tırnağa pak ve temiz olmalıdır. Necis olmuş bir yiyeceği yemek haram ve günahdır. Dinimiz bize; tuvalete gittiğiniz zaman, öyle bir şekilde oturun ki idrarınız bedeninize ve elbisenize sıçramasın. İdrar taneleri çok küçük olmalarına rağmen bedeni ve elbiseyi necis eder, buyurur.

İdrar mahallini pislikten arınıncaya kadar su ile yıkamalıyız. Dışkı mahallini ise üç parça kâğıt veya su ile temizlemeliyiz. Peygamber Efendimiz sağ elini necis olan şeylere hiç sürmemiş. Necis olan şeylerde sol eli kullanmak sünnettir. Taharet alırken sağ elimiz ile su döker ve sol elimiz ile yıkarız. Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi su ve sabun ile yıkayalım. Tuvalet ihtiyacımızı giderirken Peygamberimizin söylediği şekliyle oturmalıyız. Önümüz ve arkamız kibleye karşı gelecek şekilde tuvalet ihtiyacını gidermek haram ve günahdır.

Peygamberimiz: “Ayakta, idrar etmeyin, İrmak ve su kuyularının yanında ve meyve veren ağaçların altında idrar etmeyin. Cadde ve sokaklarda idrar etmeyin.” buyurmuşlardır. İslam dini temizlik dinidir. Bir Müslüman çocuk, bedenini ve elbisesini temiz tutmak için çaba sarf eder.

### Abdest

Namaz kılmak isteyen biri, namazdan önce şu şekilde abdest almalıdır:

1- Allah'ın rızası için abdest almaya niyet ediyoruz.

2- Yüzü, saçların çıktığı yerden çeneeye kadar yukarıdan aşağıya doğru yıkıyoruz.

3- Sağ eli dirsekten parmak uçlarına kadar yukarıdan aşağıya doğru yıkıyoruz.

4- Sol eli dirsekten parmak uçlarına kadar yukarıdan aşağıya doğru yıkıyoruz.

5- Sağ eli kendi ıslaklığı ile başın ön kısmına kadar yukarıdan aşağıya doğru çekiyoruz.

6- Sağ eli, kendi ıslaklığı ile sağ ayağın üzerine parmak ucundan ayağın çıkıntısına kadar çekiyoruz.

7- Sol eli, kendi ıslaklığı ile sol ayağın üzerine parmak ucundan ayağın çıkıntısına kadar çekiyoruz.

## Namaz Kılalım

Namaz kılalım. Namazda Rahman ve Rahim olan Allah ile sohbet edelim!!!

Namaz dinin direğidir. Peygamberimiz; *“Namazı hafife alan ve onun hakkında tembellik eden benim takipçilerimden değildir.”* buyurmuştur.

İslam dini, annelere ve babalara, namazı evlatlarına öğretmeyi öğütler. Yedi yaşından itibaren onları namaz kılmaya alıştırmamızı yeğler. Namazı onlara hatırlatmamızı ve onlardan namaz kılmalarını istememizi emreder.

Teklif (buluğ) çağına gelmiş olan erkeklerin ve kızların namaz kılmaları farzdır. Eğer namazlarını terk edecek olurlarsa Allah'a itaatsizlik etmiş olurlar, günahkâr olurlar.



## **Sorular**

- 1- Namazda kiminle konuşuyoruz?
- 2- Peygamberimiz namazı hafife alanlar hakkında ne buyurmuştur?
- 3- Babaların ve annelerin buluğ çağına gelmiş çocukları için görevleri nedir?
- 4- Kim size namazı öğretiyor?
- 5- "Namaz dinin direğidir." ne demektir?

## NAMAZ AHİRET İÇİN EN İYİ AZIKTIR

Namaz en üstün ibadetlerdendir. Namaz bizi Allah'a yaklaştırır. Ahiret için en iyi azıktır. Eğer dosdoğru bir şekilde namazı kılsak, ahirette mutluluğa ve huzura kavuşuruz.

Hz. Muhammed (s.a.a): *"Dünyada, namaz kılmayı seviyorum. Benim gönlümün hoşluğu ve gözümün ışığı namazdır."* buyurmuşlardır.

Peygamber Efendimiz yine namaz hakkında şöyle buyuruyor:

"Namaz; suyu bol ve temiz olan bir nehirdir. Namaz kılan biri, her gün beş defa kendisini o nehirde yıkar."

Namaz esnasında Rahman ve Rahim olan Allah ile konuşuruz. Kalbimiz O'na doğru yönelir. Namaz kılmayanı Allah da Peygamber de sevmez. Peygamberimiz: *"Ben, farz namazını kılmayan kimseden nefret ediyorum."* buyuruyor.

Allah namaz kılanları sever ve onlara çok güzel mükâfatlar verir. Özellikle küçüklüğünden beri namaz kılan çocukları daha çok sever. Her Müslüman bir günde beş vakit namaz kılar.

- 1- Sabah Namazı (2 rekât)
- 2- Öğle Namazı (4 rekât)
- 3- İkinci Namazı (4 rekât)
- 4- Akşam Namazı (3 rekât)
- 5- Yatsı Namazı (4 rekât)



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Hz. Muhammed (s.a.a) namaz hakkında ne buyurmuştur?
- 2- Ahirette saadete kavuşmak için ne yapmamız gerekir?
- 3- Her Müslüman bir günde kaç vakit namaz kılar? Bu namazların her biri kaç rekâttır?
- 4- Peygamberimiz, namazını kılmayan kimse hakkında ne buyuruyor?
- 5- Allah hangi çocukları çok sever?
- 6- Acaba siz Allah'ın çok sevdiği çocuklardan mısınız?

## NASIL NAMAZ KILALIM?

Aşağıdaki şekilde namaz kılıyoruz:

1- Kibleye doğru ayakta duruyor ve niyet ediyoruz. Yani hangi namazı kılacağımızı kastediyoruz. Mesela "Allah'a yaklaşmak için dört rekât öğle namazı kılıyorum." diyerek namaza başlıyoruz.

2- Niyet ettikten sonra "Allahu Ekber" deriz ve ellerimizi kulaklara kadar yukarı kaldırıyoruz.

3- Tekbirden (Allahu Ekber) sonra Fatiha Suresi'ni okuyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim

El-hamdu lillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik-i yevmid-din. İyyake ne'budu ve iyyake nestein. İhdines-sıratel mustekim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril meğzubi aleyhim velezzallin.

Fatiha Suresi'ni okuduktan sonra, Kur'an'dan bir sure okuyoruz. Mesela; Tevhid Suresi'ni şu şekilde okuyoruz:

Bismillahirrahmanirrahim

Kul huvellahu ehed. Allahus-samed. Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehed.

4- Daha sonra rükûa gidiyoruz. Yani ellerimiz dizlerimize ulaşacak kadar eğiliyor ve sonra "Subhahane rabbiyel azimi ve bi-hamdih." diyoruz. Daha sonra rükûdan kalkıyor, biraz ayakta duruyor ve "Semiellahu li-men hamideh." diyoruz.

5- Ondan sonra secdeye gidiyoruz. Yani alnımızı toprak, taş veya ağacın üzerine koyup ve ellerin içi, dizler ve ayak başparmaklarının ucu yere gelecek şekilde, "Subhane rabbiyel e'la ve bi-hamdih." diyoruz.

Daha sonra başımızı secdeden kaldırıyor, oturuyor ve ikinci kez yine secdeye gidiyoruz. İkinci secdeyi de birinci secde gibi yerine getiriyoruz. Daha sonra başımızı ikinci secdeden kaldırıyor ve oturuyoruz. Ondan sonra ikinci rekâti yerine getirmek için ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktığımız esnada şöyle diyoruz: "Bi-havillillahi ve kuvvetihi ekûmu ve ek'ud."

İkinci rekâtta da birinci rekâtteki gibi Fatiha Suresi'ni ve Kur'an'dan bir sureyi okuyoruz.

6- İkinci rekâtta Fatiha ve sureyi okuduktan sonra "kunut" okuyoruz. Yani elleri yüzün karşısına kadar yukarı kaldırıyor ve dua ediyoruz. Mesala, "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar." diyoruz. Daha sonra rüku ve secdeye gidiyor, birinci rekâtta olduğu gibi onları yerine getiriyoruz.

7- İkinci rekâtın secdelerini de yerine getirdikten sonra oturuyor ve "teşehhüd" okuyoruz. Yani şu cümleleri diyoruz:

"Elhamdu lillah. Eşhedu enla ilahe illellahu vahdehu la şerike leh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahumme salli alâ Muhammedin ve Âli Muhammed."

8- Teşehhüdü okuduktan sonra ayağa kalkıyor, üçüncü rekâti kılmaya başlıyor. Üçüncü rekât Fatiha ile surenin yerine üç defa şöyle diyoruz:

"Subhanellahi vel-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber."

Sonra ikinci rekâtta olduğu gibi, rüku ve secdeye gidiyoruz.

Daha sonra dördüncü rekât için ayağa kalkıyor ve dördüncü rekâti da üçüncü rekât gibi yerine getiriyoruz.

9- Dördüncü rekâtta secdelerden sonra oturuyor ve teşehhüd okuyoruz. Teşehhüdü okuduktan sonra "selam" veriyoruz. Yani şöyle diyoruz:

"Es-selamu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berakatu-h. Es-selamu aleyna ve alâ ibadillahis-salihin. Esselamu aley-kum ve rahmetullahi ve berakatu-h.

Böylece öğle namazını kılmış oluyoruz.



## NAMAZ VAKİTLERİ

Sabah namazının vakti, sabah şafağı ağardığı andan güneş doğuncaya kadar olan zamandır.

Öğle ve ikindi namazının vakti öğleden itibaren başlar ve güneş batıncaya dek sürer. Akşam ve yatsı namazının vakti, gecenin başlangıcından gece yarısına kadar olan zamandır.

### Hatırlatmalar

1- İkinci ve yatsı namazını öğle namazı gibi kılıyoruz. Ama niyetimizi ikindi namazı kılıyorum veya yatsı namazı kılıyorum şeklinde belirtmeliyiz.

2- Akşam namazı üç rekâttır, üçüncü rekâta teşehhüdden sonra selam veriyoruz.

3- Sabah namazı iki rekâttır. İkinci rekâta teşehhüdden sonra selam veriyoruz

## CUMA NAMAZI

Namaz imanın en yüce gülü ve insan ruhunun en üstün doruğudur. Namaz kılmayan biri, iman ve insanlık makamından mahrumdur. Namazda kibleye doğru yöneliyoruz. Yaradan ile münacat ediyoruz. Peygamberimiz, namazımızı kılmak için mescide gitmemizi ve namazımızı cemaatle kılmamızı tavsiye etmiştir.

Cemaatle kılınan namazın sevap değeri, yalnız kılınan namaza nazaran, denizin damlaya olan üstünlüğü gibidir. Kâmil ve makbul namaz, mescitte cemaatle ve dikkatlice kılınan namazdır. Cemaat namazları içerisinde cuma namazının özel bir yeri vardır. Cuma namazının cemaatle kılınması şarttır.

Cuma namazı nasıl kılınır biliyor musunuz? Cuma namazı kıldırarak imamının namazdan önceki hutbelerde neler hakkında konuşması gerektiğini biliyor musunuz?

İmam, cuma namazından önce halkın karşısına çıkarak ayakta iki hutbe okur. Bu hutbelerde halkın, toplumsal ve siyasi sorunları hakkında konuşur. İslam toplumunun genel durumlarını açıklar. Toplumsal sorunları ve onların çarelerini dile getirir. Halka takvanın önemini, Allah sevgisini ve fedakârlığı tavsiye eder. Namaz kılanlara nasihatte bulunur. Onları yardımlaşmaya çağırır.

Halk namazdaki bu düzenli saflarda; düzen, birlik ve kardeşlik alıştırmayı yapar. Düşman karşısındaki birlik ve yardımlaşmalarını gösterir. Hutbeler başladığı zaman namaz kılmaya gelenlerin sessiz bir şekilde namazda oturdukları gibi oturarak hutbeleri dinlemeleri gerekir. Cuma namazı, mümkün mertebe özenle yerine getirilmelidir.

Öyleyse, Cuma günündeki programlarımızı namaza göre ayarlayalım ki Cuma namazının kenetlenmiş saflarında yer alabilelim. Daimi huzur ile ruhumuzu Allah'ın zikri ile aydınlatalım. Rabbimiz ile vefakârlık, fedakârlık ve şehadet kararı imzalayalım. Her hafta bu hürriyet ve iman kararını yenileyelim ve sağlamlaştıralım.



## **Sorular**

- 1- Cuma namazının düzenli safları neyin göstergesidir?
- 2- İmam, cuma namazı hutbelerinde hangi konulara değinir?
- 3- Namaz kılanların hutbe anındaki görevleri nedir?
- 4- Cuma günü programımızı nasıl ayarlasak daha iyidir?

## ORUÇ

Oruç, İslam'ın en büyük ibadetlerinden biridir. Allah, oruç tutanları sever. Onlara güzel mükâfatlar verir. Oruç, insanın sağlık ve sıhhatine de yardımcı olur. Teklif (buluğ) çağma ermiş herkese Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.

Eğer bir kişi oruç tutmaya gücü olduğu halde orucunu tutmazsa günah işlemiştir. Oruç tutan kimse sahurdan akşama kadar hiçbir şey yememelidir.



### Aşağıdaki Cümleleri Tamamlayalım

- 1- Oruç en büyük .....
- 2- Allah oruç tutanları ..... ve onlara .....
- 3- Oruç ..... yardımcı olur.
- 4- Eğer, kişi oruç tutmaya gücü olduğu halde ..... günah işlemiştir.
- 5- Oruç tutan kimse ..... hiçbir şey yememelidir.

## BİR ÖYKÜ

### Yeni Damat Olmuş Asker

Hanzala akıllı ve cesur bir gençti. Resullah'ın yanında her savaşa katılırdı. Büyük bir istek ve imanla İslam ve Kur'an'ı korumak için mücadele ederdi. Allah yolunda şehit olmayı en büyük iffihar biliyordu. Savaş meydanında şehit edilmeyi arzuluyordu. Hanzala, Medine'nin kızlarından birisiyle nişanlandı. Evlilik kutlaması için gereken ön hazırlıklar yapıldı. Bütün yakınlar ve akrabalar kutlama meclisine davet edildi.

Ramazan ayı içerisinde olan o günlerde, Peygamberimiz düşman ordusunun Medine'ye doğru hareket ettiğini öğrendi. Hatta şehre hücum etmek üzere oldukları haberi geldi. Peygamber Efendimiz, bu haberi imanlı ve hareketli Müslümanlara duyurdu ve cihat ilan etti. İslam askerleri savaşa hazırlandılar. Genç askerler baba ve annelerinin elini öptüler ve vedalaştılar. Anneler evlatlarına dua ettiler. Küçük çocuklar "tekbir" sesleri ile babalarını ve kardeşlerini yolcu ettiler. İslam askerleri "Allahu Ekber!" sesleri ile şehri terk ettiler. Uhud meydanına doğru yola koyuldular. Hareket ve ümit sahnesi olan Medine, İslam ordusunu şehrin dışına kadar yolcu etti.

Hanzala, Resulullah'ın (s.a.a) huzuruna geldi. Utanarak:

— Ey Allah'ın Resülü! Ben de Uhud meydanına gitmek ve cihat etmek istiyorum. Ama babam ve annem şehirde kalmam ve evlilik töreninde bulunmam için ısrar ediyorlar. Acaba bu gece şehirde kalsam, yarın sabah İslam askerlerine ulaşmama izin veriyor musunuz, dedi.

Peygamber izin verdi ve Hanzala Medine'de kaldı. Medine şehri sessiz ve sakindi. Hanzala'nın evlilik töreni yapıldı. Evlilik meclisi fazla kalaba-

lık değildi. Hanzala, o gece çok üzüntülüydü. Sürekli savaş meydanını düşünüyordu. Bazen kendi kendine; "Ey Hanzala! Sen evlilik meclisinde oturmuşsun. Ama asker kardeşlerin ve arkadaşların savaş meydanında mevziye geçmişler. Onlar şehadet yolunda çabalyorlar. Cennete ve Allah'ın rızasına ulaşıyorlar. Sense yatakta rahatına bakıyorsun?" diyordu. Belki de Hanzala o gece hiç yatmadı. Devamlı düşünce içindeydi. Hanzala'nın hanımı o gece şöyle bir rüya gördü. Gökyüzü yarıldı ve Hanzala gökyüzüne gitti. Daha sonra gökyüzü tekrar birleşti.

Hanzala, sahurdan önce uyandı. Savaş elbisesi giydi. Yeni gelin arkadan gözleri yaşlı kocasına bakıyordu. Ondand, şimdilik savaş meydanına gitmemesini ve onu yalnız bırakmamasını istedi.

Hanzala eşinin gözlerinin yaşını silerek:

— Ey sevgili eşim! Ben de seni seviyorum ve senin ile güzel bir yaşantı kurmak istiyorum. Ama sen de biliyorsun ki Peygamber (s.a.a) dün cihat emri verdi. Peygamber'in emrine itaat etmek farzdır. İslam ülkesini korumak, Müslümanların vazifesidir. İslam askerleri şu anda cihat meydanında kibleye doğru oturmuşlar, sabah namazının vaktini bekliyorlar. Daha sonra düşmana hücum edecekler. Ben de onlara ulaşmalıyım. Ey sevgili eşim! Müslümanların zafer ile dönmelerini ve özgürce yaşantılarını sürdürmelerini arzu ediyorum. Eğer ben öldürülecek olursam kendi arzuma ulaşmış olurum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah en üstün dost ve en üstün yardımcıdır, dedi.

Yeni gelin ile yeni damat vedalaştılar. Tertemiz gözyaşları birbirine karıştı. Hanzala, Uhud meydanına doğru hareket etti. Acele ile hurmalıklar ve kayaların yanından geçti. Savaşın çok kızgın olduğu bir anda kardeşlerine yetişti. Komutanın emri ile düşman ordusuna hücum etti. Çok yorgun olmasına rağmen yılmadan cesur bir şekilde düşman üzerine atıldı. Kılıcını elektrik kıvılcımı gibi aşağı indiriyor, şimşek gibi kükrüyordu. Düşman ordusunu yarıyor ve ilerliyordu. Düşman ordusundan birçoğunu öldürdü. Sonunda yorgun düştü ve yaralanarak şehit oldu.

Peygamber Efendimiz; "Hanzala'nın temiz ruhunu gökyüzüne götüren ve gusül veren melekleri görüyorum." buyurdu. Bu haber Medine'de Hanzala'nın hanımına ulaştı.



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Peygamber'in cihat emri hangi savaş için idi?
- 2- İslam askerleri Peygamber'in emrinden sonra nasıl hazırlandılar?
- 3- Neden Hanzala, Peygamber'in huzuruna geldiğinde üzüntülü ve rahatsız idi? O, Peygamber'e ne dedi?
- 4- Hanzala, evlilik gecesinde kendi kendine ne diyordu?
- 5- Gelin rüyasında ne gördü?
- 6- Hanzala, hareket edeceği sırada eşine ne dedi?
- 7- Eşi Hanzala'dan ne istedi?
- 8- Peygamber Hanzala hakkında ne buyurdu?





## 6. BÖLÜM

# AHLAK VE ADAP



## BABA VE ANNEMİZE İYİLİK EDELİM

Müslümanlardan biri İmam Cafer Sadık'a (a.s) gelip:

— Oğlum Hadi, bana çok iyilikte bulunuyor. Söz dinleyen bir oğuldur. Hiçbir zaman beni üzecek bir şey yapmaz. İşlerini de çok iyi bir şekilde yapar, dedi.

İmam Sadık (a.s):

— Ben önceden Hadi'yi seviyordum. Ama şimdi daha çok seviyorum. Çünkü baba ve annesine iyilik yaptığını öğrendim, diye buyurdu.

Peygamberimiz de baba ve annelerine yardım eden iyi çocukları severdi. Onlara saygı gösterirdi.

Allah (c.c) Kur'an'da; **“Babanıza ve annenize iyilik edin.”** buyuruyor.



### Sorular

- 1- İmam Sadık (a.s), Hadi'nin babasına ne buyurdu?
- 2- Hadi'nin davranışı nasıl idi?
- 3- Sizin evdeki davranışınız nasıldır? Hangi işlerde baba ve annenize yardım ediyorsunuz?

## ÖĞRETMENİN MAKAMI

Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.a): "Ben insanların öğretmeniym ve onlara dindarlık dersi veriyorum." buyuruyor.

Hız. Ali (a.s): "Babana ve öğretmene ayağa kalkarak saygı göster." buyurmuştur.

Dördüncü imamımız Hız. Seccad (a.s) şöyle buyuruyor:

"Öğretmenin, öğrenci üzerinde hakları vardır."

- 1- Öğrenci öğretmene çok saygı göstere.
- 2- Öğrenci, öğretmenin sözlerini iyice dinlesin.
- 3- Bakışlarını devamlı öğretmene doğru yöneltsin.
- 4- Dersi öğrenmek için bütün dikkatini derse versin.
- 5- Ders okuduğu sınıfın değerini bilsin ve şükretsin.

Biz bu emirlere itaat etmeliyiz. Öğretmenimizi sevmeliyiz, ona saygı göstermeliyiz. Onun, baba ve annemiz gibi üzerimizde çok hakkı olduğunu biliyoruz.



### Sorular

- 1- Okuma ve yazmayı kim size öğretti?
- 2- Bilmediğiniz şeyleri size kim öğretiyor?
- 3- İnsanlığın en büyük öğretmeni kimdir?
- 4- Birinci imamımız, baba ve öğretmen hakkında neyi emrediyorlar?
- 5- Dördüncü imamımız, öğretmen hakkı hususunda ne buyurmuştur?

## İSLAMDA EŞİTLİK

Adamın biri şöyle anlatıyor:

Bir gün Hz. Rıza'yı (a.s), hizmetçiler ve köleler ile bir sofranın başında oturup yemek yediğini gördüm. Ona:

— Keşke hizmetçiler ve kölelerin sofralarını ayırsaydınız. Sizin bunlarla yemek yemeniz iyi değil, dedim.

Hz. Rıza (a.s) bana:

— Kes sesini! Neden bunların sofrasını ayırayım? Bizim Allah'ımız bir. Hepimizin babası Hz. Âdem, annesi Hz. Havva'dır. Herkesin iyiliği, kötülüğü ve hak ettiği mükâfat; yapmış olduğu işler karşılığındadır. Öyleyse benim bu hizmetçiler ve bu siyah köleler ile hiçbir farkım yoktur, Neden onların sofrasını ayırayım?" diye buyurdu.



### Sorular

- 1- Hz. Rıza (a.s) kimlerle yemek yiyordu?
- 2- Olayı anlatan adam, Hz. Rıza'ya (a.s) ne dedi?
- 3- Hz. Rıza (a.s) o adama ne buyurdu?
- 4- Siz kime karşı sesinizi yükseltirsiniz? Neden?
- 5- Herkesin iyilik ve kötülüğü neye bağlıdır?
- 6- Neden Hz. Rıza (a.s) onların sofrasını ayırmadı?
- 7- Siz Hz. Rıza'nın (a.s) kölelerle yemek yemesini uygun buluyor musunuz?

## İHTİYAR ADAMA YARDIM

Bir gün Hz. İmam Musa Kâzım (a.s) mescitte dua ve ibadet ile meşguldü. Bastonunu kaybetmiş, ihtiyar ve aciz bir adamın yerinden kalkamadığını gördü. İmam, adamın haline acıdı. İbadet ile meşgul olmasına rağmen bastonu aldı ve adamın eline verdi. Daha sonra ibadetine devam etti.

Peygamberimiz, büyüklere ve ihtiyarlara saygı göstermeyi emrediyor. Peygamberimiz **"İhtiyarlara saygı gösterin, onlara saygı gösteren kimse, Allah'a saygı göstermiştir."** buyuruyor.



### Sorular

- 1- Neden ihtiyar adam yerinden kalkamıyordu?
- 2- İmam Musa Kâzım (a.s) o adama nasıl yardımda bulundu?
- 3- Peygamberimiz ihtiyarlar hakkında ne buyuruyor?
- 4- Şimdiye kadar çok ihtiyar bir kadın veya erkeğe yardım ettiniz mi?
- 5-Y aşıllara saygı göstermek kime saygı göstermektir?

## HAYVANLARA SEVGİ GÖSTERELİM

Bir gün İmam Hasan (a.s) yemek yiyordu. Bir köpek karşısında durmuş ona bakıyordu. İmam Hasan (a.s) bir lokma kendi ağzına koyuyor, bir lokma da köpeğe atıyordu. Köpek o lokmayı yiyor, teşekkür amacıyla da kuyruğunu sallıyordu, bir takım sesler çıkarıyordu. Sonra tekrar başını kaldırıp İmam'a bakıyordu.

İmam Hasan (a.s) tekrar önüne bir lokma atıyordu. Oradan geçmekte olan bir adam, İmam'a yaklaştı: "Bu köpeğin sizin önünüzde durması ve rahat yemek yemenize engel olması iyi değil. İzin verin vurayım gitsin!" dedi.

İmam Hasan (a.s):

— Hayır! Hayır! Bu dili bağlı hayvanı Allah yaratmıştır. Allah onu seviyor. Ben Allah'ın nimetini yiyip, onun yaratmış olduğu bu hayvana bir şey vermemekten utanırım. Öte yandan bu hayvan aç ve bana bakıyor, buyurdu.



### Sorular

- 1- Hz. İmam Hasan (a.s) köpeğe nasıl yemek veriyordu?
- 2- Şimdiye kadar herhangi bir hayvana yemek verdiniz mi?
- 3- Köpek ne şekilde teşekkür ediyordu?
- 4- İmam'ın yanına gelen adam, neden köpeği uzaklaştırmak istiyordu?

## İŞÇİYİ SAVUNMA

Bir kaç işçi Hz. İmam Sadık'ın (a.s) bağıında çalışıyorlardı. İkindiye kadar çalışmak için anlaşmışlardı. İşleri bittiği zaman İmam Sadık (a.s) hizmetçisine:

— İşçiler sabahtan beri zahmet çekmişler ve ter dökmüşlerdir. Yaptıkları işin karşılığı olan ücretini almaları haktır. İzzetlerini muhafaza etmek için ücretlerini geciktirmek iyi değildir. Çabuk ol! Bunların teri kurumadan ücretlerini ver, buyurdu.

Peygamberimiz: “İşçinin hakkını teri kurumadan önce ödeyin.” buyurmuştur.



### Sorular

- 1- İşçinin hakkını ne zaman vermek gerekir?
- 2- İmam Sadık (a.s) işçiler hakkında ne buyurdu?
- 3- Peygamberimiz işçiler hakkında ne buyurmuş?
- 4- İşçiyi nasıl savunuyoruz?



## YEMEK YEMENİN USULÜ

İslam, iyi yaşamanın usulü hakkında bize bir takım emirler vermiştir. Eğer davranışlarımız onlara uygun olursa saadete kavuşmuş oluruz.

İslam, yemenin ve içmenin usulünü bize şöyle bildirmiştir:

1- Yemek yemeden önce ellerimizi temiz su ile yıkamalıyız. Çünkü elimizin kirli ve mikroplu olması mümkündür. Eğer elimizi yıkamazsak bu mikrop vücudumuza girer ve bizi hasta eder.

2- Yemeğe Allah'ın ismi ile yani "Bismillah" diyerek başlamalıyız.

3- Lokmaları küçük almalı, iyice yumuşaması için çiğnemeliyiz. Çünkü yemek ne kadar yumuşak olursa hazmı o kadar kolay olur. Böyle yapmamız sağlığımız açısından faydalıdır.

4- Her zaman kendi önümüzden yemeği almalı, başkalarının önündeki yemeğe elimizi uzatmamalıyız.

5- Doymamıza yakın yemek yemekten vazgeçmeliyiz. Fazla yemek sağlığımız için zararlıdır.

6- Yemekten sonra Allah'a şükretmeliyiz yani ""el-hamdu lillahi rabbil alemin." demeliyiz.



### Sorular

- 1- Neden yemekten önce ellerimizi yıkıyoruz?
- 2- Yemek esnasında neden "Bismillah" diyoruz?
- 3- Yemekten sonra neden Allah'a şükrediyoruz?

## SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DÜSTUR

Hıristiyan bir doktor, Hz. İmam Sadık'a (a.s) "Sizin Kur'an'da ve Peygamberinizin emirlerinde sağlık hakkında bir şey var mı? diye sordu.

İmam Sadık (a.s):

— Evet, Kur'an-ı Kerim'de: **"Yiyiniz, içiniz! Ama yemek ve içmekte aşırı gitmeyiniz."** buyurmuştur.

Peygamberimiz sağlıkla ilgili olarak da: *"Oburluk ve fazla yemek bütün hastalıkların köküdür. Az yemek ve perhiz etmek bütün ilaçların köküdür."* buyurmuştur.

Hıristiyan doktor ayağa kalktı:

— Sizin Kur'an'ınızda ne kadar güzel ve kâmil sağlık düsturları var, dedi.

Allah (c.c): **"Yiyin, için! Ama aşırı gitmeyin."** buyuruyor.



### Sorular

- 1- Hıristiyan Doktor, İmam Sadık'a (a.s) ne sordu?
- 2- İmam Sadık (a.s) nasıl cevap verdi?
- 3- Kur'an'daki sağlıkla ilgili emirlerden birini beyan edin.
- 4- Peygamberimizin sağlık hakkındaki emirlerinden birini söyleyin.
- 5- Oburluğun nasıl bir sonucu vardır?
- 6- Hıristiyan doktor, İmam Sadık'ın (a.s) sözlerinden sonra ne dedi?
- 7- İmam Sadık'ın (a.s) bu önerilerini nasıl uygulayabiliriz?

## SELAM, SEVGİ ARTIRAN SÖZ

Değerli Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.a) ve ashabı oturmuş sohbet ediyorlardı. Adamın biri izin almadan ve selam vermeden onların arasına girdi. Peygamber ona:

“Neden Selam vermedin? Neden izin almadın? Geri dön, izin al ve selam ver. Daha sonra bize katıl.” buyurdular.

Peygamberimiz selamın önemini şöyle açıkladı:

"Ey Müslümanlar! Sizler birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi gördüğünüzde samimi bir şekilde selamlaşmadığınız müddetçe birbirinizi sevemezsiniz."

Daima aşikâr ve yüksek sesle selam verin. Selamı da aşikâr ve yüksek sesle alın. Merhamet sahibi Yüce Allah, ilk olarak selam verene daha üstün mükâfat verir. Onu daha çok sever. Her zaman, ilk önce selam verin; daha sonra konuşun.



### Düşünün ve Cevaplayın

- 1- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a) yanlarına gelen adama ne buyurdu? Acaba o adam ne gibi bir hata yapmıştı?
- 2- Selamı nasıl vermeliyiz? Nasıl almalıyız?
- 3- Arkadaşlarınızdan hangisi önce selam vermek için çaba harcıyor?
- 4- Siz birinin odasına girmek istediğinizde ne yapıyorsunuz?
- 5- Allah kimi daha çok sever? Selam vereni mi? Yoksa selama cevap verene mi?

## BİR MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ

Cevad, iyi ve edepli bir çocuktur. İslam ahlakını tam olarak öğrenmek ve davranışlarını İslam'a uydurmak için çaba sarf ediyordu.

Selam vermenin iyi bir davranış olduğunu öğrendi. Başkalarına samimi bir şekilde "Selamun aleykum" derdi. Kim ona selam verecek olursa, güler yüzle "Aleykumus selam" der, selamını alırdı. Arkadaşlarını gördüğünde hoşnut olur, sevgi ve güler yüzle tokalaşır selam verirdi. Onların hal ve hatırlarını sorardı. Kendi hal hatırı sorulduğunda ise "Elhamdülillah iyiyim." diye cevap verirdi.

Eve girdiği zaman evde bulunan herkese selam verir. Evden çıkacağı zaman da "Allah'a ısmarladık" derdi. Kim ona iyilikte bulunursa teşekkür eder. Eğer gücü olursa o iyiliği telafi ederdi. Herhangi bir toplantıya girdiği zaman açık ve anlaşılır bir sesle selam verirdi. Nerede boş yer olursa orada otururdu. Hiç kimsenin karşısında burnu ile oynamaz ve yere tükürmezdi. Başkalarının huzurunda ayaklarını uzatarak oturmaz, başkalarının sözünü kesmezdi. Gereksiz konuşmaz, sebepsiz yere bağırılmazdı. Daima yavaş ve saygılı bir şekilde konuşurdu.

Hapşırıldığı zaman elinin tersini ağzının ve burnunun önüne götürürdü. Hapşırıldıktan sonra "Elhamdülillah" derdi.

Cevad, davranışı iyi ve güzel olduğu için Allah (c.c) onu seviyor ve ona güzel mükâfat verecektir. İyi insanlar da onu seviyorlar ve ona saygı gösteriyorlar.

## HARAM MAL

Bir gün Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a): *"İnsanların bir kısmı dünyada çok iyi ve hayırlı işlerde bulunuyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, geceleri ibadetle geçiriyorlar. Ama kıyamet günü hesaba hazır oldukları zaman yapmış oldukları işler asla kabul edilmez. Bütün ibadetleri batıl olur ve Allah tarafından bunlar cehenneme gitmelidirler diye emir gelir."* buyurdular.

Orada bulunanlar, Peygamber'in bu sözlerine çok şaşırıldılar.

Salman-ı Farsî:

— Ey Allah'ın Resulü! Bunlar namaz kılmalarına, oruç tutmalarına, sadaka vermelerine, hacca gitmelerine, fakirlere yardım etmelerine rağmen gene de cehenneme mi gidecekler? diye sordu.

Hz. Muhammed (s.a.a) ;

— Evet! Bütün bu ibadetlere rağmen cehenneme gidecekler, buyurdular.

Salman, ikinci kez şaşkınlıkla:

— Acaba bunlar nasıl bir kötülükte bulunmuşlar ki bütün ibadetleri batıl oluyor, dedi.

Hz. Muhammed (s.a.a) şöyle buyurdular:

— Çünkü bu kısım insanlar haram mal yemekteler.

Peygamberimizin hadiste belirttiği insanlar; halkın malını izinsiz alırlar. Halkın malını hakkı olmadığı halde yemekten çekinmezler. Kendi rızıklarını haram yollardan elde ederler. Bundan dolayı Allah onların ibadetlerini kabul etmez ve cehenneme gitmeleri gerekir.

**Allah (c.c) haram mal yiyen kimsenin iyi işlerini ve ibadetlerini kabul etmez.**



## **Düşünün ve Cevaplayın**

- 1- Kumar oynayan veya hırsızlık yapan birinin iyi işlerini Allah kabul eder mi?
- 2- Hangi işler insanın ibadetlerini batıl eder?
- 3- Eğer okulda, kalem, defter veya başka bir şey bulacak olursanız ne yaparsınız?
- 4- Acaba yanınızda birinin emaneti var mı? Onu bir an evvel sahibine vermeniz iyi değil mi?

## HER YERDE SIRA

Naki, her zamankinden eve erken dönmüştü. O gün çok mutluydu. Babası:

— Naki, neden bugün erken geldin? Her gün biraz daha geç geliyordun, dedi.

Naki:

— Babacığım, otobüse binmek için her gün sıra bekliyordum. Bugün işim vardı. Üstelik çok da yorgundum. Beklemeye tahammülün yoktu. Açıkgözlük yaptım. Otobüs kuyruğunun önünde bir yere sokuldum. Otobüs durunca herkesten önce bindim. Onun için bugün eve erken geldim. Şimdi vaktim çok, hem oynayabilirim hem de ödevlerimi yapabilirim, dedi.

Babası:

— Oğlum! Yaptığın bu davranış iyi değil. Çünkü başkalarının da senin gibi işi vardır. Sen, onların sıralarını almamalısın. Kim sırada önce durursa onun öncelik hakkı vardır. Otobüs sırasında da senden öncekilerin öncelikli binmeye hakkı vardır. Sen onların hakkına çiğnedin, dedi.

Naki, yavaş bir ses tonuyla:

— Ama babacığım, sabretmeye tahammülüm yoktu. Açıkgözlük ettim, bindim. İnsan daima açıkgöz olmalı, dedi.

Babası Naki'nin sözlerini duymazdan geldi. Bir kaç gün geçti. Naki, ekme almak için fırına gitti. Fırın fazla kalabalık değildi. Sadece Naki'den önce birkaç kişi vardı. Onlardan bir ikisi ekme aldı ve gitti. Birkaç kişi de geldi ve kuyrukta durdu. Onlar ekme sırasında beklerken arkadan

biri geldi, fırıncıya selam verdi. Ekmeğini alıp gitti. Sonra onlar sıradayken başka biri geldi. Fırıncıya "Kolay gelsin!" dedi. O da ekmeğini alıp gitti. Aradan uzun bir süre geçti. Naki bir türlü ekmeği alamadı. Herkes gelip kuyrukta durmadan ekmeğin alıp gidiyordu. Ama Naki ile birlikte bir kaç çocuk kuyrukta durmuş sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Onlar ara sıra kendi sıralarının geldiğini söylüyorlar ama kimse onları dinlemiyordu. Sonunda Naki sinirlendi. Fırıncıya:

— Ağabey! Benim sıram gelmesine rağmen neden bana ekmeğin vermiyorsun, dedi.

Fırıncı, Naki'ye sert bir şekilde:

— Oğlum, neden bağıırıyorsun? Biraz sabırlı ol. Biraz tahammül et, diye çıkıştı.

Naki, çaresiz sessiz durmak zorunda kaldı. Neredeyse ağlayacaktı. Uzun bir müddet bekledikten sonra iki tane ekmeğin aldı. Eve döndü.

Babası kapının önünde Naki'yi bekliyordu. Naki'ye:

— Oğlum, neden geciktin, dedi.

Naki ağlayarak:

— Herkes sıraya girmeden ekmeğini alıp gitti. Fırıncıya ne kadar "Benim sıram geldi." dediysem de hiç kimse beni dinlemedi, dedi.

Babası:

— Çok güzel! Onlar da senin gibi "açıkgözlük " etmişler. Senin sıranı almışlar. Sen nasıl "açıkgözlük" edip herkesten önce otobüse bindiyen, onlar da ekmeğin almışlar. Sen söylemedim mi insan açıkgöz olmalı diye, dedi.

Naki:

— Ama baba, Bu işe açıkgözlük denilmez ki, dedi.

Babası:

— Şimdi sen de anladın ki işlerimizi yürütürken sıraya girmemek baş-



kalarının hakkına tecavüz etmektir. Oğlum! Başkalarının sırasını almak iyi bir davranış değildir. Müslüman kişi daima başkalarının hakkına saygı göstermelidir Nakiciğim! Eğer başkalarının, senin sıranı almasını istemiyorsan sen de hiç kimsenin sırasını almamalısın. Başkasının sırasını alan kimse zalimdir, ona karşı zulüm etmiştir. Allah zalimlerin düşmanıdır ve onları cezalandıracaktır.

Hz. Emîrü'l-Müminin Ali (a.s), oğlu İmam Hasan'a (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Oğlum! Kendin için sevdiğini başkaları için de sev. Kendin için sevmediğin şeyleri başkaları için de sevme.”

Siz de bu konuda bir hikâye yazabilirsiniz. Yazacağınız hikâye, sizin hatıralarınızdan olması daha iyi olur. Yazacağınız hikâyede, başkalarının sırasına saygı göstermenin faydalarını ve saygı göstermemenin zararlarını açıklayın.

## ŞEFKATLİ BACI VE PİŞMAN KARDEŞ

Zehra ilk kez okula gidiyordu. Abbas ise üçüncü sınıf öğrencisiydi. Abbas'ın evdeki davranışları hoş değildi. Kız kardeşi Zehra ile durmadan didişiyordu.

Abbas aslında kardeşini kıskanıyordu. Bunu da açık açık söylüyordu. Etrafındakilere ben kardeşimi kıskanıyorum diyordu. Mesela Zehra okuldan döndüğü zaman yüksek notlarını anneme gösterince rahatsız oluyordum. Bu durumdan ötürü üzülüyordum. Hatta bazen öğle ileri gidiyorum ki kardeşimin defterini bile yırtabiliyorum. Babam, bana ve Zehra'ya ayakkabı alsa yine üzülüyordum. Zehra'nın ayakkabılarının eski, kendi ayakkabılarımın yeni olmasını istiyordum.

Bir gün babam çarşıdan bana bir çift çorap; Zehra'ya saç çiçeği almıştı. Kendi çorabıma bakacağıma Zehra'nın saç çiçeğine bakıyordum. O kadar ağladım ve üzuldüm ki sonunda hastalandım. Anneme "Ben saç çiçeği istiyorum... Ben saç çiçeği istiyorum..." diyerek bağırıyordum.

Annem ne kadar da; "Saç çiçeği sana yaramaz." diyorsa da dinlemiyordum. Sonunda Zehra saç çiçeğini bana verdi. Zavallım bir taraftan da beni teselli etmeye çalışıyordu:

— Abbas ağlama! Al senin olsun, demişti.

O gün gece benim ateşim vardı. Yatağımda yatıyordum. Babam eve geldi. Yanında bir kitap getirmişti. Kitabı anneme göstererek:

— Bu kitabı bulmak için birkaç kitapçıyı dolaştım, dedi.

Herkes uyumuştı. Ben hastalığımın dolaylı yatamıyordum. Yavaşça yerimden kalktım. Çalışma masasına oturdum. Küçük çalışma lambasını yaktım. Babamın getirdiği kitabı aldım ve biraz okudum. O kitapta

hatırladığım kadarıyla şunlar yazıyordu:

"Kıskanç olan kimse hem dünyada sıkıntı çeker hem de ahirette azap görür. Kıskançlık hem kişinin kendisine hem de başkalarına zarar verir. Çocuklar küçükken kıskanç olabilirler. Fakat büyüdükleri zaman sevgi ve hayırseverliğin daha iyi ve daha faydalı olduğunu anlarlar."

Okuduğum bu paragraf üzerinde biraz düşündüm. Kendi davranışlarımdan utanç duydum. Halime ağlayasım geldi. Kendimi daha fazla tutamadım yüksek sesle ağlamaya başladım. Sesime, Zehra uyandı. Yanıma geldi:

— Abbas niye ağlıyorsun, dedi.

Gözyaşlarımı sildi. Alnımdan öptü. Bana su getirdi.

— Üzülme, yarın annemle doktora gideriz, dedi.

Zehra; üzüntü ve kıskançlığın beni hasta ettiğini bilmiyordu. O gün sabah halsiz olduğum halde okula gittim. Gün boyu Zehra'ya yaptıklarımı düşündüm. Öğleden sonra okuldan döndüğümde küçük ve beyaz bir çanta aldım. Saç çiçeği ile birlikte onu Zehra'ya hediye ettim. Annem çok sevindi. İkimizi de öptü.

O günden sonra durumum düzeldi. Daima sarı ve solgun olan yüzüm yavaş yavaş kızardı ve canlandı. Şimdi Zehra ile birbirimizi çok seviyoruz. Yaşadığımız bu son olaydan sonra aramızda inanılmaz bir yardımlaşma başladı.

Hz. Ali (a.s): **"Kıskanç kimse daima üzüntülü ve sıkıntılı olur."** buyurmuştur.



## Düşünün ve Cevaplayın

- 1- "Kıskanç" kime denir?
- 2- Kıskançlık kötü bir huy mudur? Neden?

- 3- Kıskanç kimse neden sıkıntı çeker?
- 4- Zehra'nın Abbas'a karşı olan davranışı nasıldı?
- 5- "Kıskançlık hastalığına" yakalanmamamız için neler yapmalıyız?
- 6- Abbas şefkatli ve yardımsever biri olmak için ne yaptı?
- 7- Hz. Ali (a.s) kıskanç kimse hakkında ne buyurmuştur?

# İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ.....	5
-------------	---

## 1. Bölüm

### TEVHİD VE ALLAH'I TANIMA / 7

BALIK .....	9
Balığı Düşünen Kimdi? .....	10
MEHDİ VE HÜSEYİN GEZMEYE GİTMİŞLERDİ.....	12
Ördekler Niçin İslanmıyor?.....	12
Bu Güzel Ördekleri Allah Yaratmıştır.....	13
GÜZEL BEBEK.....	15
ÇOBANIN VERDİĞİ DERS .....	18
UYANIK ÇOCUK .....	20
O'NUN NİMETLERİ.....	22
Merhamet Sahibi Allah .....	22
ALLAH'IN NİMETLERİ.....	24
ÂLİM VE KADİR OLAN ALLAH .....	26
Doğadaki Düzen .....	26

En İyi Dostum.....	28
--------------------	----

## **2. Bölüm**

### MEAD (AHİRET) / 29

ÖRDEKLER NE ZAMAN DÖNECEK? .....	31
HALK İKİ GRUPTUR .....	33
İyi ve Kötü İnsan ve Ahiret Dünyası .....	33
YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI.....	35
Ahiret Dünyasında Yaşam.....	35
PARLAK GELECEK AHİRET DÜNYASINDADIR .....	37

## **3. Bölüm**

### NÜBÜVVET (PEYGAMBERİ TANIMA) / 39

ALLAH PEYGAMBERLER GÖNDERMİŞTİR .....	41
İNSANLARIN ÖĞRETMENİ .....	42
ALLAH'IN BÜYÜK PEYGAMBERLERİ.....	43
İbrahim Aleyhisselam .....	43
ÖĞRETMEN VE HALKIN LİDERİ .....	45
PEYGAMBERLER, İNSANLARIN REHBERLERİDİR .....	46
Büyük Peygamberler.....	46
ALLAH'IN SON PEYGAMBERİ HAZRETİ MUHAMMED (S.A.A).....	48
Çocukluk Döneminde Hazreti Muhammed (s.a.a) .....	48
PEYGAMBERİMİZ ÇOCUKLARA İYİ DAVRANIRDI .....	50

EMİN MUHAMMED (S:A.A) .....	51
İSLAM DİNİ; EN SON VE EN İYİ SEMAVİ DİN .....	54
Müslüman Kimdir? .....	54
Kur'an-ı Kerim Allah'ın Bize Mesajıdır.....	54
KUR'AN .....	56
KUR'AN'DAN İBRETİ BİR ÖYKÜ .....	57
Yanan Bağ .....	57
KUR'AN'DAN BİR DİĞER İBRETİ ÖYKÜ.....	59
Fil Vakası .....	59
DİN .....	62
Din Ne Demektir?.....	62
Dindar Kimdir? .....	62
İSLAM DİNİ.....	64
En İyi Yaşam İçin, En İyi Din .....	64

#### **4. Bölüm**

#### **İMAMET / 67**

İmamet.....	69
Din Rehberi ve Peygamber Vekili İmam .....	69
İmam Dinin Koruyucusudur.....	69
ON İKİ İMAM .....	71
Birinci İmam .....	71
Hz. Emîrül-Müminin Ali (a.s).....	71
YETİMLERİ OKŞAYALIM .....	73

HZ. ALİ (a.s) ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİ.....	75
ÇALIŞMA VE BAĞIŞLAMA.....	76
İKİNCİ İMAM Hz. İMAM HASAN (a.s) .....	78
İYİ AHLAKLI OLMAK VE BAĞIŞLAMAK.....	80
HZ. İMAM HASAN'IN (a.s) MİSAFİRLERİ.....	82
ÜÇÜNCÜ İMAM, İMAM HÜSEYİN (a.s).....	83
Özgürlük ve Şehadet .....	83
BAŞKALARINA YARDIM ALLAH'IN (C.C) HOŞUNA GİDER .....	86
DÖRDÜNCÜ İMAM, HZ. İMAM SECCAD(A.S).....	88
ALLAH (C.C) İLE SÖYLEŞİ.....	90
BEŞİNCİ İMAM, İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s).....	92
İMAM'DAN ÖĞRENELİM .....	93
ALTINCI İMAM, HZ. İMAM CAFER SADİK (a.s) .....	95
MÜSLÜMANLARIN EKMEĞİNİ DEPOLAMAYIN .....	96
YEDİNCİ İMAM, HZ. İMAM MUSA KÂZİM (a.s).....	98
O ADAMI NASIL TERBİYE ETTİ? .....	99

## **5. Bölüm**

### FURU-U DİN (DİN HÜKÜMLERİ) / 101

TEMİZ OLALIM.....	103
-------------------	-----



HER ZAMAN TEMİZ OLALIM .....	104
Abdest.....	104
Namaz Kılalım.....	104
NAMAZ AHİRET İÇİN EN İYİ AZIKTIR.....	107
NASIL NAMAZ KILALIM?.....	109
NAMAZ VAKİTLERİ.....	111
Hatırlatmalar .....	111
CUMA NAMAZI.....	112
ORUÇ.....	114
BİR ÖYKÜ .....	115
Yeni Damat Olmuş Asker .....	115

## **6. Bölüm**

### AHLAK VE ADAP / 119

BABA VE ANNEMİZE İYİLİK EDELİM.....	121
ÖĞRETMENİN MAKAMI .....	122
İSLAMDA EŞİTLİK.....	123
İHTİYAR ADAMA YARDIM.....	124
HAYVANLARA SEVGİ GÖSTERELİM .....	125
İŞÇİYİ SAVUNMA.....	126
YEMEK YEMENİN USULÜ .....	127

SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR DÜSTUR .....	128
SELAM, SEVGİ ARTIRAN SÖZ .....	129
BİR MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ.....	130
HARAM MAL .....	131
HER YERDE SIRA .....	133
ŞEFKATLİ BACI VE PİŞMAN KARDEŞ .....	136