



Ehl-i Beyt sevgisini yüreğinde  
duyan aziz babamın ve  
annemin ruhlarına...

## KEVSER SURESİ

Rahman Rahim Allah'ın Adıyla

Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.

Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir  
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.  
Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır.



CEMİL ÇİFTÇİ

*Divan Şiirinde*  
KERBELÂ  
AĞITLARI

KEVSER



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)



---

**Kevser Yayınları:** 145

**Kitabın Orijinal Adı:** Divan Şiirinde Kerbelâ Ağıtları

**Yazarı:** Cemil Çiftçi

**Dizgi ve Mizanpaj:** Ali Çiftçi

**Kapak:** Hasan Başbuğ

**Baskı:** Can Matbaacılık

**Basım Tarihi:** Kasım 2008

**ISBN:** 978-9944-709-30-9

---

**İsteme Adresi:**

Kevser Basın Yayın Ltd. Şti.

Sofular Mah. Simitçi Şakir Sok. No: 14 / 1

Fatih – İSTANBUL

Tel: 0212 – 534 35 28 Faks: 0212 – 631 36 01

[www.kevseryayincilik.com](http://www.kevseryayincilik.com)



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

## İÇİNDEKİLER

MERSİYE .....	11
XIV-XV. YÜZYIL .....	23
Nesîmî (öl. 1404) .....	25
Yazıcızâde Mehmed (öl. 1451) .....	27
Karamanlı Aynî (öl. 1490-94) .....	32
XVI. YÜZYIL .....	35
Hayretî (öl. 1534) .....	37
Zâtî (öl. 1546) .....	41
Nureddin (öl. ?) .....	44
Fuzûlî (öl. 1556) .....	51
Behîşfî (öl. 1570) .....	54
Ubeydî (öl. 1573) .....	58
Aşkî (öl. 1576) .....	59
Virânî (öl. ?) .....	61
Şemsî (öl. 1580) .....	64
Sâfî (öl. ?) .....	65
Hâşimî (öl. ?) .....	69
Mustafa Âlî (öl. 1600) .....	70
Seyfî (öl. 1601-02) .....	75
Bağdatlı Rûhî (öl. 1605) .....	77
Rahîmî (öl. ?) .....	80
XVII. YÜZYIL .....	81
Kafzâde Fâizî (öl. 1622) .....	83
Ömer Fuâdî (öl. 1636) .....	86



Riyâzî (öl. 1645) .....	87
Sabûhî (öl. 1647) .....	88
Feridun (öl. 1658-59) .....	89
Cem'î (öl. 1659) .....	92
Nâilî-i Kadîm (öl. 1666) .....	96
Neşâtî (öl. 1674) .....	102
Fasîh (öl. 1699) .....	106
XVIII. YÜZYIL .....	109
Birrî (öl. 1715) .....	111
Edirneli Kâmî (öl. 1724) .....	112
Nazîm (öl. 1727) .....	114
Azbî Baba (öl. 1736-37) .....	117
Sezâyî-i Gülşenî (öl. 1737) .....	121
Cemâlî (öl. 1750) .....	123
Seyyid Yusuf Nizameddin (öl. 1752) .....	124
Dımuşkî (öl. ?) .....	131
Necef (öl. ?) .....	132
Beliğ (öl. 1758) .....	133
Haşim (öl. 1783) .....	139
Kânî (öl. 1792) .....	143
Zarîfî (öl. 1795) .....	145
Neş'et (öl. 1807) .....	149
Beylikçi İzzet (öl. 1809) .....	151
XIX. YÜZYIL .....	157
Zekâyî (öl. 1812) .....	159
Selâmî (öl. 1813) .....	166
Refî-i Kalâyî (öl. 1821-22) .....	168
Salacıoğlu Mustafa Celvetî (öl. ?) .....	170
Keçecizâde İzzet Molla (öl. 1829) .....	172
Sûzî (öl. 1830) .....	176
Müştak (öl. 1831) .....	180
Râsîh (öl. 1837) .....	182
İffet Mehmed Emin (öl. 1842) .....	184
Dertli (öl. 1846) .....	186
Leylâ Hanım (öl. 1848) .....	189
Dürrî (öl. ?) .....	195
Sırrî (öl. ?) .....	199



Şefik (öl. 1857) .....	203
Şeref Hanım (öl. 1860) .....	205
Hasan Nazif (öl. 1861) .....	223
Aydî Hacı Mehmed Efendi (öl. 1865-66) .....	225
Seyrânî (öl. 1866) .....	227
Zahmî (öl. 1866) .....	229
Leskofçalı Gâlip (öl. 1867) .....	232
Lebîb (öl. 1867) .....	233
Türâbî (öl. 1868) .....	241
Ferdî (öl. 1870) .....	245
Osman Nevres (öl. 1876) .....	247
Ziya Paşa (öl. 1880) .....	254
Mislî (öl. ?) .....	257
Abdullah Serмест Efendi (öl. 1881) .....	259
Cevâbî (öl. ?) .....	262
Aşkî (öl. ?) .....	263
Mustafa Rûmî (öl. ?) .....	269
Fazıl (öl. 1882) .....	272
Yenişehirli Avnî (öl. 1883) .....	276
Kâmî-i Âmidî (öl. 1884) .....	281
Kara Şemsî (öl. 1886) .....	289
Hasîrizâde Hafız Mehmed (1887) .....	294
Gedâî (öl. 1889) .....	297
Kazım Paşa (öl. 1890) .....	302
Çermikli Zihnî (öl. 1892) .....	321
Gaffar Baba (ölm. 1891-92) .....	328
Ali İlhâmî Dede (öl. 1892) .....	330
Muallim Naci (ö. 1893) .....	332
Osman Şems (öl. 1893) .....	334
Kâmil (öl. 1894) .....	349
Mustafa Eşref Paşa (öl. 1894) .....	351
Fiğânî (öl. 1895) .....	355
Şirzâd (öl. ?) .....	358
Hakkı Beğ (öl. 1895) .....	375
İlhâmî Bey (öl. ?) .....	379
Molla Murad (öl. ?) .....	381
Rıza (öl. ?) .....	383
Sükûti (öl. 1896) .....	385
Kemterî (öl. 1896-98) .....	387



Ahmet Servet (öl. 1897) .....	391
Âdile Sultan (öl. 1899) .....	395
Edhem (öl. ?).....	397
Senîh-i Mevlevî (öl. 1900) .....	399
Tevfik (öl. 1901) .....	409
Tevhide Hanım (öl. 1901) .....	414
Hersekli Ârif Hikmet (öl. 1903) .....	416
Küçük Filibelizade Mustafa Âsım (öl. 1904) .....	418
Ali Ferruh (öl. 1904) .....	421
Sebati (öl. 1905) .....	424
M. Ali Hilmi Dede Baba (öl. 1907) .....	427
Hasan Tevfik (öl. 1908) .....	436
XX. YÜZYIL .....	441
Ali Vasfi (öl. 1910) .....	443
Ruhsati (öl. 1911) .....	446
Ceyhûnî (öl. 1912) .....	448
Vehhâc (öl. 1913) .....	450
Muallim Sa'dî (öl. 1916) .....	453
Murad Emrî (öl. 1916-17) .....	456
Edip Harâbî (öl. 1917) .....	461
Fennî (öl. 1918) .....	464
Mehmet Şevket (öl. 1918-19) .....	466
Hasan Rüşdi (öl. 1919) .....	471
Mustafa Fevzî (öl. 1924) .....	473
İbrahim Hakkı Kemâhî (ö. 1924) .....	477
Mehmed Memduh Paşa (öl. 1925) .....	479
Hıfzî (öl. 1927) .....	486
Hazmî (öl. 1928) .....	488
Abdulmalik Hilmi (1928) .....	491
Sıdkî (öl. 1928) .....	494
Cûdî (öl. ?) .....	499
Tokâdizâde Şekib (öl. 1932) .....	501
Kıratoğlu Emin (öl. 1934) .....	504
Sâmî (öl. 1934) .....	510
Ali Zâkî (öl. ?) .....	515
Ali Şâdî (öl. ?) .....	518
Enderî (öl. 1936) .....	525
Yozgatlı Hüznî (öl. 1936) .....	527





Serbestzade Ahmet Hamdi İskilibi (öl. 1939) .....	532
Abdî (öl. 1941) .....	535
Ahmet Remzi Akyürek (öl. 1944) .....	538
Basri Baba (öl. 1949) .....	541
Ken'ân Rifâî (öl. 1950) .....	543
Tahir Olgun (öl. 1951) .....	545
Osman Kemâlî (öl. 1954) .....	549
Muhammed Lutfî (öl. 1956) .....	554
TERİMLER, İSİMLER .....	559
BİBLİYOGRAFYA .....	567



*Mâh-ı Muharrem oldu meserret harâmudur  
Mâtem bugün şerîate bir ihtirâmudur*

Fuzûlî



## MERSİYE

Mersiye, “ölen bir kimsenin özelliklerini sayarak arkasından ağlamak” anlamını ifade eder.

Şemseddin Sami, *Kamûs-i Türki* adlı eserinde mersiyeyi şöyle tanımlar: “Ölmüş bir adamın evsâf-ı cemilesini ta’dâdla vefatından dolayı teessüfü mutazammın olarak tanzim olunan nazm veya bu babda îrâd olunan nutuk, sagu.”<sup>1</sup>

Muallim Naci de, “Vefat eden birinin mehâsinini ta’dâd ederek acıyıp ağlamak. Bu suretle yazılan şîr-i hüzn-engîz”<sup>2</sup> biçiminde tanımlar.

Her iki sözlükte de vefat eden bir insanın güzel özelliklerinin sayılması, ölüm hadisesi karşısında hüznün ön plana çıkması esas alınmaktadır.

Mehmet Zeki Pakalın, mersiyeyi, “Birinin ölümü üzerine duyulan teessürü anlatmak için yazılan manzumeye verilen addır”<sup>3</sup> biçiminde tanımlar. Bu tanımlamayla mersiye'nin sözlük anlamından daha çok terim anlamı ifade edilmiş olur.

Bir insanın ölümü nedeniyle duyulan üzüntüler, söylenen sözler belirli kurallar çerçevesinde nazma dökülerek manzumeler oluşmuş, bu manzumeler Arap Dili'nde mersiye adını almış-

1. Şemseddin Sami, *Kamûs-i Türki*, Çağrı Yayınları, Tıpkı basım, İstanbul 1978, s. 1321-22.

2. Muallim Naci, *Lügat-i Naci*, Çağrı Yayınları, Tıpkı basım, İstanbul 1978, s. 747.

3. Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, MEB Yayınları, İstanbul 1983, c. II, s. 482.



tır. Eski Türklerin “sagu” adıyla andıkları bu kelime, günümüz Türkçesinde ağıt biçiminde ifade edilmektedir.

Mersiyeler, ölüm olayının gerçekleşmesi sonucu yazılan şiirlerdir. Ölüm olayı, mersiye yedeğinde taşır ve ona davetiye çıkarır. Bu anlamda insanoğlunun tanıştığı ilk acı Hz. Âdem’in oğlu Habil’in ölümüdür. Bu olay nedeniyle Hz. Âdem teessüre kapılır. Acısını, hüznünü dile getirir. Ölüm olayı ve hüznü insanoğlunu mersiye ile tanıştırır. Bundan dolayıdır ki, insanoğlunun söylediği ilk şiirin mersiye, ilk mersiye söyleyenin de Hz. Âdem olduğu vurgulanır.<sup>4</sup>

Mersiyelerde esas olan ölüm olayıdır. Ölen kişinin erkek veya kadın olması, yetişkin veya çocuk olması, avamdan veya havastan olması mersiyenin yazılmasına engel teşkil etmez. İnsanın dışında kalan yaratıklar da mersiyenin konusu olabilir. Bir atın, bir kedinin, bir kuşun, bir horozun, bir köpeğin ölümü nedeniyle de mersiyeler yazılmıştır.

Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalananların, esir düşerek ölümü bekleyen şairlerin kendi kendilerine mersiye yazdıklarına tanık olunmuştur.

Bazı insanlar da hayatta iken kendileri için mersiye yazılmasını istemişlerdir.

Deprem, yangın, sel felaketleri ile düşman saldırısına uğrayan bazı şehirlerle ilgili mersiyeler yazılmış, bu tür mersiyeler günümüze kadar gelmiştir. Bu mersiyelerde şehrin harabeye dönüşü, Müslümanların aciz durumu, camilerin kiliseye dönüştürülmesi v.b. olaylar acıklı bir dille ifade edilmiştir.

Hükümdarlara yazılan mersiyelerle ölenin yakınlarına taziyede bulunulmuştur. Bu tür mersiyelerde ölen hükümdarın halifinin ismi zikredilerek tebrik edilmiştir. Böylece taziyeye ve tebriki bir arada işleyen mersiyeler yazılmıştır.

Saray çevresinde bulunan şehzadelere, vezirlere, önemli devlet adamlarına da mersiye yazılmıştır. İlim ve irfan sahiplerine yazılan mersiyelerde belirli bir yogunluğa ulaşılmıştır.

Saray mensuplarına ve devlet adamlarına yazılan mersiyeler toplumla yakın ilişkisi nedeniyle ses getiren mersiyeler olarak değerlendirilebilir.

4. M. Faruk Toprak, Mersiye, TDV. İslam Ansiklopedisi, Ankara 2004, c.29, s.215.



Şairlerin kendi arkadaşlarına ve yakın çevresindeki aile fertlerine yazdıkları mersiyeler çalkantılı bir hava oluşturmaz. Ancak, yakın arkadaşlar ve aile fertleri için yazılan bu mersiyeler daha içli, daha duygulu, daha samimidir.

Kamu vicdanını rahatsız eden bazı olaylar nedeniyle yazılan mersiyeler toplumun sıkıntısına, acısına tercüman olurlar. Haksız yere öldürülen veya zulümle öldürülen insanların ölümleri trajik bir durum arzeder. Bu tür ölümler nedeniyle toplumun fertleri arasında rahatsızlıklar meydana gelir. Ekilen nifak tohumlarının yeşermesi, meyve vermesi toplum fertleri arasında uçurumların oluşmasına sebep olur.

Bu uçurum, olayın boyutuyla ilgilidir. Bazı olaylar dar bir çerçeve içine sıkışırken bazılarının etkisi daha geniş bir çevreye yayılır. İşlenen olayların etkisi, bulunduğu coğrafi bölgenin dışına taşar, geniş halk kütlesini de etkisi altına alır.

Bir insanın zulümle öldürülmesi, üzüntümüzü ve öfkemizi isyana dönüştürür. Ölüm şekli ve ölen kişinin özelliği de isyanı umumileştirir, halkı rahatsız eder.

Ölüm şeklinin feci olması ve ölen kişiyle toplumun bütünleşmesi yıllarca süren huzursuzluklara sebep olur. Ölüm hadisesi üzerinden yılların geçmesi bile yapılan yanlışlığı düzeltemez. Bu yanlışın en belirgin örneği Kerbelâ olayıdır ve Hz. Hüseyin'in bu olayda şehit edilmesidir.

### **Arap Edebiyatı'nda Kerbelâ Mersiyeleri**

Allah Resulünün vefatı, İslam ümmetini hüznle tanıştırdı. Kızı Hz. Fatıma'nın vefatı bu hüznü pekiştirdi. Üçüncü halifenin vefatından sonra gelişen siyasi olaylar müslümanlar arasında gerginliğin artmasına sebep oldu.

Hz. Ali'nin ve Hz. Hasan'ın şehit edilmesi bu gerginliği körükledi. Hz. Hüseyin'in feci biçimde şehit edilmesi bu gerginliğin ortadan kalkmasını engelledi.

Mü'minlerin ehl-i beyte gösterdikleri sevgi, peygambere duyulan sevginin tezahürü haline geldi. Bu acı olay nedeniyle ehl-i beyt hakkında, özellikle de Hz. Hüseyin hakkında bir çok mersiyeler söylendi ve yazıldı.

Söylenilen mersiye'nin ilki, Hz. Hüseyin'in başını kesen Sinan b. Enes En-Nehâî'ye aittir. Söylenilen bu mersiye'de hüznün yoktur. Bu mersiye'de, alçakça işlenen bir cinayeti ifşa etmenin gururu, çıkar elde etmenin sevinci vardır. Sinan, kendi hainliğini ifade ederken, Hz. Hüseyin ve ailesiyle ilgili bazı gerçekleri de dile getiriyor. Ömer bin Sa'd'a şöylece sesleniyordu: "Sen bana gümüşten üzen-gi yaptır ve onu altınla da yaldızlat! Çünkü, ben yanına varılmaz ulu bir kişi, bir hükümdar öldürdüm! Ana ve babaca halkın en hayırlısını öldürdüm ki, o, halkın soysopça da en hayırlısı idi."<sup>5</sup>

Kufeliler, Hz. Hüseyin'in başını Şam Camiine getirirler. Yahya b. Hakem, Hz. Hüseyin'in şehit edildiğini öğrenince "Siz, kıyamet günü Muhammed aleyhisselamın huzuruna alınmaktan mahrum ve memnusunuz" diyerek yanlarından ayrılır. Hz. Hüseyin'in başını Yezid'in önünde gördüğü zaman iki beyitten oluşan bir şiir okur:

"Taff (Kerbelâ) yanında eriyip gidenler, sana soysuz, girinti, yüz­süz, değersiz köle Ziyad'ın oğlundan daha yakındılar. Sü-meyye'nin kumlar sayısınca nesli akşamlaşsın da, Muhammed Mustafa'nın hanedanından, neslinden bugün kimse kalmasın; ne yazık"<sup>6</sup> diyerek üzüntüsünü belirtir. Yezid'e serzenişte bulunur. Yezid, Yahya b. Hakem'in göğsüne vurarak susturur.

Şam'a götürülen ehl-i beyte mensup hanımlar, Hz. Hüseyin'in yasını tutarak mersiye­ler söylerler.

Hz. Hüseyin'in şehit edildiği Medine'de duyulduğu zaman Ebu Talib'in oğlu Akil'in kızı, söylediği mersiye­lerle Medine halkını ağlatır.

İmam Hüseyin'in şehadeti müminlerin gönlünde tedavisi mümkün olmayan yaralar açar. Şehadetin gerçekleştiği günlerde birçok mersiye­ler yazılarak Haşimoğullarının ve ehl-i beytin yakınlarının matemine ortak olunur. Yazılan bu mersiye­lerin büyük çoğunluğu ne yazıkki elimizde yoktur.

Kerbelâ hadisesiyle ve Hz. Hüseyin'in şehadetiyle ilgili mersiye yazan Arap şairlerini şöylece sıralayabiliriz:

Ebü'l-Esved ed-Düeli (ö. 69/688) yazdığı bir gazelle ehl-i beytin matemine iştirak etmiştir. Süfyan bin Mus'ab (ö. 120/738)

5. M. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, s. 211.

6. M. Asım Köksal, Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Faciası, s. 230.

ehl-i beyt hakkında şiiirler yazarak Hz. Hüseyin'in şehadetine temas etmiştir. Kümeyt el-Esedî'nin el-Haşimiyat adıyla anılan kasideleri arasında Kerbelâ olayıyla ilgili güzel örnekler mevcuttur. Seyyid el-Himyeri, ehl-i beyt imamları hakkında şiiirler yazar, bu şiiirlerde Kerbelâ olayını dile getirir.

Süleyman b. Katta' el-Adevi et-Teymî Hz. Hüseyin'in şehadetinden üç yıl sonra Kerbelâ'dan geçerken yazdığı mersiye ile Kays ve Gani kabilelerinin vefasızlıklarını dile getirir. Fazl b. Abbas b. Utbe, Hz. Hüseyin'in şehadetine duyduğu üzüntüyü dile getirir, onu şehit edenleri lanetle anar. Ebu Dehbel Vehb b. Zem'a el-Cumahî de, şiiirlerinde ehl-i beyte yapılan zulümleri aksettirir. Emevi döneminin lüks ve israfından söz eder. Hz. Hüseyin'in kanı talep edilir. Öç alma duyguları işlenir.

Hz. Hüseyin'in şehadetini konu edinen şairler Emevi hanedanı için tehlike arzetye başlarlar. Kümeyt el-Esedî, Haşimiyat adlı eserinden dolayı Hişam b. Malik tarafından öldürölmek istenir. Kümeyt el-Esedî, kaçarak canını kurtarır. Harunurreşid, Mansur en-Nemerî'nin Hz. Hüseyin'le ilgili mersiyesi nedeniyle öfkelenir, şairin öldürölmesi hususunda emirler verir. Di'bil el-Huzaî de ölüm korkusunu şiiirlerinde yansıtır.

Mansur en-Nemerî, Di'bil el-Huzaî, İbnü'l-Mu'taz ve Kadı et-Tenuhî Abbasiler döneminde Kerbelâ olayını dile getiren şairlerdir. Bu şairler, zaman zaman Abbasi iktidarını, Emevi iktidarının devamı gibi göreyek tenkit etmişlerdir.

Fatimîler döneminde Kerbelâ olayı yoğun biçimde işlenir. Şerif er-Râdi, İbn Hani el-Endülusi, Ebu Firas el-Hamdanî, Sahib bin Abbad Hz. Hüseyin'in şehadetini işleyen şairler arasında zikredilirler.<sup>7</sup>

### **Fars Edebiyatı'nda Kerbelâ Mersiyeleri**

Fars Edebiyatı'nda, Hz. Hüseyin'in şehadetiyle ilgili mersiyeler genellikle 12. yüzyılda yazılmıştır. Kıvâmî-râzî, Mirza Abdölcilil, Hâcû-yu Kirmânî, Selman-i Saveci tarafından yazılan mersiyeler bu türün ilk örnekleridir.

7. Rıza Kurtulmuş, "Kerbelâ", TDV. İslam Ansiklopedisi, Ankara 2002, c. 25, s. 273.

Safevilerin iktidarından sonra, Aşura matemi resmîyet kazanmış Hz. Hüseyin'le ilgili mersiyelerin yazılmasında artış görülmüştür. Kemal Gıyas Şirâzî, Baba Sevdâ Ebîverdi, İbn Hişam Kuhistânî, Lutfullah Nişâbûrî, Şemseddin Katibî gibi şairler Kerbelâ olayını işleyerek mersiyeler yazmışlardır.

### **Türk Edebiyatı'nda Kerbelâ Mersiyeleri**

Arap ve Fars Edebiyatı'nın etkisiyle kültürümüzün kopmaz bir parçası olan ilk mersiye örnekleri XIV. yüzyılda yazılır, XV. yüzyılda artış gösterir. XVI. yüzyılda doruk noktasına ulaşır. XVII. yüzyılda varlığını devam ettirmekle birlikte mersiyelerin sayısında bir düşüş göze çarpar. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda bu düşüş bariz olarak kendisini gösterir.<sup>8</sup>

Türk Edebiyatı'ndaki mersiye geleneği bu biçimde devam ederken, Kerbelâ mersiyelerinde farklı bir seyir izlenir. Klasik Kerbelâ mersiyesinin ilk örneği Yazıcıoğlu Mehmed tarafından yazılır. XVI., XVII., XVIII. yüzyıllarda artış göstererek normal seyrinde devam eder. XIX. yüzyılda, Kerbelâ mersiyelerinde beklenmedik bir artış görülür. Bazı şairlerin birkaç mersiye yazdığını, bazılarının mersiyelerden oluşan eserlere imza attığını, bazılarının da yılda bir mersiye yazdıklarına tanık oluruz. XX. yüzyılda da, aynı hızla Kerbelâ mersiyelerinin yazıldığını görürüz. Bu hız, 1930'lu yıllara kadar devam eder. 1940'lu yıllardan itibaren hızını kaybeder. 1950'li yıllarda mersiye ile karşılaşmamız imkansız hale gelir.

XIX. yüzyılda Kerbelâ mersiyelerinde görülen artışın nedenlerini geçmişten günümüze doğru şöylece aktarabiliriz:

Peygamber sevgisiyle ehl-i beyt sevgisini birbirine eklemiş olan insanlar, bu bağı koparmamaya özen göstermişlerdir. Hz. Ali'den, Hz. Hasan'dan sonra Hz. Hüseyin'in de trajik biçimde öldürülüşü müslümanlar arasında bir matem havası oluşturmuştur. Ehl-i beyte mensup diğer imamların da peşpeşine öldürülüşü ehl-i beyt sevgisinin yüreklerde yer edinmesine sebep olmuştur.

---

8. Mustafa İsen, *Acıyı Bal Eyledik*, Akçağ Yayınları, Ankara 1994, s. 8-11.



Ehl-i beyt sevgisi, ehl-i beyt düşmanlığı biçiminde gelişen siyasi olaylar nedeniyle bir kırgınlık yaşanmış, bu kırgınlık günümüze kadar devam etmiştir. Bu kırgınlık zamanla isyana dönüşmüştür.

Peygamberimizin ashabından olan Süleyman bin Sadr el-Huzâî, Kerbelâ olayında Hz. Hüseyin'e yardım etmemesi nedeniyle pişmanlık duymaya başlar. Hz. Hüseyin'in kabri başına gelerek feryat, fiğan eder. Tevvabin (tövbe edenler) fırkasını oluşturarak Emevilere karşı kıyam hareketini başlatır. Süleyman bin Sadr el-Huzâî'nin, Hz. Hüseyin'in mezarı başında üzüntüsünü izhar etmesi matem geleneğini başlatır.

Büveyhoğulları Bağdat'ta galibiyet sağlarlar. Muizzü'd-Devle'nin emriyle, Muharrem'in 10. günü, matem günü ilan edilir. Nişabur ve Kazvin'de yapılan matem törenleriyle bu gelenek devam ettirilir.

Bu geleneğin devamı olarak İstanbul'da da matem törenleri yapılır. İranlıların çoğunlukta bulunduğu üç handa (Valide Han, Vezir Han, Yıldız Han), Muharrem'in ilk gününden itibaren hazırlıklar yapılırdı. Bu üç han halılar, şallar ve bayraklarla donanırdı, 10 Muharrem'de yapılacak matem ayinini mükemmel biçimde icra etmeye çalışılırdı. Bu matem töreni nedeniyle "deste" adı verilen cemaat teşekkül ederdi.

Önde siyah gömleli çocuklar, arkasında göğüslerini döğerek yürüyenler, onun arkasında zincirlerle kendilerini döğenler, bunların arkasında yalın kılıçlarla başlarına vurarak kendi kanlarını dökenler, en son grupta da ellerinde kalın değneklerle bir önceki grubun kan dökmesine engel olanlar yer alırdı. Bu törenler geceleyin yapılırdı. Meş'aleler yakılarak etraf aydınlatılır, mersiyehanlar da, Kerbelâ mersiyeleri okuyarak törene renk katarlardı.

İranlıların yaptığı bu matem törenleri, bizim toplumumuzda farklı biçimde tezahür etti; bu törenler, çarşıdan tekkeye taşındı. XVI. yüzyıldan itibaren 10 Muharrem'de tekkelerde Aşure pişirildi, mevlidler okundu. Bu gelenek, Anadolu'da, yakın zamanlara kadar devam etti.

Sünbül Sinan Efendi tekkesinde bu tören biraz farklı biçimde yapılırdı. Muharrem'in 10. günü öğleden sonra 10 rikat namaz

kılınır, Yazıcızade Mehmed Efendi'nin mersiyesi okunurdu. Geceleyin 100 rikat namaz kılınır, 70.000 kelime-i tevhit çekilirdi.

Bazı tekkelerde de 10 gün boyunca Fuzulî'nin Hadikatü's-Sü-edâ'sı okunurdu.

Kıyami ve devrani tekkelerinde farklı törenler yapılırdı. Bu törenler, Muharrem'in 10. günüyle 30. günleri arasında yapılırdı. Matem günü veya gecesi aşure pişirilerek dağıtılırdı. Kurbanlar kesilir, yemekler yenilir, mersiyehanlar mersiyeler okurlardı. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Meclis-i Meşayih kararıyla Bektaşî tekkelerinde Safî'nin mersiyesinin okunması yasaklandı. Matem günlerinde Yazıcızade'nin mersiyesinin okunmasına izin verildi.<sup>9</sup>

Arapların ve İranlıların Kerbelâ hadisesiyle ilgili törenleri bize de sıçradı. Gelenek haline gelen bu törenlerle Kerbelâ olayı gündeme geldi, şiirimizi olumlu yönde etkiledi. Pek çok Kerbelâ mersiyesinin yazılmasına sebep oldu.

### **Kerbelâ Mersiyelerinin Muhtevası**

Normal mersiyeler genellikle 5 bölümden oluşurlar.

1. Dünyanın geçiciliği ve zalimliği
2. Övgü
3. Yas
4. Feleğe Sitem
5. Dua.

Kerbelâ mersiyelerinde de bu 5 bölüm esas alınır. Kerbelâ mersiyelerinde, diğer mersiyelerde olmayan farklılık göze çarpar. Bu farklılık beddua bölümüdür. Kerbelâ olayında dahil olanlara, Hz. Hüseyin'in şehadetine sebep olanlara beddua edilir.

Kerbelâ olayının Muharrem ayına raslaması, mersiyelerin genelinde bu ayda yazılması Muharremiye veya Mersiye-i Muharrem adlarıyla anılmasını sağlamıştır. Kerbelâ mersiyelerinin farklı bir özelliği de budur.

---

9. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri, Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul 1983, c. II, s. 420-21.

### 1. Dünyanın Geçiciliği

Şiirin ilk bendinde veya ilk beyitlerinde dünyanın geçiciliği, gaddarlığı, zalimliği vurgulanır. Dünyanın malına, mülküne, güzelliklerine kanmamak gerektiği, bunların aldatıcılığı belirtilir. Geçici bir dünyaya duyulan ilgi sebebiyle asıl dünyanın unutulduğu, insanın aldatıldığı açıklanır. Hz. Hüseyin'in dünyaya meylinin olmadığı, sevdiklerine kavuşmak istediği ifade edilir.

### 2. Övgü

Bu bölümde, mersiye'nin konusu olan kişi ön plana çıkar. Yiğitliği, cesareti, cömertliği, soyunun üstünlüğü anlatılır.

Kerbelâ mersiyelerinde övülen kişi Hz. Hüseyin'dir. Bu mersiyelerde Hz. Hüseyin'in soy üstünlüğü, faziletli kişilerin çocuğu olduğu belirtilir. Hz. Peygamberin torunu, Hz. Ali'nin ve Fatıma'nın oğlu olduğu dile getirilir.

### 3. Yas

Şair, İmam Hüseyin'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü bu bölümde dile getirir, hüzne ve mateme bürünür. Hitap ettiği kişileri de bu mateme ortak olmaya çağırır. Hz. Hüseyin'in matemini tutmayan kişilerden kuşkulandır. Muharrem ayında meserretin yerinin olmadığını vurgular. Matemine, insanlarla birlikte melekleri de ortak etmeye çalışır.

Bu bölümde, ölüm karşısında yapabileceğimiz bir şeyin olmadığı, sabretmemiz gerektiği vurgulanır. Takdire boyun eğilir.

### 4. Feleğe Sitem

Mersiyelerde, ölen kişinin özellikleri belirtilerek yas tutmaya davet edilir. Övgü ve yastan sonra feleğe sitemde bulunulur. Şair, feleğe sitemiyle Allah'ın takdirine itiraz etmek hatasından kendisini kurtarır. Feleğe sitemiyle, olaya sebep olanların isimlerini anmayarak onların şerrinden de kurtulmaya çalışır. Bütün suç feleğe yüklenir.

### 5. Dua

Klasik mersiyelerde ölen kişiye pek çok dua edilir. Kabrinde rahat olması, Allah'ın rahmetine erişmesi, cennete gitmesi şek-

linde dualar edilir. Kerbelâ mersiyelerinde dua bölümü yaygın şekilde işlenmez. Hatta, dua yok denecek durumdadır. Hz. Hüseyin'in şehit oluşu, onun cennete gitmesine vesile sayılır. Bu nedenle şairlerimiz, dua etmeye ihtiyaç duymazlar.

Şairler, bu bölümde, duayı kendileri için yaparlar. Şairler, peygamber torunu ve ehl-i beyt mensubu olması nedeniyle ondan şefaat dilenirler. Kadın şairlerimiz de hem cinslerine yönelirler, Hz. Fatıma'dan şefat beklerler.

### 6. Beddua

Eceli ile normal bir biçimde ölen kimseler için yazılan mersiyelerde bu bölüm yer almamaktadır. Hz. Hüseyin'in zulmen öldürülüşü toplumu rahatsız etmiştir. Toplumumuzda hoş görülmemesine rağmen bu olayda dahli olanlara beddua edilmiştir.

Hz. Hüseyin'in şehadeti olayında Yezid'e eliyle, diliyle karşı koyamayanlar, engel olamayanlar öfkelerini içlerinde saklamazlar. Bu öfkelerini açığa vurarak Yezid'i ve yandaşlarını lanetlemeye başlarlar.

Bir kısım bilginler Yezid'in lanetlenmesinin uygun olmadığı görüşünü savunurlar. Bir kısmı da bunun tam tersini savunur. Yezid'in lanetlenmesinin uygun olduğunu belirtir.

Bilginler, Yezid'in lanetlenmesinin uygun olup olmadığını tartışırken bazı ölçülere ve delillere baş vururlar. Şairlerimizin delil, dayanak aramak gibi bir kaygıları yoktur. Onlar, duygu ve kanaatlarını esas alırlar, Yezid'i lanetlemeyi tercih ederler. Şairlerin bu konuyla ilgili görüşlerini şöylece sıralayabiliriz:

1. Allah, Yezid'e ve onun ailesine lanet etsin.
2. Allah Yezid'e, onun ailesine, arkadaşlarına, yardımcılarına ve avanesine lanet etsin.
3. Yezid'a lanet etmek sevapların en faziletlisidir.
4. Yezid'e lanet eden ahrette hesaba çekilmez.
5. Kerbelâ olayına sevineni Allah sevindirmesin.
6. Mezarımın toprağı bile Yezid'e lanet etsin.
7. Yezide lanet etmek farzdır, hem farz-ı akdem'dir.

Hz. Hüseyin'in şehadeti, ferdi bir olay olmaktan çıkmış toplumsal bir hadise olmuştur. Yezid'i mücessem ve müşahhas bir varlık olarak tek başına ele almak, lanetlemek bir anlam ifade etmez. Dünyayı kana bulayan, insanoğluna zulmeden çağdaş Ye-

zidlerin gözardı edilmesine sebep olur. Yezid, bir sembol olarak, zulmün sembolü olarak ele alınmalıdır. Yezid bin Muaviye, Şimr ve İbn-i Ziyad'la birlikte çağdaş Yezidlerin de lanetlenmesi gerekir. Hz. Adem'den günümüze, günümüzden de kıyamete değin gelecek olan Yezidlerin tamamı lanetlenmelidir.

### **Divan Şiirinde Kerbelâ Ağıtları**

Elimizdeki bu çalışma, XIV. yüzyılla XX. yüzyıl arasında yaşayan Divan şairlerinin Kerbelâ olayını işleyen şiirlerinden oluşmaktadır.

Çalışmaya başladığımda Divan şairleriyle Halk şairlerinin şiirlerini bir arada toplamayı düşünmüştüm. Toplanan şiirlerin beklenilenden çok oluşu, farklı bir yol izlememizi gerektirdi. Divan şairlerinin şiirleriyle Halk şairlerinin şiirleri ayrı ayrı tasnif edildi. Bu tasnif, iki eserin mevcudiyetini müjdeledi.

Halk şairlerinin ağıtlarını ayırdık, onun doğumunu uygun bir zamana bıraktık. Önceliği Divan şairlerine verdik. Sanat değeri olan, acımızı ve matemimizi daha duyarlı biçimde sunan şiirleri tercih ettik. Bazı şairlerin bir şiirini, bazılarının birkaç şiirini aldık. Tespit ettiğimiz şiirlerin seçimi hususunda bir hayli zorlandık.

Ne derece başarılı olduğumuz konusuyla ilgili kararı okuyucunun takdirine bıraktık.

Kerbelâ olayını ve Hz. Hüseyin'in şehadetini işleyen şairler toplumun farklı kesimlerine mensup insanlardır. Yaptığımız bu çalışmada Bayramî, Halvetî, Celvetî, Mevlevî, Gülşenî, Nakşî, Kadirî, Melâmî, Bektaşî vb. tarikatlara mensup şairlerin şiirlerine rastladık. Tarikatlarla ilgisi olmayan şairler tarafından yazılmış pek çok şiirle karşılaştık.

Şairlerin sıralanmasını ölüm tarihlerine göre yaptık.

Konuştığımız dili esas aldık. "Mersiye" sözcüğü yerine "ağıt" sözcüğünü kullanmayı tercih ettik. Hazırlanan bu esere, "Divan Şiirinde Kerbelâ Ağıtları" adını verdik.

Okuyucuya yardımcı olması amacıyla şiirlerin sonuna Kerbelâ olayı ile ilgili kişilerin ve terimlerin listesini ekledik. Eserin sonuna da yararlandığımız kaynaklarla ilgili bibliyografya verdik.

Önceleri 1930'lu yıllarda vefat eden şairlerin şiirlerine yer vermişken daha sonraları 1950'li yıllarda vefat eden şairlerin şiirlerini de çalışmamıza ekledik. Şairlerin akrabalarına ve yapılan çalışmalar nedeniyle şiirler üzerinde söz sahibi kişilere ulaştık. Onların iznini rica ettik. Ulaşabildiğimiz kişilerin memnuniyeti, ilgisi ve sıcak tavrı hepimizi Ehl-i Beyt sevgisi etrafında birleştirdi. Bu yaklaşımları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum.

Bazı şairlerin yakınlarıyla görüşemememiz ihmalden değil, ulaşamamaktadır. Onların da bu sevgi halesi içinde yer alacağından kuşkumuz yoktur.

Divan Şiirinde Kerbelâ Ağıtları'nın, farklı bir antoloji olduğuna ve 1328 yıllık hüznümüzü sergilediğine inanıyoruz.

*Cemil Çiftçi*







## NESÎMÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1404)

Doğum yeri ve doğum tarihi konusunda kesin bilgimiz yoktur. Hurûfiliğin kurucusu Fazlullah Hurûfî'nin (ö. 1394) halifesidir. Fazlullah Hurûfî'nin müridleri sıkı gözetime tabi tutulurlar. Nesîmî de, Fazlullah'ın müridleriyle birlikte Anadolu'ya gelir. Hacı Bayram Veli ile görüşmek için Ankara'ya uğrar. Burada, gereken ilgiyi göremez. Güneye doğru hareket eder, Halep'e gider. Siyasi otoriteye ters düşen fikirleri nedeniyle derisi yüzülerek öldürülür. Divanı basılmıştır.

Sâkiyâ bir cür'a sun ehl-i safânın aşkına  
Sâkî-i Kevser Aliyyü'l-Murtazâ'nın aşkına

Hâdim-i fakr oldu Ahmed ezdi engûr şerbetin  
Kırklar anı nûş kıldı Mustafâ'nın aşkına

Lâle öz başını vermiş Hüseyinler gibi  
Kana boyanmış şehîd-i Kerbelâ'nın aşkına

Şâhımın şevki durur gönlümde hubb-i ehl-i beyt  
Kün fe-kân'dan geçmişim Âl-i Abâ'nın aşkına

Lâ fetâ illâ Ali'nin ma'nisin fehm eyleyen  
Çağrışurlar Şah Ali Musa er-Rıza'nın aşkına

Evliyalar serveridir şah-ı Merdanım Ali  
Hatemin saile virdi ol Huda'nın aşkına

Sad-hezar la'net Yezid'e ki ola iki şehzâdeye  
Bir içim su vermedi ol bir Hudâ'nın aşkına

Kerbelâ'da çok cefalar kıldılar şehzâdeye  
Sen dahi oynat başını bir belânın aşkına

Ey Nesîmî seng ile öldür Yezîd-i müşriki  
Er değildir kim ki çalmaz tığî şâhın aşkına

(Nesîmî, *Divan-ı Nesîmî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma  
Bağışlar, no.3418, vk. 181ab)

## YAZICIZÂDE MEHMED

(Doğ. ?—Ölm. 1451)

Yazıcıoğlu Salih'in oğludur. Doğum yeri ve doğum tarihi konusunda açıklık yoktur. Gelibolu'yu vatan edinen şair, eğitimi ni tamamladıktan sonra Hacı Bayram Veli'ye intisap eder. Muhammediye adını verdiği eserini 1449 yılında tamamlar. Mezarı Gelibolu'dadır.

### Vefâtü'l-Hasan ve'l-Hüseyn (R. A.)

Rivâyette gelir bir gün Resûlullah oluptu şâd  
Ki dizinde oturmuşdu Hüseyn ile Hasan şeh-zâd

Hüseyn'i öptü boynundan Hasan ağzı dudağından  
İkisin bâb-ı şefkatten bu resme eyledi îrâd

Erişti Cebrail derhâl elinde var idi üç şal  
Biri kara biri saru biri kızıl idi vekkaad

Dedi Allâh selâm eder buyurur kim revâ mıdır  
Beni nîce sever çünkim bana karşı öper evlâd

Benim aşkım anı ister ki benden gayri sığmaya  
Benem mahbûb gönül mülki benim ile olur âbâd

Bu kara donu pes geysün ki bu yas donudur dedi  
Sarı donu Hasan geysün kim ağı içiser bî-dâd

Kızıl donu Hüseyñ alsın şehîd olur dedi zîrâ  
Dahi Hak şöyle buyurdu gerek kim olasın münkaad

Benim izzim celâlimçün anı kim öpdün ağzında  
Ona ağı verem içe dudağından ede infâd

Hem anı kim boğazından öpüpdün yâ Habîbim der  
Kafâsından boğazladam budur ikisine mîad

Son ucu oldu hem ki kasd etdi Yezîd mel'ûn  
Birine zehr içirdiler birini etdiler işhâd

Yezîd'e la'net olmazdı zamân-ı evvel içinde  
Velî sonra gelen etdi ederiz etme istib'ân

Resûlullah'ın ol zîrâ ihânet eyledi ehlin  
Pes oldu la'nete lâyıq çü Hak'dan eyledi ilhâd

Ki zîrâ bunların vasfın kanı dil kim edem takrîr  
Kani bir levh-i sâfî kim sıfâtında olam nekkaad

Resûlullah meğer bir gün kemâl-i mahz-ı şefkatten  
Omuzuna alıpdı kim Hasan eder idi isnâd

Dedi kim severem bunu pes Allahümme sen de sev  
Kıyâs et öyle olıcak ne denlü buldu ol irşâd

Buyurmuştur dahi bir kez Hüseyñ benden Hüseyñ'den ben  
Bunu seven sever Hakk'ı pes anı sevdiler evtâd

Gerekdir imdi sâdâta halâyık edeler ta'zîm  
Ki zîrâ sevilir seven sevilmez sevmedi hüssâd

Hasan bârî ağı içdi zaîf oldu katı hâli  
Hüseyñ onu sora geldi dedi etme ceza' inşâd

Ki bir mülke varırsın kim gözün açıp görürsün kim  
Resûlullah Alî ile bağışlar nur-ı isti'dâd

Atandır bu iki sultan bekaada tuttular evtân  
Pes anda sen de istitan kılıp kıl Hak'dan istimdâd

Hadîce ile Fâtıma anandır bu iki hâtun  
Mübârek yüzlerin görüp idesin ide istişhâd

Hem anda Ca'fer ü Hamza bu ikisi durur ammun  
Görürsün bunların yüzün ola gönlün be-gâyet şâd

Dedi ol yanağı gülgûn bir işe ermişem bugün  
Ki bu gündür bana düğün ederdim bu günü irsâd

Sefer kıldı pes Allâh'a erişti yüce dergâha  
Ulaşdı şol şehensâha kim emridir lebi'l-mirsâd

Hüseyn de bildi kim anı alırlar gövdeden cânı  
İşit pes ol güzel hânı ne resme bağladı ersâd

Hitâbet eyledi halka senâlar eyledi Hakk'a  
Dedi şöyle bilin hakkaa ki cem oldu bugün azdâd

Ne hak üzre amel ola ne bâtıldan yığılınır  
Nite işrâk ede pes nûr ki mü'minler ola emcâd

Çun öyle geldi bu gelmek saâdetdir bana ölmek  
Ki zâlimlerle dirilmek hatâdır ömredir ifsâd

Pes andan dökdüler kanı şehîd eylediler anı  
Sımarladı Hak'a cânı o gözler nûrı bî-endâd

Mübârek boynunu anın Resûlullah çün öpmüştü  
Bıçak kesmedi ol yerden kafâdan etdiler ifrâd

Çü âşûre günüydü kim Hasan Hüseyn şehîd oldu  
Sevinip sürmelendiler gönül şehri olup Bağdâd

Pes ol gün sürme dürtünmek Yezîd'e benzemeklidir  
Revâ mıdır ki mü'minler bu işe olalar mu'tâd

Aceb midir eyâ mağrûr bu iş gaddâr-ı dünyâdan  
Kimi kodu kimi koya elinden âh anın feryâd

Kanı Âdem kanı İdrîs kanı ilm ü kanı tedrîs  
Kanı kibr eyleyen İblîs kanı göster Semûd ü Âd

Kanı Hârût ile Mârût kanı Tâlût ile Câlût  
Giyip ekfân ile tâbût kara yerde yatur ecnâd

Kanı Dahhâk ü Efrîdûn ki dün etdi anı gerdûn  
Kanı Nemrûd u İbrâhim kanı İskender ü Şeddâd

Yele verdi Süleymân'ı edindi lokma Lokman'ı  
Oda atdı Nerîmân'ı göret nice ider ikad

Kanı Yûsuf Zeleyha hem Kubâd u Keykubâd u Cem  
Kanı Keyhusrev ü Rüstem kanı Şîrîn ile Ferhâd

Kanı Fir'avn ile Mûsâ kanı Yahyâ ile İsâ  
Belirsiz oldular fersâ savurdu tozlarını bâd

Muhammed Mustafâ kanı kim ol nûr idi hakkaani  
Viribimişti Hak anı ol idi hâsıl-ı îcâd

Ana da gör ki nitdiler kuzuya ağı kattılar  
Rivâyet öyle itdiler yedi ol mefhar-i efrâd

On iki yıl ki çün doldu dedi şimdi o vakt oldu  
Yürekten ebher üzöldü çün öyle eyledi üstâd

Acebdır bu senin özün ki dönmez dünyadan yüzün  
Bakar doymaz ona gözün bilişdin olamazsın yâd

Bilir misin sana nola seni de göndere yola  
Gözün yaşlar ile dola aceb eder misin hiç yâd

Ecel kapladı sağ u sol gözedir iki gözün yol  
Sana senden yakındır ol ki doğmuştur bile hem-zâd

Başın eline almıştır alıp meydâna gelmiştir  
Gözün yüzünde kalmıştır seni tutmuş durur cellâd

Ecel sayyâdının nâgâh çü düştü ağına bir kuş  
Tutup kodu adın âdem gözet neyler anı sayyâd

Kafesden eyledi zindan zebânîler kodu derbân  
Bu derde bulmadı derman nebî mürsel velî zühhâd

Bu kuş anda usaniser kafes bir gün uşaniser  
İçinden kuş boşanisar kafesten olisar âzâd

Bu yerden gidicek yurdu yâ olur âlem-i envâr  
Ya olur âlem-i âfât çü yokdur günbede bünyâd

Düşiser toprağa cismi belirsiz olisar resmi  
Unudula anın ismi ne devlet fâniye ne ad

Bozar nakşî ki yazmıştır yıkar köşkü ki düzmüştür  
Şu beydaklar ki dizmiştir derer bir bir geri nerrâd

Pes aldanma nukûşuna nedir kendi nukûşu ne  
Erersin yol yokuşuna eğer tutmaz isen Nûn Sâd

(Yazıcızâde Mehmed, *Muhammediye*, İstanbul 1298, s. 239-242)

## KARAMANLI AYNÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1490-1494?)

Şairin kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Cem Sultan'ın yakın çevresinde bulunmuş, Kastamonu ve Karaman valiliği yaptığı günlerde yanında yer almıştır. 1490-1494 yıllarında vefat ettiği sanılmaktadır. Divanı basılmıştır.

Dergehündür Ka'be-i ulyâ Hüseyin  
Merkadündür cennetü'l-me'vâ Hüseyin

Tıynet-i pâkîze cismündür senün  
Bû-Türâb'un cânı sensin yâ Hüseyin

Kûh-ı Kâf-ı âleme sî-murg atan  
Sen hümâ anun durur ankâ Hüseyin

Ravzan üzre bir gice yatmağıla  
Oldı nâ-bînâ olan bînâ Hüseyin

Şimr elinde oldun şehîd iy veh sana  
Kerbelâ-yı pür-belâdur câ Hüseyin

Kâfir ü mü'mîn Yezîd'e kavm ile  
İtdiler la'net kamu eşyâ Hüseyin



Sana olan zulmi ömründe dahi  
Hakk bilür ki görmedi dünyâ Hüseyin

Didiler âfâk u enfüs âh ile  
Vâ Hüseyin ü vâ Hüseyin ü vâ Hüseyin

Zâlim üzre itdi la'net çünkü Hakk  
Ben de bin bin iderem ana Hüseyin

Pây-mâl oldunsa imrûz ölisin  
Her şehîdün serveri ferdâ Hüseyin

Dâyirende Aynî cûdur rahm kıl  
Merkez-i şefkatde iy deryâ Hüseyin

Dest-gîr ol kim yetîmündür senün  
Senden artuk kimsesi yok yâ Hüseyin

(Ahmet Mermer, *Karamanlı Aynî ve Divanı*, Akçağ Yay., Ankara 1977, s. 90-92)







## HAYRETÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1534)

Vardar Yenicesi'nde doğdu. Kimliği ve eğitimi konusunda yeterli bilgimiz yoktur. Bektaşî tarikatına mensuptur. Rumeli akıncı ocaklarında ömür süren bir sipahidir. Rumeli'nin önemli merkezleriyle ilgili şehrengizler yazmıştır. Bir ara İstanbul'a gelen şair, Makbul İbrahim Paşa için yazdığı bir Bahariyye ile dikkat çeker. Paşa, şaire büyük bir ihsanda bulunmak ister. "Tok gözlü, kimseye baş eğmeyen" bir insan olarak tanıtılması sonucu bu ihsandan vazgeçilir, küçük bir timar verilir. Hayretî, "Dil-i bîmâr bu denlü merhem ile tîmâr olmaz" diyerek Vardar Yenicesi'ne döner, orada vefat eder. Divanı basılmıştır.

### **Der-Medh-i İmâm-ı Sa'îd A'nî Hüseyin-i Şehîd Radiyallahu Taâlâ Anhu**

Ey pâdişâh-ı zümre-i merdân yâ Hüseyin  
Vey server-i gürûh-ı şehîdân yâ Hüseyin

Ey cân-ı pâk-i Ahmed ü Mahmûd u Mustafâ  
Vey nûr-ı dîde-i Şeh-i Merdân yâ Hüseyin

Ey ma'den-i fütüvvet ü ey bahr ü kân-ı cûd  
Ey mahzen-i mürüvvet ü ihsân yâ Hüseyin

Ey cevher-i maârife bir kân-ı bî-kerân  
Vey gevher-i hakâyika ummân yâ Hüseyin

Koç gibi yine cân kuzısın eyledün revân  
İd-i cihâd-ı ekbere kurbân yâ Hüseyin

Ol ser ki kân-ı cevher-i sırr-ı İlâh idi  
Meydânda eyledün anı galtân yâ Hüseyin

Gerden ki bûsegâh-ı Resûl-i Hudâ idi  
Çaldılar ana hançer-i bürrân yâ Hüseyin

Mâh-ı Muharrem irdi yakup dâğ-ı gam gönül  
Kan akıdur bu dîde-i giryân yâ Hüseyin

Bir gün durur bu gün ki tutar mâtemün senün  
Pîr ü cuvân u bende vü sultân yâ Hüseyin

Yir ü gök ehli cümle kara yasludur bu gün  
Olup saçun misâli perîşân yâ Hüseyin

Urdı yüzine derd ile kef acıdı sana  
Çün gördi bu musîbeti ummân yâ Hüseyin

Çağlayuban akan su değül göz yaşı durur  
Oldı zemâne derd ile giryân yâ Hüseyin

Vâdîler itdi yakaların dest-i gamla çâk  
Yüz yire urdı cümle beyâbân yâ Hüseyin

Taşlarla döğünüp gice gündüz akar sular  
Sürer yüzini yirlere her ân yâ Hüseyin

Berk oldı yine bir çakım âteş bu gussadan  
Ağlar sehâb u ra'd ider efgân yâ Hüseyin

Dâğ eyledi vücûdın ışıklar gibi nücûm  
Dökdi şafak bu mâtem için kan yâ Hüseyin

Şeb girdi kara çullara mâtem tutup seher  
Çâk itdi dest-i gamla girîbân yâ Hüseyin

Döküp gözi yaşın turup ağlar yaşın yaşın  
Tâ subh olunca şem'-i şebistân yâ Hüseyin

Müşkün kurıdı kanı vü yandı yakıldı ûd  
Pür-âteş oldu micmer-i gerdân yâ Hüseyin

Yakup vücûd-ı nâzükine tâze tâze dâğ  
Kana boyandı lâle-i nu'mân yâ Hüseyin

Nâz ile şîve ile kesildi salınmadan  
Bâğ-ı cihânda serv-i hırâmân yâ Hüseyin

Yıllar geçer ki gülmez açılmaz gül-i tarî  
Pür-hûn derûn-ı gonca-i handân yâ Hüseyin

Abdâl-ı fânî gibi nemed-pûş olup durur  
Hâr-ı belâda bülbül-i nâlân yâ Hüseyin

Şunlar ki hânedânına kâsd itdi Ahmed'ün  
Dimek olur mı anlara insân yâ Hüseyin

Hakdan sana vü ceddüne oldukça çok selâm  
Olsun Yezîd'e la'net-i Yezdân yâ Hüseyin

Dahi ol iki zâlîme la'net ki didiler  
Birine Şîmr ü birine Mervân yâ Hüseyin

Tâ rûz-ı haşr olunca teberrâdayuz müdâm  
Ol şûm kavme hâsılı yeksân yâ Hüseyin

Başuma tâc u gözüme kuhl-i cilâ yeter  
Hâk-i reh-i gürûh-ı muhibbân yâ Hüseyin

Îd-i murâda şol kişi irer cihânda kim  
Yolunda kıldı cânını kurbân yâ Hüseyin

Bir kelb-i bâ-vefâdur işiğünde Hayretî  
Sürme kapundan eyleme nâlân yâ Hüseyin

Lâyık değıl ki redd olına rûz-ı restahîz  
Cân ü dil ile bende-i fermân yâ Hüseyin

Olmazsa em şefâat-i ceddün Hudâ bilür  
Dutdı vücûd illet-i isyân yâ Hüseyin

Bu şerbet-i mahabbet-i evlâd ola meğer  
Olursa derdine yine dermân yâ Hüseyin

Sâkî-i bezm-i rûz-ı cezâ olıcak atan  
Unutma cür'adan anı ol ân yâ Hüseyin

Budur ümîdümüz kamu ahbâb-ı hânedân  
Mahşer güninde kalmaya atşân yâ Hüseyin

(Hayretî, *Divan-ı Hayretî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Efendi, no.437, vk. 3b-5a)



## ZÂTÎ

(Doğ. 1471—Ölm. 1546)

Asıl adı İvaz Çelebi'dir. Gençlik yıllarını Balıkesir'de geçirdi ve çizmecilik yaptı. II. Bayezid zamanında İstanbul'a geldi, döneminin şairleriyle tanıştı. Bilgi ve görgüsünü artırdı. Halvetiye tarikatına intisap etti. Devlet adamlarına kasideler sundu. Kendisini himaye edenlerin ölümü nedeniyle geçim sıkıntısı çekti. Kanuni'nin padişahlığı döneminde düzenli bir gelire kavuştu. Hayâlî'nin etkisi sonucu Sadrazam İbrahim Paşa tarafından gelirleri kesildi. Yaşının ilerlemesi nedeniyle Bayezid'deki dükkanını Fatih'e taşıdı, remilcilik yapmaya devam etti. Cenazesi yakın dostları tarafından kaldırıldı. Edirnekapı mezarlığına gömüldü. Divanı basılmıştır.

1.

Şehr-i derdünde olubdur gözlerüm sakkâ Hüseyin  
Işkuna her dem sebîl eyler yolunda mâ Hüseyin

Şerha şerha itdi tiğ-ı iştîyâkun cismini  
Çağırub abdâl-ı dil derd ile aydur yâ Hüseyin

Susuz oldum Kerbelâ-yı ışkda ben teşne âh  
Dimedi sakkâ-yi la'lün bir içim su mâ Hüseyin

Kerbelâ-yı gamda uşşâkı şehîd eyler güzel  
Şehr içinde çok velî illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Cânını susuz viren Şâh-ı Şehîdân ışkına  
Zâtî-i dil-teşneye sun âb-ı la'lün â Hüseyin

(Zâtî, *Zâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Efendi, no.443, vk. 219)

2.

Andukça lutf it ağzuma söğ dâyimâ Hüseyin  
Işkun şehîdiyem bana eyle duâ Hüseyin

Üstümde sanma berk uranı pertev-i hüsâm  
Bu ben şehîdün üstine nûr indi a Hüseyin

Ol la'l-i nâb ü âb-ı izâr ile yaraşur  
Ben teşne bir içim su dir isem sana Hüseyin

Dil virdüm âb-ı la'lüne kanuma susadum  
Ol tığ-ı âb-dârünü içür bana Hüseyin

Yâ Rab bi-hakk-ı Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ  
Hâlüm nola iderse bana ger belâ Hüseyin

Zâtî hüsâm-ı hasret ile itmeğe şehîd  
Deşt-i firâkı itdi bana Kerbelâ Hüseyin

(Zâtî, *Zâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no.3824, vk. 190)

3.

Teşne-dil la'l-i lebünden âb ümîd eyler Hüseyin  
Korkum oldur bunu ol susuz şehîd eyler Hüseyin

Bana işler eyleyübdür ol rakîb-i bed-fiâl  
Sana kim mü'minlere anı Yezîd eyler Hüseyin

Öldürüb bir gün beni kûyında kor ise yetim  
Ben şehîdün yirini arş-ı mecîd eyler Hüseyin

Kim ki bayram irtesi hem-sohbet olursa sana  
Kadre irer ol kişi tekrâr îd eyler Hüseyin

Arz iderse mushaf-ı hüsnin eğer kim Zâtî'yâ  
Tâli'um ferhunde vü fâlüm saîd eyler Hüseyin

(Zâtî, *Zâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no.3824,  
vk. 183)

## NUREDDİN

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. *Vak'a-i Kerbelâ* adlı eserinde Nureddin adını kullanmaktadır. Bu isim, şairin ismi midir, mahlası mıdır? Bu konuda da aydınlatıcı bir bilgiye ulaşamadık. Şiirin son mısraında “Dinür tarih “*hüve hayrün ve ebka*” ifadesi ebced hesabıyla 940 yılını vermektedir. Bu bilgidен hareketle eserin 1533-34 yıllarında yazıldığını, şairin Kanuni Sultan Selim döneminde yaşadığını ve belirtilen tarihten sonra vefat ettiğini söyleyebiliriz. Şairin *Vak'a-i Kerbelâ* adlı eseri birkaç kez basılmıştır.

Yüzünü dergâha tutup kıldı âh  
Dedi sığındım sana ey pâdişâh

Bunca eyyâmdır ki hiç su vermedi  
Bize bu kavm-i havâric rû-siyâh

İşbu hayfı kimse asla görmedi  
Âleme devr edeli hurşîd-i mâh

Oldu evlâd-ı Resûl hor u hakîr  
Gitdi mâl u mülki cümle ızz u mâh

Zâr-ı giryân eylediler su deyu  
Ömrümüz bunda bugün oldu tebâh

Dedi ömr-i nahse ey bî-vefâ  
Key aceb kıldın bize cevr-i cefâ

Nâme yazub okudun andan beni  
Böyle mi idin dedin kavlin kani

Izz-i dünyâya bugün mağrûrsun  
Rahmet-i rahmâna yârın dûrsun

Bu işi kendine lâyık kılmadın  
Dahî hiç kâr u ziyânın bilmedin

İtmedin sabrı kanâat vârına  
Sonra yanarsın nedâmet nârına

Yürüdü ol dem Hüseyin-i şâh-bâz  
Hâricîden yana sultân-ı Hicaz

Hışm ile aldı eline Zülfikar  
Leşkeri kırdı hemân dem târumâr

Kime gürzi kime gönder kime ok  
Ol çerîden kırdı âdem katî çok

Zülfikar ile kimin iki böler  
Şöyle kim at kamçıyı kande yeler

Ât u âdem cümle gark oldu kana  
Yüzünü dönderdi kim leşker sına

Seyyid ol dem gine geldi çadıra  
Dinlenüp tâ kim biraz aklın dire

Yedi yerde pârelenmişdi teni  
Her birinde kati çok akmuş kanı

Yârelerini anın bağladılar  
Yaş yerine anda kan ağladılar

Âdı Zeynelâbidîn bir oğlanı  
Var idi seyyid dedi saklan anı

Dahî ancak yedi yaşında idi  
Hem saâdet tâcı başında idi

Seyyid eder ana taşra çıkmasun  
Neslimüz bu dünyadan kesilmesün

Oğlu kızıyla helallaşdı o dem  
Dedi şâyed dünyadan şimdi gidem

Gözlerini öpdü bağrına basub  
Bindi ata kendüden ümid kesüb

Dedi at meydana vardı yüri mâh  
Oğlu kızı ağlaşub der âh âh

Etmek için Seyyid'e mekr ile âl  
Meşveret kıldı havâriç bed-fiâl

Dediler bu leşkeri bulmak gerek  
Kim Hüseyin'i ortaya almak gerek

Her çerinin cümlesin dört böldüler  
Her birisi bir yanadan geldiler

Kendi Seyyid yalnız yok bir eşi  
Ol saâdet devletinin güneşi

Bildi kim mümkün değil bulmak necât  
Harcîler arasına saldı at

Sağ elinde Zülfikar solda teber  
Rüstem-i Zâl görse önünden sapar

Leşkeri böldü alaylar dağıdır  
İllâ kim anlar imansız bâğîdir

Gel gör imdi bak nasıl olur savař  
řiddetile oldu sanmanız yavař

Darb-ı tıđdan çok havâric verdi can  
Kanda çukur yer var ise doldu kan

Âdemin tozdan görünmezdi yüzü  
Gök duman oldu bu dünyanın yüzü

Haricîden öldürür hayli rical  
Seyyid'in cisminde kalmadı mecâl

Yođ idi cenk etmeđe hiç bir çâresi  
Uđrařurdu dahî ol cân pâresi

İřiden susuz yarılmışdı lebi  
Gül gibi sormuş mübârek gabgabı

Kân ile olmuş libâsı cümle âl  
Kadd-i zibâsı bükülmüş sanki dal

Gövdesi görünmez oldu yâreden  
Diledi çıka giru ol âradan

Hariciler her taraftan çökdüler  
Seyyid'i ol atından yıkdılar

Bindiđi at Seyyid'i terk etmedi  
Durdu üstünde Hüseyin'in gitmedi

Gördüler yakın eylemez kimseyi  
Dediler at olıcak olur eyi

Her yanadan pes ana ok atdılar  
řöyle kim okdan görünmez etdiler

Geldi at İmam Hüseyin'in yanına  
Ađlayup sürdürü yüzünü yüzüne

Sıçrayıp ol aradan çıkdı hemin  
Cümle hariciler oldular emin

Seyyid'in çadırına erişdi at  
Kaldı meydan içre şâh-ı kâinat

Göricek anı Hüseyin'in tayesi  
Bildi düşmüş ol saâdet sâyesi

Çadır içinde olanlar kıldı yas  
Geydi ol dem cümlesi esved libas

Zâri efgân eyleyüp baş açdılar  
Gözlerinden kanlu yaşlar saçdılar

Hariciler geldi hep bir araya  
Her biri diler Yezîd'e bâreye

Ortalarında yatur Seyyid düşüp  
Kıldılar tîz meşveret cümle üşüp

Kimi der bunu alup gitmek gerek  
Kimi ider bunda katl itmek gerek

Şimr-i zâlim aldı hançer destine  
Azm idüp vardı Hüseyin üstüne

Şâh-ı Merdan der ki gel sözüm işit  
Gâfil olmağıl sözüm dinle işit

Bir içim su versen ağzıma benim  
Kim helâl ide idim sana kanım

Şâhid olsun sana Rabbü'l-ıbâd  
Ahiretde kılmayam ben seni yâd

Rûz-i mahşerde şikâyet itmeyem  
İşbu hâlinden hikâyet itmeyem



Şimr eder ana ey kan-i kerem  
Ummağıl ki sana bugün su verem

Ger su olsa dağ taş cümle türab  
Vermez idim sana ben bir katre âb

Pes Hüseyin ol dem ayağın kaldırır  
Hak deyüp bir kez yere tepme urur

Çıkdı ayağının altından hemân  
Bir acaib ayn-ı hûb âb-ı revân

Şöyle bil kim lezzeti şekerde yok  
Kardan ağ idi ve hem gâyet sovak

Pes Hüseyin eder ana ey nâbekâr  
Gör Hak'kın emriyle oldu bu pınar

Bize eksik mi olur su ey laîn  
Ger simâdım ben Hudâ'nın buyruğun

Bize böyle emr ü fermân eylemiş  
Anları susuz helâk idem demiş

Seyyid eder göğsünü aç göreyim  
Dedi ki dedem nişanı göreyim

Açdı göğsün çün Hüseyin gördü anı  
Dedi saddak yâ Muhammed güft u gûyunu

Şimr ider yâ Hüseyin-i bâ-safâ  
Neye saddak dedin ey kân-i vefa

Söyledi ol dem Hüseyin-i pâk-i dîn  
Bana dedem demiş idi ey laîn

Dedi seni öldürürler ey yerâ  
Zâğa benzer ola göğsü kapkara

Pes senin göğsün kara kuzgun gibi  
Böyle buyurdu Nebiler serveri

Dedi Şimr başını kessem gerek  
Milkini hep iletüp alsam gerek

Seyyid'i yaturdu tiz sağ yanına  
Hançeri çaldı mübârek boynuna

Çaldı üç kez hançeri kâr etmedi  
Bir kılın dahi kesüb incitmedi

Dedi Seyyid Şimr'e ey din düşmeni  
Dönder ensemden boğazlagıl beni

Boynumu öpdü Muhammed Mustafâ  
Anı hançer mi keser ey bî-vefâ

Sundu ol murdar elin kim yapışa  
Ditredi cümle cihan başdan başa

Korkup Allah'dan sonun hiç anmadı  
Hem Resûl'den dahi hiç utanmadı

Şimr-i müfsid ü münâfık bî-imân  
Seyyid'i ol dem şehid etdi hemân

Her kimin Hüseyin'e ola şefkati  
Aşk ile itsün Yezid'e la'neti

(Nureddin Efendi, *Vak'a-i Kerbelâ*, Yusuf Ziyaeddin Efendi  
Matbaası, İstanbul 1341, s. 45-49)

## FUZÛLÎ

(Doğ. ?—Ölm.1556)

XV. yüzyılın son çeyreğinde doğmuştur. Doğum tarihi ve doğum yeri ihtilâflıdır. Safevilerin Bağdat valisi İbrahim Han'dan ilgi ve iltifat görür. Kanuni'nin Bağdat'ı fethi münasebetiyle ona kasideler sunar. Fuzûlî'ye, evkaftan maaş bağlanacağı konusunda söz verilir. Verilen maaşın az oluşu onun şikayetname yazmasına sebep olur. Bağdat ve çevresini kavuran bir veba salgını sırasında vefat eder.

İyi bir eğitim alan ve özgün eserler bırakan Fuzûlî'nin eserlerinde hem Anadolu, hem de Azeri Türkçesinin özellikleri yansıtılmaktadır. Divanı, defalarca basılmıştır.

### Mersiye-i İmâm Hüseyin Radıyallahu Anh

Mâh-ı Muharrem oldu şafakdan çıkup hilâl  
Kılmış azâ dutup kad-i ham gark-ı eşk-i âl  
Evlâd-ı Mustafâ'ya meded kılmamış Fırât  
Giçürmesün mi yerlere anı bu infiâl  
Çokdur hikâyet-i elem-i Şâh-ı Kerbelâ  
Elbetde çok hikâyet olur mûcib-i melâl  
Fehm eylesen gam-ı şühedâ şerhin itmeğe  
Her sebze Kerbelâ'da çeküpdür zebân-ı hâl  
Tecdid-i mâtem-i şühedâ kıldı rûzgâr

Zâr ağla ey gönül bugün oldukça ihtimâl  
Meydân-ı çarhı cilvegeh-i dûd-ı âh kıl  
Gerdûn-ı dûna kisvet-i mâtem-siyâh kıl

Mâh-ı Muharrem oldı meserret harâmdu  
Mâtem bugün şeriate bir ihtirâmdu  
Tecdîd-i mâtem-i şühedâ nef'süz değül  
Gaflet-serây-ı dehrde tenbîh-i âmdur  
Gavgâ-yı Kerbelâ haberin sehl sanma kim  
Naks-ı vefâ-yı dehre delîl-i tamâmdu  
Her dürr-i eşk kim saçılır zikr-i Âl ile  
Seyyâre-i sipîhr-i uluvv-i makâmdu  
Her medd-i âh kim çekilür Ehl-i Beyt için  
Miftâh-ı bâb-ı Ravza-ı Dârü's-Selâm'dur

Şâd olmasun bu vâkıadan şâd olan gönül  
Bir dem melâl ü gussadan âzâd olan gönül

Tedbîr-i katl-i Âl-i Abâ kıldun ey felek  
Fikr-i galat hayâl-i hatâ kıldun ey felek  
Berk-ı sehâb-ı hâdiseden tığler çeküp  
Bir bir havâle-i şühedâ kıldun ey felek  
İsmet harem-serâsına hürmet revâ iken  
Pâmâl-i hasm-ı bî-ser ü pâ kıldun ey felek  
Sahrâ-yı Kerbelâ'da olan teşne-leblere  
Rîk-i revân seyl-i belâ kıldun ey felek  
Tahfîf-i kadr-i şer'den endîşe kılmayup  
Evlâd-ı Mustafâ'ya cefâ kıldun ey felek

Bir rahm kılmadun ciğeri kan anlara  
Gurbetde rûzgârı perîşân olanlara

Basdukda Kerbelâ'ya kadem Şâh-ı Kerbelâ  
Oldı nişân-ı tîr-i sitem Şâh-ı Kerbelâ  
Düşmen okına gayr siper görmeyüp revâ  
Yakmışdı câna dâğ-ı elem Şâh-ı Kerbelâ  
A'da mukâbilinde çekende saf-ı sipâh

Kılmışdı medd-i âh alem Şâh-ı Kerbelâ  
Dûd-ı dil-i pür-âteş-i ehl-i nezâreden  
İtmişdi perde-dâr-ı harem Şâh-ı Kerbelâ  
Oldukça ömri râhat-ı dil görmeyüp demî  
Olmuş hemîşe hem-dem-i gam Şâh-ı Kerbelâ

Yâ Şâh-ı Kerbelâ ne revâ bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Ey derd-perver-i elem-i Kerbelâ Hüseyin  
Vây Kerbelâ belâlarına mübtelâ Hüseyin  
Gam pâre pâre bağrunı yandurdu dâğla  
Ey lâle-i hadîka-i Âl-i Abâ Hüseyin  
Tîğ-i cefâ ile bedenün oldu çâk çâk  
Ey bûstân-ı sebze-i tîğ-i cefâ Hüseyin  
Yakdı vücûdunu gam-ı zulmet-serây-ı dehr  
Ey şem'-i bezm-i bâr-geh-i Kibriyâ Hüseyin  
Devr-i felek içürdi sana kana kana kan  
Ey teşne-i harâret-i berk-ı belâ Hüseyin

Yâd it Fuzûlî Âl-i Abâ hâlin eyle âh  
Kim berk-ı âh ilen yakılır hirmen-i günâh

(Fuzûlî, *Hadîkatü's-Süedâ*, Bulak Matbaası, 1261, s. 358-360)

## BEHİŞTÎ

(Doğ. ?— Ölm. 1570)

Vize’de doğan şairin asıl adı Ramazan’dır. İstanbul medreselerinde eğitim görmüş, Merhaba Efendî’den ders almıştır. Eğitimi tamamladıktan sonra Merkez Efendî’ye intisap etmiştir. Çorlu’da imam-hatip ve vaizlik yapmış, öğrencilere ders vermiştir. Çorlu’da ölmüş, oraya gömülmüştür. Divan’ı basılmıştır.

### Terkîb-i Bend

Gel ey hâme yine bir sûznâk ahvali it tahrîr  
Harîrün ide mâtem sırrını feryâd idüp takrîr  
Dök evrâk üzre derdün hem fiğân eyle fesâhatle  
İdüp Âl-i Abâ’nun mâtem âyâtını tefsîr  
Tahammül eylemez sûzân ider âteş gibi harfi  
Ki imlâ eyleyüp pür-âhen üzre eylesen tastîr  
Eğer şâdân olup yârın cemâl-i Hak görem dirsen  
Bu güncek it sürûrî kalbün eyle gamla mâtem-gîr  
Hemân Mecnûn-veş mest ol gam-ı endûh-ı mihnetden  
Takılsun Ehl-i Beyt’in mâteminde boynuna zencîr  
Fiğân u nâlelerle şerhalar çek sînene yer yer  
Muhîbb-i hanedâna eyle mâtem hâlini tebşîr

Hemişe dâstân-ı Kerbelâ yazup fiğân eyle  
Ki sultân-ı şehidân mâtemin vird-i zebân eyle

Diriğ ey çarh-ı gaddâr-ı belâ-âmiz olan devrân  
Revâ mı Ehl-i Beyt'î eylemeklik böyle ser-gerdân  
Niçün şerm ü hayâ kılmadun anun cedd-i pâkinden  
Güm itdün Kerbelâ' da nakd-i ömrün eyledün pinhân  
Derûnun taşdan pek idüğün bileydüm ey gerdün  
Bir içim su diriğ idüp şehîd itdün anı atşân  
O gülzârün felek bir bergine dest-res olmazken  
Kopardun nâ-hak-ı zehr ile andan bir gül-i handân  
O hurşîd-i cihân-bânun yanınca çok kamer-tal'at  
Dolandurdun sehâb-ı zulm ile olmuş iken rahşân  
Kulûb-ı ehl-i hâle ey felek bir yara açdun kim  
Onulmaz haşre dek işler ciğerden kan idüp iz'ân

Hatâyı mahz iken lutfen dokunmak cismine ânun  
Niçe itdün cüdâ re'sün bedenden sen o sultânun

Kaçan kim olmuş idi ibtilâ-yı Kerbelâ peydâ  
Bahâr olmuşdı ezhâr-ı çemen açmış idi bînâ  
İrişdi gülşene bâd-ı sabâ peygâm-ı mâtemde  
Gam u gussayla ezhâr-ı çemen hep kıldı vâveylâ  
Sarardı nergisün benzi benefşe boynunu bükdi  
Derûnun lâlenün yakdı bu gam itdi tenin ifnâ  
Döğünüp gömgök itdi cismini sünbül bu mihnetle  
Düşüpdür hançere sûsen idüp gam resmini icrâ  
Gülistânun sanevber kadleri hep ser-nigûn oldı  
Esince bâd-ı mâtem şiddet-i bâd-ı semûm-âsâ  
Anup ol demleri encüm giceler dîdesin yummaz  
Şafak kan ağlayup şeb-nem değüldür her seher peydâ

Dem-i âşûredür tecdîd olur dünyâ bu mâtemle  
Yanar her ehl-i dilden kim derûnı gussa vü gamla

İrince Kerbelâ deştine ol şâh-ı kerem kânı  
Üşüp etrâfın aldı bir alay gül-i beyâbâni  
İhâta eyledi encüm-şümâr-ı zümre-i a'dâ  
Küsûf-ı ebr-veş tutdı şu'â-ı mihr-i rahşânı  
O serv-i kadd-i bâlâ hâke çün kim sâye-veş düşdi  
Kıyâmet üstine her yıl kıyâmetdür bilün anı

Üşüp zâğ u zeganlar başına ol şâh-ı ankânun  
Urup minkâr-ı cevri itdiler zulm-i firâvânı  
İrişdi çünki eyyâm-ı Muharrem vakt-i mâtemdür  
Muhibb-i hânedânun tâzelendi derd-i hicrânı  
Tutuşdum nâr-ı hecrünle derûnum sûznâk itdüm  
Beni mihrinde sâbit kıl meded ey cânımın cânı

Şehid-i Kerbelâ'nun derd-i hecri mahz-ı ni'metdür  
Gözinden kan akıt kim cûybâr-ı feyz-i rahmetdür

Yine mâh-ı Muharrem geldi eyyâm-ı melâletdür  
Bu eyyâm içre hurremlik hemân mahz-ı kabâhatdur  
Eğer bir katre nem döksen bükâ idüp Hüseyin için  
Leb-i Kevser karârgâhun makâmın kasr-ı cennetdür  
Sirişk ile vuzu'-ı mâtemi tecdîd idüp ey dil  
Namaz-ı giryeye kâmet figân-ı âha niyyetdür  
Girîbân-çâk idüp sad şerha çek sinende ey abdâl  
İtâatdür Rasûl'e Murtazâ'ya bil riâyetdür  
Muhibb-i hânedân isen dilâ subh u mesâ elzem  
Havâric zümresine sebb ü la'n itmek ibâdetdür  
Hemân ez-cân u dil tekrâr idüp vird ile bu beyti  
İki âlemde bî-şekk bâis-i izz ü saâdetdür

Yezîd'ün âline ensârına a'vânuna dâim  
Hemîşe sad hezârân la'net eyle cânına dâim

Felek bu kâr-ı hem-vârını hazm eyliyemez âdem  
Revâ mı zâlimânı ol mahalde eylemek hurrem  
Olalar hânedân-ı Mustafâ pâ-mâl-ı hûn-alûd  
Cihanda bundan eşna' ibtilâ olmaz eşedd-i gam  
Niçün hâk ile yeksân olmadun bu vak'adan ol dem  
Ne vakta katlanursın ey felek ben de anı bilsem  
Sehâb-âsâ sirişkin sîne-i hâke revân it kim  
Açılsun şerhası güller gibi yüzi ola şeb-nem  
Cihân-sûz-i derûnundan giyâh-ı huşk-veş yansun  
Kül olsun kûh u sahrâlar hemân mânende-i heyzüm  
O kavm-i bed-fi'âlün kîni çıkmaz kalb i mü'minden  
Yakar ehl-i kulûbı haşre dek bu âteş-i mâtem



Bu mâtemden delinmişdür ciğergâhı Behiştî'nün  
Yakar eflâki yer yer encüm-i âhı Behiştî'nün

(Yaşar Aydemir, *Behiştî Divanı*, MEB Yay., Ankara 2000,  
s. 197-200)

## UBEYDÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1573)

Medrese eğitimi gördü, musiki ile ilgilendi. Danişmend iken Kanunî'ye sunduğu bir kaside ile dikkat çekti, kendisine ulufe bağlandı. Lofça ve Eski Zağra'da kadılık yaptı. Hacca gitti, orada vefat etti.

### Der Medh-i Hazret-i Hüseyin

Ey Hüseyin-i pâk nesl ü şâh-ı sırrun mahremi  
Hüsnüne âşık idündün nûr-ı arş-ı a'zamı

Gark-ı hûn idüp misâl-i lâle-i âl itdiler  
Hey meded sencileyin Âl-i Resûl-i Ekremi

Sen şehîd-i Kerbelâ'nun kana müstağrık tenin  
La'ı-i nâb idindi kendüye nebîler hâtemi

Şems-i gerdûn dahi başından çıkarmaz şemlesin  
Sen şeh-i bi-misl için dünyâ tutubdur mâtemi

Kişver-i vasl-ı Habibullâh'a vâsıl olmağa  
Râh-ı aşkundur Ubeydî'nün tarîk-ı eslemi

(Ubeydi, *Divan-ı Ubeydi*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 272, vk. 25a)

## AŞKÎ

(Doğ. ? -Öl. 1576)

XVI. yüzyılın başında İstanbul/Rumeli Hisarı'nda doğmuştur. Adı İlyas'tır. Babası yeniçeridir. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniçeri yazılmış, 1521-1534 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın yakınında bulunmuştur. 1532 yılında Almanya'da 1 yıl esaret hayatı yaşar. Kanuni'ye sunduğu bir şiir karşılığında ihsana kavuşur, Üsküdar'da bir yalı satın alır. Uzun süre Üsküdar'da yaşadığından "Üsküdarlı Aşkî" adıyla anılır. 1566 yıllarında gözleri görmez olur. Son günlerini Rumeli Hisarı'nda geçirir ve 1576 yılında orada vefat eder.

### Der Medh-i İmam Hüseyin

Dürr-i deryâ-yı velâyet sırr-ı Haydar'dur Hüseyin  
Ya Hasan'la bir denizde iki gevherdür Hüseyin

Ya şehîd-i Kerbelâ'dur kim boyanmış kan ile  
Ya şafak içre tolanmış mihr-i enverdür Hüseyin

Kerbelâ sahrasınınun ya lâle-i nûmânıdur  
Ya gülîstân-ı rızâda verd-i ahmerdür Hüseyin

Zehre çalınmış meğer tiryâk-i ekberdür Hasan  
Zehr-i tiryâk eylemiş kand-i mükerrerdür Hüseyin

Yılduzı barışmasa ta'n mı bed-ahterdür Yezîd  
Çün velâyet bürcine mâh-ı münevverdür Hüseyin

Cân u dilden ol iki tıfle kim olmaya tufeyl  
Şah Hasan'la çünki evlâd-ı peyamberdür Hüseyin

Hak yolunda nîş ile cân verdi cânândur Hasan  
Geçdi serden diş ile gör kim ne serverdür Hüseyin

Pençe-i şîr-i Huda'nun nakdidür ser-pençesi  
Piş-ei kûh-i velâyetde gazenferdür Hüseyin

Pertev-i sırr-ı Ali'dür kim velâyet çarhına  
Mâh-ı enverdür Hasan hurşîd-i hâverdür Hüseyin

Oldı gavvas-ı şehâdet bahrinün gerçi Hasan  
Gûte-i hûn yutmuş ol bahre şinaverdür Hüseyin

Cân virürdün Kerbelâ-yı mâtem-i hecrinde ger  
Hay Rum abdâlı hey bilsen ne cevherdür Hüseyin

Aşki'yâ dil-teşne âşıklar tavâf etsin diyü  
Kerbelâ deştinde mesken bağlamış erdür Hüseyin

Hamdülillâh cânımın mülkinde hânumdur Hasan  
Gönlümün tahtında sultân-ı muzafferdür Hüseyin

(Aşkî, *Divan-ı Aşkî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 279, vk. 8b-9a).

## VİRÂNÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

XVI. asırda yetişen şairin kimliği hakkında net bilgilere ulaşılamamaktadır. Eğriboz adasında doğdu. Balım Sultan'a intisap etti. Necef'te Hz. Ali'nin türbedarlığını yaptı. Anadolu'yu ve Rumeli'yi dolaştı. Razgrat'taki dergâha gitti, Demir Baba'dan "babalık icazeti" aldı. Karlıova'daki Hafız Zeden tekkesine uğradı, orada öldü. Alevi ve Bektaşî topluluğunun yedi büyük şairinden birisi de Virânî'dir. Divanı basılmıştır.

1.

Gel berû kavm-i aduv men Murtaza'dan dönmenem  
Çün şehâdet etmişem Mustafâ'dan dönmenem

Pâre pâre bu vücûdum sad-hezârân etseler  
Ben gulâm-ı Murtaza'yım hânedandan dönmenem

Zehrini nûş eyledim verdim Hasan râhına baş  
Uş Hüseyin'em Hüseyin-i Kerbelâ'dan dönmenem

Şâh Ali Zeyne'l-Abâ Bâkır hakıçün zâhidâ  
Sînemi kalkan edindim her belâdan dönmenem

Çün bana keşf etdi Cafer ene'l-Hak sırrını  
Mûsî-i Kâzım Ali Mûsâ er-Rızâ'dan dönmenem

Tâ tebâyi'dan Takî vurdu binâ-yı cismime  
Şol sebebden hâk-pâ-yı reh-nümâdan dönmenem

Mesken etdi şâh Nakî dil mülkünün sultânıdır  
Askerî ol Mehdî-i sâhip-livâdan dönmenem

Haricîler zümresine çok teberrâ kılmuşam  
Âl ü evlâda bugün medh ü senâdan dönmenem

Çün Virân Abdal dedi ismim Aliyyü'l-Murtazâ  
Cümle vârim Hayder'indir evliyâdan dönmenem

(Virânî Abdal Baba, Virânî Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan, no.4, vk. 96b-97a)

## 2. Mersiye-i İmam Hüseyin

Ey mevâlî dinle şimdi nutk-ı Hak fazl-ı ilâh  
Rûz-i mahşerde muhakkak mü'mine püşt u penâh  
Âl ü evlâd-ı Nebî'dir söyle bil bî-iştibâh  
Erdi çün şehri Muharrem ağladı şems ile mâh  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Yer ü gök ağlar bugün ağlayın ey mü'minân  
Zâr eder cümle melâik hûr u gilmân ins ü cân  
Nâr-ı zahmetden bulayım der isen hergîz amân  
La'net eyle ol Yezîd'e sad-hezârân bî-gümân  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Ger dilersen Hak katında bulasın sen izzeti  
Evliyâ vü enbiyâdan umar isen şefkati  
Söyle gel bu nutku dâim çekmeyesin zahmeti  
La'netidir tohm-i Mervân la'netidir la'neti  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Kurretü'l-aynim dedi ana Resûl-i Mürselîn  
Âşık isen âşıkâne olagör ehl-i yakîn  
Olmak istersen hakikat külliyyen gamdan emîn  
La'netullah virdin olsun Şimr ü Süfyân-i laîn  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Nesl-i şâh-ı enbiyâdır hâdî-i râh-ı Huda  
Hâricîler bilmediler oldular Hak'dan cüdâ  
Anların cânına la'net söylerim men dâimâ  
Sad-hezârân la'net-i Hak sad-hezârân bî-riyâ  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Bil kaçan oldu şehîd ol nûr-i pâk-i kibriyâ  
Erdi ol demde semâdan nâle-i nutk-ı Hudâ  
Âh Hüseyin-i Kerbelâ vâh Hüseyin-i Kerbelâ  
Yezîd'e etmek teberrâ mü'mine ayn-ı şifâ  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

Ben Virân Abdal fakîrem derdmendem bir gedâ  
İsterem rûz-i kıyâmetde Ali'den ilticâ  
La'net olsun kim ki oldu düşmen-i Âl-i Abâ  
Zerre denlü buğz edenin canına la'net sezâ  
Ey Hüseyinler bugündür mâtem-i evlâd-ı şâh  
Göz yaşını kana döndür eylegil feryâd-ı âh

(Virânî Abdal Baba, *Virânî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi,  
Ali Nihat Tarlan, no.4, vk. 19b-20ab)

## ŞEMSÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1580)

İsfendiyoğullarından Kızıl Ahmedzade Mirza Paşa'nın oğludur. Bu zatın, II. Bayezid'in damadı olması nedeniyle şair genç yaşında saraya alındı. Şam ve Sivas valiliklerinde, Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği'nde bulundu.

Her Muharrem kim hilâl olsa hüveydâ yâ Hüseyin  
Sinede yüz na'l olur ol demde peyda yâ Hüseyin

Kerbelâ'da teşne-leb can virdüğüne acıdı  
Anun için şûr oldu âb-ı derya yâ Hüseyin

Gûş urdum ra'da anladum ki abdâl-ı felek  
Çağırur göğsün döğüp eydür diriğâ yâ Hüseyin

Ben şehid-i Kerbelâ gibi ölünce teşne-leb  
Assı itmez saki bin yıl dise sakkâ yâ Hüseyin

Nar-ı gamdan Şemsî'ya döndi turunca tal'atı  
Bâğ-ı dehri hiçe almayup dir eyvâ yâ Hüseyin

(Şimsî, *Şemsî Divanı*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no.2809, vk. 55a)



## SÂFÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

XVI. yüzyıl şairlerindedir. Kimliğiyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Hz. Hüseyin hakkında yazdığı *Kerbelânâme*'si ile tanınmaktadır.

Ey gönül serîrine sultân yâ Hüseyin  
Vay ana Kerbelâ'da Şâh-ı Şehîd vâh Hüseyin

Çerâğ-ı âlem-i nûr-ı cemâl-i Hak  
Cân-ı cihâna rahmet-i rahmân vâh Hüseyin

Rûşen yüzünde sûre-i Ve'd-Duhâ  
Şânında nâzil âyet-i Kur'ân vâh Hüseyin

Hüsnün gününde olmaya beraber gün gibi  
Zerrece bâğ-ı Behişt-i ravza-i Rıdvân vâh Hüseyin

Hâk-i ruhin katında şehâ sengün zindedir  
Devr-i nevbeti la'l-i Bedehşân vâh Hüseyin

Ceddin Resûl-i pâk atan Şâh-ı Murtaazâ  
Ammun İskender-i Cafer-i Tayyâr vâh Hüseyin

Ey nûr-i çeşm-i Fâtıma mahbub-i ins ü cân  
İnletti bizi bahr-i devrân vâh Hüseyin

Mâh-ı Muharrem erdi veli mâtem oldu âh  
Oldun bu ayda gün gibi pinhân vâh Hüseyin

Can ağladı şehâ şefkatinden âh  
Ol dem ki seni etdiler Kurban vâh Hüseyin

Gökler boyandı gökdeki gün giydi kareler  
Mahv oldu arada mâhî tâbân vâh Hüseyin

Yırttı yüzünü kamu hasretle mihr ü mâh  
Ağlar yer gök sana yeksân vâh Hüseyin

Mâtem donların geydi bulutlar bölük bölük  
Bâran gamula kopdu çün tûfân vâh Hüseyin

Devr-i zamâne doldu vü âlem yıkıldı hayf  
Tutdu cihânı nâle vü efgân yâ Hüseyin

Çarhın beli büküldü vü sındı sitâresi  
Encüm saçıldı çü bârân vâh Hüseyin

Deryâlar acıdı sana akar sular dahî  
Taşlar alup döğündü başın firâvân vâh Hüseyin

Kanlar döküp firak ile her kişi der ki âh  
Kanına oldu sevgiyi cânân vâh Hüseyin

Sünbül saçını çizdi vü gün gitdi kendiden  
Sanâdin elinde hançer-i bürrân vâh Hüseyin

Âl-i Resûl'e kangı kişi yüz kare bile  
Olsun Yezîd'e la'net-i Yezdân vâh Hüseyin

Her ki seni vü âlini cânı gibi sevmese  
İtten beterdir ol nice insan vâh Hüseyin

Birdem gamında âteş-i hasretle yanmayan  
Olsun hemîşe ney gibi nâlân vâh Hüseyin

İder zebân-ı hâk ile kanı niredür  
Şimr-i la'în ü nikbet-i firâvân vâh Hüseyin

Gül gibi çehre kana boyandı firâk ile  
Çâk etse gonca-i giryân vâh Hüseyin

Devr-i ahki tasını çarh-ı felek hânedânına  
Gâhi içirdi zehri gâh kan vâh Hüseyin

Seni deşt-i Kerbelâ'da âh ü vâh  
Yere mi geçdi çeşme-i hayvân vâh Hüseyin

Rahmet senin yoluna şâhum cân verenlere  
Olsun hemîşe hil'ati imân vâh Hüseyin

Kandır şarâb-ı kevsere Sâfi kulunu sen  
Geydir libâs-ı hulle-i Rıdvân vâh Hüseyin

(Sâfi, *Kerbelâname*, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, no.84)

2.

Bu derdi nice vasf idem buna hadd-i beyân olmaz  
Bu derde katlanan yürek buna hergiz uran olmaz

Yine bir ulu derd oldu yürek bu derd ile doldu  
Ciğer tutuşdu örd örd oldu tütün dolsa ayân olmaz

Gezersin gökde ve yerde ve hem âşikâr-ı sırda  
Yürekden gayri bu derde dahi özge mekân olmaz

Bu derd Hüseyin'e oldu âlem feryâd ile doldu  
Bu derd kıyâmete kaldı buna bunda zaman olmaz

Hüseyin'e oldu bu itâb tutuldu gökte âf-tâb  
Yazarsam bunu bin kitap bu yazılıp tamam olmaz

Bu dertleri gören âşık bu sırlara eren âşık  
Bu hak yola giren âşık olunca şâd-mân olmaz

Âşıklar oldu derde kul âşıkın derdi sîne bul  
Nîce âşık ola kim bu derde çeşm-i kân olmaz

(Safi, *Kerbelânâme*, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, no. 84)

## HÂŞİMÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin kimliği hakkında bilgimiz yoktur. XVI. yüzyılda yaşayan şairin, bu yüzyılın sonunda vefat ettiği tahmin edilmektedir.

Gurre-i mâh-ı Muharrem sîneler çâk etmeğ  
Nâgehân bir kanlı hançer eyledi peydâ yine

Yâ şafak âteş olupdur hem fitil-i dâğ olup  
Tâzelendi derd ile dâğ-ı dil-i şeydâ yine

Tekye içre ol gice bir hûb tevhîd etdiler  
Kıldı ehl-i derd olanlar âh ü vâveylâ yine

Anda eşk-i dîde-i gam-dîdesi âşıkların  
Oldular Şâh-ı Şehîdân aşkına sakkâ yine

Cümle uşşâk ol makâm içre Hüseyin'i yâd edüp  
Râstî oldu nevâda bülbül-i şeydâ yine

Hep görenler dediler bu Hâşimî târihtir  
Eyledi Îsâ nefesler bir acep ihyâ yine

987/1579

(Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, İstanbul 1983, c. II, s. 485)

## MUSTAFA ÂLÎ

(Doğ. 1541—Ölm. 1600)

Gelibolu'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Gelibolu'da başladığı eğitimini İstanbul'da tamamladı. Şehzade II. Selim'in ve Lala Mustafa Paşa'nın divan katipliğini yaptı. Halep Tımar defterdarlığında, Erzurum, Bağdat, Sivas Hazine defterdarlıklarında bulundu. Âlî'nin son görevi Cidde Sancak Beyliğidir (1599). Bu görevi uzun sürmedi. Bir yıl sonra Cidde'de öldü. Divanı basılmıştır.

### **Mersiye-i Müessire-i Belâgat-Arâ ki Der-Ziyaret-i Sultân-ı Şühedâ Güfte Şod**

I.

Gel ey nevk-i kalem mâtem ser-encâmın beyân eyle  
Döküp evrâka derdin kara bahtından fiğân eyle  
Midâd-âsâ siyeh kanlar saçılsun yine çeşmünden  
Likâ gibi müşevveş kıssalar şerhin beyân eyle  
Kazâ levhine vâfir serzeniş kıl dest-i kâtipden  
Kader mecmuasın yırtup perîşân dâstân eyle  
Kül eyler mermeri âteş gibi kim harfini yazsan  
İnanmazsan bir âhen levha evvel imtihân eyle  
Huzur erkâmını hakk eyleyüp levh-i havâtırdan  
Meserret-nâmeler zevkin gönüllerde nihân eyle  
Siyeh gey Ehl-i Beyt'ün Ka'be-veş rûz-i gazâsında  
Bu mâtem hizmetinde sen de dâmen-der-miyân eyle

Yazarsan Kerbelâ vâdisünün müşkil belâsın yaz  
Şehâdet şehdin içmiş teşne-diller mâcerâsın yaz

## II.

Niçün ey çarh-ı gâfil nakd-i kevneyni hebâ kıldun  
Aliyyü'l-Murtazâ'nun nûr-i çeşmin bî-ziyâ kıldun  
Güm itdün Kerbelâ hâkinde anun gevher-i ömrün  
Ne kendinden hicâb itdün ne ceddinden hayâ kıldun  
Zülâl-i pâk akan gülzâra zehr-âb eyledün cârî  
Resûl'ün bûs-gâhun tığ-ı kahra mâcerâ kıldun  
Kopardun gonca-i nevrestesin gülzâr-ı Zehrâ'nun  
Zehirler yutdurup pejmürde-hâl itdün cefâ kıldun  
Resûl'ün âlini şerm itmedün mi gark-ı hûn itdün  
Girüp kanına ol mazlûmun ey gâfil hatâ kıldun  
Söyündürdün risâlet hânedânında yanan şem'i  
Melâmet zulmetin ta'yîn-i Beyt-i Mustafâ kıldun

Serin ol serverin dûr itdüğün yetmez mi efserden  
Mürüvvetsizlik itdün niçün ayırdun tenin serden

## III.

Ne yazudur ki deşt-i Kerbelâ pür-derd ü mihnetdür  
Meğer kerb ü belâlardan mürekkeb bir musîbetdür  
Nizâmın bozdu çünkim Ehl-i Beyt'ün çerh-i kec-gerdân  
Ne nazm-ı bî-selâsetdür ne nâ-mevzûn hikâyetdür  
Kopar bir demde gavgâ-yı kıyâmet lîk âşûrun  
Dem-i mâtemde her bir rûzı evc-i nevbet kıyâmetdür  
O gülgûn turfa sancaklar ki saf bağlar harîm içre  
O bâğın serv-i hûnîn olduğundan bir alâmetdür  
Yatur gül gibi gülgûn perdesine ravzanun ol gül  
Gezen mersiye-hânlar bülbülân-ı bâğ-ı hayretdür  
O kâmet düşdüğü sâat kıyâmet kopmamak mahzâ  
Anun tâ haşr olunca mâtemin her yıl ikâmetdür

Döğün taşlarla sen ey sîne kan ağla sen ey dîde  
Dem-i mâtem durur nehr ile yaşın çağla ey dîde

IV.

Şehîdân kanı ol dem kim Fırât'ı gark-ı hûn itdi  
Adû hem kanmasun andan diyû ahker nümûn itdi  
Felek kanına girdi bir içim su virmedi ol dem  
Anunçün kûzesin dest-i melâmet ser-nigûn itdi  
Sıdı ceng içre çengin öyle şîrîn çerh rübâhu  
İdüp savhile yitmiş zahm-ı mühlikden zebûn itdi  
Sadâ-yı el-ataşdan huşk-leb kaldı melekler hep  
Harâretden felek mâtem libâsın nîl-gûn itdi  
Hele bir katre kanı kalmayupdur yirde ol şâhun  
Kapup hurşîd anı tâc-ı zerinde la'l-gûn itdi  
Sanurlar dest-i pâki kûze-veş tolmuşdur ol demden  
Ecel câmun sunup sâkî-i gam bağrını hûn itdi

Kesilmiş gerden-i kâfûr-gûn peyveste akmış hûn  
Şebistân-ı şehâdet şem'î virmiş şû'le nûr-efzûn

V.

Bu gam bir özge gamdur işbu mâtem turfa mâtemdür  
Bu eyyâm içre hurremlik harâm oldu Muharrem'dür  
Kapansun çıksun ol gözler ki zehr akıtmayup andan  
Dem-i mâtemde işâr itdüğü bilsem yâhod demdür  
Bu gam kanın kurutdurmuş velî ashâb-ı temkînün  
Anınçün ekseriyyâ dem degül dökdükleri nemdür  
Gaza vaktinde el karsup gülen etfâli ayb itmen  
Bu şöhetler anadur kim yiri çâh-ı cehennemdür  
Mübârek başlarına nûr urunupdur alem sanma  
Degüldür sürh sancaklar birer maktûl-i âlemdür  
Yolundur şerha çeksen yol yol itsen sînen ey abdâl  
Libâs-ı cismi candan soymayan hayrân ü sersemdür

Bu mâtemden delüp ney gibi bağrun inle ey Âlî  
Benüm bu nazm-ı cân-sûzum kulak tut dinle ey Âlî

(Mustafa Âlî, *Divan-ı Âlî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,  
Türkçe Yazmalar, no.695, vk. 84a-85a)



2.

Ciğer kanına göz yaşına talmış âşnâyuz biz  
Yolu bahreyne çıkmış merd-i sâhib-mâ-cerâyuz biz

Katar olduk çekildük âstân-ı pâk-i mazlûma  
Süleymân'ın yitürmüş mûr-ı hâk-i Kerbelâ'yuz biz

Bize dîbâ-yı şâhî gibidür kirpâs-ı Bağdâdî  
Abâdur şâlumuz âyîne-i Âl-i Abâ'yuz biz

Hıdîv-i ehl-i sadr-ı kâr-fermâ-yı kader-kadrüz  
Ne merd-i ser-keşüz ser-leşker-i fermân-revâyuz biz

Gurûr âyînesinde hiç gözükmekden safâmuz yok  
Müberrâyuz riyâdan kalbi sâfî pârsâyuz biz

Ne hâke sâye salsak meşk-i pinyâl eylerüz anı  
Maârif zirvesin teşrîfe bâl açmış hümâyuz biz

Bilen serverlerün sâğar-sıfat ser-tâciyuz Âlî  
Bilinmez yirde ammâ cür'a gibi hâk-i pâyuz biz

(M. Arslan-İ. H. Aksoyak, "G. Mustafa Âlî'nin Kerbelâ Mer-  
siyelerini Muhtevi Bir Risalesi Subhatü'l-Abdâl", *Türklük Bilimi*  
*Araştırmaları II*, 1996, s. 62-63)

3.

N'ola kan ağlar isem mâh-ı Muharrem'dür bu  
Dîdeden gam yirine dem gelecek demdür bu

Açıl ey şerha bana dil gamını şerh eyle  
Saçıl ey kanlu yaşum kim dem-i mâtemdür bu

Huşk-leb teşnelere şehd-i şehâdet yidürüp  
Âl ü evlâdına kan yutdurıcı demdür bu

Mahremân-ı harem-i ismet olan müşfikeler  
Ne cefâ çekdiler ol yirlere mahremdür bu

Göz yaşı hâkümi tahmîr idicek didi hured  
Müjde kim ma'siyetün zahmına merhemdür bu

Ser-i hûnîn-i şehîdân için eşküm ki yağar  
Cennetün nâleleri mâîli şebnemdür bu

Kadr-ı âşûrı bil ey Âlî akıt kanunı kim  
Câm-ı mey keyfi virür meclis-i mübhemdür bu

(Mustafa Âlî, *Divan-ı Âlî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, no.1107, vk. 184)

#### 4.

Şerha kanın bahr iden tûfân-ı mâtemdür bugün  
Kerbela'nun her taşı la'l olduğu demdür bugün

Başını top eylemiş çevgân-ı tîg almış ele  
Niçe yüz bin çâr-darb abdâl-ı sersemdür bugün

Dide pür-hûn şerha gül-gûn ehl-i mâtem pür-sükûn  
Güller açılmış velî bülbüller ebkemdür bugün

Kerbela cem'iyeti rûz-ı kıyâmet kendidür  
Hüzn ü mâtemle o vâdî özge âlemdür bugün

Ana nisbet aşr-ı âşır gelmeye dünyâ gamı  
Mâtem it Âlî ki âşûr-ı Muharrem'dür bugün

(M. Arslan-İ. H. Aksoyak, *age*, 1996, s. 66)

## SEYFÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1601-02)

Asıl adı Seyfullah'dır. Yavuz Selim devrinde Bağdat'tan İstanbul'a gelen Seyyid Nizameddin'in oğludur. Soyu, Hz. Hüseyin'e ulaşmaktadır. Ümmi Sinan'ın halifesidir. Aruz ve hece vezniyle yazdığı şiirlerinde Ehl-i Beyt sevgisi önemli bir yer tutar. İstanbul'da vefat etmiştir.

1.

Yâ Resülullah bize gör n'etti âsî ümmetin  
Görmeye onlar dahi rûz-ı kıyamet şefkatin

Şah Hüseyin'in itdiler hâke beraber cismini  
Kılmadılar ol münâfıklar senün hiç hürmetin

Kerbelâ'da ger göreydin yâ Muhammed hâlimiz  
Tâ kıyamet sâkin olmazdı bizimçün firkatın

Kim ki Âlem Fahri'nin evlâdına buğz eyleye  
Yâ İlâhi eyleme ona müyesser Cennetin

Biz muhibb-i hanedân-ı Mustafâ'yız Seyfi'yâ  
Ruz u şeb nesl-i Resulüllah'a olsun midhatın

(Seyyid Seyfullah, *Şeref-i Siyâdet*, İstanbul 1326, s. 36)

2.

Tâlib-i râh-ı hakikat buğz-ı evlâd eylemez  
Buğz-ı Ali Haydar'ı kendiye mu'tâd eylemez

Ehl-i îmânım diyen tutmaz Yezîd'in cânibin  
Şefkatinden Mustafâ'nın gitdiğın yâd eylemez

Biz muhibb-i Ehl-i Beyt-i Mustafâ'dan olmuşuz  
Onunçün cevır eder devrân bizi şâd eylemez

Devlet-i didâr-ı bâkî isteyen yevmü'l-hesâp  
Mihnet-i derd-i belâdan bunda feryâd eylemez

Kerbelâ'da Şâh Hüseyin'in kim işitse hâlini  
Seyfi'yâ vîrân eder gönlün âbâd eylemez

(Seyyid Seyfullah, *Şeref-i Siyâdet*, İstanbul 1326, s. 36)

## BAĞDATLI RÛHÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1605)

Şairin kimliğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye rastlanılmamaktadır. Diğer Ruhî'lerden ayrılması amacıyla Bağdatlı Rûhî adıyla anılır. Sipahî şairlerdendir. Bağdat, Basra, Halep, Erzurum, Şam, Şirvan, Kerbelâ yörelerini gezmiştir. Hayatı yoksulluk ve zaruret içinde geçmiştir. En tanınmış şiiri Terkîb-i Bend'idir. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Muhibb-i âl isen tut mâtem-i şâh-ı şehîdânı  
Zemîn-i gark-ı hûn it çarha çek feryâd u fiğânı

Ezelden Ehl-i Beyt'ün oynayup çevgân-ı aşkıyla  
Bu yolda başların tûp eyleyenler aldı meydânı

Değüldür Kerbelâ deşinde yer yer lâle-i nu'mân  
Çıkpudur kaynayup yerden şehîd olanların kanı

O ser-bâz-ı cihânun olmasa müştâk-ı didârı  
Yüzin sürmezdi hâk-i râhına mühr-i Süleymânı

Nola ger kubbesini kubbe-i eflâke benzetsem  
Ki benzer encüm-i rahşâna kandil-i fûrûzânı

Nolur hâl Yezid'ün kükreyüp sahrâ-yı mahşerde  
Diye Şîr-i Hudâ ferzendümün kanın dökən kanı

Sulayup ravzasın sakkâ-yı eşk-i çeşmi Rûhî'nin  
Has u haşâkı ref eylesün cârûb-i müjgânı

(Rûhî, *Külliyât-ı Eş'ârâ-ı Rûhî-i Bağdâdî*, İstanbul 1287, s. 10-11)

### Mersiye

Çâk kıl sineni kim mâh-ı Muharrem'dür bu  
Ey gönül âh ü figân eyle ki mâtemdür bu

Dökdiler hâke bu dem âl-i Resûl'ün kanın  
Ağla ey dide ki kan ağlayacak demdür bu

Benzemez gayra gam-ı vâkı'a-i katl-i Hüseyin  
Nâr-ı hasretle gönüller yakıcı gamdur bu

Anup ol vâkı'ayı ağlamayan bî-derde  
Dir melekler ne aceb seng-dil âdemdür bu

Bedenün dâğ-ı siyehlerle siyeh-pûş eyle  
Rûhî'yâ karalara gir dem-i mâtemdür bu

(Rûhî, *Külliyât-ı Eş'ârâ-ı Rûhî-i Bağdâdî*, İstanbul 1287, s. 328)

### Mersiye

Gönül mâh-ı Muharrem'dür kanı feryâd u efgânun  
Niçün virmez cihânı seyle eşk-i çeşm-i giryânun

Anınçün tutdılar yıl başını mâh-ı Muharrem kim  
Cedid olup bu ayda mâtemi şâh-ı şehidânun

Bu mâh ol mâhdur kim Mustafâ'nun kurretü'l-aynı  
Şehid-i hançer-i bi-dâdı oldı Şimr-i nâdânun

Bu mâh ol mâhdur ki Murtazâ'nun nakd-i imânı  
Esir oldı elinde bir bölük bî-dîn ü imânun

Yezîd'ün ey felek kutb-ı muradı üzre dönmeğden  
Bozulsa yeğdi pergâlun dükense yeğdi cevânun

Kanı bir hâksâr-ı hânedân-ı Âl-i Ahmed kim  
Yaka bir âh ile nüh sakfını gerdûn-ı gerdânun

Hüseyn'ün ravzasın seyr it kıyâmet görmek istersen  
Ki tutmuş serv-kadler mâtemin ol şâh-ı devrânun

Yeter kan ağla Rûhi Kerbelâ'yı gark-ı hûn itdün  
Gider seyle mezarı korkarın şâh-ı şehidânun

(Rûhî, *Divan-ı Rûhî*, Millet Kütüphanesi, Reşid Efendi, no.758,  
vk. 160ab)

## RAHÎMÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Asıl adı Mehmed'dir. Kütahyalıdır. Kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Kanuni'nin oğlu II. Selim'e kasideler yazmış, iltifatını görmüş, onun Alaybeyliğini yapmıştır. III. Murad döneminde de iltifat görmüştür. XVI. yüzyılın sonunda yaşamış, XVII. yüzyılın başında ölmüştür. Divanı basılmıştır.

Şevk-ı ruhsârunla kıldum bir gazel inşâ Hüseyin  
Matlaıdur matla-ı mihr-i cihân-ârâ Hüseyin

Tîr gamzen yâ kaşun kaddün livâ zülfün cüyûş  
Mülk-i hüsne server-i sâhib-kırânsın yâ Hüseyin

Reşk idüb sen şehsüvârun sümm-i rahş-ı na'line  
Ham kılır kaddin anunçün gurre-i garrâ Hüseyin

Sûfî kûyunda cemâlünden safâ kesb idemez  
Nûr görmez Ka'be'de her çeşm-i nâ-bînâ Hüseyin

Kerbelâ-yı gamda cân verdi Rahîmî teşne-leb  
Her havâric kandı âb-ı vasluna hayfâ Hüseyin

(Ahmet Mermer, *Kütahyalı Rahîmî ve Divanı*, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2004, s. 279)







## KAFZÂDE FÂİZÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1622)

İstanbul'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Ekmekçi-zade Ahmed Paşa, Gevher Han Sultan, Üsküdar Valide Sultan ve Sultan Selim medreselerinde müderrislik yaptı. Celvetiye tarikatına intisap etti. Sultan II. Osman'ın tahttan indirilişine tanık oldu. Bu olayın etkisiyle hastalandı, kısa bir müddet sonra vefat etti.

### **Der Mersiye vü Menkabet-i Hazret-i Hüseyin bin Ali Veli Kerremallahü Veche**

Biz şemle-i hasret be-ser-i Âl-i Abâ'yuz  
Biz mâtemî-i mâtem-i şâh-ı şühedâyuz

Biz ağladırız gûş ideni olsa da Cemşid  
Pür-zemzeme-i mersiye-yüz nağme-serâyuz

Nâdanlara nâ-ehllere söylemezüz biz  
Sâhib nazara nüsha-i esrâr-ı Hudâyuz

Hâr-ı sitemüz gözlerine Hâriciyânun  
Gül-zâr-ı mahabbetde veli mihr-i giyâyuz

Şemşîrini hep bizde dener ehl-i adâvet  
Biz çerhaci-i asker-i erbâb-ı vefâyuz

Zeyn oldı beden şerha vü hûn ile ser-â-pâ  
Yani ki o şeh-zâde için nahl-i gazâyuz

Kanın komazız ceddimizün hasm-ı anêde  
Biz kim velî-i vâris-i bî-reyb ü mürâyuz

Bilsen nic'olur hasm-ı derûn türede hasmı  
Şemşîr-i cilâ şa'şaa-i mihr-i ziyâyuz

Bilsen nic'olur râh-ı mezelletde keşâkeş  
Da'vâsı için muntazır-ı rûz-i cezâyuz

Da'vâ nice da'vâ ki alup dâmen-i şûmın  
Her zerre-i gabrâ diye biz de husemâyuz

Biz de taleb isâr iderüz ol şeh için kim  
Sergeşteğî-i ye'si ile bi-ser ü pâyuz

Mahdûm-ı felek rütbe Hüseyñ ibn-i Alî kim  
Gerdûn dir işiğinde kemer gibi dü-tâyuz

Şehzâde-i a'zam ki şehân fahrile dirler  
Hürşid gibi dergehine nâsiye-sâyuz

Mazlûm-ı muhakkak ki felek özrin idüp dir  
Hakkında anun biz hele pür cürm ü hatâyuz

Gerdüne ki pertev sala envâr-ı cemâli  
Hurşidle meh der biz o meydânda sühâyuz

Dünyâya ki âteş vire nirân-ı celâli  
Gerdün dise câiz adem-i mahz u hebâyuz

Besdür bu kadar Fâiziyâ nevha-güzârî  
Çün tâbi-i fermân-ı cihân-gir-i kazâyuz

Bir hikmeti vardur bu kazânun da ne şüphe  
Her emrde müstenbit-ı esrâr-ı Hudâyuz

Var bunda da bir sırr-ı kavi mâye nihâyet  
Fehm idemezüz hikmetini biz zuafâyuz

Hıfz itmeğe kadir mi deęül Kâdir-i Mutlak  
Fikr idelüm el-minnetü lillah ukalâyuz

Bu bahsde tahkîkimüz ancak bu kadardur  
Kim nükte-i el-emsal ile ser-nağme-serâyuz

Amma yine bu mertebe olmaz bize mâni  
Hasmun yine her hâlde başına belâyuz

Yok kudret-i cüz'iyyesini sarfa cevâbı  
Hakkâ ki bu tahkikde biz gûy-rübâyuz

İnsâf ile bahs eyler isen müddeiyâ gel  
Müşkillerini hall idelüm ukde-güşâyuz

Olmaz bize düstûr-ı amel şol kişi kim dir  
Katline rızâ virdüğine şüphe-nümâyuz

Yetmez mi buna ayn-i rızâ katli o şâhun  
Dirsin yine bu akl ile belki fuzalâyuz

Hak gûyluğun lâzım ide bum dimek kim  
Biz mu'tezir-i la'neti-i her dü-serâyuz

Mel'undur o da ana tarafdâr olan da  
Bu mes'elede sanma bizi ehl-i hevâyuz

Muhlislerinim avn-ı Hudâ yâr ü nasîri  
Ol tâifeye Hak bu ki hâk-i kefi-i pâyuz

Bed-hâhların cânına sad la'net ü nefrîn  
Bu maddede biz hele bi-şerm ü hayâyuz

(Faizî, *Divan-ı Kafzâde Fâizî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri  
Efendi, Manzum, no. 318, vk. 4ab)

## ÖMER FUÂDÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1636)

Şeyh Şaban Veli'nin halifelerinden Kastamonulu Muhiddin Efendi'den hilafet almıştır. Şabâniye âsitânesine defnedilmiştir. Bu mersiye, hüseyinî makamında bestelenmiştir.

Şâh Hüseyin'in firkatiyle ağlayan gelsün beri  
Âh ü vâh idüb de-mâ-dem inleyen gelsün beri

Kerbelâ'da çağrışurlar yâ Muhammed yâ Ali  
Sînesine şerhalarla dâğ uran gelsün beri

Kerbelâ-yı aşk içinde cân ile olup şehîd  
Sînesin uryân edüp kanlar saçan gelsün beri

Ol Yezîd'e cân ü dilden la'net edenlerdeniz  
Ol pelîde sebb ü la'ni eyleyen gelsün beri

Hem Muhammed meclisinde Çâr-yâr gelsün beri  
Ey Fuâdî hâl ile irşâd olan gelsün beri

Kutb-i âlem Şeyh Şa'bân'ın aziz erkânını  
Leyl-i âşûrâda ihyâ eyleyen gelsün beri

(Mehmet Zeki Pakalın, *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü*, MEB Yay., İstanbul 1983, c. II, s. 486)

## RİYÂZÎ

(Doğ. 1572— Öl. 1645)

III. Murat dönemi bilginlerinden Birgili Mustafa Efendi'nin oğludur. Asıl adı Mehmed'dir. Muhtelif medreselerde ders vermiş; Yenişehir, Halep, Şam, Kudüs kadıliklarında bulunmuştur. Kulaklarının işitmemesi nedeniyle emekliye ayrılmış, 20 sene boyunca okuyup yazarak günlerini geçirmiştir.

### Mersiye

Dağlar yandıralım mâh-ı Muharrem geldi  
Yine derd ile yanup yakılacak dem geldi

Hûn-feşân oldu bugün dağları abdâln  
Dîdelerden yine yaşlar yerine dem geldi

Dâldir derd ü gama mâh-ı Muharrem'de hilâl  
Kalmaz ey dil-i âvâre bizim kem geldi

Gülşen-i dehrin olur goncası dem-beste-i gam  
Sanma kim âleme bir hâtır-ı hurrem geldi

Ey Riyâzî donadup cismimizi dâğ-ı siyâh  
Şâh-ı gamdan bize bir hil'at-i mâtem geldi.

(Riyâzî, *Divan-ı Riyâzî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe yazmalar, no. 3532, 5536, vk. 65, 107a)

## SABÛHÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1647)

İstanbul'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Bektaşî Kasım Dede'ye intisap etti. Sonraları, seyahat amacıyla gittiği Konya'da Bostan Çelebi'ye bağlanarak Mevlevî oldu. Şam Mevlevihanesi şeyhi Hamza Dede'nin yanına gitti. Onun vefatından sonra şeyh oldu. Sonraları, Yenikapı Mevlevihanesi'nin şeyhliği-ne atandı. Bu görevini 18 yıl sürdürdü. Şiirleri basılmıştır.

Dilâ feryâd ü nâle eyle kim mâh-ı Muharrem'dir  
Çiğەر kan sine sûzân dide giryân olacak demdir

Tenünde şerhalar çek sineni döğ seng-i mihnetle  
Siyehler giy duhân-ı âha boyan rûz-ı mâtemdir

Hüseyn-i Kerbelâ ahvâlini yâdeyleyüp şol kim  
Bu gamdan behre bulmaz iki âlem içre pür-gamdır

Bizi nâr-ı belâ-yı mâtem-i hicran yakmışdır  
Çiğەر kan olmayanlar sanmayın bizimle hem-demdir

Sabûhî can ü dilden bende-i âl-i Peyâmberdir  
Bu sözde zerrece yok şüphemiz Allah a'lemdir

(Sabûhî, *Divan-ı Sabûhî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 249, vk. 12b)



## FERÎDÛN

(Doğ. ?—Ölm. 1658-59)

Bosna'da doğdu. İyi bir eğitim gördü. Şiirlerinden tarikata intisap ettiği anlaşılmaktadır. İstanbul'a geldi. Evkaf katipliği görevi yaptığı günlerde vefat etti. Divanı basılmamıştır.

Mah-ı mâtem irdi kim uşşâkı nâlân eyledi  
Mihr-i rûşen çehre-i çarh ebre pinhân eyledi  
Çarh-ı kerr ü her seher sanman şafakdan sürh olur  
Eşk-i hûnin döküp hep dâmenin kan eyledi  
Kişver-i gül-zâra irdi mâtem-i cân-sûz kim  
Lâle bağrın dağlarla yakdı sûzân eyledi  
Bir muanber turra gördi var ise hâk üzre kim  
Kendözin bâd-ı nesim aftâb ü hayrân eyledi  
Kerbelâ zulmün güle gül-şende hâr izhâr idüp  
Goncenün nâzik tenin pür-zahm-i peykân eyledi

Mâtem-i Âl-i Abâ yani Hüseyin-i Kerbelâ  
Kurratü'l-ayn-i Resûl İbn-i Aliyyü'l-Murtazâ

Neyledün âh ol gül-i gül-zârı zâlim neyledün  
Verd-i vahdet gonce-i bi-hârı zâlim neyledün  
Sâye-veş hâk eyledün ol sâye-i nûr-ı Hak'ı  
Ol şehi-kad serv-i hoş-reftârı zâlim neyledün

Ceddini yâd itmeyüp urdun kafadan hançeri  
Bûse-gâh-ı Ahmed-i Muhtar'ı zâlim neyledün  
Gark-ı hûn itdün ser-â-ser hançer-i hûn-rîzle  
Yâdigâr-ı Haydar-ı Kerrârı zâlim neyledün  
Kurretü'l-ayn-ı Resûlullahdur ferda eğer  
Dirse Ahmed şâhid-i ebrârı zâlim neyledün

Bu itâb-ı seng söze hiç cevâbun yok senün  
Hasılı dûzahdan ayru bir meâbun yok senün

Bir içim su virmeyüp itdün şehîd ol serveri  
Hay zâlim anmadun ferdâ ikâb-ı mahşeri  
Mansıb-ı dünyâ için terk itdün ukbâ câhını  
Câh-ı zulm itdün yerün hem-dem-i laîn bir şeri  
Bi-hüner bir hile-ker ü bâh-ı pür-şersin meğer  
Hile düzdün kana gark itdün acep beşeri  
Mustafâ'nun âline kahr u ezâlar eyleyüp  
İtmedün asla riâyet hürmet-i peygamberi  
Murtazâ'nun rütbesin fehm itmedün ey hûk-hu  
Zulm idüp itdün şehîd ol yadigâr-ı Hayderi

Efserin dür eyleyüp serden anı itdün şehîd  
Ey siyeh-rû sanma kim ferdâ olursın rû-sepîd

Ateş-i mihr ile yansun bâm-ı çarh ol mâh için  
Acısun deryâlar ol dür-dâne-i Allah için  
Hecr-i gülden anlamaz bülbül dimen feryâd idüp  
Mâteminden haste-dildür tâb yok bir âh için  
Bezm-i şâdi şûr-ı gül-şenden olsun munkatı  
Şuyûn olsun mâtem-i âl-i Resûlullah için  
Lâle yaksun bağırını bu sûz-ı cân-efrûz ile  
Yumsun ağzın handeden bu mâtem-i cân-gâh için  
Turra-i dil-bend ü zülfin yâd eyleyüp bâd-ı sabâ  
Sünbülün hâlin perişân eylesün ol şâh için

İnle ey dil sâğar-ı hûn eyle demden dideyi  
Ağla ey göz bahr-i umman it dil-i gam-dideyi

Ol gül-i ra'nâ için dil bülbüli zâr ağlasun  
Verd-i ruhsârın anup gül-şende gül-zâr ağlasun  
Çağlayup her su revân olsun döğünsün taşlara  
Serv-i reftârın anupser cümle enhâr ağlasun  
Giceler tâ subha dek sûz u güzâr olsun işi  
Ateş-i hüsnünden ayru şem-i pür-nâr ağlasun  
Bu felek abdalı encümden yakınsun dağlar  
Ra'd kılsun nâle ebr ol mâhı her bâr ağlasun  
Hûn-i dilden himmet it ey dil yetişmez gözyaşı  
Ol leb-i dür-bâr için tâ çeşm-i hûn-bâr ağlasun

Ey Ferîdûn ağla kan ol şâhid-i ebrâr için  
Yan yakıl ol yâdigâr-ı Haydar-ı Kerrâr için

(Ferîdûn, *Divan-ı Ferîdûn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, no 470/1, vk. 12a-13b)

## CEMÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1659)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik ve kadılık yaptı. Divanı basılmamıştır.

Vaktidür ey hâme-i şarkı edâ  
Kubbe-i çarhı idelüm pür-sadâ  
Ya'ni ki hengâme-i tahkîkda  
Eyleyelüm vasf-ı Şeh-i Kerbelâ  
Ol ki nihâl-i kad-i bâlâsıdur  
Rütbet-i vâlâ çemen-i lâ fetâ  
Ol ki gubâr-ı der-i feyyâzdur  
Kuhl-i cilâ-bahşı uyûn-ı amâ  
Ol ki bu resme yazan elkabını  
Levha-i gerdûna deyr-i kazâ  
Gelüben ser-sebz-i riyâz-ı Betûl  
Taze gül-i gül-şen-i Âl-i Abâ  
Jeng-zidâ-yı ruh-ı mirât-ı dîn  
Reh-nümâ-yı harem-i kibriyâ

Ya'ni Hüseyin bin Ali'y-yi şeci'  
Gevher-i zübde-i tâc-ı refi'

Ol şeh-i Mekki vü melek çâkeri  
Ol alem-efrâz-ı zafer rehberi

Ol Necefi gevher-i zî-kıymeti  
Ol medenî devha-i dâniş-beri  
Ol meh-i tâbân-ı celi pertevi  
Ol gül-i kudsi çemen-i Hayderi  
Ya'ni ki bâlin-i seri daimâ  
Zânû-yı Peygamber olan serveri  
Hâle-i ağûş-ı nebide müdâm  
Cilve iden mâh-ı ziya-güsteri  
Düşmen-i bed-hâha olup ey felek  
N'itdün o şeh-zâde-i din-perveri  
Garka-i hûn itdün o hûn-hâr ile  
Gerçi ciğer-kûşe-i Peygamberi

Lik sen andan beter oldun bugün  
Nâvek-i âha siper oldun bugün

Hâdi-i dilâver-i şerîat iken  
Mehdî-i küncî-i velâyet iken  
Sünbül-i gül-pûş-ı safâ-güsteri  
Ebr-i çemen tâb-ı letâfet iken  
Kad-i ser-efrâhte-i dil-keşi  
Nahl-i berr ü mend-i siyâdet iken  
Pertev-i hurşid-i fûrûğ-ı ruhi  
Bedraka-i râh-ı hidâyet iken  
Sine-i mirât-ı misâl-i veli  
Mahfaza-i âyet-i rahmet iken  
Teşne-leb-i cadde-i hayrete  
Sâki-i ser-çeşme-i şefkat iken  
Hayflar ol dürr-i cihân kıymeti  
Lâyık-ı ser-tâc-ı hilâfet iken

Kim şude-i hâk-i mağâk itdiler  
Tiğ-ı dirîğ ile helâk itdiler

Kıydılar ol tûtî-i âle dirîğ  
Virmediler su o nihâle dirîğ  
Çeşme-i vâliidi terâhhum iken  
Dökmedi bir katre zülâle dirîğ

Hasılı hiç kılmadılar merhamet  
Ol şeh-i pâkize-hisâle dirîğ  
Üstüne çün mihr bir elden adû  
Eyledi sad tîğ-ı havâle dirîğ  
Cism-i semen gözi bu gül-zârda  
Garka-i hûn oldu çü lâle dirîğ  
Tutmadığı sâate husuf gider  
Oldı havâle o hilâle dirîğ  
Vardı o hurşîd-i cihân-ı kerem  
Cânib-i maşrıkda zevâle dirîğ

Dehre bu eşrât-ı kıyâmet yeter  
Ya'ni kıyâmetden alâmet yeter

Âh o zaman kim ola bi-irtiyâb  
Zümre-i el-ataş-ı âfâk-ı tâb  
Âh o zaman kim bu saray-ı sipenc  
Tâk be-tâk ola yerinden mihrâb  
Âh o zaman kim ola nûr-ı mihr  
Nefr-güdâz-ı ser-i her şeyh u şâb  
Âh o zaman kim savtile herkese  
Defter-i a'mâl-i kütâh ü kevâb  
Âh o zaman kim çıka hûnîn kefen  
Lâle-sıfat hâkden ol âftâb  
Âh o zaman harf-endâz kim  
Giryeye-künân mûy-keşân pür-şitâb  
Dâmen-i hasma sarılup Ehl-i Beyt  
Taraf-ı giryânun alup Bû Tûrâb

Mahkeme-i haşre vara dâd ide  
Her biri evvel başın feryâd ide

Âlemi kâlmadı bu bezm-i gamun  
Câmı dahi yirlere geçsün Cem'ün  
Âşık-ı mecrûha gerekmez felek  
Başına çal hokka-i pür-merhemün  
Dahi ne ümmîd iderüz çarhdan  
Dahi ne lutfun umarız âlemün

Kim bilürüz garka-i hâk olduĝun  
Cismini şehzâde-i İsî-demün  
Çarh-ı zebûnundur iden şu'le-hîz  
Âteş-i efsürdesini mâtemün  
Dehre Süleyman olursan yine  
Dîv-i felekden hazer it hâtemün  
Düşme şifâr-ı felek dâmına  
Bilme misin vak'asını Rüstem'ün

Zîr u zîr olsa sezâdur felek  
Başına halkun ne belâdur felek

Biz ki rızâ cû-yı Hudâ'yuz bugün  
Zerre-i hurşid-i rızâyuz bugün  
Sırrını bu vâhiye-i a'zamun  
Anlamazuz ehl-i hevâyuz bugün  
Aslı bu sırrun bilinür akıbet  
Muntazır-ı rûz-ı cezâyuz bugün  
Hikmet-i Bâri'ye ilişmez ukûl  
Tâbi-i fermân-ı kazâyuz bugün  
Biz ki bu meydân-ı pür-âşûbda  
Nebre-i şâh-ı şühedâyuz bugün  
Cem'î-i şeydâ gibi sad özrile  
Silsile-cenbân-ı duâyuz bugün  
Mîhr ü kamer nite yüzler sürüp  
Zîbe-i cinânda sühâyuz bugün

Manzara-i merkadi pür-nûr ola  
Hâfız-ı bâb-ı haremi hûr ola

(Cem'î, *Divan-ı Cem'î*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail  
432/1, vk. 4b-5b)

## NÂİLÎ-İ KADÎM

(Doğ. ? —Ölm. 1666)

Asıl adı Mustafa'dır. İstanbul'da doğmuştur. Nâilî-i Kadîm adıyla anılmaktadır. Özel hocalardan ders alarak kendisini yetiştirmiştir. Maden kalemine katip olarak girmiş, memuriyet gelişiyle geçinmeye çalışmıştır. Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa tarafından İstanbul'dan uzaklaştırılmış, 1665 yılında İstanbul'a dönebilmıştır. Divanı basılmıştır.

### **Der Menkıbe-i Kurretü'l-Ayn-ı Resûl-i Müctebâ Şehid-i Deşt-i Kerbelâ Hazret-i Hüseyin Radiyallahü Anh**

Bu rûzgâr-ı siyeh dil kalırsa böyle anîd  
Çerâğ-ı mihrini söndürmemek değil mi ba'îd

Kazâ ki mâni-i tevfik-i ehl-i dânişdir  
Husûl-i kâm u ümîde olur mı sa'y müfid

Kader ki perde-i halvet-serâ-yı hikmetdir  
Ne mâverâsı hüveydâ ne perdedârı bedîd

Kıyâm-ı merkez-i hayret medâr-ı kurb-i visâl  
Verâ-yı kurb-i metâlib mebâdî-i teb'îd



Cihan girîve-i âşûb u rûzgâr garîm  
Me'âd ü mebde-i hayret emân-ı mahz-ı va'îd

Cidâl-sîne hırâş u sitîze rûh-gezâ  
Kazâ hilâf-ı rızâ sulh mâye-i tesdîd

Hezâr Yusuf-ı güm-geşte-i emel çâhî  
Hezâr dîde-i Ya'kub iştiyâk-ı sefîd

Bu rûzgâra gelelden ki etdi sevk kazâ  
Meşîyyet-i dil-i mevkûf-i dest-gâh-ı ümîd

Çekildi gerdiş-i perkâr-ı çarhdan fi'l-hâl  
Harîm-i manzara-i ârzûya sedd-i sedîd

Düşürdü destine dallâl-ı çarh-ı bed-güherîn  
Metâ-ı himmetimi imtinâ-ı bey'-i Yezîd

Bu bey'-gâhı esâfilde kim muayyendir  
Revâc-ı gûyî vü kûrî kesâd-ı dâniş ü dîd

Bu şâhrehde ki semt-i hatardır ey dil-i zâr  
Ne hâsıl olsa da sa'yin müsâdif-i te'yid

Ki rûzî-i ser-i Ferhâd u Kays ola âhır  
Hırâş-ı hâr-ı cefâ zahm-ı tîşe-i tehdîd

Tamâm geldi banâ kâm-ı dilden istiğnâ  
Vifâk-ı bahtdan oldum vücûh ile nevmîd

Refâh-ı hâli tasavvur fütüvvetimde harâm  
Vefâ-yı ahdi tevehhüm tasavvurumda ba'îd

Melâletim mütemâdî meserettim ma'dûm  
Meşîyyetim müte'assîr meşakkatim câvîd

Gel ey gönül olalım tâbî'-i kader çünkim  
Olur kazâya rızâ mûcib-i felâh-ı abîd

Biraz da sûret-i hâle nezâre-senc olalım  
Olup müşâhid-i esrâr-ı zü'l-celâl-i vahid

Yed-i tasarruf-ı Bârîdedir tahavvül-i hâl  
Makâm-ı emrde mecbûrdur şakî vü sa'îd

Bulur nisâb-ı tesâvî bu bâğda gül ü hâr  
Olur bu memlihada hem-ayâr pâk ü pelîd

Bu lüccegehde olur sarsar-ı havâdisden  
Hurûş-ı mevc-i belâ geh nihân u gâh bedîd

Ne denli muztarib-i pîç ü tâb-ı acz olsun  
Bulur ol mertebe ser-rişte-i kazâ taksîd

Ne denli râh-neverd-i şikâyet olsa ibâd  
Makâm-ı kurb-ı rızâdan olur o denli ba'îd

Bu yolda tîğ-i rızâ ile çâk çâk olanın  
Derûn-ı lâle gibi dâğdârdır hurşîd

Bisât-ı emrdir ey dil bu mevki-i hayret  
Olur kıyâmı karîn-i rızâ-yı Rabb-ı mecîd

Medâr-ı nîl-i saâdâtdır bu menzilde  
Dilîr-i ma'reke-i Kerbelâ Hüseyin-i şehîd

Hasan birâderi perverde-i kinâr-ı Resûl  
Fürûğ-ı nûr-ı dû-çeşm-i Alî imâm-ı sa'îd

Sipehbud-ı sü'adâ nûr-ı dîde-i Zehrâ  
Ki levh-i arşa olunmuş müessiri tesvîd

O şâhzâde ki etmiş vüfûr-ı bahşâyış  
Hızâne-i keremi bî-nîyâz-ı kufl u kilîd

O yekketâz-ı şehâdet ki Kerbelâ'dan tamâm  
Mesîhe eyledi tefhîm n'eydiğın tecrîd

O ŧeb-erâĝ-1 necâbet ki hacletinden olur  
Verâ-y1 dâmen-i İside muhtefî hurŧîd

Fürûĝ-1 savletin etdike kaht-1 âb füzûn  
Adüya sâika-bâr oldu ol kazâ-temhîd

Salup serâser-i âfâka pene oldu tamâm  
Misâl-i tîĝ cihân-gîr-i âfitâb-1 ferîd

Zihî irâdet-i hükm-i ezel zihî teslîm  
Bu iktidâr ile ol pene tâb-1 hasm-1 anîd

Kazâya verdi rızâ bildi olduĝun âhır  
Mezîl-i devlet-i fânî saâdet-i te'bîd

Ser-i mübârekine kâsd edenlerin olsun  
Gezende mâr-1 siyâh gerdeninde habl-1 verîd

O nahl-i bârvere Kerbelâ zemîninde  
Su vermeyenler olsun mübtelâ-y1 lerziŧ-i bîd

Bu fitne âteŧin ikâd eden la'înin ola  
Edip azâbını Kahhâr lahza lahza medîd

Teni cahîm-i nedâmetde tûde-i ahker  
Zebânı kûre-i âteŧ-fürûz-1 gamda hadîd

Gel ey gönül alem-efrûz-1 âh olup edelim  
O ŧâhzâdeye mâtem merâsimin tecdîd

Arûs-1 mâtemine dîdeden nisâr edelim  
Dizip tabake-i yâkûta la'l ü mürvârid

Mücâhidân-1 gazâ mukbilân-1 hazretidir  
Sabâh-1 haŧr olur a'dâya mâtem anlara îd

Bu infi'âl ile mahŧûr olanların verilir  
Kef-i neŧâtına mahŧerde nâme-i te'yid

Vukû'-ı mâtem olaydı eğer zamânında  
Bu bezmgâhda sunmazdı câma el Cemşîd

Bu gamla lâ-y-ı humı cevher-neşât ise de  
Hamîr-i mâye-i endûh olur şarâb-ı nebîd

Hırâş-ı nâhün-i âzârdır bu meclisde  
O zahmeler ki urur târ-ı çengine Nâhîd

Na'îm-i kurba zülâl-i visâle teşne idi  
Olup mukârin-i tevfik ü sa'yı oldu müfîd

Çekildi âlem-i kesretten oldu ol sultân  
Garîk-i lücce-i envâr-ı maşrık-ı tevhîd

Cevâbı var ise hasmın hemân dilîr olsun  
Tutunca dâmenini Ehl-i Beyt rûz-ı va'îd

Budur hulâsa ki mahz-ı hilâf-ı hikmetdir  
Sezâ-ı la'n ise ancak bu mâcerâda Yezîd

Zebân-ı cebr ü kader gibi lâ-l-i hayretdir  
Zuhûr-ı vâkı'a-i Kerbelâ'da akl-ı reşîd

Zihî makâm-ı tahayyür ki vahşetinden olur  
Zebân-ı nâtıka ebkem muhâl guft u şenîd

Bu râzı derkde kem-mâyedir hured yâ Rab  
Rızâsı cûşîş-i seylâb-ı vehme sedd-i sedîd

Bize rızâ-yı şerîfin gerek hudâvendâ  
Ne harf-i çûn u çerâ ne zebân-ı pür-ta'kîd

O gün ki arz olunur seyyiât-ı hazretine  
Siyâh-nâme-i a'mâl-i nâ-resîd ü resîd

Edip muâmele lutfunla Nâil'yi koma  
Girifte-dâmen teb-lerze-i ukâb-ı şedîd



[t.me/caferilikcom](https://t.me/caferilikcom)

<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

Yüzü suyuna o sultânın eyleyip irsâl  
Emân-ı âteş-i dûzahdan ol garîbe nüvîd

Vüfûr-ı âtîfetin etsin ol güneh-kârın  
Garîk-i ni'met-i gufrânın olduğun te'yîd

Dem-i güzâriş-i hurşîd-i mahşer ol şâhın  
Himâyetinde olam der emân-ı zıll-ı medîd

Ezziyet-i dil-i dânâda tâ ki çarh-ı denî  
Elde husûmına Âl-i Muhammed'in taklîd

Bulup cezâsını bir yerden olmasın yâ Rab  
O cem'-i hâife dûzahda kâbi-i tefrîd

Ola o fırka-i dûzah-karâra rûz-ı cezâ  
Duhân-ı silsile-tâb-ı cahîm habl-i verîd

(Nâilî, *Nâilî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa,  
no.559, vk. 13-15)

## NEŞÂTÎ

(Doğ. ? —Ölm. 1674)

Edirne'de doğmuştur. Şairin kimliği ve eğitimi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. 1670 yılında, Şeyh Osman Efendi'nin ölümüyle Edirne Muradiye Mevlevihanesi şeyhliğine atanmıştır. Dört yıl bu görevde kalan Neşâtî, Edirne'de vefat etmiş, Muradiye Camii haziresine gömülmüştür. Divanı basılmıştır.

### Mersiye li-Hazret-i İmâm Hüseyin

I.

Akıt hûn-âbe-i çeşmün gelen mâh-ı Muharrem'dür  
Yine mâh-ı Muharrem bâ'is-i endûh-ı âlemdür  
Ciğer-hûn olmamak mümkün mü âlem derd ile şimdi  
Zamân-ı mâtem-i şeh-zâde-i zî-şân-ı Ekrem'dür  
Vücûdun pâre pâre eyleyip meh derd-i mâtemle  
Tağtmuş ebr kendin seb'a-i seyyâre derhemdür  
Güsiste rişte-i işret perîşân hâne-i şâdî  
Şikeste çeng-i Zühre hâl-i gerdûn cümle pür-gamdur  
Atar bir gün vücûdun hâke seyr it çün şihâb ol da  
Nice demdür felek gamla dimâğ-âşüfte sersemdür  
Meğer bülbül çemende mersiye-hân oldu ezhâra  
Perîşân hâl-i sünbül gonceler mebhût u ebkemdür  
Aceb mi şâh-ı gül pür-dâğ ederse şimdi bâzûsın  
N'ola hûnîn alem kaldursa lâle vakt-i mâtemdür

Gezer gülşende zencîrin sürür mecnûn olup cûlar  
Benefşe ser-fikende bâr-ı sad-endûh ile hamdur

Bu bir mâtemdür el-hak kim buna mümkün deęül tâkât  
N'ola olsa derûn-ı gonce pür-hûnâbe-i hasret

## II.

Çeker çâk eyleyip gül dest-i mâtemle girîbânı  
Ciğerler hûn eder bülbüllerün feryâd u efgânı  
Olur pür-nem çemende çeşm-i nergis eşk-i şebnemle  
Görüp her subh-dem hûnîn-şafak hurşîd-i rahşânı  
Hayâl-i Kerbelâ eyler ki galtân itdiler hâke  
Dem-âlûde ser-i şeh-zâde-i yektâ-yı zî-şânı  
Diriğ ol dem şihâb-âsâ niçün mahv olmadı bilsem  
Düşüp hâke sipihrûn âftâbı mâh-ı tâbânı  
Diriğ ol dem niçin gerdûn girüp sad-perde-i şerme  
Yirin milk-i ademde itmeye bir künc-i pinhânı  
Diriğ ol dem niçün tolâb-ı çarhun akmayup kanı  
Felek soldurdu ol nev-res nihâl-i gülşen-i cânı  
Diriğ ol dem niçün kan ağlayup ebr-i siyeh gamla  
Cihânun olmaya her sengi bir yâkût-ı rummânî  
Diriğ ol dem nüçin sad-lücce-i mâtem gelüp cûşa  
Tecâvüz itmeye tûfân-ı girye hadd-i imkânı

Aceb hâl-i musîbet bü'l-aceb hayret-fezâ mâtem  
Revâdur tâ kıyâmet olsa âlem derd ile pür-gam

## III.

Ciğerler âteş-i hasretle yansın şu'le-hâr olsun  
Gönüller derd ile pür dîdeler hem eşk-bâr olsun  
Yine bir mertebe tutsun cihânı nevha-i mâtem  
Melâik dîde-giryân ehl-i âlem cümle zâr olsun  
Çıkup dîd-ı derûn-ı ehl-i mâtem evc-i gerdûna  
Siyehler geysün âlem şâm-ı hasret âşikâr olsun  
Kesüp geh na'l-i tâze geh yakup bir dâğ-ı pür-hasret  
Felek mâtem-geh-i âlemde dâim dil-figâr olsun



Akıtsun dîdeden feryâd ile ebr-i siyeh eşkin  
Derûnı derd ile mâhun da yansun dâğdâr olsun  
Yıkılsun sakfı gerdûnun dökülsün dâne-i encüm  
Dil-i uşşâk-ı şeydâ gibi ol da târûmâr olsun  
Atılsun mihr-i âlem-tâb hâke bâm-ı gerdûndan  
Düşüp rûy-ı zemîne hem çü sâye hâksâr olsun  
Görüp bu mâtemi cûlar da döğsün seng ile cismin  
Cihânı geşt idüp hasretle dâim bî-karâr olsun

Figân sad-âh ile çarh-ı denî-i sifle-perverden  
Ki ayırdı cihânı böyle bir pâkîze gevherden

#### IV.

Nedir bâ'is bu denlü kîne bilsem çarh-ı hod-râye  
Şikest olmak neden ol gevher-i pâk-i girân-mâye  
Neden ol gevher-i yektâyı devrân eylemek zâyî'  
Ne gevher kim fûrûğı ta'ne eylerdi Süreyyâ'ya  
Sehâb ol gevher-i yektâyı turmaz cüst ü cû eyler  
Kemâl-i iştiyâkından iner geh rûy-ı deryâya  
Alevzâr oldı her bir dil tutuşdı ser-be-ser âlem  
Aceb âteş bıraktı çarh-ı zâlim cân-ı dünyâya  
N'ola hûn-ı şafak dâmânını eylerse âlûde  
Tokundu seng-i fitne aks idüp nüh çarh-ı mînâya  
Ne dâmânı kala gör çarh-ı dûnun ne girîbânı  
Hele gör sen de seyr it pençe-i pür-zûr-ı da'vâya  
Ne da'vâ kim ola erbâb-ı mahşer cümle pür-hasret  
Ne da'vâ kim düşe dehşetle lerze arş-ı a'lâya  
Ne da'vâ kim kopa nev bir kıyâmet dahi ol demde  
Gele bir mertebe meydân-ı mahşer şûr u gavgâya

Dönüp hûnîn-kefenle lâlezâra arsa-i mahşer  
Akar her dîdeden sad derd ile cûy-ı belâ yek-ser

#### V.

Neşâtî gel yeter feryâdı ko dehri harâb itdün  
Eritdün zahra-i hurşîdi mâhı dil-kebâb itdün

Neşâtî gel yeter âteş bıraktun hurmen-i sabra  
Hırâş-ı cevri ile cân u dili pür-ıztırâb itdün  
Neşâtî gel yeter virdün sipihre havf ile lerze  
Ciğer-hûn eyledün geh mihre geh mâha itâb itdün  
Neşâtî gel yeter koydun sipihri perde-i şerme  
Nikâb-ı ebr ile mihrî giriftâr-ı hicâb itdün  
Nedir bu nazm-ı pür-sûzunda âteş-pâre mazmûnlar  
Dil-i sükkân-ı çarhı cümle hep pür-sûz u tâb itdün  
Nedür bu dîde-i terden akan hûnâbe-i hasret  
Çemenzâr-ı gamun seng-i siyâhun la'l-i nâb itdün  
Nedür bu cûş-ı tûfan-hîz-i hasret cism-i zârunda  
Akıtdun lücce-i çeşmün cihânı gark-ı âb itdün  
Nedür bu derd ile şîven yeter zabt eyle feryâdun  
Ki akli rû-be-râh-ı hayret u sabrı harâb itdün

Yeter virdün yeter ruhsat beyân-ı hecre hâmûş ol  
Çeküp sahbâ-yı ışkî gel biraz ser-mest ü mehdûş ol

(Neşâtî, *Neşâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Nazif Paşa,  
no.942, vk. 6a-8a)

## FASÎH

(Doğ. ? —Ölm. 1699)

İstanbul'da doğdu. Dukaginzadeleler ailesindedir. Köprü-  
lüzade Fazıl Ahmed Paşa'nın hazine katipliğini yapmıştır. Hat-  
tat Derviş Ali'den sülüs ve nesih dersleri almıştır. Tasavvufa il-  
gisi nedeniyle Galata Mevlevihanesi şeyhi Gavsi Dede'ye intisab  
etmiştir. İstanbul'da ölmüş, Galata Mevlevihanesi haziresine gö-  
mülmüştür. Divanı basılmıştır.

### Der-Mersiyye-i Hazret-i Hüseyin

Geldi dem-i ferhunde-kadem mâh-ı Muharrem  
Gitsin dilümüzden gam-ı endîşe-i âlem  
Gelsün demidür hâne-i bî-minnet-i câna  
Mihmân-ı mükerrem-ter-i gam şâm u seher dem  
Bir elde girîbân be-dâmen-res-i feryâd  
Bir elde ser-i gîsû-yı ham-der-ham-ı mâtem  
İcrâ idelüm mâtemin ol şâh-ı cihânun  
Dürler dökөлüm yâdına ol gevher-i cânun

Hûn-âb-ı ciğerden virelüm dâğa terâvet  
Gelsün nem-i dilden o kühen-bâğa letâfet  
Huşk-ı gamı itsün leb-i sad-pâre-i feryâd  
Âh-ı seherîden ide hem kesb-i harâret

Âh-ı âlem ü dâğı çerâğ eyleyüp iy dil  
Gerdân olalum küçe vü bâzârı temâmet  
İcrâ idelüm mâtemin ol şâh-ı cihânun  
Dürler dökêlüm yâdına ol gevher-i cânun

(Fasih, *Fasih Divanı*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no.469, vk.8)

### Der Mersiyye-i Hüseyin Radıyallahü Anh

İy gönül âmâde-i âh ol Muharrem'dir gelen  
Hazır ol ey dîde-i ter şehri-mâtemdür gelen

Mevsim-i kaht-ı neşât u zevk-ı şâdidür bu şehri  
Şehri-cânâ hep metâ-ı gussa vü gamdur gelen

Huşk-lebdür bu meh-i mâtemde bahr u cûylar  
Gelse de mikyâs-ı dilden mâ değül demdür gelen

Berk-ı handeyle güşâd olmaz bu demlerde dehen  
Vakt-i ebr-i âh u bârân-ı de-mâ-demdür gelen

Yâd idüb ol tîre-eyyâmı Fasîh-âsâ bu dem  
İy gönül âmâde-i âh ol Muharrem'dür gelen

(Fasih, *Fasih Divanı*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no.328, vk.9ab)

### Der-Mersiyye-i Şehzâde-i Güzîn Nûr-i Dîde-i Zehrâ Mahdûm-i Her Dü-Serâ Hazret-i Hüseyin Radıyallahü Anh

Gurre-i mâh-ı Muharrem'dür bu  
Mevsim-i sûziş-i mâtemdür bu  
Bu dem-i girye-i pey-der-peydür  
Vakt-i feryâd-ı dem-â-demdür bu  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dağlalyalum

Gonçe-veş çâk-i girîbân idelüm  
Murg-ı bülbül gibi efgân idelüm  
Olsun eflâk-i güzlâr âh kebûd  
Eşk-i çeşm-i terimüz kân idelüm  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dađlalyalum

Ceybümüzle bir idüp dâmenümüz  
Âteş-i gam idelüm me'menümüz  
Çeşmümüz hûn-ı ciğerle pür idüp  
Âl idüp eşk ile pîrâhenümüz  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dađlalyalum

Virelüm rîziş-i eşke ruhsat  
Bulsun âh-ı dilimüz germiyyet  
Bulmasun kalbe safâ râh-ı dühûl  
Gelmesün hâtira ayş u işret  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dađlalyalum

Eyleyüp dîdeyi mu'tâd-ı bükâ  
Rûz u şeb görmeyelüm hâb-ı safâ  
Dâđ dâđ eyleyelüm cismümüzü  
İdelüm çeşmümüzü hûn-pâlâ  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dađlalyalum

Uralum sînemize dâđ-ı sarîh  
İdelüm huccet-i ihlâsı sahîh  
Çehremüz hâk-i niyâza sürelüm  
Seyl idüp eşkümüzü hem-çü Fasîh  
Gel gel iy dil şeb ü rûz ağlalyalum  
Âteş-i gamla ciğer dađlalyalum

(Fasih, *Fasih Divanı*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum,  
no.328, vk.9)





## BİRRÎ

(Doğ. 1669—Ölm. 1715)

Manisa'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Manisa Sultan Camii Darüşşifa'sı ikinci tabibi Ahmed Efendi'den ders aldı. Mevleviliğe intisap etti. Mevlevi şeyhleri Nakşi Ali Dede ile Lutfi Efendi'den yararlandı. Geçimini sağlamak amacıyla bir attar dükkanını açtı, bu nedenle Attar lakabı ile tanındı.

Nazar-ı enver-i erbâb-ı dile rûşendür  
Ki Hasen hüsn-i Hüseyin'e vire dil ahsendür

Hasenâtı hüsnî gör ki Hüseyin'ün yoluna  
Yolnup şerha açar sanki gül-i gül-şendür

Hüsni zehr-i gam-ı derd-i Hüseyin ile zebûn  
İtdi dünyâ ki aceb mekr ü feni çok zendür

N'ola her müslim olan la'net ile yâd itse  
O Yezîdi ki Hüseyin ü Hasen'e düşmendür

Hele vech-i Haseni aşkına lutf itdi Hüseyin  
Didi Birrî ki hazînemde ehabbâdandur

(Birrî, *Divan-ı Birrî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 54, vk. 104ab)



## EDİRNELİ KÂMÎ

(Doğ. 1649—Ölm. 1724)

Edirne’de doğdu. Edirne Gülşenî Tekkesi Şeyhi İbrahim Gülşenî’nin oğludur. Edirne’de başladığı eğitimini İstanbul’da sürdürdü. Neşâtî Dede’den Edebiyat ve Farsça dersleri aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Bağdat, Galata, Mısır kadılıklarında bulundu. Mezarı Karacaahmed Türbesi karşısındadır.

### Sultân-ı Kerbelâ

Rûh-i fidâke ey gül-i âl-i Muhammedi  
Nev-bâve-i hadika-i esbât-ı Ahmedî

Şir-i şeh-i cenab şefik-ı Hasan Hüseyin  
Bir şeh ki taht-gâh-ı saâdet mü’ebbedî

Nûr-ı dü-çeşm-i hazret-i şehenşeh-i Necef  
Nâzende Âl-i Beyt-i Habibün ser-âmedi

Ehl-i Irâk’a devlet ü izzet yeter anun  
Âmâl-gâh-ı âlem olan hâk-i meşhedi

Dergâh-ı pâk-ı meşhedine yüz sürenlerin  
Nakd-i murâd-ı her dü-cihândur der-âmedi

Rû-mâlgâh olursa seza hâk-i Kerbelâ  
Âğûşa aldı sen gibi bir zât-ı emcedi

Zatun gibi aziz-i cihânun adûları  
Olsun hemişe nâr-ı cahimün muhalledi

Ol nâzenin-i dehri beli sevmeyen Yezîd  
Şâyân-ı seng-i ta'na degül la'n-i sermedi

Nâil-i be-kâm olmaya mı Kâmi-i hakîr  
Kim itdi zib-cephe bu hâk-i mümeccedi

(Kâmî, *Divan-ı Kâmî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi,  
Manzum, no. 373, vk. 23b-24a; no. 374, vk. 20a)

## NAZÎM

(Doğ. ?—Ölm. 1727)

İstanbul'da doğdu. Küçük yaşında eğitime başladı. Enderrun'da yetişti. Arapça, Farsça öğrendi. IV. Mehmed devrinde İstanbul Pazarbaşılığı ile görevlendirildi. Mevlevi tarikatına intisap eden şair, Edirne'de postnişinlik görevi yaptı. Musiki ile ilgilenmiş; hem bestekar, hem de hânende olarak tanınmıştır. Yazdığı na'larla tanınmıştır. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Muharremiye

Demdür fiğana başla gel ey cân-ı nâ-tüvân  
Dutsun cihânı velvele-i nevha vü fiğân  
Demdür firâk-ı mâtem-i Şâh ile âlemi  
Gark eyle eşk-i âl ile ey çeşm-i hûn-feşân  
Eyle hücûm-ı hasret ile nâleni bülend  
Olsun sadâ-yı âh ile pür çarh-ı âsmân  
Düşsün zemine velvele-i mâtem-i Hüseyin  
Çıksun sipihre gulgule-i âh-ı âşikân  
Kılsun bu demde sinesini pâre pâre halk  
Olsun bu demde hûn-ı ciğer dîdeden revân  
Kaddin hemîşe çarh eğüp kanlar ağlasun  
Girsün siyeh câmelere hayl-i kudsiyân  
Mâh-ı Muharrem oldu gönül mâtem eyle gel  
Demdür bu sûz-ı şiven ile yansun ins ü cân

Sûz-ı firâk-ı Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ  
Düşdi cihâna mâtem-i Sultân-ı Kerbelâ

Yansın derûn-ı sine-i çarh-ı sitize-kâr  
Çıksın sipihre şu'le-zenân âh-ı pür-şerâr  
Mâh-ı felek firâk ile zerd ü nizâr olup  
Olsun hezâr hasret ile mihri bi-karâr  
Ol serv-i sidre-kâmete sad iştiyak ile  
Ser-geşte hâl-i cûy-ı çemen lâle dağ-dâr  
La'lin meğer ki gonce anup oldu bağı hûn  
Her bir şükûfe hançer-i mâtem ile dil-fikâr  
Kılsun benefşe ser-be-zemin şiven eylesün  
Sünbül-veş olsun ol da perişân-ı rûzgâr  
Pirâhenini pârelesün gonceler olup  
Bâd-ı elemle güllerin evrâkı târ u mâr  
Mersiye-hânı oldu meğer şimdi derd ile  
Her gül-bün üzre nâlede sad-andelîb-i zar

Pür-yâra itdi lâleleri tîr-i mâtemi  
Sad-pâre kıldı gülleri şemşir-i mâtemi

Ey lutfı yok mürüvveti yok çarh-ı ser-nigûn  
Al-i Resûl'i mihnetle eyleyen zebûn  
Kıydun o şâha nice ihânetler eyledün  
Dâmânun oldı âkıbetü'l-emr gark-ı hûn  
Bir katre suya teşne idüp eyledün dirîğ  
Cevr ü cefâlar itdün ana ey sipih-i dún  
Havf itmedin mi hısm-ı Hudâ'dan aceb o dem  
Ey cevri-pişe dehr-i deni devr-i baz-gûn  
Devrün tamâm olmağa yaklaştı var ise  
Kârün müdâm olmadadur mekr ile füsûn  
Sahrâ-yı mahşere gele hûn-pâş ser-be-kef  
Meydân-ı haşri eyleye ol dem ki âl-gûn  
Eyâ olur mı sende o demde mecâl-i nutk  
Ey Âl-i Mustafâ'ya kıyan çarh-ı bi-sükûn

Geçsün derûn-ı sine-i çarha hadeng-i âh  
Giysün hezâr zâr iderek âsmân siyâh

Kalmaz bu cürm yanuna ey çarh-ı pür-şitâb  
Mes'ûl olunca rûz-ı cezâda nedür cevâb  
Havf itmedün mi Hakk'dan idüp böyle cür'eti  
Fahr-ı Cihan'dan eyledün tutalım hicâb  
Cism-i latifin eyledün ağaşte hûn ile  
Kıydın o nâzenine idüp cevri-i bi-hesâb  
Halk-ı cihan bu vak'adan dil-fikâr olup  
Giysün siyâh mâtem idüp ağlasun sehâb  
Mâtem zamanı geldi giyüp kisve-i siyâh  
Dök eşk-i âl gûnunu gel ey dil-i harâb  
Şiven zamanı geldi yanup yaklıp müdâm  
Sür hâke rûy-ı zerdini mânend-i âftâb  
Eyle sadâ-yı nâleni peyveste-i felek  
Te'sir-i sûz-ı âh ile kıl sinesin kebâb

Kimdür bu demde sinesi çâk olmayan gönül  
Kimdür bu demde menzili hâk olmayan gönül

Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyle mâtemi  
Hâkister itdün âteş-i nazmunla âlemi  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter sûziş-i derûn  
Yakdun şerâr-ı âh ile nüh tâk-ı târemi  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyledün fiğân  
Terk eyle sen de nâle vü âh u dem-â-demi  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter âh-ı girye-hîz  
Gark itdün eşk-i germ ile mâh-ı Muharrem'i  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter sunma fariğ ol  
Sermet-i câm-ı mâteme bu kâse-i gamı  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter eyledün yeter  
Fevvâre-sâz kasr-ı garrâ çeşm-i pür-gamı  
Gel ey Nazîm-i zâr yeter nâle vü enin  
Bezm-i fenâda eyle biraz sen de hurremi

Demdür şarâb-ı nazm ile medhûş ol ey kalem  
Oldu tamâm mersiye hâmûş ol ey kalem

(Nazîm, *Divan-ı Nazîm*, İstanbul 1257, s. 305-306)

## AZBÎ BABA

(Doğ. ?—Ölm. 1736-37)

Kütahya'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Dergah-ı Âlî çavuş-  
larından. Niyazi Mısırî'ye intisap ederek Halvetiliği benimse-  
miştir. Sonraları Bektaşiliğe intisap etmiştir. İstanbul'da vefat et-  
miş, Merdivenköy'ündeki Şah Kulu Dergahı'na defnedilmiştir.

1.

Kasd-ı Âl-i Mustafâ etmez Müselmânım diyen  
Ehl-i Beyt'e gayz tutmaz ehl-i îmânım diyen

Gûş-vâr-ı arş iken kadr-i bülendi ol şehin  
Ehl-i Beyt'e kin eder mi sâhib-i iz'ânım diyen

Kim meğer âdem değılsin şân-ı zât-ı bilmedin  
Yok mudur cisminde cânı şâd-ı handânım diyen

Böyle kâfirlik eder mi göz göre ey bî-haber  
Bana lutfundan keremler eyle sübhânım diyen

Sana la'net eylemekle buldu Hak'dan rahmeti  
Sad-hezâr sana benzer şâh-ı devrânım diyen

Dost olur bir lokmadan kelb-i ukûrsun bin yedin  
Böyle hayvanlık eder mi kâmil insânım diyen

Ravzasın kılsın tavaf pervâne yaksın tenini  
Şem-i Şâh-ı Kerbelâ'da andelibânım diyen

Ciğeri yüz bin delik olmuş muhibb-i Haydar'ın  
Bî-hisâbdır işbu gamdan dil-perîşânım diyen

Ne verir zehr edersin vermeden bir katre su  
Eylemez bu vaz-ı nâ-hemvâra düşmanım diyen

İşbu mâtemdir yakup sînesin çâk eylesün  
Dûzah içre gülşen olsun nâr-ı sûzânım diyen

Cân u bâşa kalmasun cânâna versün cânını  
Gussadan âzâd olsun cism-i uryânım diyen

Her belâdan der-kenârdır keşti-bânî Nuh'a der  
Cân-ı dilden bende-gânı Şâh-ı Merdân'ım diyen

Râh-ı aşkda serseri biçâre küstâh Azbî'dir  
Fi-sebillillâh ko aksun dost için kanım diyen

Hem hayâtı hem memâtı çağırır dost deyu  
Hiç kaçır mı ölümden Hak'ka kurbânım diyen

(Azbî, *Divan-ı Azbî*, Kitaplığımdaki Yazma Azbî Divanı)

2.

Ey gönül mersiye-hân ol mâcerâ-yı mâteme  
Kıl serencâmın şikâyet Kerbelâ'nın âleme  
Bende-i Ahmed-i muhibb-i Haydar-ı Kerrâr iken  
Tığ çekdin buğz idüb nesl-i Resûl-i Ekrem'e  
Sen o vesvâs oğlu vesvâsın ki aslâ şüphe yok  
Âdem olan hiç bu denlü cevri ider mi âdeme

Almayan nemden harâret ehl-i teşne bu deyû  
Şeb olunca tîrden fitl çekerdin şebneme  
Deşt-i nemde vermedin âb-ı devrânın damlasın  
Bu cezâyı itmedi Nasrânî İbn-i Meryem'e

Sanma kim gül-gûn-i şafakdandır sipihr-i pür-vefâ  
Dâmen-i gerdûnu tutmuş hûn-i Âl-i Mustafâ

Ey keremsiz zulmü sen mazluma kanun eyledin  
Kerbelâ deştinde hûni misl-i Ceyhûn eyledin  
Ömrümün sermâyesin hâk ile yeksân edüp  
Hazret-i Fahrü'n-Nisâ'nın bağırını hûn eyledin  
Âlemin ismin mükerrer çün fenâ zikrettirüp  
Ehl-i Beyt-i Murtazâ'yı böyle mahzûn eyledin  
Hubb-i dünya kasd-ı şâh-ı mü'minîn etdirüp  
Kâfir oldun ittifâkı çarh-ı gerdûn eyledin  
Çün adûsun gam değil suyun yüzün göstermesen  
El-ataşdan teşne-leb hâlin diğەر-gûn eyledin

Bâis-i iftâr-ı kudret oldu firkat sandığın  
Ârzû-yı âb-ı kevserdir harâret sandığın

Kerbelâ sahrasıdır uşşâkı nâlân eyleyen  
Dîde giryân sine büryân aklı hayrân eyleyen  
Tavk-ı la'net sana dökdün şehitler kanını  
Göz göre adım Safiyyullahı inkâr eyleyüp  
Kâfir-i billâh değil mi kasd-ı îmân eyleyen  
Tâbi-i vesvâs değil mi kendin insâf eyle gör  
Su yerine teşne-gâna tîr ü bârân eyleyen  
Bir beşerden gelmedi bu mühmelât-ı vaz'ın senin  
Sensin Âl-i Mustafâ'yı hep perişân eyleyen

Çün risâlet bezminin kıldın çerâğın bî-ziyâ  
İşbu mâtemden perişân oldu âlem veyletâ

Kemliğе iyilikden oldu bizlerin irşâdımız  
Böyle telbîse böyle teallüm eyledi üstâdımız



Hırka-pûşânuz adûnun ta'nına kalkanımız  
Çün muhibb-i hânedân söylendi bizim âdımız  
Câ-yı râhatdır gidin nemed-i âlem fenâ  
Yâ ne var vîrâne görsen sûretâ âbâdımız  
Deşt-i gamda teşne-gânuz Şâh Ali abdâlîyiz  
Cismimizde Zeyn olan dağlar yatar isbâtımız  
Kasd-ı Âl-i Murtaza kıldın idüp pejmürde hâl  
Büsütün dünyayı tutsa vechi var feryâdımız

Gam mıdır dağlar yakup kanlar döküp âh eylesen  
Baş açık yalın ayak feryad edüp de inlesen

Vechi vardır ağlasan eyyâm-ı mâtemdir gelen  
Bizlere gülmek haramdır çün Muharrem'dir gelen  
Dinle bu mersiye yi dâğ-ı derûnun zâhir et  
Mâcerâ-yı nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem'dir gelen  
Çıkıdı cennetden fenâ bezminde demler sürdü tut  
Hâl-i âlem böyledir Havvâ vü Âdem'dir gelen  
Kahr-ı a'dâdan ciğerin yansa hakkındır kerem  
Hazret-i İbrahim'e nâr içre şebnemdir gelen  
Ehl-i mâtem saymadı tufânı gandan büyük  
Ehl-i derdin dîdesinden nem değil demdir gelen

Azbî feryâd eyle ağla kan dökülsün dîdeden  
Ağlamak âdet kalıpdır bize Âdem dededen

(Azbî, *Divan-ı Azbî*, Kitaplığımızdaki Yazma Azbî Divanı)

## SEZÂYÎ-İ GÜLŞENÎ

(Doğ. 1669—Ölm. 1737)

Mora yarımadasındaki Korent kasabasında doğdu. Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine 1687'de İstanbul'a geldi. Bir müddet sonra Edirne'ye giderek Mukabele Kalemî'nde çalışmaya başladı. Tasavvufa yöneldi. Şeyhinin vefatı üzerine Veli Dede Dergâhı'nda şeyhlik yaptı. Ömrünün son 35 yılını Sezayî Tekkesi'nde irşat görevi yaparak geçirdi. Edirne'de vefat etti. Tekkesinin haziresine gömüldü. Divanı basılmıştır.

Ey şehîd-i Kerbelâ'ya ağlayan  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bugün  
Âteş-i hasretle sîne dağlayan  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Sînede serde gerektir dağ ola  
Kanlı yâşın dideden ırmağ ola  
Ger dilersen menzilin uçmağ ola  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Gece gündüz ey Muhammed ümmeti  
Edelim cân-ı Yezîd'e la'neti  
Dersen ere sana Hakkın rahmeti  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Kimdir o řâh-ı řehîd-i Kerbelâ  
Nûr-ı çeřm-i Murtazâ Âl-i Abâ  
Eb ü ceddidir Ali hem Mustafâ  
Ađla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Her seher sanma řafakla řebnemi  
Andı kan ađlar felekler ol demi  
Âlemi tutdu Hüseyn'in mâtemi  
Ađla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Çâr-yâr ile Muhammed ey saîd  
Oldular tesmîm-i zehr ile řehîd  
Kıydılar rahm etmeyip bunca anîd  
Ađla mâtemdir Muharrem'dir bugün

Ey Sezâyî bilmiş ol řâh-ı Hüseyn  
Cümleye sevmekdir anı farz-ı ayn  
Şeksiz ehlullâha oldu nûr-ı ayn  
Ađla mâtemdir Muharrem'dir bugün

(Sezâyî, Divan-ı Sezâyî, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Man-  
zum, no.204, s.164)

## CEMÂLÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1750)

Asıl adı Mehmed Celaleddin'dir. Edirne'de doğmuştur. İlk eğitimine Edirne'de başlayan şair, Halvetiye tarikatının Uşşakiye koluna mensup Şeyh Mehmed Hamdi Efendi'ye intisap etmiştir. Hasan Sezai'nin vefatından sonra 4 yıl irşat görevini yürütmüştür. İstanbul'a gelmiş, Savaklar'da Hırâmî Ahmed Paşa zaviyesinde şeyhlik yapmıştır. Şiirlerinde sanat endişesi taşımamaktadır. Divanı basılmıştır.

Dü cihâna şâhdur Âl-i Abâ  
Burc-i nûrda mâhdur Âl-i Abâ

Hakka düşmendur olarun düşmeni  
Bil habîbullâhdur Âl-i Abâ

Anları âgâh ider sırr-ı ebîh  
Sanma sen nâ-gâhdur Âl-i Abâ

Her ne istersen yüri var anlara  
Şâfi'-i der-gâhdur Âl-i Abâ

Tut başun üzre Cemâlî anları  
Tâc-ı ehlullâhdur Âl-i Abâ

(Nihal Nomer Karaman, *Cemâlî Divanı*, Kitabevi 2002, s. 10)

## SEYYİD YUSUF NİZAMEDDİN

(Doğ. 1671—Ölm. 1752)

Bandırma'da doğdu. İlk eğitimini babasından aldı. Üsküdar'a geldiklerinde Aziz Mahmud Hüdayi âsitanesi şeyhi Erzincânî Mustafa Efendi'ye intisap etti. Celveti erkanı üzere ayinlerin yapıldığı evleri sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa tarafından genişletilerek cami ve tekkeye dönüştürüldü. Bandırmalı (İnadiye) Tekkesi adıyla anılan bu tekkede Pazartesi günleri Celveti ayinlerini icra eden Seyyid Yusuf Nizameddin Efendi, İstanbul'da ölmüştür.

### Mersiye

Bu ne bir gavgâ-yı dil-suz ki eder her mâh u sâl  
Sâl nola nev-be-nev uşşâkı pür hüzn ü melâl

Bu ne bir ceng ü cidâl-i gam-nisârdır ki kılar  
Hânedân-ı ehl-i beyt-i Mustafa'yı dâğ-dâr

Bî-sebep bir ma'reke lâyıkmıdır bulsun husûl  
Anda leb-teşne fiğân itsün bütün Âl-i Resûl

Hangi bir gavgâ-yı zulm-i iktira'da vakı'dır bu hâl  
Kime men etmiş aceb âb-ı Fırât'ı zü'l-celâl

Kim görür peygamberin ahfâdına zulmü revâ  
Kim eder nur-i uyûn-i Hel Eta'ya kim hayfâ

Kim bi-hakkın sevmiş olsa Hazret-i Peygamberi  
Sıdk ile imân ile ihlas ile ol serverî

Eylemez elbet bu fi'l-i gam-fezaya cür'eti  
Eşk-i nisâr eyler mi yâ âl-i habîb-i izzeti

Kûfiyân teklîf-i biatla anı aldatdılar  
Hazret-i Şâh-ı şehîde tığ-ı udvân atdılar

Yalvarup hem aldatup da'vet kılup ol peykeri  
Sonra da nakz-i ahidle döndüler bir bir geri

Kerbelâ-yı pür belâda etdiler ceng ü cidâl  
Teşnelikle etdiler Âl-i Resûli bî-mecâl

Yetmiş üç ser-bende-i Âl-i Abâ şâh u gedâ  
Râh-ı Hak'da etdiler cân u seri bir bir fedâ

Her biri bir savlet-i şîrânede ceng ü cidâl  
Eyleyüp de etdiler dâr-ı bekâya intikal

Her biri bir vech-i hûn-rizânede çekdi cefâ  
Duymadı Âl-i Nebi bir nebzecik bû-yı vefâ

Her biri bir tığ-ı hun-hârânede âh bi't-tamam  
Bezli-i nakd-i câna bir bir etdiler hep ihtimâm

Yalnız kalmışdı ol şâh-ı ser-efrâz-ı safâ  
İbn-i evlâd-ı Ali sâbir-i gam u belâ

Ya'ni yâ necl-i necîb-i Murtaza İbn-i Ali  
Bintû Zehra Fatıma hayrû'n-nisadır ol veli

Hayme-gâha giderek etdi celâdetle nidâ  
Dedi kim ey teşne-gân ey hem teşne-yân-i belâ

Pek garipdir bulacak emr-i kadr-i hayz-ı husûl  
Ben gerekdir pek yakında kılayım Hakk'a vüsûl

Emr-i lâhuti şeref-vârid olunca azmime  
İttibağ itsün bütün ahfâd u benden emrime

Bak bu da'vetde icâbet mutlaka emr-i ehem  
Vuslat-ı Hak'da fedâilik azizim mültezem

Kalkarak aldı vüdû' itdi iki rik'at edâ  
Yâ huzû u yâ huşu' mahbûb-i Rabbü'l-Kibriya

Fârîğ oldukda salatdan Hazret-i şâh bâ-tebâz  
Kûfiyâna eyledi nush tevâzuğla âgâz

Ey gurûh-ı mefsedet ben necl-i pâk-i Haydarım  
Nur-i ayn-i Mustafâ mahdum-i sâkî kevserim

Validemdir Fatıma hayrû'n-nisâ zü'l-kerem  
Hazret-i mahbub-i Hak Mahmud-i efhamdır dedem

Siz nasıl müslimsiniz ki ana var imanınız  
Sonra da şer'-i Nebiye karşı pür-isyansınız

Lâ-yuad muhibb u mürsellerle davet etdiniz  
İhtiyar-ı kizb idüpde va'd-i bâat etdiniz

Ben o va'd-i kizbe aldanmışda kılmışdım sefer  
Anlaşıldı nâdim-i va'd oldunuz siz ey şerer

Bâri mâni' olmayın azm-i Hicaz etsem gerek  
Nâ-tüvân ma'sumları gamdan halas etsem gerek

Gerçi bir nefsim için itmem size arz-ı niyâz  
Öleyim sizden mürüvvet etmeyem tek iltimas

Siz adû-yı din ü peygambersiniz ey kavm-i şûm  
Çünkü Âl-i Haydar'ı ağlatdınız siz ey zalûm

Kıymadan ma'sumlara ok atdınız ey bî-hayâ  
Valideyninden sabiler zulm ile oldu cüdâ

Teşnelikle kıldınız hatunları mecbur-i zâr  
Arş-ı a'lâ ruh-i Ahmed buldu gamla inkisâr

İtmeyüp Hak'dan hazer hem de Nebî'den hiç hayâ  
İtdiniz bunca ezâyı kahr u zulmi hep revâ

Böyle feryâd eyliyorken Hazret-i şâh-ı velâ  
Âh-ı vâh-ı gulguleyle doldu deşt-i Kerbelâ

Oldu ahfâd-ı Nebi Âl-i Ali gark-ı keder  
Yandı feryâd eyleyüp hep inleyüp cümle beşer

İşte bu fil-i fecîa nüh felek ağlaştılar  
Arş-ı a'lâda melekler karalar bağlaştılar

Böyle bir zulm-i fecû görmedi çarh-ı cihân  
Ağlayan kerrubiyana peyrev oldu âsümân

Fâhira ben ki muhibb-i Âl-i Beyt-i Haydar'ım  
Hem hanîfî müslümânım bende-i peygamberim

Bu elemle ağlarım âh eylerim her ân u în  
Düşmenimdir lâ'net olsun Âl-i Mervân-i laîn

Eylerem her vech ile her demde ben la'net mezîd  
La'netullahi Yeziden ve alâ Âl-i Yezid

(Bandırmalizade Seyyid Yusuf Nizameddin, *Mersiye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ*, Baskı yeri yok 1339, s. 5-7)

## **Mersiye**

Ağla ey dil ki bugün zulm-i firâvân oldu  
Gül-i gülzâr-ı Nebi soldu perişân oldu  
Bu işe ins ü melek cümlesi nâlân oldu



Ehl-i Beyt'e bu zaman gör ki ne tuğyân oldu  
Hânedân-ı Nebevî âh ile sûzân oldu

Zümre-i ehl-i şikak etdi inâdın i'lân  
Hânedân-ı Nebevî oldu garîk-ı ahzân  
Ağlayub mâtem eder kimde ki vardır imân  
Bu işe yandı bütün âh edereke halk-ı cihân  
Ağladı şems ü kamer inledi hem kerrûbiyân

Etdiler âl-i Yezîd kizb ederek nakz-ı uhûd  
İşte bu vâkı'a-i kerb-i belâ oldu şühûd  
Düşdü hâk-i siyehe sâye-i sultân-ı vücûd  
Nur-i çeşmân-i Ali nûr-i Fuâd-ı Mahmûd  
Eylemişken anı Kur'ân ile tebcil ma'bûd

Girye-nâk etdi, bizi bu fi'l-i a'dâ  
Eyledi dâll ü mudıl anları hep hubb-i sivâ  
Biz nasıl etmeyelim la'neti her demde sezâ  
Tığ-i tahkîre hedef oldu hafîd-i Tâhâ  
Titredi yâreli bir kuş gibi rûh-i Zehrâ

Hayf kim kıydılar ol şâha bugün kavm-i Yezîd  
Etdiler zulm ü şekavetleri ol rütbe mezîd  
Teşne-leb eylediler tığ-ı ihânetle şehîd  
Hançerin çekdi hücûm etdi o dem Şimr-i pelîd  
La'netullâhi yeziden ve alâ Âl-i Yezîd

Ümmü Gülsum yetişüp âh ederek etdi fiğân  
Gördü ki re's-i Hüseyin hâk üzerinde galtân  
Zeynep olmuşdu Sekine'yle beraber giryân  
Âl ü ahfâd-ı Nebi cümlesi zâr u nâlân  
Lerzededen sanki harâp oldu bütün kevn ü mekân

Bu ne udvân ki Yezîdan ana vermez idi âb  
Âl ü evlâd-ı Nebî oldu umuman bî-tâb  
Şehribânu ediyor zümre-i Süfyân'a hitab  
Ederek la'neti bir tavr-ı elemle işrâb  
Dedi ey kavm-i Yezîdan size gelmez mi hicâb

Bu idi nur-i uyûn şerefâ necm-i safâ  
Bu idi rûh-i Ali zübde-i erbâb-ı vefâ  
Bu idi cevher-i pâkize-i rûh-i Zehrâ  
Bu idi nesl-i Nebî dürre-i mahbub-i Hudâ  
Bu idi bize vasî eylediniz şimdi cüdâ

Fahr-i âlem ki anın ceddini teşkil ediyor  
Hazret-i Hakda anı lutf ile tebçil ediyor  
Hem de Kur'ân-ı Kerim'inde tescil ediyor  
Zât-ı âlîsini her vech ile tahlil ediyor  
Zâtını mevkiini hasılı tafdil ediyor

Gerden-i bûse-geh-i mihr-i risâletdi anın  
Ârızî cilve-geh-i nûr-i velâyetdi anın  
Gözleri sâğar-i ser-şâr-i nübüvvetdi anın  
Deheni gonca-i gülzârı şeriatdı anın  
Sözleri zübde-i esrâr-ı hakikatdı anın

Bu ne zulm ne cefâdır hele ey kavm-i anîd  
Şüphe yok olmuşsunuz lutf-ı ilâhiye baîd  
Emr-i Hakkı bırakıp oldunuz etba-ı Yezid  
Etdiniz Âl-i Resûle o kadar zulm-i şedîd  
Hurmeti vacip iken kahrı revâmı teşdîd

Müteveccih olarak Kabe'ye ol nesl-i Betûl  
Dedi ey ceddi eyâ şâh-ı Resul  
Bize gör ki ne ezâ eylediler kavm-i cehîl  
Taş da olsa bu kadar kahrı eder miydi kabul  
Ne revâ kanlara mağrûk ola mâderle oğul

Böyle söylerken yetişdi Zeyneb-i âlî-fehâm  
Gördü uryan seririnde yatmada şâh-ı hü mân  
Hâke düşmüş kan ile galtândır şâh-ı imam  
Kıldı bir nevha o demde oldu âlem pür-zulâm  
Hep nidâ-yı vâh-ı Hüseynâ ile cihân doldu tamâm

Eylemişdi nur-i ayn-ı Murtazâ terk-i diyâr  
Olmuş idi vasıl-ı zat-ı Huda-yı Kird-gâr  
Her kimin imanı varsa âh eder bî-ihdiyâr

Nâle vü âh u fiğanla cism-i zârın dâğ-dâr  
Afveder cürm ü günâhın la-cerem perverdigâr

Fâhırâ ser-tâc-ı uşşâkdir Hüseyin-i Kerbelâ  
Haste-gân-ı aşka tiryâkdir Hüseyin-i Kerbelâ  
Muktedâ-yı enfüs ü âfâkdir Hüseyin-i Kerbelâ  
Vech-i pâk-i Hakka müştâkdir Hüseyin-i Kerbelâ

(Bandırmalizade Seyyid Yusuf Nizameddin, *Mersiye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ*, Baskı yeri yok 1339, s. 3-4)

## DIMIŐKÎ

(Dođ. ?—Ölm. ?)

Kimliđi hakkında bilgi bulunamamıŐtır. 18. yüzyılda yaŐayan bir BektaŐi Őairidir.

Ben mevali meŐrebim her demde direm yâ Hüseyin  
Tiđ-ı gamzen sînemi çâk eylemiŐdir yâ Hüseyin

Sînede çekdiđim elifler dađlar yaktım Őehâ  
BaŐ açık yalın ayak abdâlın oldum yâ Hüseyin

Alma ben derviŐin âhın bana gel rahm eyle kim  
Mâtem-i hecrinle oldum derd ile eyvâ Hüseyin

TeŐne oldum Kerbelâ-yı râh-ı aşkında senin  
Dimedin la'lin meyinden bir içim su mâ Hüseyin

Yine abdâl oldu derdinle DımıŐkî derdmend  
Çađırup her ruz u Őeb der âh Hüseyin vâ Hüseyin

(S. N. Ergun, *BektaŐi Őairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1955)

## NECEF

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Kimliği ve çevresi hakkında bilgimiz yoktur. 18. yüzyılda yaşayan bir Bektaşî şairidir.

Çok zamandır görmedim zibâ cemalin yâ Hüseyin  
Ol sebepten oldu çeşmim çeşmesi deryâ Hüseyin

Kerbelâ-yı aşk içinde baş açık abdâl var  
Sineme çektim elifler kâmetin çün yâ Hüseyin

Dâğ-ı aşkınla beni mahşerde görüp ehl-i derd  
Cûş idüp göğsün döğüp her dem dediler yâ Hüseyin

Sen kemân ebru gamından atmağa âh okların  
Başıma kirş eyledim kaddimi kıldım yâ Hüseyin

Hulk ile sen Hayderîsin hem müjendir Zülfikâr  
Bu Necef kemter kulun Kanber gibidir yâ Hüseyin

(S. N. Ergun, *Bektaşî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1955)

## BELİĞ

(Doğ. ?—Ölm. 1758)

Yenişehir/Fener'de doğdu. İyi bir eğitim göndü. Akovalıza-  
de Ahmed Hatem Efendi'den ders aldı. Gençliğinde İstanbul'a  
geldi. Tekrar Yenişehir'e döndü. Klavrata Yeni ve Eski Zağra  
kadılığı görevlerini yürüttü. Rumeli ve Mora valilikleri yaptı.  
Divanı basılmıştır.

### **Mersiye-i İlm-i Efrâz-ı Sufûf-ı Kurretü'l-Ayn-i Resûl-i Kibriyâ A'nâ Hazerât-i Hasaneyn Radyallahü Anhümâ**

Kalmaz bu zîr-i çarhda herkes olur hebâ  
Eyler şikeste dâneleri devr-i âsiyâ

Pâ-mâl-i esb-i gam olalı cism-i lâgarim  
Dâğ urdı sinem üstüne tamgâ-yı nakş-ı pâ

Nâhun değil bu pâ vü yedimde ayân olan  
Uc verdi böyle nevk-i ser-i deşne-i kazâ

Bir turfadır ki sâye güzâr olsa çeşmime  
Olur serimde erre-i âhen per-i hümâ

Bâlâ-yı heft-târeme pertev-feşân iken  
Kandil-i necm-i bahtımı çarh etdi bi-ziyâ

Bi-berk ü bâr-ı mezra-ı dehrim ki dâname  
Eyler hurûş-ı cünbiş-i dil kâr-ı âsiyâ

Şemşir-i ser-tîz gibi cismim dü-nîm ider  
Etsem eğer ki bâliş-i zer-dûze ittikâ

Eyler vücûduma düm-i akreb gibi eser  
Şefkat-nigâh-ı cünbiş-i müjgân-ı akraba

Sinemde şerhalar çekilüp tığ-ı gadr ile  
Oldu sahâif-i rakam-ı mustar-ı anâ

Olsam fütâde çeşmine mûrun bu za'f ile  
Eyler o demde çeşmini pûşide-i edâ

Zâl-i sipihre mihr ile meh aynun olmasa  
Görmezdi cism-i lâgarımı etmeye cefâ

Reng-i cünûn-ı gam yine gül-gûne-rîz olup  
Sevdâ-yı pâ-yı mağz-ı serm etdi pür-hunâ

Vermez giyâh-i huşkuma neşv ü nümâ eğer  
Geşt-i emelde olsa revân çeşme-i bekâ

Gehvâre olsa tıfl-ı dile pür-sebât olur  
Deryâ-yı cünbiş-efgen-i sim-âb-ı pür-cilâ

Dest-i felekde meh gibi sad-nâhun olsa da  
Pür piç-kâr-bid ile olmaz girih-güşâ

Bulsa fûrûğ-ı mevc-i sitâremle terbiyet  
Olur hâlîde pâ-yıma her sebze-i giyâ

Süzân-ı berk-ı âfet olur berg-i dâname  
Hirmen-geh olsa merdümek-i dide-i hümâ

Âb oldu zîr-i seng-i cefâda kalıp dilim  
Mânend-i âb-ı gevher-i sâf-ı girân-bahâ

Bir zahma bahye olmadı ömrüm resenleri  
Mahv oldu zîr-i payda çün târ bu riyâ

Sad-âh zahm-ı hançer-i masmûm-ı mihnete  
Kim yok derûn-ı etebbâda bir devâ

Amma ki erganûn-i nevâhâ-yı çarhdan  
Mînnetle olmazam yine hâhinde-i nevâ

Def gibi gûş-ı cân açarım kavlı-i mutribe  
Olsam ne denlü sille hûr-ı dest-i müddeâ

Çak olsa sine ma'den-i âhen-rübâ gibi  
Bir söz etmem atlas-ı gerdünden recâ

Farkım şikeste olsa misâl-i ser-i hibâb  
Kılmam o demde kâse-i fağfûr-veş sadâ

Dâğ-ı derûnı kâse-i der-yûze etmeden  
Olmaz niyâz-ı feyz-i şehen-şâh-ı Kerbelâ

Ol şâh-ı âb-rûy-ı hilâfet ki âsumân  
Semm-i semend-i rif'atine oldu çehre-sâ

Ol şâh-ı taht-ı mülket-i ma'nâ ki eyledi  
Çârûb-ı meclisi müjesin dîde-i hümâ

Sultân-ı Kerbelâ ki anın zât-ı pâkidür  
Genc-i tılsım-ı gevher-i esrâr-ı enbiyâ

Revnak-fezâ-yı dîde-i Âl-i Muhammedi  
Pertev-mümâ-yı mahfil-i vâlâ-yı etkıyâ

Nakd-i fûrûğ-ı bâsıra-i dîde-i Betûl  
Kandil-i nûr-ı merdümek-i ayn-i Murtazâ

Fart-ı keremle teşne iken oldı sineden  
Hûn-ı ciğerle âb-dih-i hançer-i kazâ



Mânend-i serv makdemini üstüvâr edip  
Oldı mukim-i bağçe-i Me'men-i Rızâ

Seyl-i revân-ı tünd-i havâdisle oldu güm  
Dürr-i sadefce-i kerem-i kulzüm-i Hudâ

Sad-âh kim ol gül-bün-i bâğ-ı velâyeti  
Pejmürde eyledi sitem-i ceş-i eşkiyâ

Bi-âb ol şehin leb-i gül-bergi çâk olup  
Hûn-ı ciğerle gonce gibi kıldı iktifâ

Sad-çâk olur bu mâtemi gûş eyleyen gönül  
Pür-girye eyler ayn-ı serabı bu mâcerâ

Cûş eyleyen serâb değıldür o arsada  
Huş itdi âbı âteş-i âh-ı ulü'l-abâ

Bârân-ı seyl-i ebr değıldür revân olan  
Yâd eyledikçe ol demi eyler felek bana

Sanman şafak ki mâtem için çarh eder müdâm  
Hûn-ı ciğerle câme-i peşminesin tılâ

Mâh-ı Muharrem'in kad-i ham-küştesi gibi  
Bu mâtem etdi kâmetini âlemin dü tâ

Olsun bu matla'-ı sühan-ı pâk-i tâb-dâr  
Pür-piç-i tâb'a nâhun-ı tîz girih-güşâ

Ey kâ'inâta hâk-ı derin cây-ı ilticâ  
Vey nakş-ı bûse gevçe-i lutfunda nakş-ı pâ

Gerd-i elemle eyledim âlüde sinemi  
Kim bih-i aşkın ola derûnumda cilve-sâ

Çekdim derûna kâfile-i hayl-i mihnetin  
Oldu o hayle cünbiş-i dil nâle-i derâ

Tâk-ı sipenç-i hâtıra yazdım muhabbetin  
Şengeref-i la'l-i sûde olup hâk-i Kerbelâ

Mânend-i Zülfikâr-ı düta olsa kametim  
Aşkın eder beni yine bir merd-i lâ-fetâ

İksir-i hâk-i râhını kehhâl-i rûzgâr  
Ayn-ı alîle eyledi minnetle tûtüyâ

Etdi hayâl-i teng nebât-ı leb-i terin  
Gül-zâr-ı der-i dide-i uşşâka tengnâ

Olsun çerağ-ı mürde-i dil kim ki etmeye  
Hem-çün sipend âteş-i aşkında can fedâ

Mânend-i mis ayar mı olur dem-â-dem ayân  
Her kim ki gubâr-ı râhını eylemezse kimya

Ya vârisü'l-eimme veya eşrefü'l-ümem  
Ya menba'-ı kerâmet veya ahsenü'l-verâ

Fermân olursa dergeh-i adlinde eyleyim  
Hûn-ı ciğerle rihte-i reng-i iştikâ

Ummân-ı ma'siyetde edip gavta-kârlık  
Oldu habâb-ı mâ gibi dil mâil-i hevâ

Alât-ı şevkin üstüne lertzân olur gönül  
Mânend-i tâziyâne-i tanbûr-ı pür-nevâ

Şah üzre görse bir gül-i hamrâyı dil sanur  
Saki elinde bâde-i câm-ı elem-revâ

Gül itse nağmesin ser-i tasvîr-i nakş-ı Çin  
Ol dem olurdu kâse-i çin-i pür-sadâ

Piçide oldu dâmen-i pâkine hâr-veş  
Kaddim egerçi eyledi ol meh benim dü tâ

Eyler tavâf-ı Ka'be-i kûyî bu dîdeme  
Hâhişle mil sürmeyi bir abanüs asâ

Bir taze nağme-keşle olur murğ-i dil şikâr  
Olmaz nevâ-yı çeh çeh-i bülbüle âşinâ

Gönlüm esîr-i zülf-i bütân eyleyip beni  
Dâm-ı belâdan eylemedik sa'y edip rehâ

Ez-cümle fart-ı keş-me-keş-i rüzgârdan  
Mihnetle oldu hemçü keman kâmetim dü tâ

Ey pâdişâh-ı kişver-i ma'nâ şitâb edip  
Geldi ümid ile der-i vâlâna bir gedâ

Deryüz-kâr-ı küçe-i ihsânın olmuşum  
İksîr-i nakd-i lutfun ile eyle pür-nevâ

Der-beste etme dergeh-i lutfun ki eyledim  
Gülmih-i bâb-ı merhametin dîde-i recâ

Güm-râh eder bu vâdi-yi pür-gamda reh-zenâm  
Lutfun eğer ki bendene olmazsa reh-nümâ

Bi-tâb kaldı tevsen-i dil ile hem-inân  
Şefkat-resâ-yı bedraka-i himmetin ana

Tomâr-ı nazmı tayy ederek vaktidür Belîğ  
Gül-gonce gibi ola güşâde kef-i duâ

Tâ kim bu heft-künbed-i devvâr-ı nil-gûn  
Bâlâda devr ede nitekim beyza-i hümâ

Kandil-i nûr-türbe-i vâlâna can atıp  
Ervâh-ı kudsiyân ola pervâne dâimâ

(Belîğ, *Divan-ı Belîğ*, İstanbul 1258, s. 3-5)

## HÂŞİM

(Doğ. ?—Ölm. 1783)

Bandırmalı Yusuf Ziyaeddin Efendi'nin oğludur. Babasının vefatından sonra Bandırmalı Tekkesi'ne şeyh oldu. Celvetiliğin Hâşimiyye kolunu kurduğu söylenmektedir. Bir ara Melamiliğe ve Bektaşiliğe meylecti. Celveti mensupları tarafından dışlandı. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Ey gönül gel mâtem it kim Kerbelâ'nın günidür  
Ehl-i aşkın isteği hep hânedanın hûnidür  
Al ü evlâd-ı Hüseyin'in etkıyânın rûhudur  
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ'nın günidür

Ger der isen ben muhibb-i hanedânım ey habib  
İt Yezide la'neti itme tevakkuf ey garib  
Gir gürûh-ı âşıkâna olgıl ey canım rebîb  
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ'nın günidür

Gel bu mâha it ri'âyet terk-i şürb eyle dilâ  
Kıl hazer gel olma münkir başına iner belâ  
Böyle yazmışdır savâik-ı lâ-din gelsün sala  
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ'nın günidür

Her kimin imânu varsa bu zaman eyler zuhur  
Derd-i mâtem ateşiyile ciğerin eyler buhur  
Hubb-i Haydar gayretinde Hâşim'â itme kusur  
Gel gönül gel mâtem it kim Kerbelâ'nun gündür

(Hâşim, *Divan-ı Hâşim Efendi*, İstanbul 1252, s. 48)

## Mersiye

Besmeleyle hamd ü şükre mazhar oldu Mustafâ  
Böyle zâtı hânedânın kim ide medh u senâ

İmtisâl-i emr için sallû aleyhim ve's-selâm  
Sallallahümme sellim rûh-i külli'l-enbiyâ

Mustafâ'nın râhına âşık olan rûh-i alâ  
Âl-i evlâdına bir bir et salat ile senâ

Hem Muharrem'de gerekdir terk-i iş ola tamâm  
Kıssasın kerb-i belânın yâd ide subh u mesâ

Bu kasidem ehl-i beytin râhına oldu zimâm  
Cân ü dilden kim okursa bulur elbetde beka

Rûh-i Ahmed'den muhabbet isteyen âşık müdâm  
Okuya ebyâtımı tertibi üzre tâlibâ

Es-salât ey nûr-i zât-ı kibriyâ hayrû'l-enâm  
Ve's-selâm ey kün fe-kânın mazharı nûr-i vefâ

Es-salât ey mazhar-i küll-i hakikat es-selâm  
Kavl-i Hak şânında nâzil Hel Etâ hem lâ fetâ

Es-salât ey yâr-i Ahmed ümm-i Zehrâ ve's-selâm  
Hazret-i Kübrâ Hadice cânîşîn-i Mustafâ

Es-salât ey ümm-i sıbtın tâc-ı eşrâf ve's-selâm  
Zevce-i Hayder-i Betül Fatıma hayrû'n-nisâ

Es-salât ashâb-ı hayrın cümlesine ve's-selâm  
Her biri ehl-i kesâyâ oldular avn-i Hudâ

Es-salât ey zehr-i a'dânın şehidi ve's-selâm  
İsm-i hulkîde Hasan'dır nur-i çeşm-i Murtazâ

Es-salât ey vâris-i ilm-i nübüvvet ves-selâm  
Hutbe-i ümmü'l-kitâbdır hem şehîd-i Kerbelâ

Es-salât ey ekber-i evlâd-ı Şebbîr ve's-selâm  
Nâm-ı Zeyne'l-Âbidîn hem mefhar-i âl-i abâ

Es-salât ey Bâkır-ı'ilm-i Muhammed ve's-selâm  
Câbirile cedd-i pâkinden selâm erdi ana

Es-salât ey fahr-i ümmet sad-hezârândır selâm  
Caferü's-Sâdık imâmü'l-evliyâ Şemsü'd-Duhâ

Es-salât ey seyf-i kudret hem yedullah ve's-selâm  
Mûsî-i Kâzım veliyyü'l-mü'minîn sâhip atâ

Es-salât ey rükn-i erkân-ı imâmet ve's-selâm  
Arz-ı Beyzâ meşhedi nâmı Ali'dir hem Rızâ

Es-salât ey ehl-i irfânın cevâdı ve's-selâm  
Şân-ı şöhretde Muhammed'dir Takî sâhib-velâ

Es-salât ey mahzen-i nûr-i hidâyet ve's-selâm  
Bu'l-Hasan sırr-ı Ali hakkâ Nakî hayrû'l-verâ

Es-salât ey ehl-i Hak sâhip livâsı ve's-selâm  
Cünd-i vahdet askeridir Zülfikâr-ı seyf-i lâ

Es-salât ol hâtemü'l-esrâra bizden ve's-selâm  
Nam-ı Mehdî'dir zamânın sâhibidir dâimâ

Her nefes olsun şerîat ehline bizden selâm  
Ehl-i beyt-i Mustafâ'ya eylediler iktidâ

Ma'rifet ehline bizden ma'rifet üzre selâm  
Nûr-i vech-i muktedâyı bildiler kim hak-nümâ

Hakka mirâtdır hakikat ehline bizden selâm  
İlm ü kudretle tamâmen buldular hayyü bekâ

Hâzıran gayben erenler şânına bizden selâm  
Cehl-i inkâr zulmetine oldular nûr u ziyâ

Haricîdir hem münâfık bil Betûl'e cevri eden  
Şâhidim ashâb-ı Kur'an kavlı-pâk-i müctebâ

Fâtıma Haydar Hasan'la hem Hüseyin'in şânına  
Hâülâ-i ehl-i beytî dedi şâh-ı enbiyâ

Bunları taht-ı kisâyâ aldı hem dedi Resûl  
Bunların neslinden olmaz ilm-i hak Kur'an cüdâ

Haşre dek tâ âb-ı Kevser nûş olunca bunların  
Nesl-i sulbünden gelir her bir İmâm-ı muktedâ

Hâşimâ geldi Muharrem zevk-ı şevk ola harâm  
Hânedânın hurmetiçün ola icrâ mâcerâ

Her kim isterse makâm ola ana Dârü's-selâm  
Ehl-i Beyt'in aşkına öz varlığın eyler fedâ

Tercümân-ı Âl-i Tâ-hâ'dır bu nazm-ı hoş-edâ  
Dinleyenler okuyanlar Hakla bulur likâ

(Hâşim, *Mersiye-i Bandırmalızade Hâşim Baba*, Süleymaniye  
Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no. 4721, vk. 1b-2b)

## KÂNÎ

(Doğ. 1712—Ölm. 1792)

Tokat'ta doğdu. 40 yaşına kadar Tokat'ta kaldı. Mevlevi tarikatına intisap etti. Trabzon'dan İstanbul'a gelmekte olan Hekimoğlu Ali Paşa'ya sunduğu kaside nedeniyle İstanbul'a getirilir. Divân-ı Hümayun Kalemî'ne yerleştirilir. Ali Paşa'nın sadareten ayrılması üzerine Divan Katibi olarak Silistre'ye gider. 1782 yılında İstanbul'a döner. Yeğen Mehmed Paşa'nın bazı sırlarını ifşa etmesi nedeniyle idamı istenir. Affedilerek Limni adasına sürgün edilir. Ömrünün sonlarına doğru affedilerek İstanbul'a döner. Divanı basılmıştır.

### Der Mersiye-i Hazret-i Hüseyin Radıyallahu Anh

Felek felek felek ey asmânîsi kahrın  
Felek felek felek ey nâgehânisi zehrin

Felek felek sen o mısın ki Kerbelâ içre  
Kesip emânını şeh-zâde-i velâ behrin

Elinde âh helak eyledin o şeh-zâdı  
Bir aslı nesli ne-dânişte-i siyeh çehrin

Adavetin ne idi teşne-leb helâk itdin  
Esirgedin suyunu Kerbelâ'daki nehrin



Felek senin de aceb yanına kalır mı bu iş  
Yahud sitemle mi zehrin çeker misin dehrin

Hevâ-yı germ-i temûz-ı sitemle soldurdun  
Şükûfte güllerin ol ravz-ı nâficü'z-zehrin

Üşürdün ol yere âhû-yı çin-i ikbâlin  
Seg-i derendelerin başına dih ü şehrin

Kim idebilse gerek karşılıkla tedbirin  
Bu sîg-nâk-i devâhî-i kâsımu'z-zahrın

Senin bu mu hünerin ki zebûn idersin hep  
Asîli destlerinde sülâletü'l-ahrın

Bu işleri düşünürmüşsün ey sipîhr-i gaşûm  
Gözün yumulmaz idi daimi idi seherin

Ne sır bu yüzü kızarmaz utanmaz ar itmez  
Yanında hufyesi birdir bu sırrile cehrin

O hanedana ne idi adaveti Kânî  
Ne itdi idi ana şâh-zâdesi Fahrın

(Kânî, *Divan-ı Kânî*, Bayezid Kütüphanesi, Veliyyüddin Efen-  
di, no. 3668, vk. 36a)

## ZARÎFÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1795)

Ömer Zarîfî Efendi, Rusçukludur. Sa'dî tarikatı şeyhlerindedir. İrşat görevi yürüten bu zat aynı zamanda hattattır. Bir kaç adet Mushaf-ı Şerif yazmıştır. Rusçuk'taki Bey Mezarlığı karşısındaki Tombul Camii haziresinde medfundur. *Divan'ı* ve *Nasihât-nâme* adlı iki eseri vardır.

### Mâtemiyye Berâ-yi Şehîd-i Kerbelâ

Eyâ mü'min karındaşlar Muharrem'de kılın mâtem  
Akıdub kan ile yaşlar Muharrem'de kılın mâtem

Muhammed Mustafa için Aliyyü'l-Murtaza için  
Şehîd-i Kerbelâ için Muharrem'de kılın mâtem

Olup ayn-ı cem âşıklar yüreği nâra yanıklar  
Gelüp bir yere sadıklar Muharrem'de kılın mâtem

Aluben eline taşlar döğünüz sine vü başlar  
Akıdup dideden yaşlar Muharrem'de kılın mâtem

Cemâlin arz idübdür gül anınçün zâr eder bülbül  
Giyinüp câme-i gülgül Muharrem'de kılın mâtem

Firâk-ı Kerbelâdır bu gönülde mâverâdır bu  
Dükenmez macerâdır bu Muharrem'de kılın mâtem

Bugün derya gibi cûş et özünü gel ferâmûş et  
Erenler pendini gûş et Muharrem'de kılın mâtem

Dilersen abd ü hâs olmak dilin imanla dolmak  
Dü âlem izzetin bulmak Muharrem'de kılın mâtem

Bükâ-i derd ü firkatle hazîn olup melâletle  
Zarîfi gibi hasretle Muharrem'de kılın mâtem

(Zarîfi. *Divan-ı Zarîfi*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 3863, vk. 27)

### **Mâtemiyye Mâh-ı Mâtem Berâ-yı Şehîd-i Kerbelâ**

Sende giryan oliserdir hâs u nâs  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ  
Sende olur firkatıyla ulu yas  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Sende göçdü nur-i ayn-i Mustafa  
Sende göçdü zâde-i şîr-i Hudâ  
Sende göçdü ol şehid-i Kerbelâ  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Sende ağlar ins ü cin peri melek  
Sende eyler cümlesi Hakk'a dilek  
Sende ağlar necm ü mâh-ı nüh felek  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Sende mahzun oliser şâh u gedâ  
Sende düşer âleme hüzn ü bükâ  
Sende giyer yas donun arz u semâ  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Tâ ezelden böyle imiş yazısı  
Kerbelâ'nın hem şehid hem gazisi  
Sende göçdü Fatma ana kuzusu  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Yaraşır giryân ola nasiyle âm  
Anın ile bulurlar tâ nik-nâm  
Sende gülmek âşıkâ ayn-ı haram  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Gel Yezid'i etme teşbih özüne  
Kan ile yaşlar revan et yüzüne  
Sürme çekme ey karındaş gözüne  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Yinür onuncu günü âş  
Onbirinci günü olur tırâş  
Sende âşıklar döker kan ile yaş  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Sende doldu hüznile arş ü zemin  
Ağladı hem rahmeten lî'l-âlemîn  
Sende giydi yas donun Cibrîl Emin  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Kalb-i kara yüreği seng-i hadid  
La'netullahi ala kavmin Yezid  
Âh Hüseyin'i kıldılar susuz şehid  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Heft-deryâ didesin nem eyledi  
Cümle zî-rûh yaşların yem eyledi  
Dâğ u taşlar sende mâtem eyledi  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

Dağlar yakup vücudum dağlarım  
Çağlarım giryân oluben çağlarım

Ađlarım âşık Zarîfî ađlarım  
Hasretâ ey mâh-ı mâtem hasretâ

(Zarîfî. Divan-ı Zarîfî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,  
Türkçe Yazmalar, no. 3863, vk. 27-29)

## NEŞ'ET

(Doğ. 1735—Ölm. 1807)

Edirne'de doğdu. Musikişinas Ahmed Refîâ Efendi'nin oğludur. Babasıyla birlikte hacca gitti. Dönüşünde Konya'ya uğrayarak Mevlevî sikkesi giydi. Eğitimini İstanbul'da tamamladı. Farsça öğrendi, hüsn ü hat çalıştı. Bursalı Nakşî şeyhi Emin Efendi'ye bağlandı, ondan halifelik aldı. Birçok öğrenciye Farsça dersleri verdi, Mesnevi okuttu. Şairliğinden daha çok hocalığı ile tanındı. İstanbul'da öldü. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Hazret-i İmâm Hüseyin

Ey çeşm uyan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey cism-i cân ağla İmâm Hüseyin için  
Ey dil hemân ağla İmâm Hüseyin için  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

Der-pîş idüp de vak'a-i Kerbelâ'yı sen  
Yâd eyle Ehl-i Beyt'e olan mâcerâyı sen  
Âl-i Abâ'ya nâzil olan bu belâyı sen  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

Ol nâzenîn ki mehdini Cibrîl gâh gâh  
Cünbân olurdu tâ ide ârâm hâbgâh  
Deryâ-yı hûn içre şinâver olan o mâh  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

Zânû-yı arş sâye-i fahr-i peyâamberân  
Olmuşdı tahtgâh o sultâna bir zamân  
Âğişte hûn u hâk-i reh-i Kerbelâ olan  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

Bir katre eşk-i şâh-ı şehîdân mâtemi  
Gark-âb-ı bahr-ı rahmet ider cümle âlemi  
Yâd eyle Kerbelâ'da olan mâtem ü gamı  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

Neş'et gibi bu sûz-ı derûn ile eyle âh  
Ol sîne-kûb u rûz u şebân eyle âh vâh  
Tûfân-ı eşke gark ola çarh ile mihr ü mâh  
Ey dîde kan ağla İmâm Hüseyin için  
Ey seyl-i hûn çağla İmâm Hüseyin için

(Neş'et, *Divan-ı Neş'et Efendi*, Bulak 1252, s. 61-62)

## BEYLİKÇİ İZZET

(Doğ. ?—Ölm. 1809)

Asıl adı Mehmed'dir. İstanbul'da doğdu. Âmedî Odası'nda çalıştı. Bir müddet sonra Beylikçilik görevine atandı. Beylikçi İzzet adıyla anıldı. Sultan Mahmud, Babıali'ye, cihadı teşvik amacıyla ayet ve hadisleri içeren Hatt-ı Hümayunlar gönderir. Şair, yapılan bu işi hafife alır, "yine ne tür vaaz yazılmış" biçiminde ifadeler kullanır. Bu tavrından dolayı idam edilir. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Müseddes

Ağla ey dide bu Muharrem'dir  
Bende-i hânedâna mâtemdir  
Sinemi şerha-var-ı levmeyle  
Ki bu derd-i belâya mahremdir  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Kâr u girdârın ola subh u mesâ  
Âh u nâle fiğan-ı vâveylâ  
Dilde fikr-i ferah haram olsun  
Var iken bu gumûm her şeb-i tâ  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla



Bu o gündür ki etdi bunda hazân  
Gül-i sad-berk-i gülşen-i î mân  
Lâne-i sabrı dest-i berk-ı gama  
Nice vermez bu demde bülbül-i cân  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Diken oldu gözümde berk-i çemen  
Gülşeni ola zâr-ı beyt-i hazen  
Nahl-i mâtem göründü çeşmime âh  
Bağlarda nihân-ı serv ü semen  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Bu o gamdır ki olmayan mağmûm  
Şâdî-i aşkdan olur mahrûm  
İşde açdım derun-i mahzûni  
Es-salâ ey gumûm eyle hücûm  
Gel gel ey dil benimle kân ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Hubb-i Âl-i Ali ile billâh  
Yandı sînemde nice meş'al-i âh  
Câna hem-râh ola hidâyet-i aşk  
Yoksa bu hâl ile olur gümrâh  
Gel gel ey dil benimle kân ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Ola bu sîne hem-çû lâle-i dâğ  
Sûziş-i mâtem ile dağ be-dâğ  
Kerbelâ macerâsını der-pîş  
Eyleyüp ola çeşm-i ter irmâğ  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Allah Allah ne sırr-ı hikmetdir  
Ki hured bunda lâl-i hayretdir

Cüst-ü cûyi tarika yol vermez  
Çûn rıza dûr-pâş-ı kudretdir  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

Hubb-i Âl-i Ali ile be-devâm  
Ağlayup İzzet gumûm-ı âşâm  
Ola sencîde rişte-i eşke  
Güher-pîşî reh-i salât ü selâm  
Gel gel ey dil benimle kan ağla  
Âteş-i derd ile ciğer dağla

(İzzet, *Divan-ı İzzet Beğ*, İstanbul 1258, s. 6-8)

### **Der Mersiye-i Şehzâde-i Güzîn Nur-i Dîde-i Seyyîdi'l-Mürselîn**

Gurre-i şehri Muharrem'dir bu  
Âh zirâ dem-i mâtemdir bu  
Nîce zâr eylesün derd ehli  
Vakt-i efgân-i de-mâ-demdir bu  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

Dökelim eşkimizi kân idelim  
Gonca veş çâk-i girîbân idelim  
Olsun eflâke resân-ı âh-ı derûn  
Bülbül-âsâ heme efgân idelim  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

Cümle derd ehline mâtem düşdü  
Vakt-i efgân-ı de-mâ-dem düşdü  
Penbe-i dillere aşk ile hemân  
Yanarak nâr-ı mahrem düşdü  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

Vaktidir na'relerin durma hemân  
Yan yakıl âteş-i gamla her an  
Dökelim hep yere biz eşkimizi  
Gelmesün hâtıra hiç emn ü emân  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

Ülfet itsün dil ile derd-i belâ  
Eylesün murğ-ı gönül savt-i nevâ  
Böyle günlerde hemân zâr eyle  
Gelmeye hâtıra hiç zevk ü safâ  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

Verelim tâ-beş-i aşka ruhsat  
Bulsun âh u dilimiz germiyet  
Yanarak yakılarak her şeb ü rûz  
Arşa peyveste ola savt-i İzzet  
Gel gel ey dil-i şeb ü rûz ağlayalım  
Âteş-i gamla ciğer dağlayalım

(İzzet, *Divan-ı İzzet Beğ*, İstanbul 1258, s. 5-6)

## Mersiye

Ağla ey dide Muharrem geldi  
Yani derd ehline mâtem geldi  
Hanedân-ı nebevî hubbiyle  
Dîdeden eşk-i de-mâ-dem gedi  
Yanıyor cân-ı dilim vallâhi  
Bu belâ başıma mübrem geldi  
Meded Allah için ey âl-i Ali  
Ki dile bin elem ü gam geldi  
Bilmezem nişlediğim bu demde  
Gamla hayret bana tev'em geldi

Ger leb-i bestegî-i râh-ı edeb  
Gönlüme cümleden akdem geldi  
İhtiyârım dahi yokdur billâh  
Ki bu sözler dile mülhem geldi

Hasaneyn aşkına rahm et yâ Rab  
Mededin ola tesellî-i kerb

Yok bu mebhasda mesâğ-ı güftâr  
Yani kim akla tecennün-i der-kâr  
Nâz-ı niyâzı ile Hazret-i Hak  
Eylemiş nâz ü niyâzı ızhâr  
İremez gavrine efkâr-ı beşer  
Aczdir bunda meâl-i esrâr  
Lîk mümkün mü efendisine kul  
Olmaya mâtem-i eşk ile nisâr  
Ah yâ Rab sana halim ma'lûm  
Münceli mahzen-i dildir ne ki var  
Yok irâdem ki dil-i mecrûham  
Âteş-i derd-i muhabbetle yanar  
Zât-i pakîn hakkıçün eyle meded  
Şem'-i aşkı dil-i yâremde o yâr

Hasaneyn aşkına olam pür-dâğ  
Ulviyyetle yana dilde çerâğ

Yâ ilâhî bi-hakk-ı âl-i Abâ  
Be-güher rîze-i çeşm-i uşşâk  
Be-ciğer sûze-i erbâb-ı vefâ  
Be-gam-ı sîne-i mâtem-zedegân  
Be-saburî-i kulûb-i üdebâ  
Sad-hezârân-ı tahiyyât ü selâm  
Vâsıl-ı bezm-i şehîdân olan  
Ol iki kurre-i ayn-i îmân  
Nazar-ı merhamet ede kuluna  
Beni bağışla o şehzâdelere  
Ola bu mürde-i endûh-ı ihyâ

Hubb-i îşân ile yansun ciğerim  
Eyleyem dâğ-ı gulâmı peydâ

Hasenyn aşkına ey Rabbi kadîr  
İzzetin ede niyazı te'sîr.

(İzzet, Divan-ı İzzet Beğ, İstanbul 1258, s. 8)





## ZEKÂYÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1812)

Üsküdar Muhafızı İbrahim Efendi'nin oğludur. Eğitimi tamamlandıktan sonra Divan-ı Hümâyun'da katipliğe başladı. Babasının vefatından sonra görevinden ayrıldı, Halveti tarikatına intisap etti. Simav'daki Şeyh Hasan Efendi'den icazet aldı. Üm-mi Sinan Tekkesi şeyhliğine atandı. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Evlâd-ı Ali

Gel Muharrem'dir bu mâtem-gehde gam-nûş ol yürü  
Yâd idüb âlâm-ı dehri mest-i medhûş ol yürü  
Kerbelâ vadilerinde su yerine kan akar  
Mâcerânın hikmetinden sorma hâmuş ol yürü  
İster isen eresin sen de şehâdet bezmine  
Kerbelâ-yı aşka var anda siyeh-pûş ol yürü  
Gel seninle derd ile semt-i cünûna gidelim  
Akl u idâki ferâmuş eyle bî-hûş ol yürü  
Râh-ı hakda seyreyle ma'mûre-i tenden geçüb  
Var melâmet kûçesinde hırka ber-dûş ol yürü

Âteş-i âh-ı seher-gâh ile yak sînende dâğ  
Dâğ-ı sinenden derûnunda uyandır bir çerâğ



Ehl-i derdin çekdiđi yâ Rab bu mihnetler nedir  
Atılan tîr-i kaza ammâ ki şiddetler nedir  
Çarh-ı zâlim zümre-i ahyâre hürmet kalmadı  
Yâ kıyâmet kopmaz ise bu âlâmetler nedir  
Ehl-i aşkı kulzüm-i mihnetde gargâb eyleyüb  
Rûzigârın verdiđi a'dâya ruhsatlar nedir  
Zehr imiş Sokrât-ı dehrin verdiđi dârû deđil  
Sînesinde âl ü evlâdın cerahatler nedir  
Dûn-perversin hele bî-hûde devr itme felek  
Tâliında istikâmet yok bu ric'at'ler nedir

Hâtır-ı ehl-i dili âzürde kıldı rûzigâr  
Âdetidir gonceler pejmürde kıldı rûzigâr

Evliyâdan yücedir şâh-ı şehîdin pâyesi  
Kâb-ı kavseyn-i ev-ednâdan alınmış mâyesi  
Yesrib ü Bathâ'da hurşîd-i tecelli berk urub  
Kerbela toprađına düşdü o nûrun sâyesi  
Cedd-i pâki bâis-i kevneyn olunca ol şehin  
Nola Cibril hâdim olsa rûh-i Meryem dâyesi  
Tâ harîm-i gurbete dökdü şehâdet râyetin  
Mihnet ü cevr ü belâ ol devletin sermâyesi  
Bendegân-i dergehin tâ haşre dek mâtem güzîn  
Düşmanın şâd oldu ey sadr-ı kerem pîrâyesi

Kurretü'l-ayn-ı habîbullaha oldu sad-dirîğ  
Kıldılar ehl-i şekâvet servere bî-had dirîğ

Ey sipihr-i bî-vefâ netdin o mâh-ı enveri  
Evliyânın rehberi Âl-i Abâ'nın serveri  
Hayf ol mazlûma kim nûr-i cemâlinden anın  
Rûşenâ idi çerâğ-ı hâne-i peygamberi  
Kurretü'l-ayn-ı Reûlullah'ı saldın gurbete  
Kerbela hâkinde nâlân eyledin ol dilberi  
Sen murâd-ı Ehl-i Beyt üzre dönerdin ey felek  
Olmadın sâbit kadem bî-hûde dönme serseri  
Rûz-i mahşerde Hüseyin olsa nola sâhib livâ  
Zümre-i hayl-i şehîdânın odur ser-askeri

Şâh-ı iklim-i velâyetdir Hüseyin-i Kerbelâ  
Matla-ı nûr-i kerâmetdir Hüseyin-i Kerbelâ

Bu'l-aceb gerdûn-i dûn ammâ ki dehr-i pür-elem  
Tâ-be-key devr-i muhâlif tâ-be-key kahr u sitem  
Açdı gülzâr-ı nübüvvet iki ra'na gonca gül  
Biri zehr-âşâm-ı mihnet biri gark-ı bahr-ı dem  
Nil olur seyl-i sirişkim derd ile mâtem günü  
Gicesi göz yaşını manend-i deryâ eyleyem  
Bunların tâc-ı saâdetdir gubâr-ı der-gehî  
Başına iren olur iki cihanda muhterem  
Sür yüzün her dem Zekâyî âsitânı hâkine  
Hânedân-ı devlet-i Âl-i Abâ'dandır kerem

Her nefesde eylesün yüz bin salât ile selâm  
Ehl-i Beyt-i Mustafâ'ya Hazret-i rabbü'l-enâm

(Zekâyî, *Divan-ı Zekâyî*, İstanbul 1258, s. 31-33)

### Mersiye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Gel Muharrem'dir Necef vâdilerin yâd et dilâ  
Yâreler aç sînen üzre tâ bilinsün mâcerâ  
Kareler giy ehl-i imânın gazâsı vaktidir  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı tutup eyle bükâ  
Eşkiyâdır şüphesiz Âl-i Abâ'ya zulm eden  
Ol adûlardan teberri farz-ı ayn oldu sana  
Gûş idüb bu kissa-i cân-sûzu aklın aldırır  
Nice cânın vermeye bu derdle ehl-i vefâ  
Fikr idüb bu hâli insâf eyle Allah aşkına  
Zerre imânı olan kalbinde verir mi rıza

Ben şehîd-i Kerbelâ'nın yoluna can vereyim  
Tek o şâhın hâk-i pâyi devletine ereyim

La'net ol kavm-i pelîde bunca efsûs eyledi  
Rahmetinden anları Allah me'yûs eyledi

Dâğlardır sînesinde çarh-ı gaddârın nücûm  
Şol nedâmetden ki kaddin bükdü ma'kûs eyledi  
Şem'-i bezm-i hânedânı haşre dek yansun deyu  
Kubbe-i gerdûn-i sâni' şekl-i fânûs eyledi  
Sen katil-i tîğ-ı a'da etdin ey zâlim felek  
Ol şehi kim Fahr-i Âlem gerdenin bûs eyledi  
Kanı yerde kalmadı erişdi seyf-i intikâm  
Hamdülillâh devlet-i Mervân'ı menkûs eyledi

Sinesinde cevher-i îmân olan ehl-i yakîn  
Mihnet-i Âl-i Resûlullah'ı ansın ağlasın

Çekdiler sancaklar âşıkların ey zü'l-kerem  
Pâdişehsin devletinde oldular sâhib alem  
Haşr olunca kalb-i âşıkda çerâğındır yanar  
Nâr-ı gayret şu'le-i dem âteş-i cân-sûz-i gam  
Cûş iderse şüphesiz nâr-ı cahîmi söndürür  
Rûz-i mâtem Kerbelâ'da dökülen eşk ile dem  
Nola tahrik eylese mehd-i şerifin Cibril  
Nûr-i hakdır kurretü'l-ayn-ı habîb-i muhterem  
Yaralanmış Kerbelâ hakinde nûr olmuş yatur  
Güller açmış cism-i pâki sanma mecrûh-ı sitem

Şerhe şerha sinemi mecrûh eder bu gam benim  
Rûz-i mâtem gözlerimden kan akar her dem benim

Sâilân-ı dergehin kıydı güşâde sad livâ  
Çağrışurlar ruz-i mâtem yâ Hüseyin-i Kerbelâ  
Her biri bir Mâlik Eşter o günde cenk ider  
Bendeğânın kıldılar a'dâ ile nice gazâ  
Ehl-i Beyt'in serveri Âl-i Resûl'ün seyyidi  
Serv-i bâğ-ı lâ-fetâ sıbt-i Habîb-i Kibriyâ  
Âl u evlâdın gamıyla yandı mecrûh oldu dil  
Ben dahî yansam yakılsam sîne-çâk olsam nola  
Cânına la'net o kavmin kim Hüseyin'e kıydılar  
Kûfe şehri yere geçsün itmediler iktidâ

Âh dest-i zâlîme dûş oldu ol şâh-ı harem  
Bî-vefâlardan erişdi akîbet cevri ü sitem

Âb-ı rûyî hürmetine yaradılmışken cihân  
Bir içim su vermediler Ehl-i Beyt'e zâlimân  
Bir içim su içmedi bî-hûde aksun akmasun  
Kaşkî nehr-i Fırat'ın yerine kan aksa kan  
Âşıkânın dūd-i âhiler ki eflâke çıkar  
Sanma ebr ü yâ sehâb oldu semâda sâyebân  
Gözü yaşî olsa eflâkin nola inen matar  
Ağladı ol mâtem için cümleten kerrûbiyân  
Cân fedâ eyle Zekâyî Şâh-ı Merdân aşkına  
Cümle erbâb-ı himem terk etdiler bu yolda cân

Şehr-i ilm dedi çün ol mefhar-i ins ü melek  
Ol şehen-şâhın kapusu kelbiyim bî-reyb ü şek

(Zekâyî, *Divan-ı Zekâyî*, İstanbul 1258, s. 11-13)

### **Mersiye-i İmâm Hüseyin Radıyallahü Anh**

Bî-vücûd ol ey gönül ehl-i fenâya hem-dem ol  
Bezm-i hâs-ı sohbet-i erbâb-ı aşka mahrem ol  
Geç bu fânîden kamû âlâyiş ü lezzetden  
Terk-i sûret eyle manâ âleminde âdem ol  
Arzû-yı mâsivâ kaydın gönülden kat' idüb  
Hırka-i fakr ü fenâda fâriğ-i dü âlem ol  
Hakkolunsun var ise sînende âsâr-ı sürür  
Gel Muharrem'dir bu günde sîne-çâk ol pür-gam ol  
Mâh-ı nev sanma felek kıldı küşâde bir alem  
Sende derd-âlud-i evlâd ile ehl-i mâtem ol

Dâğ dâğ oldu Hüseyin'in mâtemiyle sîneler  
Çâk çâk oldu dil-i uşşâk-ı çün âyîneler

Ey sipihr-i bî-vefâ cevri-i firâvân eyledin  
Kerbelâ hâkinde zulm ile nice kan eyledin

Kurretü'l-ayn-ı resûl-i teşne-leb kıldın şehîd  
Ehl-i Beyt-i Mustafâ'yı zâr-ı giryân eyledin  
Eyledin nehr-i Fırat'ı anlara ayn-i serâp  
Sâkiyân-i kevseri dünyada atşân eyledin  
Eyleyüp pejmürde gülzâr-ı kerâmet goncasın  
Hayf kim dest-i melâmetle perîşân eyledin  
Nâ-murâd etdin dü kevnin pâdişâhın ey felek  
Sen bu kec-rev devr ile ammâ ki isyân eyledin

Dâğ dâğ oldu Hüsey'nin mâtemiyle sîneler  
Çâk çâk oldu dil-i uşşâk-ı çün âyîneler

Özge âteşdir belâ-yı Kerbelâ'nun mihneti  
Âdemin tâş olsa da kalbi götürmez tâkati  
Seller gibi revân oldu dem-i Âl-i Resûl  
Âh kim bilmem nedir bu mâceranın hikmeti  
Nûr-i çeşm-i Murtazâ'yı neyledin ey çarh-ı dûn  
Şem'-i cân iken çerâğ-ı hânedân-ı devleti  
Cismini Şâh-ı Şehîdân'ın adû pür-zahm idüb  
Güller açdı ser-te-ser gûyâ nihâl-i kâmeti  
Ne musibetdir bu köhne rûzgârın âkibet  
Gülistân-ı lî-maallaha erişdi âfeti

Dâğ dâğ oldu Hüsey'nin mâtemiyle sîneler  
Çâk çâk oldu dil-i uşşâk-ı çün âyîneler

Rûz-i mâtemdir siyeh-pûş oldu cümle âşıkan  
Dîdeler kân ağladı seyl-i sirişk oldu revân  
Şerha şerha sînesin pür-dâğ-ı hicrân eyleyüb  
Su-be-sû ehl-i muhabbet kılmada âh u fiğân  
Ehl-i imânın yıkıldı hâne-i kalb-i tamâm  
Yıkılıb âlem harâb olsun kamû kevn ü mekân  
Bî-karâr eden bu mâtemdir dil-i gam-nâkımı  
Câ-yı âsâyiş değıldir bana bu fânî cihân  
Kasd idüb Âl-i Rasûl'ün katline ol hâinîn  
Kerbelâ'da bir kazadır kim erişdi nâgehân

Dâğ dâğ oldu Hüseyin'in mâtemiyle sîneler  
Çâk çâk oldu dil-i uşşâk-ı çün âyîneler

Gör o mahbûb-ı Hudâ'ya neyledi bu rûzigâr  
Sergüzeştin söylesem her dem olurdu zâr ü zâr  
Nûr-i ayn-ı âlemi zâlim katîl cevri idüb  
Ehl-i imânın derûnunu eyled-i ihrâk-ı nâr  
Çekdi Evlâd-ı Resulûllah'a seyf ehl-i dalâl  
Eylediler âkıbet zulm ü nifâkı âşikâr  
Girdiler cevri eyleyüb Âl-i Resûl'ün kanına  
La'net olsun cânına kavm-i Yezîd'in sad-hezâr  
Âteş-i gamdır gönül mülkün perîşân eyledi  
Kalb-i mecrûh-ı Zekâyî nâr-ı gayretle yanar

Dâğ dâğ oldu Hüseyin'in mâtemiyle sîneler  
Çâk çâk oldu dil-i uşşâk-ı çün âyîneler

(Zekâyî, *Divan-ı Zekâyî*, İstanbul 1258, s. 18-20)

## SELÂMÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1813)

İzmir'de doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. İzmirli Şeyh İsmail Efendi'nin oğludur. Nakşi tarikatına mensup olan Mustafa Selâmî Efendi, Eyüp civarındaki Selâmî Tekkesi'nde şeyhlik yaptı. Eyüp'te vefat etti, bu tekkenin haziresine gömüldü. Divanı basılmıştır.

Ednâ kuluyum fahr-i Resûlü's-sakaleynin  
Ol nûr-ı Ehad Ahmed-i ceddü'l-Hasaneyn'in

Can tığını uryân ederim cism-i gilâfdan  
Kanlar saçarım fâtihine Bedr-i Huneyn'in

Nûş eyler isem şâh-ı Hasan aşkına zehri  
Çekmem elemler yoluna baş gitse Hüseyin'in

Hûn-âbe-i eşkimle cihân kana boyansın  
Giryân olarak derdine ol Kurretü'l-Ayn'ın

Evlâd ile ashâba selâm eyle Selâmî  
Şâd ola dahî rûh-i şerifi ebeveynin

(Selâmî, *Divan-ı Selâmî*, İstanbul 1287, s. 156)

Mü'min oldur ki Muharrem gününe hürmet eder  
Uzlet-i halkile matem-gede-i halvet eder

Âşık-ı Âl-i Abâ'yım deyu da'vâ eden er  
Bugün erbâb-ı gam u derd ile ünsiyet eder

Sende âşık isen ey dil gamla ağla müdâm  
Yerde eşkin dökene gökde melek rahmet eder

Kerbelâ vak'asını yâd kılan derd ehli  
Girye-i kendusine vâcibe-i zimmet eder

Dökülen kanı gibi didelerinden kan dök  
Sana da ecr-i şehâdet gibi Hak kat kat eder

Yerini mâtem ü endûh ile beytü'l-hazen et  
Yârin ukbâda yerin Hazreti Hak cennet eder

La'net et sen de Selâmî melek ü ins ü perî  
Haseneyn İbn-i Ali katiline la'net eder.

(Selâmî, *Divan-ı Selâmî*, İstanbul 1287, s. 129)



## REFÎ-İ KALÂYÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1821-1822)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Emin'dir. Kumaşçılık yapmakta iken ilim tahsiline yöneldi. Mevlevi tarikatına intisap etti. Sürûrî'nin yakın dostudur. Mezarı, Topkkapı haricinde Posta yolundadır. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Hezâr efgân ki vakt-i mâtem-i evlâd-ı Haydar'dır  
Nice sabrın var ey sûfî dilin var ise mermerdir

Sana gelmez mi gam-ı Şâh-ı Şühedâ olan zulme  
Ki tâ mahşer bu nâr-ı gam dil-i mü'minde muzmerdir

Kebâir addidersin zerre noksan görsen âhirde  
Niçün Âl-i Resûl'ün mihneti indinde asgardır

Eğer mîzân-ı hak üzre cihan ekdarı vezn olsa  
Gürûh-ı ehl-i imâna bu endûh andan ekberdir

Baban mülki midir Cennet komazsın kimseyi lîkin  
Sorulsa seyyid-i şübbân-ı ehl-i cenne kimlerdir

Düşürmezken yere bir katre eşkin hak sabavetde  
Anı deryâ-yı hûna gark eden kâfirden ekferdir

Civâr-ı cedd-i pâkinde olur Cennet ana âşık  
Kime Âl-i Resûl'ün hubbi dünyâda mukadderdir

Muhibb-i Âl isen bu demde eşkin reng-i âl eyle  
Ki zirâ rûy-ı âşık dâimâ mânende-i zerdir

Dü âlem pâdişâhına iki şeh-zâdedir anlar  
Ki kadr ü şanları arş-ı azîm ile berâberdir

Nasıl kıydın o cân-ı cihân-bahâ-yı âleme ey seg  
Bilürken ol mukaddes rûh-ı ahfâd-ı Peyemberdir

Rehâ yok nice Şîr-i Hudâ'dan hod biliyordun sen  
O sıbt-ı zât-ı pâk necl-i şebdîz-i gazanferdir

Refîâ mâcerâ-yı Kerbelâ'yı andığım demler  
Sanur kim görse eşk-i çeşmimi kibrît-i ahmerdir

(Refî, *Divan-ı Refî-i Kalâyî*, İstanbul, 1284, s. 13-14)

## SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Kimliğiyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Babası Şeyh Ahmed Efendi'nin vefatında (1756) henüz çocuktü. İstanbul'da Celvetî şeyhi Haşim Baba'dan el aldı, halifelik göreviyle Girit'e gönderildi. Divanındaki tarih kayıtlarından anlaşıldığına göre ölümü 1825 yılından sonradır. Divanı basılmıştır.

### **Mersiye-i Kutbü's-Şühedâ Cenâb-ı Hüseyin Bin Aliyyü'l-Murtazâ (R. A.)**

Bugün âşıkların kaddi büküldü  
Muhabbet bağının gülleri soldu  
Hüseyin'in mâtemi dünyâyâ doldu  
A sultânım ah efendim Hüseyin'im

Söyündü hâne-i Ahmed çerâğı  
Gidip Âl-i Abâ'nın yavrucağı  
Harâb etdi dil-i uşşâkı dâğı  
A sultânım ah efendim Hüseyin'im

Gelip mâh-ı Muharrem erdi mâtem  
Tutuşdu firkatiyle cümle âlem  
Nice sabreylesin bu derde âdem  
A sultânım ah efendim Hüseyin'im

Salaciođlu kılar âh u zârı  
Hazân oldu mürüvvet gül-ızârı  
Şehîd oldu Resûl'ün şîve-kârı  
A sultânım ah efendim Hüseyin'im

(Salaciođlu Mustafa Celveti, *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no.3456, vk. 20)

## KEÇECİZÂDE İZZET MOLLA

(Doğ. 1786—Ölm. 1829)

İstanbul'da, Avratpazarı'nda doğdu. Küçük yaşında babasını kaybetti. Gençlik dönemi yokluk ve sıkıntılarla geçti. Halet Efendi'yle karşılaştıktan sonra yıldızı parlayan şair, Bursa Müfettişliği, Rikab-ı Hümayun kethudalığı, Galata kadılığı yaptı. Halet Efendi'nin ölümünden sonra Keşan'a sürgün edildi. Devlet, Mora isyanına ve Rusya'nın tecavüzlerine karşı savaşa karar vermek fikrinde iken İzzet Molla, savaş aleyhinde bir layiha yazar. Bu layiha nedeniyle Sivas'a sürgün edilir. Sivas'ta ölür. Divanı basılmıştır.

### Vâveylâ Der Na't-i Hazret-i Şehîd-i Kerbelâ

Eşkim ne dem ki zahm-i dilimden nişân olur  
Hûn-i Hüseyin'dir ki gözümde revân olur

Ben ol mükedderim ki değil hande eylemek  
Seyl-i tebessüm etse dehânım fiğân olur

Ben bir kitâb-ı derd ü belâyım ki ez-kazâ  
Bir harfini işitse adû şâdumân olur

Ben ol mübârizim ki anup Kerbelâ günün  
Her mevt-mende gıpta-i tığ-ı sinân olur

Ben tutmasam gönülde eğer dūd-i âhımı  
Şu âsmânın üstüne bir âsmân olur

Ol nev-civân için çekilen tîr-i âhıma  
Tâ haşr kadd-i pîr-i sipihrin kemân olur

Pür-âteşim o mertebe bir külhâniye kim  
Ednâ şerâr-ı dūzaha nevâd-i mûgân olur

Dünya değil o mihneti yâd etmek âdeme  
Bâdî-i terk-i saltanat-ı câvidân olur

Ol mer' ile maiyyet idüser men ahab  
Dünyada kim ki müntesib-i hânedân olur

Yazsam eğer o gonca dil-hûna bir varak  
Her harfi bir hadîka kadar dâsitân olur

İtsem o nazm-ı bî-siper-i râh-ı Kerbelâ  
Mazmûnu derd-i kâfile-i ins ü cân olur

Meddâh-ı hânedân-ı nübüvvet olanların  
En âcizi benim gibi mu'ciz beyân olur

Âl-i Muhammed Arabî na'tıdır sözüm  
Giryem miyâne-i sühana tercümân olur

Sultân-ı Kerbelâ şeh-i ehl-i semâ Hüseyin  
Kim meşhed-i melâzine kudsiyân olur

Cibril'dir muhrik-i mihr-i saâdeti  
Lâlâyı gör ki eşref-i lâhûtiyân olur

Hurşîd-i vechi eylese bir zerre âşikâr  
Revnak-fürûz-i pertev-i mihr-i cihân olur

Yâd itsem ebruvânını ol nev-hilâlimin  
Her harfi râs-i hançer-i cân-ı cihân olur

Ol iki dîde kim harem-i Âl-i Ahmed'e  
Cennet hadîkasında gezen âhuvân olur

Ol gamze kim adûya nigâh etse hıřmîle  
řimřîr-i Zülfikâr-ı Ali'den niřân olur

Yazsam o hâl-i vechi o hatt-ı muanberi  
Kur'an-ı aşka sure-i Necm ü Duhân olur

Beytî-i devleti o hümâ-yı saâdetin  
Minkâr-ı mürğ-ı cennete hırz-i emân olur

Dürc-i dürr-i kerâmet idi hokka-i femi  
Ehl-i siyer bu sözde cevâhir-feřân olur

Sünbül řemîm-i zülfünü gül bû-yı halkını  
Neřr eyledikçe toptasalar gülsitân olur

Âğışta-i hûn-i gadr olan kadd-i nâzenin  
Bir sîm-i nahl-i nâz idi amma revân olur

Bu hüsn ü bu bahâ ile o řahâ kasd iden  
Yâ Râb ne seng-i dil ne katı bî-emân olur

Hançer-keř oldu bûse ki fahr-i âleme  
Kâfirden olsa dîne bu rütbe ziyân olur

Bin kerre günde ölse o kâfir dirilmeden  
Sanma ziyân-ı Âl-i Resûl'e zaman olur

Muhtâc-ı řebnem eylediler gonca-i femin  
Gûř itse gül açılmadan ol hazân olur

Devletli bařı varmıř o mahdûm-i a'zâmın  
Kim râh-ı hakda tâ be-kıyâmet revân olur

Rüsvây ider Yahud ü Nasârâ'ya hasmını  
Seyreyleriz o kâfiri biz bir zamân olur

Yok göreyim o günde ol kanlı zâlimi  
Sabrım yanar da belki kıyâmetde kan olur

Dünyada dâd-ı âhla göstermedi bize  
Ukbâda kâfirin işi gerçi dumân olur

Izhâr-ı la'net etmedeyiz ehl-i bâtınız  
Zâhirde gerçi ana adâvet nihân olur

Bir mümeyyizdir ki itdiği atvar-ı fitne-hîz  
Mevzû-ı bahs-i fâhişe-gân zenân olur

Vaktâki Âl-i Beyt'e gelince ihânete  
Ol kahbe sanki âleme bir kahraman olur

İblîs Âdem'e bu Cenâb-ı Muhammed'e  
Kibr eyledikde kangısı bilmem yamân olur

La'net Yezid'e kendine a'vanına ve âline  
La'n eyleyen denürse dūzah-ı mekân olur

Neylersin ey kalem-i dehen-i âlâ-yı hicv olup  
Arz-ı niyâza belki o akd-i lisân olur

Yâ Râb penâhım Âl-i Abâ kıl o günde kim  
Zerrin câme anda keşân-ber-keşân olur

Göster o nur-i dîde-i Zehrâ'yı çeşmime  
Yâ Râb o şeb ki halk gözümde nihân olur

Yâ Râb be-câh-ı şâh-ı serîr-i Necef-i Ali  
Ol güncü ana bende nice hüsrevân olur

İzzet kulun görünce unuttursa anlara  
Âsîlere o güncü kerem râyegân olur

(Keçecizade İzzet Molla, *Divan-ı İzzet*, Bulak 1255, s. 16-18)



## SÛZÎ

(Doğ. 1765—Ölm. 1830)

Asıl adı Ahmed'dir. Sivas'ta doğdu. Şeyh Şemseddin Sivasî'nin torunudur. Eğitimini tamamladı, 1783 yılında hacca gitti. Dedesinin adını taşıyan Şemsî dergahında şeyhlik yaptı. Sivas'ta öldü. Bu dergaha gömüldü. Divanı basılmıştır.

### **Kasîdetü Fî Vâsıf-ı Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ İmâm Hüseyin Radıyallahü Teâlâ Anhu**

Mahrem-i sırr-ı velâyet nefha-i cân nûr-ı ayn  
Lücce-i bahr-i kerâmet ol Hüseyin-i ahseneyn  
Mîve-i eşcâr-ı rahmet umde-i ehl-i yakîn  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Kurretü'l-ayn-ı Muhammed sulbe-i Şâh-ı Ali  
Dürretü'l-Beyzâ-i kudret zübde-i cümle velî  
Lücce-i deryâ-yı hikmet lem'a-i sırr-ı Nebî  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Cedd-i pâk-i Ahmed-i Mahmûd-ı Rabbü'l-âlemîn  
Hâdim-i peyk-i celîl-i Hazret-i Cibrîl Emîn  
Ümmidür ol Fâtımâ ümmü'n-nisâü'l-mü'minîn

Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Hüsn-i Yûsuf dur cemâli Hazret-i Mûsâ misâl  
Tûtî-i bülbül olurlar nutk-ı pâkine çü lâl  
Ol dehân-ı hakka sinen katre-i âb-ı zülâl  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Serveri cümle imâmân ol Hasan Şâh-ı Hüseyin  
Hem çiğir-kûşesi anın Şâh Zeyne'l-Âbidîn  
Oldılar şehzâde bunlar der-semâvât u zemîn  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Ol Hüseyin-i seyyid-i şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ  
Hem sürûr-ı sîne-i Haydar Aliyyü'l-Murtazâ  
Hem dahi salâr-ı ma'sûmân mazlûm-ı Hudâ  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Bilesince Şâh Hüseyin'in ol şehîdân-ı Hudâ  
Var ise bin cânımız anlara idelim fedâ  
Rahmet-i Hak cânlarına hem dahi hayr ü senâ  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Ol imâmân Bâkır u Cafer ü Kâzım her biri  
Hem Ali Mûsâ Rızâ bunlar velîler rehberi  
Şâh-ı Takî bâ-Nakî'dir dîn ü îmân erleri  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Askerî'dir on birinci evliyâyâ muktedâ  
On ikinci seyf-i Mevlâ Mehdî'dir sâhib-livâ  
Dîn-i İslâm buldı kuvvet bunlar ile hem nümâ  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

Sev buları hem dahi sevenleri önden sona  
Sevmiyene bu'z ideriz tâ-kıyâmet ey şehâ  
Hânedânın kuli kurbânı olur Sûzî gedâ  
Gonca-i bâğ-ı nübüvvet bülbül-i bustân-ı dîn  
Dehr içinde çok güzel illâ Hüseyin illâ Hüseyin

(Sûzî, *Divan-ı Sûzî*, İstanbul 1290, s. 16-17)

### **Mersiyetü'l-Haseneyn Radıyallahü Teâlâ Anhümâ**

Bugünler yevm-i mâtemdir edelim âh u vâveylâ  
Ciğerler kan bedenler çâk idelim göz yâşın seylâ  
Habîbin kurretü'l-aynı dahî mahbûb-i hakk-ı Mevlâ  
Âh Hasenâh vâh Hüseyinâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

O mazlûmân-ı ma'sûmân-ı atşân-ı dili sûzân  
Harîm-i kuds-i Mevlâ' da idüpdür canların kurbân  
O günde Kerbelâ sahrası dağları ider efgân  
Âh Hasenâh vâh Hüseyinâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Semâvât ü zemîn inler felekler de melekler hem  
Dahî ins ile cin derler emân ey cümleden erham  
Bu derdîn çâresi ancak sabırdır yok buna merhem  
Âh Hasenâh vâh Hüseyinâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Döğelim taşlar ile sînemiz bu zâr-ı firkatle  
Analım ol demi herdem nedâmetle vü hasretle  
Ciğer zahmini tecdîd idelim tâze cerâhatle  
Âh Hasenâh vâh Hüseyinâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Cihâna gulgule düşdü o günün hevl-nâkinden  
Vühûş ile tuyûr cümle iniler tâb-nâkinden  
Mukaddesler ururlar dem-i onların aşk-ı pâkinden  
Âh Hasenâh vâh Hüseyinâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Bütün ervâh-ı nebiy-yi mürsel o günde muzdarip oldu  
Sadâ-yı âh u hasretle kamû kevn ü mekân doldu

Melekler tesbihin koyup dilinde bu sözü buldu  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

O hazret düşdüğü sâat cihân sarsıldı ser-tâ-ser  
Kıyâmet kopdu sandılar kamû emvât ü ahyâlar  
İşidüp cümle mahlûkât dediler hüzn ile yek-ser  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Husûsâ cedd-i pâki Hazret-i Fahr-i risâlet hem  
O kubbe-i saâdetle semâya sıçradı ol dem  
Bu heybetden mukarribler kamûsu oldular sersem  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Muhibb-i hânedân olan bugünlerde olur mahzûn  
Bu derd-i pür-melâletle ciğerleri olur pür-hûn  
Bu sırrı anlamaz nefs-i hevâyile olan mecnûn  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Olârn rûh-i pâkine diyelim günde bin rahmet  
Yezîd-i bed-likâ necsin özüne günde bin la'net  
Bulârı sevmeyen münkir münâfıklardan et nefret  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ

Gel imdi Sûziyâ Âl-i Abâ'ya cân fedâ eyle  
Bu şâhlar hizmetin her dem hulûsâne edâ eyle  
Tehassürle tehazzünle gece gündüz nidâ eyle  
Âh Hasenâh vâh Hüseynâh şâh-ı şehîd-i Kerbelâ

(Sûzî, *Divan-ı Sûzî*, İstanbul 1290, s. 14-16)

## MÜŞTAK

(Doğ. 1758—Ölm. 1831)

Bitlis'te doğdu. 10 yaşında iken babasını kaybetti. Dedesinin himayesinde büyüdü. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu'yu baştan başa dolaştı. Bağdat, Hindistan, Mısır, Kudüs gibi önemli merkezlere seyahatlarda bulundu. İstanbul'a geldiğinde Hoca Neş'et Efendi'den Farsça öğrendi. Kadiriyye tarikatına intisap etti. Eyüp'teki Selami Efendi dergahının postnişinliğini üstlendi. Erzurum yoluyla Muş'a giden Müştak sihirbazlıkla suçlanarak öldürüldü. Divanı basılmıştır.

### Muharremiyye

Dilâ geldi yine eyyâm-ı mâtem  
Bu rûz-i bî-vefâda olma hurrem  
Hemân hasretle kân ağlar dem-â-dem  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Bugün ol bir siyeh gündür ki ey cân  
Şehîd oldu o Sultân-ı Şehîdân  
Bugün ehl-i muhabbet eyler efgân  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Bugün derd ile devr eyler felekler  
Bugün hasretle âh eyler melekler

Siyeh-pûş oldu ashâb-ı dilekler  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Hudâ ba's eyleyüp Cibril emîni  
Hüseyn'in debredirken beşiğini  
Döküldü hâke hûn-i nâzenîni  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Sabâh-ı haşre dek Fâtıma Ana  
Ciğer kuşem deyû başlar fiğâna  
Gözünden kanlar aksun dâne dâne  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Bu ayda hâke düşdü mâh-ı enver  
Hafîd-i Fahr-i Âlem İbn-i Hayder  
Vücûd-ı naz-ı perver kaldı bî-ser  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Bugün la'netle yâd eyle Yezîd'i  
Hudâ'nın düşmanı mel'ûn pelîdi  
Şehîd etdi dirîğâ ol sa'îdi  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

Dilâ Müştâk-veş biz Hayderiyiz  
Velî rafz u cehâletden beriyiz  
Ali'nin Kanber'inin çâkeriyiz  
Muharrem'dir meded ey dil Muharrem

(Müştak, *Divan-ı Müştak*, Takimhane-i Âmire, İstanbul 1264,  
s. 59)

## RÂSİH

(Doğ. ?—Ölm. 1837)

Asıl adı İbrahim'dir. Mehterbaşı Osman Ağa'nın oğlu, He-  
kimbaşı Behçet Efendi'nin damadıdır. Mehterhane-i Hassa efra-  
dındandır. Enderun'a devam etmiş, musiki tahsili görmüş, Baş-  
hanendeliğe kadar yükselmiştir. Peşkir Ağası, Anahtar Ağası,  
Çuhadar Ağası olmuş, Haremeyn muhasebecisi iken vefat et-  
miştir. Rumelihisarı kabristanında medfundur.

İtdiler aşr-i Muharrem'de adûlar sûr u îd  
Kıydı evlâd-ı Resûl-i Hak'ka ol kavm-i anîd  
İtmesün ceddî Muhammed'den şefâat hiç ümid  
Defter-i rahmetden itsün nâmını Mevlâ resîd  
Bende-i Şâh-ı Hüsey'n'im düşmen-i cân-ı Yezîd

İtmeyüp şehzâde-i sultân-ı dehre inkiyâd  
İtdi bin türlü hakâretler ana bağı ü inâd  
Yâd idüb ol vak'ayı lehb ü gazab olup ziyâd  
Eylerim cân-ı habîs-i kâfiri la'netle yâd  
Bende-i Şâh-ı Hüsey'n'im düşmen-i cân-ı Yezîd

Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nın bakmadı efgânına  
Girdi Âl-i Şâh-ı kevneynin o kâfir kanına  
Etdi bu hâinliği ol âlemin sultânına  
Sad-hezâran la'net-i nefrîn Yezîd'in cânına  
Bende-i Şâh-ı Hüsey'n'im düşmen-i cân-ı Yezîd

La'net etmekdir adû-yı hânedâna meşrebim  
Bu meâli kalb ider icra sükût etse lebim  
Ta'n idenler eylesün budur benim de mezhebim  
İntisâb-ı Fahr-i Âlem'dir bu yüzden matlabım  
Bende-i Şâh-ı Hüseyin'im düşmen-i cân-ı Yezîd

Su deyû ol gâziyân-ı Kerbelâ etdikçe zâr  
Vermedi ruhsat edüp düşmenliğini âşkâr  
Hûn-i eşk-mân olursa nola çeşmim cûybâr  
Ümmet-i Ahmed olan olmaz mı Râsih bî-karâr  
Bende-i Şâh-ı Hüseyin'im düşmen-i cân-ı Yezîd

(Râsih. Divan-ı Râsih, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,  
Türkçe Yazmalar, no. 232, vk. 4)



## İFFET MEHMED EMİN

(Doğ. ?—Ölm. 1842)

Bursa'da doğdu. Eğitimini Bursa medreselerinde tamamladı. Selimiye Dergâhı şeyhi Ali Behçet Efendi'ye bağlandı. Şiirlerinde Nabî etkisi görülür. Divanı basılmıştır.

### Münâcât-ı Bâri

Muhibb-i âl olan rûh-i şehîdân ile haşr olsun  
Tesâhub eyleyen varsın Yezîd'ân ile haşr olsun

İlâhî rûz-i mahşerde taraf-gîrân-ı güm-râhân  
Müzahref lâşe-i mekrûh-i Mervân ile haşr olsun

Dökenler hûn-i Âl-i Ahmedi hâk-i siyeh-rûye  
Münâfıklar gibi Nemrûd ü Hâmân ile haşr olsun

Kıyup şâh-ı Hüseyin'e uydu şeytâna Şimr-i bed-hû  
Oda rûz-i cezâda ceş-i şeytân ile haşr olsun

Sitâyîş-hân-ı peygamber cenâb-ı Ka'b'a bahş eyle  
Kulun İffet de Hassân-i sühan-dân ile haşr olsun

(Mehmet Arslan, *Bursalı İffet Divanı*, Kitabevi, İst. 2005, s.84)

## Mersiye Bi-Cenâb-ı Hüseyin Radıyallahü Teâlâ Anhü

Yoluna itsem fedâ şâyeste cân u bâşımı  
Ey şehen-şâh-ı Kureyşî ey Benîyy-i Hâşimî

Kerbelâ'ya her ne dem kân ağlasam fark edemem  
Dâne-i yâkût-i ahmer mi bu çeşmim yaşı mı

Ağlayup şâh-ı Hüseyin'in mâtemiyle ba'de-zâ  
Ayn-ı Ceyhûn eyleyem bu dîde-i hûn-pâşımı

Kerbelâ deştinde zâr u nâlemi efzûn idüp  
Âh u efgân eyleyem hicrân ile sır-dâşımı

Âkıbet mahv eylerim İffet kalenderler gibi  
Ser-nüvişt-i bed-hayâl etdim ne çâre kaşımı

(Mehmet Arslan, *Bursalı İffet Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2005,  
s. 101)

## DERTLİ

(Doğ. 1772—Ölm. 1846?)

Bolu'nun Reşadiye nahyesinin Şahnalar köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim'dir. Çocukluk dönemi sıkıntılı geçti. Mısır'a gitti. 10 yıl sonra memleketine döndü, evlendi. Sivas, Çankırı, Amasya ve Ankara'da saz çalarak şiirler söyledi. 1825 yılında İstanbul'a gitti. Kahvelerde saz çalarak, muammalar çözerek adını duyurdu. Zengin konaklarında ilgi gördü. II. Mahmud zamanında "fes" redifli kasidesi nedeniyle sarayın iltifatını kazandı, Çağa ayanlığı görevi verildi. Derbederliği ve içkiye düşkünlüğü nedeniyle topladığı vergileri zimmetine geçirdi, görevinden azledildi. Ankara eşrafından Alişan Bey'in himayesine girdi. Bir müddet sonra Alişan Bey'in konağında vefat etti. Önceleri Lutfi, sonraları Dertli mahlasını kullandı. Divanı basılmıştır.

1.

Âşık-ı sâdık muhibb-i Mustafâ derler bize  
Derdile gayret-keş-i Âl-i Abâ derler bize

Biz gürûha sorsalar ey kavm siz kimlersiniz  
Tâbi-î şâh-ı velâyet Murtazâ derler bize

Aşk ile tığler çeküp münkire karşı durmuşuz  
Ol sebepten kavm-i Süfyân eşkiyâ derler bize

Can ve baş terkeyledik bizler İmameyn aşkına  
Bende-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ derler bize

Gerçi ben bir Dertli'yim derdim yetimler derdidir  
Çek elin bizden tabîbâ bî-devâ derler bize

(Dertli, *Dertli Divanı*, İstanbul 1329, s. 15)

2.

Sersem bakanlar serseri efsâne der bana  
Halim görenler can ile mestâne der bana  
Yanar yakılır bir kaşı kemânedir bana  
Ya bir cemâl-i envere pervânedir bana  
Dertden bilenler mahşere dek yâne der bana  
Bî-dert olanlar şüphesiz divâne der bana

Zehr-i sitemle soldu benim gonca-i zerdim  
Baş koymuş idim ben yoluna candan severdim  
Tâ mahşere dek kan dökmez isem ben de nâmerdim  
Geldikçe yâda artmadadır gün-be-gün derdim  
Dertden bilenler mahşere dek yâne der bana  
Bî-dert olanlar şüphesiz divâne der bana

Hep çekdiğim Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ derdi  
Koy ben çekeyim haşre kadar bî-devâ derdi  
Kan ağladığım ol Hasan-ı müctebâ derdi  
Zâr eylediğim Dertli benim Murtazâ derdi  
Dertden bilenler mahşere dek yâne der bana  
Bî-dert olanlar şüphesiz divâne der bana

(Dertli, *Dertli Divanı*, İstanbul 1329, s. 59-60)

3.

Çiğer kûşe-i Fâtıma dü çeşm-i Murtazâ  
Ol bâğ-ı mürüvvetde iki verd-i dil-küşâ  
Bir katre dem-i pâkine yetmez iken bahâ

Kuhl gibi çekti gözüne deşt-i Kerbelâ  
Zâlim nice kıydın sana nettiydi Mustafâ

Mahşer yerine gelmez misin yarın ey Yezîd  
Ceddi Muhammed açsa gerek livâ-i hamîd  
Taht-ı livâyâ gelme yüzün kara ey pelîd  
Nâm ü nişânın olsa gerek anda nâ-bedîd  
Zâlim nice kıydın sana nettiydi Mustafâ

İnsaf yolunu tutmadınız kavm-i bâtilan  
Bunca yetim-i pâke cefâ kıldınız hemân  
Kimse diyemez sizlere bunlar da müslüman  
Kan ağladılar bu işe zemîn ü âsümân  
Kâfir nice kıydın sana nettiydi Mustafâ

Bu vâkiadır derdimi efzûn eden benim  
Bu kaziyyedir gönlümü mahzûn eden benim  
Bu zikr-i hikâyet günümü dün eden benim  
Bu fikr-i musîbet ciğerim hûn eden benim  
Kâfir nice kıydın sana nettiydi Mustafâ

La'net Yezîd'in cânına yek anda sad-hezâr  
Taştan taşa çalsın başını bulmasın karar  
Yâd eyle bu mersiye yi yan ağla dil-fikâr  
Dertli sana benzer muhibb-i hânedan mı var  
Kâfir nice kıydın sana nettiydi Mustafâ

(Dertli, *Dertli Divanı*, İstanbul 1329, s. 60-61)

## LEYLÂ HANIM

(Doğ. ?—Ölm. 1848)

İstanbul'da doğdu. Moralızade Hamid Efendi'nin kızıdır. Özel dersler alarak kendisini yetiştirdi. Mevlevi tarikatına intisab etti. İstanbul'da vefat etti. Galata Mevlevihanesi haziresine gömüldü. Divanı basılmıştır.

### 1. Mersiye-i Zibâ Der Hakk-ı Şehîd-i Kerbelâ

I.

Ey gözüm turma hemân ağla Muharrem geldi  
Hâb-ı gafletden uyan ağla Muharrem geldi  
Yâd-ı gül-gonca-i gülzâr-ı nübüvvetle hemân  
Ser-be-ser kana boyan ağla Muharrem geldi  
Gül gibi hûn-ı Hüseyin açdı ciğerde yâre  
Sen de bu derd ile kan ağla Muharrem geldi  
Eyleme meyl-i tebessüm bu fenâ gülşende  
Sûziş-i aşk ile yan ağla Muharrem geldi  
Nâleler eyledi bu günde semâvât u zemîn  
Karalar geydi cihân ağla Muharrem geldi

Gice gündüz anup ol demleri feryâd eyle  
Ey gönül âlemi bir âh ile ber-bâd eyle

## II.

Eyleyüp dînine aklınca nasârâ hüdmet  
Tâlib-i cennet olup eyler ümîd-i rahmet  
Bak Yezîd'e ne utanmazmış o har-ı nâ-pâk  
Bu kadar zulme neden eyledi bilmem cür'et  
Çünkü kâfirden eşedd olduğına burhândır  
İtmedi zerre kadar Âl-i Resûl'e hürmet  
Ehl-i aşkız Alevî Mustafavîyüz zâhid  
Gice gündüz ideriz cân-ı Yezîd'e la'net  
Ziver-i arş-ı Hudâ gurre-i ayn-ı Zehrâ  
Server-i Âl-i Abâ verd-i riyâz-ı cennet

Teşne-leb eyledi gülzâr-ı na'îmi me'vâ  
Haricîler ne revâ eyleye bu rütbe ezâ

## III.

Âh ey çarh-ı denî dâd elinden sad-âh  
Ne denâet ki bir içim suya değmedi o şâh  
Sâkî-i Kevser ola vâlid-i âlî-şânı  
Cedd-i zî-şânı iken Hazret-i Mahbûb-ı İlâh  
Utanup âb-ı Fırât eşk-i nedâmet döksün  
Bitmesün mahşere dek Kûfe diyârında giyâh  
İktidâ eylediler hayf Yezîd'e sad-hayf  
Ehl-i derde bu felâket nedir Allâh Allâh  
İhtirâz eylemeyüp seyf-i Alî'den kat'â  
Ne cesâretle hücûm itdi sefih-i bed-hâh

Katı bî-dîn idi havf eylemeyüp Mevlâ'dan  
Hiç âr eylemedi Fâtıma-i Zehrâ'dan

## IV.

Seng-dil kâfir idi Şimr ü Yezîd ü Mervân  
Ehl-i Beyt'e nice kasd eyleye îmânı olan  
İbn-i Âdem ola hâşâ o gürûh-ı mekrûh  
Zulm ile âlemi bu ümmete itdi zindân  
İntikâmın komaz Allâh iki şeh-zâdelerin  
Olcak arsa-i mahşerde anınçün divân

Görürüz oldığını Gebr ü Yehûd'a rüsvâ  
Gülecekdir köpeğin hâline cümle insân  
Ehl-i dûzah görüp ol kelbi iderler nefret  
Meğer ol kâfire mahsûs ola ancak nîrân

Yerde kalmaz dem-i sultân-ı melâik-leşker  
Toldurur dûzahı ceşşiyile Yezîd-i ekfer

V.

Kıl inâyet revâ ey nûr-ı dü çeşm-i Zehrâ  
Eyledi bâr-ı elem kaddimi bir rûtbe dü-tâ  
Cedd-i zî-şânına arz eyle görüp ahvâlim  
İlticâ itmeğe yoksa iderim istihyâ  
Defterimde yazılan cürm ü maâsîdir hep  
Elde sermâye hemân âh u enînimle bükâ  
Hıfz it îmânımı âhir nefesimde yâ Rab  
İtme Leylâ'yı amân düşmen-i dîne rüsvâ  
Afv it isyânımı ol günde be-câh-ı sıbteyn  
Ayak altına bırakma kulını bî-ser ü pâ

Âl ü evlâd ile ashâbına yâ Rab bu duâm  
Her nefesde ola bin kerre tahiyât u senâ

(Mehmet Arslan, *Leylâ Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul, 2003,  
s. 159-161)

## 2. Vâveylâ der-Musîbet-i Âl-i Abâ

I.

Yine geldi meded mâh-ı Muharrem  
Gözümden hûn rîzân olacak dem  
Yine bir yâre açdı çarh-ı gaddâr  
Bu yanık sîneme yok ana merhem  
Muhammed ümmeti kan ağlamaz mı  
Garik-i hûn ola mahdûm-ı a'zam  
Neden lâyyık bu rûtbe çevre hâşâ  
Dü-çeşm-i Mustafâ sıbteyn-i ekrem



Muhibb-i hânedân ehl-i hakikat  
Bu günde nûş ider su yerine sem  
Bu günde kasd idüp Âl-i Abâ'ya  
Yezîd ibni sefih ehl-i cehennem  
Değildir âdemî ol bed-meniş hûk  
Bu zulmi irtikâb eyler mi âdem

Ne cür'et ile bilmem kahbe hınzîr  
Hüseyn'i eyledi bu rütbe dil-gîr

II.

O şâhı sûretâ itdi mükedder  
Nihâl-i kaddini hâke berâber  
Hakikatde Hudâ itmişdi ammâ  
Gürûh-ı evliyâya tâc-ı ber-ser  
İki gül-goncasıdır Mustafâ'nın  
İmâm-ı evliyâ evlâd-ı Haydar  
Hakâret zann idüp sûretde hınzîr  
Şeh-i ehl-i semâya çekdi hançer  
Müsil mânlık idermiş iddiâ hayf  
Bu günden sonra ol mel'ûn-ı ebter  
Yarın dîvân-ı Hak'da seyr iderler  
O kanlı kâfiri hep ehl-i mahşer

İki dünyâda da Bârî Ta'âla  
Anı Gebr ü Yehûd'a itdi rüsvâ

III.

Delîl ü rehber istersen Hudâ'ya  
Yüzün sür hâk-i pây-ı Murtazâ'ya  
Anup ey dil o rûz-ı rüstahîzî  
Hemân ağla şehîd-i Kerbelâ'ya  
Virüp Zeynü'l-İbâd'ın nûr-ı vechi  
Cihânda zîneti arz u semâya  
Muhammed Mehdî ile ihtidâ it  
Ki bunlar oldı serdâr etkîyâya  
Kibâr-ı dîn idüp ma'sûmları Hak  
Müşâbih her birisi enbiyâya

Der-i İsnâ Aşer'den gayri bâba  
Gider mi ehl-i bâtın ilticâya  
Dem-â-dem arz-ı hâcât eyle ey dil  
Cenâb-ı Fâtıma hayrû'n-nisâyâ

İlâhî eyle yarın rûz-ı mahşer  
Penâhum zevce-i Sâkî-i Kevser

IV.

Bu kem-ter bendene eyle inâyet  
Meded ey Hazret-i Şâh-ı Velâyet  
Yeter yandık yeter sûz-ı firâka  
Itâşa âb-ı Kevser eyle himmet  
Terahhum itmeyüp bir seng-dil hîz  
Hüseyn'e ide bu rütbe ihânet  
Der-i vâlâsına mensûb olanlar  
Olurlar mazhar-ı feyz-i kerâmet  
Şehîd-i Kerbelâ mahdûm-ı zî-şân  
Susuz nûş eyledi câm-ı şehâdet  
O dem mâü'l-hayâtı zulmete gark  
Anınçün eylemişdir Rabb-i İzzet  
Ne kâfir rû-siyeh bir bî-amândır  
Yezîd'in âl ü a'vânına la'net

Yeter küfrine burhân bu mesâib  
Cehennemde ola yâ Rab muazzeb

V.

Bu vîrân-hâneyi zann itme ma'mûr  
Değil cây-ı meserret olma mesrûr  
Harâb olmuşdı vakt-i Kerbelâ'da  
Olur mı köhne dünyâ gayri ma'mûr  
Hemân evsâf-ı Âl-i Beyt'e ömrüm  
Cihânda tâ-be-mahşer ola mahsûr  
Bu kara yüzli Leylâ'yı İlâhî  
Der-i İsnâ Aşer'den eyleme dûr  
Melâz u melceim Âl-i Abâ kıl  
O dem isyân ile oldukda mahsûr

Ola her bir nefesde bin tahiyyât  
Hudâ meşhedlerin itdikçe pür-nûr  
Bağışla cürmimi hayrû'l-Betûl'e  
Gözümden nûr-ı vechin itme mestûr

Usâta âdeti lutf u atâdır  
Şeffî'im Binti Mahbûb-ı Hudâ'dır

(Mehmet Arslan, *Leylâ Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul, 2003,  
s. 162-165)

## DÜRRÎ

(Doğ. ? —Ölm. ?)

Şairin kimliği hakkında bilgimiz yoktur. Asıl adı Ali'dir. 19. yüzyılda yaşayan bir Bektaşî şairidir. Şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.

### Mersiye

Sâkiyâ ver kırbadan âşıklara bir dâne su  
Tazelensün tâ yürekler içe kane kane su  
Kendini taştan taşa urmaktadır her yâne su  
Çâre ister derdine irem deyu dermâne su  
Vak'a-i Şâh-ı Hüsey'n'in aşkına ver cânê su  
Kerbelâ vâdilerinde can veren atşâne su

Ahmed ü Mahmud Muhammed Mustafâ'nun aşkına  
Sâki-i Kevser Aliyyü'l-Murtazâ'nun aşkına  
Âh ciğer bin pâre oldu evliyânın aşkına  
Şah Hasan Hulki'r-Rıza sâhip vefânın aşkına  
Vak'a-i Şâh-ı Hüsey'n'in aşkına ver cânê su  
Kerbelâ vâdilerinde can veren atşâne su

Ol şehîd ibn-i şehîd mihmân-ı arz-ı Kerbelâ  
Hânedân-ı Murtazâ hem yâdigâr-ı Mustafâ  
Bir içim su vermediler kavm-i şûm-i eşkiyâ  
Ettiler Âl-i Resûl'ü hep susuzlukla fedâ

Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Vâris-i ilm-i Nebi Zeyne'l-abâdır sevdiğim  
Ol Muhammed Bâkır-ı aynü'l-ulâdır sevdiğim  
Zikr ü fikrim nesl-i pâk-i Murtazâ'dır sevdiğim  
Evvel âhır hânedân-ı enbiyâdır sevdiğim  
Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Cafer-i Sâdık hakikat pîşüvâ-yı mü'minîn  
Kim anınla buldu revnâk mezheb ü âyîn-i dîn  
Olmuş idi çâkeri bâbında ol Rûhu'l-emîn  
Ettiler susuz şehîd anı dahi ol hâinîn  
Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Hazret-i Kâzım Rızâ'nın aşkına bir kâse âb  
Sâkiyâ tez ver ciğerler yandı pîşti çün kebâb  
Yana yana kim şehîd oldu şeh-i âl-i cenâb  
Allah Allah geldi mi yoksa bugün yevmü'l-hesâb  
Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Akmasun bî-hûde öyle kim unulmaz yâreler  
Âşkın gönlünde her aktıkça yâre tâzeler  
Ol Takî vü bâ Nakî hayrû'l-verâ dil-dâreler  
Kim susuzlukla şehîd oldu o dem meh-pâreler  
Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Bahtiyar oldur akıdan Askerî'ye göz yaşın  
Mehdî-i sâhib zamana kim verirse can başın  
Düşmen-i Âl-i Abâ'ya durma at la'net taşın  
Tâ ola rûz-i kıyâmet hep erenler yoldaşın  
Vak'a-i Şâh-ı Hüseyin'in aşkına ver cânê su  
Kerbela vâdilerinde can veren atşâne su

Ol Yahûdî vü Nasârâ hürmet eder dînini  
Hayf değil mi ola İslâm bilmeye âyînini  
Şimr-i mel'un çekdi ol dem çün şehâdet tığını  
Tuttular utanmadan Âl-i Resûlullah kînini  
Vak'a-i Şâh-ı Hüsey'n'in aşkına ver cânê su  
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atşâne su

Ey emîr-i rûz-i mahşer merhamet kânım meded  
Mücrim ü biçâreyim her derde dermânım meded  
Ma'din-i cûd ü sehâsın lutf u ihsânım meded  
Ceddine arz eyle ahvâl-i perîşânım meded  
Vak'a-i Şâh-ı Hüsey'n'in aşkına ver cânê su  
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atşâne su

Sâkiyâ her kâsede eyle salât ile selâm  
Yâ Resûlullah meded olsun sana her dem kelâm  
Hürmetiçün âl-i evlâdın şehâ yevmü'l-kıyâm  
Kıl şefaât bu Ali Dürri'ye yâ hayre'l-enâm  
Vak'a-i Şâh-ı Hüsey'n'in aşkına ver cânê su  
Kerbelâ vâdîlerinde can veren atşâne su

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 249-251)

### **Mersiye**

Bende-i Âl-i Resûle taş atan ey bî-hayâ  
Kavm-i bâtılsız adâvet sinenizde var daha  
Ümmet-i peygamberiz dersiz edersiz iftirâ  
Pişüvânızdır Muaviye bu değil asla hafâ  
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûl'e eylemek hâlâ cefâ

Uymadık hem uymayız Mervân'a biz sizler gibi  
Hem kıyâs-ı akl ile şeytâna biz sizler gibi  
Etmeyiz hiç iktidâ butlâna biz sizler gibi  
Ahdimizden dönmeyiz Rahmân'a biz sizler gibi  
Mâyeniz Süfyânîlerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûl'e eylemek hâlâ cefâ

Kim revâ görüp hiyânet kasd-ı evlâd etdiniz  
Râh u erkân-ı Resulullâhı berbâd etdiniz  
Utanıp arlanmadan çok sözler isnâd etdiniz  
İbn-i Süfyân'a uyup mezhepler icâd etdiniz  
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Bâb-ı feyzi seddedersiz çünkü var sizde inâd  
Hâlinize rahm edin çün pek yakın yevm-i tenâd  
Hânedân-ı Ehl-i Beyt'e edegörün inkıyâd  
Mehdî-i sâhip zamânın devridir devr-i reşâd  
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Reh-nümâmız ol habîbullah ki fahrü'l-mürselîn  
Nesl-i pâkidir hemîşe pişüva-yı mü'minîn  
Hânedân-ı Ehl-i Beyt'i dâimâ hablü'l-metîn  
Kim ki etdiyse hiyânet oldu mel'ûn u lâin  
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

Ta'n ederler bir muhibb-i hânedânı görseler  
Belki câna kasd ederler âşıkânı görseler  
Öyle kâsıdlar ki cildin yüzşeler öldürseler  
Kârbânı menzil alır it çakallar ürseler  
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

İktidâ etdik Hüseyin'e biz mevâlî meşrebiz  
Haydarîyiz Caferîyiz pâk ü safî mezhebiz  
Bezm-i cem-i evliyâda sâdıkâne matlabız  
Huccet-i akvâ bizimdir Dürri'yâ biz ağlebiz  
Mâyeniz Süfyânilerden buldu çün neşv ü nemâ  
Kasdınız Âl-i Resûle eylemek hâlâ cefâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 247-249)

## SIRRÎ

(Doğ. ?— Öl. ?)

Eğribozludur. Asıl adı Mehmed Emin'dir. Eğriboz'un istilaya uğraması nedeniyle 1842 yılında Tekirdağı'na göç eder. Bektaşî tarikatına mensup olduğu sanılan şair hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Ölüm tarihi de bilinmemektedir.

### **Mersiye-i Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ İmam Hüseyin radıyallahü anh**

Cânıma düşdü yine nâr-ı firak  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün  
Cism ü cânı âteşi hasretle yak  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

İrdi ol mâh-ı Muharrem ey hümâm  
Zevk u râhat çün bize oldu haram  
La'net olsun Yezid'e kârın müdâm  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

Kasd idüp bunca pelîd ol servere  
Ol imâm u rehnümâ-yı rehber  
Kerbelâ'da dökdüler kanın yere  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

Âh Hüseyin-i Kerbelâ şâh-ı cihân  
Râh-ı Hak'da verdi bu mâh içre cân  
Ger dilersin meskenin olsun cinan  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

Ol şehidin matemini dutup felek  
Hûri gılmân ile rıdvân hem melek  
Bunca derd çekdi o server sen de çek  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

Kanlı yaşlar idelim gözden revan  
Dutâlum hâr u belâda âşiyân  
Kârımız şimdengeru olsun figân  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

İtmedin mi ey Yezîd Hak'dan hayâ  
Eyledin ol servere dürlü cefâ  
Mustafa'dır nesli cediti Murtaza  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

La'net et Sırrî Yezid'in cânına  
Sad-hezârân dînine imânına  
Girdi nâ-hak ol şehîdin kanına  
Ey gözüm kan ağla mâtemdir bugün

### **Mersiye-i Şâh-ı Şehîdân İbn Şâh-ı Merdân radiyallahü anh**

Yine hasret nârına yandı cihan  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim  
Dud-i âhımdan karardı âsümân  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Gör neler etdi Hüseyin'e ol Yezîd  
İtmedi Hak'dan haya aslâ pelîd  
Eyledi ol serveri teşne şehid  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Bâşımız urmak gerekdir taşlara  
Her gün seldir desünler yaşlara  
Uralım dil şehrinî âteşlere  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Çün bu mâh içre şehîd oldu o şâh  
Mâtemin tutup felekler mihr ü mâh  
Ehl-i aşkın bağrını hûn etdi âh  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Âteş-i hasretle yandı cânımız  
Heft gerdûna çıkar efgânımız  
Kerbelâ' da verdi cân sultânımız  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Ey Yezîd-i bed-nâm bî-din-i bî-hayâ  
Eyledin şâh-ı cihâna bin cefâ  
Sad-hezârân cânına la'net sezâ  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

Sırrî vird etdi Yezid'e la'neti  
Eylemez Süfyânilerle ülfeti  
Ey dostlar ey Muhammed ümmeti  
Mâh-ı mâtem geldi feryâd edelim

### **Mersiye-i Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ İbn Aliyyi'l-Murtaza radiyallahü anh**

Gönül mâh-ı Muharrem'dir fiğân et  
Dü çeşmim nûr-i şâhum âh Hüseyin  
Gözünden kanlıca yaşlar revân et  
Dü çeşmim nûr-i şâhum âh Hüseyin

Yezîd kasd etdi nesl-i Murtazâyâ  
Velâyet ma'deni cûd ü sehâyâ  
Döküldü hûn-i pâki Kerbelâ'ya  
Dü çeşmim nûr-i şâhum âh Hüseyin

Döküldü ol şehidin yere kanı  
Hakikat ehlinin yanmakda canı  
Gönül şimdengeru neyler cihanı  
Dü çeşmim nûr-i şâhım âh Hüseyin

Ne mihnet Kerbelâ' da çekdi ol şâh  
Ezelden böyle takdîr etdi Allah  
Yanalım nâr-ı hasret ile her gâh  
Dü çeşmim nûr-i şâhım âh Hüseyin

Yeter kan ağlama ey Sırrî kemter  
Cihânı hûn-i gark etdin serâser  
Muhammed nesli pâki ceddi Hayder  
Dü çeşmim nûr-i şâhım âh Hüseyin

(Sırrî, *Sırrî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no 3475, vk. 60-61)

## ŞEFİK

(Doğ. 1808—Öl. 1857)

Recai Efendi'nin torunu, Celeleddin Bey'in oğludur. Asıl adı İbrahim Şefik'tir. İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşta babasını ve annesini kaybettiğinden halasının yanında büyümüştür. 1834 yılında Sadaret Mektubi kaleminde göreve başlamıştır. Sayda valisi Kamil Paşa'ya (1847), Mısır valisi Abbas Paşa'ya Divan Efendisi (1849) ve Evkaf Muhasebecisi (1852) olmuştur. Mevlevî tarikatına mensuptur. Divanı Millet Kütüphanesi'ndedir.

Gitdi eyyâm-ı safa âleme bir gam geldi  
Âşıkân ağlayalım ağlanacak dem geldi  
Bana ye's ile cihân dopdolu âlem geldi  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Şeb-i yeldâ-yı emelde kalup âh eyler iken  
Matla-ı subh-i ümîdime niğâh eyler iken  
Bakarak gâhî siyâh bahtıma vâh eyler iken  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Kerbelâ vak'asını eylemede yâd gönül  
Başını urmada taştan taşa nâ-şâd gönül  
Haşre dek etse benimle nola feryâd gönül

Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Subh dem ruz ü şeb vakt ile eyle nigâh  
Ömr-i âşık gibi oldu şeb-i âlem kütâh  
Gecedен gündüz alur mâtem içün sevb-i siyâh  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Âteş-i gamla gönül sineciğın dağla bugün  
Zât-ı vâlâ-yı Hüseyin'i anarak ağla bugün  
Başına sen de benim gibi siyeh bağla bugün  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Yâd idüb iki gözüm hûn-i Hüseyin'i her bâr  
Başla kan ağlamağa âh ederek leyl ü nehâr  
Farz-ı ayn oldu bize ağlama zirâ dil-i zâr  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

Mey-i gam etdi beni bezm-i cihânın bî-hûş  
Kudretim kalmadı efgâna dilim oldu hamûş  
Eşkim itse nola çün bahr-i siyâh cûş u hurûş  
Karalar giydi cihan mevsim-i mâtem geldi  
Ağla ey dîdelerim ağla Muharrem geldi.

(Şefîk. *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no.228,  
229, vk. 13, 8)

## ŞEREF HANIM

(Doğ. 1809—Ölm. 1860)

Mehmed Nebil Bey'in kızıdır. Şiirle ilgili ilk bilgileri babasından aldı. Eğitimi tamamlayarak Mevlevî tarikatına intisap etti. İstanbul'da öldü. Yenikapı Mevlevîhânesi'nin Muhipler Kabristanı'na defnedildi. Hz. Hüseyin hakkında yazdığı mersiyeler, şiirlerinin en güzelleridir. Divanı basılmıştır.

### 1. Mersiye

Ağla ey dîdelerim mâh-ı Muharrem'dir bu  
Kana gark eyle gözüm yaşını mâtemdir bu

Ey gönül turma Yezîd'e yine eyle düşnâm  
Her nefes la'net ile yâd idecek demdir bu

İki şehzâdeye kasd eyledi kâfir dimedi  
Nesl-i Peygamber ü evlâd-ı muazzamdır bu

Pederi Şîr-i Hudâ mâderi olsun Zehrâ  
Ne cesâret ne fezâhat nasıl âdemdir bu

Geçdi Fir'avn ile Nemrûd-ı anûdı mel'ûn  
Cümlesinden bana kalursa derim kemdir bu

Gülmesin yâ Rab anın da iki âlemde yüzi  
Ehl-i islâma belâ vü gam-ı tev'emdir bu

Getürüp yâda Hasan'la Hüseyin kıssasını  
Başla feryâda dilâ cümleden akdemdir bu

Birini zehr ile Şimr ile birin itdi şehîd  
Allah Allah nîce endûh u nîce gamdır bu

Zehr-i isyâna şefâatları tiryâk iken  
Kıydı ol cism-i latîfe ne aceb semdir bu

Kerbelâ vak'asını yâd iderek haşre kadar  
Yanalım ağlayalım cümleye elzemdir bu

Zâde-i Sâki-i Kevser'ken o şâh-ı şühedâ  
Bir içim suyu dirîğ itdi ne sersemdir bu

Cedd-i vâlâsı dimez mi ana mahşerde sanur  
Sen de yan işte bu gün nâr-ı cehennemdir bu

El uzatmak ne revâdır o vücûd-ı pâke  
Bâ-husûs bûse-geh-i Şâh-ı mükerremdir bu

Yok mı akli kanı fehmi kanı idrâki aceb  
Hiç dimez mi bana da kalmaya âlemdir bu

Olsa iz'ânı eğer başına ağlardı müdâm  
Sandı ol günleri kâfir dem-i hurremdir bu

İtmeyüp merdümek-i çeşm-i Resûl'e hürmet  
Çıkası gözlerini dikdi ne azlemdir bu

Yok Yezîd'in yeri dünyâ değil ukbâda bile  
Anı dûzah da kabûl itmeye şübhemdir bu

İdüp inkâr dise vâlidî mahşerde nola  
Gelmesin yanuma yâ Rabbi benim nemdir bu



Nice dökdi yere nâ-hak yere zâlim dimeyüp  
Sürme-i bâsıra-i hûr olacak demdir bu

Hacletinden görelî ol dem-i mûhiş-eseri  
Ter döker arz u semâ sanma ki şeb-nemdir bu

Yeter ey hâme bu tafsîl-i sühan besdir bes  
Sanma kim kıssa-i Pervîz ile Rüstem'dir bu

Birkaç ebyât ile haddim mi demek mersiyye  
Eser-i âh-ı dil ü şerha-i sînemdir bu

Arz-ı hâl eylemeden maksad ümîd-i şefkat  
Cümle erbâb-ı sühan içre müsellemdir bu

Nic'olur hâl dimezse Şerefâ rûz-ı cezâ  
Mû'minât zümresine lutf ile munzamdır bu

Diyeler hîn-i şefâatde meded cedlerine  
Afv u ihsânımıza cümleden eslemdir bu

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 125-127)

## 2. Mersiye

Geldi Muharrem ey dil ü cân ağlamaz mısın  
Mâtem zamânı rûz u şebân ağlamaz mısın

Nitdi Yezîd merdümek-i Fahr-i Âlem'e  
Yâd eyleyüp o vakti amân ağlamaz mısın

Gâhî Hüseyin'i geh Hasan'ı fikr idüp gönül  
Tâ gark idince çeşmini kan ağlamaz mısın

Zehr ile Hazret-i Hasan'ı eyledi telef  
Bu derd ü bu kederle her ân ağlamaz mısın

Yâ Hazret-i Hüseyin'e neler etdi ol pelîd  
Bilmez misin nihân u ayân ağlamaz mısın

Ser-çeşme-i hayât iken oldı susuz helâk  
İdüp sirişki âb-ı revân ağlamaz mısın

Zîver olurdu arşa eğer katre tamlasa  
Ol hûn olur da yere feşân ağlamaz mısın

Yokdur iki cihânda yerin ancak ey Yezîd  
Oldı yüzünden iki ziyân ağlamaz mısın

Ağlatdın âlemi bu gamı cân-güdâz ile  
Rûz-i cezâda sen dahi san ağlamaz mısın

Kendine itdiğini senin düşmen eylemez  
Nâdim olup da âh u fiğân ağlamaz mısın

Ferdâ huzûr-ı Hak'da virirsin cevâbını  
Gör hâlini anîd o zamân ağlamaz mısın

Ceddi şefâat eyler iken cümle ümmete  
Sen kalasın açıkda hemân ağlamaz mısın

Yâ dirse mâder ü pederi yandı cânımız  
Var sen de nâr-ı dûzaha yan ağlamaz mısın

Nefs-i babîsine uyup itdin cehennem  
A'lâ yerini câ vü mekân ağlamaz mısın

İtdiklerin hatâya olup nâdim ey Yezîd  
Gâh âşikâr u gâhi ayân ağlamaz mısın

Bu töhmet ile haşre kadar sana ey denî  
Sebb ide cümle halk-ı cihân ağlamaz mısın

Âl-i Resûl'e ümmet olan cân fedâ ider  
Lâzım mı derdin arz u beyân ağlamaz mısın

Olmazsalar Şeref ol iki şâh eğer şefî'  
Hâlin olur senin de yaman ağlamaz mısın

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 122-123)

### 3. Mersiye

Muharrem'dir yine derd-i nihânım âşikâr olsun  
Muharrem'dir yine kârım hemîşe âh u zâr olsun

Muharrem'dir yine dâğ-ı derûnum eyledim izhâr  
Muharrem'dir yine ağzımdan âteşler nisâr olsun

Elem tûfânı başdan aşdı gam cûş u hurûş itdi  
Muharrem'dir sirişk-i dîde bahr-i bî-kenâr olsun

Açıldı gül gül oldu zahm-ı sînem eylerim feryâd  
Muharrem'dir yine murg-ı dilim şekl-i hezâr olsun

Anup ol vak'a-i cân-sûzı gönlüm eylesin mâtem  
Muharrem'dir yine dilde nice sabr u karâr olsun

Zemin-i Kerbelâ'yı al hayâle ey gözüm şimdi  
Muharrem'dir yine dök kanlı yaşın cûy-bâr olsun

Yezîd itdi iki şâhen-şehi dil-gîr ü rencîde  
Bu denlü cürme bu isyâna nice ictisâr olsun

Îtâatdan çıkardı azdırup şeytân gibi nâsı  
Taraf-dâriyla zâlim hâr u zâr u şerm-sâr olsun

Tağıtdı hânedân-ı Mustafâ'yı bir takım hûn-rîz  
Îlâhî ırk u nesli cümlesinin târ u mâr olsun

Îmâmeyn-i humâmeyne olur mı sû-i kasd itmek  
Leimâna hediye la'netim leyl ü nehâr olsun

Peder mâder o iki şâh-ı âlî-câha el-insâf  
Cenâb-ı Fâtîma'yla zât-ı sâhib Zülfikâr olsun

Birine zehr olup su biri gitdi teşne-leb adne  
Harâretle tutuşdum nâr-ı gayret pür-şerâr olsun

Muhibb-i âl ü evlâd-ı Resûl-i müctebâyım ben  
Bana her sâl bir mersiyye inşâdı şîâr olsun

Bilinsin yazayım derd-i derûnum ömrüm oldukça  
Gelen ihvâna benden sonra ey dil yâdigâr olsun

Olunmaz itdiği hâinlerin bin beyt ile ta'rif  
Tükenmez mâcerâdır arz-ı hâlim ihtisâr olsun

Be-hakk-ı Hazret-i Âl-i Abâ yâ Rab dem-i rahmet  
Gürûh-ı mücrimân içre Şeref nâmı şümâr olsun

Bana hîn-i şefâat cedlerine olmağa vâsıl  
Muîn zât-ı Hasan rehber Hüseyin-i pür-vakâr olsun

Olup mağrûr-ı afv öyle kerem-kârânı itdim yâd  
Hemân şimden girü cümle kelâmım i'tizâr olsun

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 124-125)

#### 4. Mersiye

Yıkılıp çarh-ı felek hâk ile yeksân olsun  
Alev-i âh-ı derûnum ile sûzân olsun

Kıldı devrân gönül mülkini ber-bâd u harâb  
Dilerim bencileyin ol dahi vîrân olsun

Yine bir ardı alınmaz eleme düş oldum  
Nice feryâdîma şimden girü pâyân olsun

Gussa deryâsı taşup yine başımdan aşdı  
Ağlayım katreleri eşkimin ummân olsun

Yâremın merhemi yok neyleyeyim Lokmân'ı  
Derdimin var mı ilâcı bana dermân olsun

Gonca-i gül gibi açıldı hezârân zahmım  
Yine kârı dil-i şûrîdenin efgan olsun

Lâle-i dâğ-ı derûnumla donandı sînem  
Mîr-i âlây-ı gama cây-ı çerâğân olsun

Sünbül ü nergisi âhımla solup dünyânın  
İntizâm-ı çemenistânı perîşân olsun

Dilde bir kıssa-i cân-sûz var ifşâ idemem  
Gûş idüp ins ü perî vâlih u hayrân olsun

Yine mâtem-zedeyim mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşım dökeyim yerlere tûfân olsun

Abd-i muhlislerine bezl-i vücûd itme nedir  
Cân u ser Âl-i Abâ yoluna kurbân olsun

Kerbelâ vak'ası der-kâr iken ehl-i îmân  
Sûr u 'îd ile ne handân u ne şâdân olsun

Dil-i mahzûnuma billâh bunun fevkinde  
Olamaz bir dahi hicrân ki hicrân olsun

Âh ey zâlim ü gaddâr u sitem-kâr Yezîd  
İtdiğın cürm ü kabâhat nice i'lân olsun

Zehr ile zât-ı Hasan vâh cenâb-ı Hüseyin  
Tiğ-i zulmünle senin şâh-ı şehîdân olsun

Kor mı ferdâ yanına kanın o şehzâdelerin  
Mâder-i müşfiki Zehrâ gibi sultân olsun

Bâ-husûs ol iki şâhen-şehin Allâh Allâh  
Cedleri Hazret-i Peygamber-i zî-şân olsun

Sâkî-i Kevser'in evlâdı revâ mı a denî  
Teşne-leb adne harâretle şitâbân olsun

Yok mı gayret kanı insâf nolurdu a felek  
Yağsa ol rûz-ı cihân-sûzda bârân olsun

Ehl-i Beyt'i hîç olur mı o kerem-kârın esîr  
Zât-ı âlîleri kim mukbil-i Yezdân olsun

O harem mûcid-i ismetdir a bî-âr u edeb  
Ten-i nâzükleri şâyeste mi uryân olsun

Duhter-i Fahr-i Cihân'ın o ciğer-pâreleri  
Bu kadar cevri ü ezâyâ nice şâyân olsun

Bu ihânetliği Kıbtî vü Nasârâ vü Yehûd  
İdemez âh bu kâfirse müsilmân olsun

Zâlimin afv olacak cürm değıldir cürmi  
Bir de itdiklerine şimdi peşimân olsun

Dimek insân hatâdır ana hâşâ hâşâ  
Böyle isyâna tecâsür iden insân olsun

Sen de ey İbn-i Ziyâd kelbi düşün bir kerre  
Dahi bundan büyük âlemde ne isyân olsun

Düşürüp ardına rüsvâ bir alay hunzîri  
Öyle arslana hücûm itme ne imkân olsun

Zâde-i Şîr-i Hudâ ile güreşmek mi olur  
Hiç mümkün mi aceb mûr Süleymân olsun

El uzatmak nic' olur zât-ı Habîbullâh'ın  
Bûse-gâhı o gümüş gerden-i rahşân olsun

Kurusun kopsun elin ayağın ey Şimr-i la'în  
İki âlem dilerim başına zindân olsun

Hâzır ol vakt-i mücâzâta huzûr-ı Hak'da  
Görürüz hâlini murdâr o dîvân olsun

Geldi hikmetle vukû'a o husûs-ı cân-sûz  
Sanma dîvâne bu fırsat sana her ân olsun

Sû-i kasd itdiler ol cism-i latîfe yâ Rab  
Nâr-ı dûzahda yanup cümlesi büryân olsun

Kıydılar âkıbetin bilmeyüp öz cânlarına  
Ne hamâkat bu habâset bu ne tuğyân olsun

Arz-ı hâl eyle gönül gayri o da'vâ bitmez  
Yüce tağlarca günâhım nice pinhân olsun

Yâ Alî el-meded ey Bint-i Resûl el-ihsân  
Bu siyeh-rû kula eltâfınız erzân olsun

Yılda bir mersiye hûn-ı ciğirimle yazarım  
El-amân rûz-ı cezâ huccet-i gufrân olsun

O İmâmeyn-i güzînin bana yevm-i arasât  
Biri rehber biri yâ Rabbi nigeş-bân olsun

İntisâbı der-i mahbûbına mücrim Şeref'in  
Yâ İlâhî Hüseyin aşkına âsân olsun

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İst. 2002,  
s. 130-132)

## 1. Müseddes Mersiye

Yandı cânım rûz u şeb feryâd u efgân eylesin  
Darb-ı nâlem kubbe-i eflâki lerzân eylesin  
Ben harâb oldum felek gayriyi şâdân eylesin  
Mâh-ı mâtemdir gönül çâk-ı giribân eylesin

Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin

Sanma bezm-i âleme dil-şâd u hurremdir gelen  
Pür-gam u mihnet ile elbetde tev'emdir gelen  
Bâ-husûs ey dil yine aşr-ı Muharrem'dir gelen  
Nice sabr eylesin ol eyyâm-ı pür-gamdır gelen  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin

Her-çi-bâd-âbâd hâk olsun benim şimden girü  
İstemem cennet olursa meskenim şimden girü  
Öyle mahzûndur dil-i sûz-efgenim şimden girü  
Kimse memnûn idemez kalbim benim şimden girü  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin

Sığmadın vüs'at-serây-ı âleme gûyâ pelîd  
Yohsa bâkî mi kalur sandın cihâmı ey Yezîd  
Zehr ile itdin Hasan hazretlerini nâ-bedîd  
Eyledin sonra Hüseyin-i nâ-murâdı da şehîd  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin

Eyledin gerçi iki şehzâdeyi birden hebâ  
Kor mı zâlim yanına Binti Resûl-i Kibriyâ  
Kanun itmez mi taleb ferdâ Aliyyü'l-Murtazâ  
Yâda geldikçe senin bu itdiğin cürm ü hatâ  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin

Bu mudur Âl-i Abâ'ya hurmet indinde aceb  
Ola lâyıık mı huzûr-ı Hakk'a vâsıl teşne-leb  
Zâde-i Sâkî-i Kevser iken ol âlî-neseb  
Bir içim suyu dirîg itdin a bî-rahm u edeb  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhım bütün dünyâyı sûzân eylesin



Hem seni hem tâbînini ilâ-yevmi't-tenâd  
Ben değil hâk-i mezârım eylesin la'netle yâd  
Neyledik nitdik ki sana ey ebû-zulm ü fesâd  
Uydı cümle eşkiyâ Şimr-i habîs İbn-i Ziyâd  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhum bütün dünyâyı sûzân eylesin

Haddini bilmez misin kimsin sen ey dûzah-nişîn  
Dest-i kahrınla zebûn ola İmâmeyn-i güzîn  
Hikmete mebniydi ol fırsat sana ammâ la'în  
Bilmeyüp aslın kıyâs itdin ki oldun kâm-bîn  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhum bütün dünyâyı sûzân eylesi

Olmasa ger şîve-i hükm-i kazâ-yı Kird-gâr  
Hânedân-ı Mustafâ'yı idemezdi târ ü mâr  
Bilür isem de bu remz ü nükteyi bî-ihitiyâr  
Ser-güzeşt-i Kerbelâ itdikçe hâtırdan güzâr  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhum bütün dünyâyı sûzân eylesin

Besdir itnâb-ı sühan ey hâme-i mu'ciz-beyân  
İ'tizâr eyle biraz da arz-ı hâl eyle hemân  
Eski yârem üzre açdın tâze yâre el-amân  
Çünkü bir elden gelür yok eylemek lâzım figân  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhum bütün dünyâyı sûzân eylesin

Okuyup mersiyyeyi eyler iken feryâd u âh  
Merhamet itmezse ger ahvâlime ol iki şâh  
Hâl-i düşvârım perîşândır Şeref yok iştibâh  
Rûz-ı mahşerde eğer olmazsalar bana penâh  
Kanlı yaşıyla gözüm hem-şekl-i tûfân eylesin  
Âteş-i âhum bütün dünyâyı sûzân eylesin

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 262-264)

## 2. Müseddes Mersiye

Âh âh ey çarh-ı kec-rev ü sipihr-i bî-vefâ  
Eylesin aşr-ı Muharrem'dir yine gam merhabâ  
Zulm-i düşmenle revâ mı incine Âl-i Abâ  
Ola lâyıık mı mükedder kalb-i pâk-i Mustafâ  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Ba'd-ez-în kimse ne handân ola ne mesrûr ola  
Âlemin her cânibi gönlüm gibi meksûr ola  
Hâtırım yapmak muhâl oldu felek ma'zûr ola  
Ben harâb oldum nice dil hânesi ma'mûr ola  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Zât-ı vâlâ-yı Hasan içmek revâ mı semli su  
Şâh Hüseyin'e eylemek şâyeste mi düşmen gulû  
Bu teessüfle muhibb-i hânedân ağlar kamu  
Tutdı dört el ile fırsat dâmenin hayfâ adû  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Nice girdi zâlim o şehzâdegânın kanına  
Ceddinin "Levlâke Levlâk" dinmiş iken şânına  
Nice la'net itmeyim her dem Yezîd'in cânına  
Değdi göz iki cihânın merdüm-i çeşmânına  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Zâde-i Sâkî-i Kevser teşne-leb oldu şehîd  
Âteş-i dûzahdan ister mi rehâ yine Yezîd  
Âh aceb İbn-i Ziyâd ile ya ol Şimr-i anîd  
Rahmet-i Hak'dan şefâatdan iderler mi ümîd  
El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Dûd-ı âhım rûz u şeb peyveste-i eflâk olur  
Dest-i gayretle girîbân-ı tahammül çâk olur  
Bu devâsız derd ile elbet kişi gam-nâk olur  
Nev-i âdem yâ nice bu rûtbe bî-idrâk olur  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Nice itdi böyle bî-ma'nâ hatâyı ol leîm  
İtmedi cür'et bu denlü cürme şeytân-ı racîm  
İdemez itfâ gönülde âteşim nehr-i azîm  
Sûz-ı sînemden benim şermendedir nâr-ı cahîm  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Vakt-i haşr olsun bilür mikdârını ol kîne-hâr  
Anlar ahvâli neye müncer olur encâm-ı kâr  
Her zamân esmez murâd üzre müsâid rûzgâr  
Neyleyim itdi bizim başımıza dünyâyı târ  
El-amân Binti Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Her gün ansın ağlasın isyânını ol bed-hisâl  
Söz uzar her itdiğin söylersem artar kıl ü kâl  
Kalmadı ol vak'ayı şerh itmede dilde mecâl  
Yazayım şimden girü kendim için bir arz-ı hâl  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Dest-gîr olsun İmâmeyn-i hümâmeyn-i güzîn  
İtmeyim ayaklar altında meded âh u enîn  
Mücrim isem de amân Allâh için olun muîn  
Ümmetim disin Cenâb-ı Rahmeten-li'l-Âlemîn  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

Ola Zeynü'l-Âbidîn ü Bâkır u Sâdık penâh  
Kâzım u Mûsâ Rızâ'dan dâd-hâhum dâd-hâh

Çeşm-i şefkatle Nakî ile Takî kılsın nigâh  
Rehber itsin Asker ile Mehdi'yi ferdâ İlâh  
El-amân Bint-i Resûlullâh meded yâ Murtazâ  
Deldi bağrım yakdı cânım mâcerâ-yı Kerbelâ

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 276-278)

### 3. Müseddes Mersiye

Ey gönül geldi Muharrem gamı mu'tâd idelim  
Ye's ü mâtemle hemân giryeler îcâd idelim  
İtdiği zulmi Yezîd'in yine ta'dâd idelim  
Rûh-ı nâ-pâklerin la'net ile yâd idelim  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Ciğirim yakdı yeri âteş-i sûzân olsun  
Akl u fikrim gibi ahvâli perîşân olsun  
Ba'd-ez-în kimse ne handân u ne şâdân olsun  
Dil-i zârım gibi dünyâ dahi vîrân olsun  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Nice itdi telef öyle iki şâhen-şâhı  
Nice incitdi aceb âl-i Resûlullâh'ı  
Bu husûsda yalnız sabrı değil vallâhı  
Yanar elbet buna insân olanın cân-gâhı  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Cedd-i âlilerinin bendesi her şâh u gedâ  
Mâderi Hazret-i Zehrâ pederi Şîr-i Hudâ  
Nic' olur öyle zevâta bu cefâ vü bu ezâ  
Dâd elinden senin ey kâfir-i bî-dîn ü hayâ  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Zehr ile kıydı İmâm-ı Hasan'a âhir-i kâr  
Dâderin dahi telef itdi dirîğ ol hûn-hâr  
İtmedi âh ne Hak'dan ne Habîbinden âr  
Yâda geldikçe o demler o zamânlar nâ-çâr  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Ey felek ey felek ol hâin-i sifle-perver  
Ne revâdır ki Hüseyin üstüne çeksin asker  
Tende hiç tâb ü tüvân kor mı bu endûh u keder  
Girdi Şimr'in eline bûse-geh-i Peygamber  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Âh sad-âh amân tâ olıcak rûz-ı hisâb  
Gözlerim ağlayarak her dem akıtsın hûn-âb  
Teşne-lebken bir içim suya o dürr-i nâ-yâb  
Şerbet-i câm-ı şehâdet ile oldu sîr-âb  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Kanı insâf u mürüvvet kanı âr u gayret  
Nerede kaldı aceb hakk-ı veliyyü'n-ni'met  
Birisinde yok imiş neyleyim insâniyyet  
Hazm olur mı bu kadar derd ü belâ vü mihnet  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Hiç yâd eylemedin mi a Yezîd ukbâyı  
Yohsa bâkî mi kalur sandın aceb dünyâyı  
Kerbelâ'da neler itdin neler ey hercâyî  
Yâ nasıl uydı sana İbn-i Ziyâd rûsvâyî  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Olmasa böyle Şeref tâ ezeli hükm-i kader  
Nice mümkindi Yezîd gibi pelîd bula zafer

Bozamaz çâre ne tedbîr ile takdîri beşer  
Gel hemân bencileyin yandı ise sabrın eğer  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Bitmez ol kissa yeter hâme biraz da bârî  
Yaz o şehzâdelere hâl-i dil-i düşvârî  
Eğer anmazlar ise rûz-ı cezâ nâ-çârî  
Şimdiden ağlayarak derd ile zârî zârî  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

Yâ Hüseyin eyle meded yâ Hasan eyle ihsân  
Elde mersiyye huzûra gelicek girye-künân  
Ehl-i mahşer olur ahvâlîme zîrâ hayrân  
Şeref-i mücrime itmezseniz imdâd hemân  
Yakalar çâk iderek nâle vü feryâd idelim  
Yıkalım âlemi bir âh ile ber-bâd idelim

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 281-283)

### **Müsemmen Mersiye**

Yine mâtem midir bu düşmen-i zevk u safâyım ben  
Muharrem'dir gelen gark-âb-ı deryâ-yı belâyım ben  
Nola feryâd idersem özge derde mübtelâyım ben  
Helâk olsam eğer bu mihnet ü gamla sezâyım ben  
Nice âh itmeyim sabr u tahammülden cüdâyım ben  
İmâmeyn-i güzîne hâk-i pâ-yı bî-riyâyım ben  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Felek hicrân ile itdin sarây-ı hâtırım ber-bâd  
Sezâ mı dostı itmek nâ-murâd u düşmeni dil-şâd  
Senin sad-dâd elinden dâd elinden ey sitem-mu'tâd  
Virüp fırsat Yezîd'e eyledin ey çarh-ı dûn imdâd

Olunca ser-güzeşti âh o iki şehr-yârın yâd  
Yalnız ben değil seng-i mezârım da ider feryâd  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Kimine gülşen eyler tâk-ı çarha ser çeken nârı  
Kimine külhan eyler teng ider sahrâ vü gülzârı  
Bilinmez hallolunmaz müşkilât-ı hikmet-i Bârî  
Cemî'-i fi'linin var nice remz ü nice esrârı  
Bilürsem de yine hazm idemem bu derd-i düşvârı  
Husûs-ı Kerbelâ'dır böyle gönlüm eyleyen zârı  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Hasan gibi şecîa suyu zehr itdi ne cür'etle  
Şehit itdi susuz zât-ı Hüsey'n'i nice zahmetle  
Gide layık mı evlâd-ı Alî adne harâretle  
Revâ mı Fâtıma mahdûmına bakmak ihânetle  
Nasıl yâd olmasın zâlim Yezîdin ruhı la'netle  
Ciğer-gâhım yanar tâ haşre dek bu nâr-i gayretle  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Ne akla uydun ey İbn-i Ziyâd ey kâfir-i murdâr  
Hücûm etdin o şâha bir takım kelbe olup serdâr  
Nice el sundı yâ Şimr-i la'în ü bî-edep gaddâr  
Değil midir o gerden bûse-gâh-ı Ahmed-i Muhtâr  
Nasıl kan ağlayıp yâd itmeyim ol demleri her bâr  
Onulmaz işler ölünce yürekden nice yârem vâr  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Kanı hürmet bu mı şart-ı edeb ey bî-vefâ rüsvâ  
Aceb hiç itmedin mi cedlerinden havf u istihyâ  
Kalur mı yanına sandın aceb bu cürm-i lâ-yuhsâ  
Taleb itmez mi zanneyler o hûn-ı nâ-hakı Mevlâ  
Gönül sabr it görür hâlin bulur itdiklerin ferdâ  
Tükenmez mâcerâdır eyleyim her ân vâveylâ

Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

Değil mersiyyeden maksûdumuz arz-ı hüner billâh  
Hemân bir intisâb itmekdir ümmîd-i dil-i güm-râh  
Şeref düşdi kapınıza olup her dem şefâat-hâh  
Muîn ü dest-gîr olsun bana ol iki şâhen-şâh  
Meded şâh-ı velâyet el-amân Bint-i Resûlullâh  
Bu tesliyetle gayri kendi kendim eğleyim her gâh  
Bi-hamdillâh muhibb-i Hazret-i Âl-i Abâ'yım ben  
Ezelden hânedân-ı Mustafâ'ya cân-fedâyım ben

(Mehmet Arslan, *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002,  
s. 295-296)



## HASAN NAZİF

(Doğ. 1794—Ölm. 1861)

Yenişehir’de doğdu. Bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Larissa Müftüsü Halil Efendi’nin oğludur. Eğitimi bitirdikten sonra hacca gitti. Konya Mevlana Dergahı postnişini Mehmed Said Hemdem Çelebi’ye intisap etti. 1853 yılında Beşiktaş Mevlevihanesi’nin postnişinliğine tayin edildi. 1861 yılında vefat ederek Beşiktaş Mevlevihanesi’ne defnedildi. Bir müddet sonra Bahariye Mevlevihanesi’ne nakledildi.

Arş-ı tâk-ı meskenindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Ferş-i sâkî medfenindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
İns ü kudsi me’menindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Mâsivâ gülşenindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Ravza-i pür-nûruna nisbet olunur mu Aden  
Hiç hem-reng-i letâfet ola mı cân u beden  
Çün hâk-ı pâk-ı reşk-endâz arş u ferş iden  
Cevher-i ferd tenindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Halk-ı ekvâna sebep cedd-i kerîmindir senin  
Suret-i mir’ât-ı Hak asl-ı âlemîndir senin  
Zübde-i ins ü melek nesl-i selîmindir senin  
Kâinât ancak senindir yâ Hüseyñ İbn-i Ali

O siyah ömrüm tebâh bir nideyim hâlim yamân  
Merhamet kıl dest-i redde olmayayım mazhar-ı amân  
Abd-i nâ-çârın Nazîf acz ü niyaz eyler hemân  
Dest-gîr-i dâmenindir yâ Hüseyin İbn-i Ali

(Kemal Kahramanođlu, Nazîf-i Mevlevî Divançesi, Tablet  
Yay., Konya 2005, s. 60-61).

## AYDÎ HACI MEHMED EFENDÎ

(Doğ. 1812?—Ölm. 1865-1866)

Antep’de doğdu. Eğitimini Halep, Kayseri ve İstanbul’da tamamladı. Kayseri’de müderrislik, Antep’deki İki Şerefeli Cami’de imam-hatiplik yaptı. Kuşadalı İbrahim Efendi’ye intisab etti. Evinin bir tarafını tekke haline getirerek Halvetî tarikatının ayinini icra etti. Bilahere cezbe hali yaşayarak meşihatı terk etti, müridlerini dağıttı. Bu durumundan yararlananlar onu Birecik’e sürgün ettirdiler. Tekrar Antep’e döndü. Bir müddet sonra vefat etti. Aydî ve Ayânî mahlaslarını kullandı. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Niçin ey kanlı zâlim Kerbelâyı pür-fiğân etdin  
Nice bin âşık-ı biçârenin bağrını kan etdin

Bulup neşv ü nemâ bâğ-ı Nebîde bir bölük eşcâr  
Nice kaydın bu bağın cümle evrâkın hazân etdin

Aliyyü'l-Mutaza'nın nûr-i ayni kana müstağrak  
Belâlar tîrine ol demde uşşâkı nişân etdin

Nisâlar seyyidi Zehrâ'yı giryân eyleyüp nâlân  
Adû-yı Ehl-i Beyt'in cümlesini şâdumân etdin

Acep mi didelerden yaş yerine kan revân olsa  
Resûlün bûse-gâhından nice kanlar revân etdin

Nice mazlumların leb-teşne başın kat edüp tenden  
Cidâlar üzre nâ-hâk bir pelide armağan etdin

Urulmuş Ehl-i Beyt'in sinesine dâğ dâğ üzre  
O dâğın şemmesin Aydî derûnunda nihân etdin

(Ö. Asım Aksoy-Ş. S. Yener-A. N. Ünler, *Aydî Divanı*, Gaziantep 1937, s. 96)

### Mersiye

Vakt-i mâtemdir bu mâh ey zümre-i vâlâ Hüseyin  
Çün şehîd oldu bu ayda ol kad-i bâlâ Hüseyin

İçdiler câm-ı şehâdet bir bir evlâd-ı Alî  
Saff-ı a'dâ içre tenhâ kalmadı illâ Hüseyin

Kerbelâ'da saçdı kanın bir bölük güm-râh-ı dîn  
Bilmediler kadrini ey rütbe-i â'lâ Hüseyin

Âlemin fahri Muhammed Mustafâ bu mâteme  
Girye kıldı dökdü gözden lü'lü'ü lâlâ Hüseyin

Hem Aliyyü'l-Murtazâ ol reh-nümâ-yı ehl-i aşk  
Eşkbâr oldu bu mâtemden kılup nâlâ Hüseyin

Kurretü'l-ayn-i Nebî yani nisâlar seyyidi  
Fatıma tekrâr eder kim âh ü vâveylâ Hüseyin

Rûz u şeb feryâd ederse Aydî'yi aybeylemen  
İns ü cin hayli melâik zâr eder hâlâ Hüseyin

(Ö. Asım Aksoy-Ş. S. Yener-A. N. Ünler, *Aydî Divanı*, Gaziantep 1937, s. 121-122)

## SEYRÂNÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1866)

Everek'te (Develi) doğan şairin asıl adı Mehmed'dir. Babası, Develi'nin Uruza mahallesi camii imamı Cafer Efendi'dir. İki yıl medrese eğitimi gören şair, Abdülmecid döneminde (1839-61) İstanbul'a gelir. Döneminin devlet adamlarını hicvetmesi nedeniyle İstanbul'da tutunamaz, tekrar memleketine döner.

Hece vezniyle yazdığı şiirlerde daha başarılıdır. Nakşi tarikatına müntesip olduğu söylenmekte ise de, Bektaşî tarikatıyla ilişkisi daha kuvvetlidir. Şiirleri basılmıştır.

Âh Yezîd'in ruhuna eylerdim amma la'neti  
Olmasa isyânına gâlib Rahîm'in rahmeti

Gam ile yoğrulduğunda şüphe yokdur âlemin  
Zulm ü deşt-i Kerbelâ'dan al haber duy zahmeti

Lahm-i cism-i Murtazâ'yı kendi lahm-i cismine  
Fahr-i Âlem mâl edüp bildirdi şân u şöhreti

İnd-i Hak'da olmamak mümkün değil bir vech ile  
Cevher-i sulb-i Aliyyü'l-Murtazâ'nın kıymeti

Şâh Hüseyin'in kanını fâni riyâset uğruna  
Eyleyen etmiş telef senden selef al ibreti

Hakdan istimdâd edinmek gelmemiş mi kalbine  
Yâ Hüseyin'in Hak'ka makbûl olmamış mı minneti

Bir tesellî bâbına muhtaçlığım var müşkülüm  
Halleder bir lafz-ı manâ yok ne bilmem hikmeti

“Kul hüvallahü ahad” Ahmed Muhammed lafzının  
Etdi manası bile Seyrânî'ye emniyeti

(Ahmed Hazim, *Sânihât-ı Seyrânî*, Matbaa-i Milli, İstanbul  
1340, s. 52-53)

## ZAHMÎ

(Doğ. ? —Ölm. 1866)

Asıl adı Ahmed'dir. Çankırlı Yüzbaşı Kadir Ağa'nın oğludur. İlk eğitimini ve hıfzını Kastamonu'da ikmal etti. Çankırı'ya geldi, Yüklüköylü Hacı Ali Efendi'den medrese dersleri görerek icazet aldı. Genç yaşta vefat etti. Hece ve aruz vezniyle şiirler yazdı. Şiirleri basılmıştır.

1.

Dilâ tecdîd-i mâtem et bugün mâh-ı Muharrem'dir  
Melaik ins ile cinni bu gün hep ehl-i mâtemdir  
Velâyet şâhının yahu şehîd olduğu bu demdir  
Adüvvü ekberim ancak benim bir iki âdemdir

Birisi Şimr-i Zü'l-Cevşen birisi İbn-i Mülcem'dir  
Bulara dâima la'net demek mü'mine elzemdir

Kopardı fitneyi Mervan Yezîd ile edüp sohbet  
Hüseyn'i Kûfe'den Şam'a dururken etdiler da'vet  
Ubeydullah erişdi Kerbelâ'ya etdi cem'iyet  
O dem emr-i kabiha eyleyen ikdâm ile sür'at

Birisi Şimr-i Zü'l-Cevşen birisi İbn-i Mülcem'dir  
Bulara dâima la'net demek mü'mine elzemdir

Muharrem mâhının cum'a gününde kopdu bu hengâm  
Namaza sa'y ederken ol cenâb-ı Hazret-i İmam  
Şehîd edüb o şâhı ah Yezîdler ettiler bayram  
Ali'nin katline gayret Hüsey'n'e eyleyen idâm

Birisi Şimr-i Zü'l-Cevşen birisi İbn-i Mülcem'dir  
Bulara dâima la'net demek mü'mine elzemdir

Behey zâlim o şân-ı dîn değil mi hürmete lâyık  
Bu fi'l ile behey mel'ûn değilsin rahmete lâyık  
Susuzlukla o ma'sûmu sen ettin mihnete lâyık  
Gürûh-ı kavm-i bâtıldan olanlar la'nete lâyık

Birisi Şimr-i Zü'l-Cevşen birisi İbn-i Mülcem'dir  
Bulara dâima la'net demek mü'mine elzemdir

Buna razı değil billâh habîbin Mustafâ yâ Rab  
Huzurunda eder da'va Aliyyü'l-Murtazâ yâ Râb  
Bu Zahmî'nin yine derdi çoğaltdı mâcerâ yâ Râb  
Sana ma'lûm durur ancak o şahs-ı bî-vefâ yâ Rab

Birisi Şimr-i Zü'l-Cevşen birisi İbn-i Mülcem'dir  
Bulara dâima la'net demek mü'mine elzemdir

(Ahmet Talat Onay, *Çankırı Şairleri*, Çankırı 1932, c. II, s. 174-175)

2.

Âh kamer devri olup geldi Muharrem mâhu  
Sen de gel mü'min isen et bugün âh u vâhu  
Hiç fikr etmediler sonra huzurullâhu  
Görmedi dide-i bed nûr-ı Resûlullâh'ı

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Şah Hasan ile Hüsey'n ol iki dâne er idi  
Mûciz-i şakk-ı kamer sırrına hem mazhar idi



Mâderi bint-i Muhammed pederi Hayder idi  
Bûsegâh-ı nazarı Hazret-i Peygamber idi

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

İbn-i Muaviye ezel vakti saâdetde iken  
Kurdular bu düzeni ceddi hilâfetde iken  
İşte bu kavm-i Yezîd da'vî-i ümmetde iken  
Kerbelâ Şâhu Hüseyin Hak'ka ibâdetde iken

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Bir içim suya bedel içdi bekâ kevserini  
Susuz âlûde-i hâk etdi o şâhın serini  
Boyadı kana nübüvvet bağının güllerini  
Şimr-i mel'un çekip ol demde hemân hançerini

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Kerbelâ'da olıcak vak'a-i resm-i melâl  
Titredi arş-ı azîm raksa gelip zîr-i cibâl  
Dâr-ı Firdevs'de âh etdi Resûl-i müteâl  
Kendi vâriyla vücût etmiş iken izz ü celâl

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

Zahmî sinem gibi bu didelerim pür hündür  
Bende-i Âl-i Abâ cümlesi hep mahzündür  
İki âlemde bu günler bana hep o gündür  
Kim tevellâ vü teberrâda bu bir kanundur

Âh şehîd etdi Yezîd nesl-i mutahhar şâhu  
La'net-i Hak ebedî oldu ana vallâhi

(Ahmet Talat Onay, *Çankırı Şairleri*, Çankırı 1932, c.II, s.178-179)

## LESKOFÇALI GÂLİP

(Doğ. 1829-1930—Ölm. 12 Aralık 1867)

Leskofça'da doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Divan katipliklerinde bulundu. Rumeli'de ve Anadolu'da görevler üstlendi. Genç yaşında vefat etti.

Ey ki hicrinle zaman eyyâm-ı mâtemdir bana  
Her hayâlin dilde bir mâh-ı Muharrem'dir bana

Ben fedâ-yı Kerbelâ-yı aşkınım rûz-ı ezel  
Dil-şehîdân-ı muhabbet cümle hem-demdir bana

Mest-i bezm-i hicr-i yârim çâşnî-senc-i memât  
Her habâb-ı câm-ı mey bir sâgar-ı semdir bana

Gösterir her zerresi mihr-i hüviyyetten nişân  
Âlem-i fakr u fenâ bir başka âlemdir bana

Görmedim derd-i fenâdan arş u ferşinde neşât  
Âlem-i imkân serâpâ âlem-i gamdır bana

Öyle hayrânım ki Gâlib şimdi derd-i aşk ile  
Matlabım da bilmezim bir sırr-ı mübhemdir bana

(Galib, *Leskofçalı Galib Bey Divanı*, İstanbul 1335, s. 61-62)

## LEBÎB

(Doğ. 1785—Ölm. 1867)

Asıl adı Mehmed'dir. İstanbul'da doğdu. Tophane Ruznamçesi Mustafa Efendi'nin oğludur. Eğitimin tamamladıktan sonra vefat eden babasının görevini üstlendi. 13 yıl bu hizmeti sürdürdü. Arnavutluk ve Bosna taraflarında memuriyette bulundu. Halep ve Manastır Defterdarlığı yaptı. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye azalığı, Takvîm-i Vekayi ve Mabaa-i Âmire Nazırlığı görevlerinde bulundu. İstanbul'da vefat etti. Mersiyeleri basılmıştır.

### Mersiye

Açılsun gülleri bâğ-ı bahâr-ı mâtem-ârânın  
Görünsün lâle-i dâğ-ı dili erbâb-ı sevdânın  
Yine mâtem-serâlansun cihâtı dâr-ı dünyânın  
İrişsün arşa dek nâlişleri uşşâk-ı şeydânın  
Dökülsün rîzelensün mihr ü mâhı çarh-ı minânın  
Yıkılsun tâk-ı eyvânı sipihr-i kîne fersânın  
Çözülsün târ-ı bendi târumâr olsun süreyyânın  
Bulansun dem-be-dem kana sirişki çeşm-i giryânın  
Kaçırsun keyfini endişeler sermest-i sahbânın  
Muharrem'dir anılsun mâcerası pûr-i Zehrâ'nun

Bu demlerdir o demler Kerbelâ deryâ-yı hûn oldu  
Dü âlem şehriyâri hâke düşdü ser-nigûn oldu

O nasb-ı ayn-i ümmet nûr-i çeşm-i Haydar u Zehrâ  
O mihr-i burc-i rif'at sâye-bahş âlem-i dünya  
Odur bahr-i hikmet gevher-i yektâ-yi bî-hemtâ  
O şeh-zâd-i Nübüvvet nâzenîn-i Hazret-i Mevlâ  
O gül-nahl-i saâdet serv-i kâmet gonca-i zîbâ  
O ser-tâc-ı fütüvvet pâdişâh-ı mülk-i istiğnâ  
O bedr-i tâb-ı ismet reşk-i mihr-i âlem-i bâlâ  
O mir'ât-ı kerâmet sîne sâf sûret-i ma'nâ  
Melâz-i dîn ü millet kahramân-ı arsa-i ukbâ  
Hüseyn bin Ali âlî-şiyem mihr ü kamer-i sîmâ

Revâ-yı Hak mıdır hâk-i siyâh içre ola galtân  
Bunu lâyıq görür mü zerre imânı olan insân

O bir güldür ki âğûş-ı Resûlullâh gül-zârı  
O bir dürdür ki künc-i ismet olmuşdur güher-dârı  
O bir şehdir ki tahte'l-emr ider nüh çarh-ı devvârı  
Mesîhe bir bakarsa eyler ihyâ çeşm-i bî-mârı  
Nasıl şehdir o şeh hubb-i Muhammed'dir vefâdârı  
Güzide meşrebi âlem-pesend etvâr u kirdârı  
Kerâmet cümle etvârı sûtûde yekser âsârı  
Nasıl vasf eyleyem bilmem şaşurdum bunda güftârı  
Şehid etdi zemîn-i Kerbelâ'da ol kerem-kârı  
Cihânın şahs-ı murdârı dü âlem merd-i bî-ârı

Bu günlerde o mazlûma neler etdi neler a'dâ  
Bu demlerde neler oldu neler ey âşık-ı şeydâ

Bu esnâda yıkılsun ehl-i derdin kalb-i vîrânı  
Getürsün gönlüne âh eyleyüp şâh-ı şehîdânı  
Akıtsun çeşm-i hasret yeniden eşk-i firâvânı  
Resîde eylesün şeb-i tâ-seher ayyûka efgânı  
O derd-i firkatin feryâd olur olursa dermânı  
Neden oldu bu hâl-i gam-fezâyâ ol şeh-i erzânı  
Semûm-i fitneden lâyıq mı solmak verd-i handânı  
Sezâ mıydı küsûfa koymak ol mihr-i dirahşânı  
Ne etmişdi Yezîd-i bî-hayâyâ ol kerem-kâni  
O demlerde Hüseyn'in yoğ iken âlemde akrânı

Yezîd-i fâcir ü zâlim o hîz-i mel'anet girdâr  
O şâha kıydı küfrân-ı niamlık eyleyüp ızhâr

Felek ehl-i velâye mâtemi pek râyegân etdi  
Bu günlerde adû-yi hânedânı kâm-rân etdi  
O nûr-i çeşm ü cân cümle âfâkı nihân etdi  
Yezîd-i hâin ü mel'ûnu bunda şâd-mân etdi  
Aceb kâr etdi yekser âlemi mâtemistân etdi  
Kulûba pek dokundu ehl-i aşkı nâ-tüvân etdi  
Zühalden huy mu kapdı Kerbelâ' da ber-kırân etdi  
Muhıbb-i hânedânın hâlini gâyet yamân etdi  
Fırat-âsâ sirişk-i çeşm-i uşşâkı revân etdi  
Vefâsız çarh-ı gerdûn olduğun el-hak beyân etdi

O nev-res teşne-leb teşrîf etdi bezm-i hûrâyı  
Görür sâkî-i kevser rûz-i mahşerde bu da'vâyı

Bugünlerde adû-yı Âl-i Ahmed kâm-ver oldu  
Cihanda misli sebkât etmemiş bir şûr u şer oldu  
O demlerden beri geldi müselsel bir keder oldu  
Adû şeytâna uydu mazhar-ı fevz ü zafer oldu  
Acâyib haldir erbâb-ı gayret gûr ü ger oldu  
Tegafül etdi halk Âl-i Nebî'ye bak neler oldu  
Gönüllerde onulmaz zahm açıldı bir eser oldu  
Bu derd ü gam düşüp âfâka gittikçe beter oldu  
Bir âteş düşdü erbâb-ı kulûbe şu'le-ver oldu  
Tutuşdu sîneler sabr ü tahammül derbeder oldu

Bu sözde tâ-be-mahşer sâbitim etmişim isrâr  
Yezîd-i fâcire dâim adâvet eylerim ızhâr

Niçün bir katre suya teşne-leb gitdi o meh-peyker  
Susuzlukdan niçün pejmürde oldu öyle bir gül-ter  
Acebdir duymamış bu hali yohsa çeşme-i kevser  
Akub yüzler sürerdi pây-gâhında anın yer yer  
Cihânı gark-ı rahmet eylemişken ceddî ser-tâ-ser  
Neden hasret çeker âb-ı Fırât'a öyle bir server

Ne sengin dil-i vefâsız zâlim imiş düşmen-i ebter  
Bu rütbe teşnelikle Kerbelâ' da eyledi yekser  
O âlî hazreti evlâdını etbâ'ını muğber  
Dehenler lâl olup bunda şaşar hayretlenüp diller

Resûl-i Kibriyânın İbn-i binti mâh-ı sîmâsı  
Olup nâlân ü haste şâdümân olmuşdur a'dâsı

Bugünlerde şehîd oldu o şâh-ı mes'adet-vâye  
Bugünlerde zemîne ser-nigûn oldu o meh sâye  
Bu esnâda erişdi çeşm-i zahm ol mihr-i vâlâya  
Bu dem yâd el dokundu gonca-i nahl-i dil-ârâyâ  
Acâyip dehşet ü hayret bıraktı çarh-ı dünyâyâ  
Gönüller düşdü sevdâyâ akıllar gitdi yağmaya  
Muharrem eyleyüp tecdîd derdi pîr ü bernâyê  
Yeniden geldi sersemlik yine uşşâk-ı şeydâyâ  
Nasıl etdi felek bilmem tahammül bu temâşâyâ  
Nice tâkat getürdi böyle hâl-i dehşet-ârâyâ

Adûnun seng-i hârâ mı aceb kalb-i siyeh-kârı  
Terahhum etmeyip nâlân etdi ol kerem-kârı

Bugün aşr-i Muharrem'dir gönüller dâğ-dâr olsun  
Fiğânım dutsun âfâkı şuûrum târ-mâr olsun  
Derûn-i sîneden râz-ı nihânım âşîkâr olsun  
Hüseyn'in bendesinden olduğum şöhret-şîâr olsun  
Hadeng-i âh yol bulsun da dilde ber-güzâr olsun  
Vâlâ-yı Âl-i Ahmed'den derûnum vâye-dâr olsun  
Muhabbet hânümânı cân ü dilde ber-karâr olsun  
İlâhî düşmen-i Âl-i Muhammed hor u zâr olsun  
Yere batsun gebersin nâ-bekâm ü hâk-sâr olsun  
Kesilsün nesl ü ırkı günde nâ-pâydar olsun

Benim cân ü dilim peyveste-i nâr-ı muhabbetdir  
Hüseyn-i Kerbelâ'ya kulluğum devlet-i saâdetdir

Lebîb aldıkça yâda ol şeh-i hûbân-ı zî-şânı  
Aceb taşdı döküldü dildeki esrâr-ı pinhânı

Sezâ eşk-i tehassür etse ecri kâr-ı tûfânı  
Bitürdü her sene idrâk etdikçe bu âvânı  
Dem-â-dem sîned e gül-gonca-i dâğ-ı firâvânı  
Bugünlerde o dil-zâra sükûtun yokdur imkânı  
Yezîd'e la'net eyler artırdub âh-ı firâvânı  
Nesin aldıydı ol hâin harîfin cânımın cânı  
Kıyâk zâlim düşürdü hâk ü hûna öyle sultânı  
Aceb câhil imiş dünyâyâ satdı dîn ü îmânı

Muhibb-i Âl-i evlâdım Hüseyin'e bendeyim bende  
Olardan dâr idüb yâ Rab benden itme şermende

(Lebîb, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 4-6)

### **Mersiye-i Kurretü'l-Ayni'n-Nebî vü Nûr-i Çeşmân-i Zehrâ vü Ali Radıyallahü Anhü**

Yine mi geldi meh-i mâtem eşkeste dilân  
Yine mi eyledi tecdîd-i velâ devr-i zaman

Yine mi şu'le olup meş'ale-i âh-ı derûn  
Yeni mi etdi gönül hânelerini sûzân

Yine mi kopdu kıyâmetleri ehl-i derdin  
Yine mi mahşere döndürdü cihânı efgân

Yine mi lücce-i deryâ-yı esef etdi hurûş  
Yine mi eyledi emvâc-ı muhît-i tuğyân

Yine mi eyledi ihtâr o dem-i ma'hûdı  
Nâliş-i gerdiş-i dolab-ı sipihr ü devrân

Yine mi tâzeledi zahm-ı derûnu mâtem  
Yine mi oldu ciğer kanları gözden rizân

Yine mi geldi o hengâm ki şeh-zâdelere  
Kıydı rahm eylemeyip ceşş-i sefih ü nâdân

Yine mi geldi o demler ki o mahdûm-ı güzîn  
Nûş-ı şehdâb-ı şehâdet ile oldu reyyân

Yine mi geldi o demler ki cihan lerzelenip  
İhtizaz eyleye ol hâlete arş-ı rahman

Bu o demler mi değil hâk-i siyeh-fâma düşüp  
Bu kara günde kûsûf etdi o mihr-i tâbân

Bâd-ı mesmûm ataş koydu sehâb-ı gadre  
Nâ-bedid oldu bu âlemden o mâh-ı rahşân

Sâkî-i Kevser'in evlâdını bu günlerde  
Hasret etdi bir içim suya gürûh-ı hazelân

Akl u imânı olan ağlayıp âh etmez mi  
Kerbelâ vak'ası der-hâtır olunca her ân

Nedir ol hâl ki hayret verir ehl-i hoşâ  
Nedir ol mâ'reke-i müdhişe-i şûristân

Ne cesaret ne sefâhet o Yezîd'in tavrı  
Nedir ol nâ-halefin etdiği zulm ü udvân

Nesin almışdı Yezîd'in o mualla elkâb  
Ne zarar eyledi hâin menişe o sultân

Şuç mudur yohsa anın ceddi Peyamber idiği  
Ya Ali-zâdelik ol şâha kabâhat mi hemân

Mâderi biz'a-i Ahmed idiğinden mi aceb  
Bu kadar zulme sezâ gördüler ehl-i tuğyân

Ah lâyık mı idi öyle güzîde gevher  
Hâk ü hûnun arasında düşüp olsun galtan

Bu sezâ mı ki anın gibi şeh-i mülk-i şeref  
Kerbelâ'da ola gam-dîde-i zulm-i dînân



Buna feryâd olunmaz mı olup pejmürde  
Has ü hârın ola pâ-mâli o verd-i hânedân

Ola dil-hûn-ı sitem Âl-i Muhammed ne demek  
Ola dil-şâd u be-kâm Al-i Sahif-i Mervân

Âh sad âh nedir ey felek-i süfle-nevâz  
Garazın etmeden erbâb-ı kemâli giryân

Taht u baht ile be-kâm ola Yezîd-i fâcir  
Laht laht ola ciğer-kûşe-i şâh-ı Merdân

Sîneler çâk olacak yer mi değıldir burası  
Böyle bir gussalı kışsa işidildi mi amân

Şâhdan eylese deryûze keza ayb olmaz  
Ben de böyle diyerek yalvarırım an-be-ân

Yâ Hüseyñ bin Ali ey şeh-i iklim-i kerem  
Nigeh-i lutfun ile eyle Lebîb'î şâdân

Hâk-i pâyında dahîlem beni kurtar ki sözün  
Geçer elbette senin ceddine bî-rîb ü gümân

(Lebîb, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 3-4)

### **Yâ Hüseyñ**

Ey bihîn-i keremâ yâ Hüseyñ  
Ey muîn ü duaîâ yâ Hüseyñ

Taht-gâh etdi sana âğûşun  
Bir şeh-i her dü serâ yâ Hüseyñ

Ey ciğer pâre-i Zehrâ-yı Betûl  
Nuhbe-i Âl-i Abâ yâ Hüseyñ

Gonca-i gülbin-i bâğ-ı Nebevî  
Gül-i gülzâr-ı vefâ yâ Hüseyin

Kerbelâ ma'rekesinden bahse  
İderim şerm ü hayâ yâ Hüseyin

Neden icâb ediyor a'dânın  
Böyle bed kasdı sana yâ Hüseyin

Sana lâyük mıdır insâf olsa  
Bu kadar cevr ü cefâ yâ Hüseyin

Ne kıyak zâlim imişler el-hak  
O gürûh-i süfehâ yâ Hüseyin

Nîçün olmadı o demde vîrân  
Tâk-ı gerdûn acebâ yâ Hüseyin

Mâtemin yâd ederek haşre kadar  
Ağlasun arz u semâ yâ Hüseyin

Derd-i isyânıma her dem ederim  
Senden ümîd-i devâ yâ Hüseyin

Kerem eylersin efendim elbet  
Her ne olursa recâ yâ Hüseyin

Farzdır mersiye-gûluk etmek  
Her Muharrem'de bana yâ Hüseyin

(Lebib, *Mersiye-i Cenab-ı Hüseyin bin Murtaza Der-Sûret-i Be-yân-ı Vukûât-ı Kerbelâ*, İstanbul 1279, s. 4)

## TÜRÂBÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1868)

Bulgaristan sınırı içinde kalan Yanbolu'da doğdu. Melami piri Seyyid Muhammed Nurü'l-Arabî'ye intisap etti. Merdivenköy Bektaşî Dergahı şeyhi Halil Revnaki Baba'dan mücerredlik ikrarı aldı. Revnaki Baba'nın ölümüyle bu dergaha postnişin oldu. Hasan Hüsnü Dede-baba'dan (ö. 1849) sonra Kırşehir Hacı Bektaş Dergahına intihap (seçim) yoluyla atandı. Bu görevini 19 yıl sürdürdü. Hacı Bektaş Dergahı'nda vefat etti. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Hazret-i İmâm Hüseyin

Ey şeh-i dürr-i velâyet yâ Hüseyin İbn-i Ali  
Kurretü'l-ayn-i risâlet yâ Hüseyin İbn-i Ali

Cedd-i pâkin Hazret-i Sultan-ı kevineyn-i Resûl  
Mâderin Zehra ne hâcet yâ Hüseyin İbn-i Ali

Sensin ol gevher-i dür-dânededen lemeân eden  
Matla-ı şems-i saâdet yâ Hüseyin İbn-i Ali

Mahzen-i sırr-ı ulûm bâtın-ı ilm-i ledün  
Sende derc oldu nihayet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Bilmediler mi sana bahş olduđun Süfyaniler  
Hâtem-i mihr ü imâmet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Zümre-i Mervân-ı hâriç kadrini fehm etmeyüb  
Kıldılar buđz-ı adâvet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Kûfiyân-ı bi-vefâlar senden ûlâ ikrar edip  
Çıkdılar âhir hıyânet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

La'net-i Hak Şimr-i Mervân-ı Yezid'e sad-hezâr  
Virdim olsun tâ kıyamet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Kat'-ı ser itmekliđe ikdâm-ı tertib etdiler  
Bu ne bi-hûde hacâlet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Bilmezim âyâ ki ferdâ kimden ol zâlimlere  
Rûz-ı mahşerde şefâat yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Âh nidem hikmet yedinden âkıbet nûş eyledin  
Şerbet-i câm-ı şehâdet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Devr-i Âdemden menend-i Kerbelâ hengâmesi  
Yâ kime oldu bu hâlet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Kûy-ı karindir muradım hûb cemâlin isterim  
İştıyâkımdır be-gâyet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Bâb-ı rahminde nişnim dîde-nigrânım meded  
Dâmenin etmem ferađat yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Sergüzeştin vafına âciz Tûrâbi nâ-tüvân  
Eyledim hatm-i hikâyet yâ Hüseyñ İbn-i Ah

(Tûrâbî, *Divan-ı Tûrâbî*, İstanbul 1294, s. 96)

## Mersiye-i Hazret-i İmam Hüseyin

Mâh-ı mâtem erdi âşıklar dil-i sûzânıma  
Guş kıl seyreyle sen bu vakıa seyranına  
Sergüzeşt-i macerâ-yı Kerbelâ meydanına  
Ya nice rahm etmedin kim Ehl-i Beyt efgânına  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyin'in kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Bilmedin İbn-i Ali ceddi Muhammed Mustafa  
Maderi bint-i Resul Fatıma Hayrûnnisa  
Ya n'ola halin senin malum olur rûz-i ceza  
N'eyledin nâ-yâb olan gevherleri sen bî-haya  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyin'in kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Âl-i evlâda hakaretlerle kıldın pür cefa  
Katl edip naşüfte gül masumları âh bi-vefa  
Dü cihanda rû siyahın derdine yokdur deva  
Tir-i hançer ol mehin gerdanına gördün reva  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyin'in kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Bir içim su vermeyip Nil-i Fırat'ı kestiniz  
Çar su pîrâmeninden her nebatı kestiniz  
Teşte dillerle koyup candan hayatı kestiniz  
Lanet-i Hak sizlere siz şöyle zatı kestiniz  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyin'in kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Böyle şedid bir musibet görmemiştir bu cihan  
Ol zaman tacibe kaldı nüh felek devr-i zaman  
Şimr-i mel'ûn kat-ı ser etdikde ol şah-ı ayan  
Deşt-i hâmûn içre eyvâh hûnunu etdi revan  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüseyin'in kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Nice kasd eyler görüp eya anın didârını  
Hiç tefekkür etmediler âhîret pazarını  
Hadî-i cebbar önünde gör yarın mikdârını  
La'l-gûn etdin İmam'ın çehre-i ruhsarını  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüsey'nin kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

Ey Turâbî mü'min-i sadık olan giysün siyâh  
Dâima rûz-i Muharrem eylesin âh ile vâh  
Ağlasın etsin melek gökte sitâre şems ü mâh  
Zulm-i eفزûn etdiler Âl-i Resûl'e bî-günâh  
Ey Yezid-i dûn-hâr girdin Hüsey'nin kanına  
Sad-hezaran la'net olsun sad-hezaran canına

(Türâbî, Divan-ı Türâbî, İstanbul 1294, s. 106-107)

## FERDÎ

(Doğ. ?—Ölm ?)

Kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Şiirlerinden, iyi bir eğitim gördüğü, Kartal Mârifî Âsitânesi'nin ikinci şeyhi Ali Sabit Efendi'nin (öl. 1863) halifesi olduğu, Kuşadası'nda bir tekke açtığı ve bu tekkede postnişinlik yaptığı bilinmektedir. Kartal Âsitânesi'nin kurucusu Şeyh Mehmed Mârifî'nin vefatıyla ilgili yazdığı şiir 1270/1853-54 yılını vermektedir. Elde edilen bu bilgiler ışığında şairin 19. yüzyılda yaşadığını söyleyebiliriz.

Âl-i Evlâd-ı Muhammed Mustafâ'sın yâ Hüseyin  
Nûr-ı rahmet Mustafâ vü Murtazâ'sın yâ Hüseyin

“Nûrun min nûrin” buyurdu Fahr-i Âlem şânına  
Kurretü'l-ayn-ı Habîb-i Kibriyâ'sın ya Hüseyin

Bende-i râh-ı hakîkat cân fedâ eyler sana  
Bağrı başı Fâtıma hayrû'n-nisâsın yâ Hüseyin

Çünkü nûr-i dîdeler menkûş-i arş-ı a'zamın  
Hem ahî Şâh-ı Hasanü'l-Müctebâ'sın yâ Hüseyin

On iki makam içinde on iki erkân-ı pîr  
Hak tarîk-ı nâzenîne reh-nümâsın yâ Hüseyin

On iki çerâğ-ı ekber on iki mâh-ı münîr  
Cedd-i pâk-ı Hazret-i Zeynel-Abâsın yâ Hüseyin

On ikidir subh u şâmun sâati kılсан nazar  
Dost Muhammed Bâkirî mihr-i vefâsın yâ Hüseyin

Nice âsâr-ı kemâlin eyledi andan zuhûr  
Cafer-i Sâdık'la sıdk-ı evliyâsın yâ Hüseyin

Âşık-ı sâdıklara lutf-i sehâsın sen hemîn  
Musâ-i Kâzım ile afv ü atâsın yâ Hüseyin

On iki burc üzre devr eyler dem-â-dem nüh felek  
Zâhiren hem bâtinen Alî Rızâ'sın yâ Hüseyin

Sulb-i pâkindir Muhammedü't-Takî ve hem Nakî  
Hem Hasanü'l-Askerî Âl-i Abâ'sın yâ Hüseyin

Mehdî-i sâhip zamanı bildi mürşidin bilen  
Kim ki bildi buldı sende Hak rızâsın yâ Hüseyin

Çâre-i ma'sûm-i pâkin bâğ-ı hüsnün gülleri  
Bakmaya şükûfe-i bûy-i safâsın yâ Hüseyin

Ferdî-i âşüfte medh itmekde âcizdir seni  
Nûr-i zâtın Hakkıçün afv ü hatâsın yâ Hüseyin

(Atabey Kılıç, "Marifi Tarikatı Şeyhi Ferdi Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri", *İlmî Araştırmalar*, İstanbul 2001, Sy. 12, s. 131-132)



## OSMAN NEVRES

(Doğ. ?—Ölm. 1876)

Sakız adasında doğmuştur. Aslen Rum'dur. Süleyman Efendi tarafından eğitilir, Bağdat Valisi Ali Rıza Paşa'ya takdim edilir. Uzun müddet Ali Rıza Paşa'nın katipliğini yapar. Paşa'nın ölümünden sonra Abdülkerim Nadir Paşa'nın hizmetine girer. Son görevi Zaptiya Nezareti Mektupçuluğu'dur. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilen şairin *Divanı* ve *Mersiye'si* basılmıştır.

### Mersiye

Demidir ey dil alayım destime levh-i kalemi  
Şûr-i mâtem ile tecdîd ideyim köhne gamı  
Tiğ-ı hâmemle sipihrin çiğerin yâreleyüp  
Bende icrâ edeyim kaide-i Muhteşemi  
Derd ile vây Hüseyin'im deyû feryâd ideyim  
Yakayım âteş-i hasretle kulûb-i ümemi  
Sînemi yandırayım âteş-i sûzânım ile  
Dağlayup şu'le-i şî'rimle dil-i pür-elemi  
Bir bir ardınca gelür hâdise-i devr-i zamân  
Eksik olmaz feleğin âleme zulm ü sitemi  
Ben de çarha çıkarup nâlelerim yandırayım  
Âh-ı pey-der-pey ile hâdise-i dem-be-demi

Gitdi feryâd iderek hasret ile mevsim-i ayş  
Ağla ey dîde ki kân ağlamanın geldi demi

Bu Muharrem mehidir mâtem ü şîven demidir  
Âh idüp derd ile kan ağlamanın mevsimidir

İşte bu mâh-ı Muharrem'de Hüseyin oldu şehîd  
Her ne kim perdede mahfi idi hep oldu bedîd  
Gark olup halk-ı cihân cümle siyeh câmelere  
Girye-i mâtem ile dîdeleri oldu sefid  
Eyleyüp zulm ile ol serveri ağuşte-i hûn  
Layık-ı la'net ü kahr-ı ebedî oldu Yezîd  
O dem az kaldı ki zîr ü zeber olsun âlem  
Ki düşüp hâke boyandı kane ol nahl-i ümîd  
Nîze üzre ser-i pür hûn-i Hüseyin'i göricek  
Hayretinden baş açık dağlara çıkdı hurşîd  
Neve-i Ahmed-i Muhtâr'ı şehîd eylediler  
Netdiler Âl-i Resûl'e görün ol kavm-i anîd  
Açdılar bâb-ı gam u mâtemi halkın yüzüne  
Urdılar fazl-ı der-i merhamet ü afva kilîd

Zulm ile sîne-i pür-nûrunu çâk eylediler  
Sidre-i rahmeti üftâde-i hâk eylediler

Âh kim zulm ile ağuşte-i hûn oldu Hüseyin  
İlm-i rahmet iken hâke nigûn oldu Hüseyin  
Mevkîf-ı hâil-i teslimde merdâne durup  
Kuvvet-i pençe-i takdîre zebûn oldu Hüseyin  
Kat' idüp gerden-i gerdûndan emel zincirin  
Halka sermaye-i sevdâ vü cünûn oldu Hüseyin  
Mest olup câm-ı şehâdetle vefâ zümresine  
Bâ'is-i rîş-i dil ü dâğ-ı derûn oldu Hüseyin  
Nakşını dîde-i merdümnden idüp mahv-ı vedâ'  
Sebeb-i cûşîş-i enhâr-ı uyûn oldu Hüseyin  
Gün gibi şû'le-ver-i bezm-i zuhûr olmuş iken  
Mey-i takdîr ile medhûş-i bütûn oldu Hüseyin  
Kerbelâ hadise-gâhında düşüp teşne-ciğer  
Hayme-i mâtem-i eflâke sûtûn oldu Hüseyin

Biz dahî ey dil-i mâtem-zede âh eyleyelim  
Âhımız dûdı ile çarhı siyâh eyleyelim

Kâş ol dem feleğin kasrı harâb olsa idi  
Dil-i halk âteş-i hasretle kebâb olsa idi  
Yıkılup lâne-i bülbül kuruyup gülşen-i dehr  
Mesken-i hâr ü has ü bûm u gurâb olsa idi  
Sarsar-ı kahr ile tufân-ı ecel mevce gelüp  
Keşf-i ömr-i cihân garka-i âb olsa idi  
Kaplayup ebr-i gazab her tarafın dünyânın  
Şems-i ümîd-i felek zîr-i sehâb olsa idi  
Çalkanup zelzele-i mahşer ile arz u semâ  
Ümem-i rûy-i zemîm cümle türâb olsa idi  
Felek-i hâdiseden sâikalar nâzil olup  
Ser-i âb-ı emel-i halk serâb olsa idi  
Gaybdan âlemi tufân-ı kıyâmet bürüyüp  
Künbed-i heft-i felek anda habâb olsa idi

Ermeyeydi veled-i Fâtma'ya tek bu sitem  
Olmayaydı ciğer-i halk kebâb-ı mâtem

Bu mürüvvet mi ki ehl-i harem-i hayr-i beşer  
Bî-sebeb-i ma'rekede teşne-ciğer cân vereler  
Kangı bî-merhamet eyler bu kadar zulmü kabûl  
Kim eder cevr ü cefâ Âl-i Resûl'e bu kadar  
Hânedân-ı Nebevî teşne-leb-i üftâde-i hâk  
Nice çarh olmadı ol hâli görüp zîr ü zeber  
Nâle-i vâ atşa vâ ebetâ vâ ümmâ  
Saçdı eflâke çıkup har-ı geh-i hurşide şerer  
Bir taraf na're-i a'dâ vü hücum-i düşmen  
Bir taraf nâle-i ferzend ü fiğân-ı mâder  
Mûy-kün mûye-kün ol ma'rekede ehl-i Hüseyin  
Cümlesi huşk-zebân sûhte cân teşne-ciğer  
Baş açık yalın ayak cümlesi a'dâya esîr  
Sanki ol tâifenin başına kopdı mahşer

Karalar giydi o gün mâtem idüp çarh-ı felek  
Âh idüp derd ile kân ağladılar cümle melek

Benden ol vâkı'a-i müdhişeyi etme suâl  
Ki beyân eyleyemez vâkı'ını kilk-i makâl  
Veled-i Haydar'ı ol Şimr olacak bî-imân  
Zebh idüp kanı ile eyledi sahraları âl  
Rast geldikçe ciğer-gâhı Hüsey'n'e peykan  
Arşda dıtrer idi rûh-i Resûl-i müte'âl  
Pâkdır zât-ı Hudâ böyle sıfatdan yohsa  
Dâmen-i izzete kondu der idim gird-i melâl  
Coştu tûfân-ı belâ çalkalanup mevc-i bihâr  
Kopdu evtâd-ı zemin pârelenüp sulb-i cibâl  
Şehribânû göricek cism-i Hüsey'n'i bî-ser  
Nâvek-i düşmen ile her yanı gırbâl-misâl  
Alup âgûşuna ol peyker-i hûn-i âludi  
Dedi eyvâh Hüsey'n'im sana noldu ne bu hâl

Ne için hâke düşüp kana boyandın böyle  
Nedir ey mûnis-i cân sende bu hâlet söyle

Söylemezsin niçün ey serv-i çemen-zâr-ı safâ  
Sana noldu ciğerim yandı aman söyle bana  
İşte hurşid doğup itdi cihân rûşen  
Aç gözün hâbdan ey nergis-i gülzâr-ı vefâ  
Bu mürüvvet mi ki sen zâde-i Haydar olasın  
Pây-mâl-i sitem-i düşmen ola âl-i valâ  
Dün bekâ meclisinin şem'-i şeb-i efrûzu iken  
Bugün oldun mu takdir ile medhûş-i fenâ  
Nefes-i âfet düşmen ile hâmuş oldu  
Şem'-i dîdârın iken meclis-i imâna ziyâ  
Her taraftan yürüyüp geldi sipâh-i düşmen  
Kalk aman gayri uyan ey halef-i Şir ü Huda  
Yazık oldu sana ey seyyid-i âl-i Hişâm  
Nideyim çâre nedir böyle imiş hükm-i kazâ

Ömrüm oldukça hemân derd ile feryâd edeyim  
Hâne-i âlem-i feryâd ile berbâd edelim

Sen nihâl-i çemenistan-ı dil-i Haydar iken  
Kurre-i bâsire-i Hazret-i peygamber iken

Şem'-i halvet-gede-i hâne-i râz-ı melekût  
Sadef-i ma'rifet-i lem-yezele gevher iken  
Âlim ü ârif ü dâna vü emîn ü sâdık  
Feyz-ı esmâ-i ilâhiyyeye hep mazhar iken  
Dîde-i ruha ziyâ âyine-i kalbe cilâ  
Beşere rehnuma-yı ve mülke rehber iken  
Bağbân-ı ceberûta gül-i nev-hîz-i çemen  
Pâdişâh-ı melekûta güher-i efser iken  
Nüşa-i hikmet-i ilm ü amele şîrâze  
Meclis-i vâsi-ı hilm ü kereme ziver iken  
Hüsn-i ahlakla mülk-i edebe hüküm-revâ  
Neseb-i pâk ile burc-ı şerefe ihtirâ iken

Beni bu derd ile encâmı bıraktın gitdin  
Ciğerim âteş-i hasret ile yakdın gitdin

Çeşm-i giryânıma şimden-girû demdir hem-dem  
Dil-i mâtem-zedeme derd ü elemdir mahrem  
Bu musibet bu belâ âleme yüz göstereli  
Gözümün yaşı gibi çıkdı gözümden âlem  
Devr-i peymâne-i sûr olsa da sensiz görünür  
Bana hicrânın ile halka-i dâm-ı mâtem  
Umarım memleket-i sinemi senden sonra  
Dem-be-dem eyleye pâ-mâl-i fenâ leşker-i gam  
Ömr-i şîrinimi telh itsün ecel pârelesün  
Bitsün emelim tîşe-i ferhâd-ı elem  
Şu'le-i berk-i fenâ harmenim itsün berbâd  
Mûy-i aşüfte gibi hatırım olsun der-hem  
Neylerem kışver-i cân-sûz-ı vücûdu sensiz  
Bana menzil ola şimden-girû sahrâ-yı adem

Nice bir âteş-i âhım ile yansun ciğerim  
Eylesün mürdem-i gargâb-ı belâ çeşm-i terim

Bir taraftan dahi feryâd ile Zeyn-i Ibâd  
Sarılup vâlidine itdi fiğân u feryâd  
K'ey benim vâlidim ey seyyid-i Âl-i Hâşim  
Ahter-i burc-ı hüda kutb-i medâr-ı irşâd

Nice âh eylemeyim derd ile kan ağlamayım  
Ki erişdi bize a'dâ-yı Hudâ'dan bî-dâd  
Zulm idüp sineni çâk eylediler hançer ile  
Nice kıydı sana bilmem bu sipihr-i cellâd  
Bu mürüvvet mi ki âl kana boyansun cismin  
Âdemin kalbi dayanmaz buna olsa polâd  
Hayf kim oldu esüp sarsar-ı kîn-i düşmen  
Harmen-i silsile-i Âl-i Muhammed berbâd

Bu revâ mı ki pedersiz kalayım böyle yetim  
Ne müsâhib ne muvâfık ne refik u ne nedim

Kâş kör olsa idi gözlerim ey mihr-i felek  
Görmeseydim seni bu halde ey reşk-i melek  
Kâş ol tîr benim pâreleseydi ciğerim  
İrmeseydi bu ziyân ol beden-i nâzike tek  
Sana a'dâ-yı Hudâ hayli sitem eylediler  
Yazık oldu sana ey zât-ı Muhammed-meslek  
Zât-ı pâkin gibi bir seyyid-nigû gühere  
Gör ne bî-dâd ü ne zulm etdi adû-yı bed-reng  
Umaram derd ü elem hançeri senden sonra  
Ferahın nakşın ide safha-i sînemden hak  
Beni hasret ile koydun bu fenâ dârında  
Azm-i iklim-i bekâ eyledin Allah maak  
Kime şimden gerû râz-ı güherin keşf ideyim  
Yalnız bir sen idin gevher-i esrâra mahak

Sen de ey mâh bugün dîdeden oldun mehcûr  
Giryeye-i mâtem ile çeşmimi etdin bî-nûr

Gör ne gelmiş başına Âl-i Abâ'nın Nevres  
Neler etmiş gülüne bâğ-ı velânın Nevres  
Ayb olunmaz bu musîbetlere kan ağlar ise  
Haşre dek dîdesi erbâb-ı vefânın Nevres  
Derd ü âh u gam u mâtem ile târik olsa  
Yeri var âyinesi ehl-i safânın Nevres  
Sabırdan gayrı ne tedbîr elimizden ne gelir  
Nidelim böyle imiş hükmü Hudâ'nın Nevres

Nice bunca sitem ü zulmi görüp derdinden  
Ser-nigûn olmadı eyvânı semânın Nevres  
Kim ider tîr ile a'dâ-yı Hudâ'dan başka  
Üstühvânını şikest öyle hümânın Nevres  
Zulm ile zâde-i Zehrâ'yı şehîd itsünler  
Hiç mümkün mü vukûu bu belânın Nevres

Bunu kim itdi ise rûhuna yüzbin nefrîn  
İde Allah anı dûzahda müebbed âmîn

(Osman Nevres, *Divan-ı Osman Nevres*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1290, s. 6-10)

## ZİYA PAŞA

(Doğ. 1829—Ölm. 17 Mayıs 1880)

İstanbul Kandilli’de doğdu. Kandilli’deki Mahalle Mektebi’ne ve Mekteb-i Ulûm-i Edebiyye’ye devam etti. 1845 yılında Vilayet Mektubi Kalemî göreviyle memurluğa başladı. Mustafa Reşid Paşa’nın tavassutuyla saraya alındı, Mabeyn-i Hümayun beşinci katiblik görevine atandı. Fransızca öğrendi. Encümen-i Şuarâ’ya katıldı. Kıbrıs, Amasya Mutasarrıflıklarında bulundu. Ömrünün birkaç yılını Avrupa’da geçirdi (1865-71). Adana valiliği yapmakta iken vefat etti. Şiirleri basılmıştır.

### 1. Mersiye

Gönüller dâğ-dâr olsun ki hengâm-ı Muharrem’dir  
Muharrem ehl-i aşka mevsim-i endûh u mâtemdir

Hayâl et kim bugün gark-âb-ı hûn-ı gadr olan gerden  
Ziyâ-yı çeşm-i ümmet bu segâh-ı Fahr-i Âlem’dir

Bürehne pâ vü ser Âl-i Nebî ser-keşte olmuşdu  
Anınçün şimdi a’vân-ı Ümeyye şâd ü hurremdir

Budur bir vak’a-i mâtem-fezâ kim olmayan dil-sûz  
Meğr İbn-i Ziyâd ü yâ Yezîd ü İbn-i Mülcem’dir



Kemîne bende Âl-i Abâ'yız kavm-i Süfyân'a  
Dem-â-dem la'net etmek farzdır hem farz-ı akdemdir

Vücûdum rîze rîze etseler tığ-ı felâketle  
Yine her rîzesinde hubb-i Ehl-i Beyt müdgamdır

Ziyâ sırr-ı tevellâ vü teberrâyı bilen ârif  
Gehî bülbül gehî mânend-i pervâne-i ekbemdir

(Ziya Paşa, *Külliyât-ı Ziya Paşa*, İstanbul 1924, s. 23)

## 2. Mersiye

Ağlasun ol şâh-ı vefâyı seven  
İnesün ol mihr-i hayâyı seven  
Nâra yanar nûr-ı safâyı seven  
Basmaz ayak bunda riyâyı seven

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

Aşr-ı Muharrem'dir olup bî-karâr  
Ağlayalım inleyelim zâr ü zâr  
Ağlamak ile ederiz iftihâr  
Elde değildir bu zemân ihtiyâr

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

Ehl-i gamın sâhibi irfâniyuz  
Âl-i Nebî çâkeri ihsâniyuz  
Bâb-ı Ali bende-i fermâniyuz  
Şâh-ı Hüseyin'in kulu kurbâniyuz

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven  
Emr-i tevellâyadır îmânımız

Hükm-i teberrâya fedâ cânımız  
Arşa çıkar nâle vü efgânımız  
Ağlamadır şimdi bizim şânımız

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

Âl-i Nebî şânlarını yâd edüp  
Hâl-i perîşânlarını yâd edüp  
El-atş efgânlarını yâd edüp  
Hâke düşen kanlarını yâd edüp

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

Nâlemiz ol şâh içündür bugün  
Derd ü elem bizde bütündür bugün  
Fırka-i a'dâya düğündür bugün  
Hûn-ı Hüseyñ akdığđ gündür bugün

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

Seyl gibi çağla Ziyâ mâtem et  
Sîneciğın dağla Ziyâ mâtem et  
Karaları bağla Ziyâ mâtem et  
Ağla Ziyâ ağla Ziyâ mâtem et

Mâtem eder Âl-i Abâ'yı seven  
Sîne döğer bunda Hudâ'yı seven

(Ziya Paşa, *Külliyât-ı Ziya Paşa*, İstanbul 1924, s. 24-25)

## MİSLÎ

(Doğ. ? —Ölm. ?)

Şair hakkında yeterli bilgimiz yoktur. İstanbulludur, asıl adı İsmail Hakkı'dır. Eğitim görmemiştir. Divanında bulunan 1870 kaydından hareketle 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Bir müddet Mısır'da bulunan şair, Mısır Mevlevihanesi şeyhi Azmi Efendi'nin dervişıdir. İstanbul'un Kasımpaşa semtindeki Sırrî Abdî Dede'nin yaptırdığı mevlevihanede ikamet etmiştir. Vefatı tarihi tespit edilememiştir.

### Der Na't-i Kurretü'l-Ayn-ı Cenâb-ı İmâm Hüseyin

Âh âh gönlümde âteşden binasın yâ Hüseyin  
Dide-i mâ pertev-endâz-ı ziyâsın yâ Hüseyin

Ol Şimr-i Mervân'a la'net sad-hezâr olsun müdâm  
Teşne-leb çâk-i şehîd-i Kerbelâsın yâ Hüseyin

Âşıkân senden ümid eyler behişt-i kevseri  
Sırr-ı Haydar cedd-i pâk-i Mustafa'sın yâ Hüseyin

Cânısın iki cihânın nur-i vâhidsin beli  
Şâh-ı aşksın penc ü Âl-i Abâ'sın yâ Hüseyin

Ân pelid-i hûk-i hırs nice sana tığ çekdi ki  
Sen bu dінде reh-nümâ-yı pîş-vâsın yâ Hüseyin

Sâl-i nev basdı kadem artdı derunum yâresi  
Mislî'nin dâru'l-emân ilticâsın yâ Hüseyin

(Mislî. Divân-ı Mislî, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,  
Türkçe Yazmalar, no. 318, vk. 4-5)

## ABDULLAH SERMEST EFENDİ

(Doğ. 1819—Ölm. 1881)

Kilis'te doğdu. Soy itibarıyla Uygur Türklerinden ve Tomanbay aşiretindedir. Şairin dedesi, XVIII. yüzyılın ortalarında Kilis'e geldi ve yerleşti. Küçük yaşta babasını ve annesini kaybetti. Akcurun Camii müderrisi Hacı Hafız Efendi'nin eğitiminden geçti. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın Kilis'i işgal ettiği günlerde (1831) zorla askere alındı. 12 yıl Mısır'da kaldı. Mekke'ye gitti (1846). Nakşibendi Müceddidî şeyhlerinden Muhammed Can'a intisap etti. 12 yıl sonra Kilis'e gelerek bir tekke açtı. Vefatına kadar bu tekkede irşad faaliyetini yürüttü. Halis, Sermest mahlaslarını kullandı. Divanı basılmıştır.

### Gazel

Be hey zâlim tamân ol Ehl-i Beyt-i Mustafâ'nındır  
Bu dürr ü gevher-i ayn-ı Aliyyü'l-Murtazâ'nındır

Didi ol cedd-i a'lâsı emânet Ehl-i Beyt'im hâ  
Hıyânet yeri Şeytan'ın muhalled nâr mekânındır

Nasıl kıydın nübüvvette yanan şem'-i söyündürdün  
Cihânı yıkdı zulmün la'netullâh kâr-ı şânındır

O dem devrân-ı bed-bahtın murâdını edâ itdin  
Yere batsaydı devrânın dileseydi harâbındır

Felek bir katre âbın virmedin mazlûma zulm itdin  
Revâ mı Ehl-i Beyt'e bu muhâlif rûzigârındır

Hikâyâtı duyan âşık olur Sermest düşer bî-hûş  
O sermestlik bu bî-hûşluk muhibb-i hânedânındır

(Abdullah Şahin, *Kilisli Abdullah Sermest Tazebay Divanı*, Ankara 1999, s. 111)

### **Mersiye-i Muhammes-i Müzdevic**

Her ayı kıldı Muharrem günü âşûrâyı  
Vak'a-i Kerb-i Belâ-yı ciğeri Zehrâ'yı  
Seyle virmez mi sanun memleket-i Kistrâyı  
Göz yaşı hûn-i ciğer la'l kılub sahrâyı  
Yâd idüp Fâtıma-yı Vâlide-i Kübrâyı

Kıldı bu hâdise efkâr u ukûli ber-bâd  
Uymadı kevn-i fesâdına bunun gibi fesâd  
Gebr ü Tersâ vü Yahûdî'den olurdu imdâd  
Bilseleridi olacak böyle Âl-i Evlâd  
Müslümânız diyerek böyle tutup gazâyı

Hetk-i nâmûs-ı beşer kıldı Yezîd'i ferşî  
Ulvî süflî bulunan kevn-i vücûda karşı  
Hânedân-ı Nebî kim nâmına kurdı turşî  
Zulm ile âhir-i kâr yıkdı imâd-ı arşî  
Çekdi mel'ûn-u ebed olmasına tuğrâyı

Ağladır haşre kadar mü'mini hayy u meyyiti  
Mâtem-i Şâh-ı Şehîdân ile Ehl-i Beyt'i  
Neydüğün eyledi hüzn ile civân ü yiğiti  
Âh heyhât dedi vâh leallü-leyti  
Görmeyeydim yıkılaydım böyle habâs-ârâyı

Kim idi bilmediler Ehl-i Abâ'yı Âl'i  
Ne diyek bunları benzetmeye yok emsâli  
İte kurbân olalar it gibi anup yâli  
Bilerek n'eylediler n'oldular âhir hâli  
La'net birbirine kıldı zeh-i kübrâyı

Böyle mel'ûn-i ebed görmedi kevnin gözi  
Lâyık-ı yâd değil meclise ismi sözi  
Kûfe'nin uyuz iti domuzı Şâm-büzi  
Kim olur ibn-i acûze gide zulüm sözi  
Hâşimî leyte fedâ-zâdelere Zevrâ'yi

La'neti kıldı Hudâ zâlime bunlar ezlem  
Ne ola ahvâl o itlerin Allâh ü a'lem  
Bir içim suyu revâ görmedi cümle el'em  
Âl ü Evlâd-ı Resûl'e ne belâyı etlem  
Al kan ile kazâ kıldı kızıl hazrâyı

Gark-ı hûn eyleyelim mülk-i Irâk u Şâm'ı  
La'net ol saltanat u mülkde subh u şâmı  
Almak olmaz kurı da'vâ ile intikâmı  
Merd isen terk idegör câh u celâl ü kâmı  
Tâ ki hoşnûd ola Peygamber ü Dârâyı

Bir imâmeyn ki mesnedleri müstesnâdır  
Murtazâ babaları ceddleri Mustafâ'dır  
Nenesi hayrû'n-nisâ anaları Zehrâ'dır  
Top u çevgânları Cennet ile Tûbâ'dır  
Hâlisî bendeleri kevn ü mekân-ârâyı

(Abdullah Şahin, *Kilisli Abdullah Sermest Tazebay Divanı*, Ankara 1999, s. 223-224)

## CEVÂBÎ

(Doğ. ? —Ölm. ?)

Şairin kimliği ve yakın çevresi hakkında bilgimiz yoktur. Adı, memleketi, doğum ve ölüm tarihleri de bilinmemektedir. 19. yüzyılda yaşayan şair, hece ve aruz vezniyle şiirler yazmıştır.

Erdi çün mâh-ı Muharrem tende cân ağlar bu gün  
Terk idüb taht-ı cihânı âşıkân ağlar bu gün

Sen nice gâfil durursun ey muhibb-i hânedân  
Firkatinden hû çeker cümle cihân ağlar bu gün

Hak'kı inkâr eyleyen münkir münâfık ağlamaz  
Dîdesinden nem döken ehl-i îmân ağlar bu gün

Buna pîr ü nev-civân hiç kalmadı ağlamadan  
Cedd-i pâk-i bâ-safâ peygamberân ağlar bu gün

Akıl ermez ey Cevâbî Lâ-Fetâ'nın sırrına  
Yâ nasıl ağlamayam ol bî-mekân ağlar bu gün

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 118)



## AŞKÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin divanı Mekke mücavirlerinden İstanbullu Mehmed Salih Efendi tarafından 1868 tarihinde düzenlenir. Divanın baş kısmına yazılan bilgilere göre şair Kilislidir. Eğitimini tamamladıktan sonra yirmişer yıl Mekke ve Medine’de mücavirlikte bulunmuş, Buhari ve Mesnevi okutmuştur. Nakşibendi ve Mevlevî tarikatı şeyhliği yapmıştır. Vefat tarihi tesbit edilemeyen Aşkî 19. yüzyıl şairidir. Medine’de vefat etmiştir.

### **Mersiye-i Şehîd-i Kerbelâ Hazreti İmam Hüseyin**

Mâh-ı mâtem geldi dostlar dide kan ağlar bugün  
Sanma kim çeşm-i hazînim tende cân ağlar bugün

Rûh-i pâk-i Ahmed-i Muhtâr u Zehrâ-yı Betûl  
Şîr-i Yezdân-ı Ali ol kahraman ağlar bugün

Sanma kim cins-i beşer ağlar Hüseyin’im çün benim  
İns ü cân u cümle melek hep kudsiyân ağlar bugün

Mâhiyân-ı deryâda giryân olduğun görme baîd  
Nüh felek üzre olan kerrubiyân ağlar bugün

Hûn-i anber bûy rûy-i hâke düşdükde hemân  
Şermsâr olup zemini hûn-feşân ağlar bugün

Firkat-i nevreste-i şâh-ı şehîdânım için  
Arş u kürs ü levh-i mahfûz âsümân ağlar bugün

Düşmen-i Âl-i Abâ dûzahda varsun ağlasun  
Hep muhibb ü hânedân ü âşîkan ağlar bugün

Sâha-i vahdet-serada hak ile meşgul olan  
Evliyâ vü etkıya vü ârifân ağlar bugün

Püşt Yezid'in ettiği zulm-i sarîhin gûş iden  
Müslüman ü sâdıkan ü kafirân ağlar bugün

Kör ola bir göz ki dökmez dideden eşk-i firâk  
Firkat-i şâh-ı Hüseyin'e dü cihan ağlar bugün

Kalması didemde nem nevbet-i gönüller ağlasun  
Ağlama ey dil desem ruh-i revân ağlar bugün

Bu cihanda ağlasun ağlatma mahşerde gözüm  
Kıl şefâat diyu Aşkî el-amân ağlar bugün

(Aşkî, *Divan-ı Aşkî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no. 3934, vk. 113ab)

## Mersiye

Hüseyin'im yâda geldi ey kalem sen de gel imdad et  
Takıldı akl u fikrim âşîkane âh-ı mu'tâd et

Gül-i nevrestemin berk-ı hazâne uğradı hayfâ  
Dilâ bâğ-ı belâda bülbülâne durma feryâd et

Döküp eşk ü sirişk rûz-i şeb mâtem-i nişân ile  
Cihanda selb-i râhat eyleyüb âlemde bir âd et

Hayâli hâtıra geldikçe kasr-ı dil olur virân  
İki dünyâyı sen de seyl-i eşkin ile berbâd et

Hüseyin'im aşkına yağmaya verdim akl u idrâkim  
Bugün ser-defter-i mecnun-i aşkım dost irşâd et

Belâya sabr idüb rif'atle buldu ceddini sultan  
Bizi ol zümreye ilhâk idüb ya Rab sen şâd et

(Aşkî, *Divan-ı Aşkî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no. 3934, vk. 164a)

### Mersiye-i Garrâ Be-Şâh-ı Kerbelâ

Âh edersen ahdan bin âh-ı nev-peydâ olur  
Âh-ı âhım guş eden âh eyleyüb şeydâ olur  
Âhımız bî-ihtiyâr eyler zuhur her bir nefes  
Sanma âh-ı vâh-ı âşık lafz-ı bî-ma'nâ olur  
Âh eder teskîn-i nâr-ı mâtemin pür-sûza şeyn  
Âh-ı âteşbârımız bir nebzece itfa olur  
Âh-ı âhımdan bulut oldu semâya perdedâr  
Bir şerer şâyed ererse ahdan hayfa olur  
Âh-ı vâh et gönül bu gülistan-ı dehrde  
Âh-ı vâhım duysa ebkem bülbül-i gûyâ olur  
Âh-ı vâhım şemmesi mahşerde eylese zuhur  
Cümle ta'tîl-i terâzu-yi hesâbiş lâ olur

Ver benim destime ol günde Yezid'i yâ ilâh  
Ahz edem kendimce andan intikam-ı âh-ı vâh

Rezm-gâh-ı Kerbela'dır ey kalem meydana gel  
Deşne-i tığ-ı zebânın sel idüb merdane gel  
Âl ü Evlad-ı Abâ'ya kasd iden küffar için  
La'net ü düşnâmını yaz safha-i divâna gel  
Hâmesin nî'me'l-enîsimsin benim Allah için  
Âh-ı vâhım hadden efsun oldu nev-i nâlâna gel

Âh ederken çeşme gayret geldi hâmem sen de gel  
Başbaşa bu külbe-i ahzanda giryâna gel  
Merhamet eyler benim bu çeşm-i hûn-bârım gören  
Rahm kıl sen de benimle mâtem-i sultâna gel  
Vermediyse bir içim su ben Hüseyñ'im aşkına  
Çeşme-i eşkim sebil etdim bugün atşâna gel

Âh olaydım senden evvel ben sana kurban Hüseyñ  
Âh şimdi olmasaydım hicr ile nâlân Hüseyñ

Ey Yezid-i bed-lika kâfir imişsin sen meğr  
Da'vâ-i İslam edersin sende yok dinden eser  
Bir gül-i nevrestedir mahbûb-i sultân-ı rüsûl  
Bûlbül-i bâğ-ı cinandır dâyesi şems ü kamer  
Bir gören bin canla âşık olurken ruyine  
Sen anı hiç görmedin mi eyledin kasd-ı zarar  
Çeşm-i hak-binîn gören kâfir müselman oldular  
Sen ne kâfirsın yüzünden şâh-ı din oldu heder  
Bilmedin mi kâfirâ kimdir bu zât-ı muhteşem  
Ceddi Ahmed mâderi Zehra vü Haydar'dır peder  
Bir semer-i Tubâ-yı Adni ser-nigûn etdin yere  
Bu nihâl-i zulm-i garsından sana la'net semer

La'netin vird-i zeban-ı mihribândır bu cihân  
Ruz-i mahşerde dahî la'net ederler âşıkan

Bu ne gözdür bakmaya meh-i tal'at-i semâsına  
Bu ne eldir cür'et itsûn gabgab-ı vâlâsına  
Nur-i rûyun hâke atdın atlas a dibâ gibi  
Fî'l-i nâ-meşru'un ikdam eyledin icrasına  
Âh kim gelmez dehâne hâme ta'birin kani  
Fikr ü idrâk ü hayalim düşdü vâveylâsına  
Gitdi aklım hatıra geldikde hûn-i gabgabi  
Gitdi can-ı canânımın mevlâsına şekvâsına  
Hâke düşseydi eğer bitmezdi bir katre nebât  
Şems-i hâver aldı sürdü cephe-i bâlâsına  
Gül gül etdin busegâh-ı Ahmed'i Hayder'indir  
Yâ cevâbın var mı kâfir mâder-i Zehra'sına

Görmüş olsaydı maâzallah bunu Zehrâ Betül  
Kün-fekânı âh ile viran ederdi bî-ukûl

Tâc-ı arş u ferş olan re's-i saâdet neyledin  
Nize üzre gezdirüp hayli ihanet eyledin  
Gördüler Kur'an okur bir tîz-i cünd-i kâfirân  
Hep müselman oldu anlar sen hiyanet eyledin  
Seng ü âhen yumşadı hep cümle mahluk ağladı  
Ya neden kalbin senin kâfir cesaret eyledin  
Câ-be-ca ol ehl-i beyt-i perde-i ismet-nişîn  
Halka izhar eyleyüb vâfir rezâlet eyledin  
Gülistan-ı Ahmed'i bâd-ı hazâne uğradıp  
Andelib-i ravzasın hâmûş-ı iskat eyledin  
Tîğ-ı mikrazınla kâfir bezm-i şem'-i Haydar'ı  
Söndürüp zulmünle dehre bir kıyamet eyledin

Gül gül etdin la'l-i gül-fâmın gül-i nevrestenin  
Çü bana darbe sezâmı dest ü pâ-yı bestenin

Âh-ı âhım gûş eden âh eylesün kan ağlasun  
Âh-ı aksimden benim kafir müselmân ağlasun  
Arş ü ferş ü levh ü kürsü nüh kubâb-ı âsümân  
Bî-karar olsun benim tek çarh-ı devran ağlasun  
Ahmed-i Muhtar'ın irsün merkad-i vâlâsına  
Hazreti Zehra efendim şir-i yezdan ağlasun  
Ravza-i pâk-i risâlet minber-i arş-ı berîn  
Karalar giysün demâdem beyt-i Rahman ağlasun  
Ol Yezidî meşrebânın didesi itmez bükâ  
Mahşere varsun olar da tâ ki her an ağlasun  
Dilde âhım kalmadı çeşmimde hem nemden eser  
Murğ-ı cân tenden firar itse bî-cân ağlasun

Neyledin Şah-ı Hüsey'n'im ey sitemger Kerbela  
Kurre-i ayn-i Muhammed kand-i İbn-i Murtaza

Sâkiya tök bâde-i gül-fâm-ı zehri sun bana  
Nuş edem kan nûş kıldı ol Hüsey'n-i Kerbela

Zehr-i gam-ı mâtemle tahmîr olduğundan mı bu ten  
Dilde te'siri nümâyân olmadı ey sâkiyâ  
Rûh-i pâk-i Âdem ü Havva'ya te'sir etdi âh  
Gördüler şübbân-ı cennet tu'me-i tığ-ı belâ  
Âh-ı âteş-bârımız şu'le-fürûzan-ı cahîm  
Yâ neden olmaz müessir bu Yezid-i bed-likâ  
Verme ruhsat hamene Aşkî yeter âh eyledin  
Oldu tesbih-i melâik ber sema vâ hasretâ  
Câziye mersiyyemin bunlarla cem olmak yeter  
Haydar u Zehra Hasan Şâhum Hüseyin ü Mustafa

Piş-gâh-ı Ahmed ü Zehra'da nazm-ı dil-güzâr  
Okuyarak ağlayarak eyledim hatm-i niyâz

Aşkî, Divan-ı Aşkî, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mah-  
mud Efendi, no 3934, vk. 93b-95a)

## MUSTAFA RÛMÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin kimliğiyle ilgili yeterli bilgimiz yoktur. Halveti Tarikatına mensup olan Mustafa Rûmî Efendi, Şeyh Halil Efendi'nin oğludur. Şeyh Halil Efendi, 1843 yılında vefat etmiştir. Mustafa Rumî Efendi'nin vefat tarihi tesbit edilememiştir. Şairle ilgili her hangi bilgiye ulaşılamamıştır.

### Vak'a-i Kerbelâ-yı İmam Hüseyin

Bir kaza geldi erişdi Kerbelâ'ya nâ-gehân  
Ol zaman yıkdı cihânı eyledi bunca virân  
Bir dahi i'mâra kâbil olmadı geçdi zamân  
Kerbelâ'ya etmedi şefkat vefâsız bu cihân  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Kerbelâ'ya etmedi şefkat vefâsız rûzigâr  
Yeryüzünü sarsalayıp eylemedi târ u mâr  
Hikmet-i Hak'dır bilinmez Kerbelâ'daki esrâr  
Her kişiyi vâkîf etmez sırrına perverdigâr  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Çekmedi bunca askeri şâh-ı şehîdin önüne  
Takdı ol dem seyfîni Şâh Hüseyin de beline  
Dedi ceddîm hakkıçün hiç korkmazam sizden yine  
Gör neler etdi o zâlim enbiyânın âline  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Kurretü'l-ayn-ı Resûl'ün kıydı zâlim cânına  
Ol vakit takıldı la'net halkası gerdânına  
Bi-rahîm hâin nîce girdi Hüseyin'in kanına  
Ehl-i imânın kulûbü yandı şefkat nârına  
Bi-nihâyet Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Cümle uşşâkın kulûbü yıkılıp oldu harâb  
Nâr-ı şefkatle yanıp ciğerleri oldu kebâb  
Mâtem etdi hep melekler cümle insan şeyh ü şâb  
Koy yıkılsın bu cihân çekilmesin bunca azâb  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Eyledi zâlim Yezid şerr ü fesâda râğbet  
Meskeni oldu cehennem nefesine yüz bin la'net  
Dest-i cânândan sunuldu şerbet-i şehâdet  
Girdi Hüseyin cennete buldu Hudâ'ya vuslat  
Bi-nihâyet Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Kerbelâ'da ehl-i beytin çekdiği derd ü belâ  
Bir içim su vermedi İmam Hüseyin'e eşkiyâ  
Verdiler zehri Hüseyin şehide etdi nûş eyâ  
Can gözünü açdı tâ gördü ki sâkî Kibriyâ  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Şam ilinde şol Yezid'in eylediği hâli gör  
Böyle evlâd-ı Resûl'ün başına geleni gör



Nâkalar üstünde uryan etdiđi tahkîri gör  
Hak katında sevgilinin çekdiđi belâyı gör  
Bi-nihâyet Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

Dâğ-ı dil oldu derûnu Mustafa'nın neylesin  
Zârı zârı ağlasın tâ haşır olunca gülmesin  
Ko kırılısın çarkı eflâkın nizâm düzülmesin  
Ol Resûl'ün âline cânım fedâlar eylesin  
Bir kazâdır Kerbelâ'nın âteşi hâlâ yakar  
Sîneler tâkat getirmez canları illâ yakar

(Mustafa Rumi Efendi, *Divan*, Haz: A. Abdülkadirođlu-M.  
Tatçı, Ankara 1998, s. 157-159)

## FAZIL

(Doğ. ?— Öl. 1882)

Şerifzâde Seyyid Mustafa Nuri Efendi'nin oğludur. Bosna'da doğmuştur. Asıl adı Mehmed'dir. Belgrad mollalığı, Bosna mütesellimliği, İzmir mutasarrıflığı görevlerinde bulunmuştur.

Babası Nakşi, kendisi Mevlevî tarikatına mensuptu. İstanbul'da vefat eden şair, Karacaahmed Mezarlığı'na defnedilmiştir

### **Mersiye-i İmameyn-i Hümâmeyn radiyallahü anhümâ**

Unudulmaz ilâ yevmi'l-kıyâm eyyâm-ı mâtemdir  
O rûz-i pür-mihen dünyâda kim mahşerle tev'emdir  
Gözden kan dökülsün kan yerine mevsim-i gamdır  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Bugün bir kara gündür görmedi emsalini insan  
Bugün ashâb-ı hubb-i âl-i ehl-i beytedir efgân  
Bugün de oldu sultân-ı şehîdân kanıyla yuyân  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Nasıl kıydı o şâh-ı âleme bu bî-nemekler bak  
Aceb nice tahammül etdi bu zulme felekler bak  
Bugün âh u fiğân etmekdedir ins ü melekler bak

Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Bu ayda verdi ser ol şâh-ı enver kopdu vâveylâ  
Hafid-i seyyid-i âlem şehîd-i Kerbelâ hâlâ  
Hüseyn İbn-i Aliyyü'l-Murtaza şâhin-şeh-i vâlâ  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Sabâh-ı haşre dek hayrû'n-nisâ kim Fatıma ana  
Ciğer pârem deyu âh dil ile başlar efgâna  
Revân olsun sirişkin cuş idüp âlemde her yana  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Yezîd-i kâfir ü bed-hilkat ü bi-rahm ü bî-dini  
Hudâ-yı la-yezâlin düşmen-i şâyan-ı nefrîni  
Her an la'netle yâd it ol habîs-i fitne-âyinî  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

Cihânı eyledi ol hâin-i bed-hû bütün mağmum  
Sürer haşre değin bu da'vâ-i âl-i abâ ma'lum  
Yezîd'in cinsine la'net oku kim olasın merhûm  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

İki âlemde Fazıl şânımızdır Haydariyüz biz  
Değil ünvanımız zâhir dalâletden beriyüz biz  
Dü âlem içre evlâd-ı Ali'nin çâkeriyüz biz  
Meded âşık Muharrem'dir bugünkü gün de mâtemdir  
Anınçün gece gündüz dide-i terden akan demdir

(Fazıl. *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no. 703,  
vk. 7-8)

**Mersiye-i Diđer li-Hazreti İmameyni'l-Makbuleyn  
radiyallahü anhüma Haliku'l-Kevneyn**

Eyledi sâl-i cedîd hüzn ü melâli tecdid  
Dud-i âh ile tutuşdu dil-i ehl-i tevhid  
Çünkü bu şehri Muharrem'de İmam oldu şehid  
La'net ol kâfire olsun ki anı etdi Yezid  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

Gelmemiştir bu cihana dahî bir öyle laîn  
Ser-i şehzâdeyi hâk üzre yuvarlatdı hemîn  
Akıdup seyl gibi hûn-i şehîdânı hemîn  
Kana bulaşdı Kızılıрмаğa döndü bu zemin  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

Bu cihan halk olalı görmedi hiç arz u semâ  
Ehl-i beyte ne vukû buldu bu zulm ile belâ  
Şüphesiz yok haşre deđin bitmeyecek bu da'va  
Suziş-i dille eder mü'min olan vâveylâ  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

Olma bu aşr-i Muharrem'de sakın hurrem ü şâd  
Kanlı yasını eyle dâim idüp âh u feryâd  
Eyle la'n ile Yezid u rüfekasın ta'dâd  
Hubb-i âl ile dü âlemde olasın dil-şâd  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

İtmedin zerre kadar merhamet ey çarh-ı denî  
Nice kıydın iki şehzâdeye döküp bu kanı  
Dutmasun yâver ü yâr dehrde bir kimse seni  
Acımak gelmedi çün sana Hüseyin ü Hasen'i  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

Dûzaha koyma beni afvın ile mültefit et  
Fazıl'ın ma'siyeti çok ise de mağfiret et  
Son nefesde Allah Allah dememi akibet et  
Haseneyn aşkına rabbım bu kula merhamet et  
Ağlayıp çağlayalım mâh-ı Muharrem geldi  
Kanlı yaşı dökelim gün gece mâtem geldi.

(Fazıl. *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no. 703,  
vk. 8-9)

## YENİŞEHİRLİ AVNÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1883)

Yenişehir/Fener’de doğdu. Eğitimi konusunda yeterli bilgimiz yoktur. Sami Paşa’nın Vidin valiliği günlerinde katipliğini yaptı. İstanbul’a geldi. Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Nazif Efendi’nin kızıyla evlendi. Musafa Nuri Paşa’nın Bağdat valiliği günlerinde onun yanında bulundu. Divan Edebiyatı’nın son temsilcileri arasındadır. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Her sene etmek için resm-i garrâyı tecdîd  
Mâtem-i hûn-ı Hüseyin ile gelir sâl-i cedîd

Bu bir vak’a-i dil-sûzu ferâmûş edemez  
Ne kadar müvella’ zulm olsa dahi çarh-ı anîd

Onulur yâre ferâmûş olunur hâl midir  
Böyle be-zahm-ı ciğer-sûz ile bir kerb-i şedîd

Âsmân mislini ikâ’ edemez bu zulmün  
Baht-ı zâlim ne kadar etse de ibrâm-ı ekîd

Âsmân itmedi bir böyle belâyı icâd  
Edeli kâide-i cevr ü cefâyı temhîd

Çıksun eflâke yine velvele-i vâveylâ  
Tutsun âfâkı yine gulgule-i âh-ı medîd

Yansun âteşde cânım gibi dâmân-ı felek  
Erisün cevher-i eşkim gibi mâh ü nâhîd

Gelmesün bir yere eczâ-yı süreyyâ-yı münîr  
Olmasun şa'saa-perdâz çerâğ-ı hurşîd

Âlemin gözleri hep aksa eğer yaş yerine  
Yine bu mâteme nisbetle olurdu taklîd

Eser-i nâhûn-ı gamdır rûh-ı illiyyinde  
Sanma âyine-i gerdûnda hilâl-i şeb-i îd

Katre-rîz olsa bu mevsimde sehâb-ı nisan  
Dürc-i asdifâda hûn-ı dil olur mervârid

Kabil olsaydı eğer perde-giyân-ı melekût  
Kerbelâ'ya varıp elbetde olurlardı şehîd

Bu musîbetle hazin olmayan ehl-i hubbün  
Halka-i la'net olur gerdenine habl-i verîd

Hazret-i Fâtıma'nın sevgili bir dânesi  
Allah Allah ne cesaretle şehîd etdi Yezîd

Bu taaddiyi düşündükçe demezler mi aceb  
Laanellahü Yezîdâ ve alâ âl-i Yezîd

Ne aceb vâkıa kim hikmet-i gaybiyyesi  
İftikâd eylese divâne olur akl-ı reşîd

Ki ola geşte vü şimşir o şîr olmuş iken  
Seyf-i cedd ü pederi mehbit-ı sevgend-i hamîd

O şehen-şâha ki evsâfını esnâf-ı melek  
Levh-i i'câza bu suretle ederler tesvîd

Bid'atü'l-kebd ciğer-pâre-i Sultân-ı Rüsül  
Kurretü'l-ayn-i hudâvend-i serir-i tefrîd

Perveriş-yâfte-i dûş-i Nebiy-yi ekmel  
Sâye-endâhte-i küngüre-i arş-ı mecîd

Şehriyâr-ı şühedâ seyyid-i mazlum Hüseyin  
Ki anın kanıdır ancak sebep-i yevm-i vaîd

O şehen-şâh ki âyniyle hurûş-i demidir  
Cûş-i hûn-ı dil-i Hazret-i Yahyâ-yı şehîd

O hudâvend-i kaza pâylene vermezse cevaz  
Âleme eyleyemez dest-i ecel darb-ı hadîd

Eğer emr etse idi basdığı hâk-i rehden  
Cereyan eyler idi âb-ı hayât-ı câvid

Şâh-ı mazlum ki segân-ı serâ-perde-i arş  
Ta'ziyet gösteridir haşre dek Allah şehîd

O hudâvend-i ilâhi nazarın olsa sezâ  
Dergeh-i hazretine hazret-i Cibril abîd

Hasmı vâreste-i tedmîr olamaz bulsa bile  
Sâha-i bu'd-i mücerred gibi bir semt-i baîd

Vechi âyineye aks etse o mihr-i ezelin  
Kâbil-i kısmet olur cevher-i sırr-ı tevhîd

Ola Cibril gibi kâbil-i kuds-i melekût  
Reh-güzârında sücûd eylese İblis-i tarîd

Lücce-i zâhire-i şefkati bahr-i rahmet  
Kuvve-i kâhire-i satveti zü'l-batş-ı şedîd

Bürç-i i'râzda mâh-ı Zekeriyâ tal'at  
Evc-i i'câzda hurşid-i Mesihâ tecrîd



Değse ger dâmen-i temkinine berk-i nâçiz  
Tünd-bâd-ı haşr-engize olur sedd-i sedîd

Uğrasa berzah-ı dârına nesim-i germi  
Cevher-i rûh ola hâk-i kadem-i şahş-ı kadîd

Çeşm-i dilberde de kalmazdı humâr-âşüb  
Etse ger mey-gede-i dehre nigâh-ı tehdîd

Gelmedi gelmeyecekdir sadeğ-i gerdûna  
Gevher-i zât-ı hümâyûnu gibi dürr-i nâzîd

Ey gül-i surh kabâ-yı çemen Âl-i Abâ  
Ki senin reng-i çiğindir şafak-ı subbh-ı ümîd

Bir gazel tarh edeyim la'l-i lebin vasfında  
Edeyim Kâzım-ı mu'ciz-demi ben de taklîd

Leb-i âlinde o tebhâle niçin oldu bedid  
La'l ile kan mı bulaşdı acaba mervârîd

Görmedik reng-i tebessüm leb-i gül-fâmında  
Bir kez açılmadı ol gonçe-i gül-zâr-ı ümîd

Câm-ı mehcûrî-i la'linle olup işkeste  
Dedi "men mâte mine'l-ışk fe kad mâte şehîd"

Öpmedi kana kana la'l-i revân-bahşini âb  
Kanlı taşlarla döğünsün be-tarîkî't-te'yîd

Lebini öpmeğe yol bulmadı âb-ı hayvân  
Gayra nevbet mi verir câm-ı şarâb-ı tevhd

Yâ Hüseyin İbn-i Ali afvini ümîd ederim  
Hidmetinde eğer itdimse de taksir-i adîd

Çarh-ı gerdûnla hengâme-i çil-i sâledeyim  
Ben ana hasm-ı kavî ol bana bed-hâh-ı merîd

Ben senin hâk-i kef-i pâ-yi seg-i dergehinim  
Hâş hedd ki komazsın beni zâr ü nevmîd

Götürür bir yere sad-müşkil cân-ı fersâyı  
Rişte-i ömrümü her lahza ki eyler ta'kid

Kendimi râhata bir hatve edersem takrîb  
O beni derd ile eyler iki fersah teb'îd

Yarama rize-i elmas döker şebnem-i gül  
Yüzüme rişte-i âzâr çeker pençe-i bîd

Söz tamâm oldu duâ mevsimi geldi Avni  
Tâ be-key şekve-i bi-câ ile bu goft ü şinîd

Tâ ki sultân-ı kaza ede Muharremlerde  
Sûgvâr olmak için âleme irsâl-ı nüvîd

Bendegân-ı deh-i iclâline yağma olsun  
Sad-cihân kenz-i füyûz nazar-ı Rabb-i hamîd

An-be-an vâsıl ola cân ü dil düşmenine  
Lâ yuadd sâika-i lâ'net ü nefrîn mezîd

(Avnî, *Avni Beğ Divanı*, İstanbul 1306, s. 17-19)

## KAMÎ-İ ÂMİDÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1884)

Diyarbakır'da doğdu. Hoca Ahmed Efendi'nin oğludur. Memleketinin tanınmış bilginlerinden ders aldı. Mısır'a ve hacca gitti. Rufai tarikatına inisap etti. Memleketine döndü. Evinin bir tarafını tekke yaparak irşat faaliyetine başladı. Kerkük'teki Kadiri şeyhi Abdurrahman Talebânî'den el aldı. 1854 yılında Ruslarla yapılan savaşa katıldı. Divanı ve *Hadikatü'l-Maneviyye* adlı eserleri basılmıştır.

### Der Vâsf-i Hazret-i Hasaneyni'l-Ahseneyn Radıyallahü Anhüma

Saâdet ravzası serv-i mehi kad-i hırâmân  
Resûl'ün kurretü'l-aynı iki şehzâde-i merdân

Şehâdet bâğının iki gül-i nazikterînidir  
Hasan gonce-i nesrini Hüseyin'im verd-i ahmer kan

Biri cûd u sehâ-güster biri bahr-i atâ gevher  
İkisi de kerem-perver şebâb-ı ravza-i rıdvân

Biri verd-i tarikat diğeri sırr-ı hakîkatdir  
Biri kumri-i hû hû-zen birisi tûtî-i irfân

Zihî zîb-i şeriatle zihî nesl-i şerâfetle  
Serîr-i sırr-ı irfânı bezendirdi iki sultan

Biri mâh-ı belâğat diğeri mihr-i melâhatdır  
Nüzûl-i Hel Etâ nazm-ı celîli anlara burhân

Biri ebr-i sehâvet diğeri bahr-i inâyetdir  
Biri rûh-ı revânımdır biri cân-ı dile irfân

Olalı bende-i kemter kemine ol iki şâha  
Beni her külli aybımla kabul itmiş şeh-i merdân

Uyandı baht u ikbâlîm hoşâ hâb-ı tegâfülden  
Der-âğûş-ı sînemde oldu maksad şâhidi uryân

Benim iki gözüm nûr-ı Hüseyin ile Hasan oldu  
Anınçün mazhar-ı ayne'l-yakînîm Kâmi-i Şa'bân

(Kâmi-i Âmidî, *Dîvan*, 1280, s. 17-18)

### **Beyân-ı Şehâdet-i Hazret-i Hüseyin Radıyallahü Anh Der Fezâ-i Kerbelâ**

Çün haber aldı o dem İbn-i Ziyâd  
Hazretin teşrifini ol bed-nihâd

Sa'd-i Vakas-zâde'yi buldu hemân  
Eyledi bin askerile ol revân

Ol dahi görmek için iş bu işi  
Koşdu Hur bin Yezid'e bin kişî

Çâr ü nâ-çâr sürdü Hur bin Yezid  
Nâgehân Âl-i Hüseyin oldu bedîd

Vermişidi akdemi bir er haber  
Hazrete kopduğunu tûfân-ı şer

Olmuş idi muzdarip gâyet imâm  
Eyler iken Müslim'in ye'sin tamâm

Gördü a'dâ askerin bir nâm-ver  
Karşu vardı anlara sordu haber

Dedi Hur bin Yezîd in ü ânı  
Sa'd-i Vakkas-zâde gönderdi beni

İşte budur sana şâfi hâl ü kal  
Yâ kabûl-i biât eyle yâ kıtal

Şeh dedi biât nice dir fâsika  
Soricak ferdâ ne dersiz Hâlık'a

Kıldılar terk-i cidâl üzre karar  
Etdi bu sırrı kamûsı ihtiyâr

Nâme yazmışdı Yezîd-i pür-sitîz  
Bed-nihâd İbni'z-Ziyâd'a yine tîz

İbn-i Sa'de nâme yi gönderdi çün  
Gördüğü an bağrını doldurdu hûn

Hur're erdi nâme oldu ser-nigûn  
Şeh Hüseyin'e gösterip oldu zebûn

Dedi ancak kadirem ben yâ emîn  
Vireyim sana bu şebde yol hemîn

Göz yaşın Âl-i Resûl etdi sebil  
Gıtdiler bin havf ile tutup delil

Sürdüler şeb tâ seher anlar müdâm  
Vardılar bir şûr-i deşte müstehâm

Göricek anı delil eyledi âh  
Dedi kim olmuş galat gafletle râh

Kerbelâ'dır işte şâhım bu fezâ  
Ric'ati tedbir eder hükm-i kazâ

Gûş edince ol imâmü'l-müttakîn  
Söyledi kerb ü belâ oldu yakîn

Bu güzer-gehden bize yokdur güzâr  
Sahn-i kabristânımızdır bu diyâr

Sakınup itme hevâ yere cedel  
Böyledir takdîr-i Hak azze ve cel

Nasb-ı hayme etdiler gamlar ile  
Gözlerin doldurdular nemler ile

Bu yana İbn-i Ziyâd-ı kîne-ver  
Cem idüb on bin neferden artık er

İbn-i Sa'd'ın geldi zahrından hemîn  
Hışm ile anı göçürdü ol hemîn

Çâr ü nâ-çâr çekdi ol demde sipâh  
Kıldı ardınca imâmın azm-i râh

Âl ü etbâi o şâhın bî-gümân  
Kırk süvâri yüz piyâde bil hemân

İrişüb İbn-i Sa'd verdi selâm  
İncime benden dedi sen ey hümâm

Bu amelden kıl ferâğat ihtiyâr  
Çâkerin olsun kamû şeh'r ü diyâr

Gerçi tesliminde hâsıldır zarar  
Lîk reddinden olur bin ol kadar

Üç tarîkın gayrı şeh dedi muhâl  
Şâm'a Rum'a Mekke'ye yâ irtihâl

İbn-i Sa'd etdi bu ne ruhsat taleb  
Yazdılar İbni'z-Ziyâd'a hâli hep

Dedi gelsin yanıma ol bâ-rızâ  
Gönderem nezd-i Yezîd'e merhabâ

İtmedi bu hâleti şeh ihtiyâr  
Etdi İslam askeri eşki nisâr

Geçdi bir hafta bu hâl üzre tamâm  
İntizâr-ı sulh umardı hâs u âm

İşidüb bu hâleti İbni'z-Ziyâd  
Âteş-i hişm oldu cânından ziyâd

Şimr'i ser-asker idüb ol kalb-i seng  
Dedi kopsun vardığın dem harb ü ceng

Hayli leşker dahi ol aldı muîn  
İbn-i Sa'd'e erişüb Şimr-i laîn

Hükmünü İbni'z-Ziyâd'ın etdi arz  
Askerini saf beste kıldı tûl-i arz

Gördü ol hâli İmâm-ı nâm-dâr  
Söyledi mühlet bugün kavm-i şirâr

Vermezem bir lahza Şimr etdi mehil  
Düşmene mühlet olur gâyet cehil

Cümle leşker ilticâya etdi kul  
Pes zarûrî verdi mühlet ol gün ol

Cânib-i âb-ı Fırâtı ol adû  
Bağladı nûş etmesin Hüseyin'i su

Âteş-i atş ile yandı sîne-tâb  
Teşne-gânun dilleri oldu kebâb

Elli merd ile İbn-i Abbas etdi cû  
Harb ile ol ala bir miktar su

Men idüb cenk eyledi kavm-i şîrâr  
Su yerine kanlar oldu cûy-bâr

Vermeyip su kıldılar harb-i şedîd  
Etdiler iki dilâver çün şehîd

Ol şeb İbn-i Murtazâ ashâb ile  
Yatdılar atşân-ı sûzân-tâb ile

Enbiyâ mirâsıdır dedi belâ  
Hak kılar sevdiklerini mübtelâ

Siz halâs için kılın bir râh taleb  
Ben bırakın vereyim cân teşne-leb

Bu sözü gûş eyledi ehl-i hüdâ  
Dediler olsun sana canlar fedâ

Cedd-i pâkin gördü rü'yâsında ol  
Söyledi tîz gel bana sen bul vüsûl

Göresim geldi seni yâ kurreti  
İç benimle şâm-ı savm-i firkatı

Çünkü bu hâletle uyandı İmam  
Dedi candan es-salât ü ve's-selâm

Söyledi ashâbına rü'yâyı ol  
Etdiler bin zevk ile candan kabûl

Can tahammül eylemez kopdu fiğân  
Ey gözüm kan ağla sen de yâne yan

Od urun handakteki odunlara  
Vermeyin yol gelmeğe o dúnlara

Seyredin bu demde pür-şûr-i kîtâl  
Tîğ-ı berrân olsun endâz-ı şîâl



Cafer-i Tayyâr'dır ammim benim  
Din içündür dâimâ sa'yim benim

Şehsüvârım azm-i meydân eyledi  
Âteş içre devr ü cevân eyledi

Cenge etti evvelâ ol pür-anîd  
Ya'ni Cu'de oğlu yârân-ı Yezîd

Tığ-keşide oldu Şâh-ı muhterem  
Cu'de oğlu handake düşdü o dem

Göricek Şimr-i habîs ol hâleti  
Tâkati tâk oldu gitdi kuvveti

Oldu ikâd-ı fitne nâr-ı hümûm  
Saf-be-saf askerler etdikde hücûm

Ceng ü harbi oldu ol dem bî-girân  
Ser-te-ser hâmûn-i sahra doldu kan

Âl ü ashâb-ı Hüseyin etdi vedâ  
Düşmen ile kıldılar ceng ü nizâ

Kalmadı ashâb içinde gayri ât  
Kıldı bî-had hem Hüseyinler vefât

Üç dilâver dahi ebnâ-yı Hüseyin  
Buldular atşân-ı vasl-ı hûr-i ayn

Kopdu ol demde gıriv ü âh u vâh  
Âsumanda yakdı kendin mihr ü mâh

Teşne olmuşdu be-gâyet ol imam  
Semt-i âba etdi azm-i ihtimâm

Tutuşub dil dolmuş idi sîne-tâb  
İstedi nûş eyleye kaç katre âb

Sunmuş iken suya destini emîn  
Tîr-i bârân yağdırub kavm-i mühîn

İrişüb bir ok mübârek ağzına  
Geçdi sehmü'l-mevt gibi mağzine

Çâr taraftan atilub tîr-i belâ  
Kana boyandı fezâ-i Kerbelâ

Otuz üç yerde yeyip zahm-i elîm  
Eyledi ol âl ile ceng-i azîm

Teşnelik etmiş idi şâhi zebûn  
Cismi olmuşdu serâser gark-ı hûn

Eyledi tav'an rızâ ile anın  
Hakka teslim eyledi rûhun emin

Cehd idüb Şimr-i laîn-i bed-fiâl  
Boğazından bulmadı kat'a mecâl

Öpdüğüçün ol makamı Mustafâ  
Hançerin döndü yüzü etdi hayâ

Şerm kıldı âhen-i sengîn fuâd  
Merhamet etmedi ol kâfir nihâd

Ol gün içre oldu bi-hadd-i kîtâl  
Hem dahî ihdâ vü sittîn idi sâl

Yevm-i âşûrâ Hüseyin ü hem Hasan  
Vuslat-ı Hakka o günde verdi ten

Kerbelâ-yı aşkdan bulur necât  
Ağla yan derd ile edin es-salât

(Kâmî, *Hadika-i Maneviyye*, İstanbul 1280, s. 9-14)

## KARA ŐEMSİ

(Dođ. 1829—Ölm. 1886)

Konya'da dođdu. Asıl adı Süleyman'dır. Eđitimini Konya'da yaptı. Gençlik çağında Őems-i Tebrîzî dergahına intisap etti. Mevlana dergahında çilesini doldurdu. Afyonkarahisar Mevlevihanesi'nde 4 yıl eđitim gördü. Bursa ve İstanbul dergahlarındaki meşayihî ziyaret etikten sonra tekrar Konya'ya döndü. Aydın'ın Güzelhisari'nda Horasânî Ali Dede dergahında irşat görevi yürüttü. Bir müdde sonra Girit/Hanya dergahında irşat görevi yaptı. Hanya'da vefat etti.

### **Kasîde-i Bahâriyye Der Sitâyîş-i İmam Hüseyin ve Vak'a-i Dil-sûz-i Kerbelâ Der Mâh-ı Muharrem**

Bahâr erince güşâyîş bulub zemîn ü zamân  
Ki oldu ferah u ferhunde dem mekîn ü mekân

Verince dâye-i ebr-i bahâr perverîş-yen  
Bu mehd-i arzda benât ü nebât şod handân

Zemîne bâd-ı sabâ ferş-i zümür-rüdîn güster  
Olunca ehl-i safâya erişdi müjde-i ân

Çemen hikâyet-i arz-ı behîştî eyleyecek  
Hemân sâkî-i gül-fem olub kadeh-gîrân

Nevâ-yı gulgul-i bülbül verince bezme safâ  
Sürâhî gulgul ile oldu câme mül-rîzân

Muattar oldu meşâm-i gürûh-ı uşşâkın  
Nesîm-i bâd-ı bahârı olunca bâğa vezzân

Ferahla çâk-ı nikâb eyledi gül-i ahmer  
Riyâza revnak verdi çü ârız-ı hûbân

Açıldı nergis-i şehlâ-yı âlem-ârâ hem  
Göründü sünbül-i ra'nâ çü zülfi mahbûbân

Düşünce bir ruh-i lâle leâlî-i jâle  
Îzâr-ı ber-arak hem çü şâhid-i gazabân

Gıdâ-yı bû-yi muhabbet verirdi ehl-i dilin  
Dimâğ-ı cânına rîh-ı mübârek reyhân

Hevâ-yı vuslatı verd-i andelîb-i pür-derdi  
Ederdi nağme-serâ-yı menâbir-i gazabân

O serv-i kad-i riyâz-ı kerâmeti gör kim  
Cihân sâye-i lutfunda buldu emn ü emân

Nihâl-i bâğ-ı şerîat gül-i hadîka-i dîn  
Hüseyn bin Ali sâyebân-i kevn ü mekân

Ziyâ-i adl ile verdi cihâna fer-i tamâm  
O şem-i bezm-i velâyet o pertev-i yezdân

Sirâc-i râh-ı hüdâ reh-nümâ-yı ehl-i yakîn  
Îmâm-ı ehl-i vefâ pîş-vâ-yı zî irfân

Olursa arşa nola güş-vâre-i zînet  
Odur bahr-i risâlet o cevher-i îkân

İki güher ki Hasan'la Hüseyin nuruyla  
Müzeyyen eyledi erkân-ı cenneti Mennân

Semâ vü arza veren zîneti iki cevher  
Biri Hasan birisi şâh-ı Hüseyin et iz'ân

Ser-â-ser âlem-i müstağrak-ı sürûr etdi  
O sâkî-i me-yi vahdet o şâhid-i Rahmân

Fedâ olunsa nola zâtına heme âlem  
Nisâr olunsa nola hâk-i pâyına bin cân

Midâd olsa bahrler kalem kamû eşcâr  
Beyân-ı vasfına şâhım irişmez hiç imkan

Cihân ser-be-ser âsûde hâl olmuş iken  
Zamân reşk ile verdi zuhûra bazı nihân

Fiğân ki çarh-ı denî bir aks idüb devrin  
Gül-i riyâz-ı kerem kaskına eder devrân

Düşürdü bâdiye-i gurbete o şehnâzı  
Yürütdü dîde-i gam-dîdesinden eşk revân

Iraka çekdi kazâ ol inân irâdetini  
İderdi vâdî-i gamda müsâfir ü mihmân

Revâ mı âl-i Resûl ey sipihr-i bed-kirdâr  
Ki ola tîh-i belâ da sefil ü ser-gerdân

O şehir-i Kûfe ki zîr-i zemîne gark olsun  
O ehl-i Kûfe ki oldu heme şikest-peymân

Açıldı arsa-i bî-dâd-ı Kerbelâ ol dem  
Döşendi bezm-i belâya bisât-ı gam-hârân

O şîr-i pîşe-i heybet girince meydâna  
İderdi bârika-i tiğ-ı âlemi sûzân

Semend-i sâika reftârı zîr-i pâyında  
O şehsuvâr-ı zamânın hezâr can kurban

O şâh-ı kible-i âlemdir ey adû şerm it  
Hedef olur mu o tîr-i cefâyâ ol sultan

Erişdi tığ-ı sitem âh ki dest-i a'dâdan  
O bûsegâh-ı Resûl-i Hudâ'ya ey yârân

Ne dâğ çekdi o gam âşıkân sînesine  
Ne kan dökdü o dem âh bu dîde-i giryân

Ne fitne zâhire verdi sipihr-i dûn-perver  
Ne aks-i devr ile devr etdi çarh-ı kejk-kerdân

Demiyle âl-i Resûl'ün fezâ-yı kerb-i belâ  
Kabâ-yı lâle-i hûn renkle oldu sevb-i pûşân

Harâb etdin a zâlim binâ-yı imânı  
Senin de hâne-i kalbin ola ebed vîrân

Dirîğ-ı âb-ı Fîrât eyleyüb o atşâna  
Sipihr-i zâlimin âyâ nedir bu dökdüğü kan

Hurûşa verdi semâvâtı yok mu insâfın  
Sadâ-yı el-ataş el-ataş ile o ma'sûmân

Rızâ verir mi aceb Ehl-i Beyt'e bu zulmü  
İçinde zerrece imânı olan müslümân

Hezâr la'net olsun Yezîd'e kavmine hem  
Ki etdi âl-i Resûl'e cefâyı bî-pâyân

Adû ki âl-i Resûl'ün demine revân etdi  
Beyân et Allah'ın aşkına bu mudur imân

Sezâ değil mi anın cânına hezâr la'net  
Ki şer'a rahne bıraktı o kavm-i benî dinân

Sürûr-i sîne-i Zehrâ vü nûr-i çeşm-i Resûl  
Fîrâkı âteş etdi ciğerleri büryân

Gel imdi âşık-ı sâdık isen vefâ göster  
De-mâ-dem âh-ı ciğer sûziyle olub nâlân

Karârı var mı bu dehr-i denînin ey âşık  
Sebâtı var mı bu köhne sarayın ey ihvân

Bu bâğ-ı dehre eser sarsar-ı fenâ lâ-büd  
Bu nakş ü renkle âhır harâb bu bostân

Meğer hilâl-i Muharrem göründü dîdesine  
Büküldü kaddi felek derd ile döker bârân

Matar değil dökülen eşk-i dîde-i eflâk  
Ebr değil çekilen dûd-i âh-ı mazlûmân

Hamîde kad ile âh nedâmet eyleyerek  
Bu çarh-ı tâ be-kıyâmet olur sirişk-i efşân

Bükâ-yi mâtem-i âl-i abâ ile her dem  
Sirişk-i dîde-i hasret döker kamû ekvân

Amân bu kıssa-i pür-gussa beyânında  
Ne kan dökdü meded hâme-i sikeşte-zebân

Aceb bu dâr da Şemsî senin gibi var mı  
Garîb ü âşık-ı bî-kes fakîr-i bî-sâmân

(Şemsî, *Divançe-i Kara Şemsî*, İstanbul 1305, s. 55-57)

## HASİRÎZÂDE HAFIZ MEHMED

(Doğ. 1803—Ölm. 1887)

Hasırcızade Abdullah Ağa'nın oğludur. Babasının vefatından altı ay sonra Antep'te doğdu. Dört yaşında iken annesini kaybetti. Kardeşi Mustafa'nın himayesinde büyüdü. Küçük yaşta Kur'an hıfzını tamamladı. Antep'te başladığı eğitimine Halep ve Şam'da devam etti. 1826 yılında Antep'e döndü. Yakınlarının taun hastalığından ölmesi nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı. Bir ara felç geçirdi. Ömrünün sonlarına doğru yedi yıl inziva hayatı yaşadı. Antep'te vefat etti.

### Mersiye

Yine mâh-ı Muharrem geldi diller hûn olur elbet  
Sirişk ile bu dem dâdeler Ceyhûn olur elbet

Nîce sürûr olur din ehli çün bu mâh-ı mâtemdir  
Bu ayda zerre imânı olan mahzûn olur elbet

Bu mâh içre ziyâ mahvoldu nûr-ı çeşm-i Zehrâ'dan  
Gönüller zulmet-i ekdâr ile meşhûn olur elbet

Yezîd'in bîatı bir akçe değmez sûk-ı nekbetde  
Bu bâzâra giren dâreynde mağbûn olur elbet

Habîse la'ni câiz görmeyenler hüsn-i zan etmiş  
Yakîn bil kim bu sû-i kasd ile mel'ûn olur elbet



Fesâd ü süfk-i demle çün melek ta'n etdi insânı  
Bu gûnâ müfsid ü seffâklar mat'ûn olur elbet

İşitse Kerbelâ sahrâsının vasfını bir âkil  
Felâtûn olsa da hayret ile Mecnûn olur elbet

Ali Zeynelabâ bağrın delüp ney-veş fiğân edi  
O şâhın etdiği ümmetlere kanun olur elbet

Yanup yakılsa bir kul dûzah-ı âh u tehassürde  
Ana cennetde rûh-i Fâtıma memnûn olur elbet

Utandırdı hayasız hep beşer nev'in melâikden  
Hacâletle anın da hâli diğer-gûn olur elbet

(Hasırizâde Hafız Mehmed, *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali  
Emiri Efendi, Manzum, no. 93, s. 7)

### Mersiye

Mâtem ayı geldi yine can bunda dayanmaz  
Kan ağlasa da didelerim giryeye kanmaz  
Bu ayda yanıp ağlamayan Hakdan utanmaz  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Bu mâhta şâh-ı Resûl'ün kurretü'l-ayni  
Hak sevgilisi Fatıma'nın nazlı Hüseyin'i  
Düşmanlar ana eylediler buğz ile kini  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Ol pâdişeh-i kişver-i lâhût-i imâmet  
Ol gevher-i pâkize-i deryâ-yı velâyet  
Atşân olarak çekdi sere cam-ı şehâdet  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

La'net ile anmak ne gerek cân-ı Yezîdi  
Çün kendisi kesmiş idi rahmetden ümîdi  
Kahhar bilir neyle o cebbâr-i anîdi  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Tükür iki âlemde ruhu İbn-i Ziyâd'e  
Oynattı atın lu'b ile meydân-ı riyâde  
Ol şâh-ı kodu na't-ı belâ içre piyâde  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Düşdükçe o şeh zahmi eseri ile zemîne  
Başladı havâtîni harem âh ü enîne  
Ta'n eylemeyim de ne diyem Şimr-i laîne  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Masumların bağı harâret ile yandı  
Oklar dokunup kimisi kanı ile kandı  
Bu vakiadan gökde melekler de utandı  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Cuma günü olmuş idi bu hâl-i melâlet  
Her hafta çeker mâtemin ehl-i muhabbet  
Yıl başına tahsis ile te'hîre ne hâcet  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

Hâfız koma elden tutuşup dâmen-i âhu  
Ak eyleye gör ağlayarak çeşm-i siyâhu  
Göz yaşı ile yaykaya gör çirk-i günâhu  
Yansın o gönül âteşe bu hâle ki yanmaz  
Kör olsun o gözler ki bu dem kane boyanmaz

(Hasırîzâde Hafız Mehmed, *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 93, s. 5-6)

## GEDÂÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1887-1889?)

Beşiktaşlı Gedâî adıyla meşhur olmuştur. Beşiktaş Camii civarındaki Dönme Mehmed Efendi'nin kahvesinde arzuhalcilik yaptı. İsmail Paşa'nın konağında saz çalan, Sultan Abdülaziz'in teveccühünü kazanan Gedâî, saray çevresinde yapılan fasıllara başkanlık yaptı. Seksen yaşlarında vefat etti. Şiirleri basılmıştır.

### 1. Mersiye

Şem-i bezm-i ehl-i irfândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-ı fazl-ı sun-ı Rahmân'dır Hüseyin-i Kerbelâ  
Dâr-ı hikmet mâye-i cândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Sırr-ı zât-ı şâh-ı merdândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

Mihr ü mâh-ı nûr-i Ahmed'den olupdur pür-ziyâ  
Şem-i evvân-ı hakikatdır Aliyyü'l-Murtazâ  
Nûr-i Hak mesmûm Hasan mazlûm Hüseyin-i Kerbelâ  
Matla-ı şems-i nübüvvedir dahî Zeyne'l-Abâ  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

İster isen Hazret-i Allah için sen doğru yol  
Yüz sür özünü velâyetden Takî sultânı bul  
Gel Nakî'nin kemterinin kemterine öz kul ol  
Askerî nâr-ı hidâyetle dolupdur sağ u sol  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

Gel Muhammed bahr-i rahmetdir ümidin kesme sen  
Bende ol tak boynuna şâh-ı velâyetden resen  
Telh-gâm olmaz velî zehr-i helâhil nûş eden  
Sâkî-i Kevser enîs-i ehl-i cennetdir Hasen  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

Verd-i gül-zâr-ı şehâdetden ayırma Bâkır'ı  
Bülbül-i bâğ-ı velâyetdir unutma Cafer'i  
Goncadır Kazım-ı Mûsâ bâğ-ı cennet gülleri  
Şâh-ı âlemdir Ali Mûsâ Rızâ'nın kemteri  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

Mehdî-i sâhib-zamân kutb-i cihânın cânıdır  
Dest-i zaptında felekler devr anın devrânıdır  
Zübde-i sırr-ı velâyet burcunun sultânıdır  
Dem anın devrân anın fermân anın fermânıdır  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

Ey Gedâî bunların râhında kim olmaz türâb  
Hâk-i pâyine yüz süren olur bir mâh-ı tâb  
Zerre-veş kesmem ümîd olsam dahî ehl-i azâb  
Melce-i dâr-ı penâhımdır benim yevm-i hisâb  
Seyyid-i şübbân-ı cinândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Cevher-i cân nûr-i imândır Hüseyin-i Kerbelâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Beşiktaşlı Gedâî*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 49-50)

## 2. Mersiye

Ne kara gündür ilâhî acebâ mâh-ı Muharrem  
Bu ne bu nûr-i tecellâ-yı siyeh yazdı kalem  
Etdi bu sırrı Hüseyin'e şâh-ı risâlet mahrem  
Cân ü ser kıldı fedâ zerre kadar çekmedi gam  
Kerbelâ deştine düşdü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

Sînede lâle gibi açdı nice yâreleri  
Eyledi dâğ-ı derûn öldü ciğer pâreleri  
Giydi nûh-tâk-ı felek cümlesi de kâreleri  
Gördü pür-hûn ile âlûde-i biçâreleri  
Kerbelâ deştine düşdü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

La'net olsun o Yezîd ibn-i pelîde her bâr  
Şermsâr olmadı Hak'dan ne de bir kimseden âr  
Düşdü evlâd-ı Resûl kaskına Şimr-i bed-kâr  
Ey Hüdâvendî bu işlerde ne hikmetler var  
Kerbelâ deştine düşdü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

Her ne dem gelse bu devr içre Muharrem mâhı  
Âh u efgân ile hayretde velâyet şâhı  
İncidir derd-i Hüseyin rûh-ı Resûlullah'ı  
Haşre dek mü'min olan eylesin âh u vâhı  
Kerbelâ deştine düşdü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

Gördü bu vakıayı ağladı hep halk-ı semâ  
Dedi yâ Rab bu ne hâlet bu ne hikmet ne belâ  
Ehl-i Bey't'e bu hakâret de yaraşmaz ammâ  
Hikmetinden edemez kimse suâlin aslâ  
Kerbelâ deştine düşdü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

Rûz u şeb ağla Gedâî tutup özge mâtem  
Görmemiş cins-i beşer böyle cefâ böyle sitem  
Durma sen la'net oku kavm-i Yezîd'e her dem  
Kalır hayretde eğer görse Mesîh ü Meryem  
Kerbelâ deştine düştü yine bir dâğ-ı elem  
Eyledi Âl-i Yezîd İbn-i Yezîd'i hurrem

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Beşiktaşlı Gedâî*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 91-92)

### 3. Mersiye

Nûr-i fazl-ı kibriyâsın yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Şem-i bezm-i enbiyâsın yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Şeb-çerâğ-ı evliyâsın Yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Nûr-i çeşm-i Mustafâ'sın yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Sırr-ı zât-ı Murtazâ'sın yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Nûr-ı zâtın sırrıdır bî-şüphe emr-i Nûn-i Kâf  
Pertev-i mihr-i ruhinde oldu mahlûk her taraf  
Arş ü kürs levh ü semâ sahrâ-yı âlem Kûh-i Kaf  
Bunca eşyâ yüz tutup her gün seni eyler tavâf  
Ka'be-i beyt-i Huda'sın yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Anberistan oldu hep Mekke Medine çölleri  
Âlemi kıldı muattar nâr-ı zülfün telleri  
Açdı gülzâr-ı velâyetde vefâ sünbülleri  
Ruhlerin âl ü kızıl bâğ-ı risâlet gülleri  
Bülbül-i Kul İnnemâ'sın yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Şems-i eyvân-ı hakikat din çerâğ-ı pür ziyâ  
Mazhar-ı nûr-i cemâlin evliyâ vü enbiyâ  
Verd-i gülzâr-ı nübüvvet gülşen-i Âl-i Abâ  
Şâh-ı Merdân-ı velâyetden bu mirasdır sana  
Sen imâm-ı pî-şüvâsın yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Cevher-i aşkınla dil beyt-i derûnda münzevî  
Nûr-i ruhsârınla rûşen oldu bu kalbim evi  
Çeşm-i cân ile görür kim baksa sûr-i mânevî  
On sekiz bin âlemin cânı cemâlin pertevi  
Menba-i nûr-i Huda'sın yâ Hüseyin İbn-i Ali

Câna kâr etdi Gedâî ehl-i beytin firkati  
Eylemem cânân için bir câna artık minneti  
Şâhı sensin bu muhibb-i hânedânın devleti  
Kim seni sevmez ise eyler fûrûz-i la'neti  
Sen şehîd-i Kerbelâ'sın yâ Hüseyin İbn-i Ali

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Beşiktaşlı Gedâî*, Baskı yeri ve yılı  
yok, s. 53-54)

## KAZIM PAŞA

(Doğ. 1821—Ölm. 7 Mayıs 1890)

Bugünkü Bulgaristan sınırları içinde kalan Koniçe'de doğdu. Asıl adı Musa Kazım'dır. Küçük yaşta İstanbul'a geldi. Eğitimi ni tamamlayarak Divan-ı Humayun Kalemî'nde memuriyete başladı. Asakir-i Hassa kitabetine tayin edildi. Hicivleriyle dik-kati çaktı. Bu hicivler nedeniyle bazı sıkıntılara uğradı. Divan-ı Harb-i Daimi üyesi iken Üsküdar'da vefat etti. Divanı ve Kerbelâ mersiyelerinden oluşan *Makâlîd-i Aşk* adlı eseri basılmıştır.

### Mersiye

Mâh-ı mâtem kim olur her yıl nümâyan yâ Hüseyin  
Tazeler dâğ-ı derûnun ehl-i imân yâ Hüseyin

Âh-ı feryâd etmesün yâ neylesün erbâb-ı aşk  
Hasretinle âsuman ađlar bu gün kan yâ Hüseyin

N'ola olsa haşre dek tolâb-ı devrân muztarib  
Etdi seyl-âb-ı şeka izhâr-ı tuğyân yâ Hüseyin

Hûn-ı evlâd-ı Ali'den Kerbelâ toprađının  
Oldu her bir rîze sengi la'l ü mercân yâ Hüseyin



Na'rahâ-yı yâ Muhammed nâlehâ-yı vâ Ali  
Eyledi rûhu'l-emîni zâr ü giryân yâ Hüseyin

Hûr ü gilmânın eder cân ü ciğer-gâhın kebâb  
El-atş gûya olan etfâl ü nisvân yâ Hüseyin

Dest urup dâmân-ı arşa bahr-i bi-pâyân-ı eşk  
Lâ-mekânı tutdu dûd-ı âh ü efgân yâ Hüseyin

Pâre pâre eyleyip âl-i izâmın kıldılar  
Mushaf-ı şîrâze-i dîni perîşân yâ Hüseyin

Sâyesi üftâde-i hâk olmamışken ceddinin  
Hâk-sâr etdi seni erbâb-ı udvân yâ Hüseyin

Gül gibi devletlü başın tu'me-i tîğ oldu hayf  
Etmeyip Allah'dan haşyet Yezidân yâ Hüseyin

Ref olundu arş-ı Rahmân'a vücûd-ı Mustafâ  
Hûn-ı pâkin oldığı dem hâke rizân yâ Hüseyin

Sen yaturken sine-i sad-çâk ile al kanda  
Kanlu yaşın çok mudur dökse muhibbân yâ Hüseyin

Firkatin verdi Cemâlüllah'a envâr-ı Celâl  
Ateşin kıldı Resûlullâh'ı sûzân yâ Hüseyin

Sensin ol ser-çeşme-i ehl-i şehâdet kim eder  
Hûn-ı pâkin hâne-i imkânı vîrân yâ Hüseyin

Sen o mihr-i âlem-i evc-i hüviyetsin k'olur  
Nûr-ı zât-ı Kibriyâ vechinde rahşân yâ Hüseyin

Dil-harâb-ı derd-i aşkındır kulun Kâzım senin  
Devlet-i vaslınla kıl ihyâ vü dermân yâ Hüseyin

Dûdmân-ı pâkine olsun salât-i bî-hisâb  
Şem'-i bezm-i kudret oldukça fûrûzân yâ Hüseyin

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 13-14)

## Mersiye

Ey derd-i gamdan ağlayan şâhân-ı Kerbelâ'yı gör  
Cevr-i sitemden inleyen mihmân-ı Kerbelâ'yı gör  
Yanma yakılma hâline sûzân-ı Kerbelâ'yı gör  
Mevc-i belâya gam yeme tûfân-ı Kerbelâ'yı gör  
Devrân ne hâle koydu bak meydân-ı Kerbelâ'yı gör  
Benzer mi zulm-i diğere udvân-ı Kerbelâ'yı gör  
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atşân-ı Kerbelâ'yı gör  
Al kan içinde teşne-leb sultân-ı Kerbelâ'yı gör

Senden ümîd-i lutf idüb erbâb-ı ibtilâ Ali  
Dâmân-ı iltifâtına etmişler ilticâ Ali  
Leb-teşnelikle cân virüp evlâd-ı Mustafâ Ali  
Dönmüş fezâ-yı mahşere meydân-ı Kerbelâ Ali  
Dutmuş cihânı ser-be-ser bâng-i nidâ-yı yâ Ali  
Alup Betûl-i ekremi ya rûh-i Murtazâ Ali  
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atşân-ı Kerbelâ'yı gör  
Al kan içinde teşne-leb sultân-ı Kerbelâ'yı gör

Emr-i Yezîd-i şûm ile İbn-i Ziyâd'ın askeri  
Gösterdi Ehl-i Beyt'ine âlâm-ı hevli-mahşeri  
Hep pâre pâre kıldılar âl-i Akîl ü Ca'feri  
Mecrûh u bî-beden yatur âl kan içinde serleri  
Seyr et ne hâle koydular evlâd-ı pâk-i Hayderi  
Seyl-i eşk-i çeşm-i Zeyneb'i hûn-i Ali Ekber'i  
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atşân-ı Kerbelâ'yı gör  
Al kan içinde teşne-leb sultân-ı Kerbelâ'yı gör

Eyler Rukiyye dîdeden her dem isâle kanlu yaş  
Eder Sekîne sinesin mecrûh urup her tâşa baş  
Feryâd-ı Ümmü Gülsüm'ün kılmış cihânı dil-hurâş  
Zeynelabâ'nın eylemiş emrâz u gam sadrın firâş  
Olmuş vücûd-ı ekremin hep seyyidâtın irtîâş  
Olmuş mu ayn-ı âlemin manzuru böyle savaş  
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atşân-ı Kerbelâ'yı gör  
Al kan içinde teşne-leb sultân-ı Kerbelâ'yı gör

Âl-i Resûl'e eyleyüp Süfyâniyân kasd u gulû  
Bir tıfl-ı nâza vermedi rahm eyleyüp birisi su  
Kazım bu kanlu fâcia kılmaz mı çarhı tîre-rû  
Dolmaz mı cev-v-i âsümân hûn-i ciğerle sû-be-sû  
Hûn-i Hüsey'n'e kanmayup billâh o kavm-i fitne-cû  
Cism-i latifin etdiler pâ-mâl esb-i tünd-hû  
Gel ey Resûl-i Kibriyâ atşân-ı Kerbelâ'yı gör  
Al kan içinde teşne-leb sultân-ı Kerbelâ'yı gör

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 38-39)

### Mersiye

Zâlimler el urup hep şemşîr-i cân-rubâya  
Kasd etdiler ser-â-pâ evlâd-ı Mustafâ'ya  
Devrân olup müsâid ol kavm-i bi-hayâya  
Îsâl olundu bi-dâd ser-hadd-i intihaya  
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya  
Amaç edip vücûdun bin nâvek-i gazaya  
Düşdü Hüsey'n atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Ashab ü âlinin hep kibârı vü sığârı  
Bir bir kulup o günde azm-i huzûr-ı Bârî  
Dil-teng edip susuzluk tâ arşa oldu sârî  
Etfâl ü seyyidâtın feryâd-ı bi-karârı  
Her yüzden etdi tazyik a'dâ o şehriyârı  
Âhir çıkup elinden dâmân-ı ihtiyârı  
Düşdü Hüsey'n atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Yârân olup ser-â-ser mest-i mey-i şehadet  
Meydanda kaldı tenhâ ol neyyir-i saâdet  
Bu hâl olup adûya sermâye-i cesâret  
Etrafın aldı birden eşrâr-ı pür-dalâlet  
Yetmişiki yerinden mecrûh olup nihâyet

Bundan ziyâde harbe Hak vermeyip icâzet  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Cûş eyleyip belâya mânend-i mevc-i tûfân  
Keşti-i Ehl-i Beyt'i kıldı şikest-i viran  
Maktul olup ser-â-ser ashâb-ı âl-i huvîşân  
Yektâ-rev oldu ol mâh çün âfitâb-ı rahşân  
Saldırdı her taraftan hınzîr-veş Yezidân  
Âhir olup vücudu mânend-i lâle al kan  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Ol şâh-ı din-penâhı tenhâ görünce düşman  
Etdi hücum ü savlet şiddetle her taraftan  
Mânend-i kasr-ı cennet açub vücudu revzen  
Her cânibinde kandan bir çeşme oldu rûşen  
Ahkâmın etdi icrâ takdîr-i Rabb-i zü'l-men  
Kâzım olup nihayet bi-tâb harb ederken  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril var haber ver Sultân-ı Enbiyâya

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 37-38)

## Mersiye

Destim ey cellâd-ı gam pek bağla Allah aşkına  
Hançer-i cevr ü cefâyı zağla Allah aşkına  
Öldürüp bîmâr gönlüm sağla Allah aşkına  
Ey hadeng-i aşk-ı sînem dağla Allah aşkına  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Mihnet-i cânsûz-ı şâh-ı Kerbelâ'yı yâd kıl  
Ehl-i Beyt'in çekdiği kürbetleri irâd kıl  
Bâde ver bünyâd-ı sabrın nâliş ü feryâd kıl  
Derd ile hûn eyle bağrın âhın âteş-zâd kıl

Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Ağla âşık ağla aşr-ı mâh-ı mâtemdir bugün  
Âh-ı feryâd edecek demdir Muharrem'dir bugün  
Âh u zâr etmek ibâdetden mukaddemdir bugün  
Dem-be-dem kan ağlamak uşşâka elzendir bugün  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Hayf kim tığ-ı sitemle bir alay kelb-i anîd  
Eyledi nahl-i mübîn-i dini kat' u nâ-bedîd  
Bûse-gâh-ı Ahmed'e hançer koyup Şimr-i pelîd  
Kıldı rûh-ı Murtaazâ'yı teşne-leb zâr u şehîd  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Eyleyüp şeytânı sebkât bir seg-i gaddâr hayf  
Çekdi evlâd-ı Resûl'e tığ-ı âteş-bâr hayf  
Kıpılıp kevn ü mekânı zulmet-i âzâr hayf  
Şâm-ı hicrân oldu subh-ı vuslat-ı dildâr hayf  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Kerbelâ toprağına rîzân olan her katre kan  
Sîne-i sabr-ı Resûl'e açdı dâğ-ı hûn-feşân  
Ditreyüp bu zulm ü cevrin dehşetinden la-mekân  
Eyledi la'net Yezîdâne cenâb-ı müsteân  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Benzemez diğêr belâyâyâ belâ-yı Kerbelâ  
Hâric-i sabr u tahammüldür cefâ-yı Kerbelâ  
Eyleyüp keş-i dil ü cânı fedâ-yı Kerbelâ  
Olalım sâğâr-keş-i mâtem sarâ-yı Kerbelâ  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Güş kıl ehl-i nifâkın cür'et-i bî-bâkini  
Anmayup hakkın Resûl-i mazhar-ı levlâkini  
Terk idüp hâk üzre sâdâtın ten-i sad-çâkini  
Revnağ-ı rumh etdiler bir bir rûs-i pâkini  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Sanmayın reng-i şafakdan oldu ahmer hâfikayn  
Yakdı yandırdı cihânı şu'le-i hûn-i Hüseyin  
Eşk-i çeşmin kalmadıysa hûn-i dilden eyle deyn  
Kim bugün kan ağlamaktır ehl-i aşka farz-ı ayn  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Tu'me-i tığ-ı mezâlim âl-i Zehrâ'dır bugün  
Ehl-i derde her belâ vü gam muheyâdır bugün  
Vakt-i mâtemdir zamân bes ü şekvâdır bugün  
Rûz-i mahşerden hezârân dehşet-efzâdır bugün  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Ye's ü mâtemdir mahakk-i imtihânı âşıkın  
Girye-i germ-i de-mâ-demdir nişânı âşıkın  
Dîdesinden bellidir râz-ı nihânı âşıkın  
Ayn-ı rahmetdir dü çeşm-i hûn-feşânı âşıkın  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

Ehl-i Beyt'in çekdiği âlâmı der-hâtır kılup  
Za'f-ı ten verdikçe derd-i dil hayât-ı cân bulup  
Geh giribân çâk idüp geh rîş ü ruhsârın yolup  
Kâzım-ı zâra hemişe hem-dem ü hem-derd olup  
Âh u feryâd eyle ey dil ağla Allah aşkına  
Ey sirişk-i dîde durma çağla Allah aşkına

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 42-44)

## Mersiye

Sîne dögüp ey dil ü cân mâtem et  
Kan yâş akıt girye-künân mâtem et  
Âh u figân eyle amân mâtem et  
Âşık isen durma hemân mâtem et  
Mümin olan mâtemi mu'tâd eder  
Hakkı seven nâliş ü feryâd eder

Sîne dögüp ney gibi kıl nâleler  
Dağlar aç sînene geh çûn lâleler  
Gıpta idüp çeşmine peygâleler  
Hâline kân ağlayalar jâleler  
Mâtem et ey âşık-ı âşüfte-dil  
Mâtem eder mü'min olan muttasıl

Cû gibi taşlarla dögüp sineni  
Dest-i irâdetle kır âyineni  
Hâke salup hırka-i peşmîneni  
Mâteme vakf et dil-i gam-kîneni  
Mâtem eder mü'min-i pâk i'tikâd  
Mü'min isen mâteme kıl i'tiyâd

Sinene eşkin akıdup hem-çû Nîl  
Giryeden et merdüm-i çeşmin alîl  
Eyle Hüseyin uğruna kânın sebîl  
İsteme imânına diğerk delil  
Mâtem eder mazhar-ı îmân olan  
Câna kıyar merd-i müselman olan

Sîneden et nâvek-i âhın küşâd  
Kavs-i kazâyı bürüsün kird-bâd  
Öyle figân eyle kim ey nâ-murâd  
Rahm ede feryâdına rabbü'l-ibâd  
Mâtem eder Hak'dan atâ isteyen  
Sîne döğerk ehl-i gazâyım diyen

Şerhaden et sineni dağ üstü bağ  
Kıl haram-i izzete âhın çerâğ  
Eyleyüp zâr u figandan ferâğ  
Âlem-i imkânda oldukça sağ  
Mâtem et Allah ü Resûl aşkına  
Yâk ciğerin nûr-i Betûl aşkına

Sîne açup hançer-i hûn-hâreye  
Cismini dönder dil-i sad-pâreye  
Bakma bu yolda açılan yâreye  
Hem-dem olup Kâzım-ı bî-çâreye  
Mâtem et ey cân amân mâtem et  
Durma amân ağla hemân mâtem et

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 47-48)

### **Mersiye**

Pâdişâh-ı sûret ü ma'nâ Hüseyin-i Kerbelâ  
Server-i bî-misl ü bî-hemtâ Hüseyin-i Kerbelâ

Nûr-ı çeşm-i Fahr-i âlem kurre-i ayn-i ümem  
Seyyid-i dünyâ vü mâ fihâ Hüseyin-i Kerbelâ

Ab-rû-yı evvel ü âhir melâz-ı mümkünât  
İftihâr-ı Âdem ü Havvâ Hüseyin-i Kerbelâ

Mazhar-ı teşrif-i ni'me'r-rikâb olmuş kaderle  
Zât-ı Hakda mahvolup hakka Hüseyin-i Kerbelâ

Serv-i bostân-ı siyâdet mihr-i evc-i merhamet  
Şâh-ı pür cûd u kerem-fermâ Hüseyin-i Kerbelâ

Âfitâb-ı feyz-i akdes çeşme-i hurşid-i aşk  
Şem'-i fânûs-ı cihân-pirâ Hüseyin-i Kerbelâ

Mültecâ-yı çar unsur kible-gâh-ı şeş cihât  
Nûr-ı zât-ı Hâlik-ı yektâ Hüseyin-i Kerbelâ



Mübtelâ-yı derd-i mihnetdir bütün erbâb-ı kurb  
Cümleden mümtâz u müstesnâ Hüseyin-i Kerbelâ

Bağrına taşlar basıp giymekde hâlâ karalar  
Mâteminle Ka'be-i ulyâ Hüseyin-i Kerbelâ

Gösterir ism-i Sabûr'a mazhar-ı tâm olduğun  
Bir belâdan kılmayup şekva Hüseyin-i Kerbelâ

Dil esîr-i derd-i aşkıdır kulun Kâzım senin  
Vuslatınla eyle ihya yâ Hüseyin-i Kerbelâ

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301, s. 56)

### Mersiye

Sanma devrân ki Muharrem ayın i'lân etdi  
Tığ-ı udvânını ızhâr u nümâyân etdi  
Açdı mâtem kapusun âlemi giryân etdi  
Âl-i Süfyânı fakat mazhar-ı ihsân etdi  
Kanını dökdü Hüseyin'in ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

Şimr-i mel'ûn çeküp cevri ü cefâ hançerini  
Basdı tâ sînesine pây-ı sitem güsterini  
Bedeninden ayırıp âh mübârek serini  
Hûn-i pâk ile hıdâb etdi rûh-ı enverini  
Kanını dökdü Hüseyin'in ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

Ümmü Gülsum kapanup yerlere hem-çûn âhû  
Yolarak saçlarını Zeyneb ü Şehr-i Bânû  
El-atş-ı gû iken evlâd-ı Muhammed yâ hû  
Bu ne udvân ki yine vermeyüp a'dâ bir su  
Kanını dökdü Hüseyin'in ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

Veled-i asgarını gösterüp ol şâh-ı vahîd  
Dedi bir savt-ı bülend eyle ki ey kavm-i Yezîd  
İtmeyin bâri bu ma'sûmu ciğer-teğne şehîd  
Meded Allah için olsun bakın ol kavm-i pelîd  
Kanını dökdü Hüsey'nin ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

Allah Allah bu ne esrâr-ı hikem-i pîrâdir  
Hânümansûz-i ciğer dûz ü esef-i efzâdir  
Beni ma'zûr tutun derd ile dil şeydâdir  
İbn-i Sûfyân gibi nezdinde felek rüsvâdır  
Kanını dökdü Hüsey'nin ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

Ey eden Ahmed-i Muhtâr'a salât u hürmet  
Yok mudur sînede zerre kadar mürüvvet gayret  
Âl-i evlâdına eyler mi bu cevri ümmet  
Yine mi etmeyelim kavm-i Yezîde la'net  
Kanını dökdü Hüsey'nin ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

La'net ol kelb-i ukûrun sıfat u hey'etine  
Dil ü cân u ciğer ü peyker ü pây ü serine  
Kavm-i ensâr u tebâr u hadem-i dileşkerine  
Ki geçüp her biri Kazım o pelîdin yerine  
Kanını dökdü Hüsey'nin ciğerin kan etdi  
Ehl-i Beyt'in akıdup göz yaşın ummân etti

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301. s. 44-45)

## Mersiye

Nâ-hak dökülen kanını andıkça Hüsey'nin  
Ey dîde akıt yaş yerine kurre-i aynin  
Bu bâr-i belâ kaddini bükdü kamereynin  
Kân ağladı kabrinde şehîdânı Huney'nin

Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Hançer-keş-i ebrû olıcak mâh-ı Muharrem  
Dünyayı tutar velvele-i şuyûn u mâtem  
Feryâda gelip ravza-i Firdevs'de Âdem  
Müstağrak-ı deryâ-yı gumûm oldu dü âlem  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Bir âh edeyim kim dü cihân âteşe yansun  
Îmân getirip âhirete kâfir inansun  
Deryâ-yı sirişkim ser-i eflâke dayansun  
Şimsîr-i siyeh tâb-ı kaza kana boyansun  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Ger kat'-ı süâl eylemese deşne-i takdîr  
Dâmân-ı kazaya sarılır nâle-i şeb-gîr  
Âh etmemeğe çâre mi var âh kim ey pîr  
Dünyayı harâb etdi bu gam yok yine tedbîr  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Bâr-i gam u o zâr-ı belâ бүkdü belim âh  
Âh eylemeden başka işe varmaz elim âh  
Ey ehl-i vefâ müttefikan gel diyelim âh  
Âh etmeyelim de nîdelim neyleyelim âh  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

La'netle anup nâmını her bâr Yezîd'in  
Sövün a'vanına ensârına ol kahbe pelîdin  
Gûş eyleme akvâlini zühhâd-î anîdin  
Yok bunda yeri laklaka-i güft ü şenîdin  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Ey da'vâ İslâm eden erbâb-ı şekâvet  
Sad-reng-i hicâb ur ruhsâre-i ümmet  
Ayâ ne idi bâis-i ızhâr-ı adâvet  
Kim eylediniz bunca fesâdât ü ihânet  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleyin

Dehrin yere mi geçdi aceb âb-ı hayâtı  
Leb-teşne şehîd eylediler bunca guzâtı  
Min ba'd gerekmez feleğin halka sebâtı  
Çarhı kırılıp aksine dönsün harekâtı  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleyin

Feryâd bugün bais-i nakz-ı edep olmaz  
Bu vak'a gibi mâteme a'lâ sebep olmaz  
Erbâb-ı dile gerçi zamân-ı tarap olmaz  
Can versede gamdan bugün âdem acep olmaz  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleyin

Gafletle geçürme gününü aç gözün ey cân  
Eyle feleğin gerdişine nazara-i im'ân  
Billâh değildir dökülen katre-i bârân  
Sükkân-ı semânın oluyor göz yaşı rîzân  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleyin

Şimşîr çeküp pâdşeh-i kurb-i kabûle  
Su vermediler teşne-leb evlâd-ı resûle  
Yâd etmesi cennet getirür ehl-i ukûle  
Yâ Rab bu ihânet ne revâ âl-i resûle  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleyin

Bu fâcia ger hükm-i şüûn-i ezelîdir  
Bin hikmet ü esrâr-ı Hudâ bunda celîdir

Sabretmeğe yok çâre velî neylemelidir  
Kim mahşer-i gam maktel-i evlâd-ı Alî'dir  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Açdın bize bir yâre kim ey çarh-ı sitem-zâd  
Kan ağlıyor ahvâlimize hançer-i bî-dâd  
Yetmez bu gama kıldığımız nâliş-i feryâd  
Erbâb-ı dil itsün yeni feryâdlar îcâd  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

Kazım yetişür perde-birûn edep olma  
Bir âh eyle ifnâsına halkın sebep olma  
Meydân-ı muhabbetde velî pür-tarap olma  
Ağla gece gündüz nazar-endâz-ı şeb olma  
Her mûyine bin cân fedâdır Haseneyn'in  
Hem Haydar ü Zehrâ vü Resûl-i sakaleynin

(Kazım Paşa, *Makâlid-i Aşk*, İstanbul 1301. s. 40-42)

### Mersiye

Gurra-i mâh-ı Muharrem kim toğup rahşân olur  
Ehl-i imânın yanar cânı sirişki kan olur

El ataş gûyân-ı deşt-i Kerbelâ'yı yâd eden  
Dini ayrı kâfir olsa dîdesi giryân olur

Fark olunmaz rûz-i mahşer mi yâ rûz-i Kerbelâ  
Ol kadar anda giriv ü nâliş ü efgan olur

Sih-veş diller deler bang-i fiğân-ı cân-güzâr  
Sıf-ı etfâl ü nisâ kim teşne-leb biryân olur

Bir içim suya fedâ-yı cân eder bin gonce-leb  
Âb-ı tâbından Fırât'ın hârları reyyân olur

Serpilip al kan içinde cisimler bî-ser yatur  
Bi-beden devletlü başlar gûy-veş galtân olur

Şeb-çerâğ-âsa yanup tütçükçe evlâd-ı Resûl  
Şad olup kalbi Yezîdânın yüzü handân olur

Âsumâna ser çeker fevvâre-i hûn-i Hüseyin  
Kavs-i adâdan ki her tîr-i sitem perrân olur

Katlı edip âlin binâ-yı şer'in eylerler harâb  
İşleri dâim Resûl-i ekreme udvân olur

Bu ne hikmetdir Hudâ'yâ olmasa mikrâz-ı lâ  
Hikmetinden ben gibi hep kulların pürsân olur

Neylesün mikrâz-ı lâbin mest-i rüsvâyım bana  
Bin su'âle eylemek cür'et medâr-ı şan olur

Nay-veş demlenmemek kabil değil derd ehline  
Ol ki ehl-i derddir elbet bu gün gûyân olur

Ya nasıl sabr ü sükût itsün buna erbab-ı dil  
Bâis-i mahv-ı vücûd âlem-i imkân olur

Sislenen ra'd ü yağın bârân değildir nüh felek  
Yâd idüb bu vâkiâtı âh eder giryân olur

Kör ider nergislerin çeşmin hücûm-ı seyl-i eşk  
Goncenin bağı gülün berk-ı ızârı kan olur

Âşıkâ lâzım değil min ba'd meyl-i geşt-i deşt  
Dağlardan bağı reşk-i lâle-i nu'mân olur

Bari olsa fülk-i ma'kûs-ı felek gark u şikest  
Seyl-i eşkinden ki halkın her sene tûfân olur

Ey olan kâil Yezidânın yine imânına  
Böyle kâfir seng-dillerde nice imân olur

Ey dem-â-dem İbn-i Süfyân'ı tesâhublar kılan  
Düşmen-i Âl-i Nebî hubbe nasıl şâyân olur

La'net-i Hak ber-devâm olsun o kavm-i şûma kim  
Mefsedetde her biri şeytândan şeytân olur

Gam değil yanmazsa şimdi nâr-ı mâtemle dilin  
Sabr et ey bi-derd âhir menzilin nirân olur

Elveda ey cân ey sabr ü tahammül el firâk  
Âşıkım kârım bugün terk-i metâ-ı cân olur

Terk-i can-ı uşşâka bir iş mi tarik-ı ışkda  
Şâh-ı devrânlar bu râhun hâkine kurbân olur

Bâ-husûs ol pâdişâh-ı âlem-i tevfik kim  
Sabr-ı bi-pâyânuna Eyyûblar hayran olur

Şehr-i yâr-ı mülk-i istiğna Hüseyin-i Kerbelâ  
Kim vücûdu âleme müstelzim-i gufrân olur

Ol şeh-i mazlum kim dökmek anınçun hûn-ı eşk  
Rüşenâ-bahş-ı uyûn cevher-i imân olur

Ol şehîd-i bî-muâdil kim gıriv ü mâtemi  
Âkıbet bâdî-i hedm âlem-i imkân olur

Şârib-i şehd-i şehâdet kim su alsa destine  
Şerm-i mecrûhi-i gül-berk-i lebinden kan olur

Çeşme-sâr-ı hûn-ı hicrân kim vücûd-ı pâkinin  
Zahm-ı bi-pâyândan her mûyu hûn-efşân olur

Şâh-ı o reng-i vefâkârına mahzâ dîn için  
Hânedânıyla şehîdâ vâsıl-ı Yezdân olur

Çâk olur tığ-ı ecel seyr itse dâğ-ı sînesin  
Görse şimşîr-i kaza çâk-i serin bî-cân olur

Verse berk-ı sūzişi ednâ şerâre takvîyet  
Mihr-i mahşer şem'ine pervâne-i sūzân olur

Âba te'sîr eylese ger feyz-ı sebatı her habab  
Nüh revâk-ı âsumandan râsihu'l-erkân olur

Çıksa sadr-ı bezme bir hurşîd-i evc-i izz ü nâz  
Girse sahn-ı rezme âteş püskürür arslân olur

Çekdiği bâr-ı belâ konsa sipihrin başına  
Deşt-i pehnâ-yı ademde kûy-veş galtân olur

Bir yere gelse cemi'-i ins ü cânın mihneti  
Defterü'l-emne ser-nâme-i unvân olur

Keşt-i cürm ü kusûr-ı bendegânın gark için  
Ol zaman kim herkesin itdikleri mîzân olur

Çeşm-i pâkinden akan hûnâbenin her katresi  
Bâis-i feyz-i hurûş lücce-i gufrân olur

Dökdüğü hûn-ı ciğerler Kerbelâ toprağına  
Zât-ı Hakka lâyıık ancak cevher-i rummân olur

Serverâ şâhâ şehîdâ seyyidâ din-perverâ  
Ey der-i devlet-penâhi kible-i ekvân olur

Sensin ol şâhenşeh-i mazlum kim bi-iştibâh  
Sana gele tokunan şâyeste-i nirân olur

Firkatinle âh ü feryâd eyleyüp kan ağlamak  
Her ibâdetden büyük uşşâka hırz-ı cân olur

Mâteminle yandı dil zât-ı zırâma döndü âh  
Gerçi erbâb-ı vefânın cümlesi sūzân olur

Şu'le-i âh-ı derûnum diğere olmaz kıyas  
Zerresi hırmen-güdâz-ı mihr-i tâb-efşân olur



Dil değil yek-pâre âteşdir dil-i gam-perverim  
Kim sözümden sûzişim nakş-i âver-i iz'ân olur

Söz değil feryâd-ı mahşerdir kelâm-ı mu'cizim  
Gûş eden kâfir de olsa mazhar-ı imân olur

Bir gazel tarh edeyim bâri berây-ı derd-i dil  
Tab'ım ol gülşende bülbül gibi hûş elhân olur

Ol melek-simâ ki gözden cân gibi pinhân olur  
Yüsuf-ı cân u dile cismim çeh ü zindân olur

Birbirine girdi müjgânım o denlü giryeden  
Seyl-i eşkim girmese ortalarına kan olur

Ağladıkça hasret-i la'l-i lebinle dâmenim  
Lücce-i âteş-hurûş-ı âlem-i ahzân olur

Azm-i gül-zâr eylesem fikr-i ruh-i âlinle âh  
Çeşmime her berk-i gül bir hançer-i bürrân olur

Teşnelikten dil şarâb-ı vaslına sûzân iken  
Hûn-i eşkimden vücûdum lâle-veş reyyân olur

Kametın yadiyle döksem dideden seyl-i sirişk  
Haşr olup kâim-i cihân garkâbe-i tûfân olur

Eşk-i çeşmim giydirir endâmuma kanlı kefen  
Âb-ı şefkat tab-ı merdüm-zâdeden neb'ân olur

Eyleme isnâd-ı efkâr Fuzûli tab'ına  
Merd-i kâmilersen Fuzûlililik sana bühtân olur

Çâresiz müşkil budur Kazım ki sende sabr yok  
Yohsa her müşkil cihanda sabr ile âsân olur

Bunda izhâr-ı cemâl et yâ veliyyullah meded  
Va'de-i ferdâ yanımda mâye-i hüsrân olur

Vasl için sabra mecâli olmaz erbâb-ı dilin  
Sabr u takat zâhid-i dil-mürdeye şâyân olur

Başlasın artık duâya hâme-i âteş-makâl  
Kim duâ söz âhirinde de'b-i meddâhân olur

Tâ ki her yıl gurre-i şehri haramın hançeri  
Zehr-i mâtem-rîz-i dâğ-ı sîne-i merdân olur

Nâil olsun devlet-i didârına her subh ü şâm  
Subh ü şâm ol kim firâkınla senin giryân olur

(Kazım Paşa, *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301. s. 10-12)

## ÇERMİKLİ ZİHNÎ

(Doğ. 1835—Ölm. 1891-92)

Çermik Müftüsü Abdullah Efendi'nin oğludur. Kilis'te doğdu, eğitimini Kilis'te tamamladı. Nakşibendi Şeyhi Abdullah Serмест Efendi'ye intisab etti. Şeyhinin vefatından sonra Birecik'e gitti (1887-88). Birecik'te vefat etti. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Muharremiyye

Çeşmim ne dem ki girye ile hûn-feşân olur  
Sinem hezâr derd u gama gül-sitân olur

Derdim ne rütbe olduğunu etsem âşikâr  
Hayret-fezâ-yı müdrike-i ins ü cân olur

Âhım vezîde olsa çemen-zâr-ı âleme  
Evvel baharda bâğ-ı cihân hep hazân olur

Ednâ şerâr-ı âh-ı dil-i pür hazînimin  
Pertev-fürûz-ı meş'ale-i âsumân olur

Girye ederse cûş-ı tahassürle nâgehân  
Mânend-i Nil hûn-ı sirişkim revân olur

Bir dem nefîr-i nây-ı dilim çalsa nevbetin  
Arz u semâda velvele-i râyegân olur

Artar bu derd u renc ü belâ sad-figân kim  
Her dem ki devr-i dehr-i müceddid zaman olur

Lâ siyyemâ ki mâh-ı Muharrem zamânıdır  
Mahsûs-ı sâl-i derd-i belâ an be ân olur

Bir mâhdır ki Hazret-i Sultân-ı Kerbelâ  
Derdest-i kavm-i kîne-ver-i bî-amân olur

Bir mâhdır ki nûr-ı dil ü dide-i Alî  
Amâc-gâh-ı nâvek-i tiğ u sitân olur

Bir mâhdır ki bûse-geh-i şâh-ı enbiyâ  
Alûde hûn ü zahm-ı hûr-ı zâlimân olur

Bir mâhdır ki subh ü mesâ ceyb ü dâmenim  
Dest-i cefâ-yı gamda keşân ber-keşân olur

Rûşen olur mu dîde-i kalbi bu mâhda  
Semt-i hevâ-yı nefsine kim dide-bân olur

Sükkân-ı arş u ferşi bütün hayra mend eder  
Mâtem deminde gulgule-i âşıkân olur

Mahrûm-ı zevk her dü cihan olsun ol leîm  
Tutmaz o şâh mâtemini kâmrân olur

Hakkâ ki yâd-ı ma'reke-i deşt-i Kerbelâ  
Sermâye-dâr-ı derd ü dil-i mü'minân olur

Geldikçe hâtıra ruh-ı gül-gûn-i şâh-ı dîn  
Çeşm-i terimden âb gibi kan revân olur

Değdikçe mağz-ı cân u dile bûy-i kâküli  
Dûd-ı siyâh-ı âh göge sâye-bân olur

Ol kible-gâh-ı âlem olan ebruvânını  
Yâd eyledikçe kâmet-i kaddim kemân olur

Zâlim odur ki saltanat-ı mülk-i dehr için  
Hakdan dönübde tiğ-keş-i hanedân olur

Merdûd odur ki cîfe-i dünyâ için müdâm  
A'dâ-yı Âl-i Hüsrev-i kevn ü mekân olur

Sevmem Yezîd-i efsak-ı bed-bahtı bi-gümân  
Re's-i Hüseyin Şâhı görüp şâdumân olur

Zulmet hesabı üzre hezâr zulmeti bula  
Mâdâm devr-i çarh-ı felek câvidân olur

Nâm-ı habis-i Şimr-i denî gelse yâdıma  
Her mû tenimde gayret ile bir sinân olur

Âb-ı Fırat'ı men kılan Âl-i Haydar'a  
Seg-veş serâb-ı deşti görünce devân olur

Elbet o şâh-ı arş-penâh üzre tiğ çeken  
Rûz-ı cezâda mashara-i âsiyân olur

Bir şâhdır ki südde-i ismet penâhının  
Çârûbi zülf-i ham be ham-ı hûriyân olur

Bir şâhdır ki bin sepük-pâ-yı himmeti  
Râh-ı hüdâda bedraka-i nâciyân olur

Bir pâdişâh-ı din-i mübindir ki pâyine  
Ferş-i zemîni bâl ü per-i kudsiyân olur

Bir pâdişâh-ı mülk-i velâdır ki rûz u şeb  
Hâk-i derinde rûhu'l-emin pâspân olur

Bir pâdişâh-ı sadr-ı âlâdır o pâk zât  
Ednâ gulâmı milket-i dünyâyâ hân olur

Ey pâdişâh-ı mülk-i beka vey penâh-ı dîn  
Hâk-i derin ki mücrime kehf-i el'ân olur

Hâşâ fe-sümme hâşâ gele akla bu yakın  
Şir-i jiyâna kelb-i denîden ziyân olur

Şimr-i deni vü hûk nihâdın ne haddi var  
Sen gibi şire karşı turup rezze-bân olur

Âl-i Resûl'e kande Yezîd eylesün cefâ  
Amma ne çare şâh-ı kader hüküm-rân olur

Hükm-i kazâ-yı Hakka rızâ dâdlık yine  
Ancak veli-yi a'zam olan zâta şân olur

Mahrûm-ı lutf etme aman Zihnî bendeni  
Nîm-i nigâhın mâ-hasl-ı kün-fekân olur

Çeşm-i alîl-i eşk-feşânımdan etme dûr  
Gerd-i rehin ki sürme-i ayn-ı ayân olur

Yahşi nigâh kılmaz isen bu hakîre ger  
Mahşer gününde hâli yamân pek yamân olur

Evlâd-ı Mustafâ'ya ola sad-hezâr selâm  
Tâ bâ-ebed ki şâ'şaa-i nîrân olur

(Zihnî, *Divan-ı Zihnî-i Çermikî*, İstanbul 1291, s. 11-13)

### **Mersiye-i Muharremiye**

Muharrem'dir gönül zannetme kim vakt-i safâdır bu  
Muhibb-i hânedâna bir dem mâtem-fezâdır bu

Belâya uğradı Âl-i Resûlullah vâveylâ  
Ne gündür ki bugün yâ Rab rûz-i pür-belâdır bu

Muharrem gurrenin taraf-ı semâda mâh-ı nev sanma  
Yed-i zâlim felekde tığ-ı meslûl-i cefâdır bu

Ne hikmetdir kıyâmet kopmadı sad-bu'l-acep ol gün  
Bana leyl ü nehâr endîşe-i bî-intihâdır bu

Yezîd'in etdiđi zulme Yahudiler dahî söyler  
Bu hâin fî'lidir Âl-i Resûl'e nâ-sezâdır bu

Niçün kıydın ana ey hûk sûret Şimrî-i bed-nâm  
Ki şîr-i bî-nazîr-i pîşe-zârı lâ-fetâdır bu

Rıza verdin o şâhın katline ey azlam-i mahlûk  
Nedir bu zulm ü fıskın vey ne bî-câ iddiâdır bu

Ne nur olduđunu bilmez miydin ol gerden-i pâkin  
Mübârek bûsegâh-ı pâdişâh-ı enbiyâdır bu

Müselmânım diyen eyler mi kasd-ı Âl-i Peygamber  
Ne re'y-i nâ-sezâdır vey ne tedbîr-i hatâdır bu

Nîce âğuştâ-i hûn itdin ol şehzâdeyi zâlim  
Mükerrem-i muhterem-i sultân-ı iklim-i velâdır bu

Revâmıdır ki hûn-âlûd ola sıbt-ı Resûlullah  
Nedir bu kec edâ ey çarh ne devr-i nâ-becâdır bu

Bahâ olmaz şehîdân şâhının bir müyine âlem  
Hüseyn'dir bu Hüseyn'dir nûr-i çeşm-i Mustafâ'dır bu

Dûçâr oldu belâya enbiyâ vü evliyâ yek-ser  
Belâ-yı Kerbelâ efzûndur pek ruşenâdır bu

Fiğan-ı âh-ı âlem söze başla ey dil-i mahzûn  
Zamân-ı mâtem şâh-ı şehîd-i Kerbelâ'dır bu

Siyâhî cameler ilbâs idüp kıl nevha vü girye  
Meded ey âşık-ı şûrîde hengâm-ı garrâdır bu

Pür olsun vâdî-yi sahrâlar icrâ-yı sirişkinle  
Ki gayri macerâya benzemez bir macerâdır bu

Yezîd'e kavmine sen de adâvet eyle tasrîhan  
Ki rûz-i zulmet-i efrûz Yezîd-i bed-likâdır bu

Yezîdiler cefâsından hakâret gelmez ol şâha  
İki âlemde şâh-ı kişver-i izz ü alâdır bu

Söyünmez nurdur hiç bâd-ı bî-dâd-ı havâricden  
Çerâğ-ı hânedân-gâh-ı Aliyyü'l-Murtazâ'dır bu

Rıza ver her kazâya râzı ol emr-i ilâhiye  
Ne çâre Zihni'yâ sabreyle takdîr-i Hudâ'dır bu

Salât ile selâm et Mustafâ'ya âl ü ashâba  
Serâpâ müminine vâcib-i subh u mesâdır bu

(Zihni, *Divan-ı Zihni-i Çermikî*, İstanbul 1291, s. 13-14)

### **Mersiye-i Muharremiye**

Çünkü girdin ey dil-i şûrîde mâh-ı mâteme  
Öyle ağla cû-yi eşkinle cihân dönsün yeme

Kerbelâ deştindeki mazlumları fikr eyleyüp  
Sen hemân hüsrân oku her dem Yezîd-i azlame

Sûziş-i âh-ı şerer-bârnla yansun nüh felek  
Zelzele virsün fiğânın tâk-ı arş-ı a'zame

Öyle efgân eyle kim hengâme-i şâhum Hüseyin  
Gulgule salsun serâpâ onsekiz bin âleme

Nâ-münâsibdir bugün kimin libâsı surh-renk  
Âşık isen giy siyeh câme vücûd-ı pür-gama



Kim Yezîd'e kavmine itse adâvet Hak için  
Şüphesiz yok lââyık olur lutf-ı Resûl-i Ekrem'e

Yâd idüp ruhsâr-ı gül-gûn-i Hüseyin'i dem-be-dem  
Ağlamakdan kan dolsun tâs-ı çeşm-i pür-neme

Vey nice matrûd imiş kim tâbi-i şeytân olup  
Şah-ı Merdânı münâsîp gördü tığ-ı samsama

Vey nice mekkâre kim uyup hevâ-yı nefsine  
Zehri içirdi Şâh-ı Hasan-ı hulk-ı Rıza-yı gül-feme

Vey nice zâlim imiş merdûd imiş ol bed-likâ  
Çaldı hançer gerden-i pâk-i Hüseyin-i efhame

Zulmet-i hakk-ı nâ-ebed olsun ziyâde rûz u şeb  
Ca'de'ye Şimr-i bed-nâme hem İbn-i Mülcem'e

Dâmen-i ihsanını tutuşdur ey şâh-ı kerem  
Dest-gîr ol rûz-ı mahşer Zihnî-i bî-hemdeme

(Zihnî, *Divan-ı Zihnî-i Çermikî*, İstanbul 1291, s. 14-15)

## GAFFAR BABA

(Doğ. ?—Ölm. 1891–92)

Buharalı Abdülgafur Efendi'nin oğludur. Maraş'ın yegane dergahı olan Çarşı Tekkesi'ni ihya etmiş, dergahın mesnevihanlığını icra etmiştir.

Gaffar Baba, 1891-92 yılında vefat etmiş, görev yaptığı dergaha defnedilmiştir.

Şiirlerinde Hami mahlasını kullanan şairin divanının nerede ve kimin elinde olduğunu bilmiyoruz.

### Mersiye

Ey dil yanalım derd ile kim geldi Muharrem  
Ey dide boyan kana bugündür meh-i mâtem  
Bu ayda sürur iden olur ehl-i cehennem  
Hakdan utanan olmaya bu mâhda hurrem  
Yansın oda ol dil ki bugünler ola bî-gam  
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem

Bu ayda ciğer kûşe-i sultan-ı risâlet  
Nev-bâve-i gülbün gül-i bostân-ı velâyet  
Yani ki Hüseyin ahter-i eflâk-i imâmet  
Nuş eyledi ol teşne ciğer câm-ı şehâdet  
Yansın oda ol dil ki bugünler ola bî-gam  
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem

Ya Rab bu ne hal bu ne sırr u bu ne hikmet  
Hep Âl-i Resul'ün ola dermânde-i mihnet  
Pâmâl ola onlara layık iken izzet  
Bu hale ebed yanmadadır ehl-i muhabbet  
Yansın oda ol dil ki bugünler ola bî-gam  
Kör olsun o gözler ki bu dem olmaya pür-nem

(Besim Atalay, *Maraş Tarihi ve Coğrafyası*, İstanbul 1339, s. 133)

## ALİ İLHÂMÎ DEDE

(Doğ. ?—Ölm. 1892)

Asıl adı Ali'dir. Eskişehir Seyyid Gazi Tekkesi postnişini Pir Mehmed Dede'nin oğludur. Babasının ölümünden sonra tekkenin postuna oturdu. Ömrünün son günlerinde gözleri görmez oldu. Divanı basılmıştır.

### Mersiye-i Seyyidü'ş-Şühedâ

Muharrem'dir yine kanlar revândır çeşm-i pür-nemde  
Resûlün kurretü'l-ayni için dil-sûz-i mâtemde  
Şehîd-i Kerbelâ'nın âhı bir dâğ oldu sînemde  
Nîce âşıkları vardır yanar bu aşk ile gamda  
Dirîğâ kangı göz vardır ki kan dökmez bu âlemde  
Meğer ki olmasun rikkat dil-i evlâd-ı Mülcem'de

Bu zulm-i sîne-çâka katlanır mı kimsenin cânı  
Şimr-i mel'ûn yere sersün o sultân-ı şehîdânı  
Zemîn-i Kerbelâ üzre dökülsün ol şehin kanı  
Güneş zulmetlere düşün melekler itsün efgânı  
Dirîğâ kangı göz vardır ki kan dökmez bu âlemde  
Meğer ki olmasun rikkat dil-i evlâd-ı Mülcem'de

Siyeh giysûsi vaktâ ki demiyle lâle-gûn oldu  
Zemîn ü âsümân ol dem bütün feryâd ile doldu  
Behiştin verd-i ra'nâsı Resûl'ün goncası soldu  
Tehassürlerle Ehl-i Beyt-i ulyâ saçların yoldu  
Dirîğâ kangı göz vardır ki kan dökmez bu âlemde  
Meğer ki olmasun rikkat dil-i evlâd-ı Mülcem'de

Şehîd-i Kerbelâ'dan iste her bir derde dermânı  
Bırakma dâmen-i pâkin umarsan hûr u gılmânı  
Akıt çeşmin sirişkin aşk ile doldursun ummânı  
Bu göz yaşsı sebep düşdü erişdi deste dâmâni  
Dirîğâ kangı göz vardır ki kan dökmez bu âlemde  
Meğer ki olmasun rikkat dil-i evlâd-ı Mülcem'de

Tutuşduk aşk ile İlhamî zâhirde yanârım yok  
Dilim teşne ciğirim püryân bana bir câm sunârım yok  
Akar çeşmim yaşsı ol şâh için bir başka kârım yok  
Meded ey Sâkî-i Kevser ki senden gayr-i yârim yok  
Dirîğâ kangı göz vardır ki kan dökmez bu âlemde  
Meğer ki olmasun rikkat dil-i evlâd-ı Mülcem'de

(Şükrü, *Divan-ı Şeyh İlhamî ve Seyyid Battal Gazi*, İstanbul  
1334, s. 57-58)

## MUALLİM NACİ

(Doğ. 1850—Ölm. 13. 4. 1893)

Küçük yaşında babasını kaybetti. Annesiyle birlikte Varna'da bulunan dayısının yanına gitti. Eğitimini orada tamamladı. Varna Rüşdiyesi'nde öğretmenlik, İstanbul'a döndükten sonra gazetecilik, Galatasaray Lisesi'nde ve Mektebi Hukuk'ta Edebiyat öğretmenliği yaptı.

### Mersiye

Fırat'a dönse eşkim çok mudur mâh-ı Muharrem  
Zamân-ı girye-i pey-der-pey ü âh-ı dem-â-demdir

Revâdır dökse kanlar a'yen-i ehl-i muhabbet kim  
Fezâ-yı Kerbelâ'nın garka-i hûn olduğu demdir

O deşti eylemiş olmakla hûn-i handân-ı müşgîn  
Türâb-ı anberini ser-meh-i iyân-ı âlemdir

Hayâl etdikçe hâk-i Kerbelâ'nın olduğun rengin  
Nasıl hûn olmaz ol dil kim muhibb-i sıbt-i ekremdir

Cihân târik olup şâd oldu hafâşân gurûb ile  
O mihr-i arş-i pîrânın ki bir nûr-i mücessemdir

Anılsın mâcerâ ey dîde dök dem-i şafak-rengin  
Siyeh giy, sen dahî ey âh kim hengâm-ı mâtemdir

Nasil etdin ihânet âh bilmez miydin ey zâlim  
Ki ol şeh nûr-i çeşm-i seyyid-i evlâd-ı Âdem'dir

Yezîdâna icâze vermemişdir la'na ba'z amma  
O kavm-i bî-hayâya la'neti tecvîz elzemdir

Delil îrâdına hâcet görülmez Nâci'yâ zîrâ  
Bu da'vâ sâhib-i insâf indinde müsellemdir

Dilâ ayrılma âl-i şâh-ı kevneyne muhabbetden  
Ki zahm-i ma'neviye hubb-i ehl-i beyt merhemdir

Olursun kâma nâil hangisinden etsen isti'tâf  
Ekâlim-i bekâda her biri şâh-ı muazzamdır

Bizi ey menzilü'l-Kur'an bağışla ol şehin-şâha  
Ki peygamberliği îcâd-ı Âdem'den mukaddemdir.

(Muallim Naci, *Yâdigâr-i Naci*, İstanbul 1314, s. 92-94)

### **Kerbelâ Ne Söyler**

Ehl-i hakkın reng-i mağduriyyetin ta'rîf için  
Mâcerâ-yı Âl-i söyler Kerbelâ her dem sana  
Ehl-i butlânın sözün tervîc eden âdem midir  
Âdem ol isterse hasm olsun bütün âlem sana

(Muallim Naci, *Sünbüle*, İstanbul 1307, s. 38)

## OSMAN ŐEMS

(Dođ. 1814—Ölm. 27 Aralık 1893)

İstanbul'da doğdu. Eğitime devam ederken tarikata intisap etti. Bir takım küçük memurluklarda bulundu. Hersekli Arif Hikmet'in evinde toplanan Encümen-i Őuara arasında yer aldı. Uzun müddet inziva hayatı yaşadı. İrşat görevini tekkede değil, evinde sürdürdü. Üsküdar-Selimiye semtindeki evinde vefat etti. Karacaahmet kabristanına defn edildi. Őiirlerinin belirli bir kısmı basıldı.

### Kerbelâ Mersiyesi

Kerbelâ vâkiasın yâd ile kan ağlayalım  
Akıtıp yaş yerine cevher-i cân ağlayalım  
Nâr-ı firkatle yakıp cân ü cânân ağlayalım  
Edelim mâtem ile âh ü figân ağlayalım

Geldi ol gün ki sivâdan dilimiz pâk edelim  
Mâtem-i Âl-i Nübüvvet ile gamnâk edelim  
Pençe-i hasret ile sînemizi çâk edelim  
Edelim mâtem ile âh ü figân ağlayalım

Geldi ol dem ki sönüp Őem-i serâyi nebevî  
Kaldı tarîk gumûm içre bütün âlem evi  
Ki susuzlukla Őehîd oldu Hüseyin-i Alevî  
Edelim mâtem ile âh ü figân ağlayalım



Kerbelâ'ya erişip leşker-i zulm ü udvân  
Çekdiler Âl-i Resul üstüne şemşîr ü sinân  
Etdiler Şâh Hüsey'nin demini seyl-i revân  
Edelim mâtem ile âh ü figân ağlayalım

Boyanıp hûn-i şehîdân ile ey Şems, zemîn  
İnledi nâle-i el-atş ile eflâk-i berîn  
Nice tâkât getirip etmeyelim âh ü enîn  
Edelim mâtem ile âh ü figân ağlayalım

(Osman Şems, *Divan-ı Osman Şems*, Süleymaniye Kütüphanesi, Arslan Kaynardağ, no.198, vk. 40a)

### Mersiye

Dîde-i fahr-i cihân oldu Hüsey'n ile Hasan  
Mazhar-ı nûr-i iyân oldu Hüsey'n ile Hasan

Sulb-i Ahmed'den cihâna neşr-i envâr itmeğе  
Mîhr ü mâh-ı âsümân oldu Hüsey'n ile Hasan

Kişver-i âbâd-ı velâyetde semâ-yı vahdete  
İki necm-i farkdân oldu Hüsey'n ile Hasan

Âh kim kurban-gâh-ı Kerbelâ-yı aşkda  
Sîne-çâk ü hûn-feşân oldu Hüsey'n ile Hasan

Kim biri tîğ biri zehr ile oldu şehîd  
Hân mân-sûz-ı cinân oldu Hüsey'n ile Hasan

Firkatâ vâ firkatâ vâ veyletâ kim teşne-leb  
Tu'me-i tîğ u sinân oldu Hüsey'n ile Hasan

Çeşm-i âlem ağlasun kan kim misl-i nûr-i çeşm  
Çeşm-i âlemden nihân oldu Hüsey'n ile Hasan

Nâle-i mâtemle aç ey Şems dâğ-ı sîne kim  
Bülbül-i verd-i cinân oldu Hüseyin ile Hasan

(Bursavî İsmail Hakkı, *Risale-i Hüseyniyye*, s. 39)

### **Mersiye li-Hazret-i Seyyidü'ş-Şühedâ İmâm-ı Hümâm-ı Hüseyin-i Deşt-i Kerbelâ**

Ey nûr-i çeşm-i Ahmed-i Muhtâr yâ Hüseyin  
Vây yâdigâr-ı Haydar-ı Kerrâr yâ Hüseyin

Tâzelendi sînelerde dâğ-ı hicrân yâ Hüseyin  
Mâteminle oldu âlem beyt-i ahzân yâ Hüseyin

Geldi ol dem ki olup mâh-ı Muharrem âşikâr  
Eyledi tığ-ı hilâli çarh-ı uryân yâ Hüseyin

Açdı erbâb-ı vefânın sînesine tâze dâğ  
Oldular hep hûn-i firkat içre galtân yâ Hüseyin

Kâreler giydi ser-â-ser mâteminle ehl-i aşk  
Kaldı endûh-i şeb-i zulmetde hayrân yâ Hüseyin

Firkatinle oldu gözler yaşı hep seyl-i revân  
Zemzeme verdi cihâna âh ü efgân yâ Hüseyin

Âh yüzbin âh kim oldun bugünler sen şehîd  
Ehl-i Beyt'in oldular nâlân u giryân yâ Hüseyin

Âh yüzbin âh kim oldun susuzlukla şehîd  
Vermedi hayfâ sana su ehl-i hüsrân yâ Hüseyin

Hem susuz hem dâğ-ı zulm-i leşker-i a'dâ ile  
Oldu gül-nahl-i vücûdun bir gülistân yâ Hüseyin

Jâle vü şebnem değil gül-goncada bâğ-ı bahar  
Ağlayup dâğ-ı dilin eyler nümâyân yâ Hüseyin

Hâr-ı güleyn sanma gördükde şikeste kametin  
Sinesine mihler urdu nihâlân yâ Hüseyin

Firkat-i zülf-i ızârınla sarardı gül yüzü  
Pister oldu sünbüle hâk-i şehîdân yâ Hüseyin

Gonca la'lin gördü kim hâmûş-i hâk üzre yatur  
Lal olup bülbül vü soldu verd-i handân yâ Hüseyin

Teşne-la'lin gûş idince ağlayup cû-yi revân  
Hacletinden yerlere geçdi şitâbân yâ Hüseyin

Hânedân-ı Ehl-i Beyt'inden dahi çok nev-civân  
İçdiler câm-ı şehâdet verdiler cân yâ Hüseyin

Döndü deşt-i Kerbelâ deryâ-yı hûna ey dirîğ  
Su yerine akdı yer yer çeşme-i kan yâ Hüseyin

Kanlı gömlek oldu sancağın şehidân-ı askerin  
Sensin ol ser-çeşme-i hayl-i şehîdân yâ Hüseyin

Firkatâ vâ firkatâ vâ hasretâ vâ veyletâ  
Kim sana rahm etmeyüp kıydı Yezîdân yâ Hüseyin

Sensin ol mazlûm-ı dest-i leşker-i udvân kim  
Çekdiler nâ-hak sana şimşir-i bürrân yâ Hüseyin

Cümleden Şimr ü Sinân ü İbn-i Mercâne Yezîd  
Hem dahi İbn-i Ziyâd-ı unvân-ı nâdan yâ Hüseyin

Çün sana zulm ile oldu düşmen-i kâfir nihâd  
La'net-i Hakka sezâ-vâr oldu her ân yâ Hüseyin

Sen İmâm-ı âdil ü haksın ki şekk ü şüphesiz  
İktidâ eyler sana hep ehl-i imân yâ Hüseyin

Şol zaman kim baş açık yalın ayak halk-ı cihan  
Olalar kaim tutup mahşerde divan yâ Hüseyin

Cem ola ol arsada hep hânedân-ı Ehl-i Beyt  
Olalar ızz-i huzûr-i Hak'da nâlân yâ Hüseyin

Hazret-i Zehra tutup destinde kanlı gömleğin  
Ola ol dîvân içinde râye-efşân yâ Hüseyin

Vâ Hüseyinâh ile ide nâle vü feryâdlar  
Eyleyüp davâ-yı Hak zulm-i udvân yâ Hüseyin

Diye kim yâ Rab habîb-i ekremin cân pâresin  
Etdiler susuz şehid erbâb-ı hızlân yâ Hüseyin

Kim benim oğlum gözüm nuru Hüseyin'e zulm edip  
Eylediler bağrımı firkatle püryân yâ Hüseyin

Diye hem olmuş iken geh-vâre-dârı Cebrâil  
Kıldılar ol cism-i pâki hâke yeksân yâ Hüseyin

İsterim dâdın o mazlumun bugün bu arsada  
Nice bir yaksun derunum nâr-ı sûzân yâ Hüseyin

Arş-ı Rahmân ola berk-ı nâlesinden lerze-nâk  
Açılıp gökler ide çâk-i girîbân yâ Hüseyin

Eyleye dâmân-ı arşı dîdesi garkâb-ı eşk  
Cûş ide deryâ-yı rahmet ola tûfân yâ Hüseyin

Gark ideser cümle ısyân-ı usât-ı mü'mini  
Söndürüp nârı ide cennât-i Rıdvân yâ Hüseyin

Diye Hak neyyir-i ismet-serâ-yı mülk-i din  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i âlem rûh-i Rahman yâ Hüseyin

Kan bahası oğlunun afv-i usât-ı mü'minin  
Hem Yezîdâne hulûd-i nâr-ı nîrân yâ Hüseyin

Ol münâfıklar olup nîrân-ı esfelde hacil  
Mü'minin olsun sana cennetde mihmân yâ Hüseyin

Ola râzı Hazret-i hayrû'n-nisâ bu müjdeden  
Eyleye hamd-i Hudâ mesrûr ü şâdân yâ Hüseyin

Sitre-i nâr-ı cahîm olsa gerek pîrâhenin  
Katre-i hûnun olup deryâ-yı gufrân yâ Hüseyin

Kim o pîrâhen ile eyler şefâat âleme  
Hazret-i Zehrâ elinde hûn-i rîzân yâ Hüseyin

Sen o nûr-i çeşm-i sultan-ı nübüvetsin ki olur  
Hâk-pâyin tûtiyâ-yı çeşm-i a'yân yâ Hüseyin

Pertev-endâz-ı cihan olmaz seherde feyz alup  
Hâkine yüz sürmese mihr-i dirahşân yâ Hüseyin

Sen o nûr-i çeşm-i sultan-ı velâyetsin ki olur  
Feyz-i çeşmin mâye-i envâr-ı imân yâ Hüseyin

Bî'l-verâse rahmet oldun âsiyân-ı ümmete  
Cân-ı şîrînin idüp bu yolda kurbân yâ Hüseyin

Olsun ecdâd-ı ızâmınla sana bî-hadd-i salât  
Tâ iderser cümle mevcûdât-ı devrân yâ Hüseyin

Çâkerin bu Şems-i zârın mâtem ü mersiyesin  
Kıl kerem hüsn-i kabûle eyle şâyân yâ Hüseyin

Kevser-i feyzin atâ kıl âşık-ı sâdıklara  
Kim olurlar mâteminle zâr u giryân yâ Hüseyin

(Bursavî İsmail Hakkı, *Risale-i Hüseyiniyye*, s. 34-38)

## **Mersiye**

Nev-nihâl-i Murtazâsın yâ Hüseyin-i müctebâ  
Verd ü bağ-ı Hel Etâ'sın yâ Hüseyin-i müctebâ

Âşiyânın sırr-ı gülzâr-ı nübüvvedir senin  
Andelîb-i istifâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

Cevher-i zâtındadır sırr-ı "mâ-zâğâ'l-basar"  
Nûr-i çeşm-i enbiyâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

Hil'at-i gül-fâmdır hûnîn-i pîrâhen sana  
Tâc-dâr-ı evliyâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

Fi'l-hakika mazhar-ı sırr-ı zebihullahsın  
Kim fedâ-yı kibriyâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

Hûb-nihâ afv-i usât-ı ümmeti itdin kabûl  
Şâfi-ı rûz-i cezâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

Sûziş-i mâtemle devrân eylerem mânend-i Şems  
Kim şehîd-i Kerbelâsın yâ Hüseyin-i müctebâ

(Bursavî İsmail Hakkı, *Risale-i Hüseyniyye*, s. 40)

### **Mersiye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ**

Bugün mâh-ı Muharrem vakt-i mâtemdir safâ olmaz  
Fürûğ-ı dîde-i giryân gamdan rûşenâ olmaz  
Gönül âyinesinde gerd-i mâtemden cilâ olmaz  
Derûn içre hüzneden gayri sûret-i rû-nümâ olmaz  
Muhibb-i âle bu mâtem gibi derd ü belâ olmaz

Gözüm kan ağla mâh-ı mâtem Âl-i Abâ geldi  
Zamân-ı kurbet-i Şâh Hüseyin-i Kerbelâ geldi  
Girân-bâr-i belâlarla zamân-ı pür-cefâ geldi  
Bu mâtemle dil-i nâlân ezelden mübtelâ geldi  
Muhibb-i Âl ü evlâd olmayanlar mübtelâ olmaz

Bil ey dil vakt-i sermestân-i bezm-i Kerbelâ'dır bu  
Şeb-i ser-hâb çeşm nûr çeşm-i enbiyâdır bu

Seher-gâh-ı humâr-ı teşne-i şîr-i Hudâ'dır bu  
Dem-i subh-i sabûh âşam-ı vasl-ı kibriyâdır bu  
Bu meyden içmeyenler Ehl-i Beyt-i Mustafâ olmaz

Bu râzı duymak istersen eğer sen ey dil-i dânâ  
İdersin cür'a-i câm-ı Hüseyin'iden nevâ peydâ  
Bulup bezm-i şehâdetde mezâk-ı neş'e-i Yahyâ  
Muhakkak olmayanlar mazhar-ı esrâr-ı "Mâ-evhâ"  
Dem-i râz-ı Hüseyin-i Müctebâyâ âşinâ olmaz

Hüseyin-i Kerbelâ şâhenşeh-i hayl-i müeyyeddir  
Hüseyin-i Kerbelâ mişkât-i envâr-ı mümecceddır  
Hüseyin-i Kerbelâ pûşişgeh-i la'l-i Muhammed'dir  
Hüseyin-i Kerbelâ nûr-i fûrûğ-ı Ahmed'dir  
Ki bil nûr-i mücessem tu'me-i tîğ-ı cefâ olmaz

İmâm-ı dîn-i ekberdir Hüseyin-i Kerbelâ fehm et  
Vasî-yi ilm-i Hayder'dir Hüseyin-i Kerbelâ fehm et  
Hem âğûş-i Peyâmberdir Hüseyin-i Kerbelâ fehm et  
Serîr-i nûr-i azherdir Hüseyin-i Kerbelâ fehm et  
Serîr-i nûr-i ferş pâ-yı cünd-i bî-hayâ olmaz

O şâhın vâkı'ât-ı mâtem-engîz makâlâtı  
Hilâf-ı hürmet ü şân üzre geçdi hadd ü gâyatı  
İdüp tahrîr kesb-i hüzn için dürlü ibârâtı  
İderler zımnile isbât acz ile mücâzâtı  
Selâtin-i İlâhiyyûna böyle iftirâ olmaz

Budur tahkîk kim Kûfîler oldu bî'ata meyyâl  
İmâm-ı Kerbelâ hem itmek üzre Kufe'ye ikbâl  
Bu emr üzre olundukça kadem-cünbân-ı isti'câl  
Gelüp hep ehl-i Mekke eylediler mu'riz-i âmâl  
Dediler gitme ey şâh serîr irtizâ olmaz

O dem erdi hitâb-ı lâ-yezâlî ki ol meh-i seyyâr  
Seyâhat emrini ensâr ü âline ide tekrâr  
Olup icâb-ı hükm ü ahd ü mîsâk-ı ezel ızhâr

Civâr-ı lâ-mekân ü bî-nişâna eyleye reftâr  
Ki bir sûret ile tağyîr takdîr-i kazâ olmaz

Edüp tahrîk pâ-yı el-vedâ' ol şâh-ı âlîşân  
Ser-â-ser ehl-i Bathâ çıkdılar teşyî'ına nâlân  
Çün erdi Kerbelâ'ya reh-güzâr-ı mevkib-i sultân  
Nihân oldu nazardan râh-ı her cünd oldular cûyân  
Anı fehm etdiler kim hük-m-i Bârî reh-nümâ olmaz

Kuruldu Kerbelâ'ya hayme-i şâh-ı felek divân  
İhâta etdi etrâfın gelüp ceyş-i Yezîd ol ân  
Fem-i Âl-i Resûl'e vermeyüp su ol saff-ı nâdân  
Leb-i ser-çeşme-i âb-ı hayâtı kıldılar atşân  
Bu yüzden düşdüler bir derde kim aslâ devâ olmaz

Miyân-i Âle düşdü izdiyâd-ı atşdan bir hâl  
Ki olup tâs-ı felek âvâzu'l-ataşla mâl-â-mâl  
Uyûn-i mest-i sekrân-ı şehâdet nüh felek-emsâl  
Tecellâ-yı zülâl-i la'l-i yâre oldular seyyâl  
Bu ahvâle muâdil vak'a-i sûziş-fezâ olmaz

Gelüp ol dem Yezîdân etdiler ey gül-ruh-i Kerrâr  
Hilâfet mâcerâsında Yezîd'e eyle gel ikrâr  
Sözümüz dinler isen hep senindir ravza vü enhâr  
Ki yohsa tîğ u atş ile sana çok eyleriz âzâr  
Hısâr-ı zulmümüzden sana hiç râh-ı rehâ olmaz

Dedi ol mu'ciz-enbâz-ı habîb-i Hazret-i bârî  
Bu veche yâ aduvvallah eylerim hâşâ ki ikrârı  
Susuzlukdan çekem zannetmeyin zinhâr âzârı  
Ve hem etdi zemîn-i haymeden bâ-kudret-i Bârî  
Revân bir nehr kim hâlet-i pezîr inkızâ olmaz

İrişdi hizmete ol dem de kerrûbîn ile hem-râz  
Feriştehler ü cinnîler idüp ol merkeze pervâz  
Dediler emr kıl fermân senindir bugün ey şâh-bâz  
İdelim Kerbelâ-yı menzil-i Kârûn ile dem-sâz  
Bu ecnâda müşâbih bir gürûh-i bî-vefâ olmaz



Dedi ben bu kazâyı Kerbelâ'da eylerim seyrân  
Düşüp atş-ı âteşe çün Halil-i Hazret-i rahmân  
Eğërçi vasfınız mabûldür indimde ey yârân  
Velî bu derd için bir kimseden etmem taleb-i dermân  
Fedâiler yolunda Hakka dahî ilticâ olmaz

Olup meşhûd hem şâh-ı Resûl ü Hayder ü Zehrâ  
İmâm-ı Kerbelâ'ya sundular bir câm-ı pür-sahbâ  
Dediler cânımız soldurmasun gel rûyun istiğnâ  
Buyur enhâr-ı bâğ-ı lâ-mekâna ey gül-i ra'nâ  
Leb-i la'line lâyük cûybâr-ı Kerbelâ olmaz

Dedi ol cân-ı âlem ey salâfîn-i kerem-kârân  
Yakar cân u dilim hayli zamandır âteş-i hicrân  
Firâk-ı yâr ile âlâm-ı düşmen dildedir mihmân  
Bugün atş-ı ciğerle anlar için eylerim püryân  
Tutun ma'zûr kim ferhunde bir demdir fedâ olmaz

Bu rûz ol rûzdur ki eylerim tazyîf mihmânı  
Bu rûz ol rûzdur ki yâre kurbân eylerim cânı  
Uyûn-i âleme ızhâr idüp takdîr-i süphânı  
Varam mahrem-seraya terk idüp a'yân u imkânı  
Bana kevn ü mekân şimden-gerû mesken-serâ olmaz

Eğërçi Kerbelâ vasfında hûn-efşân olur hâme  
Kazâ-yı nüh felek dil-teng olur elvâh u a'lâma  
Urûc etmek için ol rûh âlem-i dâr-ı in'âma  
Şu vechile erişdi kim kazâ hükmü ser-encâma  
Zebân-i kilik-i âdâb anı tafsîle rızâ olmaz

Erişdi emr-i İsrâ çünki şâh-ı Kerbelâ üzre  
Dem-i Mî'râç geldi ya'ni Âl-i Enbiyâ üzre  
Olup zâhip reh-i i'câz rûh-i Kerbelâ üzre  
Nümâyân oldu bir i'câz kim dâr-ı fenâ üzre  
O rûtbe kudrete mazhar bir gürûh-ı evliyâ üzre

Olup mânend-i İsâ kuvve-i nezzâreden pinhân  
Göründü halka bir sûret misâli zât-i nûr-efşân

Nihâlınden cüdâ olmuş gibi bir gonca-i handân  
Ser-â-ser dâğ dâğ la'leyn içre ser-i galtân  
Vücûd-i nâzenîni dağlardan ıstıfâ olmaz

Erişdi bir nidâ-yı cân-güdâz ol dem cihân içre  
Düşüp ol bângdan bir velvele kevn ü mekân içre  
Meğer şâh-ı nübüvvet ravza-i bâğ-ı cinân içre  
Olurdu bülbül-âsâ nağme pür-dâr âşiyân içre  
Der idi kim bana bundan eşedd cevır ü cefâ olmaz

Bugün hayfâ teessüf hâtırımında ser-bedîd oldu  
Ki cân-pârem Hüseyin'im tığ-ı atş ile şehîd oldu  
Bugün mü'minlere mâtem nifâk ehline id oldu  
Bu yüzden ol gürûh-i bî-vefâ benden ba'îd oldu  
Sitem-kârân-ı Ehl-i Beyt bana hiç akrabâ olmaz

O bâng-ı mâtem-engîz ile doldu künbed-i ekvân  
Duyup gayb âleminden oldular arz u semâ lerzân  
Gözünden çıkdı arşın mihver-i eflâk-i âb-efşân  
Elinden gitdi ferşin kürre-i gencîne-i sâ mân  
Dediler ki yıkılsa bu fenâ dârı fenâ olmaz

Sirişk-i dîde-i firkatle oldu mâh-ı der-i hâle  
Büründü hacletinden vech-i neyyir-i mu'ciz âle  
Misâl-i eşk çeşm-i hasret oldu çarh-ı cevvalê  
Girüp şâh-ı şehîdân mâtemiyle şeb siyeh şâle  
Dedi mâtem şebinde sînedê rengîn-kabâ olmaz

Hevâ-yı âh ü dilden geldi cûşiş bahr-i ummâna  
Felek keştîsini gark etmek için eşk-i tûfâna  
Temevvüc itdi pür-cûş oldu çıkdı tâk-ı ekvâna  
Uyûn-i lücceyi ref' eyleyüp tâ arş-ı rahmâna  
Dedi Âl-i Resûl'e bunca îzâ' re'y-i Hudâ olmaz

Doğup evc-i şehâdet matla'ından çün meh-i tâbân  
Olup mânend-i neyyir nûr-i Ahmed içre ser-gerdân  
Ziyâ-pâş oldu deşt-i Kerbelâ'ya eyledi seyrân

Şehiden öldü çün ol kible-i dîn vâsıl-ı süphân  
Gürûh-i âşıkâne bundan özge pîşvâ olmaz

Olup bir katre dem cünbân-i sû-yi evc-i ulyâya  
Düşüp mânend-i şebnem gonca-i Firdevs-i a'lâya  
İrüp seyrânı âhir dâmen-i arş-ı muallâya  
Varınca der ki mahrem-serâ-yı hâs-ı Mevlâya  
Dedi kurbân aşka senden özge mültecâ olmaz

Dedi Hak merhabâ ey gül-ruh-i cân-pâre-i cânân  
Sana meftûhdur mahrem-serâ-yı Hazret-i Rahmân  
Serîr ü arşımı çün eylemişdim pâyine pûyân  
İdüp zâtımda fânî zâtını ey nûr-i nûr-efşân  
Serâ-yı li-maallâhi buyur emrine lâ olmaz

Dedi kim Yâ İlâhî yakdı hasret sabr u sâ mânım  
Kabâ-yı lâle-veş çâk eyledim çekdim girîbânım  
Zülâl-i tîğ-ı aşkınla suvardım la'l-i atşânım  
Gülistân eyledim hûn-i dilimle çevre dâmânım  
Bu gülşende benim gibi gül-i sad-berg edâ olmaz

Dedi Hak gül idin ol dem ki ser-sebz-i sinân oldun  
O dem bülbül idin kim beste-i âh u fiğân oldun  
Garîb olma karîb-i âşiyân-ı lâ-mekân oldun  
Görünmüşdüm seninle şimdi sen bende nihân oldun  
Bu Muharremgâh-ı âlîdir ki bunda mâsivâ olmaz

Dedi geçdim Hudâyâ bu şehâdet mâcerâsından  
Haberdârım ezelden ol hicâbın mâverâsından  
Velî geçmem seninle etdiğim akd iktizâsından  
Geçüp cân u cihandan geçmezem kanım bahâsından  
Eğer ki diyetim vermez isen sana revâ olmaz

Dedi Hak ey şehîd-i cân-fedâ-yı îd-i ferdiyet  
Ne ise eyle vâzıh muktezâ-yı ahd ü ünsiyet  
Bu veche görünür kim kasd-ı aksâ-yı ulûhiyet  
Visâl-i bî-misâl zâtım olsun kanına diyet  
Eğerçi gevher-i gül-reng kanına bahâ olmaz

Dedi ey Rabb-i âlem şöyledir icâb-ı peymânım  
Ki olup cânım sana kurbân olasın cânıma cânım  
Bugün ki Kerbelâ deştinde ben hûn içre galtânım  
Ola hem-pâlarım vaslında hep uşşâk-ı nâlânım  
Ki anlar mâtem nârındadır nâra sezâ olmaz

Dedi Hak ey ferah-bahşâ-yı bezm-i Kevser ü irfân  
Olunca meclis-i mahşerde âlem zâr ü ser-gerdân  
Kebâb etmek diler laht-i ciğerden âteş-i nîrân  
Bütün uşşâk-ı nâlânı sana bahş eyledim ol ân  
Senindir anlar ey mahbûb nâra mübtelâ olmaz

Dedi kim ey dü âlem Kird-gâr-ı merhamet-kârı  
Dem-i rûz-i cezâda isterim cümle siyeh-kârı  
Ki yoksa başım alup destime çün eylerim zârı  
Şirişk-i hûn ile gark eyleyüp âb eylerim nârı  
Celâlin hazretinden kimse me'hûz cezâ olmaz

Dedi Hak ey fedâî sen ki verdin yoluma cânı  
Sana verdim kilid-i dûzah u miftâh-ı rıdvânı  
Eğer çeşmin dökerse mahşerde eşk-i gül-efşânı  
Hazer kim âteş-i rahm yakar cennât ü nîrânı  
Bekâ mülkünde bir câ-yı penâh ey meh-likâ olmaz

Bu resme eyleyüp peymân çün ol seyyid-i âlem  
Serâ-yı li-maallâh içre oldu yâr ile hemdem  
Eğerçi cân ü cânân oldular bu vechile hurrem  
Cihânı tutdu ammâ zengibâr-i sarsar-ı mâtem  
Dem-i hevl-i kıyâmet subhuna bâd-ı sabâ olmaz

Muhibb-i Âl ü Evlâd-ı Muhammed oldular gam-nâk  
Fiğân ü mâtem ile etdiler hayli zaman dil-i çâk  
Yezîdân-ı la'îni tu'ma-i tiğ etdiler bî-pâk  
Süyûf ü tiğlarla etseler tâ rûz-i haşr-i ihlâk  
Yine bir mû-yi pâki hürmeti hakkı edâ olmaz

Eyâ şâh-ı şehîd-i Kerbelâ vey dü cihân-fermâ  
O şehsin ki müsellemdür sana dünyâ vü hem ukbâ

Zülâl-i şefkatin gül bağçesidir cennetü'l-me'vâ  
Naîm-i lutfetin tennûri oldu dûzah u gayyâ  
Zemîn ü âsümân içre sana kimler gedâ olmaz

O şehsin ki göründü hil'at-i fahr-i cihân içre  
Sen ol nûr-i mücessemsin göründün dehre kân içre  
O bülbülsün ki gülbângin doludur âsümân içre  
O gülbünsün yetişdin sahn-ı bâğ-ı lâ-mekân içre  
Senin hârın dahî feyz gülünden bî-nevâ olmaz

O deryâsın ki mevcin mazharıdır âlem-i imkân  
O neyyirsın ki zerren kevkeb-i mâhiyyet a'yân  
O âdemsın vücûdun zıllidir ser-tâ-ser ekvân  
Cihân-ı câmi-i ekbersin oldu cân sana cânân  
Sana yâr olmayanlar mahrem-i râz-ı abâ olmaz

O lunca âferîniş rû-nümâ nûr-i cemâlinden  
Kesildi hâme-i deşt-i kazâ kadd-i nihâlınden  
Midâd-i levh-i takdîr oldu çünkü hûn-i âlınden  
O sûretle göründün âleme levh-i misâlınden  
Bidâ ba'de nazîrin ey Hüseyin müctebâ olmaz

Makâm-ı kâb-ı kavseyne işâretidir birrvânın  
Delîl-i nokta-i vahdetdir ol çâh-ı zenahdânın  
Gülistân-ı velâyet servidir kad-i hırâmânın  
Kazâ-yı Kerbelâ'ya düşdü âhir sâyesi ânın  
Eğerci nûr-i akdes sâye-endâz-i kazâ olmaz

Salât-i bî-had olsun zâtına ey Cibrîl-i huddâm  
Sana tâc-ı velâyetdir ser-i mes'ûd-i pür-efhâm  
Şehâdetle giyüp İsrâ deminde hil'at-i gül-fâm  
Şefâatle usât ü âşıkâne eyledin ikrâm  
Şühûd-i müddeâdır bu buna çün ü çerâ olmaz

Bize mahsusdur ey rûh-i âlem minnet-i zâtın  
Berâber cedd-i pâkinle görüp mâhiyyet-i zâtın  
Salât-ı bî-adedle eyleriz hem midhat-i zâtın

Adûlar bilmeyüp çün kılmadılar hürmet-i zâtın  
Bizimçün anlara la'net-resân olmak hatâ olmaz

Sana hürmet ederlerdi adûlar hoş-nihâd olsa  
Bilirlerdi Yezîdîler seni Hakk'a ibâd olsa  
O denlü la'net olsun ol gürûh üzre ki yâd olsa  
Kifâyet itmesün terkîmine deryâ midâd olsa  
Tevellâ vü teberrâ ehliyüz bizde riyâ olmaz

Olanlar neş'e-i zevk-i me-yi aşkınla dem-beste  
Gumûm-i mâteminle gayri gamdan oldu vâreste  
Olup ser-mest-i sahbâ-yı visâlin Şems-i dil-haste  
Bi-hamdillâh olupdur âsitânında kemer beste  
İki âlemde ey kân-i kerem senden cüdâ olmaz

Tecellâ-yı cemâlinle dilim her bâr kıl pür-nûr  
Dil-i mâtem-keş ü mahzûnum eyle lutfunla mesrûr  
Hatâ etdimse sehven dâmen-i afvınla kıl mestûr  
Sana lâyük değil mersiyem ey şâhım buyur ma'zûr  
Senâ-yı zât ile levh ü kalemde ictirâ olmaz

(Osman Şems, *Mersiye-i Cenâb-ı Seyyidü'ş-Şühedâ*, Uhuvvet  
Matbaası, İstanbul 1327, s. 3-8)

## KÂMİL

(Doğ. ?—Ölm. 1894)

Silivri Müftüsü Gürcü Osman Efendi'nin oğludur. Silivri'de başladığı eğitimini İstanbul'da sürdürdü. Nakşi şeyhlerinden Kütahyalı Evliyazade İsmail Hakkı Efendi'ye intisap etti. Onun namına Edirnekapı'da inşa ettirdiği tekkeye şeyh oldu. Divanı basılmıştır.

1.

Ağlamakdan kan döker hep âşıkânın dîdesi  
Sabra takat mı gelür hiç âh Muharrem'dir gelen

Mâtemi hak üzre icrâ eyleyip mâtem eden  
Cân ü bâşın terk eder eyvâh Muharrem'dir gelen

Kurratü'l-ayn-i Habibullah efendim ahseneyn  
Etdi nûş şürb-ı şehâdet âh Muharrem'dir gelen

Hânedân-ı ehl-i âşık cümleten mâtemdedir  
Sen dahi gel âşık isen vâh Muharrem'dir gelen

Ağla Kâmil rûz u şeb gülmez bu ayda âşıkân  
Çün şehîd-i Kerbelâ billah Muharrem'dir gelen

(Kâmil, *Divan-ı Kâmil*, İstanbul 1325, s. 46-47)

2.

Şâh-ı kevneyn-i hafîdândır efendim Ahseneyn  
Server-i râh-ı şehîdândır efendim Ahseneyn

Nûr-i çeşm-i ol Aliyyü'l-Murtazânın goncası  
Tıfl-ı gülzâr-ı cinândır anlar efendim Ahseneyn

Sâkıyân-i Havz-ı Kevser'dir Emirü'l-Mü'minîn  
Pençe-i Âl-i Abâ'dandır efendim Ahseneyn

Rûtbe-i meşhedlik olmuşdur mukadder çâre nist  
Hem şehîd-i Şâh-ı Merdan'dır efendim Ahseneyn

Hâk-pâyinden niyâzım kıl şefâat Kâmil'e  
Şâfi-ı rûz-i cezâdandır efendim Ahseneyn

(Kâmil, *Divan-ı Kâmil*, İstanbul 1325, s. 48)



## MUSTAFA EŐREK PAŐA

(Dođ. 1820—Ölm. 1894)

Bursa'da dođdu. Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu. Askeriyenin farklı kademelerinde görev yaptı. Osmanlı-Rus (93 harbi) savařının mađlubiyetinden sorumlu tutularak Limni adasına sürgün edildi. II. Abdülhamid tarafından affedildi, İstanbul'a döndü. Mezarı Merkezefendi Kabristanı'ndadır. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Âh u zâr eyle gönül mâh-ı Muharrem'dir bu  
Mevsim-i çâk-i girîbân dem-i mâtemdir bu

Dökdiler hûn-ı Hüseyin'i bugün ol kavm-i Yezîd  
Ađla hey gözlerim al kan dökecek demdir bu

Hanedânın nîce rencide-i gadr eylediler  
Sıbt-ı âlî güheri mefhâr-i âlemdir bu

Bid'a-i fahr-i rüsül vâlide-i mâcidesi  
Gurbet-i řâh-ı risâletle mükerremdir bu

Olalı münhasif ol mâh-ı sipîhr-i azamet  
Yađ döker çeřm-i seher sanma ki řebnemdir bu

Eşrefâ farzdır a'vân-ı Yezîd'e la'net  
Kimse inkâr idemez emr-i müsellemdir bu

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefü'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 21)

### **Mersiye**

Mâh-ı nev eski ciğer dâğını tecdîd eyler  
Kerbelâ vak'a-i cân-sûzını te'kid eyler

Ah kim mâh-ı Muharrem ne musîbetdir âh  
Zahm açar gamzeler hâlini teşdîd eyler

Cân verip Al-i Abâ aşkına bakmaz câma  
Ol ki candan heves-i devlet-i câvîd eyler

Âteş-i kîn-i havâric bir içim sudan hayf  
Sâkî-i Kevser'in evlâdını nev-mîd eyler

Eşrefâ bâb-ı tevellâda duran dervişân  
La'net-i ehl-i teberrâ ile tevhid eyler

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefü'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 20-21)

### **Mersiye**

Kerbelâ meydânının sahip-kırânudur Hüseyin  
Ümmet-i merhûmenin kehfü'l-emânudur Hüseyin

Çarh-ı zâlim bir içim su vermedi rûz-i cihâd  
Sâkî-i Kevser Ali'nin nakd-i cânıdır Hüseyin

Bûse-gâh-ı Ahmed'e tığ urdu Zî'l-Cevşen la'ın  
Din için rencide-i gerden-keşânidir Hüseyin

Tutmadı mel'ûn Yezîd emrin bilürken kadrini  
Zât-ı pâk-i Kibriyâ'nın tercümânıdır Hüseyin

Vakt-i mâtemdir Muharrem'dir bugün kan ağla kim  
Eşref'â giryânların rûh-i revânıdır Hüseyin

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefî'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 21)

### Mersiye

Nûr-i çeşm-i Fâtımâ gözden nihân oldu bugün  
Bûse-gâh-ı Mustafâ huld-i âşiyân oldu bugün

Gurre-i evc-i hilâfet gurre-i ayn-i Ali  
Tu'ma-i tığ-ı kazâ-yı nâgehân oldu bugün

Şevket-i câh-ı imâmet sabr-i hussâdı yakup  
Âfet-i ayni'l-kemâl hânedân oldu bugün

Gonca-i ser-sebz-i bâğ-ı iffeti soldurmağa  
Tünd-bâd-ı zulm her sû'dan vezân oldu bugün

Dönmeyüp ehl-i tevellâ sadme-i eşrârdan  
Kerbelâ meydânı sahn-ı imtihân oldu bugün

Dostlar mahzûn felek dil-hûn melek zâr u zebûn  
Çeker hûnlar gözünden bundan a'lâ âb ü tâb oldu bugün

Eşref'â aşr-i Muharrem'dir hemân kan ağla kim  
Mâcerâ-yı Kerbelâ hâtr-nişân oldu bugün

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefî'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 21-22)

### Mersiye

Hûn-i dil sahbâ-yı gül-gûn dîde câm olsun bana  
Devr-i mâtem sâkıyâ zevk-ı müdâm olsun bana

Kerbelâ hatır-nişânımdır safâyı neyleyim  
Külbe-i kerb ü belâ Dârü's-Selâm olsun bana

Bir içim su sıbt-i ekremden dirîğ etdi felek  
Âb-ı nûş etmek Muharrem'de harâm olsun bana

İrmedim ol asra kim olsam fedâkâr-ı Hüseyin  
Müddet-i ömrüm dahî nakş-i menâm olsun bana

Girye-i bî-ihitiyârım dahl ider mâtemde halk  
Varsun Eşref Râfızî ta'bîri nâm olsun bana

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefiü'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 21)

### **Mersiye**

Yezîdin la'ninden efdal ey ârif sevâb olmaz  
Ana la'net kılan fersûde-i yevmi'l-hısâb olmaz

Çıkar nesli Yezîd'e ma'şer-i ecdâdı yoklansa  
O nâ-kes kim Hüseyin'in mâtemiyle dil harâb olmaz

Gönül tâ arşa çıksun sûz-i dilden nâle-i cân-gâh  
Hüseyinler makâmât-ı değerden neş'e-yâb olmaz

De-mâ-dem çağlasun kanlar karîr-i çeşm-i terden kim  
Çeker hûnlar gözünden bundan a'lâ âb ü tâb olmaz

Ezelde yüz tutup baş kesdim Eşref bâb-ı kurbîye  
Ki ol bâb-ı emândan başka bir devlet-meâb olmaz

(Eşref, *Pâk Divan-ı Eşrefiü'ş-Şuara*, İstanbul 1278, s. 22)

## FIGÂNÎ

(Doğ. 1814—Ölm. 1895)

Gerede'de doğdu. Asıl adı Seyyid Ahmed'dir. Sıbyan mektebinde okudu. 10 yaşında saz çalmaya başladı. Anadolu'yu adım adım gezdi. Şam, Halep Basra ve Bağdat'a gitti. Rind-meşrep, la-übalî bir şair olan Fiğânî'nin Halvetî tarikatına mensup olduğu belirtilmektedir. Şiirleri basılmıştır.

### Mersiye-i Hüseyin-i Şehîd-i Kerbelâ

Yevm-i mâtemdir Muharrem mü'minin zindânıdır  
Emr ü Hak'la bâş ü cân vermek Hüseyin'in şânıdır  
Nâzenin dergâhı mahzun Kerbelâ meydânıdır  
Kerbelâ toprağı gevherdir şehitler kânıdır  
Yanmayan bu zulmete vallahi din düşmanıdır  
Bi-nihâyet la'net olsun aslına Mervânıdır

Ettiler dâ'vet Hüseyini Kûfe'ye kavm-i Yezîd  
Tuttular dostluk yüzünden kıldılar zulm-i şedid  
Kaldılar esfelde bâki oldular Haktan baîd  
Bunca evlâd-ı Resûl'ü ettiler susuz şehid  
Yanmayan bu zulmete vallahi din düşmanıdır  
Bi-nihâyet la'net olsun aslına Mervânıdır

Şimr-i Zü'l-Cevşen Yezîd kelb suretinde gezmede  
Kudretullah kâtibân hakkında lâ'net yazmada  
Âşıkân nikbetlere ebyât ü eş'âr yazmada  
Hâricî münkir pelîdin nesli hâla azmada  
Yanmayan bu zulmete vallahi din düşmanıdır  
Bi-nihâyet la'net olsun aslına Mervânidir

Hatır-ı Peygambere bir etmedin zerre edîb  
Kestin ırmağın yolun su vermedin ey bi-nasîb  
Bâğ-ı ismet güllerin kıldın hasâretle garîb  
Rûz-i mahşerde o zatlar Hakka makbûl-i necîb  
Yanmayan bu zulmete vallahi din düşmanıdır  
Bi-nihâyet la'net olsun aslına Mervânidir

Ey Yezîd-i bi-hayâ sen gör ne icâd eyledin  
Onsekiz bin âlemin gönlünde ifsâd eyledin  
Bâ'is oldun âlem-i dünyâyı berbâd eyledin  
Ey Fiğâni çok şükürler âh ü feryâd eyledin  
Yanmayan bu zulmete vallahi din düşmanıdır  
Bi-nihâyet la'net olsun aslına Mervânidir

(Hayreddin İvgin, *Geredeli Âşık Fiğânî*, KB Yay., Ankara 1994,  
s. 139-140)

### **Muharram Ağıdı**

Bugün mâh-ı Muharrem nâzeninler hep nihân ağlar  
Melâik ..... zemin ü âsumân ağlar  
Bu zulme âh u feryâd eyleyip kevn ü mekân ağlar  
Feleklerde şems hem mâh cemi iftirâk ağlar  
Yedi iklim yedi derya yedi âb-ı revân ağlar  
Yedi dağ evliya hem enbiyâ hem Peygamber ağlar

Ne etdiyse o Mervan-ı hâin bî-Yezîd etdi  
Hıyânet İbn-i Mülcem Şâh-ı Merdânî şehîd etdi  
Ana tâbi olanlar cehl ile zulm-i şedîd etdi  
Mekânın dâr-ı berzâh kendisin Hakdan baîd etdi

Yedi iklim yedi derya yedi âb-ı revân ağlar  
Yedi dağ evliya hem enbiyâ hem Peygamber ağlar

Kuruldu Şam'da şûrası Hüsey'n'in katline dikkat  
Emirü'l-Mü'minin'in neslini kesmekliğe niyyet  
Arz-ı buğuz hıyanetle Hüsey'n'i etdiler da'vet  
Cesaretle imamın canına kasd eyledik nikbet  
Yedi iklim yedi derya yedi âb-ı revân ağlar  
Yedi dağ evliya hem enbiyâ hem Peygamber ağlar

İmam Hakka kavuşturduk geri gör neyledi mel'ûn  
Fırat'ın yollarını kesdi susuz evlâd-ı pâk mahzun  
Cenâb-ı Hazret-i Şâh Hasan pür-zehr ile medfûn  
Bu hicr-i gam ile ağlar cihanın gözleri pür-hûn  
Yedi iklim yedi derya yedi âb-ı revân ağlar  
Yedi dağ evliya hem enbiyâ hem Peygamber ağlar

Husûmet var imiş olsun Yezîd'in canına la'net  
Şimr'in nesline ensâbına ihvanına la'net  
Yezîd'in Şam'daki ol kurduđu divânına la'net  
Fiğânî anların tahrir olan fermânına la'net  
Yedi iklim yedi derya yedi âb-ı revân ağlar  
Yedi dağ evliya hem enbiyâ hem Peygamber ağlar

(Hayreddin İvgin, *Geredeli Âşık Fiğânî*, KB Yay., Ankara 1994,  
s. 137-138)

## ŞİRZAD

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin adı, doğumu, eğitimi ve ölümü konusunda bilgimiz yoktur. Mersiyelerini ihtiva eden eserindeki dip nottan edinilen bilgiye göre şair 1872 yılında hayattadır. Bunun dışında şairle ilgili hiçbir bilgimiz yoktur.

1.

Arz eyle yâ Muhammed ey pâdişâh-ı levlâk  
Mânend-i zât-ı akdes ol sen dahi elem-nâk  
Oğlun Hüseyin'e n'itdi gör bu gürûh-ı nâ-pâk  
Nefrîn ola bu kavm-i bî-şerm ü bî-hayâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâyâ

Ey cedd-i ser-firâzı nûreyn-i neyyireynin  
Bir başka hâle girmiş dünyâda nûr-i aynin  
Düş-ı mübârekinde gezdirdiğin Hüseyin'in  
Başı kesildi geçdi ser-nîze-i cefâyâ  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâyâ



Maktûl olan eđerçi mazlûm-i itretindir  
Leb-teşne-i zülâl-i didâr-ı hazretindir  
Var katilin de seyr et kendi ümmetindir  
La'net bu nâkisân-ı bi-rahm ü bi-vefâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Söyler kelâm-ı hakkı bâtil gürûh işitmez  
Gidtikleri tarika gebr ü mecûs gitmez  
İslâm'a bu cefâyı kâfir de olsa etmez  
Müslim denilmez asla bu kavm-i eşkıyaya  
Düşdü Hüseyin atından sahra-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Kur'an edip tilâvet Tâhâ'yı öldürürler  
Katl eyleyip İmâm'ı Yasin ederler ezber  
Al kanlara boyandı dür-dâne-i Peyember  
Bak ne sitemler oldu evlâd-ı Hel Etâ'ya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Nerde Yehûdlardan çekdi bu zulmü İâ  
Fir'avn'dan bu gadri görmüş değildi Mûsâ  
Kimdir Hüseyin'e benzer olsun Muhammed-âsâ  
Bu cehliyân elinde üftâde bin belâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Aşk olsun ol şehîd-i kûy-ı vefâya el-hak  
Al kanı ile verdi ruhsâr-ı aşka revnak  
Meydân-ı aşk-ı Hak'da başı kesildi nâ-hak  
Tâ meşk ola bu aşkı uşşâk-ı mübtelâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Bezm-i elestin olmuş ser-mest-i cam-ı aşkı  
Halka lisân-ı Hak'dan söyler kelâm-ı aşkı

Teşrif için kudûm-ı pâki makâm-ı aşkı  
Başı elinde girdi dergâh-ı Kibriyâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Feryâd-ı cünbişinden ey rûzgâr-ı mihnet  
Söndü çerâğ-ı imân soldu gül-i risâlet  
Sayd oldu kerkesâna anka-yı kaf-ı vahdet  
Dâm-ı kazaya düşdü simurg-ı arş-ı pâye  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Ol şaha eyledikçe her dem hücum leşker  
Ok üste ok ururlar hançerler üste hançer  
Meydânda şehper açmış tâvûs-ı arşa benzer  
Hayf ol gurâb esiri ferhunde-per hümâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Bir hadde erdi zahm-i şemşîr ü tîr ü nîze  
Kim olmuş ol garibin a'zâsı rîze rîze  
Ağûş-ı izzetinde bak beslenen azîze  
Bir merhamet eden yok mahbûb-ı Murtazâ'ya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Eyvâh eğer bu işden Zehra olursa âgâh  
Eyler cihân-ı kudsi ma'rûz-ı şu'le-i âh  
Bir na'ra ile sarsar hep kainatı billah  
Mazlûmenin bu âhu âteş saçar semâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Divân-ı intikama geldikde işbu ümmet  
Ol dem olur hüveydâ âteş-feşân kıyâmet  
Kimden umar şefâat kimden arar selâmet  
Kim ki eziyyet eyler Peygamber-i Hudâ'ya

Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Ey arş-ı tâc-dârı vey sidre şehsüvârı  
Mahrûm-i lutfun itme bu abd-i sûgvârı  
Feyz-i şefâatinle güldür o eşk-bârı  
Geldikde rûz-i mahşer divân-ı Kibriyâya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

Necl-i mükerremiñün giryân olan muhibbân  
Handân olur o gün kim eyler cihânı giryân  
Sensin şefi-i isyân sensin kefil-i gufrân  
Bî'l-cümle dostân-ı Sultân-ı Evliyâ'ya  
Düşdü Hüseyin atından sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Cibril git haber ver Sultân-ı Enbiyâya

(Şirzad, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 6-10)

2.

Rûha olmuşdur mübeddel cismimin mâhiyeti  
Münceli görmekdeyim rûhumda rahmâniyeti  
Söyle ey zâlim meğer bu taht-gâhı izzetti  
Boşmu sandın pâdişahlar pâdişâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

Tutduğum yol râh-ı Hak'dır şâh-râh-ı aşkdır  
Zahm-i mühlükler vücûdumda güvâh-ı aşkdır  
Tahta-i sînem müşebbek taht-gâh-ı aşkdır  
Mülk-i aşkın pâdişâh-ı gam-sipâhi andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

Başımı tenden cüdâ etmekse kasdın ey laîn  
Sadrim incitmeksizin olmaz mı bu emr-i azîm

Büsbütün olsun mu dersin hurd u hâş ol sîne kim  
Kâinâtın kible-i âlem penâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmuna Hak cilve-gâhı andadır

Büse-gâh-ı Hazret-i Zehrâ'yı sad-çâk eyleme  
Şom ayağınla makam-ı pâki nâ-pâk eyleme  
Zât-i pâk-i mâliki'l-mülki el-mennâk eyleme  
Mülk-i adlin vâhid ü kakhâr-ı şâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmuna Hak cilve-gâhı andadır

Basdığın sadra sezâdır Mescid-i Aksâ desem  
Bî-mehâba sürme Beytü'l-Makdis'e levsi kadem  
Çıkma bâm-ı Ka'be-i tevhîde ey abdû's-sanem  
Çünkü esrâr-ı İlâhiyye kemâhî andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmuna Hak cilve-gâhı andadır

Cân çekilmiş her taraftan cismimin bâlâsına  
Arz u mend-i likadır Hazret-i Mevlâ'sına  
Uçmak ister dem-be-dem lâhûtiyân sahrâsına  
Mürğ-ı rûhun lâne-i arş-ı iştibâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmuna Hak cilve-gâhı andadır

Zâten olmuşken gönül mülki harab-ı kaht-ı âb  
İtme bu ma'mûreyi zâlim harâp ender harâp  
Arş-ı Rahman'dır bu belki arşdan da müstetâb  
Şeb-çerâğ-ı arş âh subh-gâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmuna Hak cilve-gâhı andadır

Kimse öldürmez bu zilletle dahi müşrikleri  
Sen nasıl i'dâm edersin bir muvahhid serveri  
Bak Medine semtine der-hâtır et peygamberi  
Tâc-dâr-ı enbiyânın hâb-gâhı andadır

Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

Bir içim su vermedin ne ekbere ne asgara  
Kanıma benzer Fırât akmış dağılmış çöllere  
Kalsun artık hep şikâyetim sabâh-ı mahşere  
Zümre-i bîçâre-gânın dâd-ı hâh-ı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

Değmedik hançer mi yâ peygân mı kaldı sîneme  
Yâreler açdın derin bu sine-i bî-kîneme  
Böyle âl-i sadrı vahşiyâne çiğneme  
Rabb-i a'lânın muallâ bâr-gâhı andadır  
Basma zâlim sîneme arş-ı İlâhî andadır  
Kalb derler nâmına Hak cilve-gâhı andadır

(Şirzad, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 11-14)

3.

Kible-gâhım Ka'be'dir maksûdum ma'bûdum ilâh  
Kavlime ikrârıma ceddım peyemberdir güvâh  
Bî-günâhım cümle edyân u milelde bî-günâh  
İntisâbımdır günâhım vâir ise peygambere  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Bildiniz mi ben kimim çeşm-i çerâğ-ı Hayder'im  
Bid'a-i pâkize-i hâtûn rûz-i mahşerim  
Nev-gül-i gülşen-serâ-yı Hazret-i peygamberim  
Yok mudur îmânınız ayâ o vâlâ gevhire  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Katlimin esbâbını îzâh edin âyâ nedir  
Mevc-zen deryâ gibi leşkerle bu sahrâ nedir

Bir nefer mazlûmu öldürmekde bu kavgâ nedir  
Ben ki mevte teşneyim hâcet mi var bu leşkere  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Mültezimse tâat-i emr-i Yezîd-i bî-hayâ  
İtmeyin benden anı ümîd ey ehl-i hevâ  
Uktülûnî uktülûnî bi'l-cefâ-i ve'l-ezâ  
Davranın ey zâlimân şemşîr ü tîr ü hançere  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Bâtılı tasdik edüb de hakkı inkâr eylemem  
Kendimi fermânber-i serdâr-ı eşrâr eylemem  
Rûh-ı pâk-i Ahmed'i mahzûn u bîzâr eylemem  
Tâbiim her vechile ahkâm-ı şer'î envere  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Vâli-i Şâm oğluna bîat muhâl ender muhâl  
Pâre pâre etseniz de yok bu emre ihtimâl  
İşte meydân işte ben lâzım değildir kıl u kâl  
Hiç terahhum etmeyin bu bîkes ü bî-yâreye  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Eyleyin kalimde isti'câl nâ-merdân-ı Şâm  
Hep edin icrâyâ bu fi'l-i fecî'î ihtimâm  
Muntazırdır rûhum istikbâle hay-yı lâ-yenâm  
Hûn-çegân girsem gerek bezm-i huzûr-i dâvere  
Ehl-i Hak'kı Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

İ'tilâ-yı ruhumu ehl-i semâvât istiyor  
Enbiyâ vü evliyâ feyz-i mülâkât isiyor  
Da'vâ-yı aşka habîbim benden isbât istiyor  
Nakd-i cândır pîşkeş-i ma'sûk-ı âşık canlara

Ehl-i Hak'kî Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Oğlumun al kanına mahlût edin göz yâşımı  
Öldürün evlâdımı dâmâdımı kardâşımı  
Cedd-i pâkim nîzelerde görmek ister bâşımı  
Hoş gelür hâlim bu sûretle cenâb-ı Hayder'e  
Ehl-i Hak'kî Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Durmasun fâsık Yezîd İslâm'ı mahzûn eylesün  
Hâmilân-ı Hazret-i Kur'ân'ı dil-hûn eylesün  
Gökleri aksiyle tâ mahşer şafak-gûn eylesün  
Bu mukaddes cismimin akdıkça kanı yerlere  
Ehl-i Hak'kî Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Katlimi kanlı yazıyla alnıma yazmış felek  
Teşne-leb tığ-ı ihânetle şehîd olsam gerek  
Âl-i Süfyân'da bu nenk ü âr kalsun haşre dek  
Kim peyember oğlunu öldürdüler nâ-hak yere  
Ehl-i Hak'kî Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

Ey Resûl-i Kibriyâ isyânı çok bir bendeyim  
Ancak evlâdın tevellâsıyla kalbi zindeyim  
Nâil-i feyz-i şefâat olmak ümîdindeyim  
Bu cihândan âzim oldukda cihân-ı diğere  
Ehl-i Hak'kî Şâmiyân öldürmeyin nâ-hak yere  
Görmeyin bu zulmü câiz hânedân-ı Hayder'e

(Şirzad, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 18-22)

4.

Cedd-i pâkimdir Muhammed bâb-ı zî-şânım Ali  
Benden eyler ahz-i âsâr-ı velâyet her veli

Cephe-i pâkimde envâr-ı ilâhi münceli  
Mazhar-ı esrâr-ı esmâ-yı Hudâ'yım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Kanımı dökmekse ger maksûdunuz nâ-hak yere  
İrstdir mazlûmen ölmek cümle âl-i Hayder'e  
Fikriniz yoksa eziyyetse eğer peygambere  
İşte ben sıbt-i Resûl-i Kibriyâ'yım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Katlim olmuş bâis-i ihyâ-yı şer-i muhterem  
Rûh u reyhândır anınçün cânıma tîğ-ı sitem  
Şerha şerha etseniz a'zâmı asla yûf demem  
Ben rızâ-yı şîve-i hükm-i kazâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Etmeyin katlimde ihmâl ey gürûh-i nâbekâr  
Bir muînim yok ki itsün katlimden ahz-i sâr  
Kardaşım Abbâs yâ oğlum Ali Ekber mi var  
Bî-kes ü bî-yâver ü bî-akrabâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Gam yemem tîğ-ı husûmetle kesilse ellerim  
Yerlere Ceyhûn gibi akdıkça hûn-i peykerim  
Safha-i hâke kelâmullahı tahrîr eylerim  
Bâtın-ı Kur'an-ı imâm-ı evliyâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Sûre-i cânân göründü çeşm-i hûn âlûdume  
Kanlu gözlerle gerek baksam ruh-i ma'bûduma  
Bir dem ol Şâmiyân reh-yâb idin maksûduma  
Öldürün sermest-i sahbâ-yı rızâyım öldürün



Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Ehl-i Beyt'e zulm Süfyânîleri şâd eylemek  
Ka'be'yi vîrân idüb de Şâm'ı âbâd eylemek  
Bâr-gâh-ı zü'l-celâli mâtem âbâd eylemek  
Ben ki râh-ı zü'l-celâle rehnümâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Katl idün ferzend-i ma'sûm-i Nebîy-yi rahmeti  
Eyleyin sad çâk tâ mahşer kılub ümmeti  
Öldürün şâh-ı şehîdân-ı diyâr-ı gurbeti  
İşte ben şâh-ı şehîd-i Kerbelâ'yım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Fikr-i istimdâd gelmez bu dil-i âgâhuma  
Siz Yezîd'e fahr edin ben de Resûlullâh'a  
Bakmayın zûr-ı atşdan böyle âh-ı vâhuma  
Mâhî-yi Îlâhî-yi bahr-i belâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

Etdiğin herkes bulur ukbâda ey kavm-i liâm  
Sanmayun kalsun cezâsız fi'liniz yevmü'l-kıyâm  
Bendesin elbet şefâatle eder ceddîm be-kâm  
Nûr-i çeşm-i şâfi-ı rûz-i cezâyım öldürün  
Şâmiyân ben nûr-i çeşm-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün rûh-i Aliyyi'l-Murtazâ'yım öldürün

(Şirzad, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 22-25)

5.

Terk-i cândır kurb-i rabbü'l-izzete râh-ı vüsûl  
Himmet et ol devlet-i uzmayı kisbe çâre bul

Zevki yok âlâmı çok ömre nihâyet ver oğul  
Vâdî-i aşkın çekil iklim-i feyz-efzâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Etmedikçe âşık-ı müştâk-ı ifnâ-yı vücûd  
Görmez envâr-ı hakikatden tecellâ-yı şuhûd  
Hak ü hûna düşmedikçe yokdur imkân-ı suûd  
Bâr-gâh-ı sidrenin bâm-ı felek-fersâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Zebhdan bâk itme çün ibnü'z-zebihin oğlusun  
Şibl-i Hayder'sin dahi sultan-ı kevneyn oğlusun  
Cilve fermâ-yı makâm kab-ı kavseyn oğlusun  
Çık azizim sende kavs-i kurbın ev ednâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Ger takarrübse muradın aşk-ı şâhin-şâhına  
Var götür kurbanların teslim-i bismil-gâhına  
Bakma bîkes ümmehâtın nâle-i cân-gâhına  
Hem ilişme anların feryâd-ı vâveylâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Katlini temhîd için bî-hâb ü râhatdır Yezîd  
Etme tedbîrinde Ashab-ı Sakîfi nâ-ümîd  
Olsun a'dâ-yı Hudâ tenhâliğından müstefîd  
Ninova'nın rihlet eyle deşt-i şîven-zâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Ummadık cevri bana bu kavm-i gaddâr etdiler  
Emrimi müstehziyâne redd ü inkâr etdiler  
Âkıbet Kur'ân'ı da ihrâk-ı bi'n-nâr etdiler  
Gayrı ma'nâ verdiler elfâzına imlâsına

Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Şer'imi tezyîfe kalkışdı gürûh-ı eşkiyâ  
Pâ-yı tahkîrâtla çignendi ahkâm-ı Hudâ  
Çekdiğim zahmetler oldu hep hebâ ender hebâ  
Âlet oldu dîn-i Hak ...lerin dünyasına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Zâyi' olmuş hakkımı sa'y et de istirdâd kıl  
Târumâr olmuş binâ-yı şer'imi âbâd kıl  
Kendini ifnâ ile ibkâsına imdâd kıl  
Büsbütün mahv olmadan bâri çalış ihyâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Bastı tûfân-ı dalâlet arzı ey Nûh-i zamân  
Ümmet-i merhûmeyi fülk-i necâta al hemân  
Aç o fülk-i himmete kanlı kefenden bâd-bân  
Zevrak-ı cismin dahi sal hâk-i hûn deryâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Bildiğim mahlûk ise bu zümre-i Mervâniyân  
Bî-hayâ bir kavmdir mazlûma vermezler amân  
Kan güderler ahz-i sâr etmek dilerler her zaman  
Benden evvel Bedr ü Huneyn eşyâhuna ercâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Muktazâ-yı maslahat sulh eyledi oğlum Hasan  
Harbdir şimdi fakat ıslâh-ı dîni gösteren  
Başka dürlü sönmez iş bu âteş-i cevr ü fiten  
Seyl-i hûnâb-ı şehâdet çâredir ıtfâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Hâriku'l-âde şehâdetle ey şâh-ı hicâz  
Enbiyâ vü evliyâdan bul kemâl-i imtiyâz  
İsm-i pâk-i la'l-gûn-i kânınla sârullah yaz  
Bâr-gâh-ı Zü'l-celâlin târım-ı a'lâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Kanına kanı karışsun şîr-i hâre asgarın  
Gark-ı hûn olsun dahi Abbâs ü Avn ü Ca'fer'in  
Hulkaten hulken bana benzer Aliy-yi Ekber'in  
Kendi destinle kefen giydir kadr-i zîbâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Kardaşın kolsuz şehîd olsun da devrûlsün alem  
Şerbet-i şâfi deyu bîmârın içsün zehr-i gam  
Âh-vân-ı Yesrib ü Bathâ gazâlân-ı haram  
Cümle sayd olsun diyâr-ı Kûfe'nin nesnâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Destine değmezse âşûrâda ger âb-ı Firât  
Abdest al kan ile kıl âşikâne bir salât  
Titresin tekbîr ü tehlîlinden oğlum kâinât  
Lâyık olsun kıldığın Mevlâların Mevlâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Hâme-i dil-dûz-i peykân bâ-midâd-ı hûn-i ser  
Mushaf-ı ruhsârına yazsun mübârek sûreler  
Nakş olunsun nâsiyende hatt-ı ve'n-şekku'l-kamer  
Mazhar olsun sûretin tefsîrine ma'nasına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Cânibîninde şehîdân-ı melâyik manzarın  
Çâk ber çâk olduğu hâletde nâzik peykerin

Re's-i maktû'un bir elde diğerk elde asgarın  
Gir bu sûretle Hudâ'nın mahşer-i kübrâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Dök kazâ-yı mahşere yek-ser-i benât-i Hayder'i  
Davet et zalimlere kahr-ı Hudâ-yı ekberi  
Dâd-hâh ol târumâr eyle sufûf-i mahşeri  
Başka şûriş füzûn et mahşerin kavgâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Her beliyyâta hamûl olsun ten-i muhterisin  
Hazret-i Kur'ân gibi yansun hıyâm-ı akdesin  
Bî-peder etfâl-i ma'sûmun benât-ı bî-kesin  
Dest-gîr olsun gerek Şâm'ın eşerr-i nâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Mahv-ı mutlak ol nüfûz-ı hükme eyle ictihâd  
Kıl cahîm ü cenneti fermân-pezir-i inkıyâd  
Düşmenânın nâ-murâd et dostânın ber-murâd  
Çâre-sâz ol anların dünyâsına ukbâsına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Hâlık ihmâl eylemez a'dâya mühlet versede  
Hakkı elbetde eder ihkâk nâr-ı mü'sade  
Var kıyâs et hâl ü şân-ı hasmı zîrâ haşrde  
Müddeî bizzat Mevlâ'dır bu kan da'vasına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Zahm-i hûnîn-i şehîdân gül gibi hâlâ güler  
Güller açmışdır ten-i naziklerinde yâreler  
Gülşen-i peygamberi seyr etmek istersen eğer  
Uğra bir dem Kerbelâ'nın dil-güşâ sahrâsına

Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

Seyr kıl bir kere sen ol zâhid-i bî-gayreti  
Eylemiş bu feyzdan mahrûm ehl-i sünneti  
Kendüsünce îd-i ekberdir mezarın vahşeti  
Kim ki eyler i'tinâ şâh-ı şehîdin yasına  
Hazır ol oğlum Hüseyin'im Kerbelâ kavgâsına  
Kârvân-ı Ehl-i Beyt'i çek belâ sahrâsına

(Şirzad, *Mersiyeler*, Baskı yeri ve yılı yok, s. 28-35)

6.

Pâ-yı menhûsunla basma bu müşebbek sîneme  
Seng-i mihnetle dokunma hurda-hâş âyîneme  
Beyt-i mamûr-i ilâhîdir bu sîne çiğneme  
Düşme kâbûsâne böyle kalb-i vîrân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâ-tüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Son nefesde Rabbimi tesbihe bâri ver mecâl  
Sîne-i sad-çâkimi etme bu rütbe pâ-y-mâl  
Andadır mahfûz-ı âyât-i kerîm-i Zü'l-celâl  
Çıkma ey abdü's-sanem âyât-i Kur'ân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Bir nefer-i mazlumu bu zilletle ey Mervâniyân  
Kimse öldürmez eğer müşrikde olsa bî-gümân  
Katline bir müslimin yetmez mi bir zahm-girân  
Urmadan maksad nedir peykân peykân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Cümle hayvânât iken bu kıt'ada sîr-âb-ı âb  
Âl-i peygam-berden kalsun atşdan dil-kebâb

Hangi dinde hangi mezhepde revâdır ey kilâb  
Saldıra bin nâ-müselmân bir müselmân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Hangi milletden sudûr etmiş bu gûne fi'l-i şûm  
İşte akvâm-ı milel işte Mecûs ü işte Rûm  
Vahşiyâne hangi kavm-i bî-haya etmiş hüçûm  
Hançer ü şimşîr ile sultân-ı Zi-şân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Arzunuz benden ey a'dâ-yı dîn-i Süfyâniyân  
Bir la'în ibnü'l-la'îne ahz-i bî'atdir hemân  
Hey Hudâ neşnâslar lâzım değıldir bir zaman  
Lât-ı Uzzâ'ya tapınmak ehl-i îmân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Olmayaydı ey Hudâ ism-i sabûrun cilve-ger  
Kâş olaydı bâr-gâh âsümân zir ü zeber  
Anda kim her sudan itdi Şâmiyân bed-güher  
Zâlimâne hamleler şâh-ı şehîdân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Geçmedi bilmem neden bu kâr-gâh-ı kün-fekân  
Yerlere ol dem ki kasd etdi Hüseyin'e Kûfiyân  
Sanki oldu hamle-âver bir takım rûbe dilân  
Yârelenmiş hâk ü hûn-âlûd arslân üstüne  
Yâreli sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Belde-i İslâm-ı İmâmü'l-Müslimîne oldu teng  
Evlâdı hâk-i Hicâz âhûlârın hûk u peleng  
Dendi âlüllâha vâveylâ esîrân-ı Firenk  
Seyf-i udvân çekdiler mahbûb-i yezdân üstüne

Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Mecma'-i İslâmı Şâmîler perîşân etdiler  
Gûne-i deryâ-yı gufrânı kızıl kan etdiler  
Tek İmâm-ı asra mı Allah'a isyân etdiler  
Kıldılar Mervâniyân tuğyân tuğyân üstüne  
Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Perveriş-yâb-ı yed-i peygamber olmuş bir beden  
Yandı üç gün tâb-ı cânsûz-ı şua-i şemsden  
Peyker-i sad-pâresin gördükde bî-gasl ü kefen  
Perde çekdi hâk ü hûn ol na'-ş-i uryân üstüne  
Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Nerde kaldı hürmet-i peygamber-i âhir zaman  
Bu cefâlar âline şâyeste mi ey zâlimân  
Hiç gazûbâne yürür mü tâbî'-i İslâm olan  
Bir takım bî-dâd-res etfâl-i nâlân üstüne  
Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Tutdunuz kayd-ı esâretde benât-ı Hayderi  
Kıldınız küffârı hep tezyîf-i İslâm'a ceri  
Dostânı ağladup güldürdünüz düşmenleri  
Aldınız dâreynde hüsrân hüsrân üstüne  
Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne

Ber-hayât oldukça gamdan eşk-rîz olsam gerek  
Bu mûsîbet âleme dâğ-ı derûndur haşre dek  
Hiç elem-nâk olmadın mı ey cefâ-perver felek  
Hamlesinden ol şeyâtînin Süleyman üstüne  
Yârelî sînemde basma nâtüvân cân üstüne  
Çıkma ey bî-rahm-i kâfir arş-ı rahmân üstüne



## HAKKI BEĞ

(Doğ. 1822—Ölm. 1895)

Babasının Mora yarımadasında memur bulunduğu günlerde Misori'de doğdu. 1842 yılında İstanbul'a geldi. Haremeyn Muhasebesi Kalemî'nde ve Evkaf Nezareti Mektubî Kalemî'nde çalıştı. Ömrünün sonuna kadar Üsküdar'da ikamet etti. Çamlıca'daki evinde vefat etti. Divanı basılmıştır.

### **Der Mersiye-i Hazret-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ Radiyallahü Anh**

Ey dil yakub harîmine bin dâğ-ı pür-gamı  
Mecrâ-yı hûn-ı eşk idegör çeşm-i bî-nemi  
Ey sîne vaktidir ki çekip âh-ı şu'le bâr  
Döndür sabaha leyle-i zulmâ-yı mâtemi  
Berk-ı kazâya menzil ola öyle sîne kim  
Mâtem deminde çekmeye bin ateşin demi  
Tîr-i belâya ola hedef ol gönül k'anın  
Mâh-ı Muharrem içre olur kârı haremi  
Çıksın o göz ki saçmayup âteşli demleri  
Fark ede subh-ı rûşen ile şâm-ı muzlimi  
Demidir bir âh-ı serdle erbâb-ı vecd ü hâl  
Ser-tâ-be-pây tondura nâr-ı cehennemi

Demdir cihanı lücce-i tufân edip gözüm  
Emvâc-ı hûna basdıra çarh-ı muazzamı  
Demdir ki âh-ı şu'le-verim âşikâr edip  
Mevkûf-ı yek şerâre idem kâr-ı âlemi  
Yâd eyledikçe vâkıa-i Kerbelâ'yı âh  
Satûr-ı mâtem ile yaram levh-i sînemi  
Şâh-ı şehîdi yâd eyle ol rütbe ağlayam  
Reşk etdirem du çeşmime tâ ayn-i zemzemi

Âfâkı yakdı vâk'a-i şâh-ı Kerbelâ  
Tutsun cihânı nâle-i dil-sûz-ı hasretâ

Etdi feda Yezîd için ol nûr-ı peyker  
Geçsün zemine küngüre-i çarh-ı çenberi  
Hayfâ ki kadr ü kıymetini bilmeyip denî  
Etdi zemin-i acze o zîbende gevheri  
Derdâ ki tığ-ı gadri verip dest-i kâfire  
Kıldı şehîd nûr-ı dü çeşm-i Peyemberi  
Efsûs Âl-i Ahmed'i zâr u nizâr edip  
Mesrur kıldı hâtır-ı mel'ûn ebteri  
Pejmürde etdi sarsar-ı zulm-i Yezîdiyân  
Gül-zâr-ı kibriyâda biten nahl-i ar'arı  
Bu çâr bağa esmeye bir bâd-ı cân fezâ  
Soldu izâr-ı verd-i gülistân-ı Hayderi  
Vâdi-i Kerbelâ'da olunca susuz şehîd  
Hûn oldu derd-i mâtemle havz-ı kevseri  
Söndü çerâğ-ı encümen-i baht-ı kâinât  
Bilmem ne yüzle yanmadadır şem'-i hâveri  
Jeng-âver ide her nefes-i germ-i âşıkân  
Tâ haşr olunca âyine-i mihr-i enveri  
Söndürsün âhı sarsarı ehl-i muhabbetin  
Ruşen fitil-i mehle çerâğân-ı ahteri

Çıksın sipihre zemzeme-i sûz-i âşıkân  
Tutsun zemini velvele-i âsumâniyân

Çün düşdü hâke sıbt-ı şehen-şâh-ı mülk-i dîn  
Sarsıldı bîm-i vahşetiyle tâk-ı heftümin

Yatdı zemin-i hûnda olmaz iken atlası  
Çarhın kabâ-yı izz ü ulüvvünde âsitin  
Bir katre suyu vermediler olmuş iken âh  
Cedd-i güzini illet-i terkib-i mâ ü tîn  
Yaksun çerâğ-ı hasretile bağrın âsumân  
Döğsün zamân-ı haşre değın sinesin zemîn  
Lâhût ilinde tutmadadır derd-i mâtemin  
Çâk eyleyip yakasını el ân mürselin  
La'net Yezîd-i kâfire la'net hezâr bâr  
La'net Ziyâd ü Şimr'e tâ vakt-i vâ-pesîn  
La'net Yezîd-i kâfire ensâr ü âline  
Gitdikce şâm geldiği dem subh-ı râstîn  
La'net ederse rahmet olur öyle kâfire  
Cümle mecûs-i âlem ü küffâr ü mülhidîn  
Bilmem ne cür'et ile edip kasd-ı Âl-i Beyt  
İki cihandan oldu o hınzir-i bed-terin  
Abâ-i heft Alevi ile çâr mâdere  
Anlar değıl mi vâsita-i akd-i evvelîn

Gösterdi çeşm-i âleme böyle musîbeti  
Olsun Yezîd-i fâsıka Allah la'neti

Ya Rab be-nûr-i Hazret-i Sultan-ı Enbiyâ  
Yâ Rab be-câh-ı mazhar-ı tekrîm-i Hel-Etâ  
Yâ Rab be-zât-ı Fâtıma-i ekmeli'l-Betûl  
Yâ Rab be-sıdk-ı Bâhire-i efzalü'n-nisâ  
Yâ Rab be-cism-i sem-zede-i Hazret-i Hasan  
Yâ Rab be-hakk-ı hûn-ı Şehen-Şâh-ı Kerbelâ  
Yâ Rab be-hakk-ı ekmel-i isnâ aşere imâm  
Kim mü'minine zatları oldu muktedâ  
Yâ Rab be-cem'-i cümle-i ashâb-ı kümmelîn  
Kim anlar oldu encüm-i gerdûne ihtidâ  
Yâ Rab be-kîne ilm-i hakiki-i bi-kıyâs  
Yâ Rab be-sırr-ı ekremî-i cümle evliyâ  
Yâ Rab be-aşk-ı pâkine feyziyle sâlikin  
Ser-menzil-i hakikate olmaktadır resâ  
Yâ Rab be-sırr-ı niyyet-i a'mâl k'andadır  
Feyz-ı amîm-i zâhire-i cem'-i etkiyâ

Hakkî-i zârı Âl-i Abâ ile haşr kıl  
K'ola şefî'-i ma'siyeti Şâh-ı Enbiyâ  
Olsun zebânı feyzin ile vakt-i nez'a dek  
Mecrâ-yı na't-i vâride-i pâk-i Mustafâ

Esrâr-ı aşk-ı pâkine yâ Rab mazhar et  
Kalbin misâl-i âyine-i mihr-i enver et

(Hakkı Beğ, *Hakkı Beğ Divanı*, Hudavendigâr Matbaası, Bursa  
1292, s. 5-6)

## İLHÂMÎ BEY

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. İkinci Abdülhamid dönemi sadrazamı Ferid Paşa'nın kayınıdır. Nafi Baba'dan el, Ali Nutki Baba'dan icazet almıştır. 19. yüzyılda yaşamıştır. Aruz ve hece ölçülerini başarı ile kullanan bir Bektaşî şairidir.

### Mersiye

Nazenîsiz bâğ-ı tevhîdin gül-i hoş haliyiz  
Bülbülân-i deşt-i aşkın nâle vü âmâliyiz  
Razdân-ı vahdetin ümmîd-i istikbâliyiz  
Çünkü evlâd-ı Resûl-i akdesin rûmâliyiz  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

Didemiz ma'tûf-i suy-i semme vechullahdır  
Sînemiz tûr-i tecellâ-yı Kerimullahdır  
Fikrimiz fikr-i muallâ-yı Habibullahdır  
Zikrimiz zikr-i tevellâ-yı Aliyyullahdır  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

Müstenid her fi'limiz emr-i ilâh-ı ekbere  
Feyzimiz sâri misâl-i âb-ı kevser her yere  
Kâhir-i zü'l-intikâmız düşmen-i peygambere  
Can fedâyız Hayder'e evlâd-ı pâk-i Hayder'e  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

Şeb-çerâğ-ı bezmimiz nûr-i cemâl-i Kibriyâ  
Pişüvamız lem'a-i şer-i kavîm-i Mustafâ  
Mürşid-i remz âşınamızdır Aliyyü'l-Murtazâ  
Bizdedir feyz-i celîl-i hamse-i Âl-i Abâ  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

Gûdek-i nev-sâlimiz vâkîf rumûz-i vahdete  
Sâye-i Hayder'de erdik bu füyûz-i devlete  
İltifat etmez gedâmız belki câh u rif'ate  
Sâyeverdir ni'met-i irfânımız her ni'mete  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

Dar-ı mâtemdir sarâ-yı sîne-i bî-bârimız  
Nalesâz-ı yâ Hüseyin'dir anda kalb-i zârımız  
Hûn-i çeşm-i ibtilâdır bâde-i ser-şârimız  
Yokdur İlhâmî bizim bundan diğerk bir kârımız  
Biz Ali'nin bir muhibb-i hânedân-ı âliyiz  
Şehsüvâr-ı Kerbelâ'nın baş açık abdâliyiz

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-  
Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 183-184)

## MOLLA MURAD

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Kimliği hakkında yeterli bilgimiz yoktur. Hoca Neş'et'in öğrencisi Süleyman Vahyî'nin eğitiminden geçti. 19. yüzyılda yaşayan şairin divanı 1290/1873 yılında basılmıştır.

### Mersiye-i Hazret-i İmam Hüseyin Radıyallahü Teala Anhü

Ey gönül âmâde ol kim geldi mâh-ı gam-fezâ  
Başla feryada ki oldur derd-i uşşâka devâ  
Ey felek lâyük müdür böyle niçün gördün reva  
İçdiler câm-ı şehâdet hânedânda safâ  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyin-i Kerbelâ

Cedd-i pâkinden haya kılmadı ol zâlimler âh  
Ey saçı sünbül yanağı gül yüzü şems ile mâh  
Mâtemin tutdu felek kan ağlayıp her subh-gâh  
Kıydılar sen gibi sultâna diriğ ey âh vâh  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyin-i Kerbelâ

Vâris-i sırr-ı hilâfet kılmış ol Rabb-i Celil  
Eylemiş icrâ-yı ahkâm etmeğe anı vekil  
Buyurdu sözlerime ister iseniz delil  
Ceddinin biri Muhammed biri İbrahim Halil  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyin-i Kerbelâ

Pârelensin atlas-ı zibâ-yı çarh-ı bi-karâr  
Etmesin âlemde sabr dahi hevâ vü rûzgâr  
Gelsin fasl-ı remistân u harif ü nev-bahâr  
Çünkü etdin şerbet-i câm-ı şehâdet isâr  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Vâkiât-ı Kerbelâ'ya nice hayrân olmayam  
Şem-veş tâ subh olunca nice giryân olmayam  
Deşt-i gamda ben niçin pür âh-ı nâlân olmayan  
Âh-ı şiyâven ile âfâk-ı süzân olmayam  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

Kim severse Mustafâ evlâdını izzet bulur  
Haşr olur anlar ile Hakka nice rahmet bulur  
Sinesin çâk eyleyenler Kevser ü Cennet bulur  
Gel Murâdâ Hüseyn'e ağla devlet bulur  
Can fedâ olsun yolunda ey Hüseyn-i Kerbelâ

(Molla Murad, *Divan-ı Molla Murad*, İstanbul 1290, s. 15-16)



## RIZA

(Doğ. ? Ölm. ?)

Kaynaklarda şairle ilgili bilgilere rastlanılmamaktadır. Asıl adı Hasan'dır. Muzika-i Hümayun imamlığı yapmıştır. Divanında bulunan tarihlerden hareketle şairin 1891-1892 yıllarında sağ olduğunu söyleyebiliriz. Divanı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir.

Mahzen-i esrâr-ı şâh-ı enbiyâsın yâ Hüseyin  
Matla-ı şems-i hakikat pür-ziyâsın yâ Hüseyin

Zât-ı pâkin hürmetine oldu Cebrâil emîn  
Sen meh-i envâr-ı şâh-ı Murtazâsın yâ Hüseyin

Seni sevmek farz-ı ayn oldu cemî-ı mü'mine  
Ehl-i imâna demâdem pür-atâsın yâ Hüseyin

Sâye saldı âleme ceddin Muhammed Mustafa  
Sen dahî mir'ât-ı Hakkâ incilâsın yâ Hüseyin

Çün rıza verdin kazaya hem belâya sabr idüb  
Ol sebebden sen şehîd-i Kerbelâ'sın yâ Hüseyin

Şâh-ı iklim-i risâlet bağının güzlârisın  
Taht-gâhında İmamü'l-evliyâsın yâ Hüseyin

Hâk-pâyın tûtiyâdır âşıkane her zaman  
Bî-kes ü ednâlara sen pür-vefâsın yâ Hüseyin

Âsitânene dahîlek deyuben gelenlere  
Şefkatinden anlara ayn-ı safâsın yâ Hüseyin

Ehl-i diller cümleten hep hastegânındır senin  
Anların derdine dermân ü şifâsın yâ Hüseyin

Ümmet-i merhûme için eyledin cânın fedâ  
Sen ki ol sultan-ı şâh-ı eshuyâsın yâ Hüseyin

Server-i âl-i abâsın sendedir esrâr-ı Hak  
Sen muhibb-i hânedâna muktedâsın yâ Hüseyin

İlticâ eyler Rızâ makbûl-i bende olmağa  
Dergeh-i ihsâna geldim ağniyâsın yâ Hüseyin

(Rıza, *Divan-ı Rıza*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 2884, v. 20)

## SÜKÛTÎ

(Doğ. 1825—Ölm. 1896)

Murtaza Sükûtî, günümüzde Makedonya sınırları içinde bulunan Köprülü Kasabası'nda doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada sürdürmüştür. Köprülü'de vefat etmiştir.

Selânik vilâyeti dahilindeki Köprülü Kasabası'nda medfûn tarikat-ı Sa'diyye'den Şeyh Muhammed Harâbâtî Baba'nın dergâhında vekâleten postnişinlik yapmıştır.

### Mersiye-i Hazret-i İmam Hüseyin Radıyallahu Anh

Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'nın mâteminde Hak mürid  
Her yılı bir yâre açdı kalbine tâze cedit  
Hem susuzluk her cihetden berhizi itdi şedid  
Âh Hüseyin'im vâh Hüseyin'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezid

İşbu mâhda mü'minine ağlamak oldu revâ  
Şâh Hüseyin'i Kerbelâ'da kıldı zâlimler cefâ  
Âh nice cânlar dayansın bir tükenmez mâcerâ  
Âh Hüseyin'im vah Hüseyin'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim oluruz cânına la'net Yezid

Ehl-i imânın bu demde sinesi büryân ola  
Kan döküb didelerinden ruz u şeb giryan ola  
Âl-i Mervâna hezârân la'neti her ân ola  
Âh Hüsey'n'im vâh Hüsey'n'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezîd

Mustafâ'nın nûr-ı aynı hem çiğerpâre Ali  
Fâtıma Hayru'n-Nisâ'nın bâğ-ı cennet bir gülü  
Bunların aşkına tutmak mâtemi rûşen celî  
Âh Hüsey'n'im vâh Hüsey'n'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezîd

Bilir iken cedit kimdir hem anın yâ maderi  
Hiç terâhüm itmez oldu bunlara âhir biri  
Kimden ola yâ şefâat bir gün ola mahşeri  
Âh Hüsey'n'im vâh Hüsey'n'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezîd

Az vakitde itdiğini her biri çün buldular  
Vay ana kim Ahmed-i Muhtara hâin oldular  
Kerbela'nın büsbütün hâkini pür-hûn kıldılar  
Âh Hüsey'n'im vâh Hüsey'n'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezîd

Söylesem Derviş Sükûti Kerbelâ'nın hâlini  
Can tahammül itmez olur karalar gey şâlını  
Âşık ol mâtemin tut bakma münkir kâlini  
Âh Hüsey'n'im vâh Hüsey'n'im zulmile oldu şehid  
Haşre dek dâim okuruz cânına la'net Yezîd

(Nurgül Özcan, *Sükûti Divanı ve Tahlili*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans tezi)

## KEMTERÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1896-98)

Asıl adı Raşid Ali'dir. Muzika-i Humâyun'da çalıştı, bu kumandan emekli oldu. Karagöz oynattı. Üsküdar'da ikamet eden şair, Çamlıcalı Nuri Baba'dan el alarak tarikata intisap etti. Üsküdar'da öldü, Selâmî Ali Efendi civarına gömüldü.

### Mersiye

Âh kim erdi yine mâh-ı Muharrem'dir bu gün  
Sine sûzân dîde giryân olacak demdir bu gün  
Kaldı zâlimler elinde vâris-i sıbt-ı Nebî  
Ağla çeşmim haşre dek eyyâm-ı mâtemdir bu gün  
Kerbelâ hâkinde ferzend-i Resûl oldu şehîd  
Bir içim su vermediler çün müsellemdir bu gün  
Ehl-i Beyt'in çektiğin yâd eyleyip şâm ü seher  
Kara bağlar durmaz ağlar ol ki âdemdir bu gün  
Kim ki bir katre gözünden yaş dökmezse eğer  
Ceddi yoklansa çıkar mel'ûna hurremdir bu gün

Ehl-i tuğyandan zuhur etti bu fitne iltihâb  
La'net olsun ol gürûh-i bi-hicâba bi-hisâb

İrtihâl ettikde âlemden cenâb-ı Mustafâ  
Hep ser-i hâna hücum etti gürûh-ı eşkıya  
Yâ Ali “ente maa’l-hakkı” hadîsi var iken  
Çok cefâlar gördü bu kavmin elinden Murtazâ  
“Men ezânî” emrini kasden ferâmuş ettiler  
Bâb-ı Zehrâ’ya gelüb etti o zâlimler ezâ  
Dil-şikest etti o bî-dîn itret-i Peygamberi  
Zerre imânı olan etmez bu kâra iktidâ  
Ol Yezîd-i bî-mürüvvet zâlimin ettiklerin  
İrtikâb etmez bu fi’li kim eder İblis hayâ

Ehl-i Beyt’e buğz eden ol kim münâfıkdır hemîn  
Bu hadis-i pâke imân etmeyen olur lâin

Cem olup bir araya mel’ûnlar isyân etdiler  
Ehl-i Beyt’in mahvine bî’l-cümle peymân etdiler  
Tâ o rütbe ittifâk etdi münâfıklar ki âh  
Hâce-i ümmü’l-fesâdı Şam’a sultân etdiler  
Hakk-ı Zehrâ’yı alıp gasb etdi âhir zâlimin  
Hâtır-ı Peygamberi incitdiler kân etdiler  
Ol çerâğ-ı Ahmed’i söndürmeye kalkışdılar  
Bunlar ol mel’ûn ki evvel terk-i îmân etdiler  
Bunlar iken bezm-i hâs-ı Rabb-ı izzette kabûl  
Zâlimân bu hânedânı zâr ü giryân etdiler

Kim sebep verdiyse yâ Rab la’net olsun cânına  
Âline ensâbına ihvânına a’vânına

Kerbelâ’da aldılar etrafını ol hazretin  
Goncasın soldurdular ol gülsitân-ı ismetin  
Bir takım kelb-i akûr etti o mazlûma gulû  
Eylediler hûn ile âlûde cism-i devletin  
Kurratü’l-ayn-ı Habîb-i Kibriyâ’ya n’etdiler  
Ol Yezîd hiç tutmadı Fahr-i cihânın hürmetin  
Kimseye vermezdi mel’ûn müslümanlık şânını  
Ol gürûh-i bed-siriştin anla islâmiyyetin  
Düşmen-i Âl-i Abâ’dır ol ki la’net eylemez  
La’net olsun ana çekmekte Ümeyye gayretin

Tutma hubb-i düşmen-i Âl-i Abâ'yı sîne  
Farkı yokdur lâşeden hıfz eyleme gencîne

Ol anûd ibn-i fûrû-mâye pelîd İbn-i Ziyâd  
Başına cem etti ol kelb askerî bi'l-ittihâd  
İns ü cinne Hakkın âb-ı rahmeti meftûh iken  
Vermedi bir katre âbı hazrete ehl-i inâd  
Bu ne vicdandır Hüseyin-i Kerbelâ'ya kıydılar  
Ol münâfıklar edip emr-i Yezîd'e inkıyâd  
Erdi mel'ûn kâmina lâ'net o kavmin cânına  
Şam'a celb etti ser-i pâki Yezîd-i bed-nihâd  
Mustafâ'nın âline bu cevri lâyıq gördüler  
Dini ayrı kâfir olsa eylemez bunca fesâd

Şimr-i Zü'l-Cevşen Ömer bin Sa'd ile bir de Sinan  
Bunlar için la'net etmek bizlere farzdır hemân

Hazret-i Zeyne'l-Abâ iken imâmü'l-müslimîn  
Etmediler iktidâ zulm ettiler ol hâinîn  
Bakır u Ca'fer'le Kâzım'la Âl-i Musa'r-Rızâ  
Dest-i düşmenden neler çekdi meded Âl-i Hüseyin  
Şah Takî vü bâ Nakî vü Askerî serverlerin  
Her biri bir cevri ile oldu şehîd ol nâzenîn  
Hâtem-i Âl-i Abâ ol Mehdî-i sâhib-livâ  
Çeşm-i âlemden nihân oldu imâm-ı pâk dîn  
Gelmedi Âl-i Ümeyye-veş bu dehre bir pelîd  
Çârdeh ma'sûma şefkat etmedi kavm-i laîn

Hak Muhammed'le Ali'ye sîdk ile imân eden  
La'net eyler Âl-i Süfyân'a müselmânım diyen

Ey Hudâ lutf et bize ol Mustafâ'nın aşkına  
Sıhr-i Peygamber Aliyyü'l-Murtazâ'nın aşkına  
Gonca-i bâğ-ı Muhammed Fâtımâ Hayrî'n-nisâ  
Dâderi Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ'nın aşkına  
Hubb-i Ehl-i Beyt ile al cânımı yâ Rabbenâ  
Kemterî'ye kıl kerem Âl-i Abâ'nın aşkına

Hak akıllar vermiş ihsân eylemiş her bir kula  
Fark u temyîz eyle sûfî enbiyânın aşkına  
Nice âyât ü ehâdis ile müsbet gün gibi  
Geç teberrâdan tevellâya Hudâ'nın aşkına

Ehl-i Beyt'in ruhuna bi-had salât ile selâm  
La'net olsun düşmen-i Âle ilâ yevmi'l-kıyâm

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 145-147)

2.

Hâmî-i şer-i mübîn el-Hasen ü ve'l-Hüseyin  
Odur imâmân-ı dîn el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

Ceddi Resûl-i Hudâ kıldı buları senâ  
Şâfi-i rûz-i cezâ el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

Ol iki necm-i celî gonca-i bâğ-ı Ali  
Gülşen-i Hakk'ın gülü el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

Lutf u atâ şânıdır Şâh-ı kerem kânıdır  
Âşıkın îmânıdır el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

Hazret-i rahmet-meâb dergeh-i râh-ı savâb  
Mâ'nî-i ümmü'l-kitâb el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

Kemterî ol nâzenîn melceimizdir hemîn  
Pâdişâh-ı âlemîn el-Hasen ü ve'l-Hüseyin

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 155-156)



## AHMED SERVET

(Doğ. 1845—Ölm. 1897)

Kırklareli'nde doğdu. Kırklareli müftüsü Süleyman Efendi'den Arapça, şair Hasibî'den Farsça dersleri aldı. Bektaşî babası Tevfik Baba'nın kızı Hürmüz Hanım'la evlendi. Mehmed Ali Hilmi Dede Baba'dan "babalık" icazeti aldı. 1880-1896 yılları arasında Kırklareli'nde mukavelât muharrirliğinde bulundu. Kerbelâ olayını anlatan *Nevha-i Dil* adlı eseri basılmıştır.

Geldi ol dem ki felek devr-i muhâlifle hemân  
Mîhr-i ümîdi ide hâk-i siyâha pinhân  
Bâğ-ı Firdevs'e ne kim var ise merdân-ı Hudâ  
Oldular birbiri ardınca şehîden pûyân  
Harbe nevbet yetüp ol zübde-i nev-i beşere  
Nitekim geldi dem-i da'vet hallâk-ı cihân  
Ehl-i Beyt'in çağırub eyledi tekrar veda'  
Terk edüb cümlesini Hakk'a hazîn u nâlân  
Basdı çün rahş-ı hümâyuna saâdetle kadem  
Cânib-i ma'rekeye sür'at ile oldu revân

Durdu a'daya mukâbil o kerîm u cevâd  
Derd-i hicrânıyla bu şi'ri buyurdu inşâd

Ey olan tâbi'-i fermân-ı Yezîd-i gaddâr  
Sizde yok zerre kadar havf-ı Cenâb-ı Kahrâr

Bunca mü'minleri dil-teşne şehîd eylediniz  
Kanı insafınız ey kavm-i zalûm u cebbâr  
Beni bu cânibe da'vet ile celb eylediniz  
Nakz-ı ahd eyleyerek şimdi edersiz inkâr  
Ciğerin yaktınız etfâl u nisânun bî-âb  
Etmeyib Fahr-i risâlet ile Allah'dan âr  
Geliniz etdiğiniz çevre peşimân olunuz  
Olmadan sahib-i isyân u günah bisyâr

Çünkü Hakk'dan utanub etmediniz zerre hicâb  
Ne verirsiniz yarın ecdâdıma mahşerde cevâb

İttifâkan dediler Şâh'a o kavm-i hussâd  
Hiçbir vechile bizden olamazsın âzâd  
İnkıyâd etmez isen emr-i Yezîd'e şimdi  
Katline lâhikk olur hükm-i Ubeyd İbn Ziyâd  
Kıldı ol fırka-i güm-râha be-tekrar hitâb  
Geliniz olmayınız bâni-i bünyâd-ı fesâd  
Bu diyâra beni celb eylediniz da'vet ile  
Bunda ben gelmemişim etmek için ceng-i cihâd  
Mâni'-i rehğüzerim olmayınız tâ varayım  
Sorayım Şam'a Yezîd'e nedir esbâb-i inâd

Bu nasîhat dahi ol kavm-i pelîde te'sîr  
Etmeyib çekdiler ol Şâha suyûf-i Şimîr

Tiğim çekdi celâdet ile ol hayr-ı halef  
Kıldı bir hamlede çok kimseleri mahv u telef  
Tîr-i bârân ederek her yanadan kıldı guluvv  
Etdi ol Şah'ı aduv sehm-i belâ-hâya hedef  
Ten-i pâkinde olub yetmiş iki çeşme revân  
Yere düşdü hemân ol mahzen-i esrâr-ı aref  
Şimr-i Zî'l-Cevşen bedbahtın elinden âhir  
Şerbet-i câm-ı şehâdet ile kesb etdi şeref  
Ehl-i Beyt'den o zaman çarha çıkıp âh u figân  
Dahi sükkân-ı semâ kıldı bu ahvâle esef

Ol kadar mâtem edib eylediler âh u bükâ  
Oldu çün nevhaları velvele-endâz-ı semâ

Nizeler üzre verib re's-i şehîdâna nizâm  
Kaldı meydanda bî-ser-i cesed-i pâk-i İmam  
Dil-i püryânla etfâl u nisâyı sad âh  
Bindirib nâkelere etdiler azm-i reh-i Şâm  
Yetdiler Şâm'a o gün çünki ahâli-yi Dimaşk  
Şehr âyîn idüb etmiş idiler seyre kıyâm  
Ehl-i Beyt ile beraberce Cenâb-ı Zeynel  
Şâm'dan sonra Medîne'ye dönüb kıldı hirâm  
Çıkıldılar karşı ehâli-yi Medîne cümle  
Ehl-i Beyti göricek kisve-i mâtemde tamâm

Durdular kafiye karşı hemân şeyh ile şâb  
Kıldılar hüzn ile mâtem ederek böyle hitâb

Kani ol şâh-ı kerem-kârınızı neylediniz  
Bize i'lâm edin hünkârınızı neylediniz  
N'oldu mazlûm Hüseyñ İbn-i Cenâb-ı Zehrâ  
Sâni-i Haydar-ı Kerrâr'ınızı neylediniz  
Nice oldu iki güldeste-i gülzâr-ı Hasan  
Sünbül-i ravza-i ebrârınızı neylediniz  
Kaplamış gerd-i melâlet gül-i ruhsârınızı  
N'etdiniz neş'e-i dîdârınızı neylediniz

Türbe-i hazrete yüz sürdüler ândan nâgâh  
Kıldılar hâl-i dil izhâr ile âh cângâh

Ey Resûl-i dü cihân kible ki ehl-i iyân  
Bize bîdâd ile gör netdi sipih-r-i gerdân  
Mübtelâ kıldı bizi bâdiye-i gurbetde  
Düşmen-i dün murâdınca edib vâh-ı devrân  
Şem'-i ikbâlimizi zulmüyle itfâ etdi  
Zâlim-i Şâm ile Kûfler edib çün tuğyân  
Kıydılar cân-ı Hüseyñ'e o sipâh-ı hûnhâr  
Etdiler hâke hemân cism-i latîfin yeksân

Tutmayub hürmetini bezm-i belâda bî-âb  
Kırdılar elini Yâ Şâfi-ı Yevmi'l-Mîzân

Verdiler nâle ile halka tamamen ra'şa  
Ol kadar nâle ki çün lerze getirdi arşa

Şimr-i Zi'l-Cevşen ile ehl-i fesâda la'net  
Ehl-i Beyt hatırına kılmadı zerre hürmet  
Rû-yi rahat göremez cân-ı Ubeyd İbn-i Ziyâd  
Etdiğini yanına hiç kor mu Cenâb-ı İzzet  
Âl u evlâd-ı Nebî katline şimşir çeken  
Rûz-i Mahşer'de azâbın çeker elbet elbet  
Kerbelâ teşnelerin yâd ile her subh u mesâ  
Okuya mü'min olan rûh-ı Hüseyin'e rahmet  
Cân u dilden ola evlâd-ı Resûl'e bende  
Bulmak isterse her kim derecât-ı rif'at

Okusun ehl-i adûye gece gündüz la'net  
Her kim isterse dâreynde bulmak izzet

Kerbelâ deştinin âvârelerin yâd edelim  
Sakf-ı gerdunı yıkıp âhıyla berbâd edelim  
Kalbimiz eyleyelim çirk-i maâsiden pâk  
Dilimiz zikr-i şehîdân ile mu'tâd edelim  
Hakk ile bâtlı bu vak'a eder çünkü temyîz  
Ericek şehir-i gamm mâtemi feryâd edelim  
Duyalar nâlemizi hem dahi sükkân-ı semâ  
Âh u fiğânımızı şevkile müzdâd edelim  
Servetâ var ise eşrârı tesâhub eyler  
Bezmimizden ânı tevbîh ile ib'âd edelim

Nâr-ı mâtemle yakub cân u ciğer dağlayalım  
Anıb ol vâkıyı haşre kadar ağlayalım

(Ahmed Servet, *Nezha-i Dil*, Kasbar Matbaası, İstanbul 1311,  
s. 26-32)

## ÂDİLE SULTAN

(Doğ. 29 Mayıs 1826 —Ölm. 12 Şubat 1899)

İstanbul'da doğan Âdile Hanım, Sultan II. Mahmud'un kızıdır. Saray çevresinde büyüdü, iyi bir eğitim aldı. 1845 yılında Tophane Müşiri Mehmed Ali Paşa ile evlendi. Nakşibendi tarikatına intisab etti. İstanbul'da öldü. Cenaze namazı Eyüp Camii'nde kılındı. Bostaniskelesi mevkiindeki türbesine gömüldü. Divanı basılmıştır.

### Mersiye Der Hakk-ı Hazret-i İmâm-ı Hüseyin Radiyallahü Anh

Geldi bu aşr-ı Muharrem ey Hüseyin-i Kerbelâ  
İşbu demdir vakt-i mâtem ey Hüseyin-i Kerbelâ  
Kanlı yaş aksın gözümünden sen susuz oldun şehîd  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyin-i Kerbelâ

Sardı etrafın adûv mesrûr u şâdân oldular  
Kâfirâne buldular maksûd u handân oldular  
Hânedân-ı Mustafâ aşkınla giryân oldular  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyin-i Kerbelâ

Durdular ehl-i şekâ ashâb-ı müstesnâ gibi  
Karşına ok atdılar küffâr-ı bî-pervâ gibi

Dökdüler hûn-i sirişkin âşıkın deryâ gibi  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyin-i Kerbelâ

Söylenilmez âh o hâlet Hudâ hakkı için  
Rûz-i menhûs ü sabâh yevm-i mahşerdi o gün  
Kâfirân handân oldu ağladı mü'min bütün  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyin-i Kerbelâ

Vâlidin yani Aliyyü'l-Murtazâ'nın aşkına  
Cedd-i pâkin ol Muhammed Mustafâ'nın aşkına  
Âdile ağlar kazâ-yı Kerbelâ'nın aşkına  
Nûr-i çeşm-i Fahr-i Âlem ey Hüseyin-i Kerbelâ

(Âdile Sultan, *Âdile Sultan Divanı*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no.260, vk. 13ab)

## EDHEM

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Şairin kimliği hakkında bilgimiz yoktur. 1874 yılından sonra vefat ettiği sanılmaktadır.

Vây bu âlem ki yine sûret-i umrân gözedir  
Katl olup hayli nebi olmuş iken hûn efşân gözedir

Oldu ezcümle Yezîd emri ile sıbt-ı Nebi  
Kerbelâ' da hedef-i hançer-i zulm-i bürrân

Nice ashâb ile sâdâtı edip âmâc-gâh  
Kıydı zâlim fie-i bâğıye-i bi-iz'ân

Ağla ey dil ne aceb çekdi te'ab Âl-i Abâ  
Dest-i düşmende susuzlukla edip azm-i cinân

Kıldı tenfiz o habîs İbn-i Ziyad emr-i Yezîd'i  
Varta-i la'nete atdı kendini hemçü şeytân

İbn-i Sa'de ne diyem kim müntekımı Mevlâ'dır  
Ol şehin katlini der'uhde edip oldu revân

Ağlasun geldi yine aşr-i Muharrem mâtem kim  
Ol Yezîd'e ederek hem la'neti ehl-i imân

Edhem'â vird-i zebân oldu sana vâh Hüseyin  
Hubb ile emr ediyor Âlini Fahr-i dü cihân

(Edhem, *Vak'a-i Kerbelâ*, İstanbul 1291, s. 49-50)



## SENÎH-İ MEVLEVÎ

(Doğ. 1822—Ölm. 1900)

Asıl adı Süleyman'dır. Bursa'da doğdu. 1857'de İstanbul'a geldi. Divan-ı Hümayun Kalemî'nde çalıştı. Tahrirat Başkatipliği göreviyle Erzurum, Kars ve Kağızman'da bulundu. 1864'te Tuna Vilayeti Mektupçuluğu'na tayin edildi. Ancak, Midhat Paşa ile geçinemediği için ayrıldı. İstanbul'da vefat etti. Selimiye dergahı haziresine gömüldü. Divanı basılmıştır.

### Mersiye Berâ-yı Sıbt-ı Nebî Cenâb-ı İmâm-ı Hüseyin-i Velî

Muharrem irdi bu demlerde zikr-i şâh idelim  
Makâm-ı şîven ü efsûsı cây-gâh idelim  
Derûn-i leşker-i endûha şâh-râh idelim  
Giyüp libâs-ı siyeh-reng-i mâtem âh idelim  
Cenâb-ı pâk Hüseyin için âh u vâh idelim

Gelince vak'a-i sultân-ı Kerbelâ yâda  
Düşer bir âteş-i cânsûz kalb-i nâ-şâda  
Bu demde gussadan âdem olur mı âzâde  
Zamân-ı mâtem ü gamdır gönül bu esnâda  
Cenâb-ı pâk Hüseyin için âh u vâh idelim

Dirîğ u hayf o ciğer pâre-i cenâb-ı Betûl  
Şehîdâ eyledi azm-i visâl-gâh-ı Resûl  
Bak işte geldi o dem vakt-i mâtem itdi hulûl  
Olup bu vak'ayı yâd ile girye-nâk ü melûl  
Cenâb-ı pâk Hüseyn için âh u vâh idelim

O nûr-i dîde-i sâkî-i havz-ı kevserden  
Dirîğ eyledi bir katre âbı ehl-i fiten  
Çün oldu âteş-i gayret derûna sûz-efgen  
Nisâr-ı cây-ı sirişk eyleyüp bi-aşk-ı Hasen  
Cenâb-ı pâk Hüseyn için âh u vâh idelim

Ne rûtbe vardır o şehzâde-i mükerrerde  
Ki câ-nişîn idi zânû-yı fahr-i âlemde  
Şehîd olup yed-i gadr-i Yezîd-i azlemde  
Cinâna oldu hırâmân bu vakt-i mâtemde  
Cenâb-ı pâk Hüseyn için âh u vâh idelim

Yezîd ü mel'anet endîş ü Şemr-i dîv-nihâd  
O şâh-ı âleme eyvâh kıldılar bî-dâd  
Hudâ'dan itmedi Sa'd İbn-i Ziyâd  
Hezâr la'net eyle cümlesin idüp ta'dâd  
Cenâb-ı pâk Hüseyn için âh u vâh idelim

Fezâ-yı haşrde yâ Rab bi-hakk-ı Âl-i abâ  
Beni Eimme-i İsnâ Aşer'den etme cüdâ  
Muhîbb-i müntesibiz anlara Senûh-âsâ  
Diriz gelince Muharrem idüp bu gûne nidâ  
Cenâb-ı pâk Hüseyn için âh u vâh idelim

(Senih, *Divan-ı Senih-i Mevlevî*, Matbaa-i Âmire, İstanbul  
1275, s. 20-21)

## Mersiye

Sıbt-i mahbûb-i Hudâsın yâ Hüseyn-i Kerbelâ  
Cüz ü zât-ı Murtazâ'sın yâ Hüseyn-i Kerbelâ

Cevher-i cân hüsn-i rûşen-çerâğ-ı Fatma  
Server-i Âl-i Abâ'sın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

Çün şerâfet sende feth oldu hılâfet sende hatm  
İbtidâ vü intihâsın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

Menbain bahr-i vücûd-i sâkî-i Kevser' dedir  
Çeşme-i feyz-i atâsın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

Eylemiş Kur'an'da hak tavsîf Ehl-i Beyt'ini  
Sırr-ı vahy-i entümâsın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

Cevher-i feyz-i şehâdetdir sana ancak bedel  
Nakd-i şâh-ı lâ-fetâsın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

Bâb-ı lutfundan Senîh-i mücrimi reddeyleme  
Kâbil-i öZR ü ricâsın yâ Hüseyin-i Kerbelâ

(Senih, *Divan-ı Senih-i Mevlevî*, Matbaa-i Âmire, İstanbul  
1275, s. 8)

### **Mersiye-i Berâ-yı Cenâb-ı Şehîd-i Kerbelâ İmâm Hüseyin-i Müctebâ**

Dehre ol dem ki Muharrem denilen mâh gelür  
Dil-i sevdâ-zedeme bin gam u cân-gâh gelür  
Yâdîma vaka-i şehzâde-i cem-câh gelür  
Aklım ol hayret ile gâh gider gâh gelür  
Derd ile her nefesimden şerer-i âh gelür  
Her kabilden nağam-i nâliş-i Allâh gelür  
Bu melâl ile cihandan bana ikrâh gelür  
Leb-i efsûsuma sad-hayf ü sad-eyvâh gelür

Ben nasıl mâtem idüb cân u çiğەر dağlamayım  
Çâk çâk ederek sinemi kan ağlamayım

Gelîcek vak'a-i şâh-ı şehîdân yâda  
Düşdü bir âteş-i cân-sûz dil-i nâşâda  
Öyle cevr etdi ki ol şâha adû dünyada  
Görmedi kavm-i Yahûdîden anı İsâ da  
Nice zâlim demeyim şol felek-i bî-dâda  
Neler etdi o şehen-şâh-ı kerem-i mu'tâda  
Tâb-ı germâ ile leb-i teşne idüb sahrâda  
Tığ-ı gadr ile şehîd etdi yedi adâda

Buldu rahmetine Rahmânı Hüseyin-i mazlûm  
Oldu müstağrak-ı la'net bir alay kavm-i zalûm

Yıkılıb çarh düşüp mihr ü kevâkib hâke  
Sarsılıp hâk-i zemîn çıksa sezâ eflâke  
Kerbelâ'yı boyayub hûn-i Hüseyin-i pâke  
Kıyd-ı gaddâr-ı felek âl-i şeh-i levlâke  
Kudreti yok mu idi kim idüğün idrâke  
Ne diyem âh o mürüvvetsiz olan bî-pâke  
Düşdü nâr-ı gam u endûh dil-i sad-çâke  
Yanarak başladı dil-i nâle-i âteşnâke

Âh edersem bu harâretle yanar nâra felek  
Dutuşur sûziş-i feryâd ile ins ü melek

Öyle server ki Hasan ile Hüseyin tâhir  
Cedd-i emcedleri mahbûb-i Cenâb-ı kâdir  
Eb-i zî-şanları Şîr ü Hudâ-yı kâhir  
Mâder-i pâkları Fatimatü'z-Zehrâ'dır  
Hıl'atinde birinin şems-i kerâmet zâhir  
Tal'atinde birinin nûr-i velâyet bâhir  
Cevr iden anlara eyâ nasıl olmaz kâfir  
İtdi cür'et buna bir nice leîm-i fâcir

Ben o kafirleri la'netle ederdim ta'dâd  
İstemem eylemem ismi ile düşmenleri yâd

Ne kadar mücrim isem de sen idüb afv-i kusûr  
Kılma yâ Rab beni şâh-ı şühedâdan mehcûr

Dergehinde bulayım kendime bir câ-yı huzûr  
Dâhil-i saff-ı kilâb eyleyüb eyle mesrûr  
Hazret-i fahr-i rüsûl aşkına ey Rabb-i gafûr  
Perde-i mağfiretinle günehim kıl mestûr  
Eser-i aşkları kalbimi kılsun pür-nûr  
Eyleme hâk-i der-i Âl-i Abâ'dan beni dûr

Kulları olma Senih'in şeref ü izzetidir  
Maksadı ancak o şâhânın ubûdiyyetidir

(Senih, *Divan-ı Senih-i Mevlevî*, Matbaa-i Âmire, İstanbul  
1275, s. 18-19)

### Der Medh-i Celîl-i Hazret-i Sultân-ı Şühedâ

Şâh-ı şühedâ mâh-ı müeyyedsin efendim  
Fahr-i suadâ es'ad ü emcedsin efendim  
Şem'-i harem-i Hazret-i Ahmed'sin efendim  
Teşrif-i şehâdetle müşeyyedsin efendim  
Sen nâm-ı Hüseyin ile ser-âmedsin efendim  
Ferzend-i Âli sıbt-ı Muhammed'sin efendim

Hem fâtıhasın asl-ı asîl-i şürefâda  
Hem hâtimesin silk-i celîl-i hulefâda  
Kadrin yücedir ind-i muallâ-yı Hudâ'da  
Bâ-izz ü şeref hamse-i ashâb-ı ibâda  
Sen nâm-ı Hüseyin ile ser-âmedsin efendim  
Ferzend-i Âli sıbt-ı Muhammed'sin efendim

Dünyayı yakan vak'a-i sûziş fikenindir  
Mâtemine fânide cihân nevha-zenindir  
Hem-pâye sana dâder-i pâk Hasen'indir  
İkbâl ü saâdet iki âlemde senindir  
Sen nâm-ı Hüseyin ile ser-âmedsin efendim  
Ferzend-i Âli sıbt-ı Muhammed'sin efendim

Hurşid-i cemalin edicek âlemi rûşen  
Zânü-yı Resûl oldu vücûdunla müzeyyen

Bir cüz denildi sana Mahbûb-ı Hudâ'dan  
Olsan n'ola her sûret ile ecmel ü ahsen  
Sen nâm-ı Hüseyin ile ser-âmedsin efendim  
Ferzend-i Âli sıbt-ı Muhammed'sin efendim

Çokdur keremi hâlik-ı bî-misl ü adilin  
Etmîş beni mânend-i Seniğ işte dahilin  
Her lahza kılıp vird-i zebân ism-i cemîlin  
Tekrar eder evsâfını bu abd-i zelîlin  
Sen nâm-ı Hüseyin ile ser-âmedsin efendim  
Ferzend-i Âli sıbt-ı Muhammed'sin efendim

(Seniğ, *Mersiye-i Cenâb-ı Şehin-şâh-ı Kerbelâ*, Ceride-i Askeriye  
Matbaası, İstanbul 1290, s. 10-12)

### **Mersiye-i berâ-yı Şâh-ı Şühedâ-yı Kerbelâ**

Ta'zim ü ihtiram iken ümera hem sana  
İnd-i adûda oldu ezâ mültezim sana  
Zira kılıp vücûh ile cevr ü sitem sana  
Zâlim hem Ehl-i Beyt'ine kasd etdi hem sana  
îrâs edüp bu zulm ü taaddî elem sana  
Verdi kemâl-i hüzn ü melâl-i etemm sana  
Yâ şâh-ı Kerbelâ ne revâ bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Sen sıbt-ı pâk-i zât-ı Habîb-i Hudâ iken  
Sen nakd-i cân-ı Haydar-ı Hayber-güşâ iken  
Sen nûr-ı çeşm-i Hazret-i Hayrû'n-Nisâ iken  
Sen matlub-ı dil-i Hasan-ı müctebâ iken  
Sen şem'-i cem'-i hamse-i Âl-i Abâ iken  
Âlemde haste-i gama mihrin devâ iken  
Yâ şâh-ı Kerbelâ ne revâ bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Hîn-i veda' kıldı vedâia Habîb-i Rab  
Ashâb ü mü'minine iki şey-i müntehab

Biri kitâb diğeri sâdât-ı Âl heb  
Ol cümledensin işte sen seyyid-i Arab  
Çekdin cefâ-yı hasm ile çok renciş ü taab  
Kadrin azîm iken bu kadar bilmezem aceb  
Yâ şâh-ı Kerbelâ ne reva bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Ta kim kuruldu ma'reke-i deşt-i Kerbelâ  
Saf çekdi sû-be-sû suadâ ile eşkiyâ  
Oldu şehîd önünce hep etbâ' ü akraba  
Meydânda sen yegâne kalıp eyledin gazâ  
Eşhâdına hücûm idip a'dâ-yı bi-hayâ  
Kıldı sana teveccüh olanca gam ü belâ  
Yâ şâh-ı Kerbelâ ne reva bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

Sıbt-ı Celil-i Hazret-i Mahbûb-i Zü'l-Celâl  
Sahrâ-yı Kerbelâ'da susuz kıldı irtihâl  
Tiğ u hadeng üşürdü ana bir gürûh-ı zâl  
Fikr eyleyin bu hâli hazîn olmamak muhâl  
Kıldı Seniñ nazm-ı Fuzûlî'yi hasb-i hâl  
Böyle der ağlar eyleyip arz-ı gam u melal  
Yâ şâh-ı Kerbelâ ne revâ bunca gam sana  
Derd-i dem-â-dem ü elem-i dem-be-dem sana

(Senih, *Mersiye-i Cenâb-ı Şehin-şâh-ı Kerbelâ*, Ceride-i Askeriye  
Matbaası, İstanbul 1290, s. 13-15)

### **Mersiye-i berâ-yı Şâh-ı Şehîdân-ı Kerbelâ**

Mâh-ı Muharrem erdi deyüp şimdi yâ Hüseyin  
Âh eylerim berâ-yı şeh-i müctebâ Hüseyin  
Rûşen-çerâğ-ı âl-i resûl-i Hudâsın yâ Hüseyin  
Verdi Hudâ yolunda kazaya rıza Hüseyin  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Âşık mı ol ki didesini pür-nem eylemez  
Hâke nisâr eden dürr-i eşkin kem eylemez  
Mü'minleri bu vak'a nice pür-gam eylemez  
Müslim olan bugünde nasıl mâtem eylemez  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Cünbân iderdi mehdini Cibril gâh gâh  
Hâbîde olsa ol şeh-i kerrûbiyân sipâh  
Kıldı cefâ dirîğ ana a'dâ-yı kîne-hâh  
Giryân olup idersem aceb mi fiğân vâh  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Çeşmân-i hûn-feşândan akup eşk bitmede  
Halk-ı cihân hep âh deyüp âh işitmede  
Bu günde bâng-i âh ü nevâ çarha gitmedi  
Sükkân-ı arz u ehl-i semâ mâtem itmede  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Yâ Rab bi-hakk-ı Hazret-i sultân-ı enbiyâ  
Şâhân-ı ehl-i beytden etme beni cüdâ  
Kıl cismimi türâb der-i şâh-ı lâ-fetâ  
Olsun bu vakt-i pür-gama cân u cihân fedâ  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Ya Rab bi-hazret-i şeh-i Hayber-i küşâ Ali  
Yâ Rab bi-hurmet-i Hasen-i ahsen veli  
Sinemde nûr-i aşkların eyle mürcelî  
Giryân olam gelince Muharrem deyüp beli  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

Geldikçe yâdıma o şeh-i kâm-rânım âh  
Nâr-ı firâk ile yanyor cism ü cânım âh



Misl-i Senih zâr kılub hem-zebânım âh  
Bu matla oldu şimdi medâr-ı fiğânım âh  
Oldu bu dem şehîd-i şeh-i Kerbelâ Hüseyin  
Nûr-i dü çeşm-i Fatıma vü Murtazâ Hüseyin

(Senih, *Mersiye-i Cenâb-ı Şehin-şâh-ı Kerbelâ*, Ceride-i Askeriye  
Matbaası, İstanbul 1290, s. 19-20)

### Mersiye

Penbe zîb-i kalb-i virânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Bâis-i ihyâ vü imrânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Tûtüyâ-yı çeşm-i im'ânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Lem'a-sâz-ı ayn-ı iykânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Pertev-efrûz-i dil ü cânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-i bahş-ı din ü imânım Hüseyin-i Kerbelâ

Kabiliyetçe değilsem de sezâ-yı ihtisâs  
Mahz-ı lutfundan beni kılmış efendim abd-i hâs  
Hakkıma ihsânını görsün avâm ile havâs  
Zulmet-i cehl ü dalâletden beni eyler halâs  
Pertev-efrûz-i dil ü cânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-i bahş-ı din ü imânım Hüseyin-i Kerbelâ

Şâh-ı âlemdir dü âlemde nice yüz bin kula  
Uymayan ana ne mümkün kim reh-i Hakkı bula  
Rehber oldu neyyir-i aşkı bana girdim yola  
Ben fûrûğ-ı mihrinin ihyâsıyım olsa nola  
Pertev-efrûz-i dil ü cânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-i bahş-ı din ü imânım Hüseyin-i Kerbelâ

Fer bulup hûrşîd-i aşkından dil-i sûz-i efkenim  
Tâb-dâr oldu ziyâsıyla çerâğ-ı rûşenim  
Gûyiyâ bir şu'ledir şem-i muhabbetden tenim  
Zerreyim ben âftâb-ı zâtına olmuş benim  
Pertev-efrûz-i dil ü cânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-i bahş-ı din ü imânım Hüseyin-i Kerbelâ

Dest-gîr-i âcizândır Hazret-i şâh-ı Necef  
Sen dahîl-i âsitânsın Senîhâ lâ tehaf  
Melceindir necl-i pâki çekme âlemde esef  
Zikr idüp bu matla-ı garrâyı kıl kesb-i şeref  
Pertev-efrûz-i dil ü cânım Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-i bahş-ı din ü imânım Hüseyin-i Kerbelâ

(Senih, *Divan-ı Senih-i Mevlevî*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1275,  
s. 8-9)

## TEVFİK

(Doğ. 1826—Ölm. 1901)

Ankara'da doğdu. Çerkeşli Şeyh Mustafa Efendi'nin torunu, Osman Efendi'nin oğludur. 1834 yılında İstanbul'a geldi. Özel dersler aldı. Beşiktaş, Halep, Kayseri, Çankırı, Bursa, Viranşehir, Balıkesir niyabetinde, Medine kadılığında bulundu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği payelerini elde etti. Ömrünün son günlerinde felçli idi.

Geldi ol demler ki âlem âh u nâlân aylesün  
Sînesin pür-dâğ idüp çâk-i girîbân eylesün  
Geldi ol eyyâm kim ehl-i zemîn ü âsümân  
Âh subh u şâm ile âfâkı vîrân eylesün  
Yâ idüp girdâb-ı eşk-i hasrete gark-ı vücûd  
Âteş-i gayretle yâ cismini sûzân eylesün  
Ya'nî kim aşr-i Muharrem geldi bu kalb-i hazîn  
Derdini mâtem-serâ-yı dehre i'lân eylesün  
İtdiler sıbt-i Resûl-i Ekrem'i anda şehîd  
Haşe lillâh kim bu hâli ehl-i îmân eylesün  
Böyle kâfir zâlimin hâmisinin zü'l-intikam  
Gonca-i âmâlini gülnâr-ı hirmân eylesün  
Mâcerâ-yı ehl-i beyti yâd idüb âdem olan  
Yalınız bu dem değil her an efgân eylesün

İntikam almak o kâfirden eğer mümkün ise  
Dil o vâdîde fedâ-yı cevher-i cân eyesün  
Âsümân ister ise âlemde rif'at bulmaya  
Mâh u mihrin ol dahî bu yolda kurbân eyesün

La'net olsun tâ ebed la'net Yezid'in cânına  
İ'tibâr etmem anın hiç şüpheli îmânına

Kurre-i Ayn-ı Resûl-i Ahmed-i Muhtâr iken  
Gonca-i gül-nahl-i güلزâr-ı dil kerrâr iken  
İtdiler üftâde-i hûnîn-i hâk-i Kerbelâ  
Nazenin-i perverde-i mehd-i saâdet-zâr iken  
Nüh felek ızhâr-ı mâtem etdi ol gün âleme  
Kimseye rahm eylemez bir zâlim ü gaddâr iken  
Cümleye olsun haram ahz ü atâ-yı zevk u şevk  
Şimdi bâzâr-ı gönül hâhişker-i ekdâr iken  
Âhımız tâb-ı efken kevn ü mekân olsa nola  
Sûziş-i gayretle dâim sîne âteş-bâr iken  
Böyle dilsûz-i cihân bir emr-i âhar yazmadı  
Kilk-i dîvân-ı kazâ bir kâtib-i esrâr iken  
Görmedi mislin bu hal-i pür-melâlin nüh kubâb  
Hayl-i demdir kainâtı ruz-i şeb seyyâr iken  
Damlayınca hûn-i mazlûm-i şehîd-i Kerbelâ  
Lerze-dâr etdi zemini câ-yı istikrâr iken  
Neş'esinden mest-i sahbâ-yı gurûr oldu Yezid  
Ehl-i Beyt'in ol dem dehşetde hâli zâr iken

Destini âlûde-i hûn-i şehîdân eyledi  
Kendini sâyeste-i hirman-ı gufrân eyledi

Düşdü tâbût-i zemîn üzre o cism-i nâzenin  
Hokka-i yakûtda mânende-i dürr-i semîn  
Âh u feryâd-ı Ali'den ol dem dil-sûzda  
Çâk çâk oldu kulûb ü enbiya vü mürselîn  
Şâhid-i hâbîde-i bâl-i hümâ-yı izz iken  
İtdiler hâşâk ü hâsden penbe-i hâbisterîn  
Cur'a peymâ-yı safa âzâde-i âlâm iken  
Mübtelâ-yı derd-i mihnet oldu hep hûrâ-yı în

İnkisâr-ı hâtır-ı firkat nişânından o dem  
Birbirine ta'ziyet eylerdi eflâk ü zemîn  
Rugan-ı gamla fitîl-i âhdan bu derd ile  
Yandırır gönlünde her şeb bin çerağ-ı arş-ı berin  
Ser-nigun ağlardı ye'sinden o demlerde zâr zâr  
Nahl-i tûbâ-yı cinan her bir nihâl-i yâsemîn  
Ümmü dünya hasretinden ol kadar kan ağladı  
Hayli dem gül-gûn akdı çeşme-i mâ-i maîn  
Peyk-i nusret sen niçin etdin dirîğ-ı merhamet  
Hânedân-ı Mustafa'ya cevrederken kâfirîn

Vara benzer medhalin bunda senin de galibâ  
Düşmanın mydı behey zâlim senin Âl-i Abâ

Kaldırup Allah'dan havf ve hicabı ol leîm  
Cânına kıydı Hüseyin'in cismine etdi dü nîm  
Âline evlâdına öyle cefâlar eyledi  
Ser-sefil oldu o demde öyle encal-i kerîm  
Kimse insaf etmeyüp bir kimse mihmân etmedi  
Bî-sadef kaldı açıkda bir nice dürr-i yetîm  
Jale sanman subh-dem nâzil olan ol vak'adan  
Su kesildi yerlere geçdi hicâbından nesîm  
Öfkesinden çatlayup her dem şerer-bâş olmada  
Düşmen-i Âl-i Abâ'ya kin ü gayzından cahîm  
Meşhede bağrın sürüp ol demde âhû-yı hiten  
İştihâr aldı anıñçün nâfe-i anber şemîm  
Her kim olsa reh-rev mî'râc-i kû-yı Murtaza  
Müjdeler olsun ana haza sıratün müstakîm  
Bilmedilerse ne mâni' kıymet-i iclâlini  
Ol serir ârâ-yı izzin bir takım tab'-ı sakîm  
Sarf eder gençine-i yâkût-i eşkin yoluna  
Köhne bâzâr-ı muhabbetden alan feyz-ı amîm

Feyz-i dergâh-ı Alî'den eyleriz kesb-i nisâb  
Kim odur revnak-fezâ-yı ravza-i ümmü'l-kitâp

Ol ne gündür ki zuhurundan harâp oldu cihân  
Zulmet-âbâd fesâd oldu zemîn ü âsümân

Ol ne gündür sırrını idrakden âciz ukûl  
Ol ne gündür bâis-i hayret-fezâ-yı ins ü cân  
Ol ne gündür heybetinden lerze-dâr oldu felek  
Beyt-i ma'mûr oldu bir köhne sarâ-yı kârbân  
Ol ne gündür gayretinden kendüsin pür-tâb eder  
Ser-bürehne dağlara düşdü bütün kerrûbiyân  
Izdirâb-ı hatırından böyle bir hengâmede  
Sidrede baş açub Cibril derdi el-amân  
Bağrına taş basdırup inlerdi hüznünden fırat  
Kûhdan kûha şitâb eylerdi ebr-i hûn-feşân  
Terk idüb zevk-i naîmî girdiler hep mâteme  
Karalar ber-düş idüp gılman u hûra-yi cinân  
Hiddetinden çatlayup ol günde fânûs-i felek  
Sînesinde kaldı âsârı değildir kehkeşân  
Gördü kim Âl-i Resûl'i oldular bî-âb ü tâb  
Taşdan taşa çalardı başını âb-ı revân

Telh-i kâm oldu bu hâletden mizâc-ı sel-sebîl  
Tesliyet-bahş kılub olsun bize sabr-ı cemîl

Hayretinden kudsiyân eylerdi tevcîh- i hitâb  
Birbirine derdi ol gün hazihi şey'in acâb  
Kimse me'mûl eylemezdi kim ola sûret-nümâ  
Perde-i takdirde bir böyle emr-i nâ-savâb  
Bî-ser ü sâmân idüb garet-gerân-ı Kerbelâ  
Koydular dûşîz-gân-ı ehl-i beyti bî-nikab  
Atlas-ı çerh-ı hayâsından melâik çâk idüb  
Her biri bir pâresinden ruyine etdi hicâb  
Hükmünü icrâda şefkat eylemezken âleme  
Kalb-i sengîn kazaya verdi bu hal-i iltihâb  
Ser-fürhu-bürde bu hâletden kadr-i sermest iken  
Düşdü başında olan zerrîn külâh-ı âfitâb  
Hikmetinden sorsalar bu vaz'-ı nâ-hemvârının  
İktidârı var mı dehrin etmeğe redd-i cevâb  
İtmeyüp tenfiz-i ahkâm-ı Hüseyin-i rûzigâr  
Düşmanın eylerdi imzâ-yı berâtında şitâb  
Olmayınca necl-i peygamber cihanda ber-murâd  
Kim olur çarh-ı muallâyı fenâda kâm-yâb

Mahşere terk eyledik biz şimdilik da'vâmızı  
Orda seyr eyle vefasız dehr sen gavgâmızı

Meclis-i ins-i alâda her kim olsa muhterem  
Dehrin indinde ana cevri eylemek gerçi ehem  
Lîk evlâd-ı Ali'ye etdiğin bir kimseye  
İtmedi ömründe asla ol sefih-i bî-kerem  
Ser-bürehne oldular eşter-süvâr râh-i züll  
Dürre-i nâsifte-i ikbâl olan hayrû'l-ümem  
Çağrışıklardı bu ahvâli görüp mürğ-ı havâ  
Bir olup sayyâd ile ağlardı âhû-yı haram  
Bî-kes ü bî-vâye gördükde nice şehzâdeyi  
Âh edip ol gün sarardı rû-yi dînâr u derem  
Âleme i'lam için dâğ-ı dilin köhne zemîn  
Yakdı her gün başına âteş o dem her bir âlem  
Telhî-i gam-ı lezzet şehd-i safayı basdırub  
Câm-ı lebrîz-i elem devrânıdır âlem bu dem  
Zikr ü tesbîh-i melâikden bu nazmım gûş idüp  
Neş'e-yâb olsun safasında ademden muhteşem  
Nâbedid oldu yine zevk u safâsı âlemin  
Böyle günde ya nasıl Tefvik olmaz pür-elem

Yalnız bir sen misin bu derd ile nâlân olan  
Sana hemdemdir gönül bu yolda müselman olan

(Tevfik, *Kasâid-i Tefvik*, İstanbul 1304, s. 22-27)

## TEVHİDE HANIM

(Doğ. 1847—Ölm. 1901)

Tahire Hanım ile Limoncuzade Fehim Efendi'nin kızıdır. Manisalı Veznedar Çakmak Hüseyin Efendi ile evlenmiştir. Mevlevî tarikatına mensuptur. 23 yaşındaki kızının, bir yıl sonra da kocasının vefatı Tevhîde Hanım'ı yaralamıştır. Manisa'da ölmüş, Revak Sultan Türbesi mezarlığına gömülmüştür.

Divanı 1881 yılına kadar yazılmış şiirleri ihtiva etmektedir. Divanı basılmıştır.

### Hazreti Hasan ü Hüseyin Radıyallahü Anh

Çün Muharrem'dir bugün gel tâzelensin yâreler  
Ehl-i cennet cümle melekler büründü kâreler  
Kendisin sahraya saldı hicr ile divâneler  
Tâ kıyâmet nâre yanar hüzn ile pervâneler  
Nûr-i Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler

Sad hezârân la'net-i pâyân Yezid'in cânına  
Bi- sebeb ordu açdı Kerbelâ meydânına  
Etmedi hürmet Resulün âline evlâdına  
Bunca ashâb-ı Resûlün girdi ol dem kânına



Nûr-i Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı âvâreler

Ol Hasan hazretlerine zehr içirdi eşkiyâ  
Hem Hüseyin oldu susuzluktan şehid-i Kerbelâ  
Ummasın Yezîd şefâat etmez Muhammed Mustafâ  
Hem su vermez havz-ı kevserden Aliyyü'l-Murtazâ  
Nûr-i Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler

Kanlı pîreheni gelince mahşerin meydânına  
Ehl-i mahşer hayran kalır Fâtıma efgânına  
Ne yüz ile varıcek bilmem Hakk'ın dîvânına  
Yâ ilâhî koyma Şimr-i mel'ûnu cinânına  
Nûr-i Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı âvâreler

Geldi çün mâtem Muharrem dideler çağlar bugün  
Bil muhib sâdık olanlar sînesin dağlar bugün  
Çıkarıp alları âşıklar kara bağlar bugün  
Şâh Hüseyin'in aşkına Tevhîde kan ağlar bugün  
Nûr-i Hakk'a karışıp gitdi o dem meh-pâreler  
Haşre dek kan ağlasınlar âşık-ı bî-çâreler

(Gürol Pehlivan-Bülent Bayram-Mehmet Veysî Dörtbudak,  
*Tevhîde Hanım ve Divanı*, 2. baskı, Manisa Belediyesi Kültür Ya-  
yınları, Manisa 2007, s. 52-53)

## HERSEKLİ ÂRİF HİKMET

(Doğ. 25 Kasım 1839— 20 Nisan 1903)

Mostar'da doğdu. Babasının ve dedesinin ölümleri üzerine Hersek'ten Bosna'ya taşındılar. Eğitimi İstanbul'da tamamladı. Sadaret Mektubi Kalemî'nde memuriyete başladı. Anadolu ve Rumeli'de memuruiyetlerde bulundu. Şehzadebaşı'ndaki evinde vefat etti. Topkapı mezarlığına gömüldü. Divanı basılmıştır.

### Der Sitâyiş-i Şâh-ı Şühedâ Hüseyin-i Kerbelâ Radiyallahü anhü Teâlâ

Cevher-i imân ü dinsin yâ Hüseyin bin Ali  
Nûr-i çeşm-i mü'mininsin yâ Hüseyin bin Ali

Şâh-ı merdân vâlidin ümmün cenâb-ı Fâtıma  
Öyle bir necl-i güzinsin yâ Hüseyin bin Ali

Perveriş-yâb-ı saâdetdir vücûd-i ekremin  
Tâ ezelden nâzeninsin yâ Hüseyin bin Ali

Rîze-çîn matbah-ı lutfun kibâr-ı evliyâ  
Server-i dîn-i mübînsin ya Hüseyin bin Ali

Bir nigâh-ı şefkat eyle Hikmet-i bi-çâreye  
Mültecâ-yı müznibînsin ya Hüseyin bin Ali

(Ârif Hikmet, *Divan-ı Ârif Hikmet*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no.2864, vk. 42b)

## KÜÇÜK FİLİBELİZADE MUSTAFA ÂSİM

(Doğ. 1856—Ölm. 1904)

İstanbul'da doğdu. Filibeli Abdullah Efendi'nin oğludur. Sıbyan ve Rüşdiye mektepleri ile cami derslerine devam etti. Özel hocalardan ders aldı. Şeyhulislamlık dairesi Mektubî Kalemi'nde memurluğa başladı. Kudüs'te Noterlik ve Tahrirat Müdürlüğü yaptı. Basra, Trabzon Mektupçuluğu görevlerini üstlendi. Trabzon'da vefat etti. Şiirleri basılmadı. Kerbelâ olayını anlatan *Nâle-i Uşşâk* adlı eseri basılmıştır.

### Mersiye

Nûr-i dînimdir Cenâb-ı Mustafâ  
Pertev-i şem'-i hayâtım Murtazâ  
Tende cânımdan Betûl ile Rızâ  
Nûr-i çeşmânım Hüseyin-i Kerbelâ

Şâh-ı iklim-i velâyetdir Hüseyin  
Mihr-i eflâk-i kerâmetdir Hüseyin  
Mefhar-i ehl-i şefâatdir Hüseyin  
Nûr-i çeşmânım Hüseyin-i Kerbelâ

Sen hafîd-i Ahmed-i Muhtâr'sın  
Âb-ı rû-yi seyyidi'l-ebrârsın  
Nûr-i ayn-ı Hayder-i Kerrâr'sın  
Nûr-i çeşmânım Hüseyin-i Kerbelâ

Yârin oldukda şehâ yevm-i hisâb  
Mazhar-ı lutfun olunca şeyh u şâb  
Kıl şefâatle kulunda kâm-yâb  
Nûr-i çeşmânım Hüseyin-i Kerbelâ

(Küçük Filibelizade M. Âsım, *Nâle-i Uşşâk*, İstanbul 1301, s.6)

### Mersiye

Kıldı çün ol şems-i eflâk-i cihân  
Mâh-ı nevre Kerbelâ'da iktirân

Etdi sâl-i hicret hayrû'l-ümem  
Pâye-i altmış bire vaz'-ı kadem

Anda ârâm eyledi ol nâm-dâr  
Etdi tâ on gün Muharrem'den güzâr

Çok vakâyı itdi on günde zuhûr  
Kim ider insânı mest ü bî-şuûr

Yevm-i sâlisde adüvv-i bî-hayâh  
Cânib-i İslâm'dan etdi kat'-ı mâh

Yevm-i sâbi'de atş oldu bedîd  
Izdırâba düşdü evlâd ü hafîd

Oldu efrât-ı harâret rû-nümûn  
Ehl-i Beyt âlâmını etdi füzûn

Tâbdan kıldıkça anlar nâleler  
Âsümânda ağladı kerrübîler

Anlar etdikçe susuzlukdan fiğân  
Bağrını hûn eyledi âb-ı revân

Oldu bu esnada el-hâsıl helâk  
Şiddet-i atş ile hayli zât-ı pâk

Ehl-i Beyt etdikça zâr ü vâhlar  
Tutdu ebr-âsâ semâyı âhlar

Yevm-i âşirde o kavm-i bed-likâ  
Bî-mehâba etdi harbe ictirâ

Yetmiş iki merd-i kâmil bî-hazer  
Dört bin nâmerde karşu durdular

Hançer ü seyfi edince der-be-kef  
Etdiler çok düşmen-i dîni telef

Cân verüp encâm-kâr nâm aldılar  
Vuslat-ı Hak'dan güzel kâm aldılar

Birbirin ta'kîb idüp hep mü'minîn  
Etdi azm-i ravza-i huld-i berîn

İşbu esnâda Hüseyin-i nâm-dâr  
Oldu yetmiş bir mahalden zahm-dâr

Za'f olup cism-i şerifinde nümâ  
Hâke saldı cism-i pâkin ol hümâ

Şimr-i Zi'l-Cevş nâm bir kâfir pelîd  
Âkibet ol hazreti etdi şehîd

Etdi ol kavm-i habâset âşikâr  
Mustafâ evlâdını mahv ü tebâr

Söndürüp envâr-ı dîn ü milleti  
Yıkıldılar bünyân-ı İslâmiyyeti

Kim ki etmezse bugün âh u fiğân  
Dîn ü imânında var rîb ü gümân

Ey olan müştâk-ı dîdâr-ı Hudâ  
Kıl salât-ı hamse-i âl-i abâ

(Küçük Filibelizade M. Âsım, *Nâle-i Uşşâk*, İstanbul 1301, s. 8-10)

## ALİ FERRUH

(Doğ. 1865-66—Ölm. 1904)

İstanbul'da doğdu. Mekteb-i Mülkiye'de okudu. Paris'e gitti. Ulûm-i Siyasiyye Mektebi'nden mezun oldu. Paris ve Londra'da sefaret katipliklerinde, Petersburg sefaret müsteşarlıklarında bulundu. Vaşington sefirliği, Bulgaristan Komiserliği görevlerini yaptı. Sofya'da öldü. Cenazesi İstanbul'a getirildi, Kadıköy'üne defnedildi. Kerbelâ manzumesinin birinci kısmı basılmıştır.

### Vâveylâ

Bir padişeh-i celil-i fitrat  
Mahrum oluyor hükûmetinden!  
Bir taht-nişin nüma sabiyyet  
Alkışlanıyor cinayetinden!  
"Ya Rab bu ne şûriş ü kıyâmet  
Hengâme-i haşre mi alâmet"

Bir necl-i asil-i bî-kabâhat  
Mehcûr-ı vatan, esir, pâ-mal!  
Bir şahş-ı halî' pür fazâhat  
Mağrûr-ı zaman, karîn-i ikbâl!!  
Kânûn-ı kader değilse muhtî  
Kim koydı ana bu kanlı şartı?!

Mahv etdi felek muzafferâne  
Hicranlı, elemli hânümânı!  
Etdi bu zaferle hâk-dâne  
Bin kahr-ı azîm âsumânı!  
Altında anın ezildi gabrâ,  
Pür-şerm, kızardı hâk-i Bathâ!!

Kâbil'le zuhur eden cinâyet  
Yusuף da tekerrür eylemişdi!  
Yusuף ile başlayan esâret  
Sultan'da takarrür eylemişdi  
Timur eđer eylediyse tecdîd  
Cengiz anı zulmen etdi te'yîd

Hükkâmı esîr edip de Kayser  
Gerdünesine kıldardı sâik  
Bir kıt'ayı zabt edince asker  
Görmez idi katl-i âmma lâyık  
Vaktâ medeniyet oldu icâd  
Âsâyiş edildi mahv ü berbâd

Âğâz edeli şu hâk seyre  
Bir misli görülmemişdi, hayret!  
Bilmem ne cefâ, nasıl cinâyet?!  
Mescidden atıldı halk deyre  
Bir milleti gör ki hâinâne  
Kasd etdi kerîm-i hânümâne!

i'dam olunurdu gerçi akdem  
Binlerce kesi "otrâfe"lerde  
Hakkâ ki boğulmamışdı bir dem  
Evlâd-ı Resûl hâfelerde  
Bu fi'le de cür'et etdi gerdûn  
Yâ Rab bu ne dürlü "engizisyon"!!

Ayb etdi Arab, hulûk-ı millet!  
Gadr eyledi ol zekâ-yı rûşen,



Bilmez idik etmesek mi hayret  
Kerg mi tođar âhû-yı Hutun'den?!  
Yırtıldı da kalbine í'râb  
Meydâna saçıldı bir zehr-âb!

Tedvire eđer zafer bulaydım  
Destimde řu hâk-i mültecâyı  
Tarardım anınla řöyle kendim  
Bir kabzayı türâb-ı Kerbelâ'yı!  
Ol kabzayı her çi bâd-â-bâd  
Bir başka cihân ederdim icâd!!

Ta'dile eđer olaydı hâdim  
Pençem řu muzahrefât-ı dehri  
Dünyâdan elimle kaldırırdım  
Alât-ı veđâ-yı birr ü bahri!  
Efradı karışdırırdım öyle  
Kardař gibi birbiriyle!.... söyle

Haneden eder idim temařa  
Ahvâl-i nevîn-i sâfilini  
Fehm eyler idim: Unutmuř ihyâ  
Seyyâle-i harbi, gadri, kini!  
Hem cinsi ile bir uğrařan yok  
Hengâme-i fitneden niřân yok!

Olsaydım eđer řu halde kadir  
İnsanları imtihan ederdim!  
Bir mûcid olunca anda zâhir  
Bir kıt'aya hükümran ederdim  
Fikr-i beřeri edip de imhâ  
Bir fikr-i cedîd ederdim imlâ!...

(Ali Ferruh, *Kerbelâ (I. Kitap)*, Paris 1205, s. 224-228)

## SEBÂTÎ

(Doğ. 1846—Ölm. 1905)

Hafız Muhammed Sebatüddin adıyla anılan şair, 1846 yılında Dağıstan'da doğdu. Babası Abdülkerim Efendi 1850 yılında Kars'a hicret eder. Babasının vefatından sonra Erzurum'a giden şair; Arapça, Farsça dersleri alır, hafızlığını tamamlar. 1867 yılında Amasya'ya taşınan şair Mevlana İsmail Şirvani hazretlerinin türbedarlığını yapar.

### 1. Kasîde-i Mersiye Der Hakk-ı İmam Hüseyin

Na'l-i semm-i merkebinden dil fürûzân ya Hüseyin  
Mâcerâsından ol esbin sîne sûzân ya Hüseyin

Sen şehin-şâhı şehîdân olduğun demden beru  
Yaş döker çeşm-i semâ mânend-i bârân ya Hüseyin

Anmadılar mı aceb rûz-i cezânın atşını  
Kim seni koydu dirîğâ öyle atşan ya Hüseyin

Dûdmân-ı Haydar'a ta'zîm key vâcib iken  
Kesdiler bir bir sizi mânend-i kurbân ya Hüseyin

Kıldılar pâmâl-i şer'-i üstüvâr-ı Ahmed'i  
İtdiler dîvâr-ı dinî hâke yeksân ya Hüseyin

Göz göre ol bid'a-i pâkin Aliy-yi Ekber'i  
Ser-beride itdiler der-hûn-i galtân ya Hüseyin

Ba'd-i hazâ pâk ü ma'sûm ol Aliy-yi Asgar'a  
Bâ-şehâdet su yerine sundular kan ya Hüseyin

Azm-i meydân eyledin çün bîkes ü tenhâ garip  
Oldu hep ehl-i semâ nâlân ü giryân ya Hüseyin

Arsa-i rûz-i cezâda gör cezasın anların  
Gideler tamuya hep üftân ü hîzân ya Hüseyin

Dûdmân-ı Haydar'a her dem Huda'nın rahmeti  
Anlara nefrîn ola her lahza vü ân ya Hüseyin

Cedd-i pâkin hürmetine bu Sebâtî bendene  
Kıl şefâat lutf idüb bâ-izn-i rahmân ya Hüseyin

2.

Lutf ile bir eyle nazar ya Hüseyin  
Tâ ola dil na'tini gûyâ Hüseyin

Ey yüzü âyine-i envâr-ı Hak  
Şa'şaa-i şems-i tecellâ Hüseyin

Şems ü kamer meh yüzün âyinesi  
Hâk-i peyk gözlere tûtiya Hüseyin

Ref'-i nikâb eyle cemâlin görem  
Muntazırım olsa da rû'ya Hüseyin

Sen ki şehin-şâhı şehîdânsın  
Cây sana cennet-i me'vâ Hüseyin

Sensiz iken cenneti hoş görmedi  
Çıkdı o dem Âdem ü Havvâ Hüseyin

Sath-ı felek ruhuna olmaz mekân  
Hayyız olur arş-ı muallâ Hüseyin

Sabr u sebâtın bize göstermeğe  
Gör ne kaza eyledi Mevlâ Hüseyin

Çarh-ı felek seyredeli tâ bugün  
Görmedi bir öylece kavga Hüseyin

Vak'a-i dil-sûzunu gûş eyleyüp  
Soldu sarardı yine ayvâ Hüseyin

Lâle sıfat dağ çeküp sineye  
Söyledi gül rûyuna eyvâ Hüseyin

Rûz-i cezâ sen bize ol dâd-res  
Olmayalım âleme rüsvâ Hüseyin

Feyzin ile katra-i nâ-çizler  
Olsa nola vâsıl-ı derya Hüseyin

Çâker-i dîdîne Sebâtî seni  
Yâd ideyor şevk ile her câ Hüseyin

Arsa-i mahşerde yetiş dâdına  
Lutfile bir eyle nazar ya Hüseyin

(Hafız Muhammed Sebatüddin, *Divan*, İstanbul 1309, s. 57-58)

## MEHMED ALİ HİLMİ DEDE BABA

(Doğ. 1842—Ölm. 1907)

Sultanahmed civarında Güngörmez mahallesinde doğdu. Babaları, bu mahallenin imamı Nuri Efendi'dir. Merdivenköy Şahkulu Sutan dergahı postnişini Hasan Baba'dan ikrar aldı. Hasan Baba'nın vefatıyla yerine Aşçı Ali Baba geçti. Onun vefatı sonucunda irşad görevini yürütmeye başladı. Tekkenin hazinesine defn edildi. Divanı, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba'nın Divanı* adıyla yayımlandı.

1.

Âbidân-i Mustafâ'yız biz Hüseyinilerdeniz  
Âşıkân-ı Mustafâ'yız biz Hüseyinilerdeniz

Bâşımız top eyledik şâh-ı şehîdin aşkına  
Can fedâ-yı Kerbelâ'yız Hüseyinilerdeniz

Nola mecruh eylese a'dâ bizim endâmımız  
Mest-i sahbâ-yı cefâyız biz Hüseyinilerdeniz

Tîr-i ta'n-ı zâhide kıldık hedef biz sinemiz  
Hâmil-i derd ü belâyız biz Hüseyinilerdeniz

Âteş-i hubb-i imâmeyn ile yansun cismimiz  
Sûz-i aşka mübtelâyız biz Hüseynilerdeniz

Hamse-i ehl-i kisâdır serde tâc-ı fahrımız  
Dervîş-i bâb-ı rızâyız biz Hüseynilerdeniz

Hacı Bektaş velidir pirimiz Hilmî Dede  
Bende-i Âl-i Abâ'yız biz Hüseynilerdeniz

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 41)

2.

Nur-ı kandil-i muallâdır Hüseyin-i Kerbelâ  
Revnağ-ı efzâ-yı musallâdır Hüseyin-i Kerbelâ

Tayyib ü tâhir-i mutahhardır sıfât u zât ile  
Rics isminden müberrâdır Hüseyin-i Kerbelâ

Râhına canlar feda cânân-ı âlemdir ezel  
Cevher-i hüsn-i mücellâdır Hüseyin-i Kerbelâ

Bû-yı aşkıla muattardır dimâğ-ı âşıkân  
Ca'd-ı müşkîn-i mutarrâdır Hüseyin-i Kerbelâ

Zübde-i âl-i Muhammed'dir vücûd-ı nâziki  
Mâye-i feyz-i musaffâdır Hüseyin-i Kerbelâ

Seyyid-i şübbân-ı ehlü'l-cennedir çün lâ-cerem  
Dâver-i sadr-ı Mevlâ'dır Hüseyin-i Kerbelâ

Zikr ider nâm-ı şerifin rûz u şeb Hilmî müdâm  
Sırr-ı esmâya müsemmâdır Hüseyin-i Kerbelâ

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 12)

3.

Tâcdâr u şâh-ı efhamdır Hüseyin-i Kerbelâ  
Nûr-ı çeşm-i Fahr-i âlemdir Hüseyin-i Kerbelâ

Necl-i sultân-ı velâyet sıbt-ı hatmî'l-mürselin  
Zib-i rûkn-i arş-ı a'zamdır Hüseyin-i Kerbelâ

Can-ı şîrîn-i Cenâb-ı Fâtıma hayrû'n-nisâ  
Seyyidü's-sadât-ı ekremdir Hüseyin-i Kerbelâ

Dâder-i Âlî tebâridir Hüsn-i hulki'r-Rıza  
Gevher-i künc-i mükerremdir Hüseyin-i Kerbelâ

Yüz sürenler meşhed-i envârına bulur necât  
Mazhar-ı feyz-i mukaddemdir Hüseyin-i Kerbelâ

Şâfi-ı rûz-i nedâmetdir günahkâr ümmete  
Ma'den-i eşfâk u erhamdır Hüseyin-i kerbelâ

Çâkeri ednâsiyım ıhlâs ile Hilmî Dede  
Şah-ı evreng-i muazzamdır Hüseyin-i Kerbelâ

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 14)

4.

Tâc-ı devletdir Hasan şâh-ı velâyetdir Hüseyin  
Fahr-i ümmetdir Hasan sâhib-i kerâmetdir Hüseyin

Cedleri hatm-i risâlet rahmeten li'l-âlemin  
Nur-i kudretdir Hasan misbâh-ı hikmetdir Hüseyin

Haydar-ı kerrârdır sibteyn-i ekrem-i vâlidî  
Mâh-ı tal'atdır Hasan mihr-i şecâatdır Hüseyin

Ol imameynin olup maderleri bint-i Resûl  
Necl-i iffetdir Hasan evlâd-ı ismetdir Hüseyin

Cennetin seyyidleri dünya vü din serverleri  
Evc-i rif'atdır Hasan zât-ı saâdetdir Hüseyin

Kande var böyle şerefli bir neseb âl-i cenâb  
Pâk-ı hilkatdir Hasan memdûh-ı siretdir Hüseyin

Müftehürdir bendelikle Hilmî Âl-i Haydara  
Bahr-i rahmetdir Hasan kân-ı şefâatdır Hüseyin

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 73)

5.

Dil-penâhımdır Hasan cismimde cânımdır Hüseyin  
Şâh-râhımdır Hasan rûh-ı revânımdır Hüseyin

Rûz-i şeb envâr-ı aşk ile bu gönlüm zindedir  
Bedr-i mâhımdır Hasan şem-i cihânımdır Hüseyin

Ben gulâm-ı hânedân-ı ehl-i beytim sıdk ile  
Padişahımdır Hasan hâkân ü hânımdır Hüseyin

Sâcidim hâk-i der-i dergâhuna ihlâs ile  
Kıblegâhımdır Hasan dîn ü imânımdır Hüseyin

Bir kalender dervişim Hilmî tarîk-ı aşkda  
Hân-gâhımdır Hasan emn ü âmânımdır Hüseyin

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 74)



6.

Mest-i câmü'l-belâ-i li'l-velâsın yâ Hüseyin  
Sen şehîd-i tığ-ı tuğyân-ı cefâsın yâ Hüseyin

Cism-i pâkinde açılmış gül gibi sad-pâreler  
Derd-i hûn-âlûd çeşm-i Kerbelâ'sın yâ Hüseyin

Hak yolunda cân u ser kıldın fedâ rahmet sana  
Târik-i zîb-i sürûr mâsivâsın yâ Hüseyin

Âlem-i hestîde sen ızhâr-ı Hak kılmak için  
Şehsuvâr-ı merd-i meydân-ı vegâsın yâ Hüseyin

Çekmedi kimse cihanda çektiğin mihnetleri  
Rîh-veş derd-i belâya mübtelâsın yâ Hüseyin

Kangı bir mezhepde câizdir sana buğz eylemek  
Merdüm-i çeşm-i habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyin

Sana buğz etmez ibn-i âlemde İslâm'ım diyen  
Sen emirü'l-mü'minin zıll-i Hudâ'sın yâ Hüseyin

Din ü imandan sana zulmeyleyen mahrûmdur  
Sen salât-ı nûr-i Âl-i Mutafâ'sın yâ Hüseyin

Vâlidindir lâ fetâ illâ Aliyyü'l-Murtazâ  
Necl-i pâk-i hazret-i hayrû'n-nisâsın yâ Hüseyin

Sıbt-ı ekrem dâderindir hâletin bint-i Resûl  
Mü'minin-i mü'minâta pîşvâsın yâ Hüseyin

Zübde-i Âl-i Muhammed'dir vücud-i akdesin  
Seyyidü's-sâdât-i sultan-ı sehâsın yâ Hüseyin

Şer'-i pâk-i Ahmed'e kıldın kemâl-i inkiyâd  
Muhyî-i dîn-i mübîn Âl-i Abâ'sın yâ Hüseyin

Asl-ı imandır seni sevmek cemî'-i mü'mine  
Nur-ı çeşm-i enbiyâ vü evliyâsın yâ Hüseyin

Sana keşf oldu rumûzât-ı meânî sırr-ı gayb  
Vâris-i ilm-i ledün enbiyâsın yâ Hüseyin

Nice yâd etmez sana buğz eyleyenler mahşeri  
Sen velî Hazret-i Rabbü'l-alâsın yâ Hüseyin

Seyyid-i şübbân-i cennet olduğun ma'lûm iken  
Nice kıydılar sana sen asfiyâsın yâ Hüseyin

Hazret-i peygamber omuzunda taşırken zâtını  
Re's-i pâki gül-mehce-i muhyî-i ezâsın yâ Hüseyin

Meşhed olmuşken sana âğûş-i mahbûb-i ilâh  
Hâk-i hûn içre yatur ehl-i kesâsın yâ Hüseyin

Ümmet-i merhûmeye râh-ı necâtı gösteren  
Pertev-i misbâh-ı envâr-ı Hüdâsın yâ Hüseyin

La'net olsun âl-i Süfyâna anın ağvânına  
Teşne-leb şâh-ı şehîd-i etkîyâsın yâ Hüseyin

Abd-i hâsındır senin Hilmî Dede eyle kabûl  
Sen şefî'l-müznibîn-i kân-ı atâsın yâ Hüseyin

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 115-116)

7.

Doğdu çün mah-ı Muharrem dü gözüüm kân ağla  
Suziş-i mâtem ile durma hemân yân ağla

Geldi eyyâm-ı belâ Âl-i Abâ'ya eyvâh  
Eşk-rîz ol o belâ demlerini an ağla

Kerbelâ'ya kurup ordusunu kavm-i Süfyan  
Çekdiler subh-i sitem hançer-i berrân ağla

Âl-i evlâd ile ashâb-ı Hüseyin oldu şehîd  
Yalnız kaldı aman seyyid-i şübbân ağla

Aldılar orta yere yirmi iki bin zâlim  
Tîr-i a'dâya hedef oldu o sultân ağla

Düşücek hâk-i siyah üzre Hüseyin-i mazlûm  
Ditredi arşda ervâh-ı Nebîyân ağla

Hazret-i sıbt-ı Nebi kurret-i aynân-i Ali  
Zulm ile oldu şehîd şâh-ı şehîdân ağla

Kara gün doğdu cihan rûyini tutdu zulumât  
Ehl-i Beyt üzre hücûm etdi Yezîdân ağla

Dikdiler nîzeler üzre şühedâ başlarını  
Şâmiyân etdi sürûr siz de muhibbân ağla

Zikr idüb çekdiğini âl-i resulün vâız  
Var ise sende eğer zerrece imân ağla

Döğünüp taşlar ile sinemiz olsun al kan  
Ağla hûr u melek sen de gel ey cân ağla

Ağla ey Hilmî Dede ağlar bütün halk-ı cihân  
Yandı bu ma'rekenin nârına devrân ağla

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 79-80)

8.

Pâdişâh-ı kişver-ârâ-yı velâyetdir Hüseyin  
Tâc-dâr-ı zîb-i evreng-i hilâfetdir Hüseyin

Cedd-i pâki şanına levlâke levlâk oldu vahy  
Kâinâta rehber-i râh-ı hidâyetdir Hüseyin

Şir-i Hakdır vâlid-i sibteyn-i Fahr-i Âlem'in  
Rezm-gehde irs ile sâhib-i şecâatdir Hüseyin

Seyyid-i şübbân-ı ehlü'l-cennedir necl-i Betül  
Zâhir ü bâtında sultân-ı saâdetdir Hüseyin

Guşvar-ı arş-ı a'zamdır vücûd-ı enveri  
Âsumâna zinet-efzâ-yı letâfetdir Hüseyin

Tütüyâ-yı çeşm-i irfândır gubâr-ı merkadi  
Derd-i dil dermanıdır künc-i kerâmetdir Hüseyin

Her ne denlü mücrim olsak gam değil Hilmi Dede  
Cürmümüz afv eyler ol kân-ı şefâatdir Hüseyin

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 73)

9.

Gel ey ashâb-ı mâtem-zâra kim yevm-i belâdır bu  
Figân eyyâmıdır rûz-i şehîd-i Kerbelâdır bu

Ciğer-gâh-ı musâbe dâğ-ı firkat yas yakıp sinen  
Kebâb et cismini bezm-i gam-ı ehlü'l-kisâdır bu

Dem-â-dem yâd edip ahvâl-i nûr-ı çeşm-i Zehrâ'yı  
Yezid'e la'net etmek mü'mine farz-ı Hudâ'dır bu

Enîn ü âh ile ey dil tezelzül eyle gerdûnu  
Ki bunca cevr ü mihnet şeh Hüseyin'e ne revâdır bu

Şefâat-hâh-ı mahşer olmuşiken ehl-i isyâna  
Ne isyân etdi ol şâha Yezîd-i pür-cefâdır bu

Nice kan etmesin ehl-i semâ dâmânını çarhın  
Bugün hâke düşen güşvâre-i arş-ı alâdır bu

Çözölmüş sünböl-i giysûları bâd-ı mesâible  
Gubâr-âlûde olmuş meh-cebin-i hel etâdır bu

Boyanmış gül gibi şâhun cemâl-i pâki al kana  
O gerden kim şikeste bûse-gâh-ı enbiyâdır bu

Görüp bi-ser ü ten-i şeh-zâdeyi çün Hazret-i Zeyneb  
Gelip feryâda ol dem vâh Hüseyin-i Müctebâdır bu

O nâzik cisme mehd olmuş iken âgûş-ı Peygamber  
Yatur hâk üzre tenhâ nakd-i pâk-i Mustafâdır bu

Kemal-i aşk ile Hak râhına kurbân eden cânın  
Server-i sîne-i pâk-i Aliyü'l-Murtazâdır bu

Akıt gözden sirişk-i hûnu feryâd eyle ey Hilmî  
Bugün mâh-ı Muharrem mâtem-i Âl-i Abâ'dır bu

(Mehmed Ali Hilmi Dede Baba, *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327, s. 79)

## HASAN TEVFİK

(Doğ. 1834—Ölm. 1908)

Batum sancağı'nın Livane kazasının Revsikel köyünde doğdu. İlk tahsilinden sonra İstanbul'a geldi, medreseye kaydoldu. 1864 yılında Nevşehirli Büyük Hazım Efendi'den icaze aldı. Bahriye Mektubi Kalemî'nde memurluğa başladı. Bahriye Nezareti Mektupçuluğu, Musul ve İşkodra Mektupçuluğu görevlerinde bulundu. İstanbul'da vefat etti. Eyüp kabristanına defnedildi. *Ravza-i Âl-i Abâ* adlı eseri basılmıştır.

### Medîha-i Şâh-ı Şühedâ-yı Kerbelâ Radıyallahu Anh

Kevkeb-i evc-i alâ-yı zât-ı vahdetdir Hüseyin  
Ahter-i burc-ı semâ-yı lutf-i izzetdir Hüseyin

Fahr-i âlem ceddidir ol Hayder-i Kerrâr ebî  
Dürre-i mergûbe-i deryâ-yı rahmetdir Hüseyin

Bûse-gâh-ı Mustafâ'dır gül-izâr-ı ser-te-ser  
Mâlik-i mülk-i şehâdet şâh-ı mülketdir Hüseyin

Meyve-i şâh-ı velâyet menba-ı eb-i şeref  
Gonca-i gülzâr-ı sırr u bâğ-ı cennetdir Hüseyin

Gûş-vâr-ı arş-ı a'lâdır Hüseyin ile Hasan  
Rû-yi arz u âsümânda zîb ü zînetdir Hüseyin

Ger heyûlâ-yı şehâdet bulsa bir cism ü vücûd  
Görinür âyine-i âlemde sûretdir Hüseyin

Hel Etâ eyler kifâyet vasf-i âl-i Ahmed'e  
Tevfik'â elbet ganî vasf u midhatdır Hüseyin

(Hasan Tevfik, *Ravza-i Âl-i Abâ*, İstanbul 1293)

### Mersiye

Âh kim ol zümre-i mat'ûna tuğyân etdiler  
Terk idüb râh-ı sedâdı zulme bûyân etdiler

Âsumânı geçdi erdi arş-ı a'lâya fiğân  
Cevr ile tutup cihânı nuru noksân etdiler

Gülşen-i cem'ıyyet-i Âl-i Resûl'e kasd idüb  
Hep hazân-i zulm ile hayfâ perîşân etdiler

Âl-i ashâb-ı Yezîd'in her biri tâğî olup  
Havf ü haşyet etmeyüp Yezdân'a isyân etdiler

İrtikâb emez bu hâli kâfir-i billâh olan  
Her biri tîğ u cefâ destinde cevlân etdiler

Kimine zehr-i helâhil arz u işrâb etdirüp  
Kiminin gurbet ilinde hûnin efşân etdiler

İbn-i Mülcem kâfiri bir kâra cür'et etdi kim  
Yerde gökde hep melâik zâr u efgan etdiler

Yesrib ü Bathâ değil semt-i Irâkı tenk idüb  
Tîğ-ı cevri ile hemân dünyâyı zindân etdiler

Perde-i nâmûs u ârı hetk idüb ol bî-hayâ  
Vâdî-i gurbetde ma'sûmîni giryân etdiler

Karalar giydi ser-â-ser atlas-ı gerdûn-i dún  
Hâl-i mâtemde kevâkib seyr ü devrân etdiler

Öyle bir ef'âle cür'et etdiler kim tâ kıyâm  
A'yün-i ehl-i dili giryâna şâyân etdiler

Hilkat-i kevn ü mekânın illet-i gâiyyesi  
Ol habîb-i ekrem ekbâdını nâlân etdiler

Kanğı mâh u sâl içinde vâkı oldu böyle hâl  
Kanğı vak'a olunur bu vak'aya darb-ı misâl

(Hasan Tevfik, *Ravza-i Âl-i Abâ*, İstanbul 1293)

## Mersiye

Kavm-i azlam vardılar gasb-ı hilâfet ediler  
Âl ü evlâd-ı Resûl'e hep adâvet etdiler

Yesrib ü Bathâ'da râhat itmeyüb bir ân hele  
Kerbelâ deştinde ârâm ü ikâmet etdiler

Anda ol şâh-ı şehîdân dem-be-dem mahzûn olup  
Çünkü ol kavm-i erâzil çok rehâvet etdiler

Ol Yezîd'in leşker-i bed-ahteri etdi hücûm  
Hânedân-ı Mustafâ'ya hep şekâvet etdiler

Âleme mebzûl olan nehr-i Fırât'ı kat' idüb  
Teşne-gânın leblerin çâk-i harâret etdiler

Râyet-i efrâz-ı şekâvet oldu ol İbn-i Ziyâd  
Hançeri zulmi çeküb ebrârı gâret etdiler



Hazret-i fahrü'l-enâmın lufunu inkâr idüb  
Cümlesi isyân idüb dürlü hakâret etdiler

Bû Cehl ta'yîb iderdi vâkıf olsa vak'aya  
Çünkü ol kavm-i leîm her dem ihânet etdiler

Kerbelâ deşti serâpâ oldu bir deryâ-yı hûn  
Nûr-i ayn-ı Mustafâ'ya dürlü hâlet etdiler

İtdi icrâ ol Yezîd'in emrini İbn-i Ziyâd  
Kûfe'de âl-i Resûle çok fezâhat etdiler

Anlar ol hâl-i leâmet iştîmâli yaptılar  
Haşre dek bed-nâ-mülke kesb-i liyâka etdiler

Hel Etâ esrârına mazhar olan Âl-i Abâ  
Râh-ı Hak'da cân virüb cûd u sehâvet etdiler

Ehl-i imân ağlasun bu hâle her ân tâ-kıyâm  
İde mahşerde inâyet Hazret-i Rabbü'l-enâm

(Hasan Tevfik, *Ravza-i Âl-i Abâ*, İstanbul 1293)

### **Mersiye-i Müstadrîde**

Âh nolaydı kim olaydın hâk ile yeksân felek  
Zîr-i hâk-i zillet içre nâgehân pinhân felek

Gülsitân-ı hubb-i sevdânın gül-i handânların  
Eyledin bâd-ı hazân cevri ile giryân felek

Bâğbân-ı kudret Yezdân ile ma'mûr iken  
Seyl-i a'dâ ile kıldın âkıbet vîrân felek

Ol velâyet bâğının hem bülbül-i hoş-hânları  
Oldular lâl ü hamûş u bû-zebân devrân felek

Küll-i şey-i hay olan âb-ı miyâh oldu dirîğ  
Oldu gülzâr-ı nübüvvet sû-be-sû atşân felek

Yokmu insâf u adâlet seyr ü devrinde senin  
Ber-murâd-ı vıfk-ı düşmen eyledin devrân felek

Âteş-i zulm ü cefâyı zâlimîn atfâsına  
Vermedin bir katre âb-ı dil-keşi bir ân felek

Ulvî vü süflî vü ecrâm-ı semâvât ba'de-zân  
Haml ü hût âsmân olsa sezâ biryân felek

Süfle-perver bî-vefâlıkda olup şöhret-şîâr  
Bâşına geçse revâdır kubbe-i evvân felek

Zînet ü zîbâyış-ı ebrâc ü atlasla bile  
Âh-ı âteşbâr-ı ehl-i derde her dem yân felek

Gonca-i şâh-ı dirâht-i gülistân-ı vahdeti  
Arsa-i âlemde kıldın lâyıık-ı ahzân felek

Soldurup berk-ı nihâl-i devha-i bâğ-ı kerem  
Serverân-ı âlemi hep eyledin nâlân felek

Oldumu kadd-i düttâyın ey cefâkâr üstüvâr  
Eyledin a'dâ-yı dîni hurrem ü şâdân felek

Encüm-i evc-i alâ-yı zât-ı vahdet Tevfikâ  
Rehber-i râh-ı hakikat mazhar-ı Rahmân felek

(Hasan Tevfik, *Ravza-i Âl-i Abâ*, İstanbul 1293)





## ALİ VASFİ

(Doğ. 1851—Ölm. 1910)

Draman civarındaki Kefevî Tekkesi şeyhi Mahmud Raşid Efendi'nin oğludur. Babasından ve özel hocalardan dersler alarak kendisini yetiştirdi. Babasının vefatıyla tekkenin şeyhliğine getirildi. Muallim Naci ile ilişkileri sonucu *Tercüman-ı Hakikat*, *Saâdet*, *Mürüvvet* gazetelerinde manzumeler ve makaleler yazdı. Draman Camii haziresine, babasının yanına defnedildi.

### Mersiye

Ey dil nedir bu küngüre-i arşda âh u zâr  
Sürâdık-ı kevn ü mekânı kıldı rahne-dâr  
Ey dil nedir bu nâliş ü feryâd-ı ins ü cin  
Hurûşa geldi ağlayarak ebr-i bî-şümâr  
Ey dil nedir bu keşmekeş-i derd-i âteşîn  
Arş-ı berîni bir şereri yakdı misl-i nâr  
Ey dil nedir bu girye-i evlâd-ı Murtazâ  
Seylâba verdi âlemi ol eşk-i hûn-sâr  
Ey dil nedir bu şirzime-i Yezîd-i pelîd  
Rûh-i Cenâb-i Fâtıma'yı etdi gam-küsâr  
Ey dil nedir bu arbede-i ceşş-i eşkıyâ  
Süyûf-i zulmi çekdiler Hüseyin'e âşikâr

Mâh-ı Muharrem içre ol leşker-i Yezîd  
Nuhbe-i Âl-i Muhammed'i etdiler şehîd

Ser-zede-i zuhûr olup mihnet ü belâ  
Deryâ-yı hûn oldu bugün deşt-i Kerbelâ  
Dutdu cihânı zulumât-ı sehâb-ı gamûm  
Feryâd-ı muhadderât ile bunca âh u vâ  
Sükkân-ı huld-i berîne hep düşdü gulgule  
Seyl-i seyf edince Hazrete hasm-ı bed-rika  
Külbe-i ahzâna dönderdi kasr-ı feleki  
Cevr ü sitem-i Yezîd-i anîd-i pür-cefâ  
Verdi harâba âlem-i Âl-i Abâ bugün  
Çemenistânı siyâdeti eyvâh serâpâ  
Sernigûn etdi bârigh-i Âl-i Ahmed'i  
İbn-i Ziyâd dedikleri mel'ûn-i bî-hayâ

Nûr-i dîde-i Fâtıma'ya bu çarh-ı devvâr  
Utanmayup gadr eyledi nice sad-hezâr

Hâk-i siyâha düşünce ol cism-i gülnihâl  
Cûşu hurûşa geldi yemm-i kahr-ı zü'l-celâl  
Görünce al kan içinde ol gonca femi  
Mülk-i cünûna azm eyledi mihr ile hilâl  
Müslim midir bu kârı iden ey sûfi-i har  
Küfründe ol adû dinin itme kıl u kâl  
Razı olur mu bu vak'aya sultân-ı rüsûl  
Ahfâd u emcâd-ı güzîni ki ola pür-hilâl  
Çehre-nümâ olur mu aceb şems ile kamer  
Olsa bile hiç eylemez kesb-i iştiâl  
Ne eyledi ol pelîde ki şâh-ı enbiyâ  
Sıbt-ı celîl-i ekremini kıldı bî-mecâl

Gehvâre-i saâdetini sallardı hemîn  
Kemâl-i izz ile Hazret-i Cibrîl-i emîn

Meydân-ı ma'rekede hemân sipâh-i Yezîd  
Tîr-i belâya Hüseyin'i tuttular şedîd  
Bugün ol kelb-i akûrun oldu âkîbet  
Elest bezminde ki udvân-ı bedîd  
Mâtem-engîz oldu o dem Cibrîl-i Emîn  
Olunca server-i âlem çünki ser-i berîd

Görseydi ger bu zâlimlerin cevr ü zulmünü  
İstiğâse ederdi şeksiz Fir'avn-i anîd  
Zeynelbâd'dan gayrısını bir bir o gürûh  
Hep ehl-i beyt-i peygamberi kıldılar şehîd

İder mi cevr ü zulm ile ol kurretü'l-Betûl  
Sahrâ-yı Kerbelâ'da oldu pür-derd ü melûl

Nefrîn-i bî-had ola müdâm Yezîd-i ebtere  
Havf itmeyüp cevr eylediler çün o servere  
La'net sad-hezâr ol gürûha hem  
İbn-i Sa'd-i pür-kîneye ve Şimr-i ekfere  
Hâl-i tebâhını görürüz ol pelidlerin  
Vardığımız demde bütün rûz-i mahşere  
Kurulunca yevm-i nedmde arza-i hesâp  
Huzûr-i Hak'da ne cevap verir peyâmbere  
Hep la'net ederler canına vühûş u tuyûr  
Ey Yezîd-i ekfer varınca seng ü şecere  
Yezîd'e la'net eyle müdâm itme tereddüt  
Mü'min midir kasd eyleyen İbn-i Haydar'a

Âb-ı Fırat aceb geçdi mi zîr-i zemîne  
Nâle-i el-atş erişdi arş-ı berîne

Ol bûse-gâh-ı Hazret-i Ahmed değil midir  
Ol pâdişâh-ı mülk-i müeyyed değil midir  
Serdâr u ehl-i melâmet ü şeh-i mes'adet  
Ol gonca-i gülistan-ı samed değil midir  
Şems-i felek siyâdet ü mâh-ı şerâfet  
Ol gürûh-ı uşşâka ser-âmed değil midir  
Server-i behişt-i rehber-i kâffe-i ümem  
Ol râz-dâr-ı nûr-i Muhammed değil midir  
Verdin Cenâb-ı Hüseyin'e renc ey dehr-i denî  
Ol nûr-i çeşm-i habîb-i Ahmed değil midir  
Şefâat eder bu Vasfî dil-rîşe elbet  
O şehin lutf u keremi bî-had değil midir  
Hûn-i Hüseyin semâvâta verdi velvele  
Rûy-i zemîne o vaktde düşdü zelzele

## RUHSATİ

(Doğ. 1835—Ölm. 1911)

Asıl adı Mustafa'dır. Sivas'ın Deliktaş köyünde doğmuştur. Küçük yaşta babasını kaybeden şair Deliktaşlı Ali Ağa'nın yanında çalışmıştır. Azaplık, rençberlik, çobanlık gibi hizmetlerde bulunmuştur. Ömrünün son günlerinde köyünde imamlık yapmıştır. Şiirleri basılmıştır.

Biz muhibb-i hânedânız olsa dünya bir taraf  
Şehîd-i Şâh-ı Kerbelâ kalbde da'va bir taraf

Herkesin başlı başına bir gûnâ sevdası var  
Benim de her kisb ü kârim aşk u sevdâ bir taraf

Mürüvetsiz âsî mel'ûn nasıl kıydın gülüme  
Yandı cânım arzuhâlim Hakk'a şekvâ bir taraf

Hûb cemâlin göremezsem bâri yolunda ölem  
Âteş-i aşkı koyuldu geldi cana bir taraf

Bir yanında nâr-ı hasret sinemi hûn eyledi  
Olmadı dönmedi rûyun gül-i ra'nâ bir taraf

Firkat-i ma'sûm aşkından gözlerin kan ağlıyor  
Sarardı benzim kül oldu soldu hayfâ bir taraf



Âh bu hasret vâh bu firkat mahşere kaldı yine  
Eşk-i çeşmim sele döndü oldu deryâ bir taraf

Ey Ruhsâtî âşık mısın böyle da'vâ görürsün  
Yoluna vermedin canı kuru fehvâ bir taraf

(Doğan Kaya. *Âşık Ruhsatî*, Sivas Belediyesi Kültür Yayınları,  
Sivas 1999, s. 144-145)

## CEYHÛNÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1912)

Asıl adı Ömer'dir. Zilelidir. Tokatlı Nuri'nin yetiştirmesidir. Bir ara İstanbul'a gelerek Çırpıcı Veli Efendi çayırında, semai kahvelerinde saz çalmış, yarışmalara katılmıştır. Kadiri tarikatına intisab eden şairin mezarı Çorum'un Alaca ilçesinin İsa Hacılı köyündedir.

### Mersiye

Erdi mâtem mâh-ı nevcûlar gibi sen çağla gel  
At müferrih câmeni yüz bin karalar bağla gel  
Kasd-ı a'dâ eyleyüp şemşîr-i aşkı zağla gel  
Âl ü evlâda muhabbet eyle kalbin sağla gel  
Bu Muharrem mâhının mâtem günüdür ağla gel  
Şâh Hüseyin'in aşkına cân ü ciğerler dağla gel

Kasd kıldı Hüseyin'e ol Yezîd ibn-i Yezîd  
Defter-i uşşâkdan ismi resîd oldu resîd  
Bir içim su vermedi hûbanlara bağıri hadîd  
Kerbela deştinde kıldı âkibet susuz şehîd  
Bu Muharrem mâhının mâtem günüdür ağla gel  
Şâh Hüseyin'in aşkına cân ü ciğerler dağla gel

Bir terahhum kılmadı Mervân pelîd ibn-i avam  
Şimr-i bî-dînin Yezîd'in cânına la'net müdâm  
Şâh Hüseyin ibn-i Ali'ye eyledi münkir kıyâm  
La'net olsun sad-hezârân kavm-i Yezîd'e subh u şâm  
Bu Muharrem mâhının mâtem günüdür ağla gel  
Şâh Hüseyin'in aşkına cân ü ciğerler dağla gel

Geldi geçdi bu cihândan çün Aliyyü'l-Murtazâ  
Ağladı bu demde çün ins ü melek arş u semâ  
Titredi havfından ol tahte's-serâ fevka'l-ulâ  
Eyle gel tâ haşre dek vâ veyletâ vâ hasretâ  
Bu Muharrem mâhının mâtem günüdür ağla gel  
Şâh Hüseyin'in aşkına cân ü ciğerler dağla gel

Öl de gel gayret-keş-i Âl-i Abâ meydandır  
Cân ü bâşı terk kıl ehl-i vefâ meydandır  
Ağla Ceyhûn Şâh Hasan Hulk-ı Rızâ meydandır  
Sen niçin gâfil durursun Kerbelâ meydandır  
Bu Muharrem mâhının mâtem günüdür ağla gel  
Şâh Hüseyin'in aşkına cân ü ciğerler dağla gel

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 14)

## VEHHAÇ

(Doğ. 1855-56—Ölm. 1913)

Asıl adı Osman'dır. Çankırı'da doğmuştur. Çankırı telgraf muhabere memurluğu, bidayet mahkemesi aza mülazımlığı, aşar baş katipliği görevlerinde bulunmuştur. Vehhaç mahlası Tokatlı Nuri tarafından verilmiştir.

### Mersiye

Fâriğ ol âlâyiş-i çirkâb-ı dünyadan gönül  
Mahrem ol da lezzet al gel ehl-i efnâdan gönül

Mâsivâdan geç alâyık riştesin maktu' kıl  
"Men aref" dersin oku derviş-i dânâdan gönül

Terk kıl âsâr-ı te'sirin eğer varsa bugün  
Karalar pûş it kan ağla dehr-i ednâdan gönül

Âh neler çekdi bu mâhî menşe-i âlâmda  
Kurretü'l-ayn-ı risâlet dest-i a'dâdan gönül

Hânedân-ı Hzret-i peygamber üzre dehr-i dún  
Durmadı hiçbir vakitler cevri icrâdan gönül

Kail olmaz bu işe göğsünde imânı olan  
Kalbi hâinin eşedir seng-i hârâdan gönül

Bir belâdır Kerbelâ'nın vak'a-i dil-sûzi kim  
Muzdarıptır ehl-i vahdet bu kazayâdan gönül

Kerbelâ'da bu belâ engiz gün âh etmedin  
Kalmadı tahte's-serâ fevka'l-muallâdan gönül

Vehhaç-âsâ düşmenin etbâna ensârına  
La'net et ki nâil-i vasl ola ol dil-dârdan gönül

(Ahmet Talat Onay, *Çankırı Şairleri*, Çankırı 1930, c. I, s. 327-328)

### **Muharremiye**

İllet-i aşka bugün âh tehammül ne gerek  
Dayanır mı aceb âlemde bu hengâma yürek  
Ne tedâbîr-i yamân etdin a bî-mihr-i felek  
Anladı gerdiş-i mekkârını ashâb-ı dilek  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı dutar ins ü melek  
Verelim yoluna cân biz de Hüsey'n'im diyerek

Kıldın efkârı pelîd üzre mutabık devri  
Gayret-i şâh-ı şehîd eylemedin mûy eseri  
Bu hacâlet ile çek haşre kadar germ ü seri  
Neyledin çarh-ı muhâlif o güzel şîrineri  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı dutar ins ü melek  
Verelim yoluna cân biz de Hüsey'n'im diyerek

Açdı gül-zar-ı nübüvvet gül-i gonca-i fem  
Biri âşâm-ı sem oldu biri müstağrak-ı dem  
Nîl olur ehl-i vefâ dîdesi rûz-i mâtem  
Bugün âlem ile tecdîd ola sâl-i âlem  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı dutar ins ü melek  
Verelim yoluna cân biz de Hüsey'n'im diyerek

Derdi biçâre de aşk ehli bu hengâm olalı  
Oldu nâ-gam dü âlem o Yezîd gam olalı  
Nüh felek heft zemin âlem-i ecsâm olalı  
Görmedi böyle bir âlâmı bu âlem olalı  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı dutar ins ü melek  
Verelim yoluna cân biz de Hüseyin'im diyerek

Hânedân düşmenine vâcib âh-ı lâ'net oku  
Hele fehm it kim ider Hazret-i Muhtâre gulû  
Bu Yezîd'in işine çekmede âlem kaygu  
Hiç Vehhâc'ı garip gözüne girmez uyku  
Mâtem-i şâh-ı şehîdânı dutar ins ü melek  
Verelim yoluna cân biz de Hüseyin'im diyerek

(Ahmet Talat Onay, *Çankırı Şairleri*, Çankırı 1930, c. I, s. 331-332)

## MUALLİM SA'DÎ

(Doğ. ?—Ölm. 1916)

Harputlu Hacı Hafız Yusuf Efendi'nin oğludur. Küçük yaşında İstanbul'a geldi, eğitimini tamamladı. Selanik Mekteb-i Os-mânî Müdürlüğü'ne atandı. Drama ve Siroz sancaklarında kom-serlik görevinde bulundu. Senice'de Tahrirat Müdürlüğü yap-makta iken kasabanın Sırplar tarafından işgali üzerine tevkif olundu. Kaçarak İstanbul'a geldi. İzmir Darü'l-Muallimât'ta öğ-retmenliğe başladı. İzmir'de vefat etti.

### Meded Yâ Şâh-ı Kerbelâ

Kurretü'l-ayn-ı habîb-i kibriyâsın yâ Hüseyin  
Zîver-i âğûş u dûş-i Mustafâ'sın yâ Hüseyin

Cedd-i pâkindir peyember dâderindir müctebâ  
Rûh-i pâk-i cism ü cân-ı Murtazâ'sın yâ Hüseyin

Tıyne-i pâkin mizher-i tynet-i Zehrâ ile  
Verd-i rûh-i efzâ-yı gül-zâr-ı vefâsın ya Hüseyin

Dest-i Rûhu'l-Kuds tehzîz eyledi gehvâreni  
Dürr-i şehvâr-ı İmâmü'l-evliyâsın ya Hüseyin

Hânedân-ı ceddine Hak'kın büyük ihsânısın  
Mecmau'l-efzâl-i Fahrü'l-Enbiyâ'sın ya Hüseyin

Ey celilü'ş-şân şânın âyet-i kurbî ile  
Oldu bir ner-i umde-i Âl-i Abâ'sın ya Hüseyin

Ehl-i beytin fer ü nâbı ümmetin ser-tâcısın  
Mâye-i feyzu'l-füyûz-ı asfiyâsın ya Hüseyin

Yâ Hüseyin İbn-i Ali sen âlem-i ulvînin  
En müşa'şa nûrusun nûr-i Hudâ'sın yâ Hüseyin

Hakk u bâtil beynini kanınla temyîz eyledin  
Urvetü'l- vüska-yı haksın hak-nümâsın ya Hüseyin

Şem'-i cem'-i ârâ-yı lâhût oldun ey sibtî'n-Nebî  
Zeyn-i arş-ı Hazret-i Rabbü'l-alâsın yâ Hüseyin

Cedd-i pâkin aşkına Sa'dî kulun red eyleme  
Müznibân-ı ümmete sen mültecâsın ya Hüseyin

(Muallim Sa'dî, "Meded Yâ Şâh-ı Kerbelâ", *Ceride-i Sufiyye*,  
19 Eylül 1329, Sayı 64)

### **Nevha-i Me'yûsâne**

Mahzen-i esrâr-ı hakkım hakkı idrâk eyleyin  
Öldürün nâ-hak yere âhım pür-eflâk eyleyin  
Hakkı hakdan döndürün ashâbı seffâk eyleyin  
Siz Yezîd'i mazhar-ı levlâk levlâk eyleyin  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibril'i ervâhı el-mennâk eyleyin

Ey Yezîdân öldürün peygamberin evlâdını  
Koymayın âlemde şer'-i pâkinin bünyâdını  
Yeryüzünden kaldırın ceddin Muhammed adını  
Ehl-i Beyt'in göklere isâl olan feryâdını  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibril'i ervâhı el-mennâk eyleyin



Çıldırım pâ-mâl edin İslâm'ı İslamiyyeti  
Beyyinâtı çığneyin yırtın ridâ-yı sünneti  
Dîn-i pâkin kalmasın dünyada bir ulviyyeti  
Haşre dek dil-hûn edin siz Ehl-i Beyt-i ümmeti  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibrîl'i ervâhı el-mennâk eyleyin

Kalmamak matlûbunuzsa dîn-i Hak'dan bir nişân  
Katl-i evlâd-ı Ali bî-hûde vermez fer ü şân  
Hasm olun siz Hazret-i Allah'a en evvel hemân  
Pâre pâre doğrayın Kur'ân'ı ey Süfyâniyân  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibrîl'i ervâhı el-mennâk eyleyin

Bir yeni mezhep edin icâd ey kavm-i pelîd  
Küfr ü zulmü ihtivâ itsün o âyîn-i cedîd  
Eyleyin siz ceddimin mahv etdiği şirki mezîd  
Ehl-i tevhîdi fakat evvel edin bir bir şehîd  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibrîl'i ervâhı el-mennâk eyleyin

Ka'betullah'ı yıkın beytü's-sanem olsun yine  
Kible-gâh-ı Ahmed'i küffâr ile dolsun yine  
Gülşen-i bâğ-ı risâlet hâr olup solsun yine  
Yesrib ü Bathâ o eski hâlini bulsun yine  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibrîl'i ervâhı el-mennâk eyleyin

Ben Hüseyin'im tiğ urun hançer çekin kanım fedâ  
Kurretü'l-ayn-i Alî'yim ben fedâ cânım fedâ  
Âl ü evlâdım fedâ yârân ü ihvânım fedâ  
Zâde-i peygamberim ben etmem imânım fedâ  
Rûh-i pâk-i Hazret-i levlâki sad-çâk eyleyin  
Ağlatın Cibrîl'i ervâhı el-mennâk eyleyin

(Muallim Sa'dî, "Nevha-i Me'yûsâne", *Ceride-i Sufiyye*, 5 Ka-  
nunevvel 1329, Sayı 75)

## MURAD EMRÎ

(Doğ. 1851—Ölm. 1916-17)

Tırnova'da doğdu. Henüz 4 yaşında iken babası Sadık Efendi vefat etti. Saraçlık yaptı. Yenişehir eşrafından birisinin çiftliğine nezaret etti. Yenişehir ve çevresinin Yunanistan'a terki sonucu Bursa'ya hicret etti. *Fevâid* ve *Sanayi* gazetelerini çıkardı. Bursa'da öldü. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Muharrem geldi diller başladı nâlân u feryâde  
Değil bir ben bütün uşşâk o ehl-i beyt için dâde  
Şehîd oldu zemîn ü âsümân sarsıldı şehzâde  
Hüseyn oldu şehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd şâde  
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde

Bütün kevn ü mekân bir başka reng aldı nedendir bu  
Düşünce hâke o gül gonca çekdi âşıkân bir hû  
Döküp kanın Hüseyn'in hem içübdür ol Hasan âğû  
Hüseyn oldu şehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd şâde  
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde

Cenâb-ı Murtazâ'nın kurretü'l-aynı şehîd oldu  
Bize dünyâ harâm kavm-i Yezîd'e şimdi id oldu

Sebeb bu mâcerâyâ ol Yezîd ibn-i Yezîd oldu  
Hüseyn oldu şehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd şâde  
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde

Giyüp kanlı kefen gelse huzûr-ı mahşere ol şâh  
Gören hep bir ağızdan çağrışırılar âh ile eyvâh  
Ne çâre böyle takdîr eylemişdir Hazret-i Allah  
Hüseyn oldu şehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd şâde  
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde

Gel artık başla feryâd ü fiğâna bir zaman Emrî  
Veda'lar itdi dünyâyâ iki şehzâdegân Emrî  
Giyünsün karalar gayrı bütün İslâmiyân Emrî  
Hüseyn oldu şehîd eyvâh gelüp kavm-i Yezîd şâde  
O dem Cibrîl nedendir gelmedi emrile imdâde

(Emrî, *Divan-ı Murad Emrî*, Bursa 1329, s. 6-7)

## Mersiye

Geldi ol mâh-ı Muharrem Ehl-i Beyt mâtem demi  
Açdı eski yâreler yokdur bunun çün merhemi  
Oldu kurban Kerbelâ'da etdi giryân dîdemi  
Al-i evlâd-ı Resûl'ün kurretü'l-ayn-ı demi  
Kerbelâ'da kim aceb oldu Hüseyn'in mahremi

Hiç hayâl ü hâtıra gelmez idi bak bu ne hâl  
Vermedi mel'ûn neden bir katre hem âb-ı zülâl  
Vermedi vermezdi kimse macerâyâ ihtimâl  
Böyle takdir eylemiş yazmış ezelden Zü'l-Celâl  
Kerbelâ'da kim aceb oldu Hüseyn'in mahremi

Nice sahralar gelip geçdi bulunca Kerbelâ  
Sürdü meydâna atın dedi Yezidâne salâ  
Düşdü atından Hüseyn geldi o demde bir sadâ  
Kim ümid eylerdi gelsin başa böyle bir belâ  
Kerbelâ'da kim aceb oldu Hüseyn'in mahremi

Ehl-i gök cümle melekler gördü feryâd eyledi  
Düşdü atından gelip Cibril imdâd eyledi  
Ben şehid oldum dedi kendi dilin şâd eyledi  
Hep şehidler geldi istikbâle ta'dâd eyledi  
Kerbelâ'da kim aceb oldu Hüsey'nin mahremi

Ağladır mâh-ı Muharrem âşıkı giryân ile  
Ehl-i Beyt'i kim sever ağlar gezer efgân ile  
Kerbelâ sahraları doldu bugün al kan ile  
Gayrı düşdü ağlamak Emrî bize bin cân ile  
Kerbelâ'da kim aceb oldu Hüsey'nin mahremi

(Emrî, *Divan-ı Murad Emrî*, Bursa 1329, s. 5-6)

## Mersiye

Muharrem'dir bugün feryâd benimdir  
Fedâya şimdilik hâzır tenimdir  
Bugün mutlak benim ayn-ı cemimdir  
Dökülen dideden yaşlar yemimdir  
Bana sabrı verir Allah kerimdir

Bugün eflâki tutdı âh ü zârım  
Benim bir yerde yok âh karârım  
Fedâ olsun Hüsey'n'e cümle vârim  
Dökülen dideden yaşlar yemimdir  
Bana sabrı verir Allah kerimdir

Feleklerde melekler âh ü figân  
Ederler hep fedâ cân ehl-i imân  
Şehid oldu bugün ol şâh-ı sultân  
Dökülen dideden yaşlar yemimdir  
Bana sabrı verir Allah kerimdir

Hüsey'nin mâtemi işte bu gündür  
Yezid'in halkına bayram düğündür  
Behey âşık hele sen de döğün tur

Dökülen dideden yaşlar yemimdir  
Bana sabrı verir Allah kerimdir

Yezîd'in canına binlerce la'net  
Hem âşika vere Mevlâ selâmet  
Sözüne gel ver Emrî sen nihâyet  
Dökülen dideden yaşlar yemimdir  
Bana sabrı verir Allah kerimdir

(Emrî, *Divan-ı Murad Emrî*, Bursa 1329, s. 8)

### **Mersiye**

Ka'be-i ulyâ desen elbet sezâdır Kerbelâ  
Öyle bir âlî makâm hem dil-rübâdır Kerbelâ

Kurretü'l-ayn-i Resûl'dür hem Aliyyü'l-Murtazâ  
Anda medfundur hem İmâm-ı müctebâdır Kerbelâ

Hâkine yüz sür görenler şâd ile handân olur  
Nûra gark olmuş makâm-ı evliyâdır Kerbelâ

Çün şehîd-i şâh-ı sultânım Hüsey'nin cân evi  
Âşık-ı sâdıklara bâb-ı rızâdır Kerbelâ

Nîce cân gitdi nîce kanlar döküldü ol zamân  
Bilmiş ol Emrî nazar-gâh-ı Hudâ'dır Kerbelâ

(Emrî, *Divan-ı Murad Emrî*, Bursa 1329, s. 7)

### **Mersiye**

Ey şehîd-i Kerbelâ ey şehîd-i dil-rübâ  
Ey şehîd-i pür-atâ mâteminle merhabâ

Âl-i evlâd-ı Resûl Kûfe'ye etdi nüzûl  
Herkes geldi melûl dinle şimdi mâcerâ

Kerbelâ'ya hâzır ol pür-belâya hâzır ol  
Vâveylâya hâzır ol hakka sen ol reh-nümâ

Sensin ahfâd-ı Resûl sen şehîd olsan melûl  
Olmasan eyle hulûl titriyor arz u semâ

Geldi Cibrîl-i Emîn müjdeler dedi hemîn  
Emrî Rabbü'l-Âlemîn sizi bekler mutlakâ

(Emrî, *Divan-ı Murad Emrî*, Bursa 1329, s. 7)

## EDİP HARÂBÎ

(Doğ. 1853—Ölm. 1917)

Asıl adı Ahmed Edip'tir. Eđitimini tamamladıktan sonra Deniz Binbaşılıđı görevini üstlenmiş; görevi geređi, İstanbul'da ve Rumeli'de bulunmuştur. 17 yaşında Bektaşiliđe intisab eden şairin şiirleri yayımlanmıştır.

### Mersiye

Etmeyip şâh-ı peyemberden haya hakdan hazer  
Kûfiyân-ı bi-vefâlar nakz-ı ahd etmiş međer  
Kurretü'l-ayn-ı Resûlü eylemişler derbeder  
Var ise ger hâtır-ı şâh-ı Resûlullah eđer  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyñ İbn-i Ali'den bir haber

Teşnegâne kıl nazar bir katre su bulmuş mudur  
Gülsitân-ı Ahmed-i Muhtar'ı gör solmuş mudur  
Kerbelâ toprađı hep alkan ile dolmuş mudur  
Bul Hüseyñ-i Kerbelâ'yı bak şehîd olmuş mudur  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyñ İbn-i Ali'den bir haber

Kırdılar mı gülbang-i Şâh-ı Nebî'nin dâlini  
Kestiler mi ol Aliyyü'l-Murtazâ'nın pâlini  
Hiç soran var mı garibânın ahvâlini  
Eyle tahkîk Hânedân-ı Ehl-i Beyt'in hâlini  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyin İbn-i Ali'den bir haber

Gel yetimler hâline rahm et Hudâ'nın aşkına  
Sadıku'l-va'dü'l-emin ol Mustafâ'nın aşkına  
Fatih-i Hayber Aliyyü'l-Murtazâ'nın aşkına  
Kâffe-i ervâh-ı pâk enbiyânın aşkına  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyin İbn-i Ali'den bir haber

Hazret-i Abbas şehid olmuş mu eyle cüst-ü-cû  
Kavm-i Süfyan ordugâh-ı şâha etmiş mi gulû  
Zaptına almış mıdır nehr-i Fırat'ı ol adû  
Verdiler mi bak yetimâne aceb bir katre su  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyin İbn-i Ali'den bir haber

Anda var bak Habîb-i kibriyânın halini  
Sâkî-i Kevser Aliyyü'l-Murtazâ'nın halini  
Eyle tahkîk busegâh-ı Mustafâ'nın halini  
Evliyâ vü enbiyâ Hayrû'n-nisa'nın halini  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyin İbn-i Ali'den bir haber

Zulm ile seddoldu mu râh-ı şehîd-i Kerbelâ  
Çıkdı mı eflâke dek âh-ı şehîd-i Kerbelâ  
Bak zevâle erdi mi mâh-ı şehîd-i Kerbelâ  
Hûn ile âlude mi şâh-ı şehîd-i Kerbelâ  
Ey sabâ var Kerbelâ deştinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyin İbn-i Ali'den bir haber

Ma'sûmân u mazlûmân hep anda kurban oldu mu  
Dâmen-i pâk-i Sekîne Zeyneb al kan oldu mu



Kasım u Leylâ Zeliha hep perişan oldu mu  
Ehl-i beyte bak esîr-i âl-i Mervân oldu mu  
Ey sabâ var Kerbelâ deşinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyñ ibn-i Ali'den bir haber

Bir haber yok mu Harâbî Şâh'dan hasretteyiz  
Ağlayıp şâm u seher âh duzâh-ı gurbetteyiz  
Hâtır-ı nâ-şâd etme pür hüzn ü keder uzletteyiz  
Biz harâbız mâtem-i cân-sûz ile mihnetteyiz  
Ey sabâ var Kerbelâ deşinden eyle bir güzer  
Ver bize lutf et Hüseyñ ibn-i Ali'den bir haber

(Edip Harâbî, *Edip Harâbî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi,  
İhsan Mahvi, no.98, vk. 17)

### **Kerbelâ**

Âb-ı vecdin zâhidâ hiç etmemiş Hak'dan hayâ  
Kavm-i Mervân-ı Yezîd'e eylemişler ilticâ

Dîni imânı Resûlullâh'ı inkâr eyleyüp  
Sen de şimdi mezheb-i Süfyân'a kıldın ıktidâ

Nerdedir evlâd ü ahfâdın şefî'l-müznibîn  
Hep şehîdân etdiler azm-i huzûr-i kibriyâ

Ey hoca sen rûz-i mahşerde görürsün hâlini  
Kim girîbânın tutunca kâffe-i hayrû'n-nisâ

Âh edüp kân ağlarım hiç hâtırımdan çıkmıyor  
Ey Harâbî vak'a-i dil-sûz-i Şâh-ı Kerbelâ

(Edip Harâbî, *Edip Harâbî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi,  
İhsan Mahvi, no.98, vk. 197)

## FENNÎ

(Doğ. 1850—Ölm. 6 Temmuz 1918)

Yozgat'ta doğdu. Asıl adı Mehmed Said'dir. Yozgat Tahrirat Kalemî'nde başladığı memuriyet hayatını Kayseri, Sivrihisar ve Ankara'da sürdürdü. Ankara'da öldü. Divanı basılmıştır.

### Mersiye li-Cenâb-ı Hüseyin-i Müctebâ

Bugün mâh-ı Muharrem'dir muhibb-i hânedân ağlar  
Havâ âteş saçup inler humâra âsumân ağlar

Fedâ etdi felek şâh-ı Hüseyin'i bir içim suya  
Anıp bu mâcerânın dehşetin âb-ı revân ağlar

Tahammül eylemek bu vak'a-i dil-sûza kâbil mi  
Bilenler Kerbelâ hâlin ayân ağlar nihân ağlar

Bu sûziş eyledi bâğ-ı bahâr-ı âlemi dil-hûn  
Gül ağlar sünbül ağlar bülbül ağlar gülistân ağlar

Muhibb-i hânedânın nâlişi sığmaz semâvâta  
Girîban-çâk olur gerdûn zemîn ağlar zamân ağlar

Yezîd-i bed-sirişti la'netle yâd eyleyip her bâr  
Seven Şâh-ı şehîdânı hemân ağlar hemân ağlar

Yanar sabr u karârım Fenniyâ ben eylerim feryâd  
Yazarken bu ser-encâmı elimde hâme kan ağlar

(Ali Şakir Ergin, *Fennî Divanı*, Ankara 1996, s. 221)

## MEHMET ŐEVKET

(Dođ. 1861-62—Ölm. 1918-19)

Urfa'da dođan Őairin asıl adı Mehmed'dir. Neccarzade Eyüp Ađa'nın ođludur. Hasan PaŐa ve Halilü'r-Rahman medreselerine devam etmiŐ, Abbas Vasık Efendi ile Hacı Mustafa Hafız'dan Arapça öđrenerek icazet almıŐtır. Ömrü boyunca evlenmemiŐ, hiŐbir resmi görev üstlenmemiŐtir. DerviŐ-meŐrep bir zattır. Urfa'da vefat etmiŐtir. Divanı basılmıŐtır.

1.

Kerbelâ'da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyin  
Sad-hezârân mihnet ile dilfigâr oldun Hüseyin  
Cevr-i bidâd-ı felekden bi-karâr oldun Hüseyin  
Al kızıl kana boyandın zahm-dâr oldun Hüseyin  
Sad-hezâran mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyin

TeŐne-leb hûnin-ciđer feryâd ederdi Ehl-i Beyt  
El-meded rûh-ı Aliyyü'l-Murtazâ imdada yet  
Gel eriŐ evlâdına ahfadına bir himmet et  
Kerbelâ'da dem-be-dem mahzun u zâr oldun Hüseyin  
Sad-hezâran mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyin

Çađrısır tıfl-ı yetimân vâ Őehid-i Kerbelâ  
Yalınız tenhâ bizi gurbetde koyma bi-nevâ  
Firkatinle ađlarımız kaldık yetim-i pür-cefâ

Kerbelâ'da dem-be-dem mahzun u zâr oldun Hüseyin  
Sad-hezârân mihnet ile bî-karâr oldun Hüseyin

Ümme Gülsüm ile Zeyneb teşne-leb îrâd eder  
Tıfl-ı ma'sûme deyip "eyne ebi" feryâd eder  
Şimr Şâhun gerdenine tığ urup bî-dâd eder  
Kerbelâ'da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyin  
Yetmişiki yâre ile zahm-dâr oldun Hüseyin

Şevket et canın feda Âl-i Abâ'nın aşkına  
Şahbâz-ı burc-ı izzet lâ fetâ'nın aşkına  
İns ü cin feryâd eder bu maceranın aşkına  
Kerbelâ'da dem-be-dem mahzûn u zâr oldun Hüseyin  
Sad-hezârân mihnet ile dâğdâr oldun Hüseyin

(Abdülkadir Karahan, *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991, s. 155-156)

2.

Erdi çün mâh-ı Muharrem ins ü can ağlar bugün  
Cân u dil mahzûn oldu rûh-ı revân ağlar bugün

Ehl-i Beyt-i Murtazâ'ya cümle âlem ağladı  
Âh kim bu vak'adan kevn ü mekân ağlar bugün

Cennetü'l-a'la içinde rûh-ı âlem ağladı  
Hazret-i Rûhu'l-Emin eyler figân ağlar bugün

Kan döküp Musa İbn-i İmrân İbn-i Meryem ağladı  
Mâtem-i Şâh-i Şehidân'a cihan ağlar bugün

Şevket'â kan ağlamak âşıklara sermâyedir  
Âh u feryâd eyleyip hep âşıkân ağlar bugün

(Abdülkadir Karahan, *age*, s. 169)

3.

Düşdü çünkim Kerbelâ'ya gözleri şehîlâ Hüseyin  
Kâinâta lerze düşdü dediler hep vâ Hüseyin

Akdı ol demde Kerbelâ deştinde tûfân-ı belâ  
Al kızıl kan içre kaldı ruhları hamrâ Hüseyin

Her Muharrem cem olup anda gürûh-ı âşıkân  
Ah u feryâd eyleyip derler kamusı yâ Hüseyin

Çekdiler tiğ-ı cefâyı dûdmân-ı Hayder'e  
Aşıkân kanlar döküp çağırdılar veylâ Hüseyin

Mâtem-i Âl-i Abâ çün giydi mü'minler siyâh  
Şâd olup bu vak'adan hep zümre-i a'dâ Hüseyin

Şevket'â bu vak'adan kan ağlamak hengâmıdır  
Kerbelâ'da oldu ser-gerdân kad-i bâlâ Hüseyin

(Abdülkadir Karahan, *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991, s. 170)

4.

Ey Yezîdân ben şeh-i sâhib-vefâyım öldürün  
Gonca-i nevreste-i nûr-i Hudâ'yım öldürün  
İftihâr-ı Ehl-i Beyt-i Mustafâ'yım öldürün  
Öldürün ben necl-i pâk-i Murtazâ'yım öldürün

Oldu fitrâkimde envâr-ı saâdet münceli  
Tâbi-i tuğrâ-yı hükmündür benim her bir velî  
Menba-ı nûr-i hakikat mazhar-ı sırr-ı Ali  
Râzı-ı fermânber-i hükm-i kazâyım öldürün

Ben şehîd-i Kerbelâ derd ü belâ mu'tâdiyım  
Sâki-i Kevser İmâmü'l-Evliyâ evlâdiyım

Şem-i güلزâr-ı nübüvvet Mustafâ emcâdıyım  
Sıbt-i pâk-i Mustafâ vü Murtazâyım öldürün

Katlimin hükmüyle fetva verdiniz ey kavm-i dûn  
Hûn-i evlâdımdan oldu Kerbelâ girdâb-ı hûn  
Şiven ü efgân eder her dem havâtîn bağı hûn  
Ben bu dem ehl-i belâya muktedâyım öldürün

Çeşme çeşme hûn revân olmakda cism-i zârdan  
Gark-ı hûn oldu vücûdum tığ-ı âteş-bârdan  
Şevket ağlar dem-be-dem bu vak'a-i efkârdan  
Ben şehîdândan dem-â-dem pür cefâyım öldürün

(Abdülkadir Karahan, *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991, s. 113)

5.

Her Muharrem seyr kıl gel Kerbelâ meydânına  
Teşne-diller nice gark olmuş belâ tûfânına

Rûz-i mâtem Kerbelâ'da çağırırılar yâ Hüseyin  
Dil götürmez tâkati aşk ehlinin efgânına

Ehl-i Beyt-i Mustafâ'ya urdular tığ-ı cefâ  
Sa'y edip bedbahtlar ehl-i safâ berbâdına

Eyleyip cevr ü cefâ kesdi Hüseyin'in başını  
Sad hezârân zahmet olsun Şimr ü Mervân cânına

Kalmış iken gurbet ilde yalnız تنها garib  
Geldi cinniler Hüseyin'in nusret ü a'vânına

Murtazâ evlâdına tuğyân-ı efzûn etdiler  
Koydular anda esas cevr ü cefâ bünyâdına

Şevket'â bu vak'adan derd ü belâ artmaktadır  
Eyle sen himmet gerek bir nev gazel icâdına

(Abdülkadir Karahan, *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991, s. 172)

6.

Mazhar-ı sırr-ı velâyet yâ Hüseyñ İbn-i Ali  
Vâsıl-ı bahr-i hakikat yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Nûr-i ayn-ı Fatıma sıbt-i Habîb-i Kibriyâ  
Server-i ehl-i kerâmet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Can fedâ etdi Hudâ râhında evlâd-ı Resûl  
Ehl-i irfâna şerâfet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Yüz süren dergâhına elbetde ol mağfûr olur  
Matla-ı nûr-i hidâyet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

Şevket'â çün kim cemî-i asfiyânın rehberi  
Seyyid-i ehl-i saâdet yâ Hüseyñ İbn-i Ali

(Abdülkadir Karahan, *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991, s. 202)



## HASAN RÜŞDÎ

(Doğ. 1834-Ölm. 1919)

Manisa'da doğdu. Sandıkçı Emin Efendi'nin oğludur. Azadlızade Ömer Efendi'den ders almıştır. Küçük yaşta Entekkeliler dergahına kapılanmış, şeyhi Ahmet Vehbi Efendi'nin kızı ile evlenmiş, bu tekkede 62 yıl şeyhlik yapmıştır. Manisa'da vefat etmiş, dergaha şeyhinin yanına defnedilmiştir. Divanı basılmıştır.

Nur-i ayn-ı Mustafa'sın ey şehîd-i Kerbelâ  
Sen nebîre-i nebîsin ey şehîd-i Kerbelâ

Müşâbihsin Resûle seni kimse inkâr eylemez  
Evliyalar serverisin ey şehîd-i Kerbelâ

Şâh-ı Merdân şîr-i Yezdân sırrısın sen şüphesiz  
Nûr-i çeşm-i Murtaza'sın ey şehîd-i Kerbelâ

Duhterî pâkize-i Zehrâ gülüsün yâ Hüseyin  
Ehl-i Beyt-i müctebâsın ey şehid-i Kerbelâ

Şânına dense revâdır ser-defter-i evliyâ  
Nâzenîn-i enbiyâsın ey şehîd-i Kerbelâ

Cedd-i pâkindir Muhammed umarız biz şefâat  
Ki sen âl-i Abâ'dansın ey şehîd-i Kerbelâ

Teşne lebler rûz-i mahşer dest-i Hayder'den kanar  
Sen susuzlukla şehîdsin ey şehîd-i Kerbelâ

Zerre denlü buğz idenler hiç umar mı mağrifet  
Çünkü sen nûr-i Hudâ'sın ey şehîd-i Kerbelâ

İtmeyüp ceddine hürmet kıydılar cânın senin  
Bilmediler cüz'i zâtsın ey şehîd-i Kerbelâ

Sezâr sad-hezâr la'net ol Yezid'in cânına  
Hânedânın serverisin ey şehîd-i Kerbelâ

Teşnelikle Kerbelâ'da eyledin cânın fedâ  
Cümlesine sen imamsın ey şehîd-i Kerbelâ

Şefâat kıl Rüşdî'ye sen Şâh-ı Merdân aşkına  
Rûz-i mahşerde şefî'isin ey şehîd-i Kerbelâ

(M. Adnan Başoğlu-Necdet Okumuş, Hasan Rüşdi Divanı,  
Manisa 2003, s. 41)

## MUSTAFA FEVZÎ

(Doğ. 1871—Ölm. 1924)

Asıl adı Mustafa'dır. Eğin'de doğdu. Çocukluk döneminde İstanbul'a geldi. İlk tahsilden sonra Kasabzade Efendi'nin derslerine devam etti. Kalyon katipliği ve Kolağalığı görevlerinde bulundu. Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi'ye intisab etti. Onun ölümünden sonra, halifesi Hasan Hilmi Efendi'den hilâfet aldı. Draman'daki evinde vefat etti.

### Meşher-i Re's-i Şerîf-i Cenâb-ı Hüseyin'e Karşu

Kapladı tûfân-ı dehşet büsbütün mülk-i dili  
Mâverâ-yı akla düşdü şimdi aşkın düldülü  
Görmedim Leylâ'yı lâkin Kays gibi oldum deli  
Tâ ezelden hubb-i Ehl-i Beyt'e etmişdim belî  
Âh efendim vâh gülistân-ı şehâdet bülbülü  
Gönlümü ceddin Muhammed aşkına kıl muncelî  
Dönmem o bâb-ı keremden yâ Hüseyin İbn-i Ali

Tâzelendi vak'a-i dil-sûz-i deşt-i Kerbelâ  
Çünkü gördüm ben seni ey mevzı-ı re'-yi alâ  
Derdimi iz'âf idüb bin derdle etdin mübtelâ  
Kıssa-i dehşet-fezâdan kalbim etdi imtilâ  
Kim ki âşıkdır bugün meydâna gelsün es-salâ

Es-salâ ey nûr-i çeşm-i Fâtıma sad-es-salâ  
Ve's-selâm ey hânedân-ı Mustafâ'nın ecmeli

Söyle mutlak taş mısın, âteş mi, âteş-bâr mısın?  
Yoksa sende ben gibi bir âşık-ı dil-dâr mısın?  
Mâcerâ-yı dehre vâkıf mahrem-i esrâr mısın?  
Söyle gam-hâr-ı Hüseyin-i Hayder-i kerrâr mısın?  
Kerbelâ'yı gösterir bir levha-i dem-sâr mısın?  
Kalbi vîrân eyledin, muhrib mi, yâ Ammâr mısın?  
Derdimi tahrîk için bir nebzecek bahs etmeli.

Bî-habersen vak'adan vechindeki dehşet nedir?  
Hâl ü şânından dil-i uşşâkdaki hayret nedir?  
Çünkü rengin hûn-i mazlûmîn değil hamret nedir?  
Tâş isen taşlardan artık sendeki izzet nedir  
Kerbelâ'dan dem urur tavrın senin hikmet nedir?  
Her gören mahzûn olur bu gurbet ü firkat nedir?  
Noldu söyle Ehl-i Beyt'in sevgili gonca gülü

Sen misin yoksa ser-i mazlûma hem-dem ey hacer?  
Sen de mi teşhîr edildi ol şehîd-i mu'teber?  
Mâtem-i İbn-i Ali'den mi bulundun pür-keder?  
Şimdi var mı hûn-i pâkinde aceb sende eser?  
Seyyid-i ebnâ-yı cennetden bana ver bir haber  
Ol zaman mahv olmamış nîçün semâ vü bahr ü yer  
Çün şehîd olmuş cihânın bir imâm-ı a'deli

Gûş-vâr-ı arş-ı a'lâsında pek çok durdu mu?  
Çarh-ı kec-rev âkıbet düşmenleri güldürdü mü?  
Zâlimân-ı bî-hayâ gonca gülü soldurdu mu?  
Dûdmân-ı Ahmed'i hâin Yezîd söndürdü mü?  
Nûr-i çeşm-i Hayderi Şimr-i laîn öldürdü mü?  
Hânedânın mâtemi âlemleri doldurdu mu?  
İhtifâ mı eyledi dînin o şems-i ekmeli

Bî-kes ü bî-vâye âciz mi kaldı hânedân  
O zaman mı hetk edildi arz u nâmûs-i cihân

O havâlide bulunmaz mıydı hiç bir müslümân  
Yoksa bir başka avâlim mi zuhûr etdi o ân?  
Söyle mü'min miydi, yâ kâfir mi, zâlim düşmenân  
Mustafâ'dan korkmadan bu râha olmuşlar revân  
O gürûh-ı bî-hayâ hûn-hârların en erzeli

Arkasından âh eder miydi Hüsey'nin gülleri  
Çok mu feyâd eyledi Âl-i Abâ bülbülleri  
Dehşetinden yoksa mebhût mu bulundu dilleri  
Hâk-i zilletde muhakkar kaldı mı sünbülleri  
Bir harâbe-zâra mı döndü o cânân illeri  
Âh nasıl kıydı Hüsey'n'i kâfirin pis elleri  
Hakkı inkâr eylemek bundan daha olmaz celi

Bu gürûh-ı azlama mü'min demek kârım değil  
Sözlerimden râfızî derlerse ârım değil  
Âleme kendim beğendirmek de efkârım değil  
Rafzî sevmem ehlini tafzîl de ikrârım değil  
Ehl-i sünnet tâc-ı fahrım râfızî yârim değil  
O şerîre etdiğim la'net de inkârım değil  
Yâd-ı la'net haşre dek rûh-i Yezîd'e esmeli

Söyle Allah aşkına hâin Yezid vahşetlerin  
Bî-tevakkuf eyle takrîr Kerbelâ dehşetlerin  
Hâl-i mazlûmîn ile Âl-i Abâ firkâtlerin  
Söyle bir bir hânedân-ı Mustafâ gurbetlerin  
Satdı mı dünyaya düşman âhîret devletlerin  
Buldular mı bî-hayâlar âkıbet nekbetlerin  
Büsbütün kör etdi mi dünya o kavm-i asveli

Bir suâle cür'et etdin nüh felek lerzân olur  
Vahşetinden vak'anın arz u semâ sekrân olur  
Mâcerâyı söylesem âlem bütün vîrân olur  
Kıssaya mü'min değil, kafir bile giryân olur  
Şerh-ı mâ fi'l-bâlîme ins ü melek nâlân olur  
Âh-ı derd-i âlûdeme şeytân dahî hayrân olur  
Vak'a şerh olsa felekler hep harâba gitmeli

Fevzi'yâ icmâl-i vak'a şöyledir ol zâlimûn  
O gürûh-ı eşkıyâ dünyâ vü ukbâ hâsirûn  
Kal'a-i dini harâb etdi kökünden fâcirûn  
Hânedâna çok ihânet etdiler o fâsikûn  
Ehl-i Beyt-i Mustafâ mazlûm u ma'sûm sâbirûn  
Hakka vuslat buldular "innâ ileyhi râciûn"  
Ümmet-i mergûbenin kavm-i celil-i efzali

(Mustafa Fevzî, "Meşher-i Re's-i Şerîf-i Cenâb-ı Hüseyin'e Karşu", *Cerîde-i Sufiyye*, Sayı 74, s. 275-276)

## İBRAHİM HAKKI KEMÂHÎ

(Doğ. 1859—Ölm. 14.10.1924)

Erzincanın Kemah kazasının Müşekrek (Parmakkaya) köyünde doğdu. Feyzullah Efendi'den ve oğlu Mustafa Zühdi Efendi'den ilim tahsil etti. Şam ve Mısır bilginlerinden yararlandı. Konya ziyaretinden sonra Erzincan Mevlevihanesi'nin imar ve ihyası ile görevlendirildi. Yazdığı bir eser nedeniyle Kemah'a sürgün edildi. Mevlevi gönüllüleriyle birlikte Kanal Seferi'ne katıldı. Erzincan'da vefat etti.

### Mersiye-i Berâ-yı Kerbelâ

Hâme-i hûn-bâr haber ver mâcerâ-yı Kerbelâ  
Noldu hâl ü şânı söyle hâmis-i Âl-i Abâ  
Âteş-i âh ile ihrâk eylesün Hak mâ-sivâ  
Eşk-i çeşm ile sönsün durmasun nâr-ı lezâ  
Dâhil-i dârü'l-gumûm oldu bütün seb'-ı mesâ  
Nerde kaldı Mustafâ Zehrâ Aliyyü'l-Murtazâ

Siğmadı arz-ı semâya lâ-cerem rûh-i Resûl  
Şol zaman ki kanı dökdü yere İbnü'l-Betûl  
Terk idüb ravza-i pâki eyledi arşa dühûl  
Bu gazabla Kerbelâ'da sanki oldu nefh-i sûr  
Dâhil-i dârü'l-gumûm oldu bütün seb'-ı mesâ  
Nerde kaldı Mustafâ Zehrâ Aliyyü'l-Murtazâ

Her dü leşker cenk için ol dem ki hep saf bağladı  
Tâ sehâb-i sürh-i semâda gam tutup kan ağladı  
Ol Yezîd İbn-i Ali'ye durmayup seyf zağladı  
Hakkı'yâ kes sözlerin cümle ciğerler dağladı  
Dâhil-i dârü'l-gumûm oldu bütün seb'-ı mesâ  
Nerde kaldı Mustafâ Zehrâ Aliyyü'l-Murtazâ

İbrahim Hakkı Kemâhi, *Divan-ı Ebu'l-Kemâl*, İstanbul 1326,  
s. 19-20)

### Mersiye

Aman mâh-ı Muharrem gelme tezkir etme ahvâli  
Meded deryâ-yı hüzne çekme ins ü cin gam-ı bâli  
Ne mümkün nâle-i efgân gamdan kim olur hâli  
Görünce bunca zahmet Mustafa'nun eşref-i âli  
Yetiş Cibril cedd-i pâkine oku serencâmı  
Aman imdada gelsin böyle olsun Şir-i Yezdâni

Görenler oldu hayran Kerbelâda merd-i meydânı  
Dediler bâreka'llah İbn-i Haydar Yusuf-ı sâni  
Kıyar mı katline nevc-i beşer gel eyle iz'ânı  
Meğer bunlar galizü'l-kalb imiş ez vahş hayvani  
Yetiş Cibril cedd-i pâkine oku serencâmı  
Aman imdada gelsin böyle olsun Şir-i Yezdâni

Susuzlukla perişan olmuşiken zât-ı nur naşir  
Uzattı gerden-i gerdün nihâye el ura âkir  
Kıyamet kopdu sanki çok acayıpler olup zahir  
Seylâb-ı eşkile Hakkı cihanı eylegil tâhir  
Yetiş Cibril cedd-i pâkine oku serencâmı  
Aman imdada gelsin böyle olsun Şir-i Yezdâni

İbrahim Hakkı Kemâhi, *Divan-ı Ebu'l-Kemâl*, İstanbul 1326,  
s. 63-64)



## MEHMED MEMDUH PAŞA

(Doğ. 1839—Ölm. 1925)

İstanbul'da doğdu. Mazlum Fehmi Paşa'nın oğludur. Rüşdiye'yi bitirdikten sonra Hariciye Nezareti Mekubi Kalemî'ne girdi. Maarif, Sadaret ve Maliye Nezareti mektupçuluklarında bulundu. Konya, Sivas, Ankara valilikleri görevini üstlendi. 1895'te Dahiliye Nazırlığı'na atandı.

Memduh ve Faik mahlaslarını kullandı. Şiirleri basılmıştır.

### Der-Vasf-i Şehîd-i Deşt-i Kerbelâ İmâm Hüseyin Radıyallahü Anh

Hilâl-i mâh-ı Muharrem ki hûn-çegân görünür  
Misâl-i tîğ yine ehl-i derde kan görünür

Bu dem o dem ki eğer cûşa gelse âb-ı hayât  
Yine marîz-ı gam-ı aşka terk-i cân görünür

Nigâh-ı kerem idemem âfitâb-ı rahşâna  
Ki medd-i şu'lesi aynımda bir sinân görünür

Cihâna göz açamam ben bu demde mihre değil  
Ki her müjsem dahi şemşir-i cân-sitân görünür

Olunca böyle ser-â-pâ vücûd-ı neşter-i zâr  
Reg-i beden bana bir hatt-ı imtihân görünür

Nedir bu arbede-i rüste-hîz-i eser ki dile  
Ne meyl-i nefis ü hevâ vü ne hod cinân görünür

Nedir bu hayret-i kübrâ ki sırr-ı pâkimde  
Cilâ-yı âyine-i cân gibi nihân görünür

Neden bu dîde-i tâkat-güdâz-ı şu'le be-düş  
Tenevvür-i âfet-i tûfân olup hemân görünür

Neden bu dâğ-ı nevâib sürâğ-ı âteş-i aşk  
Zebâniyân-i cahîm ile hem-zebân görünür

Şu cism-i zâr aceb Kerbelâ mı nedir  
Ki anda peyk-i belâ böyle râyegân görünür

Fedâ-yı şâh-ı şehîdân olur meğer ki bu cân  
Fezâ-yı hubb u velâde zamân zamân görünür

Sütûde sıbt-i Nebî-yi Hudâ Cenâb-ı Hüseyin  
Ki dest-i âtîfeti künc-i şâyegân görünür

Erike bahş-ı velâyet ki feyz-i cûdundan  
Gedâ-yı dergehi Keyhusrev ü cihân görünür

Şeh-i sürûş-i sipâh-ı hazîre-i lâhût  
Harem-serâ-yı celâlinde kudsîyân görünür

Hilâl sanma semâ vü saff-ı ebruvânında  
Kemâl-i şerm ile engüş-i ber-dehân görünür

Anın mekânını görmekte acz olur nâzır  
Uyûn-i ehl-i dile gerçi lâ-mekân görünür

Yine felek ele almış kemend-i zer-i târın  
Şeb-i siyehde zannetme kehkeşân görünür

Yolunda etmeğe kurbân gazâle-i mâhu  
Kazâ hulûs ile dâmân-ı der-meyân görünür

Uluvv-i câhına nisbet olunsa arş-ı azîm  
Gubâr-ı deşt gibi pest ü nâ-tuvân görünür

Ridâ-yı hûn-nümâsıyla âh o gonca beden  
Riyâz-ı nazda bir nahl-i erguvân görünür

O serv-i kamet için katre âb olundu dirîğ  
Zülâl-i rahmet-i Bâr' de ân-be-ân görünür

O nakd-i vakti telef kıldı hazîn-i devrân  
Ne yüzle âleme hurşîd-i zer-feşân görünür

O dürri eyledi galtîde bahri âşûba  
Ne dürlü ma'zeret ızhârda kân görünür

Gubâr olup göğe çıksun zemin-i süfle-nihâd  
Neden aceb yere geçmez de âsümân görünür

Fiğâna başlayalım biz zamânıdır şimdi  
Cüyûş-i nevha-fürûş-i fiğâniyân görünür

Bu bir zamân-ı keder kim hümâ-yı Kuds ise de  
Hücûm-i za'f ile cisminde istihvân görünür

Bu bir zamân-ı musîbet ki kavm-i adû  
Rahîk-i kîne ile mest-i ser-girân görünür

Görünmesün bize bâri şafakla çarh-ı kebûd  
Ki zahmimizdeki dem bahr-i bî-girân görünür

Yeter cihânı yine Fâik eyledin sûzân  
Bırak berk ile bu şu'le hem-inân görünür

Şikâyet eyleme vaz'-ı garîb-i devrândan  
Şikâyet ehl-i dile çünkü kesr-i şân görünür

Sevâd-ı a'zam-ı mâtemde tâ ki gurre-i sâl  
Siyâh-pûş hacâlet olup şebân görünür

Şehîd-i vâdî-i aşk oluna bu demde hemân  
Hacer-i akîk u şecer tîğ-ı hûn-feşân görünür

(Mehmed Memduh, *Divan-ı Eş'âr*, İstanbul 1332, s. 46-47)

### **Mersiye-i Diğer Der-Senâ-yi Kurretü'l-Ayn Cenab-ı Resûl-i Hüseyn Şehid Radıyallahü Anh**

Hasıl etdi dilde hicrânın ile her yâre su  
Hey ne gülşendir nümâyân anda âre âre su

Hikmet-i Hak Hızır'a kıldı zulmeti ayn-ı hayat  
Dide-i İskender'e zulmet getürdi kâre su

Reşha-paş olmaz mısın mahrûr-i aşkın dâğına  
Bağ-bânlar fasl-ı germâda verir gülnâre su

Derdimend-i hicrine atvârını nerm eyle kim  
Penbelerle sarf ederler muhtazar bîmâre su

Aşk ile sûzân olan âb-ı hayâtı neylesün  
Kâr eder mi hiç habîbim murğ-ı âteş-hâre su

İltihâb-ı aşk eşk ile olur mu muntafî  
Bir yanar dâğa ne mümkindür ki kılsun çâre su

Katresin bâri kabul eyle sirişk-i çeşmimin  
Gah olur kim bir gedâ takdim ider hünkâre su

İtdi istiâb-ı taraf-ı gülşeni eşk-i revân  
Nergisin hakkıçün irdi devlet-i bî-dâre su

Nevk-i müjgânım ciğerden tab olur revnâk bulur  
Hûn-i dildir tîşe-i Ferhâd-ı şirin-kâre su

Mey içerken la'line çespan değil bârid kelâm  
Yüz verir havf eylerim yakut-i kıymet-dâre su

Bâdeyi itme kadehde âb ile âmîhte  
Âteş-i seyyâle besdir hâne-i hummâre su

Leblerin şâhiddir and içdiğime nûş etmeyem  
Konsa tâs-ı zer-nigâr-ı mihr-i pür-envâre su

Teşne-i dîdâr olursam da nazar-bend olmayam  
Girse Yusuf-veş terâzular ile bâzâre su

Bir içim su bulmadı sultân-ı deşt-i Kerbelâ  
Sâkî-i Kevser ayağına ne yüzle vâre su

Âb-rû-yi hürmetiçün halk olunmuşken cihan  
Vermedi eşrar Ahmed-i Muhtâr'e su

El-ataş gûyân olurdu bir tarafda Ehl-i Beyt  
Zâlimân icra ederdi hançer-i hûn-hâre su

Şu'le-i âşûb dutdu dehri te'sir etmedi  
Bu Lehep tıynetlerin tarh eylediği nâre su

Taşlara seyli zen olupda o günde yandı  
Çekmedi sengîn hisar a'da-yı bed-kirdâre su

Hiddetinden göklere çıksa becâdır nâr eğer  
Hacletinden yerlere geçse revâ hem-vâre su

Çâre-cûdur mağfiret-hâh olmağa cû sû-be-sû  
Ol sebepden göz yaşı eyler revân enhâre su

Edemez bu hûn-i nâ-hak lekesin şûyîde âh  
Çeşme-i hurşîd akıtsa haşre dek kühsâre su

Goncaya göndermesün gülşende nâme nâmiye  
Dökmesün dolab-ı çerh ezhâre su esmâre su

Düşdü hûb-kerde ruhundan hâki müşk-efşân saçı  
Kan gelür elbette nâf-ı âhû-yı tâtâre su

Var mıdır imkân-ı tecdîd-i vudû kim ba'demâ  
Sûret-i huşk serâb oldu ülü'l-ebşâre su

Gird-i gam mevcûd anınla temîm eyleriz  
Dostlar lazım değildir zümre-i ebrâre su

Vakt-i tûfanda ser-i kühsârı sarmışdı miyâh  
Şu musibetle erişdi künbed-i devvâre su

Bir musîbetdir bu kim mâh ağladı çâh ağladı  
Cûşîş-i Zemzem'le çıkdı Ka'be'de astâra su

Rahmet-i Hakdır vücûdu oldu arz üzere muhît  
Ebr-i rîzân etmese ayn-ı savâb âbâra su

Gösterirdi feyz-i aksinden cinânı âdeme  
Saf bir âyine tutsaydı o gül-ruhsâre su

Vâye-mend meşrebi olmuş meğer kim her habâb  
Şimdi reşk-endâzdır Cemşîd-i sâğar-dâra su

Ahker-i tâkat-güdâzından biter nahl-i enâr  
Olsa rûyundan çekîde dûzah-ı kakhâra su

Kesb iderdi ney şeker hâsiyetin sebz-âb-ı bahr  
Kulzüm-i pür-şûra ilka eylese yek pâre su

Biri olurdu Süleyman diğeri rıdvan-ı huld  
Rik-i Burâk'ı atâ kılsaydı mûr u mâre su

Hizmete âmâdedir bir pâk dâmen câriye  
Âşık-ı giryân imiş ol şâh-ı Cem-i mikdâra su

Hâme-i Memdûh'da görsün midâd-ı şâirân  
Sanki bir mürğ-âbdır almış yine minkare su

Hâke zerrîn nâv-dân-ı Ka'be-i esrârdır  
Bezî eder ruh-ı Hüseyin'in aşkına züvvâre su

Yâ ilâhî eyle ol dem beni nefside leb  
Dest-i pür-cûdu Ali'den erişe ahyâre su

(Mehmed Memduh, *Divan-ı Eş'âr*, İstanbul 1332, s. 47-49)

## HIFZÎ

(Doğ. 1833—Ölm. 1927)

Gerede'de doğdu. Gerede'de medrese eğitimi yaptı. Küçük yaşta evlendi. Eşinin ölümüyle memleketini terketti, İstanbul'a geldi. Bektaşî Tekkesiyle ilgi kurdu. Önce Selanik'e, sonra Sofya'ya gitti. Bali Baba Tekkesi şeyhi Ahmed Baba'ya intisap etti. 1878 yılında Sofya Bulgarların eline geçti. Hıfzî Baba, Köprülü'ye göçtü, burada vefat etti.

Geldi çün mâh-ı Muharrem kıldı dehri rûşenâ  
Hâtır-ı uşşâka düştü mâcerâ-yı Kerbelâ  
Çünkü ol menzil musâhip mecma-i bahr-i belâ  
Teşne-dil oldu şehîd anda Hüseyin-i Müctebâ  
Cem olup Kûfe diyarında gürûh-i eşkiyâ  
Al ü evlâd-ı Resûl'e gördüler cevri revâ  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ

Ol vefâsız bî-rahmler kavlı-i mergûb etdiler  
Kûfe'ye da'vet kılup irsâl-i mektûb etdiler  
Sanasın bin cân ile cânânı matlûb etdiler  
Sonra ahdi bozdular akvâli mekzûb etdiler  
Sed çeküp mebzûl Fırat'ı anda mahcûb etdiler  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ



Çün bilirdi nur-ı çeşm-i Ahmed-i Muhtâr idi  
Vâlid-i Âl-i Cenâb-ı Hazret-i Kerrâr idi  
Mâderi binti'r- Resûl-i Hazret-i Zehrâ idi  
Dâder-i pâk-i Hasen Hulk-ı Rıza hünkâr idi  
Nesli peygamberliğin ayâ kim ızhâr idi  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ

Bir takım nâmerdleri münkâd edüp fermânına  
Ol livâ-yı nahsı dikdi Kerbelâ meydânına  
Kahrı müstahsen görüp Âl-i Resûl'ün şânına  
Bi-günâh mazlumların girdi o zâlim kanına  
Mansıb-ı dehri değışdi devlet-i imânına  
Tâ be-mahşer la'net olsun kendine a'vânına  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ

Allah Allah öyle bedbahtın olup fermanberi  
Saymadı asla hukuk-ı Hazret-i peygamberi  
Bir içim suya dirığ etdi havâric leşkeri  
Suretâ İslam idi sirette kâfir ekseri  
Olmadı böyle musîbet devr-i Âdem'den beri  
Ya nice yaş dökmesin erbâb-ı aşkın gözleri  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ

Bu Muharrem'dir zemîn ü âsümân ağlar bu gün  
Vakt-i mâtemdir muhibb-i hânedân ağlar bu gün  
Eşk-i hasretler döküp de tende cân ağlar bu gün  
Âşıkânın dide-i giryânı kân ağlar bu gün  
Hasılı feryâd edüp cümle cihân ağlar bu gün  
Ağla Hıfzî aşk ile üftâdegân ağlar bu gün  
Bir azîm fitne uyandırdı Yezîd-i bî-hayâ  
Söyle vallâhî sezâdır cânına la'net sezâ

(Sadeddin Nüzhet Ergun, *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, İstanbul 1956, s. 79-80)

## HAZMÎ

(Doğ. 1856—Ölm. 1928)

Harput'ta doğdu. Medrese eğitimi gördükten sonra memuriyete başladı. Elaziz, Ergani ve Keban adliyelerinde katiplik yaptı. İki kez, Harput Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ömrünün sonlarına doğru okullarda Türkçe, Farsça, İmla ve Edebiyat dersleri okuttu. Divanı basılmıştır.

Gül-i gülzâr-ı vefâdır Hasaneyn  
Güher-i kenz-i velâdır Hasaneyn

Katre-i ayn-ı Resûl-i Ekrem  
Zâde-i hayr-ı nisâdır Hasaneyn

İbn-i Ma'sûm-ı Cenâb-ı Haydar  
Fahr-i evlâd-ı ıyâdır Hasaneyn

Ravzâ-i Âl-i Abâ'da el-Hak  
Gonce-i hande-nümâdır Hasaneyn

Hâiz-i mertebe-i izz ü neseb  
Sâhib-i hüsn ü bahâdır Hasaneyn

Râz-ı hubbü'l-habîbe mazhar  
Vâsıl-ı sırr-ı Hudâ'dır Hasaneyn

İlticâ-gâh-ı sunûf-ı ümmet  
Mültecâ-yı zu'afâdır Hasaneyn

Der-i devletlerinin bir itiyim  
Bana Hazmî şufa'âdır Hasaneyn

(Hayrettin Ayaz, *Harputlu Abdulhamid Hazmî Divanı*, İstanbul  
1998, s. 218)

I.  
Muharrem oldu yine dîde-i eşk-bâr olsun  
Enîn ü mâtem eyle sîne dâğ-dâr olsun  
Bu gülistân-ı cihân cümle hâr-zâr olsun  
Solup nesîm-i teessürle târ-mâr olsun  
Ne gül ne gonca ne gülşen ne cûybâr olsun  
Bütün hazân-zede-i devr rûzgâr olsun

II.  
Bu mâh odur ki o Şâh-ı Şehid yâda gelir  
Felekde gördüğü gam-ı kalb derd-i nihâd  
Ana cefâ-yı felek sanma kim adâde gelir  
Elem bu mâhı düşündükçe bî-irâde gelir  
.....  
Nasıl bu vak'a-i dil-sûza sabrı var olsun

III.  
Ne cür'et eyledi ki eyâ bozup vefâyı felek  
Düşünmedi şeref-i Âl-i Mustafâ'yı felek  
Bezetti hûn-ı şehîdânla Kerbelâ'yı felek  
O mâh-ı rif'ata gördü revâ cefâyı felek  
O da bu fikr-i sakimiyle şerm-sâr olsun  
Fezâ-yı haşrde mağdûb-ı Kird-kâr olsun

IV  
Bak ol mürüvveti yok kec-nihâd gerdüne  
Terahhum eylemeyip bunca kalb-i mahzûne  
Müsâid oldu merâm-ı Yezîd-i mel'ûne  
O bî-edeb o sefîh o meşreb-i düne

Ki dem-be-dem ana la'net hezâr hezâr olsun  
Hemîşe la'net o kelb üzre pâydâr olsun

V.

Nedir bu cevr-i leîmâne Âl-i Adnân'a  
Nedir bu âteş-i gam kalb-i ehl-i îmâna  
Yanıp yakıldı bu hasretle nâre pervâne  
Koyuldu mâteme gül bülbül âh ü figâne  
Senin de Hazmî işin hep enîn ü zâr olsun  
Bu ağlamak sana her rûz u şeb şîâr olsun

(Hayrettin Ayaz, *Harputlu Abdulhamid Hazmî Divanı*, İstanbul  
1998, s. 219-220)

#### KIT'A

Ey serv-i hurâmânı gülistân-ı vefânın  
Ey goncası bâğ-ı harem-i Âl-i Abâ'nın  
Ben de reh-i aşkında şehîdim tut elimden  
Ey seyyid ü sultânı gürûh-ı şühedânın

(Hayrettin Ayaz, *Harputlu Abdulhamid Hazmî Divanı*, İstanbul  
1998, s. 220)

#### KIT'A

Sıbteyn'e bu dünyâda kim olmuş ise bed-hâh  
Tâ haşre kadar la'nete lâyıkdır o kem-râh  
Vây olsun o mel'ûne ki ferdâ-yı cezâda  
Da'vâcısı peygamber ola hâkimi Allâh

(Hayrettin Ayaz, *Harputlu Abdulhamid Hazmî Divanı*, İstanbul  
1998, s. 221)

## ABDULMALİK HİLMÎ

(Doğ. 1865—Ölm. 1928)

Prizren yakınındaki Ravsa kasabasında doğdu. Ravsa kasabasında başladığı eğitimini Prizren'deki Mehmed Paşa medresesinde sürdürmüŖ, bu medresenin yüksek kısmından mezun olmuŖtur. Melami halifesi ve Ŗeyhi Recep Hulusi Efendi'ye bağlanmıŖtır. Eğitimi tamamladıktan sonra Ravsa'ya gelerek Türk İslam Kültür Merkezi adıyla bir tekke açmıŖtır. Prizren'de vefat emiŖtir.

1.

Mâtemin Ŗâh-ı Hüseyin'in tualım  
Ciğelimiz dahî hem hûn edelim  
Gece gündüz nâle efgân kılalım  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Derdimiz ola Ŗehidler aşkıçün  
Yattığından kırmızı kanlar içün  
Kâfir Yezîd'e la'net câniçün  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Hem semâdan nevha geldi zâr u zâr  
ÇeŖm-i pâk-i Mustafâ'yı kırdılar  
Ah meded beyt-i Resûle n'ettiler  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Dökdüler hem Hüseyin'in kanını  
Tanımadılar âlemin sultânını  
Hâviye'de kodı Yezid cânını  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Kande idi ol muhibbân-ı Ali  
Yası tuttu âh u vâh eyledi  
Gözlerinden döktüler kanlı yaşı  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Zâr ile ağladılar dokuz felek  
İns ü cinn ü hûr u rızvân hem melek  
Arş u kürsîde bulunan ferşe dek  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

Mâlikî-i ejder yanuben hem derd ile  
Şah Hüseyin'im çağırırken vird ile  
Ya meded hey meded hem derd ile  
Ağla mâtemdir Muharrem'dir bu dem

(Hüseyin Özcan, *Abdulmalik Hilmi Hayatı ve Şiirleri*, 2. baskı, İstanbul 2008, s. 156-158)

2.

Şah Hüseyin ağlamaktır kârımız  
Dü cihanda çünkü oldur yârımız

"Ene min Hüseyin" dedi serdârımız  
Mustafâ ile Hüseyin bir görürüz

Tâ ezelden bu sırra belî deriz  
Bunu inkâr eyleyen lâ'netleriz

Ehl-i Abâ beş hurufdur şüphesiz  
İsm-i Celâlde bu virdi kılarız

Hilmi'yâ bu sırrı biz faş kılmayız  
Beş içinde beş durur dört görürüz

(Hüseyin Özcan, *Abdulmalik Hilmi Hayatı ve Şiirleri*, 2. baskı,  
İstanbul 2008, s. 130-131)

## SIDKÎ

(Doğ. 1865—ölm. 1928)

Tarsus'ta doğdu. Asıl adı Zeynelabidin'dir. 12 Yaşında Hacı-bektaş dergâhına giden şair eğitimini burada tamamladı. 1894 yılında Merzifon'un Harız köyüne yerleşti. Doğu cephesinde Ruslara karşı savaştı. Harız köyünde vefat etti. Şiirleri basılmıştır.

1.

Geldi çün mâh-ı Muharrem ağla ey dil cân ile  
Çağlasın ceyhûn misâli âb-ı çeşmim kân ile

Şâh Hüseyin'le Hasan'dır nûr-i ayn-ı Mustafâ  
Bunlara farzdır muhabbet hucdet-i burhân ile

Bunlara her kim hakâret eyler ise bî-gümân  
Atılır nâr-ı cahîme çatılır şeytân ile

Kıldığıyçün Şâh Hüseyin'i kasdile susuz şehîd  
La'net etdi Hak Yezîd'e âyet-i Kur'ân ile

Her kim ağlar Şâh Hüseyin'in aşkına mâtem günü  
Hak Cinân-ı pâkini bahş eylesin ihsân ile

Îd-i vasl-ı pâkini arzeylerim ihlâs ile  
Âsitân-ı devletinde cânımı kurbân ile



Sıdkı'nim geldim kapına yâ Hüseyin-i Kerbelâ  
Yarama em kıl mürüvvet derdime dermân ile

(Muhsin Gül, *Sıdkî Baba Hayatından ve Divanından Örnekler*,  
Ankara 1984, s. 218-219)

2.

Geldi çün mâh-ı Muharrem nâgehân ağla gönül  
Eyleyüben gözlerinden hûn-feşân ağla gönül  
Etme bu aşkın yolunda kayd-ı can ağla gönül  
Kerbelâ sultanlarından tut dâmân ağla gönül  
Rûz ü şeb bülbül misâli kıl figân ağla gönül  
Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'ya her zaman ağla gönül

Katlolundu din yolunda niceler ol şâh ile  
İçmediler bir katre su yetmiş üç hem-râh ile  
Ağladı cümle melâik gökte güneş mâh ile  
Yâd edip ol macerâyı dem-be-dem bin âh ile  
Rûz ü şeb bülbül misâli kıl figân ağla gönül  
Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'ya her zaman ağla gönül

Katlı için Âl-i Resûl'ü bir alay bağı hadîd  
Sürdüler at Kerbelâ'ya oldular Hak'dan baîd  
Bendegânıyla Hüseyin'i kıldılar susuz şehid  
Söyle her dem "la'netullahı alâ kavm-i Yezid"  
Rûz ü şeb bülbül misâli kıl figân ağla gönül  
Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'ya her zaman ağla gönül

Mâh-ı mâtemdir bugün çün nâleler inşâd ile  
Terk-i hâb et mâcerâ-yı Kerbelâ'yı yâd ile  
Affolur cürm ü günâhın âh ile feryâd ile  
Terk-i can eyledi o şâh âl ile evlâd ile  
Rûz ü şeb bülbül misâli kıl figân ağla gönül  
Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'ya her zaman ağla gönül

Kestiler nehr-i Fırat'ı el-ataş âh el-ataş  
Yandı tutuştu fezâ-yı Kerbelâ âh el-ataş  
Yaralar aç yüreğinde ola asl'a çâre-keş  
Sinene dağlar uruben Sıdkî-i bî-çâre-veş  
Rûz ü şeb bülbül misâli kıl fiğân ağla gönül  
Şah Hüseyin-i Kerbelâ'ya her zaman ağla gönül

(Muhsin Gül, *Sıdkî Baba Hayatından ve Divanından Örnekler*,  
Ankara 1984, s. 219-220)

3.

Kim ki Şâh-ı Kerbelâ'nın aşkına giryân olur  
Rûz-ı mahşerde günahı afv ile gufran olur

Kim ki bu mâh-ı Muharrem mâtem eyler âh ile  
Cennet-i Darü's-Selâm'da şad ile handân olur

Şah Hüseyin'in mâtemiyle kim ki giyse karalar  
Nur ile olmuş müzeyyen hulleler ihsân olur

Mâcerâ-yı Kerbelâ'ya ağlayan nâlân ile  
Gözlerinin yaşı her bir derdine dermân olur

Ağlayan için Hüseyin'e cânib-i Hak'dan dahi  
Ehl-i cennettir bu bendem diyerek fermân olur

Ayş ü işret eylese bir kimse bu mâtem günü  
Me'külâtı cehenemde âteş-i sûzân olur

Âl-ü Evlâd-ı Resûl'e muhabbet farz cümleye  
Onlara buğz ü hakaret eyleyen Mervân olur

Sûre-i Kevser'de Kevser'den muraddır Ehl-i Beyt  
Ehl-i Beyt'i sevmeyenler zümre-i şeytân olur

Hamse-i Âl-i Abâ'ya kim muhabbet eylemez  
Kıldıđı zühd ü tâatin cümlesi hüsrân olur

Âl-i Resûle muhabbet eyleyen ihlâs ile  
Lâ tehaf seyreylesin her işleri âsân olur

Nâleler kıl mâh-ı mâtemdir bugün Sıdkî gedâ  
Ađlayanlar Ehl-i Beyt'e afv ile gufrân olur

(Muhsin Gül, *Sıdkî Baba Hayatından ve Divanından Örnekler*,  
Ankara 1984, s. 220-221)

4.

Ađlayalım arşa çıksın âh ile efgânımız  
Mâh-ı mâtemdir bugün çün ey bizim ihvânımız

Biz gürûh-ı bende-i Âl-i Abâ'yız cân ile  
Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'dır sâhibü'l-fermânımız

Ol Yezîd-i bed-likalar kıldılar susuz şehîd  
Nûş edip şehd-i şehâdet gitdi ol sultânımız

La'net olsun ol Yezîd-i bed-likaya sad-hezâr  
Çok hakaret gördü ondan ol şefâat kânımız

Yâd kıldıkça Hüseyin-i Kerbelâ'nın ahvâlini  
Çıkmasın mı arş-ı a'lâya kadar nâlânımız

Âl ü Evlâd-ı Resûl'ü sevmek için âşikâr  
Âyet-i ile'l-meveddet hüccet-i burhânımız

Mâcerâ-yı Kerbelâ çün var iken Sıdkî gedâ  
Gayr-i mümkün şâd ola bu çeşm-i hûn-efşânımız

(Muhsin Gül, *Sıdkî Baba Hayatından ve Divanından Örnekler*,  
Ankara 1984, s. 218)

5.

Geldi çün mâh-ı Muharrem âşıkân ağlar bugün  
Karalar bağlar melâik âsumân ağlar bugün

Yasa girdi cennet içre huriler gılman ile  
Mâcerâ-yı Kerbelâ'ya ins ü can ağlar bugün

Akdı seller çeşmimizden oldu tufân-ı cedid  
Gark olup hûn-âb-ı gamda kün fekân ağlar bugün

Âl ü Evlâd-ı Resûl'ü kıldılar susuz şehid  
Âh ü feryâd ile her bir müslüman ağlar bugün

Ey münafık derd ile sen ağlamazsın ya niçün  
Ol Yezid'in etdiğine kâfirân ağlar bugün

Mâtem-i mâh-ı Muharrem âyin-i din-i mübin  
Yer ile gök mihr ile mâh cümle kan ağlar bugün

Sad-hezarân la'net olsun ol Yezid'in cânına  
Kıldı zalâm-ı sarîha hep cihan ağlar bugün

Ehl-i Beyt'in çektiği derd ü belâyı yâd edip  
Dağ ile taş kurt ile kuş hep hayvan ağlar bugün

Dem-be-dem âh eyle Sıdkî nâle vü feryâd ile  
Merkadinde derd ile Peygamberân ağlar bugün

(Muhsin Gül, *Sıdkî Baba Hayatından ve Divanından Örnekler*,  
Ankara 1984, s. 219)

## CÛDÎ

(Doğ. ?—Ölm. ?)

Cûdî, 1895 yılında vefat eden Geredeli Âşık Fiğânî'nin çırağıdır. Ustasının şiirlerini yazıya aktarmıştır. Doğumu, ölümü, vefatı konusunda bilgilere ulaşmamız mümkün olmadı.

Bugün yahu nasıl gündür cihânı kapladı zulmet  
Dü çeşmim başladı kan dökmeğe âyâ nedir hikmet  
Derûnumda yanar durmaz hemân bir âteş-i firkat  
Ne firkat âteş-i hasret ne hasret sûziş-i hurkat  
Gönül şehrin harap etti âsan hasret yaman hasret  
Muharrem mi bugün yoksa verir bu canıma sıklet

Vücûdum kapladı ser-tâ-kadem derd-i elem yâhû  
Gönülde dağlar açıldı nedendir bilmezem yâhû  
Bugün bir katre su içsem gelir zehr-i sem yâhû  
Hüseyn'in Kerbelâ'da düştüğü dem mi bu dem yâhû  
Gönül şehrin harâb etti âsan hasret yaman hasret  
Muharrem mi bugün yoksa verir bu canıma sıklet

Be hey mel'ûn be hey zâlim be hey fâsık be hey fâcir  
Hudâ'dan korkmadan nice Hüseyn'e kıydın ey kâfir  
Hüseyn'e hub olan itsün Yezid'e lanet-i vâfir  
Hudâ'nın emri böyle imiş buna ol Cûdî yâ sabır

Gönül şehrin harâb etti âsan hasret yaman hasret  
Muharrem mi bugün yoksa verir bu canıma siklet

(Hayreddin İvgin, *Geredeli Âşık Fiğânî*, KB Yay., Ankara 1994,  
s. 146)

## TOKÂDÎZÂDE ŞEKÎB

(Doğ. 1871—Ölm. 1932)

İzmir'in Tilkilik semtinde doğdu. İzmir Rüşdiyesi'ni bitirdi. Özel hocalardan ders aldı. Arapça, Farsça öğrendi. İzmir Mektûbî Kalemî müsevvidi olarak çalıştığı günlerde evlendi. Bu evlilikten doğan çocuklarının üçü de kendisinden önce vefat ettiler. 1899 yılında Bitlis'e sürgün edildi. Bir müddet sonra sürgün hayatı sona erdi, İzmir'e döndü. 1901 yılında İzmir Bidayet Mahkemesi başkatipliğine atandı. Bu görevi 1908 yılına kadar sürdürdü. 1920 yılında Manisa'dan millet vekili seçildi. Oğlu Nasır'ın vefat haberini duyan Şekip, tabancasıyla kalbinin üzerine ateş ederek kendi canına kıydı. Şiirlerinin bir kısmı basılmıştır.

### Şehîd-i Kerbelâ'ya

Ey şehîd-i akdes ey sıbt-ı Nebiyy-yi Zü'l-Celâl  
Geldi yevm-i rihletin olduk bütün bergeşte hâl  
Kalbimiz pür-sûzdur çeşmânımız pür-eşk-i âl  
Oldu yâd-ı fâciandan hüzne müstağrak hayâl  
Zahmdâr-ı tîğ-ı bî-dâd olduğun demdir bugün  
Bir dem-i derd ü belâ bir yevm-i mâtemdir bugün

Kurretü'l-ayn-i Resûl-i müctebâsın yâ Hüseyin  
Mefhar-i Âl-i Cenâb-ı Mustafâsın yâ Hüseyin

Vâris-i şân-ı Aliyyü'l-Murtazâsın yâ Hüseyin  
Âh kim kurbân-ı ahkâm-ı kazasın yâ Hüseyin  
Rûh-i sâfım yâd-ı pür-sûzunla hâlâ nâle-sâz  
Âh o demler âh o fâci' vak'a-i hâtr-güzâr

Ben nasıl olmam sirişk-i âlûd-i mâtem bî-karâr  
Hûn içinde teşne-leb ettin bu âlemden güzâr  
Olsa lâyıkdır bugün rûh-ı Muhammed girye-bâr  
Ey benî sîret meâlî-perver Hayder-i vakâr  
Sen şehîd oldun yıkıldı Ka'be-i ulyâ-yı Hak  
Meşhedinden oldu vâsıl Hakka vâveylâ-yı Hak

Hasm-ı bed-mâyen o süfli müfteris hasm-ı ilâh  
Hânedân-ı seyyidü'l-kevneyne çok zulm etdi âh  
Hakkı dest-i mel'anetkârında eylerken tebâh  
Çehre-i garrâ-yı hikmet elbet olmuştur siyâh  
Tâ-be-mahşer vak'a-i dil-sûzunun giryânıyız  
Biz bu hükm-i can-güdâz-ı kudretin hayrânıyız

Savletin lertzân ederken hasm-ı bî-imânını  
Görmüş olsaydı eb-i zî-necdetin cevânını  
Derdi takbîl eyleyüp şimşir-i hûn-efşânını  
Tâ-firâz-ı arş-ı alâ etdin el-hak şânını  
Âferin ey kahramân-ı zî-mehâbet âferin  
Dest-i pür-zûrunla fahretsin şu seyf âteşin

İtmedin dünyâya tenzîl-i nikâh-ı iltifât  
Merk-i hâilden hazer göstermedin etdin sebât  
Oldu hayrân-ı ulüvvü ictihâdın kâinât  
Mevt-i pür-şânınla buldun başka bir feyz-i hayât  
İtdi te'mîn-i zafer hayfâ o mel'un-i mühîn  
Sen şehîd oldun şehâdet aldı şân-ı ber-terîn

Sâha-i hecâda ey şîr-i efken-i Hayder tüvân  
Zoru Azrâil'i her darbenle eylerdin ayân  
Bark-ı şimşirin iderken hatf-i çeşm-i âsümân  
Derdi hayretlerle havl-i arşdan kerrûbiyân



Rezm-i şîranenle saytın oldu bâlâ-ter-senin  
Vâlidin ukbâda elbetde iftihâr eyler senin

Maksadın şâyeste-i takdîs idi fikrin sedîd  
Oldu her kavlinde her fi'linde ulviyyet bedîd  
Halka beht-âverdi ızhar etdiğin azm-i şedîd  
Mevti bî-pâkine istihkâr idüp oldun şehîd  
Arş-ı nûr-i âgîn-i iclâl oldu kabr-i ber-terin  
Fevk-i idrâkindedir ulviyyetin hâkilerin

Şimdi her yer girye-zâr-ı Kerbelâ'dır yâ Hüseyin  
Şimdi her ses bir enîn-i gam-fezâdır ya Hüseyin  
Pür-teessür sen de ağlarsın revâdır ya Hüseyin  
Mâcerâ hâlâ o fâci' mâceradır ya Hüseyin  
Biz bugün mahkûm-ı ye'siz pek perişânız yine  
Âh-ı dem-sâz-ı enîn-i renc-i hüsrânız yine

(*Mahfil*, 1340 Muharrem, Sy. 15, s. 45-46)

## KIRATOĞLU EMİN

(Doğ.1884—Ölm. 8 Ağustos 1934)

Rızvaniye Medresesi'nde eğitime başlayan şair, askerlik dönüşünde Harran Şer'iyye mahkemesi başkatipliğine atandı. Yayılak ve Çaykara köyünün İlk Mektep müdürlüklerinde bulundu. Harran Tapu Sicil Müdürlüğü'nde görev yaptı. Memuriyetinin son günlerinde attan düştü, kolu kırıldı. Bu olaydan sonra emekli oldu. Divanı basılmıştır.

1.

Sinemi cerh etme aşkın hangâhu andadır  
Sâlik-i râh-ı Hudâ'nın secde-gâhu andadır  
On sekiz bin âlemin püşt ü penâhu andadır  
Basma zâlim sineme arş-ı İlâhî andadır

Çeşm-i hak-bînin küşâd et de ulu dergâhu gör  
Çek elin havf et Hudâ'dan gizli arşullahu gör  
Dide-i ibretle bak ayne'l-yakîn Allah'ı gör  
Basma zâlim sineme arş-ı İlâhî andadır

Kurretü'l-ayn-ı Resûl'em hem Hüseyin İbn-i Ali  
Dü cihânın serveri ceddin nebîler ekmeli  
Mazhar-ı sırr-ı Ali'yim evliyâlar efdali  
Basma zâlim sineme arş-ı İlâhî andadır

Hamdülillah gıll u gıřdan kalbimi pâk eyledim  
Çeřm-i a'dâdan gamım yok gönlü bî-pâk eyledim  
Râh-ı Hakka ser verip bu cismimi pâk eyledim  
Basma zâlim sineme arř-ı İlâhî andadır

Fâtıma evlâdını zâr etdin ey Şimr-i la'ın  
Ağladı heft âsümân bu hâle âh etdi zemîn  
Bu mealde geldi hâtıfdan nidâ ol gün Emîn  
Basma zâlim sineme arř-ı İlâhî andadır

(M. Veysi Dörtbudak, *Kıratođlu Emin Divanı*, İzmir 2003, s. 63)

2.

Pertev-i nûr-i řerîatdır Hüseyin-i Kerbelâ  
Gurre-i mâh-ı tarîkatdır Hüseyin-i Kerbelâ

Nûr-ı vechi on sekiz bin âlemin fânûsudur  
Şems-i iklim-i hakîkatdır Hüseyin-i Kerbelâ

Sâhib-i levlâk olan zâtın hafîd-i pâkidir  
Kevkeb-i burc-ı saâdetdir Hüseyin-i Kerbelâ

Kaşları mihrâbı hâdidir hakîkat ehline  
Matla-ı nûr-i hidâyetdir Hüseyin-i Kerbelâ

Ağlayu yüz sür Eminâ hâk-i pâ-yı hazrete  
Şâfi-i rûz-i kıyametdir Hüseyin-i Kerbelâ

(M. Veysi Dörtbudak, *Kıratođlu Emin Divanı*, İzmir 2003, s. 42)

3.

Bir âřık u dil-haste vefâ-dâr-ı Hüseyin'im  
Gül tâlibiyim bülbül-i gülzâr-ı Hüseyin'im

Ey bâd-ı sabâ müjde ver evlâd-ı Ali'den  
Mahrûm-ı visâl-i rûh-ı dîdâr-ı Hüsey'n'im

Bu hâl-i perişânımı arz eyle o şâha  
Kim âleme geldim geleli zâr-ı Hüsey'n'im

Seyyâh-ı cihânım ki yerim kûşe-i gamdır  
Gurbet-keş olup tâlib-i esrâr-ı Hüsey'n'im

Şemşir-i sitem alsa bile cânımı tenden  
Dönmem yine bin cân ile ben yâr-ı Hüsey'n'im

La'netle hemân yâd ederim Şimr-i la'îni  
Tâ haşre kadar düşmen-i hûn-hâr-ı Hüsey'n'im

Yüz gam bana yüz dönse yüzüm dönmem Emîn ol  
Gam-hâne-i âlemde fedâkâr-ı Hüsey'n'im

(Mehmet Veysi Dörtbudak, *Kıratoğlu Emin Divanı*, İzmir 2003,  
s. 106-107)

4.

Feryâd ederek söyle gönül âh Hüsey'n'im  
Zulm ile şehid oldu o dem mâh Hüsey'n'im  
Her dem diyelim âh Hasan vâh Hüsey'n'im  
Âlûde-i hûn oldu meded Şâh Hüsey'n'im

Sen candan eğer bendesiysen Âl-i Abâ'nın  
Efgân edegör hâline Şâh-ı Şehîdân'ın  
Terk eyle vücûdun yoluna kân-ı vefânın  
Âlûde-i hûn oldu meded Şâh Hüsey'n'im

Geldikde siyeh-pûş ola gör mâh-ı Muharrem  
Çün bunda şehid oldu o ma'sum-i mükerrerem  
Kan ağladı duydukda bunu dîde-i âlem  
Âlûde-i hûn oldu meded Şâh Hüsey'n'im

La'net oku her rûzda bin kerre Yezîd'e  
Buğz eyle adâvet kıl o gümrâh-ı pelîde  
Mel'ûn demeyip yâ ne diyem Şimr-i merîde  
Âlûde-i hûn oldu meded Şâh Hüsey'nim

Zâlim nice kıldın bu iki Şâh-ı Cihân'a  
Verdin birine semm boyadın birini kana  
Her mâh-ı Muharrem'de Emin başla fiğâna  
Âlûde-i hûn oldu meded Şâh Hüsey'nim

(Mehmet Veysi Dörtbudak, *Kıratoloğlu Emin Divanı*, İzmir 2003,  
s. 118-119)

5.

Dehrde âlûde-i hûn oldu hayfâ nûr-ı ayn  
Âl ü Evlâd-ı Resûl'e kıl muhabbet tutma kîn  
Kim bular dünyâyâ fer verdi misâl-i neyyirîn  
Gelmedi dünyâyâ hûb illâ Hüsey'n illâ Hüsey'n

Her Muharrem geldiğinde giy libâs-ı kâreler  
Kim şehîd oldu bu ayda ol iki mehpâreler  
Âh kim gördü bular dest-i adûdan yâreler  
Gelmedi dünyâyâ hûb illâ Hüsey'n illâ Hüsey'n

Günde yüzbin la'net et Şimr-i laînin cânına  
Bakmadı nîm-nîgeh ile anların giryânına  
Girdi haksız kurretü'l-ayn-ı Resûl'ün kânına  
Gelmedi dünyâyâ hûb illâ Hüsey'n illâ Hüsey'n

Biridir hurşîd-i rahşâ biri mânend-i kamer  
İ'tirâzın var ise söyle bana ey dûn hâr  
Bî-aded geldi cihâna hûb-rû dersin eğer  
Gelmedi dünyâyâ hûb illâ Hüsey'n illâ Hüsey'n

El-amân çokdur günâhım yâ şehîd-i Kerbelâ  
Çâresiz kaldım yetiş ey nûr-ı ayn-ı Murtaşâ

Derd-mendinden biri mücrim Emîn-i pür-hatâ  
Gelmedi dünyâya hûb illâ Hüseyin illâ Hüseyin

(Mehmet Veysi Dörtbudak, *Kıratoğlu Emin Divanı*, İzmir 2003,  
s. 128-129)

6.

Âşikân der kim bu cism-i âleme cândır Hüseyin  
Bilmemişler kim iki âleme cânândır Hüseyin  
Vech-i pâkin şemse teşbih eyleyenler bilmeli  
Kim zevâli olmayan bir nûr-ı Yezdan'dır Hüseyin

Şaşırın kâfirleri yoldan o sünbül mûyudur  
Mü'mini râh-ı Hudâ'ya cezbeden gül rûyudur  
Mazhar-ı nûr-i İlâhî kâmet-i dil-cûyudur  
Zâhir ü bâtın kamu emrâza dermandır Hüseyin

Berk urup rû-yi zemîne sanma bârandır yağın  
Kerbelâ'yı yâd edip ağlar zemîn ü âsümân  
Nûr-i çeşm-i dü cihân dersem hatâdır ey civân  
Belki nûr-i dü cihâna ma'den ü kândır Hüseyin

Serseri kılmış dü âlem halkını meh-rûları  
Zâhidi dinden çıkarsa çok mudur gîsûları  
Secde-gâh-ı ehl-i aşk olmuş siyah ebrûları  
Çün Emînâ ehl-i dîne ayn-ı îmândır Hüseyin

(Mehmet Veysi Dörtbudak, *Kıratoğlu Emin Divanı*, İzmir 2003,  
s. 130)

7.

Görmemişdi ehl-i îmân kâfirin kallâşını  
Sen çekipsin ey Yezîd evvel nifâkın başını

Yaykadin hûn-i Hüseyin'le Kerbelâ'nın taşını  
Yani dil-sûz eyledin nesl-i Ali yoldaşını  
N'etdin ey kâfir Hasan hulk-ı Rızâ'nın aşını  
Yâ niçün kesdin Hüseyin-i Kerbelâ'nın başını

Hey ne mel'unusun ki girdin Ehl-i Beyt'in kanına  
Zerrece âl-i Abâ'nın bakmadın giryânına  
La'net olsun sen gibi hâin lâînin cânına  
Saldın evlâd-ı Resûl'ü Kerbelâ meydânına  
N'etdin ey kâfir Hasan hulk-ı Rızâ'nın aşını  
Yâ niçün kesdin Hüseyin-i Kerbelâ'nın başını

Kûfe şehrinde havâric kavmini Şimr-i lâin  
Cem edip nehr-i Firât'ı kesdi o a'dâ-yı dîn  
Titredi seb'a semâvât ağladı heftüm zemîn  
Yâ demem mi "la'netullâhi aleyhim ecma'in"  
N'etdin ey kâfir Hasan hulk-ı Rızâ'nın aşını  
Yâ niçün kesdin Hüseyin-i Kerbelâ'nın başını

Ehl-i beyt-i Mustafâ'ya vermedin bir katre âb  
Zulm ile nesl-i Ali'nin bağrını kıldın kebâb  
Anlar efgân eyledikçe sen gülüp çaldın rebâb  
Etmedin mi cedd-i pâkinden hayâ Hak'dan hicâb  
N'etdin ey kâfir Hasan hulk-ı Rızâ'nın aşını  
Yâ niçün kesdin Hüseyin-i Kerbelâ'nın başını

Hep havâric bâis oldu vak'anın icâdına  
Nakz-ı ahd emek sebebdî bu işin berbâdına  
Gûş edince bu duâ geldi Emîn'in yâdına  
La'net olsun sizlere hem sizlerin ecdâdına  
N'etdin ey kâfir Hasan hulk-ı Rızâ'nın aşını  
Yâ niçün kesdin Hüseyin-i Kerbelâ'nın başını

(Mehmet Veysi Dörtbudak, *Kıratoğlu Emin Divanı*, İzmir 2003,  
s. 162-163)

## SÂMÎ

(Doğ. 1876—Ölm. 1934)

Manisa'da doğdu. Eğitimi memleketinde ve İstanbul'da tamamladı. Kasımpaşa Yahya Kethüdâ Dergahı'nda uzun yıllar postnişin olarak irşat görevi yürüttü. İstanbul'da vefat etti, Edirnekapısı Kabristanı'na gömüldü. Divanı basılmıştır.

### Yâ Hüseyin

Çeşm-i cân-ı âşika nûr-i cilâsın yâ Hüseyin  
Enfûs ü âfâka şems-i meh-ziyâsın yâ Hüseyin

Mazhar-ı nûr-i celîl-i ıstıfâdır hilkatin  
Umde-i nûr-i yakîn-i ictibâsın yâ Hüseyin

Nûr-i lâhûtun muhît-i bahr-ı envâr-ı şühûd  
Sen şeh-i ma'nâ-yı kuds-i dü serâsın yâ Hüseyin

Vâlidin şâh-ı velâyet mâderin Zehrâ Betûl  
Sen çiğır-pâre-i mahbûb-i Hudâsın yâ Hüseyin

Hânedân-ı ehl-i mahşer Sâkî-i Kevser iken  
Sen susuzlukdan şehîd-i Kerbelâ'sın yâ Hüseyin



Âsitân-ı hazretinde bendedir cümle cihân  
Zübde-i nûr-i Muhammed Mustafâ'sın yâ Hüseyin

Bahr-i nûr dürdânesidir mâye-i aslın senin  
Sen ziyâ-yı akdes-i arş-ı ulâsın yâ Hüseyin

İbtîlâ künhîyle buldun ictibâ-yı zât-ı Hak  
Sen şefî-i ekber-i yevmü'l-bekâsın yâ Hüseyin

Bâb-ı lutfundan eder Sâmi kulun hep istinâd  
Sen huzûr-ı Hak'da makbûlü'r-recâsın yâ Hüseyin

(Abdurrahman Sami, *Divan-ı Sami*, İzmir 1980, s. 133)

### **Muharrem**

Muharrem'dir tecellî-gâh-ı Mevlâ  
Muharrem'dir cemâle râh-ı Kusvâ

Muharrem oldu mâtem-gâh-ı sâdât  
Muharrem'dir ibâdet-gâh-ı zîbâ

Muharrem'dir bahâr-ı hüzn ü endûh  
Muharrem maşrık-ı necm-i belâyâ

Muharrem'dir mehârimden muharrem  
Muharrem'dir şuhûr içre mükerrem

Muharrem'dir şehâdet mihr ü mâhı  
Muharrem etdiren uşşâka âhı

Muharrem'de zuhûr etdi beliyyât  
Hevâ-yı Ehl-i Beyt'e geldi âfât

Muharrem'dir eden çeşmânı çeşme  
Muharrem etdiren fettâne fitne

Muharrem'dir şuhûrda mâh-ı mâtem  
Olurlar âşıkûn müstağrak-ı gam

Muharrem'de şehîd oldu İmâmeyn  
Muharrem'de garîb oldu hümâmeyn

Muharrem ağladır uşşâkı her dem  
Muharrem bahşeder uşşâka mâtem

(Şeyh Sami, *Nâme-i Muharrem*, İstanbul 1327, s. 2-3)

### **Mersiye**

Seyyidü'l-kevneyn Muhammed âlemin sultânına  
Kâinat yüz sürmeğe geldikde âsitâne  
Sen ne yüzle varacaksın âhiret meydânına  
Çünkü kıydın nur-i çeşm-i Mustafâ'nın cânına  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkîbet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Evliyâlar Ehl-i Beyt'in yüz sürer akdâmına  
Kâinat hürmet eder hep nesl-i Ahmed nâmına  
Vermedin bir katre âbı Ehl-i Beyt eytâmına  
Zulm ile kasd eyledin Âl-i Abâ i'dâmına  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkîbet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Dediler ki ceddimiz peygambere hürmet edin  
Benzi sararmış olan ma'sumlara şefkat edin  
Ciğirimiz yandı susuzlukla merhamet edin  
Taş mıdır kalbin bu vâveylâya lînet etmedin  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkîbet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Zulm ile kanlar döküp âlemde Ceyhûn eyledin  
Mustafâ vü Murtaazâ'yı bil ki mahzûn eyledin

Tâ-be-mahşer âşıkının kalbini hûn eyledin  
Nefsine mağlûp olup İblîs'i memnûn eyledin  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Bir tedâvî mümkün olmaz yâre açdın âleme  
Hep semâvât ehlini müstağrak etdin mâteme  
Fâik oldu zulm ü isyânın senin her zâlîme  
Fikr-i bî-insâfa çekdin büsbütün sen hâtime  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Var mı söyle hâk-pâ-yı Mustafâ'ya hürmetin  
Hem veliyyü'l-müctebâya Murtazâ'ya rağbetin  
Şer'-i Ahmed'de görülseydi senin ciddiyetin  
Ehl-i Beyt'e mutlaka olmazdı hiç zıddiyetin  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Böyle mahzûn eylemek mi maksadın peygamberi  
Yoksa dil-hûn eylemek mi sâkıyân-ı Kevseri  
Vâris-i kutbiyyet-i Ahmed olan bir dilberi  
Zulm ile kıydın nasıl bu gonca-i nâzik-teri  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Böyle midir Ehl-i Beyt'e hürmetin şânın senin  
Böyle mi âyet hadîse dîn ü imânın senin  
Yok mudur Kur'an'da âyâ haşr ü mîzânın senin  
Böyle mi âlûde vahşetlerle vicdânın senin  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Ceddi peygamber Muhammed Mustafâ Fahr-i Hudâ  
Vâlid-i Haydar Aliyyü'l-Murtazâ Bedr-i alâ  
Mâderi hayrû'n-nisâ olmuş iken Zehrâ ana  
Sen ne yüzle lâyıık oldun biate ey bî-hayâ

Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Bilmedin mi anların bâkide hünkâr olduğun  
Bezm-i vahdet gülşeninde verd-i bî-hâr olduğun  
Hürmet-i Âl-i Abâ'da nice âsâr olduğun  
Nass ile zâlimlerin la'ne sezâ-vâr olduğun  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

Hakk'a îmânı olan vicdân bunu etmez kabûl  
Ahmed'e ümmet olan insan bunu etmez kabûl  
Ehl-i Beyt kadrin bilen irfân bunu etmez kabûl  
Sâmî'yâ âlemde hiç bir cân bunu etmez kabûl  
Vâcib iken hürmet etmek Ehl-i Beyt'in şânına  
Âkibet girdin neden Âl-i Abâ'nın kanına

(Şeyh Sami, *Nâme-i Muharrem*, İstanbul 1327, s. 9-13)

## ALİ ZÂKÎ

(Doğ. ? — Ölm. ? )

Şairin kimliği hakkında bilgimiz yoktur. 1301/1883-84 tarihinde yayımlanan eserinde, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Mülkiye-i Şâhâne dördüncü sınıf şâkirdânından Ali Zâkî" ifadesine yer verilmektedir. Bu bilgiden hareketle şairin 19. ve 20. yüzyılda yaşadığını söyleyebiliriz. Ne zaman öldüğü bilgimiz dışındadır.

### Medhiye ve Mersiye

Söyle ey dil ister isen kurb-i Mevlâ'ya vüsûl  
Medh-i serdâr-ı şehîdânı budur de' b ü usûl  
Eyle tavsîf Hüsey'nin şânını zîrâ ki ol  
Lü'lü-i yektâdır etmiş sû-yi Rahman'dan nüzûl  
Andelîb-i bâğ-ı rıdvandır Hüsey'n-i Kerbelâ  
Nağme perdâz u hoş elhândır Hüsey'n-i Kerbelâ

Bende-i fermânıdır hep pâdişâhân-ı cihan  
Lutfun istirham eder dâim o şâhın ins ü cân  
Sîne-kûb firkat ü hicrânı olsun âşıkân  
Çünkü sevdi zâtını el-hak Hudâ-yı müsteân  
Pâdişâh-ı pâdişâhândır Hüsey'n-i Kerbelâ  
Câmi-i eltâf ü ihsândır Hüsey'n-i Kerbelâ

Zât-ı âlî şânıdır dünya vü uhrâ serveri  
Bî-şek oldur evliyâ-yı ârifinin rehberi  
Kalb-i pâkinde bulunmaz meyl-i dünyânın yeri  
Nerde kaldı meyl-i taht ü heşt-i genc-i Hüsevi  
Rehber-i menzil-i şinâsândır Hüseyin-i Kerbelâ  
Hem-ser-i perde nişînândır Hüseyin-i Kerbelâ

Hâk-pâ-yı her ibâda kuhl-i ayn olsa sezâ  
Bâb-ı feyz-i melce ü me'vâ-yı âm olsa revâ  
Kim yaratmış zât-ı pâkin İzid-i zü'l-kibriyâ  
Tûtî-i şîrîn edâ-yı hânümân-ı Mustafâ  
Menba-i envâr-ı irfandır Hüseyin-i Kerbelâ  
Sâlikân-i arşa sultandır Hüseyin-i Kerbelâ

Kan yaşı döküp ağlayalım geldi Muharrem  
Tecdîd-i kader etdi bu demde meh-i mâtem  
Şimşîr-i teessür dilimiz şerh ide her dem  
Bu ayda şehîd oldu şehen-şâh-ı muazzam  
Âh Hüseyin'im seni mi buldu felâket  
Vâh Hüseyin'im sana lâyük mı bu hakâret

Hep arz u semâvâta şerârât-ı dehânı  
Gayrı salalım göl edelim cümle cihânı  
Deryâ-yı ye's gark ediyor pîr ü civânı  
Sîne döğelim hüzn ile biz geldi zamânı  
Âh Hüseyin'im seni mi buldu felâket  
Vâh Hüseyin'im sana lâyük mı bu hakâret

Tâ mahşere dek la'net ola cân-ı Yezîd'e  
Şeytana uyup kıydı o sultân-ı şehîde  
Hep leyl ü nehâr yalvarırım Rabb-i Mecîde  
Tezyîd-i azâb eyleye murdâr pelîde  
Âh Hüseyin'im seni mi buldu felâket  
Vâh Hüseyin'im sana lâyük mı bu hakâret

Ferzend-i Ali'ye nice zulm etdi o kâfir  
Bu râh-ı hatâya ne içün gitdi o kâfir

Mahbûb-i Hudâ'yı nasıl incitdi o kâfir  
Zulm etdi ammâ kendüsi de bitdi o kâfir  
Âh Hüseyin'im seni mi buldu felâket  
Vâh Hüseyin'im sana lâyık mı bu hakâret

Bu ne dehşet bu ne hayret ki beni aldı amân  
Bu ne firkat bu ne hasret ki beni yaktı hemân  
Edeyim nâle vü feryâdımı müjdât bugün  
Gûyiyâ kopdu kıyâmet oluna zann ü gümân  
El-ataş âteş içinde yanan şâh için  
İdeyim cismimi de cânımı da ben virân

Seyl-i hûnum akıdam yaş yerine öylece kim  
Olayım hâk ile hûn-âb içinde galtân  
Şuna eyvâh ederim ki o gül-i bâğ-ı edep  
O ciğer kûşe-i Bu'l-Kâsım u şâh-ı merdân  
Nice yârânıyla hâke düşüp a'dâsı  
Oldular mâh-ı Muharrem'de cemîan şâdân

Mü'min ü âşık olan sâdık olan ehl-i fâzıl  
Kerbelâ vak'asından olur elbet giryân  
Şühedâyı ide Hak cennet ile şâd ü be-kâm  
Nâr-ı dūzahda yana cümle ehl-i tuğyân  
Meded ey şâh-ı şehîdân meded ey pûr-i Ali  
Meded ey zât-ı kerm-kâr u adâlet-ünvân  
Zâkî-i efkâr-ı bî-çâreye taltif kılub  
İdesin rûz-i kıyâmetde şefâat ihsân

(Ali Zâkî, *Der-Hakk-ı Resûl-i Hudâ Cenâb-ı Hüseyin Şehîd-i Sah-râ-yı Kerbelâ*, Baskı yeri yok, 1301, s. 2-5)

## ALİ ŞÂDÎ

(Doğ. 1873—Ölm. ?)

Sivas'ta doğdu. Köseoğlu Lutfullah Ağa'nın oğludur. 15 yaşında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa Askeri Rüşdiyesi'nde ve Bahriye Mektebi'nde okudu. 1898 yılında Kaptan mülazımlığı yaptı. Balkan harbinde İşkodra vapuru süvariliğinde, İstiklal harbinde de Ankara'da bulundu. İzmir'de liman başkanlığı yaptı (1928-33). Mersiyelerini *Sirişk-i Mâtem* adlı eserinde topladı.

### İmam Hüseyin Efendimizin Şehadetlerini Natık Mersiyedir

Dikildi merkez-i meydân-ı Kerbelâ'ya alem  
Hüseyin muzdaribâne o hâke basdı kadem  
Yezîdiyân bu teessürden oldular hurrem  
Uyûn-i bâsıra-i ehl-i beyt olup pür-nem  
Husûle geldi o heycâda vâkıât-ı Hüseyin  
Ne zâlimâne heder oldu bak hayât-ı Hüseyin

Gelince hâtıra hâl-i Hüseyin-i pür-heyecân  
Hücum eder ciğerimden uyûne hûn-i revân  
Nasıl kan ağlamayım rûh olur iken giryân  
Cihân-ı rikkati ağlatdı hûn-i mazlûmân  
Düşün ki hâke serilmiş vücûd-i bî-bedeni  
Beride ser yatıyor yerde nûr-i çeşm-i Alî



Zülâl-i rahmet iderken o gül-ruhi sîr-âb  
Fırat galdi nigâh-ı Hüseyin'e ayn-ı serâb  
Bu hal gelmez idi akla tâ kıyâm-i hesâb  
Susuz şehîd oluversin o gevher-i nâ-yâb  
Revân-ı pâk-i Hüseyin uyur mu sandınız âh  
Kıtâle eylediniz cür'et ey aduvvullah

Ali'ye söyleyin ey tâirân-ı arş-ı berîn  
Fürûğ-ı nûr-i Muhammed ufûle oldu yakîn  
Kesildi ehl-i Betûl'ün karardı dîn-i mübîn  
Terahhum eylemiyorlar Yezîdiyân-ı mühîn  
Şu hâl-i hüznünü görsün Hüseyin-i mazlûmun  
Gelüpde kâmını alsın zavallı ma'sûmun

Zemîn-i mihnete düşmüş Hüseyin cân veriyor  
Fezâ-yı kerb ü belâdan Fırat'a kan gidiyor  
Bakuh da durdu mu Zeynelabâ'ya âh ediyor  
Ben işte ölmedeyim bir içim su yok mu diyor  
Dirîğ o nûr-ı şebistân-ı Mustafa söndü  
Ziyâ-yı dîde-i Zehrâ vü Murtaza söndü

Dilim dilim kıyılırken vücûd-ı ma'sûmân  
Çıkar mesâmı-ı kerrûbiyâna âh u fiğân  
Vücûd-i pâk-i Hüseyin'e değince rumh u sinân  
Simâh-ı rûha gelir nâle-i Ebu'r-reyhân  
Bu rütbe zulm ü ezâ ey Hudâ muvâfık mı  
Muhadderât-ı Muhammed bu cevre lâyık mı

Güneş kemîn-i ufûlünde hâir ü mebhût  
Fiğân eder bu fecâyı'la âlem-i nâsût  
Muhît-i kerb ü belâ oldu bir büyük tâbût  
Semâdan indi zemîne kan ağlıyor melekût  
Makabir-i şühedâdan kıyâm idüp ervâh  
Yakar bu ma'reke üstünde nurdan misbâh

Yezîdiyâne esir oldu sâbirân-ı Betûl  
Şehîd olunca hemân kurretü'l-uyûn-ı resûl

Sarıldı kolları zencîre girdi zâr ü melûl  
Bu demde itmiş idi Şam-gâh epeyce hulûl  
Çevirdi leşker-i küffar Şam'a doğru cihet  
Sürüklenüp gidiyordu o muhterem hey'et

Husûle geldi merâm-ı Yezîdiyân işte  
Harapdır yatıyor yerde bir cihân işte  
Benim de ağlamadan çeşmim oldu kan işte  
Duyuldu âlem-i lâhûtîden fiğân işte  
Bütün kavâfil-i mel'ûniyân-i leşker-i Şâm  
Bu kanlı bir günü görmekle etdiler bayram

## Hitap

Ey server-i Kerbelâ Hüsey'n'im  
Ey matla-ı ı'tilâ Hüsey'n'im

Gitdin bizi kimsesiz bıraktın  
İtsek kime iltica Hüsey'n'im

Katlinle yıkıldı hânümânım  
Dünya bana bir belâ Hüsey'n'im

Sarsıldı bina-yı hucdetullah  
Çâk olsa revâ semâ Hüsey'n'im

Lâyık mıdır oldu gül vücudun  
Gâret-zede-i serâ Hüsey'n'im

Bir gelmiş idin bu hâk-dâne  
Ey bî-kes-i can-fedâ Hüsey'n'im

Bir dürr-i yetim idin cihanda  
Olmazdı sana bahâ Hüsey'n'im

Eyvâh ki gitdin şimdi elden  
İtdin bizi de hebâ Hüsey'n'im

Biz eylemedik sana sahâbet  
Küsdün bize gâlibâ Hüseyin'im

Âgûşunu aç ki Şehribanû  
İtsün sana can-feda Hüseyin'im

Gülsüm ile Zeyneb'inde kaldı  
Öksüz gibi bî-nevâ Hüseyin'im

Allah'a sığındı ehl-i beytin  
Cisminden olup cüdâ Hüseyin'im

Ruhun bize keşf-i râh ider mi  
Ey nüsha-i Hel Etâ Hüseyin'im

Eşkim gibi tuttu bi-mehâbâ  
Dâmânını bin belâ Hüseyin'im

Sen gerçi şehîd olup da itdin  
Cennetlere i'tilâ Hüseyin'im

Biz böyle hazîz-ı gamda kaldık  
Kurtar bize bak da yâ Hüseyin'im

Eyler süfehâ-yı kavm-i mel'ûn  
Evlâdına bin anâ Hüseyin'im

İtsek kime çeşm-i hûn-feşanla  
Zâlimleri iştika Hüseyin'im

### **İlhâm-ı Teessür**

Ey bâis-i saâdet Âl-i Abâ Hüseyin  
Ey nev-nihâl-i bâğ-ı dil-i Murtaza Hüseyin

Ey bâr-gâh-ı berk-ı tecellâ-yı Mustafa  
Ey matlar'l-mehâsin-i nûri'l-hüdâ Hüseyin

Ey tûtiya-yı çeşm-i hûn-i âşâm-ı seydidât  
Ey zübde-i bevarik-ı şemsü'd-dücâ Hüseyin

Ey nükte-i hakâik-ı eşbâh-ı mümkinât  
Ey şeb-çerâ-ğı hücre-i hayrû'n-nisâ Hüseyin

Ey hâce-i hakikat esrar-ı tâhirât  
Ey server-i güzîde-i ehl-i kesâ Hüseyin

Ey gevher-i yegâne-i asdâf-ı ümmehât  
Ey lû'lü-i hazâne-i kenzü'l-Huda Hüseyin

Ey neyyir-i meşarik-ı burhân-ı asfiyâ  
Ey lem'a-i mübeccele-i kibriyâ Hüseyin

Sen gülşen-i mukaddes-i Rabbü'l-enâm idin  
Senden gelirdi dillere bû-yi devâ Hüseyin

Sen nev-şükûfte gonca-i bağ-ı dilâ idin  
Cellâd elinde oldu vücûdun hebâ Hüseyin

Sen kurb-gah-ı izzete şâyeste nur iken  
Cây-ı ufûlün oldu o gün Kerbelâ Hüseyin

Durdukça sînemizdeki sevda-yı hânedân  
Gelmez bu eşk-i mâteme bir müntehâ Hüseyin

Kaldık ne kanlı günlere yokdur muîn olan  
Ehlinle meşhedinde sana veyletâ Hüseyin

Bak Şehribân u Zeyneb'e giryân u muzdarib  
Zeynelaba'yı ortaya almışda ya Hüseyin

Zeynep diyor ki, kimsesizim söyle şehriban  
Gitdi muîndi cân u dile reh-nümâ Hüseyin

## Nevha

Tiğ-ı mâtemle gözümden dökülür hun-i revân  
Olurum mersiyyehân ye's ile giryan giryan

Ben değil kerb ü belâ matemini yâd ederek  
Ana şayeste reva ağlasa bu kevn ü mekan

Sîne-çâk olmayanın taş mı değildir kalbi  
Nasıl insan ki olur böyle zamanda ferhân

Merk-i şâdî duyarım Hak bilir a'sâbımdan  
Eylese hun-i hayatım bu uğurda seylân

Azm-i Mansur ile bu râhda ber-dâr olurum  
Terk-i sevda-yı Hüseyñ etmeğe yokdur imkân

Kays yalnız gam-ı Leyla ile Mecnun olmuş  
Ben ise hubb-i Hüseyñ uğruna her dem kurban

Var mıdır böyle gamı çekmeyen Allah Allah  
Söyle ey Âl-i Abâ rûh-i şehîd-i zî-şân

Seni söyletmedi hayfa ki Yezîd'in tîğı  
Göstereydin ne imiş âleme feyz-i bürhân

İnşikak-ı kameri sihr gören halk-ı zalûm  
Ya nasıl eyler idi râh-ı Hüseyñ'e îmân

Büt-perestân idemez secde sanemden samede  
Feyz-i Hak eylememiş anlara bahş-i eykân

Söyleyin ey hükm-i âmûz-i sanâdîd-i Yezîd  
Hangi bir hikmete ma'tuf bu fî'l-i husrân

Hangi bir sâik-ı mel'una uyup işlediniz  
Böyle bir vak'ayı hâvi mi kitâb-ı edyân

Bu mudur âmiriniz şahs-ı Yezîd-i güm-râh  
Dîn-ı İsa'ya olup içdi şarâb-ı küfrân

Oldular tâlib-i hüsrânı hitam-ı dehrin  
Dinullah'ı ferâmûş iderek halk-ı cihân

Üşdüler Âl-i Nebi başına bî-rahmâne  
Kimi taş atdı kimi tîr ü kemend ü çevgân

El-ataş-hân oluyor haymada evlâd-ı Resul  
Fırka-i zâlime şâdâb-ı fırat u reyyân

Lâle-reng oldu o gün sâhire-i Mariye  
Şühedânın kanı eylerdi Fırat'a ceryân

Geldiği vakt-i şehâdet demi giryan olarak  
Ehl-i beyte Hüseyin oldu şu yolda güyân

(Ali Şâdî, *Sirişk-i Mâtem*, Osmanlı Mezîyet-i İktisadiye Matba-  
ası, İstanbul 1326)

## ENDERÎ

(Doğ. 1854—Ölm. 1936)

Gaziantep’de doğdu. Asıl adı Mehmed Münib’dir. Babasının ölümünden sonra Reji’ye kolcubaşı olmuş, 39 yıl bu kurumun farklı kademelerinde çalışarak emekli olmuştur. 40 yaşlarında Hacı Mehmed İlhamî Baba ile tanışarak ona intisap etmiştir. İl-hâmî Baba’nın ölümünden sonra, İstanbul Balım Sultan Dergahı postnişîni Ahmed Burhaneddin Baba’nın izniyle babalık vazifesine vekalet etmiştir. Divanı basılmıştır.

1.

Bugün mâh-ı Muharrem mâtem-i şâh-ı velâdır bu  
Ki sînen çâk çâk eyle gönül bir ibtilâdır bu

Bugün sûzân olan şâdân olur rûz-i kıyâmetde  
Sakin şâd olma ey dil mâtem-i Âl-i Abâ’dır bu

Ferâz-ı arş-ı Rahmân zinet-i Şebbîr ü Şübber’dır  
Revâ mı eylemek itfâ ki misbâh-ı Hudâ’dır bu

Şefâat menbâi bunlar iken mücrimlere ey yâr  
O şâha eyleyen isyân Yezîd-i bed-likâdır bu

Çalar dil-teşne şâhın gerdene seyf-i hûn-rîzi  
Nasil bilmezdi zalim bûse-gâh-ı Mustafâ’dır bu

Yezîd'e la'net eyle mûcib-i rahmetdir ol la'net  
Sezâdır zâlîme la'net kelâm-ı Kibriyâdır bu

Girîv-i Enderî ta'yîb olur mu rûh-ı mâtemde  
Güzîn-i necl-i Zehrâ'dır Hüseyin-i Kerbelâ'dır bu

(Mehmed Münib Enderi, *Enderî Divanı*, İstanbul 1959, s. 67-68)

2.

Muharrem'dir bugün kan ağla dil-zâr ol fiğan eyle  
Döküp hûnâb-ı çeşminden gönül sahrayı kan eyle

Sirişk-i kana döndür sîne-çâk ol âh u feryâd eyle  
Bugün aşk ehline bir destanı armağan eyle

Hakikat rahmete nâil olam derse dü âlemde  
Uyup Hak emrine zâlimlere la'net feşân eyle

Ubeyd İbn-i Ziyâd'a la'net et rahmet olur hâsıl  
Hasûdun bağrına tîşe urup kanlar revan eyle

Bugün nâliş eder İslâm olan zîrâ Muharrem'dir  
Ki sen de sîh ile sînen delûp Ender nişân eyle

(Mehmed Münib Enderi, *Enderî Divanı*, İstanbul 1959, s. 69)



## YOZGATLI HÜZNÎ

(Doğ. 1879—Öl. 1936)

Yozgat'ta doğdu. İbtidai ve İdadi eğitiminden sonra Sağır Mustafa Efendi Medresesi'nde öğrenimini sürdürdü. İmkansızlık nedeniyle medreseyi bırakarak Zabıt katipliği görevine başladı. Uzun süren askerlik görevinden sonra köylerde fahri imamlık yaptı. Yozgat'ta vefat etti. Divan'ı basılmıştır.

### 1. Müseddes

Ey hafîd-i Fahr-i Âlem nûr-i ayn-ı Murtazâ  
Mahrem-i sırr-ı hüviyyet ma'den-i hilm ü hayâ  
Mazhar-ı miftâh-ı rahmet melce-i mûr ü gedâ  
Kıt'a-i nûru'l-Betûl şol Fâtıma hayrû'n-nisâ  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

Câme-i hasret ile tâ haşre dek ey pâdişâh  
Kan dökem mâh-ı Muharrem vakti ben bi-ıştîbâh  
Vak'a-i dil-sûzunu etsin beyân kilik-i siyâh  
Etmemek mümkün müdür râhında bu ömrüm kütâh  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

Bilmediler kadrini hayfâ gürûh-ı zâlimân  
Ey hafîd-i Hazret-i peygamber-i âhîrzamân

Ehl-i Beyt'e nâ-sezâ etdi hakâret bî-gümân  
İns ü cin cümle melâik etdi ol demde figân  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

Arş u Kürsü Ka'be-i etdin harâb-ı nâ-bedîd  
Dîn-i Ahmed'den hurûc etdin behey hâin Yezîd  
Şüphesiz oldun civâr-ı kurb-i Hak'dan nâ-ümîd  
Ey Fuâd-ı Hazret-i peygamber-i Rabbü'l-vaîd  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

Kâinâta ser-te-ser vakt-i şehâdet âşikâr  
Kapkara tutdu zalâm tîre-i kavm-i şerâr  
La'netullâhi aleyküm ey Yezîdân-ı hımâr  
Kurb-ı Hakka yer açıp gitdin zulümle şehriyâr  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

Ey reîs-i müşrikân vây dehr-i dünün ebteri  
Nice urdun gerden-i pâke o hûnrîz hançeri  
Şimr-i mel'un neyledin ol sıbta-i peygamberi  
Koydu mâtem içre gör bu vak'a Hüznî kemteri  
Lâ-yü'ad zulm etdiler hakkında kavm-i eşkiyâ  
Cânım olsun râhına kurbân şehîd-i Kerbelâ

(Mustafa Güneş, *Yozgatlı Hüznî Divanı II*, Baskı yeri yok 2000,  
s. 326-27)

## 2. Müseddes

Ey dil yine Muharrem âh sıbt-ı Mustafâ'yı  
O dest-i Kerbelâ'da evlâd-ı Fâtımâ'yı  
Çün teşne koydu zâlim sâlâr-ı evliyâyı  
Giryâna saldı eyvâh ervâh-ı enbiyâyı  
Yâ Rab meded yetiştir imdâda Murtażâ'yı  
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol Şâh-ı Kerbelâ'yı

Hinzîr-sıfat Şimr'le ferzend-i Murtazâ'ya  
Rahm etmedi la'înler evlâd-ı Mustafâ'ya  
Ma'sûmların figânı çıktı o dem semaya  
Hem nice Ehl-i Beyt'e zulm oldu bî-nihâye  
Yâ Rab meded yetiştir imdâda Murtazâ'yı  
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol Şâh-ı Kerbelâ'yı

Bir verd-i bâğ-ı cennet hem genc-i sırr-ı Settâr  
Vâh pûse-gâhı ciddi boyandı kana ezhâr  
Âh etti bunca zî-rûh mâtem-keş oldu her-bâr  
İmdâda gel yetiş sen ey Şîr-i Hak firâk var  
Yâ Rab meded yetiştir imdâda Murtazâ'yı  
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol Şâh-ı Kerbelâ'yı

Gel Hüznî bu hüznile mâtemler izdiyâd et  
Ol nûr-ı ayn-ı Zehrâ yuya dîden murâd et  
Geldi medet mahremler giy karalar mu'tâd et  
Ol şah-ı Kerbelâ'nın yâ Rab rûhunu şâd et  
Yâ Rab meded yetiştir imdâda Murtazâ'yı  
Koydu nâ-çâr Yezîdler ol Şâh-ı Kerbelâ'yı

(Mustafa Güneş, *Yozgatlı Hüznî Divanı II*, s. 341)

### 3. Müseddes

Kırbamı aldım Cenâb-ı Kibriyâ'nın aşkına  
Etdiğim Selman Muhammed Mustafâ'nın aşkına  
Kisve-i mâtem giyindim Murtazâ'nın aşkına  
Gözlerimden kan akar hayrû'n-nisânın aşkına  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

Her günüm mâh-ı Muharrem her şebim bu iftirâk  
Kaddimi nûn etdi eyvâh ızdırâb-ı iştiyâk  
Kurretü'l-aynı Resûl-i Kibriyâ âh el-firâk  
Etdiler kavm-i Yezîdân katre-i âb-ı yasâk  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

Bir siyâh pûş bende-i Âl-i Abâ'yım şöyle bil  
Bir içim su vermediler şâha ol kavm-i rezîl  
Anın için zümre-i atşâna su ecr-i cezîl  
Dest-i sâkîden alıp nûş eyle misl-i selsebîl  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

Oldum ervâh-ı ezel mâtem-keşâne-i hôş refik  
Sîne üryân dîde ummân yalın ayak baş açık  
Cânımız olsun fedâ râhında şâhın bil hakîk  
Eyle nûş al gel bu suyu derdimiz bahr-i amîk  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

Ey sabâ var söyle lutfet Şîr-i Hak'ka hâlimi  
Ol Hüsey'n'in mâtemi cû etti eşk-i âlimi  
Ehl-i Beyt'in merkadine söyle arzûhâlimi  
Karalar giydim çıkardım mâtem ile âlimi  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

Ol humâr kavm-i Yezîd'e olsun eyvâh yâ İlah  
Etmediler şâh Hüsey'n'e merhamet bî-iştibâh  
Anın için câme-i mâtem giyindim hep siyâh  
Hüzni ben bir sâkiyim destimde tas başta külâh  
Al bu tası eyle nûş gel Kerbelâ'nın aşkına  
Sâkiyim ben sâkiyim Âl-i Abâ'nın aşkına

(Mustafa Güneş, *Yozgath Hüzni Divanı II*, s. 339-340)

## Müsebba

Sahfe-i sadrında merbût nûr-i aşk-ı Mustafâ  
Levha-i dilde muhakkak mâtem-i Âl-i abâ  
Nakş olupdur dilde şol vak'a-i dil-sûz Kerbelâ  
Çeşmimi hûn kaddimi nûn eyledi bu mâcerâ

Başıma odlar saçıp karlar dökem ben haşre tâ  
Nûr-i âlem vâh Hüseyin'im nûr-i çeşm-i Murtażâ  
Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ Rabbenâ

Gözlerim seyl-i Fırat'dır dâmenim bahr-i sefid  
Mâtem-i âh-ı firâkım sidreye oldu resîd  
Ma'sumân-ı ehl-i beyte zulmün eyleyüp mezîd  
Hûn-i pâkin yerlere dökdün niçin hâin Yezîd  
Zulmet-i cehlîni arşın nûruna etdin sedîd  
Nûr-i âlem vâh Hüseyin'im nûr-i çeşm-i Murtażâ  
Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ Rabbenâ

Arz-ı eflâk mâtemiyçün giydi cümle karayı  
Sîne-i dil-sûza açdın sad hezârân yarayı  
Dayayıp gerdân-ı pâke hançer-i hûn-hârâyı  
Şimr-i Mel'un neyledin ol sıbta-i meh-pâreyi  
Kisve-i mâtemde koydun ben gibi bî-çâreyi  
Nûr-i âlem vâh Hüseyin'im nûr-i çeşm-i Murtażâ  
Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ Rabbenâ

Bir muhibb-i hânedânım derd ile oldum deli  
La'net-i seng-i Yezîd'e atmadan çekmem eli  
Kaddimi dâl dillerim lâl etdi giryânım belî  
Tende tâkat kalmadı hiç sen meded kıl yâ Ali  
Akıtayım dîdeden ben haşre dek mâtem seli  
Nûr-i âlem vâh Hüseyin'im nûr-i çeşm-i Murtażâ  
Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ Rabbenâ

Hüznî hüznüm çün hazen hüzn ile hüzn etsin hemân  
Kan döker kalb-i hazînim oldu hüzne âşiyân  
Yâ ne zâlimdir ki şâha vermedi zerre emân  
Cism-i pâkin nûr cemâlin mahvedip bâd-ı hazân  
Câm-ı mevti nûş edip gitdi fenâdan nâ-gehân  
Nûr-i âlem vâh Hüseyin'im nûr-i çeşm-i Murtażâ  
Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ Rabbenâ

(Mustafa Güneş, *Yozgatlı Hüzni Divanı II*, Baskı yeri yok 2000,  
s. 344-345)

## SERBESTZADE AHMED HAMDİ İSKİLİBÎ

(Doğ. 1864— Öl. 2 Mayıs 1939)

İskilip'te doğdu. Eğitimi İskilip ve Kastamonu'da tamamlandı. Anadolu ve Rumeli'de memuriyetlerde bulundu. Konya Defterdarlığı yaptığı günlerde emekli oldu. İstiklal Savaşı'nın yapıldığı günlerde tekrar memuriyete döndü. 1926 yılında yaş haddinden emekli oldu. Şiirleri basılmıştır.

### Mersiye

Ağla ey dîde-i giryân ki dem-i gamdır âh  
Ağlamak tuhfe-i dîrîne-i âdemdir âh  
Âh et ey sîne-i sûzân Muharrem'dir âh  
Nâle kıl ey dil-i nâlân ki mâtemdir âh  
Kerbelâ vak'ası bir vak'a-i a'zamdır âh  
Elem u gam dil-i uşşâkda müdgamdır âh  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayup sîne döğüp âh edecek demdir âh

Verd-i gül-zâr-ı hüdâ enver-i çeşm-i Tâ-hâ  
Devha-i bâğ-ı vilâyet half-i Şîr-i Hudâ  
Oldu evreng-i şehâdet şeref-i âl-i âbâ  
Nâz-perverde-i âğûş-ı cenâb-ı Zehrâ

Sad füsûs oldu bugün garka-i hûn-âb belâ  
Dâimâ yâd eyle vak'ayı kan ağla dilâ  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne dögüp âh edecek demdir âh

Hayret-efgende-i sükkân-ı semâvât-ı berreyñ  
Dehşet-efzâ-yı heme sâhib-i îmân u yakîn  
Halka bu vâkı'a ve'l-hâsıl hüzn-i metîn  
Su diye âl-i Resûl eyleye efgân u enîn  
Zulm edip vermeye bir katre adû-yı pür-kin  
Çağla mânend-i Fırât dîdeden ey eşk hemîn  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne dögüp âh edecek demdir âh

Heves-i mansıb-ı mülk-i Taberistan ile sen  
Eyledin ey veled-i Sa'd-ı dalâlet-efken  
Derekât-ı çeh-i gayyâ-yı cehîmi mesken  
Ümmet-i Hazret-i peygambere da'vâda iken  
Kıydın evlâdına Mevlâ'dan havf eylemeden  
Ağla kim ey dil-i mahzûn-i pür-âlâm u mihen  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne dögüp âh edecek demdir âh

Dâimâ eylesen ey çerh-i adâvet mu'tâd  
Nice bî-dinleri nâil-i aksâ-yı murâd  
Eyledin katl-i Hüseyñ ile Yezid'i dil-şâd  
Ederek ana i'ane Şimr u İbn-i Zeyyâd  
Berhûdeş la'net-i Hak bâd u ber ensâreş bâd\*  
Sad hezâr âh-ı hüzn eyle hezârân feryâd  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne dögüp âh edecek demdir âh

Nevha-i bâ-helekâ zemezme-i vâ-ceddâh  
Kerbelâ semtini doldurdu ser-â-pâ vallah  
Lerze-bahş-ı felek oldu bu fiğân-ı cân-gâh  
Merhamet eylemeyip hiç adüvv-i bed-hâh

---

\* Allah'ın laneti onların ve onlara yardım edenlerin üzerine olsun.

Zulm u gadr etdiler evlâd-ı resûle eyvâh  
Ehl-i beyte bu ihânet nedir Allah Allah  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne döğüp âh edecek demdir âh

Ey eden dest-i zalûmânide mazlûmu zebûn  
El kılan makbûlu müdebbirler elinde dil-hûn  
San'atın fikr u tehayyürde hep erbâb-ı fûnûn  
Hikmetin havsala-ı akl-ı beşerden bîrûn  
Eyle Hamdî kulunu âl-i resûle makrûn  
Yâd kıldıkda bu beyti gamım eyle efzûn  
Bu gelen rûz-i ciğer-sûz-ı Muharrem'dir âh  
Ağlayıp sîne döğüp âh edecek demdir âh  
Mustafâ vü Murtezâ vü Fâtîme düşmen sana  
Yâ adüvallah düşünde la'net eylesin sana

(Serbestzade Ahmed Hamdi İskilibî, *Divan-ı Hamdi*, (Haz. Dr. İsmail Güleç), Pan Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 9-10)



## ABDÎ

(Doğ. 1857—Ölm. 1941)

Urfa'da doğdu. Asıl adı Seyyid Mustafa'dır. Eğitimi tamamladıktan sonra tahrirat Kalemi Müsevvidliği, Harran Tahrirat Müdür vekilliği, Hakkari Tahrirat Müdürlüğü, Maraş İdare Meclisi Başkatipliği görevlerinde bulundu. 1887 yılında hacca gitti. 1893-94 yılında Halep vilayet gazetesinin sorumluluğunu üstlendi. Subay olan oğlu Emin'in attan düşerek ölmesi sonucu kısmî felç geçirdi. Emekli oldu. Divanı basılmıştır.

### Mersiye

Mâh-ı mâtemdir Muharrem dîdeler kân ağlasın  
Karalar giysin serâpâ ehl-i îmân ağlasın  
Mâcera-yı Kerbelâ'dan arş-ı Rahmân ağlasın  
Cennet-i a'lada her dem hûr-ı gılmân ağlasın

Hânedân-ı Mustafâ'ya hasm-ı cân oldu Yezîd  
Nûr-ı çeşm-i Fâtıma-i Zehrâ'yı etdirdi şehîd  
Olmasın asla Hudâ'nın rahmetine müstefîd  
Uğrasın kahr-ı Cenâb-ı Hakka her ân ağlasın

Şimr-i mel'ûnun elinden koptu tûfân-ı belâ  
Al kızıl kâna boyandı çün zemîn-i Kerbelâ  
Dehşetinden titredi arz-ı semâvât-ı alâ  
Âlem-i ulvîde rûh-ı şir-i Yezdân ağlasın

Ekmel-i Âl-i Resul-i Kibriyâ'dandır Hüseyin  
Cevher-i ferd-i Aliyyü'l-Murtazâ'dandır Hüseyin  
Böyle bir pâk nesebdir etkîyâdandır Hüseyin  
Hâline gökte melekler yerde insân ağlasın

Vak'a-ı şâh-ı şehîdânı hemân etdikçe yâd  
İltihâb-ı zahm-ı dil eyler dem â dem izdiyâd  
Haşredek bu yâre bünyân zâil olmaz yâ ibâd  
Ağlarım Abdî benimle dîde-i cân ağlasın

(Mehmet Emin Ertan, *Urfalı Şair Abdî*, Şanlıurfa 1997, s. 63)

### **Mersiye**

Hasm olup şâh-ı şehîdâna Yezîd  
Kerbelâ'da Şimr'e etdirdi şehîd

Dostlar giydi libâs-ı mâtem  
Düşmanân taifesi eyledi îd

Nesl-i pâke zulm eden zâlimler  
Yok mı âyâ sandılar yevm-i vaîd

Ne belâdır bu belâ-yı cürm  
Elem-i âdemi eyler tezyîd

Kanlı yaş aka gözümünden Abdî  
Dilde sönmez alev-i nâr-ı şedîd

(Mehmet Emin Ertan, *Urfalı Şair Abdî*, Şanlıurfa 1997, s. 66)

### **Mersiye**

Mâtem-i şâh-ı şehîdân için ehl-i irfân  
Eylesin mâh-ı Muharrem'de hemân âh ü figân

Sînelerde ne sağalmaz yâralar açdı Yezîd  
Nûr-ı ayn-ı Mustafâ'ya vermedi ayn ü emân

Ceyş-i gümrâh-ı adüv ekber-i İbn-i Ziyâd  
Kerbelâ' da gönderüp kıldı Hüseyin'e kasd-ı cân

Serini tenden cüdâ eyledi Şimr-i laîm  
Oldu bu fâciadan arz-ı İlähî lerzân

Ne belâdır bu belâ Âl-i Resûle yâ Rab  
Eyledi rûh-ı Aliyyü'l-Murtazâ'yı nâlân

Çekilir mi bu felâket oturulmaz asla  
Böyle bir vak'aya olmaz mı ciğerler sûzân

Teşne-leb dâr-ı fenâdan gitdi ol pâk neseb  
Olmayan var mı anın katline la'net-hân

Kılmam hüzn ile bu nazmı yazarken Abdî  
Ağlamakdan çatladı hâme gözümden döktü kân

(Mehmet Emin Ertan, *Urfalı Şair Abdî*, Şanlıurfa 1997, s. 64)

### Mersiye

Gösterip şâh-ı şehîdâna sadâkat a'dâ  
Kasd-ı cân eylediler Âl-i Resule hayfâ

Ne kıyâmet kopdığın melheme-i kübrâda  
İşidenler kanlı yaşlar döker ağlar hâlâ

Kerbelâ' da irtikâb-ı cürm eden zâlimler  
Âb-ı Kevser içemez dest-i Ali'den aslâ

Rûz-i mahşerde cenâb-ı Fâtıma hayrû'n-nisâ  
Hak divânında eder hûn-i Hüseyin'i da'vâ

Pençe-i Âl-i abâ'ya müntesibdir Abdî  
Kaldı mâtemler içinde çağırır vâveylâ

(Mehmet Emin Ertan, *Urfalı Şair Abdî*, Şanlıurfa 1997, s. 65)

## AHMET REMZİ AKYÜREK

(Doğ. 1872—Ölm. 1944)

Kayseri’de doğdu. Kayseri Mevlevihanesi şeyhi Seyyid Süleyman Ataullah Efendi’nin oğludur. Babasından ve özel hocalardan dersler aldı. 1892 yılında İstanbul’a geldi. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Celaleddin Efendi’ye intisab etti. Kayseri İdadisi’nde hocalık yaptı. Kütahya, Kastamonu, Halep Mevlevihanelerinde şeyhlik yaptı. Üsküdar Mevlevihanesi şeyhi iken tekeler kapatıldı, Selim Ağa Kütüphanesi müdürlüğüne tayin edildi. Ömrünün son günlerini Kayseri’de geçirmekte iken vefat etti. Burhaneddin-i Tirmîzî türbesine gömüldü. Divanı basılmıştır.

### Der-Na’t-ı Hazreti Şehîd-i Kerbelâ Radiyallahu Anh

1.

Sen o nûr-ı dîde-i şemsü’ d-duhâsın yâ Hüseyin  
Şem’-i bezm-e hazret-i bedrû’ d-dücâsın yâ Hüseyin

Müstefîd-i vech-i pâkindir senin ins ü melek  
Nûr-ı âlem sıbt-ı sultânü’ l-hüdâsın yâ Hüseyin

Sâkî-i dil teşnegân-ı aşksın manide sen  
Sûretâ atşân-ı deşt-i Kerbelâ’sın yâ Hüseyin

Rahmet-i Hakdır vücudun âleme ey şâh-ı dîn  
Nesl-i pâk-i Hazret-i Hayrû'n-nisâsın yâ Hüseyin

Kadrini inkâr eden merdûd olur matrûd olur  
Zîb-i âğûş-ı Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyin

Vasf-ı şânından senin âcizdir erbâb-ı ukûl  
Çünkü memdûh-ı Hudâ vü Mustafâ'sın yâ Hüseyin

El-medet mahrûm-ı lutfun olmasın Remzî kulan  
Destgâr-i âsiyânsın mültecâsın yâ Hüseyin

(Hasibe Mazıoğlu, *Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri*, Ankara  
1987, s. 41)

2.

Âşıkânın pîşvâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî  
Ehl-i derdin muktedâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Nûr-ı çeşm-i Mustafâ vü Murtazâ makbûl-i Hak  
Evliyânın evliyâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Nâzenîn-i Hazret-i Mahbûb-ı Rabbü'l-âlemîn  
Dil-rübâlar dil-rübâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Zâtına ta'zîm ederken zümre-i ins ü melek  
Her belânın mübtelâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Gerdenin bûse-gâhı Hazret-i Hayrû'l-beşer  
Oldu bir tîğın fedâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Kasd eden elbet sana şerrü'l-halâyık şüphesiz  
Derk-i esfeldir sezâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Çok mudur kân ağlasak mâh-ı Muharrem'dir yine  
Yok bu derdin bir devâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Hâşe li'llâh ben demem sen teşne-leb mağlûbsun  
Sendedir Kever şifâsı Hüseyin İbn-i Alî

El-belâ li'l-enbiyâya mazhariyyet başkadır  
Böyle mi aşkın safâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

Hâk-i pâyından şefâat-hâh olan Remzî hakîr  
Bâbının kemter gedâsı yâ Hüseyin İbn-i Alî

(Hasibe Mazıoğlu, *Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri*, Ankara  
1987, s. 41-42)

## BASRÎ BABA

(Doğ. 1874—Öl. 25 Ocak 1949)

Üsküdarlıdır. Adı ve mahlası Basrî'dir. Lise öğreniminden sonra Kapalıçarşı'da yağlıkçılık yapmıştır. Kadirî, Rufâî, Uşşâkî tarikatlarına intisap etmişse de Bektaşilik'te karar kılmıştır. Karacaahmat mezarlığında yatmaktadır. Şiirleri, Basri Baba Nefesleri adıyla yayımlanmıştır.

Gelin ey ehl-i dilân dideyi al kân edelim  
Geldi hem mâh-ı Muharrem sîneyi sûzân edelim

Dökelim yaş yerine kan anup ol günü bugün  
Şöyle feryâd edelim dünyayı lerzân edelim

Çıkarup lebs-i sürûru giyelim kâreleri  
O kadar ağlayalım ki Nûh tûfânı edelim

Hânedân-ı Ehl-i Beyt'in yoluna ey âşıkân  
Çekelim hançer-i aşkı cânı kurbân edelim

Kerbelâ'da Ehl-i Beyt'in çekdiği cevr ü siteme  
Ol Yezîdânın elinden la'n-ı Yezîdân edelim

Yakışır mı Ehl-i Beyt'e bu kadar cevr ü cefâ  
Bir değil la'net zâhid sâd hezârân edelim

Şâh Hüseyin-i Kerbelâ'nın bendesiyiz Basri'yâ  
Mâtemi bir ay değil biz hemân her ân edelim.

(Kazım Hacımeç, *Hasan Basri Taptık Baba Nefesleri*, Yedi İklim Yay., İstanbul 2001, s. 32)



## KEN'ÂN RIFÂÎ

(Doğ. 1867—Ölm. 1950)

Selanik'te doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okudu. Adana, Manastır, Kosova, Üsküp, Trabzon Maarif Müdürlüklerinde bulundu. Medine'de İdadi Hamidî Müdürlüğü yaptı. Annesinin hurka-i şerifte yaptırdığı dergahta irşat görevine başladı. Bu günlerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Şiirleri basılmıştır.

### Muharrem Ayı

Ağlasın gözler, Muharrem geldi âh kan ağlasın  
Taşsın hem Dicle, Fırat, Seyhun u Ceyhun çağlasın  
Titresin yer, gök boyansın kana cümle kâinât  
Âh cân-gâhıyla uşşâk kalblerin hep dağlasın

Cümle mevcudâta rahmet gönderilmişken Resûl  
Kaldı zâlimler elinde, Âl ü evlâd-ı Betûl  
Rahmetin şükrü, şekavetse Resûlün âline  
Âr olur insan demek kendine insan cehûl

Hangi millet kıydı peygamberinin evlâdına  
Hiç tarahhum etmeden ma'sumların feryadına  
Bu münafık, münkirân insan mıdır Allah için  
Sad-hezâr hayf kainâtın bu deni cellâdına

Yiğirmi bin hunhâr gelmiş Kerbelâ meydânuna  
Ehl-i Beyt'in bin zulümle kıymak için cânına!  
Yiğirmi bin hâin, ilâhî, yetmiş iki arslana  
Hiç gelen bir müslüman yok, onların imdadına

Yetmiş üç yerden vuruldu âh Hüseyin-i müctebâ  
Kan içinde yerlere düşdü habîb-i Mustafa  
Âh zâlimler ne iş bu! Bir içim su vermeden  
Kıydılar şâh-ı Hüseyin'e eyleyüb cevr ü cefa

Secdede şâhın mübarek başını kat' etdiler  
Sine-i mâderde ma'sûmân-ı pâki kesdiler  
Ehl-i Beyt'e edilen zulme cihan kan ağladı  
Kızları, kadınları hep bir bir uryân etdiler

Zulm-i gûnâ gûnû bu nesl-i Yezid gördü revâ  
Zevk duydu eylemekle Ehl-i Beyt'e bin ezâ  
Korku, âr yok Hazreti Allah'la peygamberden hiç  
Gelmemiş misli bu neslin hayret-i bî-intihâ!

Cümle evlâdı Hüseyin'in hep şehid olmuş idi  
Hanedanından bir marîz Zeyne'l-Abâ kalmış idi  
Pâyini zincirleyüp bin zahm ile sevk etdiler  
Sad-hezâr mihnet, hakaretlerle kurtulmuş idi

Pek büyük hikmetdir el-hak vak'a-i kerb ü belâ  
Yoksa çiğnetmezdi Ehl-i Beyt'i füccâra Hudâ  
Âh-ı sûzân ile Ken'ân'ın budur viridi hemân  
Sâye-i Şâh-ı Hüseyin'den etme Allahım cüdâ.

(Yusuf Ömürlü -Diğer Dalkılıç. *İlâhiyât-ı Ken'ân*, İstanbul  
1988).

## TAHİR OLGUN

(Doğ. 1877—Ölm. 1951)

Gülhane Askeri Rüşdiyesi'nde, Menşe-i Küttâb Askeriye Okulu'nda okudu. Memurluk yaptı. Daru'ş-Şafaka Lisesi'nde ve Kuleli Askeri Lisesinde öğretmenlik yaptı. İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonunda görev üstlendi. Mesnevi dersleri verdi.

### Şehîd-i Kerbelâ'ya

Ey serir-i ibtilâya şâh-ı bî-efser Hüseyin  
Ser fedâyân-ı tarîk-ı kurbete server Hüseyin  
Böyle yâd eyler seni kalb-i elem-perver Hüseyin  
Necl-i Zehra şibl-i Haydar sıbt-ı Peygamber Hüseyin

Cedd-i pâkin nâil olmuşdun ürkûb-i dûşuna  
Fer verirdin vâlid-i zi-şânının âğûşuna  
Hazret-i Fahrü'l-Betûl'ün sine-i pür cûşuna  
Cism-i pür nûrundu el-hak zinet ü ziver Hüseyin

Âh o cismin re's-i maktû'ı olup âvâresi  
Gerden-i mazlûmun oldu hâke kan fevvâresi  
Hûnunun her katresi bir sönmez ateş pâresi  
Muhterik hâlâ o âteş-pâreden diller Hüseyin

Zulme tâbi' olmadın dünyâya oldun hak-nümâ  
Bir cihan hırsa karşı durdun ey merd-i hudâ  
Hakkı i'lâ etmek üzre kendini kıldın feda  
Oldu tavrın sâlikân-i Hakk için rehber Hüseyin

İndirâs-ı şer'-i garrânın koşup imdâdına  
Sine gerdin ihtirasın savlet-i bi-dâdına  
Bakmadın hattâ bu yolda sevgili evlâdına  
Cânsipâr azmin oldu asğar u ekber Hüseyin

La'1-i pâkin bulmamuşken hayli dem bir katre su  
İncilâ etmiş iken zâtında sırr-ı vahdehu  
Etmedin Allah için ehl-i şekâyâ ser fürû'  
Oldu hâlınden nümûde mâye-i Haydar Hüseyin

Her cerihandan temevvüc etdi bir derya-yı nur  
Oldu her mızrak teninde pür-tecelli nahl-i Tûr  
Kesdi son ser-rişte-i hestiyi şemşir-i şürûr  
Öyle açdı rûh-ı bi-kaydın senin şehper Hüseyin

Süllem-i mi'râc olup zahmı ten-i mecrûhun  
Kerbelâ bir kurb-i ev ednâsı oldu rûhunun  
Cilve-i âşık nevâzı eyledi sebûhunun  
Zatını bir lütf-ı âlü'l-âline mazhar Hüseyin

Cedd-i kudsi hilkatın şâh-ı risalet aşkına  
Murtazâ-yı Kibriya Zehrâ-yı İsmet aşkına  
Dâder-i ekrem o sermest-i şehâdet aşkına  
Eyle Tahir bendeni babında bir Kanber Hüseyin

(Tahir Olgun, *Mahfil*, Safer, 1343, cilt 5, sayı. 52, s. 68-69)

## Mersiye

Ehl-i velâ ezelden kâil olup belâya  
Kesbetti i'tilâyı sabreyleyip cefâyâ

Oldu bu yol güzer-gâh evlâd-ı Mustafâ'ya  
Girdi Hüseyin-i mazlum vâdi-i ibtilâya  
Evlâd ü âli bir bir gitti reh-i bekâya  
Kaldı yegâne hayfâ meydanda en-nihâye  
Cism-i şerifi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Rûh-ı latîfi uçdu ta arş-ı Kibriyâ'ya

Can verdiler pey-â-pey ihvan ü yâr ü yâver  
Ya Rab nasıl bu hâle insan tahammül eyler  
Kıldı kader o câyı âl-i Nebî'ye mahşer  
Kaldı sonunda efsûs bî-destgîr o server  
Pîşinde pâre pâre oldu Aliy-yi Ekber  
Destinde çâk edildi hulk-ı Aliy-yi Asgar  
Cism-i şerifi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Rûh-ı latîfi uçdu ta arş-ı Kibriyâ'ya

Gûşunda seyyidâtın efgân-ı ıztırârı  
La'linde kaht-ı âbın âlâm-ı ıstibârı  
Çeşminde asfıyanın ecsâd-ı dil-figârı  
Cisminde eşkiyânın peykân-ı hûn-nisârı  
Kalbinde iştiyâk-ı ceddiyle şevk-ı Bari  
Bi-tâb edip nihayet ol şâh-ı yek-süvâri  
Cism-i şerifi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Rûh-ı latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Âmâc edince cismin her târi eşkiyânın  
Titrederdi rûh-ı pâki sultân-ı enbiyânın  
Aldıkça bir ceriha ferzendi Mustafâ'nın  
Kanlar dökerdi çeşmi Zehra vü Murtazâ'nın  
Buldukda intihâ-yı envâ-ı ibtilânın  
Candan edip icâbet fermânına Hudâ'nın  
Cism-i şerifi düşdü sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Rûh-ı latîfi uçtu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

Mecrûh edip vücûdun yetmiş iki yerinden  
Revzenler açdı dosta eydî-i gadr-i düşmen  
İnletti kâinâtı feryâd ü âh ü şiven  
Tâhir bu vak'a oldu dünyâya dehşet-efgen

Evsâf-ı cedd-i pâki minberde söylenirken  
Etti cihâna sırr-ı zih-i azîmi rûşen  
Cism-i şerifi düştü sahrâ-yı Kerbelâ'ya  
Rûh-ı latîfi uçdu tâ arş-ı Kibriyâ'ya

(Tahir Olgun, "Mersiye", *İslam Yolu*, Yıl 1, Sayı 7, s. 4)

## OSMAN KEMÂLÎ

(Doğ. 1862—Ölm. 1954)

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Güllüköy'de doğdu. Eğitimi memleketinde tamamladı. Diyarbakır, Musul, Bağdat, Necef ve Kerbelâ'yı gezdi. 1901 yılında İstanbul'a geldi. Rami'de bostan bekçiliği, Bayezid Camii avlusunda arzuhalcilik yaptı. Fatih Camii'nde Mesnevi okuttu. Şeyhzade Camii bitişiğindeki Amâlar Medresesi şeyhliğine atandı. Üsküdar'da Mecelle okuttu. Eyüp Nişancasındaki Şah Murad dergahı şeyhi Abdülkadir Belhi ile tanıştı. Bir müddet sonra Fatih Sofular'da bir tekkenin şeyhliğine atandı. Mürşidine hizmet etmeyi tekke şeyhliğine tercih etti. Ömrünün son 25 yılını Eyüp Nişancası'nda Münzeviler semtinde bulunan evinde geçirdi. Eyüp'te vefat etti. Edirnekapı mezarlığına gömüldü.

### Mersiye

Muharrem'dir kamer mahzun güneş me'yus kân ağlar  
Felek serküşte mebhût hayrete dalmış cihân ağlar

Cefâ-yı şâh-ı mazluma tahammül etmeyip dağlar  
Ezelden gözlerinden âblar olmuş revân ağlar

Ne düşmensin be-hey ibni'r-recm ey sâki-yi İblis  
Senin yapıklarına düşmen-i insân ağlar

Medine halkına kıldı vedâ ol kân-i ilmü'l-gayb  
Tutup âfâkı bir efgân yanar pîr ü civân ağlar

Nice günler edip kat-ı merâhil akıbet bir gün  
İrüp kerb ü belâda cümlesi Hakka divân ağlar

Bilinmişdi ki ol yerler serencâm-ı şehâdetdir  
Bilinmişdi ki ol yerden geçilmez hânedân ağlar

İmâmü'l-etkiyâ toplandırıp etbâ vü ahhâbın  
Okur bir hutbe bir bir fitneyi eyler beyân ağlar

Kuruldu hayme-yi ahdâr o gün kerb ü belâ içre  
Bugün kerb ü belâda kaldı hâlâ âşıkân ağlar

Yazıp bir nâme reisü'l-usâta söyledi ey kavm  
Bu fitne sarsar İslâmı yıkar dini imân ağlar

Hezar şetm ile Sa'dođlu hem gönderdi bir nâme  
Anı dil söylemez kâfir dahî olsa zebân ağlar

Hücum etdi o mel'unlar kitabullahı imhâya  
Sanarsın bir kıyamet kopdu toz ağlar dumân ağlar

Kesildi her taraftan su sabîler gül gibi soldu  
Su ağlar servi ağlar bağçe ağlar bağbân ağlar

Bozuldu gülşen-i bâğ-ı risâlet hâr ile doldu  
Gül ağlar bülbül ağlar lâle ağlar erguvân ağlar

Hezârân zulm ile yetmiş iki sâdık olup kurbân  
Halâyık titreyip bu kıssadan kevn ü mekân ağlar

Kesildi başları bin cevr ile bir âşık-ı zârın  
Kesen mel'unlara la'net edip seyf-i sinân ağlar

Ali Ekber'le Kasım can verip cânânını buldu  
Ali Asgar sabî okla vuruldu Ümmühân ağlar



Vefaya da'vet etmek sonra bin türlü cefâ etmek  
Size ey kavm sek dersem behâim bî-gümân ağlar

Yirmi bin kişi birden ok atdı şâh-ı mazlûma  
Bizi atman diyüp zalimlere tîr ü kemân ağlar

Ok atmak kurretü'l-ayna değil mi aslını imha  
Sebepsiz mi bugün hâlâ hakîki müslümân ağlar

Ciğer-gâh-ı Habîb-i Kibriyâ'ya ok atan mel'un  
Cehennemde bugün şeytanla kurmuş âşiyân ağlar

Cihanın sahibinden bir içim su kıskanılmış âh  
Fırat ağlar Murat ağlar zemîn ü âsümân ağlar

İmâmü'l-müttakînin Şimr-i mel'un kesdi çün başın  
Cehennem kaynayıp arş sayha etdi tevleşân ağlar

Ayak basdı o mel'un kalb-gâh-ı sırr-ı Kur'ân'a  
Aliyy ü Fatım'a peygamber-i âhir zamân ağlar

Harem-gâh-ı Habîb-i Kibriyâ'ya doldu nâ-mahrem  
Bizi hep öldürün derler sabîlerle zenân ağlar

Çadırdan nâle vü feryâd yükseldi semâvâta  
Melekler sordular n'oldu dediler teşne-gân ağlar

Döküldü hûn-i mazlûmân yere yer mâteme girdi  
Melekler inleyip titrer felekde kehkeşân ağlar

Nisâ-yı ehl-i beyt üryân ü giryân kaldı çöllerde  
Çöl ağlar dağlar ağlar vâdiy ü berr ü yabân ağlar

O şâhın derdi etmiş cümle insan oğlunu giryân  
Bilenler bilmeyenler hep bu derd ile inân ağlar

Gelip bir kaç deve çulsuz yularsız Şimr-i mel'un der  
Bugün Şam'a sefer lazım bu emri her duyan ağlar

Deve üryân ciğer püryâr yürürler aç susuz sıbyân  
Deve ağlar ceres ağlar yol ağlar karbân ağlar

Meşakketle develer kat-ı menzilden kalıp bitâb  
Düşüp yollarda ma'sûmân eder âh u fiğân ağlar

O yollarda o çöllerde o ıssız gurbet ellerde  
Sekine Zeyneb'in ahvâline hûr-i cinân ağlar

Dikildi niyzeye sultân-ı kevneynin ser-i pâki  
Çıkıp bir nur olur arş sâyesinde sâyebân ağlar

Nihayet bir sabahdı Şam'a dahil oldular âh Şam  
O talî'siz misafirler konuldu hana hân ağlar

Yezîd'in askeri oynar güler yapmışdı şehriyin  
Şehir ağlar kura ağlar yanar deyr içre çân ağlar

Benât-ı Ehl-i Beyt'i cariye gönderdiler Rum'a  
Görüp Rum Kayseri oldu esîr-i nâtüvân ağlar

Behâ-yi hüsnüne bir dilberin bin kişver-i ma'mûr  
Verilse az gelir ikrah eder de hüsn ü ân ağlar

İki mehpeykere din-i Mesîhi etdiler teklif  
Dediler sümme hâşâ tâ-be-mahşer mü'minân ağlar

Temennâ-yi visâle mani' oldu gayret-i Mevla  
Dediler bunlara hiç el sürülmez râhibân ağlar

Mübarek bir gece ol iki meh-rû hasbeten lillah  
Fedâ-yı dîn ü nâmus oldular hep hûriyân ağlar

Bu hale ağlayan gözler görür elbetde didârı  
Bunun gafilleri ağlar muhakkak câvidân ağlar

Belâ-yı Ehl-i Beyt'i yazmağa imkan mı var asla  
Söz ağlar söyleyen ağlar kalem ağlar yazan ağlar

Hüseyin ağlar gözü yaşı olur âlemlere rahmet  
Yezîd ağlar gözü yaşı olur la'net feşân ağlar

Yezîd bir nâm-ı dünyaya deęiřdi řân-ı ukbâyı  
Nidem ol nâm-ı mel'ûnu kim nâm ağlar niřân ağlar

Evet hazmetmemiřdi Âl-i Süfyân din-i İslâm'ı  
Resûlün âline yaptıklarına kâfirân ağlar

Ali nurunu itfâdan garazdı dini mahvetmek  
İmâmü'l-müctebâya verdiler zehri yilân ağlar

Geçüp mihrâb-ı dine düşmen-i imân imam oldu  
Bozuldu vahdet-i İslam namaz ağlar ezân ağlar

Atıp zindâna Zeyne'l-Abidin'i etdiler mahbus  
Cefa bitmez güneř girmez seba etmez vezân ağlar

Ezelden ağlarım akdı dü çeřmim kanlı yařımla  
Ne hâbım var ne râhat var yanan cismimde cân ağlar

İki göz oldu a'mâ ağlarım ey kurretü'l-ayneyn  
Kemâli sûz-i derdinle nihân ağlar ayân ağlar

(Baha Doğramacı, *Kemâlî'den Ařk Sızıntıları*, İstanbul 1946,  
s. 119-122)

## MUHAMMED LUTFİ

(Doğ. 1868—Ölm. 12 Mart 1956)

Erzurumun Hasankale ilçesinin Kındığı köyünde doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Hasankale'nin Sivaslı Camii'nde imamlık yapmaya başladı. Hoca Muhammed Pir-i Küfrevî'den hilafet aldı. 24 yıl Alvar köyünde imamlık yaptı. 13 yılından itibaren Erzurum'da ikamet etti. Alvar köyüne, babasının yanına defnedildi.

1.

Bugün mâh-ı Muharrem'dir muhibb-i hânedân ağlar  
Bugün eyyam-ı mâtemdir bugün ab-ı revân ağlar

Hüseyin-i Kerbelâyı kan ile elvân eden gündür  
Bugün arş-ı muazzamda olan âlî dîvân ağlar

Bugün Âl-i Abâ'nın gülşeninini gülleri soldu  
Düşüp bir âteş-i dil-sûz kamu ehl-i îmân ağlar

Bugün gülzâr-ı muhtâr-ı Hudâ'ya bir hazân esdi  
Zemine düşdü vâveylâ felekde kehkeşân ağlar

Bugün hûn-bâr olur elbet gözü Hayder-i Kerrâr'ın  
Görür Zehrâ'yı hûn-efşân Resûl-i âl-i şân ağlar

Bugün evlâd-ı Hayder hem dahi ahfâd-ı Peygamber  
Döküldü gül gibi yerler yüzüne âsümân ağlar

Gülistan-ı Muhammed'in gül-i hamrâların derdi  
Yed-i kahrile o gaddâr bugün devr-i zamân ağlar

Risâlet gül-gülistânı nübüvvet bâğ u bostânı  
Hüseyn'in ol nûristânın gören pîr ü civân ağlar

Gürûh-i hanedâna Lutfiyâ kurbân ola cânım  
Îlâ yevmi'l-kıyâme cân ile ehl-i îmân ağlar

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s.175-176)

2.

Habîb-i Kibriya ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir  
Aliyyü'l-Murtaza ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir

Semâvât ü zemîn ağlar bugün âlem kara bağlar  
Bugün hayrû'n-nisa ağlar bugün eyyâm-ı mâtemdir

O şâhın derdine yandı bu âlem kana boyandı  
Bugün âh arşa dayandı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Cinânın hûr u glmânı bugün ağlar o sultanı  
Melekler eyler efgânı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Görünce şems-i sâdâtı cihân nur-i hidâyâtı  
Eder eşya münâcâtı bugün eyyâm-ı mâtemdir

Hüseyn evlâd-ı Zehrâ'dır mukarreb ind-i Mevlâ'dır  
Zihî kadr-i muallâdır bugün eyyâm-ı mâtemdir

Bu hikmet-hânedede sultan olunca kân ile elvân  
Bugün ağlar zevi'l-imân bugün eyyâm-ı mâtemdir

Hudâ'nın Lutfi ihsanı olur dosları kurbanı  
Yere dökülür al kanı bugün eyyâm-ı mâtemdir

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s. 168)

3.

Mâh-ı mâtem geldi ey dil dideler kân eyleyen  
Kan döken canlar söken ma'muru vîrân eyleyen

Bir belâ deryâsıdır âlemde misli gelmemiş  
Kerbelâ germ-i belâya emr ü fermân eyleyen

Dest-i kahr ile deren Al-i Abâ güllerini  
Hûn-i evlâd-ı Ali'yle seng-i mercân eyleyen

Hayder-i Kerrâr'ı savdın ey felek n'ettin bugün  
Rûh-i pâk-i hânedânı tenden uryân eyleyen

Ey felek günden güzel nur-i Muhammed'den eser  
Gösteren nur-i Hüseyin'i kane galtân eyleyen

Hâdim-i Cibrîl olan taht-ı şehâdet şâhını  
Var mı sen-tek ey cefâkar zâr ü giryân eyleyen

Ehl-i Beyt'in bastığı yerlere Lutfî yüz sürer  
Hâlis İslâm'dır bugünde âh u efgân eyleyen

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s. 383)

4.

Muharrem'dir gülistân-ı gönüller bahr-i kan olsun  
Vücut iklimine hûn-i çiğher âb-ı revân olsun

Çözölsün mafsâl-i ebdân dökölsün dîdeden kanlar  
Dal olsun serv-i kâmetler kıyâmetden nişân olsun

Muharrem'de muhibb-i hânedânın kalbi âteş-bâr  
Dilerim ki kıyametde Yezid'i nâr-feşân olsun

Hüseyin'i cilve-i hubb-i İlâhî mübtelâ etdi  
Velâyet şâhına baldır belâlar âlişân olsun

Bugün evlâd-ı Zehrâ âl-i muhtâr-ı İlâhîdir  
Ne yaptı başlarına ol Yezid la'net-mekân olsun

Gülistân-ı risâletden dökülür hâke bülbüller  
Nübüvvet gülleri soldu nedir hikmet ayân olsun

Hüseyin sâdât-ı kirâmın şühedâsına rehberdir  
Huzûr-ı Hazret-i Hak'da Yezid de ser-keşân olsun

Şehâdet şerbet-i Âl-i Abâ'ya kevser-i ma'na  
Bütün ehl-i îmâne cümlesi dârü'l-emân olsun

Muhammed Lutfi'yi rûz-i cezâ dûr eyleme yâ Rab  
Maiyyet-i şühedâda o gün ehl-i îmân olsun

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s.377-378)

5.

Muharrem'dir bugün cânâ gönüller hûn-feşân olsun  
Mükerremdir o can-dâde bu yolda âlişân olsun

Hüseyin-i Kerbelâ'nın sergüzeştin söylerem ey dil  
Dökülsün dâne-i dürler dü-âlemde nişân olsun

Bugün dergâh-ı Muhtâr'e revâdır enbiyâ varsun  
Verüp eflâke hayretler melekler gam-keşân olsun

Bugün Hayrü'n-Nisâ bir câme-i gülgûn ile görsün  
Hüseyin-i gül-beden tufân-ı kanda keştibân olsun

Hasen ağlar Hüseyin ağlar Ali vü Fâtıma ağlar  
Felek ağlar melek ağlar gerek ins ile cân olsun

Kevâkib seyreder evlâd-ı peygamberleri görüp  
Gülistân-ı nübüvvet güllerinin bağırî kân olsun

Hüseyin Hayder-i kerrâre şecâatde muâdildir  
Muhammed mazharı ol şân nedir hikmet ayân olsun

Muattar emr-i levlâk ile memduh bir Muhammed'dir  
Muhammed Lutfi'ye lutfeyle yoldaşı îmân olsun

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s.392-393)

6.

Ağla ey dil can söken kanlar döken geldi yine  
Ehl-i îmân kalbine âteş eken geldi yine

Bu Muharremü'l-haramde macera-yı Kerbelâ  
Zahr-ı İslâm'ı kırıp beller büken geldi yine

Ol kemer-tal'at Hüseyin'in kâkül-i gülbârını  
Dâne dâne yerlere eyvâh eken geldi yine

Ehl-i eflâk ü arâzi cümleten eşyâ bugün  
Dağlanurlar hânedâna dağ çeken geldi yine

Lutfiyâ dâr-ı fenâ bâu u gedâyı ağladır  
Doğduğun günde de ki devlet-füken geldi yine

(Muhammed Lutfi, *Hulâsatü'l-Hakayık*, İstanbul 1996, s. 451)



## TERİMLER, İSİMLER

Ahseneyn: “En güzel iki kişi” anlamında kullanılan bu terimle Hz. Hasan ve Hüseyin kastedilmektedir.

Ali: Ebu Talip’in oğludur. İlk iman edenlerdendir. Peygamberimizin damadı, Hz. Fatıma’nın eşi, Hz. Hasan ve Hüseyin’in babasıdır. Dördüncü halife olan Hz. Ali, sabah namazını kılmakta iken haricilerden Abdullah bin Mülcem tarafından hançerlenerek 661 yılında şehit edilmiştir.

Âl-i Abâ: Aile, evlat, çocuk, hanedan, sülale anlamında kullanılan bu terim, “ehl-i beyt” terimini içine almaktadır. Bu terim ile Hz. Peygamberin abası altında kalan Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin kastedilmektedir.

Ali Ekber: Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilen büyük oğlu.

Ali er-Rıza: Künyesi Ebu’l-Hasan, adı Ali’dir. Babası Musa Kazım İsnaaşeriyye’nin yedinci imamıdır. Annesinin Habeşli veya Sudanlı bir cariye olduğu rivayet edilmektedir. 760’lı yıllarda Medine’de doğdu. Mescid-i Nebevi’de ilim meclisleri kurdu. Siyasetten uzak kaldı. 816 yılında halife Me’mun, Merve gelmesi hususunda ısrar etti. Medine’den yola çıkan Ali er-Rıza Mekke, Kufe, Basra, Erbuk, Horasan, Nisabur ve Serahs’a uğradı. Merv’e geldiğinde halifenin iltifatını gördü. Halife Me’mun, çevresinde bulunan Abbasoğullarını topladı. Ali er-Rıza’yı veliahd ilan etti (817). Ali er-Rıza, bu teklife sıcak bakmadı. Bir müddet direndi. İki ay sonra bu

teklifi zoraki kabul etti. Rivayete göre halife, onu kız kardeşi Ümmü Gülsüm ile, kendi kızı Ümmü Fazl'ı da er-Rıza'nın oğlu Muhammed el-Cevad ile evlendirdi. Bağdat'taki Abbasiler, veliahtlığa Ali'nin evladından birinin getirilmesini hoş görmediler. İsyân ederek ayaklandılar. Me'mun'u azlederek amcası İbrahim bin Mehdi'ye biat ettiler. Me'mun bir ordu ile Bağdat'a yöneldi. Tus'un Nukan kasabasına geldiklerinde Ali er-Rıza hastalandı, üç gün sonra vefat etti (819). Zehirlenerek vefat ettiği söylenmektedir.

**Aşr-i Muharrem:** Muharrem ayının 10. günü.

**Cafer-i Sadık:** Medine'de doğdu. Oniki İmam'ın altıncısıdır. İmam Zeynelabidin'in torunu, Muhammed Bakır'ın oğludur. Soy, baba tarafından Hz. Ali'ye, anne tarafından Ebubekir'e ulaşmaktadır. Dedesinden ve babasından ders alarak eğitimini tamamladı. 14 yıl imamet görevi yaptı. İslam toplumunun farklı kesimleriyle iyi ilişkiler kurdu. Saygı duyulan ve hürmet gösterilen bir şahsiyet olarak yerini korudu. Siyasetten uzak kalarak kendisini ilme verdi. Medine'de vefat etti. Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur tarafından zehirleterek öldürüldüğü de söylenmektedir. Cennetü'l-Bakî'de bulunan dedesiyle babasının yanına defnedildi.

**Cafer Tayyar:** Asıl adı Cafer'dir. Ebu Talip'in oğlu, Hz. Ali'nin öz kardeşidir. Hz. Ali'den 10 yaş büyüktü. Çocukluk ve gençlik dönemi amcası Abbas'ın yanında geçti. Habeşistan'a hicret eden ikinci kafilenin başkanlığını yaptı. Hudeybiye anlaşmasından sonra Habeş hükümdarı Necaşi'ye elçi olarak gönderildi. Hayber'in fethedildiği günlerde Medine'ye geldi. Peygamberimiz 629 yılında Suriye'ye gönderdiği orduya Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Zeyd'in şehadeti anında görevi Cafer'in üstlenmesini söyledi. Zeyd ve Cafer bu savaşta şehit oldular. Cafer'in iki kolu da kesildi. "Uçan" anlamına gelen "Tayyar" lakabıyla anıldı.

**Düldül:** İskenderiye kralı Mukavkis tarafından peygamberimize hediye olarak gönderilen katıra verilen ad. Peygamberimiz, bu katırı Hz. Ali'ye hediye etmiş, o da bu katıra binerek haricilerle savaşmıştır.

Ehl-i Beyt: "Ev halkı" anlamına gelen bu terim, ev sahibiyle birlikte eşini, çocuklarını, torunlarını ve yakın akrabalarını içine alır. Asr-ı Saâdet'ten bu güne kadar peygamberimizin ailesi ve soyu anlamına gelen bir terim olarak kullanılmıştır. Peygamberimiz, eşi Ümmü Seleme'nin odasında iken "Ey ehl-i beyt, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor" (Ahzap suresi, ayet: 33) ayeti nazil olur. Peygamberimiz, odada bulunan Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i abasının altına alarak "Allah'ım, bunlar benim ehl-i beytimdir, onları günahlarından temizle" diye dua eder.

Ehl-i beyt terimi, Peygamberimizle birlikte, onun yakını olan bu dört kişiyi içine alır. Ehl-i sünnet uleması, peygamberimizin ev halkını, yakın akrabalarını, İmam Mehdi'yi ehl-i beytten sayarlar. Şia uleması bu çerçeveyi daraltır; peygamberimizi, abası altında bulunan dört kişiyi ve onların neslinden gelen diğer dokuz imamı ehl-i beytten kabul ederler. Mevlevi, Kadiri, Rifai tarikatları da Şia ulemasının bu görüşünü benimsemişlerdir.

Evlâd-ı Mustafa: Peygamberimizin torunları kastedilmektedir.

Fahr-i Âlem: Dünyanın övücü anlamında kullanılan bu terimle peygamber efendimiz kastedilmektedir.

Fahr-i Kâinât: Kainatın övücü anlamında kullanılan bu terimle peygamber efendimiz kastedilmektedir.

Fahrü'n-nisa: Kadınların övücü anlamına gelen bu terim Hz. Fatıma için kullanılmaktadır.

Fatıma: Hz. Peygamberin Hatice'den doğan son çocuğudur. Hz. Ali'nin eşi, Hasan ve Hüseyin'in annesidir.

Firavun: Mısır kavminden Amalika hükümdarlarına verilen lakaptır. Bunların en zalimi Hz. Musa zamanında yaşayanıdır. Yusuf suresinde Firavun'un Hz. Musa'ya ve onun kavmine yaptığı zulümler anlatılır. Hz. Musa'ya ve gösterdiği mucizelere inanmaz. Tanrılık iddiasında bulunur. Kavmini bu düşüncesine inandırır. Kendisine inananları tahrik eder, onları Musa'nın zulmünden kurtaracağına inandırır. Mısır'dan ayrılan Musa'yı takip ederken Kızıl Deniz'de boğulur.

Gurre: Arabi ayın ilk günü veya ilk gecesi.

Gurre-i Mâh-ı Muharrem: Muharrem ayının ilk günü veya ilk gecesi.

Gurre-i Muharrem: Muharrem'in ilk günü veya ilk gecesi.

Hâmân: Hz. Musa döneminde yaşayan Mısır Firavun'unun veziridir. Karun gibi zengindir. Kahinlerden Musa'nın doğacağını öğrenen Hamân, Firavun'a doğacak erkek çocukların öldürülmesini telkin eder.

Hasan: 625 yılında Medine'de doğdu. Peygamberimizin torunu, Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin büyük oğludur. Cemel ve Siffin savaşlarına katıldı. Hilafet konusunda Muaviye ile arasında çıkan anlaşmazlık sonucu, müslüman kanının dökülmemesi amacıyla hilafetten vazgeçti. Hayatının geri kalan kısmını siyasetten uzak kalarak geçirdi. Yezid'le evlendirilmek vadiyle kandırılan eşi Ca'de bin Eş'as tarafından 669 yılında zehirlendi. Cennetü'l-Baki mezarlığına annesinin yanına defnedildi.

Hasan el-Askeri: 846 yılında Medine'de doğdu. İmam Ali el-Hâdî'nin oğludur. Abbasi halifesi Mütevekkil Alallah tarafından 2-3 yaşlarında iken babasıyla birlikte Samarra'ya götürülmüştür. Babasının vefatından 4 ay önce veliahdığa nasbedilmiştir. Babasının ölümünden sonra Hasan el-Askerî'nin kardeşi Cafer kendi imamlığını iddia ettiyse de ilgi görmedi. Hayatı boyunca gözetim altında tutulduğundan taraftarları ile ilişki kuramadı. 1 Ocak 874 tarihinde vefat etti. Hastalığı anında halife Mu'temid Alallah'ın tedavi amacıyla evine gönderdiği hekim tarafından zehirlendiği rivayeti de yaygındır.

Hatice: Hz. Peygamberin ilk hanımıdır. Fatıma'nın annesi, Hasan ve Hüseyin'in büyük annesidir.

Hayrû'n-nisa: Kadınların hayırlısı anlamına gelen bu terim Hz. Fatıma için kullanılmaktadır.

Hür: Hz. Hüseyin'i Kerbela çölüne sürekleyen bu zat, Yezid taraftarlarının uzlaşmadan yana olmaması nedeniyle yaptığının pişman olur. Hz. Hüseyin'in saflarına katılarak onunla birlikte Kerbela'da şehit olur.

Hüseyin: Hz. Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğludur. Kerbela olayında şehit edilmiştir. Şiirlerde Seyyidü'ş-Şüheda, Şâh-ı Kerbela, İmam Hüseyin biçiminde anılır.

İbn-i Meryem: Meryem'in oğlu anlamına gelen bu terim ile Hz. İsa kastedilmektedir.

İmam Hasan: Hz. Hasan.

İmam Hüseyin: Hz. Hüseyin.

Kafir: Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan kişi.

Kanber: Hz. Ali'nin sadık, siyahi kölesidir. Onun hilafeti döneminde hacipliğini yapmış, ona bağlılığı ile şöhrete kavuşmuştur. Hz. Ali tarafından azad edilmiştir. Haccac-ı Zalim tarafından şehit edilmiştir.

Kevser: Cennette bir suyun adıdır. Kevser suresinin ilk âyetinde peygamberimize, "Biz sana Kevser'i verdik" denilmektedir. Bu âyet nedeniyle Kevser, peygamberimize verilmiş özel bir havuz olarak tefsir edilmektedir. "Sâkî-i Kevser" kelimesi ile peygamberimizin bu sudan ümmetine ikramda bulunduğuna dikkat çekilir, Sâkî-i Kevser ifadesiyle peygamberimiz kastedilir. Bazı şiirlerde de Sâkî-i Kevser'in Hz. Ali olduğu ifade edilir.

Kisvet-i Mâtem: Matem elbisesi.

Kufe: Necf ile Kerbela arasında, Hire'nin 5 km. kuzeyinde Bağdat'a 170 km. uzaklıktaki şehir. Kufeliler Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali'nin yanında yer aldılar. Hz. Hüseyin'e haber göndererek kendisine biat edeceklerini belirttiler. Hz. Hüseyin, amcası oğlu Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Kufe valisi Abdullah bin Ziyad, Müslim'i öldürür, halkı biattan vazgeçirir. Bu durumdan haberi olmayan Hz. Hüseyin, Müslim'in gönderdiği olumlu haberler üzerine Kufe'ye hareket eder. Ömer bin Sa'd komutasındaki ordu tarafından yolu kesilen Hz. Hüseyin Kerbela'da çocukları ile birlikte şehit edilir.

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illa Zülfikâr: Ali'den başka yiğit, Zülfikâr'dan başka kılıç yoktur.

La'netullahi Yeziden ve alâ Âl-i Yezîd: Allah'ın la'neti Yezid'in ve yakınlarının üzerine olsun

Mâh-ı Mâtem: Mâtem ayı. Hz. Hüseyin'inin Muharrem ayında şehit edilmesi nedeniyle bu aya mâtem ayı denilmiştir.

Mâh-ı Muharrem: Muharrem ayı.

Mâtem tutmak: Hz. Hüseyin'in yasını tutmak.

Mehdî bin Hasan el-Askerî: 12. İmam'dır. Abbasilerin baskısın-

dan dolayı gizlendiğine, ölmediğine, tekrar dünyaya gelecek yeni bir nizam vereceğine inanılır.

Mercane: Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad'ın annesi.

Mersiye: Ölen bir kimsenin iyiliklerini sayarak acımak ve ağlamak. Bir insanın ölümünden duyulan acıyı dile getirmek amacıyla yazılan eserler. Eski Türklerde "sagu", halk arasında "ağıt" olarak bilinir. Hazret-i Hüseyin'in Kerbelâ'da mazlumen şehit edilmesi olayı bütün insanları etkilemiş farklı ırklara, farklı dinlere mensup şairlerin mersiyelelerine konu olmuştur.

Mervan: Hz. Hüseyin'in öldürülmesi hususunda Medine valisini uyaran zalim.

Meryem: Hz. Davud'un soyundan gelen İmran'ın kızı, Hz. İsa'nın annesidir. İmran'ın ve eşinin çocuğu olmadığından bunlar, çocukları olursa mabedin hizmetine verecekleri hususunda adakta bulunurlar. Meryem, doğumuyla birlikte mabedin imamı Zekeriya peygambere teslim edilir. Cebrail'in üflemesi sonucu Hz. İsa'ya hamile kalır. Yahudiler onu iffetsizlikle suçlarlar. Nişanlısı bulunan Yusuf Neccar onu Nasıra'ya götürür. Filistin kralı, doğacak çocuğun öldürülmesini emredince Mısır'a veya Anadolu'ya gelirler. Hz. İsa'yı büyütür, onun göğe çekilmesinden bir müddet sonra vefat eder.

Muhammed Bakır: Medine'de doğdu. Oniki İmam'ın beşincisidir. Babası, Kerbela olayından sağ kurtulan Ali bin Hüseyin Zeynelabidin'dir. Baba tarafından Hz. Hüseyin'in, anne tarafından Hz. Hasan'ın torunudur. Hayatının önemli bir kısmını Medine'de geçirdi. Babasından, sahabe ve tabiinden hadis nakletti. Siyasi olaylara katılmadı. Sükunet yolunu tercih etti. 733 yılında Medine'de vefat etti. Cennetü'l-Baki mezarlığına defnedildi.

Muharrem: Kamerî takvimin ilk ayıdır. İkinci halife Ömer zamanında hicri yılın ilk ayı kabul edilmiştir. İslam'dan önce bu ayda savaşmak haramdı. Bu nedenle, bu aya, "haram kılınmış" anlamına gelen Muharrem adı verildi. Muharrem ayı içinde bazı olaylar gerçekleştiğinden, bu ayın ayrı bir özelliği vardır. Bu olayların sonuncusu, ümmette büyük bir infiale yol açan Kerbelâ vak'asıdır.

Muharremiye: Muharrem ayı, yılın ilk ayıdır. Yeni yılın geldiğini bildirmek amacıyla, şairlerin, devlet adamlarına ve padişaha sundukları manzumelere Muharremiyye adı verilmiştir. Bu Muharremiyyelerde adı geçen kişilerin yeni yılları kutlanırdı. Devlet adamları Muharrem ayının ilk gününde saraya giderler, padişahın yeni yılını tebrik ederlerdi. Padişah tarafından bunlara hediyeler verilir, bu hediyelere de Muharremiyye denilirdi. Devlet adamlarının ve eşraftan insanların yakınlarına ve bendelerine verdikleri hediyeler de aynı adla anılırdı.

Muhibb-i Hânedân: Ehl-i Beyt sevgisi.

Musa Kazım: Yedinci İmam'dır. Cafer-i Sadık'ın oğludur. Siyasi hareketlere ilgi duymamasına rağmen sürekli gözetim altında tutuldu. 779 yılında hapiste iken vefat etti.

Mülcem: Şiirlerde Mülcem, İbn-i Mülcem adıyla anılan bu şahıs, sabah namazını kılmakta olan Hz. Ali'yi yaralamış, şehit olmasına sebep olmuştur.

Mü'min: Allah'a, peygamberine ve iman esaslarına inanan kişi.

Münafık: İkiyüzlü, riyakar. Allah ve resulüne inanmadığı halde inanmış gibi görünerek müslümanları aldatan kişi.

Müşrik: Allah'a eş ve ortak koşan kişi.

Naki: Onuncu İmam'dır. Muhammed Cevad et-Taki'nin oğludur. siyasetle ilgisi olmamasına rağmen Samerra'ya götürülerek gözetim altında tutuldu. Genç yaşında vefat etmesi zehirlenerek öldüğü şüphesini doğurmaktadır.

Nemrûd: Hz. İbrahim'i ateşe attıran Babil kralı.

Sâkî-i Kevser: Bkz. Kevser

Seyyid: Hz. Hüseyin neslinden gelen kişilere verilen genel ad.

Seyyidü'ş-Şühedâ: Şehitlerin seyyidi, şehitlerin efendisi. Hazret-i Hüseyin için kullanılan bir terim.

Sinan: Hz. Hüseyin'in başını kesen ve işlediği bu cinayetle övünen kişi.

Sultân-ı Enbiya: Peygamberler sultanı anlamına gelen bu terim ile peygamberimiz kastedilmektedir.

Sultân-ı Kerbelâ: Kerbelâ sultanı. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şâh-ı Evliya: Veliler şahı anlamına gelen bu terim Hz. Hüseyin için kullanılmaktadır.

Şâh-ı Kerbelâ: Kerbelâ'nın şâhı. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şâh-ı Mazlûm: Mazlum şâh. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şâh-ı Şehîdân: Şehitler şâhı. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ şehitlerinin şâhı. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şehîd-i Kerbelâ: Kerbelâ şehidi. Hz. Hüseyin için kullanılan bir terim.

Şerif: Hz. Hasan neslinden gelen kişilere verilen genel ad.

Şimr: Hz. Hüseyin'in başının kesilmesini emreden zalim.

Şühedâ-yı Kerbelâ: Kerbelâ şehitleri. Kerbelâ'da şehit düşenlerin tamamı bu adla anılırlar.

Taki: İmam Ali er-Rıza'nın oğludur. Dokuzuncu İmam'dır. 835 yılında Bağdat'ta vefat etti. Zehirlenmek suretiyle öldürüldüğü rivayet edilmektedir.

Teberrâ: Yüz çevirmek, uzaklaşmak, sevmemek. Yezîd'i, onun neslinden gelenleri, onun taraftarlarını sevmemek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Tecdîd-i Mâtem-i Şühedâ: Kerbelâ şehitlerinin matemini yenilemek.

Tevellâ: Dost edinmek, sevmek. Ehl-i beytin velâyetini tanımak, onları sevmek, onlardan şefâat dilenmek, onları dost edinmek anlamında kullanılan bir deyim.

Ubeydullah bin Ziyad: Yezid'in Kufe valiliğine atadığı kişi. Şiirlerde İbn Ziyad (Ziyad'ın oğlu) adıyla anılır.

Ümmü Gülsüm: Fatıma'nın kızı, Hz. Hüseyin'in kardeşidir.

Yezîd: Muaviye'nin oğludur. Muaviye tarafından hilafete atanmıştır. Hz. Hüseyin'i kendisine rakip görerek onun şehit edilmesine sebep olmuştur.

Zeynelabidin: Ali Avsat adıyla da anılır. Hz. Hüseyin'in oğludur. Kerbela olayının olduğu günlerde ağır hastalığı nedeniyle sağ kalan dördüncü İmam'dır.

Zeynep: Hz. Fatıma'nın kızı, Hz. Hüseyin'in kardeşidir.

Zülfıkar: Peygamberimiz tarafından Hz. Ali'ye hediye edilen kılıç. Uç tarafı ikiye ayrılarak bir çatal oluşturan bu kılıç, Hz. Ali tarafından savaşlarda kullanılmıştır.



## BİBLİYOGRAFYA

- ABDURRAHMAN SÂMÎ. *Divan-ı Sâmî*, Şahinler Vakfı Neşriyatı, İzmir 1980.
- ÂDİLE SULTAN, *Âdile Sultan Divanı*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 260.
- AHMED HAZİM. *Sânihât-ı Seyrânî*, Matbaa-i Millî, İstanbul 1340.
- AHMED SAFÂ. *İlâveli Vâveylâ Yahut Mesâib-i Kerbelâ*, İstanbul 1327.
- AHMED SERVET. *Nevha-i Dil*, Kasbar Matbaası, İstanbul 1311.
- AKSOY, Ömer Asım-YENER, Şakir Sabri-ÜNLER, Ali Nadi. *Ay-dî Divanı*, Gaziantep 1937.
- AKSOY, Ömer Asım. *Hasırcioğlu Hafız Mehmed Ağa*, G.Antep 1941.
- ALİ FERRUH. *Kerbelâ-Kitab-ı Evvel-*, Paris 1305.
- ALİ ŞÂDÎ. *Sirişk-i Mâtem*, İstanbul 1326.
- ALİ ŞÂDÎ. *Sirişk-i Mâtem*, Osmanlı Meziyet-i İktisadiyye Matbaası, İstanbul 1326.
- ALİ VASFÎ. *Mersiye*, Baskı yeri ve yılı yok.
- ALİ ZÂKÎ. *Medhiye ve Mersiye, Der-Hakk-ı Resûl-i Hudâ Cenab-ı Hüseyin Şehid-i Sahrâ-yı Kerbelâ*, İstanbul 1301.
- ALTINOK, Baki Yaşa. *Türâbî Divanı*, Horasan Yayınları, İstanbul 2006.
- ÂRİF HİKMET. *Divan-ı Ârif Hikmet*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 2864.
- ARSLAN, Mehmet-AKSOYAK, İ. Hakkı. "Gelibolulu Mustafa Âlî'nin Kerbelâ Mersiyelerini Muhtevâ Bir Risalesi:

Subhatü'l-Abdâl", *Türklük Bilimi Araştırmaları*, Sy. 2, Sivas 1996.

- ARSLAN, Mehmet. *Bursalı İffet Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2005.
- ARSLAN, Mehmet. *Leylâ Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2003.
- ARSLAN, Mehmet. *Şeref Hanım Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002.
- AŞKÎ. *Divan-ı Aşkî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 279.
- AŞKÎ. *Divan-ı Aşkî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no. 3934.
- ATALAY, Besim. *Maraş Tarihi ve Coğrafyası*, İstanbul 1339.
- AVNÎ. *Avni Beğ Divanı*, İstanbul 1306.
- AYAN, Hüseyin. *Nesîmî Divanı*, Akçağ Yayınları, Ankara 1990.
- AYAZ, Hayrettin. *Harputlu Abdülhamid Hazmî Divanı*, İstanbul 1998.
- AYDEMİR, Yaşar. *Behiştî Divanı*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000.
- AZBÎ. *Divan-ı Azbî*, Kitaplığımızdaki Yazma Azbî Divanı.
- BANDIMALIZALE SEYYİD YUSUF NİZAMEDDİN. *Mersiye-i Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ*, Baskı yeri yok, 1339.
- BAŞOĞLU, M. Adnan-OKUMUŞ, Necdet. *Hasan Rüşdi Divanı*, Manisa 2003.
- BELİĞ. *Divan-ı Belîğ*, Takvimhane-i Âmire, İstanbul, 1258.
- BİRRÎ. *Divan-ı Birrî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, No. 54.
- BURSAVÎ, İsmail Hakkı. *Risale-i Hüseyiniyye*, Baskı yeri ve yılı yok.
- BÜLBÜL, İbrahim. Keçecizade İzzet Molla, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1989.
- CANIM, Rıdvan. *Edirne Şairleri*, Akçağ Yayınları, Ankara 1995.
- CEM'Î. *Divan-ı Cem'î*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, no. 432/1.
- ÇAĞIN, Sabahattin. *Tokadîzade Şekip*, Akademi Kitabevi, İzmir 1998.
- ÇELEBİOĞLU, Âmil. *Muhammediye I*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1996.
- ÇELİKOĞLU, Şahver. *Divan Sezâyî-i Gülşenî*, Yazı Yayıncılık, İstanbul 1985.
- ÇIPAN, Mustafa. *Fasih Divanı*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2003.

- DERTLÎ. *Dertli Divanı*, İstanbul 1329.
- DOĞRAMACI, Baha. *Kemâlî'den Aşk Sızıntıları*, İstanbul 1946.
- DÖRTBUDAK, Mehmet Veysi. *Kıratođlu Emin Divanı*, Akademi Kitabevi, İzmir 2003.
- EDHEM. *Vak'a-i Kerbelâ*, Dikyan Karabatyan Mat., İstanbul 1291.
- EDİP HARABÎ. *Edip Harâbi Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, İhsan Mahvi, no. 98.
- EMRÎ, Murad. *Divan-ı Murad Emrî*, Matbaa-i Emrî, Bursa 1329.
- ENDERÎ, Mehmed Münib. *Enderî Divanı*, İstanbul 1959.
- ERDOĐAN, Mustafa. *Türk Edebiyatında Muhammes*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.
- ERGİN, Ali Şakir. *Fennî Divanı*, Ankara 1996.
- ERGUN, Sadeddin Nüzhet. *Bektaşî Şairleri ve Nefesleri*, 2. baskı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1955.
- ERGUN, Sadeddin Nüzhet. *Beşiktaşlı Gedâi*, Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi, İstanbul tarihsiz.
- ERGUN, Sadeddin Nüzhet. *Ondokuzuncu Asırdanberi Bektaşî-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri*, 2. baskı, İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1956.
- ERGUN, Sadeddin Nüzhet. *Sabûhî Hayatı ve Eserleri*, Kanaat Kütüphanesi, İstanbul 1933.
- ERKUL, Rasih. *Manisalı Birrî Mehmed Dede, Hayatı-Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Divanı*, Manisa 2000.
- ERTAN, Mehmet Emin. *Urfalı Şair Abdî*, Şurkav Yayınları, Şanlıurfa 1997.
- EŞREF, Mustafa Paşa. *Pâk Divan-ı Eşrefî'ş-Şuarâ*, Matbaa-i Âmiri, İstanbul 1278.
- FÂİZÎ, Kafzade. *Divan-ı Kafzâde Fâizî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 318.
- FASİH. *Fasih Divanı*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 469.
- FASİH. *Fasih Divanı*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 328.
- FAZİL. *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, no. 703.
- Fehîm-i Kadîm. *Divan-ı Fehim-i Kadim*, Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz Paşa, no. 924.
- FERÎDÛN. *Divan-ı Ferîdûn*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail, no. 470/1.

- FUZÛLÎ. *Hadîkatü's-Suedâ*, Bulak Matbaası, 1261.
- GİRİTLİ SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ. *Divan* (Haz. Cemel Kurnaz-Musafa Tatçı-Yaşar Aydemir), Akçağ Yayınları, Ankara 2000.
- GÖÇGÜN, Önder. *Ziya Paşa'nın Hayatı, Eserleri, Edebi Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.
- GÛL, Muhsin. *Sıdkı Baba Hayatı ve Divanından Örnekler*, Ankara 1984.
- GÜNDOĞDU, Mehmed Kemal. *Müştak Baba (Divan)*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997.
- GÜNEŞ, Mustafa. *Yozgatlı Hüznî Divanı II*, Baskı yeri yok 2000.
- HAFIZ MUHAMMED SEBATÜDDİN. *Divan*, İstanbul 1309, s. 57-58)
- HASAN BASRÎ TAPDIK BABA. *Basri Baba Nefesleri* (Kazım Hacımeyliç), Yedi İklim Yayınları, İstanbul 2001.
- HASAN TEVFİK EFENDİ. *Ravza-i Âl-i Abâ*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1293.
- HASİRÎZADE HAFIZ MEHMED. *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 93.
- HÂŞİM. *Mersiye-i Bandırmalızade Haşim Baba*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, no. 4721.
- HÂŞİM. *Divan-ı Hâşim Efendi*, İstanbul 1252.
- HAYBER, Abdülkadir-ÖZBAY, Hüseyin. *Muallim Naci'nin Şiirleri*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997.
- HAYRETÎ. *Divan-ı Hayretî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Efendi, no. 437.
- İBRAHİM HAKKI KEMÂHÎ. *Divan-ı Ebü'l-Kemâl*, İstanbul 1326.
- İFFET, Seyyid Mehmed Emin. *Divan-ı Belağat-Ünvan-ı Seyyid Mehmed Emin İffet*, Takvîm-i Vakâyi Matbaası, İstanbul 1257.
- İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal. *Hersekli Ârif Hikmet Bey Divanı*, İstanbul 1334.
- İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal. *Leskofçalı Galip Bey Divanı*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1335.
- İNAL, İbnülemin Mahmut Kemal. *Son Asır Türk Şairleri I-IV*, 3. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul 1988.
- İSEN, Mustafa. *Acıyı Bal Eyledik*, Akçağ Yayınları, Ankara 1994.

- İSMAİL PAŞAZADE HAKKI BEĞ. *Divan*, Hudavendigâr Matbaası, Bursa 1292.
- İVGİN, Hayrettin. “Âşık Baba Ceyhunî ve Hakkında Bilinenler/Bilinmeyenler”, *Hüsne Mağrur Olma* adlı eser içinde, Kitabevi, İstanbul 2005.
- İVGİN, Hayrettin. *Geredeli Âşık Fiğânî*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1994.
- İVGİN, Hayrettin. *Hüsne Mağrur Olma*, Kitabevi, İstanbul 2005.
- İZZET. *Divan-ı İzzet Beğ*, Takvimhane-i Âmire, İstanbul 1258.
- İZZET, Keçecizâde. *Divan-ı İzzet*, Bulak 1255.
- KAHRAMANOĞLU, Kemal. *Nazîf-i Mevlevî Divançesi*, Tablet Yay. Konya 2005.
- KÂMÎ (Âmidî). *Divan-ı Kamî*, İstanbul 1280.
- KÂMÎ (Âmidî). *Hadîka-i Maneviyye*, İstanbul 1280.
- KÂMÎ (Edirneli). *Divan-ı Kâmî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 373.
- KÂMÎ (Edirneli). *Divan-ı Kâmî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 374.
- KÂMİL. *Divan-ı Kâmil*, Hulusi Efendi Matbaası, İstanbul 1325.
- KÂNÎ. *Divan-ı Kânî*, Bayazid Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, no. 3668.
- KAPLAN, Mahmut. *Neşâtî Divanı*, Akademi Kitabevi, İzmir 1996.
- KARA ŞEMSÎ. *Tuhfetü'l-Mesnevî alâ Hubbi'l-Hayderî ve Divançe-i Kara Şemsî*, A. Mavyan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul 1305.
- KARAHAN, Abdülkadir. *Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirleri*, Ankara 1991.
- KARAMAN, Nihal Nomer. *Cemâlî Divanı*, Kitabevi, İstanbul 2002.
- KAYA, Bayram Ali. *Neşâtî*, Şule Yayınları, İstanbul 1998.
- KAYA, Doğan. *Âşık Ruhsatî*, Sivas Belediyesi Kültür Yayınları, Sivas 1999.
- KAZAN, Şevkiye. “Üsküdarlı Osman Şems Efendi ve Kerbelâ Merisyesi”, II. *Üsküdar Sempozyumu*, Cilt 2, İstanbul 2005.
- KAZIM PAŞA. *Makâlîd-i Aşk*, İstanbul 1301.
- KILIÇ, Atabey. “Marifi Tarikatı Şeyhi Ferdi Baba ve Aruzla Yazılmış Şiirleri”, *İlmî Araştırmalar*, Sy. 12, İstanbul 2001.
- KİLİSLİ KADRİ. *Kilis Tarihi*, Burhaneddin Matbaası, İstanbul 1933.

- KÖKSAL, M. Asım. Hz. Hüseyin ve Kerbela Faciası, Y. Şafak, Baskı yeri ve yılı yok.
- KURTULMUŞ, Rıza. "Kerbela" maddesi, TDV. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 25, Ankara 2002.
- KÜÇÜK FİLİBELİZEDE MUSTAFA ÂSİM. *Nâle-i Uşşâk*, Mihran Matbaası, İstanbul 1301.
- LEBÎB. *Mersiye-i Cenâb-ı Hüseyin bin Murtaza Der Sûret-i Beyân-ı Vukûât-ı Kerbelâ*, baskı yeri yok, 1279.
- LEBÎB. *Mersiyeler*, baskı yeri ve yılı yok.
- LEYLÂ HANIM. *Divan-ı Leylâ Hanım*, Bulak 1260.
- MAZIOĞLU, Hasibe. *Ahmet Remzi Akyürek ve Şiirleri*, Ankara 1987.
- MEHMED ALİ HİLMİ DEDE BABA. *Merhum Mehmed Ali Hilmi Dede Baba Divanı*, Uhuvvet Matbaası, İstanbul 1327.
- MEMDUH, Mehmed. *Divan-ı Eş'âr*, İstanbul 1332.
- MERMER, Ahmet. *Karamanlı Aynî ve Divanı*, Akçağ Yayınları, Ankara 1977.
- MERMER, Ahmet. *Kütahyalı Rahîmî ve Divanı*, Sahhaflar Kitap Sarayı, İstanbul 2004.
- MİSLÎ. *Divan-ı Misli*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 318.
- MOLLA MURAD. *Divan-ı Molla Murad*, İstanbul 1290.
- MUALLİM NACİ. *Lügat-i Naci*, Çağrı Yayınları, Tıpkı basım, İstanbul 1978.
- MUALLİM NACİ. *Sünbüle*, İstanbul 1307.
- MUALLİM NACİ. *Yâdigâr-ı Naci*, İstanbul 1314.
- MUALLİM SA'DÎ. "Meded Yâ Şâh-ı Kerbelâ", *Cerîde-i Sufiyye*, 19 Eylül 1329, Sayı, 64.
- MUALLİM SA'DÎ. "Nevha-i Me'yûsâne", *Cerîde-i Sufiyye*, 5 Kânunvevvel 1329, Sayı, 75.
- MUHAMMED LUTFÎ, Hulâsatü'l-Hakâyık, İstanbul 1996.
- MUSTAFA ÂLÎ. *Divan-ı Âlî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 695.
- MUSTAFA ÂLÎ. *Divan-ı Âlî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye, no. 1107.
- MUSTAFA FEVZÎ. "Meşher-i Re's-i Şerîf-i Cenâb-ı Hüseyin'e Karşu", *Cerîde-i Sufiyye*, Sayı: 74.
- MUSTAFA RÛMÎ EFENDİ. *Divan* (Haz. Abdülkerim Abdülkadir-oglu, Mustafa Tatçı), Ankara 1998.

- MÜŞTAK. *Divan-ı Müştak*, Takvimhâne-i Âmire Matbaası, İst. 1264.
- NÂİLÎ. *Nâilî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, no. 559.
- NAZÎM. *Divan-ı Nazîm*, Takvimhâne-i Âmire, İstanbul 1257.
- NESÎMÎ. *Divan-ı Nesîmî*, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, no. 3418.
- NEŞ'ET. *Divan-ı Neş'et Efendi*, Bulak 1252.
- NEŞÂTÎ. *Neşâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Nazif Paşa, no. 942.
- NEVRES, Osman. *Divan-ı Osman Nevres*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1290.
- NEVRES. *Mersiye*, Baskı yeri ve yılı yok.
- NUREDDİN EFENDİ. *Vak'a-i Kerbelâ*, Yusuf Ziyaeddin Efendi Matbaası, İstanbul, 1341.
- OKAY, Haşim Nezîhî. *Bolulu Dertli Divanı*, İstanbul 1958.
- OKAY, Haşim Nezîhî. *Everekli Seyrânî*, İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası, İstanbul 1963.
- OLGUN, Tahir. "Mersiye", İslam Yolu, Yıl 1, Sayı. 7.
- OLGUN, Tahir. *Mahfil*, Safer, 1343, cilt 5, Sayı. 52.
- ONAY, Ahmet Talat. *Çankırı Şairleri I-II*, Çankırı Matbaası, Çankırı 1930-1932.
- OSMAN ŞEMS. *Mersiye-i Cenâb-ı Seyyidü's-Şühedâ* (Bastıran: Şeyh Hayrullah Taceddin), İstanbul 1327.
- OSMAN ŞEMS. *Divan-ı Osman Şems*, Süleymaniye Kütüphanesi, Arslan Kaynardağ, no. 198.
- ÖMÜRLÜ, Yusuf-DALKILIÇ, Dinçer. *Îlahiyât-ı Ken'ân*, İstanbul 1988.
- ÖZCAN, Hüseyin. *Abdulmalik Hilmi-Hayatı ve Şiirleri*, 2. baskı, İstanbul 2008.
- ÖZCAN, Nurgül. *Sükuti Divanı ve Tahlili*, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
- ÖZGÜL, M. Kayahan. *Osman Nevres, Hayatı ve Eserleri*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999.
- ÖZGÜL, M. Kayahan. *Yenişehirli Avni*, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990.
- ÖZGÜL, Metin Kayahan. *Hersekli Ârif Hikmet*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.

- ÖZGÜL, Metin Kayahan. *Leskofçalı Galip Hayatı ve Eserleri*, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.
- PAKALIN, Mehmet Zeki. *Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I-III*, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1983.
- PEHLİVAN, Gürol-BAYRAM, Bülent-DÖRTBUDAK, Mehmet Veysi. *Tevhûde Hanım ve Divanı*, 2. baskı, Manisa Belediyesi Kültür Yayınları, Manisa 2007.
- PEREMECİ, Osman Nuri. *Edirne Tarihi*, İstanbul 1939.
- RÂSİH. *Divan-ı Râsîh*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 232.
- REFÎ. *Divan-ı Refî-i Kalâyî*, İstanbul 1284.
- RİYÂZÎ, *Divan-ı Riyâzî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 3532.
- RİYÂZÎ, *Divan-ı Riyâzî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 5536.
- RIZA. *Divan-ı Rıza*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 2884.
- RÛHÎ, Bağdatlı. *Külliyât-ı Eş'âr-ı Rûhî-i Bağdâdî*, İstanbul 1287.
- RÛHÎ. *Divan-ı Ruhî*, Millet Kütüphanesi, Reşit Efendi, no. 758.
- SABÛHÎ. *Divan-ı Sabûhî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 249.
- SAFÎ. *Kerbelânâme*, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, no. 84.
- SALACIOĞLU MUSTAFA CELVETÎ. *Divan*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no. 3456.
- SELÂMÎ. *Divan-ı Selâmî*, Yahya Efendi Matbaası, İstanbul 1287.
- SENİH. *Divan-ı Senih-i Mevlevî*, Takvimhane-i Âmire Matbaası, İstanbul 1275.
- SENİH. *Mersiye-i Cenâb-ı Şehinşâh-ı Kerbelâ*, Ceride-i Askeriye Matbaası, İstanbul, 1290.
- SERBESTZADE AHMED HAMDÎ İSKİLİBÎ. *Divan-ı Hamdî* (Haz. İsmail Güleç), Pan Yayıncılık, İstanbul 2004.
- SEYYİD SEYFULLAH. *Şeref-i Siyâdet*, İstanbul 1326.
- SEZÂYÎ. *Divan-ı Sezâyî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 204.
- SIRRÎ. *Sırrî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi, no 3475.



- SÛZÎ, Şeyh El-hâc Ahmed. *Divan-ı Şeyh El-hâc Ahmed Sûzî*, El-hâc Mustafa Efendi Matbaası, İstanbul 1290.
- ŞAHİN, Abdullah. *Kilisli Abdullah Sermest Tazebay Divanı*, Ankara 1999.
- ŞEFİK. *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 228.
- ŞEFİK. *Divan*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Manzum, no. 229.
- ŞEKİP, Tokadîzâde. "Şehid-i Kerbelâ'ya", *Mahfil*, 1340, Sy.15.
- ŞEMSEDDİN SAMÎ. *Kamûs-i Türkî*, Çağrı Yayınları, Tıpkı basım, İstanbul 1978.
- ŞEMSÎ. *Şemsî Divanı*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 2809.
- ŞEREF HANIM. *Divan-ı Şeref Hanım*, Şeyh Yahya Efendi Matbaası, İstanbul 1292.
- ŞEYH SÂMÎ. *Nâme-i Muharrem*, Matbaa-i Hukûkiyye, İstanbul 1327.
- ŞİRZÂD. *Mersiye (Vâveylâ)*, baskı yeri ve yılı yok.
- ŞÜKRÜ. *Divan-ı Şeyh İlhami ve Seyyid Battal Gazi*, İstanbul 1334.
- TEVFİK. *Kasâid-i Tevfik*, İstanbul 1304.
- TOKÂDÎZÂDE ŞEKİP. *Neşîde-i Vicdan*, Keşişyan Matbaası, İzmir 1325.
- TOPRAK, M. Faruk. "Mersiye" maddesi, TDV. İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 29, Ankara 2004.
- TÜRÂBÎ, Baba Hacı Ali. *Divan-ı Türâbî*, İstanbul 1294.
- UBEYDÎ. *Divan-ı Ubeydî*, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Efendi, Manzum, no. 272.
- VİRÂNÎ ABDAL BABA. *Virânî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan, no. 4.
- YAZICIZÂDE, Mehmed. *Muhammediye*, İstanbul 1298.
- ZARÎFÎ. *Divan-ı Zarîfî*, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, no. 3863.
- ZÂTÎ. *Zâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, no. 3824.
- ZÂTÎ. *Zâtî Divanı*, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Efendi, no. 443.
- ZEKÂYÎ. *Divan-ı Zekâyî*, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1258.
- ZİHNÎ. *Divan-ı Zihni-i Çermikî*, Tatyos Divitciyan Matbaası, İstanbul 1291.
- ZİYA PAŞA. *Külliyât-ı Ziya Paşa*, İstanbul 1924.