





<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### **Kevser Suresi**

Rahman Rahim Allah'ın Adıyla

Şüphesiz biz, sana Kevser'i verdik.

Şu hâlde Rabbin için namaz kıl ve tekbir  
alırken, namazda ellerini boğazına kadar kaldır.

Doğrusu asıl soyu kesik olan, sana kin duyandır



YURTSEVEN ŞEN

# Ya Zillet Ya Hürriyet

KEVSER



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

**Kevser Yayınları:** 226

**Eserin Adı:** Ya Zillet Ya Hürriyet

**Yazarı:** Yurtseven Şen

**Son Okur:** Bülent Özbaş

**Mizanpaj:** Kevser Yayınları

**Kapak:** Faruk Atlan

**Baskı:** Ada Ofset (Sertifika: 14460)

Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok No: ZE 2 / 1. Kat  
Topkapı / İstanbul Tel: 0212 567 12 42 - 567 87 77

**Basım Tarihi:** Ekim 2014

**ISBN:** 978-605-4792-24-5



Kevser Yayınları

Sofular Mah. Simitçi Şakir Sok.

No: 14 / 1 Fatih – İSTANBUL

Tel: 0212 – 534 35 28 / 555 16 66

Faks: 0212 – 631 36 01 / 555 22 12

[www.kevseryayincilik.com](http://www.kevseryayincilik.com)



<https://t.me/caferilikcom>

[www.caferilik.com](http://www.caferilik.com)

## İÇİNDEKİLER

Başlangıç.....	7
Hüseyin Kimdir?.....	11
Yezit Kimdir? .....	15
Hüseyin Medine’de.....	18
Hüseyin Mekke’de .....	20
Hüseyin’in Mekke’den Kufe’ye Gitmeye Karar Vermesi ve Yola Çıkması .....	23
İmam Hüseyin (a.s) Kufe’ye Gitmek Üzere Mekke’den Hareket Ettikten Sonra Kufe’de Meydana Gelen Gelişmeler.....	26
Müslim’in Ardından.....	31
Hüseyin Kufe Yollarında.....	32
İmam Hüseyin (a.s) ve Kafilesinin Kerbela Çölüne Gelişi ve Aşura Gününe Kadar Yaşanan Olaylar.....	37
Şairden.....	44
Aşura Günü (Hicri 61 Muharrem 10).....	47



Kasım .....	49
Alemdar (Ebulfazl Abbas) .....	53
Savaş Meydanı.....	59
Ali Ekber.....	63
Meydan Titredi.....	69
Zeynep .....	73
Allah'ım.....	79
Yol Ağlıyordu .....	80
O Gün (Aşura) .....	81
Rugeyye'nin Hüseyin'e Seslenişi .....	83
Sinezen (Ey Ali Asgar) .....	85
Sinezen (Hüseyin) .....	87
Sinezen (Susuzdu Hüseyin).....	89
Sinezen (Ağladı).....	91





## Başlangıç

Her muharrem ayı yüreğim sızlar  
Dökülür dilimden ağıtlar, sözler  
Kendimi koyarım bazen o yere  
Kaybolup giderim düşüncelere

Zalimin zulmüne dur demek için  
Hakk'ın tarafı da var demek için  
Ömrünü Allah'a adanmış canlar  
Yarılan bedenler, dökülen kanlar

Çocuklar, kadınlar, erler, yiğitler  
Toprağın bağına düşen şehitler  
Vahşetle kol kola yürüyen ölüm  
Yapılan haksızlık, işkence, zulüm

İşlemiş âdeta kemiklerime  
Ruhuma, gönlüme, iliklerime  
Çağlar hatıramda mazlumun sesi  
Kuru dudakların, susuz nalesi

Ya zillet demişti, ya da hürriyet  
Bu ne muhteşem yol, ne büyük davet  
Bin dört yüz yıl geçti ve bugün hâlâ  
Mesajdır bizlere kanlı Kербela!





Görmedi bir daha tarih eşini  
İmam'ın o kutlu direnişini  
O'nu tanımayan âlem utansın  
Hüseyn'i yazmayan kalem utansın

Yürüsem mazinin içine sızsam  
Ne kadar anlatsam, ne kadar yazsam  
Sözcükler, cümleler hep yarım yarım  
Bu şanın tozuyla, oyalanırım

Sıgmıyor dimağa dile bu destan  
Aktıkça dönüyor sele bu destan  
Bıraktın gözleri ağlar Kerbela!  
Silemedi seni, çağlar Kerbela!

Adalet, hürriyet ve ekmek için  
Zalime zulmünü söylemek için  
Girilecek kutlu yoldur Hüseyin  
Mazlumun tuttuğu daldır Hüseyin

Onu anlayamaz, şirk ehli, nadan  
Hatasız yarattı O'nu Yaradan  
O on dört masumun beşincisiydi  
Nur-u Ehl-i Beyt'in bir incisiydi

Selam; Peygamber'e cemali benzer  
Selam; şehit olan ey Ali Ekber  
Selam; ey yüreği volkanlar kadar  
Selam; ey Ebulfazl Abbas Alemdar

Selam; oradaki dost, yâren, hısım  
Selam; ondördünde şehit ey Kasım  
Ağladın baba can su verin diye  
Selam olsun sana susuz Rugeyye



Sen daha bebekken kurdular pusu  
Selam; Hüseyin'in Asgar kuzusu  
Yolundan gidenler haykırarak hep  
Selam; Kerbela'nın lisanı Zeynep

Selam; yetmiş iki cengâver, yiğit  
Sizlere tarih ve Yaradan şahit  
Allah'ın kılıcı, Şir'i Hüseyin  
Selam; şehitlerin piri Hüseyin



## Hüseyin Kimdir?

Dedesi Muhammed, babası Ali  
Ehl-i Beyt dağında surdur Hüseyin  
Şerefın, namusun yegâne yolu  
İffettir, izzettir, ardır Hüseyin

Resul'ün aba'da sakladıđı O  
Tertemiz kılarak pakladıđı O  
Fatıma-Zehra'nın kokladıđı O  
Cevherler cevheri zerdır Hüseyin

Şehitler şahıdır, yiğitler piri  
Ali'yle beraber Allah'ın şiri  
Nefsi mevta olmuş, imanı diri  
Yaradan aşkına yarıdır Hüseyin

Allah'ın emriyle ölüme giden  
O'nun rızasını sadece güden  
Canını bu yolda tarumar eden  
Aşkın ta kendisi, sırdır Hüseyin

Zulme baş eğmeyen cesaret onda  
Allah'a tevekkül, hidayet onda  
Adalet, fazilet, inayet onda  
Hayr üzre her şeyde vardır Hüseyin





Dönmedi ahdinden öldüğü zaman  
Zulümler gördü ne yaman ki yaman  
Kalbinde gömülü o ihlas, iman  
Sönmeyen ateştir, kordur Hüseyin

Mazlumun emare, nişanesidir  
Peygamber balası, yegânesidir  
Cennet gençlerinin şahanesidir  
Göklerde parlayan nurdur Hüseyin

\* \* \*

Peygamber'in iki torunu vardı  
Küçüğü Hüseyin, büyüğü Hasan  
Onları çok sever, öper koklardı  
Çıkmazdı bir yere onlar olmadan

Sokakta yürürken yanına alıp  
Namazdayken bile ayrılamazdı  
Onlar sırtındayken namazı kılıp  
Onlara küsüp de darılamazdı

Allah'tan kalbine etmişti nüzul  
İki evladının sonu, yarını  
Bir gün Fatıma da evdeyken, Resul  
Çağırdı yanına torunlarını

Peygamber, Hasan'ı dudaklarından  
Hüseyin'i ise boynundan öptü  
Fatıma, Resul'ün ayaklarından  
Yapıştı, dedi ki nedir hikmeti?

Peygamber buyurdu, nemli gözlerle  
Dedi ki ey Fatma bir gün gelecek  
Müminler olacak şeytanla, şerle  
İki torunum da katledilecek



Bunları görmeyiz bizler velhasıl  
Fatıma ağladı, sordu ki nasıl?  
-Hasan'ın dudağı zehir içecek  
-Hüseyn'in boynunu, kılıç biçecek

Velakin Ehl-i Beyt dost yârenleri  
Hüseyn'e karalar bağlayacaklar  
Unutmayıp asla matem günleri  
Kıyamete kadar, ağlayacaklar

Müminler, binlerce yıl dahi sürse  
Ehl-i Beyt izinde kenetlenecek  
Hasan'ı, Hüseyn'i öldürenlerse  
Kıyamete kadar lanetlenecek...





## Yezit Kimdir?

Yezid'in ninesi, Hind binti Utbe  
Dedesi, Bedir'de, Ebu Sufyan'dı  
Ninesi, Uhud'da, Resul-Ekrem'in  
Amcası Hamza'ya, Mızrak vurandı

Meydana çıkarken tozu Uhud'un  
Hamza mızrak yiyip toprağa düştü  
İntikam Uğruna Hind denen kadın  
Hamza'nın kalbini hançerle deşti

İslam yeşerirken, barışta, cenkte  
"Emevi", Arap'ın, "müşrik" yanıydı  
Baba Muaviye, Uhud, Hendek'te  
Düşman ordusunun kumandanıydı

Sıffin'da Ali'yle savaşa girip  
Kılıca Kur'an'ı taktıran oydu  
Sabat'ta Hasan'a ahitler verip  
Sonra ahitleri yaktıran oydu

Atadan, anadan Ümeyye oğlu  
Düşmandı aslında, Beni-Haşim'e  
Bu soysuzca yoldu, Yezit'in yolu  
O yüzden Hüseyini ettiler lime



Yezit ki sarayda maymunla, itle  
Hasbihâl içinde oynaşıyordu  
Ona biat eden o soysuz kitle  
Aslında şeytanla kaynaşıyordu

“Saltanat” a döndü artık “Hilafet”  
Emeviler dine, bin nifak kattı  
Ümeyye oğlunun kurduğu devlet  
Minberde Ali’ye lanetler etti

Oysaki İslam’ın Peygamber’inin  
En büyük yoldaşı, yarıydı Ali  
Allahın Ku’rân’da ayetlerinin  
“Pak” tarif ettiği, biriydi Ali

Meşk edip, sarhoşken camide namaz  
Kıldırın Halife, olmuştu Yezit  
Saray’a eğlence, şarap, kadın, saz  
Dolduran Halife olmuştu Yezit

\* \* \*

Ameli batıldı, yüreği kördü  
Her zaman haramdan yanaydı Yezit  
Zevk sefa içinde saltanat sürdü  
Sulbünden veled-i zinaydı Yezit

Kavmini yüceltip İslam’ı ezdi  
Şer ile dost olup, küfr ile gezdi  
Hakk’ı tanımazdı, dini bilmezdi  
Kan emen bir sülük, keneydi Yezit

Kibrin, ihtirasın divanesiydi  
İblisin göz nuru, yegânesiydi  
Zalimin en büyük nişanesiydi  
Zulmet sancağına binaydı Yezit



Yolu yol deęildi izi iz deęil  
Gönlü mühürlüydü, gözü göz deęil  
Kerbela olayı en bariz delil  
Kastı Ehl-i Beyt'e, dineydi Yezit





## Hüseyin Medine'de

Hicretten tam altmış sene geçmişti  
Atası dünyadan artık, göçmüştü  
Şam'daki camiler hutbe söyledi  
Yezit Hilafeti ilan eyledi

O melun tez elden oturdu tahta  
Hüseyin'i çağırdı ona biata  
Medine'de vali olan Velid'i  
Biat almak için görevlendirdi

Dedi ki; ey Velid, Hüseyin'den biat  
İste, de; gücümün önünde çöksün  
Eğer tanımazsa bu tahtı, heyhat  
Çekinmeden O'nu öldüreceksin

Velid bin Utbe'yle, Mervan bin Hakem  
Huzura çağırdı, İmam Hüseyin'i  
İmam dirayetli, duruşu muhkem  
Dedi bu hilafet, bağlamaz beni

Çıkıp toplantıdan yürüdü gitti  
Resul-ü Ekrem'in kabrine İmam  
Yüz sürdü, yalvardı ziyaret etti  
İçinde burukluk yüreğinde gam

Dedi ki ey ceddin selamlar sana  
O temiz soyundan Hüseyin'im ben  
Hilafet makamı verdin sen bana  
Nefsime hâkimim, mutmainim ben

Riayet etmiyor hiç kimse buna  
Zulme karşı elbet dirayetim var  
Çıkıncaya kadar senin huzruna  
İnsanlardan sana şikâyetim var  
Hasan'la, Fatma'nın kabrine varıp  
Ayetler okudu, dualar etti  
Ehl-i Beyt huzrunda Hakk'a yalvarıp  
Vedalaşıp sonra evine gitti

Yezit gasp ederek O'nun hakkını  
Üstelik İmam'dan biat istedi  
Hüseyin toplayıp hane halkını  
Sabah Medine'den hicret var dedi





## Hüseyin Mekke'de

Medine'den yola koyuldu İmam  
Beş-altı gün sonra Mekke'ye vardı  
Mekke'de sevildi, sayıldı İmam  
Binlerce Müslüman yanını sardı

(Kufe'ye haberler geldi o sıra  
Muaviye ölüp, göçüp gitmişti  
Ölmeden az önce o ruhu kara  
Yerine Yezit'i tayin etmişti

Hüseyin, Yezit'e biat etmedi  
Çünkü melun Yezit, şeytanla eşti  
Hakkı zelil edip zulmü tutmadı  
Kufe halkı buna çok sevinmişti

Kufeli karara vardı hep birden  
Yezit batıl idi Hüseyin haktı  
Halk Mektup yazarak olduğu yerden  
İmam'ı Kufe'ye çağıracaktı

Kufe'den mektuplar geldi İmam'a  
Yazmışlar; biz biat etmeyiz Şam'a  
Yetiş sen imdada el aman Hüseyin  
Ey cedit Peygamber, ey İmam Hüseyin)

Mekke'de İmam'ın evine her gün  
Yüzlerce Müslüman akın ederdi  
Gelen Müminlere İmam Hüseyin  
Hakkı, adaleti telkin ederdi

Mervan bin Hakem'le Velid bin Utbe  
Medine'den Şam'a haber salmıştı  
İmam Hüseyin'in melun Yezid'e  
"Biat etmediği" anlatılmıştı

Yezit'in sinirden gözü karardı  
İki casusunu huzura çekti  
Artık katiyetle karara vardı  
Mekke'de İmam'ı öldürtecekti

Hüseyin Hac eda edeyim derken  
Yezit'in yaptığı planı duydu  
Kufe halkı O'nu çağırıyorken  
O artık Mekke'de kalmamalıydı





22





## Hüseyin'in Mekke'den Kufe'ye Gitmeye Karar Vermesi ve Yola Çıkması

Nasılsa Kufeli, İmam Hüseyin'e  
Mektuplar yazarak biat etmişti  
İmam'a yazılan mektupta yine  
Kufe'ye gel diye davet etmişti

Hüseyin gelen bu daveti görüp  
Onlardan almaya gerçek biadı  
Üç kişiyi daha yanına verip  
Müslim bin Akil'i ora yolladı

Kufe'ye varınca İmam heyeti  
İnsanlar sevinçle alkış çaldılar  
O vakit reddedip melun Yezit'i  
Müslim'e el verip birlik oldular

Sonra mektup yazdı, Müslim bin Akil  
Ey İmam tüm Kufe arkanda durdu  
Binlerce müminden biat aldım bil  
Diyerek, İmam'ı çağırıyordu

Tavsiyem; Mekke'den buraya gelip  
Bu mümin topluma olmalısın pir  
On binler halife tek seni bilip  
Kufe'ye gelmeni dilemektedir



Müslim'in mektubu varınca daha  
İmam'ın gözünden bir damla düştü  
Sıdk ile sığınıp yüce Allah'a  
O gece Mekkeli halkla görüştü

Dedi: Ey insanlar bilin ki ölüm!  
Gerdanlık gibidir kadın boynunda  
Göçüp gidenlere hasretim bugün  
Farkındayım elbet tüm bu oyunun da

Sonunu bilirim ben bu kararın  
Yola koyulmadan gördüm ki şunu;  
Kufe yakınında vahşi kurtların  
Karnını benimle doyurduğunu

Lakin Hak rızası gitmem yönünde  
Direniş ve sabra doğru bu hicret  
Allah rızasını kazanmak dinde  
Can vermekten daha mühimdir elbet

Benimle bu yola girmek isteyen  
Bu yolda ölmeye razı gelmeli  
Ey Hüseyin bu yolda senleyim diyen  
Kurtuluşu yalnız Hak'da bilmeli

Hüseyin'i sevenler, dedi; ey İmam!  
Kufe'nin yolları kan olur, gitme!  
Başkadır seherler, başkadır akşam  
Vefasız bir iken bin olur, gitme!

Ali'nin yanında durmadı bu halk  
Hasan'a iltimas vermedi bu halk  
Ehl-i Beyt nurunu görmedi bu halk  
Gördüğün kara bir gün olur, gitme!



Ümeyye oğlunun eli kanlıdır  
Kıblesi kanlıdır yolu kanlıdır  
İmanı, ihlası, dili kanlıdır  
Gidişin bir hazin son olur, gitme!

Hasret kalmayalım o gül yüzüne  
Muhtacız biz burda senin sözüne  
Müminler dövmesin sonra dizine  
Verdiğin mübarek can olur, gitme!

Gün gibi aydınlık, su gibi duru  
Gitmekten vazgeç ey Peygamber nuru  
Ne olur gel seçme meçhulü, zoru  
Gidersen belki de din ölür, gitme!

\* \* \*

Onlara dedi ki İmam Hüseyin,  
And olsun Allah'a gitmem gerekli  
Tez elden İslam'ın Peygamber'inin  
Huzuruna varıp, yetmem gerekli

Razıyım zorluğa, razıyım zulme  
Bu yolda edilsen ben lime lime  
Ey ehli Müslüman bana dur deme  
Ölümü elimle tutmam gerekli

Dinimi ayakta göreyim diye  
Ceddime alını ak varayım diye  
Mazlumun hakkını sorayım diye  
Kanımı kumlara katmam gerekli

\* \* \*

Mani olamadı kimse hicrete  
Ve İmam katiyen vermişti karar  
Yetmiş iki kişi ile birlikte  
Kufe'ye gitmeye yola çıktılar



## İmam Hüseyin (a.s) Kufe'ye Gitmek Üzere Mekke'den Hareket Ettikten Sonra Kufe'de Meydana Gelen Gelişmeler...

Şam ve civarından birçok kan emen  
Halife Yezit'in yanına vardı  
Yezit bekletmeden bunları hemen  
Valisi Ziyad'ın emrine verdi

Bir ordu toplandı, ayyaş, sersefil  
Bu ordu Kufe'ye gelmek üzreydi  
Hüseyin'in elçisi Müslim Bin Akil  
Taktı kılıcını, zırhını giydi

Haykırdı meydanda, yüksek bir yerden  
Ey mert Kufeliler, ey ehl-i iman  
Geçmek istiyorsa her kim ki serden  
Hazır olsun cenge... bekliyor meydan

Şehadet ipini boynuna takıp  
Zalimin hükmünü yakıp, yıkmıştır  
Ağamız Hüseyin Mekke'den kalkıp  
Bura gelmek için yola çıkmıştır

Yezit boş durmamış nesebi hakir  
Onda bin bir hinlik, bin hile saklı  
Neler vadetmiştir, size kim bilir?  
Yetişmez Yezit'e şeytanın aklı

Velakin bizlerde ne tasa, ne gam  
Korkuymuş, yeismiş bilmeyiz nedir?  
Bilin, Ziyad denen, o melun adam  
Şehrimize doğru yürümektedir

Konuşması daha bitmeden bile  
Kuru gürültünün şevkine kandı  
Etrafı binlerce Kufeli ile  
Dolunca bir anda heyecanlandı

Oysa gönülleri Hüseyin'den yana  
Olan Kufeliler artık caymıştı  
Daha dün sözünü verenler ona  
Bugün o meydanda yalnız koymuştu

Kufe'de sokaklar hınca hınç dolup  
Taşarken, aniden çekildi herkes  
Müslim tek başına öylece kalıp  
Bakınıp gördü ki ne ses, ne nefes

Hiç kimse kalmamış, bir o, bir Allah  
Kaçıp saklanmıştı, bu halk yığını  
Dövdü dizlerini, ederken eyvah  
Anlamıştı artık satıldığını

Sokakta çaresiz, bitkin ve yalnız  
Sokakta kimsesiz dolaştı durdu  
Kufe korkak idi, Kufe vefasız  
Ne olacak, diye kendine sordu!

Tav'a ismindeki yaşlı bir kadın  
Çağırıldı ey Müslim haydi gel benle  
Hüseyin'in uğruna cenkse muradın  
Son nefesine dek, bu canım senle



Dedi ki; ey Müslim, budur ki gerçek  
Yezit'in silahu, para, altındı  
Gezdi adamları her evi tek tek  
Bütün Kufeliler satın alındı

İbni Ziyad denen o melun şimdi  
Nerdeyse Kufe'ye girmek üzere  
Soracak Hüseyin'in elçisi kimdi?  
Saklanman gerekir emin bir yere

Şam'daki şeytana, dönünce hava  
Herkes teker teker ahdinden caydı  
Müslim'i evinde sakladı Tav'a  
Zira Ziyad şehri aratmaktaydı

\* \* \*

Ziyad'ı sarmıştı, korku ve kibir  
Kasıla kasıla kapıdan girdi  
Mescide toplayıp herkesi bir bir  
Tehditle şantajla yola getirdi

Dedi; bu elçiyi bulmamız mühim  
Müslim için özel bir ekip kurdu  
Tav'a'nın evinde saklanan Müslim  
Şehirde durmadan, aranıyordu

Buluruz dediler elbet yakında  
Tutuldu her yerden Kufe'nin yolu  
Birkaç gün içinde Müslim hakkında  
İhbarda bulundu, Tav'a'nın oğlu

Evden almak için askerler geldi  
Çekti kılıcını şevk ile Müslim  
Beş-altı askerin karnını deldi  
Vurdukça devirdi, aşk ile Müslim



Komutan seslendi, Müslim bin Akil  
Bizim de yolumuz süt gibi aktır  
Sana yemin olsun, şunu iyi bil  
Canına kastımız, olmayacaktır

İnandı onların sözüne garip  
Çıkardı zırhını, attı silahı  
Bağlandı eline, ayağına ip  
Bir çıplak bedeni, birde Allah'ı

Düşündü, dönmek yok, yeminden dinde  
Lakin münafıklar tuzak kurdular  
Orada toplanan halkın önünde  
Gafilce boynuna kılıç vurdular

Koptu bedeninden savruldu başı  
Saçıldı etrafa kanı Müslim'in  
Yoktu hiç kimsesi, dostu, kardaşı  
Şehadete erdi, canı Müslim'in









### **Müslim'in Ardından...**

Elçi olmuş idi yârı Hüseyin'e  
Kufeli ilk başta tuttu Müslim'i  
Bu yolda ilk kurban o oldu dine  
Hepsi korkusundan sattı Müslim'i

Hüseyin'e el verdik diye söyleyip  
Onun elçisine biat eyleyip  
Sonra ahdimizden vazgeçtik deyip  
Ziyad'ın önüne attı Müslim'i

Sevdası Ehl-i Beyt, rehberi Resul  
Şiarı olmamak zalimlere kul  
O başsız bedeni edildi pul pul  
Zalimin vahşeti yuttu Müslim'i



## Hüseyin Kufe Yollarında...

Allah emretmişse gerisi yalan  
Yazıdan gayrиси boştur diyordu  
O'nun buyruğudur bizlere kalan  
Bu yolda ölmek ne hoştur diyordu

Kufe yollarında bıkmadan gene  
Konuşma yapardı gelen gidene  
Zalimden baş olmaz derdi mümine  
Yezit zalimlere baştır diyordu

Yezit'i halife görenlerin ki  
O'na biatini verenlerin ki  
O sancak altına girenlerin ki  
Yüreği kapkara taştır diyordu

Ant olsun Allah'a hak olan biziz  
Allah'ın indinde pak olan biziz  
Süt gibi tertemiz ak olan biziz  
Nesebim aba'da beştir diyordu

Allah Resulü'nün bayrağı bizde  
Arşı nurlandıran çerağı bizde  
Ku'rân-ı Kerim'in buyruğu bizde  
Yezit ki şeytanla eştir diyordu

Ve kervan Kufe'ye ilerliyordu  
İmam'ın yanına Ferazdak adlı  
Bir şair usulca geldi ve durdu  
Selamün aleyküm, Hüseyin bin Ali

Görürüm Kufe'ye gider kervanın  
Halkın gönlü senden yana Kufe'de  
Velakin dökülür orada kanın  
Bivefa kasteder cana Kufe'de

Kılıçlar Yezit'in sathına dönmüş  
Kalplerde Ehl-i Beyt ışığı sönmüş  
Çoğusu korkudan saklanmış, sinmiş  
Dün biat eyleyen sana Kufe'de

Askerler evlere tek tek girdiler  
Kimini döverek yere serdiler  
Kimine yüklüce altın verdiler  
Kalmadı itaat dine Kufe'de

Kendini ateşe atma diyorum  
Ölümü elinde tutma diyorum  
Ne olur ey İmam gitme diyorum  
Döner rüzgâr, günden güne Kufe'de

\* \* \*

Kafile yollarda konaklıyorken  
Gelenler, gidenler eksik olmadı  
Kufe'ye ulaşmak bu kadar zorken  
Aklına geriye dönmek gelmedi

Aslında rüyada görmüştü İmam  
Köpekler üstüne saldırıyordu  
İşte o rüyadan uyandığı an  
Şehadet bu yolun sonu diyordu



Bir gece bir atlı geldi yanına  
Dedi ki; Kufe'den getirdim haber  
Canım feda olsun ey İmam sana  
Müslim bin Akil'i şehit ettiler

Hüseyin o anda yıkıldı sanki  
Elleri titredi gözleri doldu  
Haberi aldığı işte o an ki  
Leb'inden dökülen bu sözler oldu

“Ölüm meleğinin kanatlarına  
Sıramız gelince, bineriz elbet  
Allah'tan gelmişiz, şüphesiz O'na  
Muhakkak hepimiz döneriz elbet”

Bu vaka herkesi derinden sarstı  
Ya Hüseyin dönelim, diyenler oldu  
Bazı insanları bir korku bastı  
Kufe'ye gitmekten cayanlar oldu

İmam'ın ölüme bilerek böyle  
Gitmesini kimi gereksiz gördü  
Yürürken çileyle, dertle kafile  
Onlar atlarını çöllere sürdü

\* \* \*

Hüseyin bir ara baktı semaya  
Uzak yıldızlara, parlayan aya  
Ruhunu gecenin kasveti sardı  
Yanında sadece Allah'ı vardı

Bir nefes soludu ta derinlerden  
Güneşin her seher doğduğu yerden  
Sonra Beytullah'a döndü yüzünü  
Karanlık afaka dikti gözünü



Uzunca bir süre öylece baktı  
Elleri yavaşça havaya kalktı  
Kalbinde büyüyen derdi söyledi  
Namerdi söyledi, merdi söyledi

Ölüm elbet haktı başa gelecek  
Ne kadar yaşarsan yaşa, gelecek  
Bu fani hayatın en kutsal işi  
Şerefle yaşayıp ölmeli kişi

Zilletin önünde olsak eğer ram  
Acaba ne hale düşerdi İslam  
Mazlumun çığı, sesi dilimiz  
Asla zulme boyun eğmemeliyiz

Kılıçlar cenk için çıkmıştı kından  
Daha neler neler geçti aklından  
Sonra abdest aldı, namaza durdu  
Bir yandan tanyeri ağarıyordu

Secdeden kalkarken besmele çekti  
Ant olsun bu yoldan dönmeyecekti  
Doğruldu yerinden güçlü ve vakar  
Dedi; bu uğurda ölsem ne çıkar

Zevk sefa içinde yaşardı elbet  
Yezit'e el vermek zilletti zillet  
Bu yolda doğransa kemiği, eti  
Değişmez dünyaya o hürriyeti

Muhammed Mustafa iziydi O'nun  
Anası Peygamber kızıydı O'nun  
Atası Ali ki Allah'a Şir'di  
Çelikten imanla bu yola girdi



Biliyor, şehadet bu işin sonu  
Dünyaya meyleden anlamaz O'nu  
Çölün kum rüzgârı çarparken yüze  
Yürüdü bilinen bir bilinmeze



## İmam Hüseyin (a.s) ve Kafilesinin Kerbe- la Çölüne Gelişi ve Aşura Gününe Kadar Yaşanan Olaylar...

Perşembe günüydü, Muharrem iki  
İbn-i Ziyad, Hürr'e mektup gönderdi  
Artık İbn-i Ziyad, o mektupta ki  
Hüseyin'e zulmün, emrini verdi

Gün bitti, ay döndü, son karar geldi  
Hüseyin dedi ki, yol bura kadar  
Kervanın durduğu kupkuru çöldü  
Ve artık orada konakladılar

Bu çölün adı ne? sordu, o mevla  
"Kerbela" dediler, buranın adı  
"Kerb" yani dert, keder ve sonra bela  
Dedi ki; bu çölün kandır muradı

Hüseyin anladı, burası onun  
Başının toprağa düşeceği yer  
Kılıç darbesinden mübarek kanın  
Kumları sulayıp taşıacağı yer

(Bu çöle gelmeden Hürr'ün emrinde  
Bir Yezit ordusu, bulmuş kervanı  
Demişler ey Hüseyin, Kufe'ye gelme  
Ziyad'ın bu yönde kati fermanı



İmam muradını anlatmış yine  
Kufeli'nin ona ahdini demiş  
Konuşmuş Yezit'in askerlerine  
Lakin korkaklara tesir etmemiş

Boşa yükselmişti İmam'ın sesi  
Acıyan gözlerle onlara baktı  
Hürr'ün oradaki ilk vazifesi  
Kervanın yanından ayrılmamaktı)

Çelikten kılıçlar beklerken kında  
Şimdilik saldırmak olmaz dediler  
Çadırlar kuruldu çöl ortasında  
Askerler kervanı çevrelediler

O gün buyurdu ki İmam Hüseyin  
"İnsanlar dünyanın kölesidirler  
Yemek isteyene kâsedir bir din  
Belayı görünce hemen giderler"

Vali İbn-i Ziyad, Ömer bin Sa'd'a  
Ordunun başına sen geç, git dedi  
Ömer; olmaz dedi, başta Ziyad'a  
Sonra bu teklifi kabul eyledi

Peygamber soyuyla savaşmak zordu  
Tereddüt içinde kalmıştı Ömer  
Rey'i de kaybetmek istemiyordu  
Ondan bu görevi almıştı Ömer

Emrine tam dört bin asker verildi  
Kerbela çölüne oldular revan  
Kalbinden imanı, ihlası sildi  
Gönlünde ihtiras, gözlerinde kan





Muharrem ayının üçü olmuştu  
Ömer vardı kutlu kervan yanına  
İçine bir garip korku dolmuştu  
Düşmüştü Allah'ın imtihanına

Lakin mal, mülk, altın, vazgeçemedi  
Hüseyn'i hak üzere bildiği halde  
İlk önce şöyle bir çevreyi gezdi  
Ordugâh kurdurdu aynı minvalde

Bir elçi gönderdi İmam Hüseyin'e  
Öğrenmek istedi, niyeti nedir?  
Çözölsün mesele sulh ile yine  
Bilirdi kendisi batıl üzredir

İmam; bunca kadın, çocuk ve yaya  
Yollarda bin türlü eziyet çektik  
Sizler çağırdınız bizi buraya  
Ahdiniz olmasa gelmeyecektik

Görürüm Kufeli vazgeçti bundan  
Bırakın bizleri, gidelim artık  
Yanar ahretiniz dökölen kandan  
Bu yola sözünüz üzere çıktık

İmam'ın dediği sözleri bir bir  
Elçi gelip, Ömer bin Sa'd'a dedi  
Ömer; burda karar bizim değildir  
Diyerek, Ziyad'a haber eyledi

Sonra, İbn-i Ziyad, mektup yazarak  
Dedi ki, Hüseyin'e şunları söyle  
Biat eder ise Yezit'e ancak  
O zaman çözölür bu iş sulh ile



Muharrem ayının altısına dek  
Bir yanda Kufe'de halk kışkırtıldı  
Yezit hilafeti adil denerek  
Hüseyin'e iftira, yalan atıldı

Kufe'nin kadısı, Şüreyh denen zat  
Minberde Yezit'e övgüler dizdi  
Onun desteğini alınca Ziyad  
Coştı, Ehl-i Beyt'i ezdikçe ezdi

Şebes bin Rib'î, ibn-i Ziyad'ın  
Dört bin kişi ile emrine girdi  
Yapacağım dedi neyse muradın  
Kerbela'ya doğru atını sürdü

İmam kervanının önünde artık  
Yirmi bin kişilik bir ordu vardı  
Hepsinin yüzü kir, kaşları çatık  
İmam'a saldırmak istiyorlardı

Muharrem ayının yedinci günü  
Ziyad'dan bir mektup geldi Ömer'e  
Yazmış ki kervanın kesin önünü  
Adamlar yerleştir orda her yere

Onlardan hiç kimse Fırat nehrine  
Varıp da bir yudum su alamamın  
Hüseyin, Yezit'e biat edene  
Kadar, ordular yolu bağlasın

Tam beş yüz savaşçı dizildi saf saf  
Fırat'ın kenarı tutulmuş idi  
Hiç birinde yoktu zerrece insaf  
Bu cenge vahşiler katılmış idi

\* \* \*





Muharrem ayının sekizi oldu  
Konuřtu o çölde İmam'la Ömer  
İmam söyledi ki ey Sa'd'ın ođlu  
Yolun hayır deđil, apaçık bir řer

Yezit'e kumandan olmaktan vazgeç  
Hak üzere bizleriz, gel safımıza  
Gerekse řehadet řerbetinden iç  
Niye toplandınız, Etrafımıza?

Ben kimim sen bunu iyi bilirsin!  
Tövbe et, ayıl bu sarhořluđundan  
Çıkıp buralara niye gelirsin?  
Vicdanın rahatsız olmaz mı bundan?

Ömer söyledi ki, Ya İmam Hüseyin  
Bilirim bu yolum elbette ki řer  
Sizlerin safına geçeceđim gün  
Çoluk çocuđumu öldürecekler

Malımı mülkümü alacak Ziyad  
Hatta Rey'e vali olamam asla  
Kim bana edecek o zaman imdat?  
Sizin safınıza gelemem asla

Bunun üzerine mektup yolladı  
Dedi ki ey Ziyad bu fitne bitsin  
Burada tutulan Resul evladı  
Bırakın nereye giderse gitsin

Ve Ziyad çağırđı řimr Zilcevřen'i  
Ömer'e hitaben bir mektup verdi  
Mektupta; biata çağır Hüseyin'i  
Dinlemezse vakti sonuna erdi



Eğer ki savaştan geri durursan  
Şimr'i ordulara serdar atadım  
Ondan sonra artık Şimr'dir komutan  
Ölüme gidersin sen adım adım

Şimr'e söyledi ki git var oraya  
Arzumu açıkça Ömer'e söyle  
Reddetse başını getir buraya  
Savaş ve orduyu muzaffer eyle

Tasua günüydü ayın dokuzu  
Geldi ordusuyla Şimr, Kerbela'ya  
Uzattı mektubu dedi ferman bu  
Savaş ve nihayet ver istilaya

Ömer, Şimr'e dedi; sulh ile dinsic  
İsterdim, bu zulüm, bu haksız kıyım  
Ziyad'ı bu fikre getiren sensin  
Hüseyin'le artık, savaşmalıyım

İkinci vaktiydi, tasua günü  
Emretti orduya hazır ol diye  
Bugün müminlerin toyu, düğünü  
Sizlere Allah'tan cennet hediye





### Şairden...

Olayın seyrine dehşetine bak  
Müminim diyenin vahşetine bak  
Kendini hak bilip doğru sanıyor  
Üstelik savaşa hazırlanıyor

Adına Muhammed ümmeti diyen  
Üstüne İslam'ın zırhını giyen  
İnanıldığı dinin, peygamberinin  
O'nun torunun, yârenlerinin

Kanını dökmeye tekbirler ile  
Gittiler, ne denir acep bu hale  
Hüseyin'i kahreden aslında buydu  
O soysuz güruhtan ne laflar duydu

Yezit'i övdüler, babasını da  
Unutup Resul'ü, abasını da  
Her şey aşikârdı her şey apaçık  
Hepsi de dininden dönmüştü artık

Sözünden, dininden dönen bu millet  
Kendine çıkacak yol arar elbet  
Yezit'i o yüzden hepsi hak saydı  
Dediler Hüseyin, isyanlardaydı

Oysaki zulm ile olunmaz abat  
Ne zulmü vahşetti, vahşetti heyhat  
Ne Uhut böyleydi, ne Sıffin, Bedir  
Bir avuç insanı kuşatmak nedir?

O yüzden kaldılar lanete, aha  
Bu lanet mahşere sürececek daha  
Belki de Yezitler hiç bitmeyecek  
Velakin Hüseyin'e güç yetmeyecek







## Aşura Günü (Hicri 61 Muharrem 10)

Bir gün evvelinde ordular ip ip  
Dizildi, askerler kılıç bile di  
Hüseyin, Ömer'e elçi gönderip  
Sadece bir gece mühlet ver dedi

Ömer kabul etti bu arzusunu  
O gece kervana saldırmadılar  
Nöbete koyulan şer ordusunu  
Nehrin önünden de kaldırmadılar

Çökünce gecenin siyahı çöle  
Hüseyin herkesle konuştu bir bir  
Dedi ki vaziyet geldi bu hâle  
İsteyen burayı terk edebilir

O gece korkup da kaçanlar oldu  
Yezit ordusuna rest çekenler de  
Kimi hüznünlendi, gözleri doldu  
Gözünden sel gibi yaş dökenler de

Hazreti Hüseyin elinde Kur'ân  
Dualar dilinden döküldü taşı  
O gece onunla kalan dost, yâran  
Tekbirler çekerek sabahlamıştı



Üç gündür kurudu diller, damaklar  
Üç gündür susuzdu o kutlu kervan  
Yapışmış ağıza kuru dudaklar  
Kimse de ne mecal kaldı ne derman

Ağardı ufuktan tan yavaş yavaş  
Akacaktı artık kan yavaş yavaş  
Aç kurtlar misali koskoca ordu  
Gelip de kervanın önünde durdu  
Savaşta adalet aramak boşa  
Tek lanet edilir böyle savaşa  
Feryatlar figanlar gökleri sardı  
O gün ki Kerbela Hüseyin'e dardı

Ne kılıç darbesi, ne mızrak ne ok  
Bivefa ehlinin tutumundan çok  
Hiçbir şey yıkmadı İmam Hüseyin'i  
Yıkılmıştı zaten bu dert, gam Hüseyin'i

Gün doğdu ve zaman daralıyordu  
Birazdan tüm ipler kopacak ancak  
Şimr gelip hakaret sıralıyordu  
Gönüller yıkacak, kalp kanatacak

O sıra Yezid'in komutanlarından  
Hürr tövbe ederek bu yana geçti  
Ve çıktı kılıçlar artık kınından  
Şehadet suyunu önce Hürr içti

Yetmiş iki kişi, Yetmiş iki can  
Karşıda yirmi bin dünya delisi  
Onların yaptığı ilk saldırıdan  
Şehit düşmüştü o canın ellisi



## Kasım

Babası vasiyet etmişti O'na;  
"Kanın Hüseyin'e feda olacak!"  
Kasım, sadakatle bağlıydı buna  
O yolda şehitlik, şerefti ancak!

On dört yaşındaydı, güneşten parlak  
Letafet bağında bir güldü Kasım  
Ceddi Peygamber'di, temiz, pak-i pak  
Cennette bir şeyda, bülbüldü Kasım

Şehitlik serveri, aşk divanesi  
Gökyüzü misali duruydu Kasım  
Ali'nin, Fatma'nın ciğer paresi  
Hasan'ın gözünün nuruydu Kasım

Kerbela kan revan, Kerbela susuz  
Kerbela'da gökten vahşet yağardı  
Kerbela'da gece, siyah, uykusuz  
Gündüz enbiyaya şerle doğardı

Hüseyinî sevdayla yiğitçe ölmek  
Bu yolda şehadet arzusu vardı  
Aşura günüydü, yiğitler tek tek  
O kanlı meydana çıkıyorlardı





Kardeşi Abdullah, şehit olmuştu  
Kanlı bedenini, öpüp ağladı  
Hasan'dan emanet bir O kalmıştı  
Feryadı, figanı, yürek dağladı

Gözyaşı ıslattı kanlı kumları  
Gözyaşı sel olup aktı Kasım'ın  
Hırsı, cesareti, sıdkı, şiarı  
Kalpleri yandırıp, yaktı Kasım'ın

Amcası Hüseyin'in yanına gidip  
Ağladı ve sonra ey Amca dedi  
Tüm akrabalarla helallik edip  
Meydana gitmeye izin istedi

Seslendi bir anda bibisi Zeynep  
Dedi; ey Hasan'ın göz nuru Kasım  
Yaralı ruhumun huzuru Kasım  
Sen daha çok gençsin ne olur etme  
Bizleri bırakıp meydana gitme

Kasım dedi bibi, ceddin Ali'nin  
Cesaret timsali, yıldızısın sen  
Allah kelamının Nebi yolunun  
İffet abidesi nur izisin sen

Bırak da gideyim meydana doğru  
Andolsun bu yolda şehadet haktır  
Göğsümde büyüyen bu azap, ağrı  
Kanım dökülmeden çıkmayacaktır

Kuşandı kılıcı o civan oğul  
Allah nidasıyla çıktı meydana  
Batıla isyandı, hakikate kul  
Karıştı vücudu, yüzü al kana



Vuruştı şevk ile çoşana kadar  
Bir ara dönüp de Hüseyin'e baktı  
Kasım attan yere düşene kadar  
Otuz beş kâfiri haklayacaktı

Başına toplandı Yezit sürüsü  
Hüseyin bir hızla vardı oraya  
Kasım'ın kan revan o görüntüsü  
Sanki ateş oldu, şol enbiyaya

Yükseldi Zeynep'in yanık nalesi  
Kasım ondördünde şehit olmuştu  
Kerbela çölünde her kum tanesi  
Ehl-i Beyt kanıyla ıslatılmıştı



## Alemdar (Ebulfazl Abbas)

Kerbela çölünde bir taraf ateş  
Bir taraf Fırat'ın serin suyuydu  
Bir taraf yürekler yakan haykırış  
Bir taraf zulümkar Yezit soyuydu

Kuşatmış etrafı sırtlan ordusu  
Boğazlar kupkuru dudaklar çatlak  
Alemdar baktı ki yok bir damla su  
Susuzluktan herkes, helak olacak

Çocuklar geldiler sonra yanına  
Dediler ey amca; bize su getir  
Onulmaz bir ağrı doldu canına  
El açtı Rabbine, bu derdi bitir!

Baktı çocukların solgun yüzüne  
Doğruldu yerinden Abbas Alemdar  
Yaşlar doluverdi iki gözüne  
Yüreği tutuştu yanardağ kadar

Alemdar, ağası Hüseyin'e gitti  
Dedi ki ey ağam Fırat şurada  
Kaç gün oldu bütün suyumuz bitti  
Yazık! kadınlara, çocuklara da







Hüseyin icazet verince ona  
Sevindi, sarılıp helallik aldı  
Bir hızla atlayıp bindi atına  
Atını Fırat'ın yoluna saldı

Düşman askerleri dizildi saf saf  
Alemdar Fırat'a varmasın diye  
Çarpışıp düşmanı etti bertaraf  
Ulaştı Fırat'ın serinliğine

(Fırat'a giderken önüne çıkan  
Herkesi, çil gibi, vurdu dağıttı  
O'nun arkasından öylece bakan  
Düşmanı, dönüşte pusuya yattı)

Kendini güç bela attı sulara  
Bir avuç su aldı, içmek üzere  
Aklına şehitler geldi bir ara  
İçmedi o suyu boşalttı yere

Günlerdir hasretti bir damla suya  
Yandı susuzluktan hep için için  
El açıp yalvardı yüce Mevla'ya  
Bu sudan Hüseyin'e götürmek için

Doldurdu hepsini, boş tulumların  
Yola çıkmak için yükledi ata  
Yürüdü üstüne kızgın kumların  
Elveda der gibi baktı Fırat'a

Nereden kolayca giderim diye  
Uzunca şöyle bir etrafa baktı  
O an için onda en büyük gaye  
Suyu çadırlara ulaştırmaktı





Sürdü küheylanı hurmalıklara  
Takıldı peşine yüzlerce yağı  
Yatmıştı pusuya bir gönlü kara  
Atının karnına vurdu bıçağı

Atından düşünce Abbas Alemdar  
Kılıcı indirip biçti kolunu  
Toplandı başına bütün düşmanlar  
Sardı etrafını, kesti yolunu

Suları kaldırıp diğer omzuna  
Çadıra gitmeyi gözüne kesti  
Lakin düşman izin vermedi buna  
Bir darbede diğer kolunu kesti

Ağzıyla tulumu taşıdı yine  
Onlarca Yezidî yayları çaktı  
Emretti Ömer Sa'd, askerlerine  
Hüsey'n'e damla su gitmeyecekti

Tulumları bir bir okladı düşman  
Tulumlardan sular yere döküldü  
Abbas'ın dizinde kalmadı derman  
İşte tam o anda boynu büküldü

Naralar atarken onlar vahşice  
Vardı kardeşinin yanına Hüsey'n  
Allahım bu nasıl zulmet bir gece  
Od dolmuştu sanki canına Hüsey'n

Hüsey'n'e kanattı koldu Alemdar  
Kan revan içinde kaldı Alemdar  
Gardaşı Hüsey'n'in ciğer pasesi  
Gardaşı uğruna öldü Alemdar



Hüseyin ağladı gardaş diyerek  
Yezide haykırdı, laneti, ahı  
Yükseldi göklere yetmiş bin melek  
Cennete yol aldı Abbas'ın ruhu



## Savaş Meydanı...

Hüseyin konuştu, onlar konuştu  
Kılıçlar konuştu, kanlar konuştu  
Çocuklar, civanlar, aslan yiğitler  
Düştüler toprağa hep birer birer

Susuz bedenlerde derman kalmadı  
Yezit ordusunda iman kalmadı  
Öyle adaletsiz bir savaştı ki  
Ölçecek bir kantar, mizan kalmadı

Toz, tere karıştı, topraksa kana  
Ruh tenden ayrıldı od düştü cana  
Muhammed Mustafa torunlarından  
Bebekler oklandı boyunlarından

Yetmiş iki kişi, bir avuç insan  
Zulme baş eğmemiş etmişti isyan  
Yezit gibilere ram olmak zillet  
Velakin bilmedi orda ki millet

Aç kurtlar misali saldır ha saldır  
Elini İslam'ın kanına daldır  
Doldu kadehlere fitne ve fesat  
Omuzda ki başlar edildi hasat





Aşura günü ah, aşura günü  
Yankılanır halen feryadı, ünü  
Abbas'ın su için kesilen kolu  
Zeynep'in yüreği, bağı kan dolu

Çadırlar önünde bir ordu kışlar  
Yayılr etrafa keskin çığrışlar  
Yakar Rugeyye'nin nalesi o gün  
Kaybolur güneşin şulesi o gün

Kimisi haykırdı, kimi kahkaha  
Atarak girdiler o gün sabaha  
Eller avuçlandı, gözler parladı  
Zafer gelecekti, yüzler parladı

Bekleşip dururken Yezit ordusu  
Kervana bir yudum vermediler su  
Kendileri orda içip, yediler  
Yezit'e, Ziyad'a şükür dediler

İnsan tarihinde o güne kadar  
Ne böyle düşman var, ne böyle zulm var  
O gün ki dinde Hak, batıl bilindi  
Savaşçı bilindi, katil bilindi

İnsanlık neleri, gördü neleri  
Düştü yüzlerde ki din maskeleri  
Kufe'nin inancı, menfaat, korku  
Böyleymiş demek ki dünyanın çarkı

Ram oldu Yezit'e tamamı birden  
Hiç vefalı yokmuş vefasız yerden  
İmam'ı oraya getiren Kufe  
Orada ömrünü bitiren Kufe



Korktunuz diyelim Yezit'ten hadi  
İmam'a o öfke, o nefret neydi  
Öldürmenin bile yok mu kuralı?  
Sizden hayr uzaktı, şeref aralı

Kalbiniz zerrece nasıl sınımadı?  
Hiç mi vicdanınız yaralanmadı?  
Dudağı kurumuş bebeği bile  
Geldiniz ok ile vuracak hale

Oku atmak için gererken yayı  
Kana buladınız bütün dünyayı  
Altı ayı daha yeni dolmuştu  
Asgar Kербela'da şehit olmuştu

Asgar bulanmıştı kırmızı kana  
Daha diyemeden bir kere ana  
Su diye orada kan yudumladı  
Tarihe yazıldı Asgar'ın adı

Belinden kılıcı çekti Hüseyin  
Dizinin üstüne çöktü Hüseyin  
Eliyle yavaşça toprağı deşti  
Yavrusu Asgar'a bir mezar eşti

O küçük sabiyi gömdü oraya  
Elini kaldırıp durdu duaya  
Çadırlarda ko-ptu feryat figanlar  
Dizine dövenler ve ağlayanlar





## Ali Ekber

Hüseyin'in yiğit, mert bir oğlu vardı  
Siması ceddinden ki yadigârdı  
O'da zırh giyindi kılıç kuşandı  
Onunda muradı kanlı meydandı

Geldi atasının huzruna Ekber  
Dedi ki ey ceddin artık izin ver  
İzin ver gideyim ve savaşıyım  
Ceddin Resulullah bizleri bekler

Hüseyin icazet verdiği anda  
Ve Ekber göründü o an meydanda  
Yezit ordusunda kargaşa oldu  
Kiminin korkudan yüzleri soldu

Muhammed geliyor sandı bazıları  
Kalplerde pişmanlık, vicdan sızısı  
Yüzünü ceddinden almıştı Ekber  
O'nun nuru ile dolmuştu Ekber

Duruşu endamı boyu ve sesi  
İmam Hüseyin ve tüm ailesi  
Habibim diyordu Ali Ekber'e  
Benziyordu çünkü o Peygamber'e





Sürdü ileriye atını Ekber  
Bir grup Yezidî, çıktı meydana  
Kılıçlar, bağrıışlar ve kişnemeler  
Herkes merak ile baktı meydana

Sağ salim çıkmıştı bu hengâmeden  
Yerlere sermişti hepsini birden  
Döndü atasının yanına geldi  
İsteği Hüseyin'in kalbini deldi

Mecalim kalmadı dedi ey baba  
Bu susuzluk beni edecek heba  
Ne olur bir yudum bana su verin  
Sonra da meydana beni gönderin

Hüseyin dedi ki, git savaş oğul  
Artık bir an evvel şehadeti bul  
Kevser kenarında dizilmiş bir bir  
Şehitler bizleri beklemektedir

Dönüş yok ey oğul, bu yoldan daha  
Emanet eyledim seni Allah'a  
Gidince dedeme selam söylersin  
Birazdan Hüseyin de gelecek dersin

Ekber ikinci kez meydana çıktı  
Atının üstünde etrafa baktı  
Daha hiç kimseler saldırmamışken  
Kalkanını bile kaldırmamışken

Bir ok fırlattılar Ekber'e doğru  
Kalbinde duymuştu derin bir ağırı  
Atının üstünde sendeliyordu  
Bir yandan haykırıp baba diyordu



Ceddim Muhammed ki selam söylüyor  
Artık bura gelsin Hüseyin diyor  
Kalbinden ok yiyen Ali Ekber'i  
Paramparça etti Yezit askeri

Şehadet şerbeti içti Al-Ekber  
Dünyadan ahrete göçtü Al-Ekber  
Kırıldı Hüseyin'in dizi bir daha  
Kan doldu Kerbela düzü bir daha

Bir daha yükseldi göklere nalan  
Bir daha buluştu toprakla al kan  
Ehl-i Beyt gençleri sırayla bir bir  
Cenk için yüksekte getirdi tek bir

\* \* \*

Meydana yürüyen her bir yiğidin  
Kanıyla yaşadı bu mübarek din  
Çocuklar atasız kardeşsiz kaldı  
Öyle bir destan ki hep eşsiz kaldı

Hüseyin'in ordaki dostu, yârını  
Kardeşleri tek tek şehit düştüler  
Bedenden ayrılan şehitler canı  
Kevser'de buluşup ve görüştüler

Yezit askerleri, bağınyordu  
Hüseyin'i meydana çağırıyordu  
Hiç kimse kalmadı artık yanında  
Çarpışacaktı o, kan meydanında

Yanına gelmişti bacısı Zeynep  
Dedi yeter yürek, acısı Zeynep  
Ey ağam, ey pirim gözümün nuru  
Ey yüzü güneşten daha da duru



Bizi daha beter etme Hüseyin  
Ne olur meydana gitme Hüseyin  
Aldı kılıcını zırhını giydi  
Bir ara gözleri Rugeyye'deydi

Öptü balasının yanaklarını  
Bindi Zülcenah'a gitti Hüseyin  
Hanımı, kardeşi, çocuklarını  
Allah'a emanet etti Hüseyin





## Meydan Titredi...

Meydanda görüldü Hüseyin o an  
Kerbela çölünde meydan titredi  
Kılıcı kınından çıktığı zaman  
Zırhlar şakırdadı kalkan titredi

Zülcenah kişnedi sanki şevk ile  
Dövüşe gitmişti büyük zevk ile  
Hüseyin'in atının nalından bile  
Korkuya kapılan düşman titredi

Bir hızla kabardı esti rüzgârlar  
Sonra da kesildi sustu rüzgârlar  
Ürkekler, dönekler, ne ararsan var  
Hüseyin haykırdı, nadan titredi

Havada bulutlar, güneşte ziya  
Orada bulunan atlı ve yaya  
Gelince mevzular şu Kerbela'ya  
Tarihler ürperdi, zaman titredi

Rugeyye ağladı baba diyerek  
Zeynep "kardaş" dedi başa döverek  
Orada bulunan herkesin tek tek  
Kalpleri burkuldu yaman titredi

\* \* \*



Şimr orda, bir grup savařçı seçti  
Saldırmak üzere dörde ayırdı  
Hüseyin hepsini kılıçla biçti  
Her gelen düşmanın belini kırdı

Gruplar çoğaldı git gide arttı  
Kılıçlar havada dillerde nara  
Hüseyin geleni önüne kattı  
Fırsat vermiyordu o düşmanlara

Yüzlerce Yezidî geçti kılıçtan  
Paniğe kapıldı ordunun tümü  
Zaten yanmışlardı bu kalleş suçtan  
Gözüne getirdi hepsi ölümü

Korkup da kaçmalar başlayacaktı  
Ömer bin Sa'd'la, Şimr, farketti bunu  
Hepsi kılıcını kınına taktı  
Dediler mızraklar durdurur O'nu

Hepsi sadağını doldurdu okla  
Askeri atlarda sıraladılar  
Saldırıp uzaktan ok ve mızrakla  
O gül bedenini yaraladılar





Atının üstünden düştü Hüseyin  
Sardı etrafını yüzlerce yağ  
Şehitler serveri ölene değin  
Vurdular kılıcı ve de mızrağı

Eti lime lime paralanmışken  
Dalgalar duruldu, şimşekler sustu  
Bulutlar yas için sıralanmışken  
Şimr gelip İmam'ın başını kesti

Şehadet getirip son nefesinde  
Melekler koynunda uçtu Hüseyin  
Bu kanlı savaşın neticesinde  
Cennet-i âlâ'ya geçti Hüseyin

O başsız bedenini yanına akıp  
Zafer nidaları yükseldi göğe  
Başını mızrağın ucuna takıp  
Göndereceklerdi Şam'a hediye

Zülcenah, Hüseyinsiz döndü geriye  
Herkes anlamıştı gitti Hüseyin  
Zeynep ağlıyordu kardeşim diye  
Kevser havuzuna yetti Hüseyin

Yezit askerleri, kervana varıp  
Talan eylediler vurup yıktılar  
Sonra çadırları ateşe verip  
Esirleri alıp yola çıktılar





## Zeynep

Adı Yaradan'dan nail olmuştu  
Yüz şekli, ninesi Hatice'dendi  
Ali'nin ilmiyle zihni dolmuştu  
Fatıma ruh ise Zeynep bedendi

Büyüdü, boy attı, kalktı yerinden  
Evlenip karışsa çocuklara da  
Ayrılmak bilmedi kardeşlerinden  
Onlar neredeyse Zeynep orada

Annesi, babası, abisi Hasan  
Göçünce tutacak tek dalı kaldı  
Hüseyin yollara olunca revan  
İki çocuğunu yanına aldı

Katıldı İmam'ın kafilesine  
Her türlü zorluğa razıydı Zeynep  
Güç kattı pak-i pak sülalesine  
Ali'nin kahraman kızıydı Zeynep

Hüseyin'in yanında en zor belada  
Dirayet gösterdi ayakta durdu  
Neler yaşamıştı o Kerbela'da  
Gözyaşı akıttı, sineler vurdu





Kendi çocukları ve kardeşleri  
Yeğenleri tek tek topırağa düştü  
Sabırla verdi tüm direnişleri  
Esaret denilen bir ağa düştü

Aşura gününde, bağı kan dolu  
Yüreği ateşte yakıldı sanki  
Etinden, kanından yerler can dolu  
Boğazına hançer takıldı sanki

Yanan çadırların yan, yöresinde  
Kadınlar, çocuklar ağlaşıyordu  
Şimr bağırıp bu zulm cenderesinde  
Askerlere artık toplan diyordu

Tutsakları alıp yola çıkararak  
İlk önce Kufe'ye götürmüşlerdi  
Askerler hepsini itip kakarak  
Ziyad'ın huzruna getirmişlerdi

Zeynep, korkusuzca her hakikati  
Ziyad'ın yüzüne karşı söyledi  
Herkes öğrenecek zalim Yezit'i  
Hak olan Hüseyin'di, batıl siz dedi

Sonra tüm esirler Şam'a yollandı  
Yezit sarayında Yezit'e karşı  
Dedi ki Hüseyin şerefti, şandı  
Yıkıyordu Zeynep'in nidası arşı

Emanet saymıştı tüm çocukları  
Seccad'ın üstüne kol kanat gerdi  
Zeynep sayesinde o tutsakları  
Melun Yezit, sonra hep salıverdi  
Çarşıda, camide her gün her yerde



Hüseyinî kıyamı anlattı Zeynep  
Yürekten verdiği tüm hutbelerde  
Kendini saydırdı, dinletti Zeynep

Dolaştı her şehri ölene kadar  
Hakkı hakikati ayan eyledi  
Dünya da vadesi dolana kadar  
Yezit'in tahtını ziyan eyledi

Yılmadı, düşmedi, sinmedi Zeynep  
Yoluna bağlanan zinciri kırdı  
Estikçe gürlendi, dinmedi Zeynep  
Hüseyinî kıyamı, bize haykırdı





Şiirler  
&  
Sinezenler





## Allah'ım

Bu gecə yuxuyu al gözlərimdən  
Bu gecə qoyma ki yatım Allahım  
Dünyəvi nə varsa sil gözlərimdən  
O qutsal mənaya çatım Allahım

Bu gecə ürəyi qəm kədər dolan  
Hüseynin yolunda dərbədər olan  
Bu gecə mənim tək yuxusuz qalan  
Göylərdən hilali tutum Allahım

İnayət səndədir hidayət səndə  
Ağlayan gözlərə şəfaət səndə  
Qüdrətdə səndədir əzamət səndə  
Sənin rəhmətində itim Allahım

Şahitdir bu günə yer ile göylər  
Mələklər ah edip nohalar söylər  
Neynəva çölündə uşaqlar neylər  
Rugeyyə qalıpdı yetim Allahım

Zeynəbin ruhunda qiyamət qopar  
Haraya dönərsə bir şəhit tapar  
Gözümün yaşından bir damcı apar  
O qızqın qumlara qatım Allahım

Bu gecə yuxuyu gözlərimdən al  
Ruhumu imamın mekanına sal  
Şəhitlər qatında olum hasbihal  
Dərdimi başımdan atım Allahım





## Yol Ağlıyordu

Aşura gününde yandı yürekler  
Gözler kurumuştı, dil ağlıyordu  
Utandı kendinden o gün tüm renkler  
Kan renginde diye al ağlıyordu

Tarifi imkânsız bu büyük yasın  
Demirler pas tuttu, ağaçlar yosun  
Omzunda yok diye Hazret-Abbas'ın  
Bedenlerde iki, kol ağlıyordu

Tükenmez bu odun alevi, harı  
Düzlüğün yağmuru, dağların karı  
Toprakta ki çiçek, çiçekte arı  
Petek ağlıyordu, bal ağlıyordu

Nehirler çağladı, şelale gibi  
Yıldızlar parladı meşale gibi  
Ehl-i Bey't'in nuru bir şule gibi  
Közü tutuşturdu, kül ağlıyordu

Feryatlar, naleler yükseldi göğe  
Fırat utancından eyledi hayâ  
Hüseyn'i oraya getirdi diye  
Kerbela'ya giden yol ağlıyordu

## O Gün (Aşura)

O susuz sahrada, bedbaht zamanda  
Şeytanın bin türlü hilesi vardı  
Hak için verilen başlar bir yanda  
Bir yanda batılın kölesi vardı

O gün Kербela'da, mazluma zillet  
O gün Kербela'da, kanlı bir vahşet  
O gün Kербela'da , vahşetten dehşet  
İnsanlık namının çilesi vardı

Cennet kokusunu deren Hüseyin  
Dinine göğsünü geren Hüseyin  
Başını bu yolda veren Hüseyin  
Hüseyinin, ışığı, şulesi vardı

Bu zulme vahşete, ağladı gökler  
O gün Kербela'da yandı yürekler  
Göklerden sahraya indi melekler  
Fatma'nın cennetten gelesi vardı

Kör olmuş gözlerle, küfre batanlar  
Küfr için bağırıp nâra atanlar  
Korkarak batıla hakkı satanlar  
Sırtlarda zulmetin selesi vardı



Yezid'de vicdanın tek zerresi yok  
Hakkın adaletin emaresi yok  
Asgar'ın boynuna saplanan bir ok  
Zeynep'in feryadı, nalesi vardı

Kılıçlar takılmış, dolmuş sadaklar  
Kan kusan mızraklar, şer atan oklar  
Ölüm saçmak için geldi alçaklar  
Ölümün Hüseyin'e ölesi vardı

Kuru dudaklara damlamayan su  
Suyun kenarına kurulan pusu  
Gözleri kaplayan zillet uykusu  
Gecede zilletin halesi vardı



## Rugeyye'nin Hüseyin'e Seslenişi

Nerde kaldın garip babam  
Ehl-i Beyt'e viran geldi  
Aya benzer o çehrenden  
Neden öyle al kan geldi  
Susuzluktan Rugeyye'nin  
Boğazına kıran geldi  
Suya giden Ebulfazl'in  
Kollarına ziyan geldi

Nerde kaldın mazlum babam  
Üstümüze boran geldi  
Muhammed'den haber alan  
Meleklerle Ku'rân geldi  
Yüreklere kanla dolan  
Fatma ile Hasan geldi

Nerde kaldın masum babam  
Şu körpecik bedenime  
Acımadan vuran geldi  
İnsanlıktan çıkanların  
İtleştiği zaman geldi  
Yağmalanan çadırlardan  
Ateş geldi duman geldi  
Düğümlenen boğazımdan  
Dertler yaman, yaman geldi

Kızın hasret kucağına  
Ceddi dine kurban geldi  
Peygamber'in ocağına  
Yezitlerden talan geldi





## Sinezen (Ey Ali Asgar)

Sen Hüseyin'in altı aylık kuzusu  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar  
Kerbela'nın kanlı oldu yazısı  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar

Ehl-i Beyt'in nuru ile paklanan  
Anasının kucağında saklanan  
Atasının ellerinde oklanan  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar

Yezidiler seni düşman saydılar  
O küçücük bedenine kıydılar  
Gözyaşını peygamberler duyular  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar

Ey Hüseyin'in süt emen gül balası  
Ey Zeynep'in göğşe çıkan nalesi  
Ey cennetin boynu al al lalesi  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar

Şiaların gönlü yanık bağı kan  
Kerbela'da altı aylık verdi can  
Ey ceddine bir can değil bin kurban  
Ey Ali Asgar Ey Ali Asgar







## Sinezen (Hüseyin)

O mübarek başını  
Bedeninden kestiler  
Kerbela kumlarını  
Kanınla ıslattılar

Ey seyyid-i şühada  
Şehitler piri Hüseyin  
Yoluna canım feda  
Cennet serveri Hüseyin

O susuz dudağına  
Bir damla su değmedi  
Zalimin bayrağına  
Ağam boyun eğmedi

Süzülürken yerlere  
Kanının alı Hüseyin  
Baş eğmedi bir kere  
Başı yaralı Hüseyin

Bugün tüm kâinatta,  
Cümle cihan ağladı  
Oğlunu görüp atta  
Şah-ı Merdan ağladı

Fatıma'nın Kuzusu  
Meydanda yalnız kaldı  
Peygamber'in kokusu  
Şehadete yol aldı





## Sinezen (Susuzdu Hüseyin)

Şehadetti muradı  
Kerbelaydı miadı  
O neyneva çölünde  
Tek yâreni kalmadı

Yalnız Hüseyin  
Susuz Hüseyin  
Meydanda kaldı  
Başsız Hüseyin

Ebulfazl'ın kolları  
Yaktı bizi hâlleri  
Coşkun akan Fırat'ın  
Bağlanmıştı yolları  
Yalnız Hüseyin  
Susuz Hüseyin  
Alemdar öldü  
Kolsuz, Hüseyin

Sen berraksın, durusun  
Zehra'nın göz nurusun  
Ağla ey Ehl-i Şia  
Gözyaşların kurusun



Dinine kurban Hüseyin  
Resul'e canan Hüseyin  
Başı mızrak ucunda  
Şam'a armağan Hüseyin

İslam'ın ışığıdır  
Hürriyet aşığıdır  
O kanlı Kerbela'sı  
Şehadet beşiğidir

Kanın döküldü kuma  
Şialar battı gama  
Canımız feda olsun  
O nur yüzlü İmam'a



## Sinezen (Ađladı)

O kanlı öl Kербela'da  
Zeynep-i K¼bra ađladı  
Kevser havzu kenarında  
Fatma-ı Zehra ađladı

Ebulfazl'ın ellerini  
Rugeyye'nin dillerini  
Ehl-i Beyt'in hâllerini  
Gören Neyneva ađladı

Fırat nehri oldu al, al  
Peygamberi gül-i cernal  
Gökte yıldız, bulut, hilal  
Güneşte şua ađladı

Bütün renkler etti tövbe  
Siyah hüznü indi kalbe  
Kiblegahta kutsal Kâbe  
Nur dađda Hira ađladı



